

MEDEDELINGEN:

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee.

Vanavond gaat om 19.00uur gaat
ds. A. M. van de Wetering uit Epe voor.

HEMELVAARTSDAG 2019

Op 30 mei is het Hemelvaartsdag. Die dag geven wij samen met de Kruiskerk uit Heerde een inspirerende invulling rondom de molen De Vlijt, een mooi initiatief van onze beide dorpen. Er zijn verschillende activiteiten waaronder de mogelijkheid om deel te nemen aan de Emmauswandeling voorafgaand aan de openluchtdienst. Tijdens de openluchtdienst zal er een knutselactiviteit zijn voor de kinderen.

- 8.30 uur: start Emmauswandeling
- 9.30 uur: koffie voor de wandelaars
- 10.00 uur: openluchtdienst
- 11.00 uur: koffie na de dienst

Voor de Emmauswandeling kunt u zich opgeven bij Anja Stoffer (anjastofferrorije@gmail.com, 0630502225) of op de intekenlijst achter in de kerk. Voor de wandelaars is het 8.15 uur verzamelen bij de molen. Kinderen kunnen tijdens de wandeling genieten van een ontbijtje bij de molen als de ouders mee willen lopen. Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste bakkers die een lekkere cake willen bakken voor bij de koffie. Aanmelden hiervoor kan bij Yuki Bosman (yuki.bosman@hotmail.com, 0631359012)

Protestantse Gemeente te Wapenveld

Protestantse Kerk



Liturgie van de Morgendienst

In de Petruskerk

op

Zondag Juicht

Vierde zondag van Pasen

12 mei 2019

09:30 uur

Liturgische kleur: Wit

Heel de aarde, juich voor God. Bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.

Psalm 66: 1, 2b.

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins

Organist: Dhr. Th. van der Wal

*Collectes:
Jeugd en jongerenwerk
Kerk
doelcollecte jeugdwerk stichting Jop*

ORDE VAN DIENST

Gezinsdienst 12 mei 2019 Petruskerk

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons Intochtslied: lied 425 ELB
(naar Psalm 118: 24)

**Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

(Wij gaan zitten)

Inleiding

Wij gaan staan en gedenken broeder Egbert Steenbergen

En wij zingen ook staande Lied 247: 1 en 2

- 1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.**
- 2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.**

(Wij gaan zitten)

Dankgebed en voorbeden

Collecte (met hulp van Jesper en Jelmer Hiemstra)

Wij zingen staande ons slotlied: 416: 1 en 2

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0

**Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten,
Kijk naar de regen, zie de zonneschijn.
Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen
en zie hoe fraai de wijde velden zijn.
Dank aan U die alles hebt geschapen!
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
Alles wat wij delen is een zegen,
één groot Godsgeschenk!**

Gods woorden zijn beter dan de zoetste honing
(met hulp van Stan en Iris Ordelman)

Overdenking

Wij zingen Lied 531: 1 en 3

- 1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.**
- 3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.**

Wij zingen Lied 460: 1 en 2 (Uit Hemelhoog)

- 1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**
- 2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

Gebed

**Zingen van de tien geboden (zie bijlage PP)
(op de melodie van: Jezus zegt dat Hij hier van ons ver-
wacht)**

**Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!**

**Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.**

**Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and're goden, dan God de Heer.**

**Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.**

**Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.**

**Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and'ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.**

**Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!**

Gedicht door Lisa Kamphuis

We zingen het kinderlied van de maand: ELB 262

**Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.**

Gesprekje met de jongste groep die daarna naar de kindernevendienst gaat

Schriftlezing Psalm 19 vers 2 - 5 door Jens Kleiboer en Psalm
19 vers 8 - 11 door Jolijn Hiemstra
uit de Bijbel in de gewone taal

2 De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren. 3 De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal. 4 Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. 5 Toch gaat het bericht de hele aarde over, het gaat de hele wereld rond.

8 De wet van de Heer is volmaakt, zijn wet geeft mensen weer kracht. De woorden van de Heer zijn betrouwbaar, het zijn wijze lessen voor jonge mensen. 9 De opdrachten van de Heer zijn goed, ze geven mensen vreugde. De regels van de Heer zijn duidelijk, ze geven mensen nieuwe kracht. 10 De woorden van de Heer zijn volmaakt, en ze gelden voor altijd. De wetten van de Heer zijn betrouwbaar, ze zijn allemaal goed. 11 Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud, ze zijn beter dan de zoetste honing.

We luisteren en kijken naar: het Beamer scherm:

Daarna zingen we dat lied in de nederlandse vertaling:

**Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn!
Kijk eens naar alles met verwondering.
Kijk om je heen, er is zo veel dat blij maakt,
waardoor ons hart van pure vreugde zingt:
Dank aan U die alles hebt geschapen!
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
Alles wat wij delen is een zegen,
één groot Godsgeschenk!**