

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Protestantse
Kerk**

WEGWIJZER



25 augustus
19:00
Zangdienst
Zie blz. 23



Juni/augustus 2019
Jaargang 16
Nummer 11/12

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-447 71 81
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06 28 43 02 87
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97

Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86

Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-447 844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 0578-63 12 91

De liturgische kleur: Groen

7 juli

09:30 Ds. I. Boersma –Prins *afscheid KND*
19:00 Ds. I. Boersma –Prins *Praisedienst*
Oud. v. dienst ochtend Mw. M. Eilander-Colijn
avond Dhr. R. van Marle
Oppas Esther van de Worp en Julia de Weerd
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Jeugd en jongerenwerk

14 juli

09:30 Ds. D. van Meulen uit Epe
koffie na de dienst
19:00 Mevr. P.L Hellinga uit Zwolle
Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Westhoff
avond Dhr. G.A. Jonker
Oppas Minka Bolhuis en Mayra van Doorn
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

21 juli

09:30 Ds. J. W. Jonkmans uit Zwolle
19:00 Ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt
Oud. v. dienst ochtend Mevr. N. Dubois-Bastiaans
avond Mw. M. Eilander-Colijn
Oppas Zwannette Eilander en Merijn Wittenaar
Collectes 1: kosten erediensten 2: Kerk
Uitgang: Doelcollecte zie blz. 17

28 juli

09:30 Ds. I. Jansen-Kleinjan uit Ermelo
19:00 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld
Oud. v. dienst ochtend Mw. A.D. Wonink-van Vemde
avond Dhr. W. Westhoff
Oppas Femy Sneller en Lisanne Put
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: kosten erediensten

4 augustus

09:30 Ds. S. Zitman uit Zwolle
19:00 Ds. A. M. van de Wetering uit Epe
Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff
avond Dhr. G.A. Jonker
Oppas Annemieke Klein Thijssink en Chris de Weerdt
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

11 augustus

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *koffie na de dienst*
19:00 Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle
Oud. v. dienst ochtend Mevr. N. Dubois-Bastiaans
avond Mw. M. Eilander-Colijn
Oppas Gerla Klein Thijssink en Anna Jansonius
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: kosten erediensten

18 augustus

09:30 Ds. I. Boersma-Prins
19:00 Ds. J. de Kok uit Wilsum
Oud. v. dienst ochtend Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
avond Dhr. T. Koetsier
Oppas Mia Eilander en Julia de Weerdt
Collectes 1: beheer en onderhoud 2: Kerk
Uitgang: Doelcollecte zie blz 17

25 augustus

09:30 Ds. H. Bouma uit Kampen
19:00 Ds. I. Boersma-Prins *zangdienst*
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker
avond Dhr. J.R.H. Huisman
Oppas Minka Bolhuis en Mayra van Doorn
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: kosten erediensten

1 september

09:30

Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem
Voorbereiding Heilig Avondmaal

19:00

Ds. A. Priem uit Epe *jeugddienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff
avond Dhr. R. van Marle

Oppas Zwannette Eilander en Merijn Wittenaar
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Jeugd en jongerenwerk

KERKCALENDER

28 aug Inlevering kopij Wegwijzer september

VAN DE KERKENRAAD

Aan alle gemeenteleden

Misschien denkt u bij u zelf wel eens, ik ben oud, ik tob met mijn gezondheid of ik ben erg eenzaam en ik zie onze predikant maar weinig of bijna nooit. Dan is het goed te beseffen dat ds. Boersma een 80% aanstelling in onze gemeente heeft en simpelweg niet over komt met de pastorale zorg.

Naast de preekbeurten die zij heeft, is er de laatste tijd ontzettend veel zorg nodig in de gemeente.

Na de jaarwisseling zijn er al 9 gemeenteleden overleden. Dit vraagt natuurlijk veel van haar aandacht, niet alleen de afscheidsdienst, maar vooral ook de periode van ziek zijn voorafgaand aan het overlijden. Dit houdt in dat er te weinig tijd is om ander pastoraal werk te doen. Ds. Boersma wil dit erg graag doen en voelt zich vaak schuldig omdat ze zelf vindt dat ze tekort schiet.

De kerkenraad geeft dikwijls bij haar aan dat ze haar agenda goed moet bewaken en geeft ook met nadruk aan dat ze niet al te veel in de "overuren" moet komen.

Wij hopen op uw begrip en weet dat de kerkenraad de taak heeft ds. Boersma te beschermen tegen een burn-out want dan heeft de gemeente pas echt een groot probleem.

Hebt u pastorale zorg nodig, meldt u zich dan bij uw wijkouderling, pastoraal medewerker of bij het pastoraal team, ook zij kunnen u veel aandacht geven.

Wim Westhoff

OVER NA TE DENKEN

Vorige week hoorde ik bij de verkeersberichten op de radio dat er op verschillende snelwegen files waren. Vaak zijn het ongelukken of wegwerkzaamheden die zorgen voor oponthoud onderweg, maar deze keer werd erbij verteld dat het kwam door sacramentsdag

Ooit van gehoord?

Sacramentsdag is een feest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren, maar het wordt meestal gevierd op de zondag erna, sacramentszondag. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geheiligde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geheiligde hostie bestaat wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. De hostie wordt in processie door de straten gedragen.

Maar die processies zorgden niet voor file: deze kerkelijke feestdag grepen velen in Duitsland aan om een lang vakantieweekend aan onze kust te boeken

Afgelopen zondag was ik in Hasselt bij de viering van de sacramentszondag van de R.K. kerk aldaar. In de middeleeuwen kwamen vanuit de wijde omtrek pelgrims naar 'De Heilige Stede' voor de Hasselter Aflaat. Na de reformatie werd de kapel omstreeks 1590 afgebroken. In 1933 werd op die plek een kerk gebouwd en de spreuk boven de ingang (toevluchtsoord voor ongelukkigen en bedroefden) herinnert niet alleen aan het pelgrimsverleden maar wil ook onder woorden brengen wat de kerk in deze tijd, samen met de andere kerken in Hasselt wil betekenen. Ik was niet als dominee bij deze viering maar als koperblazer en er was heel wat te zien, te beleven, te vergelijken. Ik zat naast een echte hasselter die vertelde dat vroeger honderden mensen op deze viering afkwamen, met bussen, met boten en hij klom als protestants jongetje op de muur rondom de kerktuin om te ontdekken wat daar gaande was.

Het was mooi om mee te maken en –bij zomerse temperaturen- de warme oecumenische wind die er waaide te voelen.

Verbondenheid over kerkmuren heen...ik zou daar meer verhalen over kunnen vertellen, maar ik hoop dat u/jij ook prachtige dingen meemaakt op dit gebied. Misschien tijdens de vakantie? Deel het met ons! Misschien door een lied tijdens de zangdienst met verzoeknummers, misschien door het delen van uw verhaal via het kerkblad.

Ik eindig dit stukje voor het kerkblad graag met delen van een vakantieverhaal uit 1970 van ds. Buskes.

"In mei ben ik op bedevaart naar Günsbach geweest, het kleine stille dorpje tussen de heuvels in de Elzas waar Albert Schweitzer zijn jeugd doorbracht en waar hij later, met verlof uit Lambarene, vertoefde. Als jongen van zeven speelde hij er thuis op het orgel kerkliederen met

eigen harmonisaties. Op zijn achtste jaar mocht hij oefenen op het kerkorgel en als jongen van negen mocht hij al de kerkorganist van het dorp vervangen. In dezelfde kerk zou hij zeventig jaar later nog spelen. Het bezoek aan het kerkje van Günsbach was voor mij het meest ontroerend. Daar heeft de kleine Albert op het orgel gespeeld. Daar luisterde hij elke zondag naar de preken van zijn vader. Een kind, zei hij later, hoeft niet alles te begrijpen wat er in de kerk gebeurt. Het voornaamste is, dat het opgenomen wordt in de gemeenschap der gemeente en een wijding ondergaat van iets dat aan zijn leven zin geeft: de aanbidding! DE zegen, elke zondag over hem als kind uitgesproken, heeft Schweitzer zijn hele leven vergezeld. Schweitzer stond kritisch tegenover het officiële christendom, maar zijn leven lang is hij lid gebleven van de gemeente van Günsbach, een echte levende gemeente. Eén ding was er dat hem bijzonder aansprak: de dorpskerk van Günsbach was een kerk van protestanten en katholieken. Zo werd dit kerkje voor hem een symbool van de kerk der toekomst. Hij voelde zich één in aanbidding met de leden van beide kerken.

Wat beleeft u op vakantie aan verbondenheid over kerkmuren heen?

Met hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

PASTORALIA

Ons meelevende betuigen we aan de kinderen, klein-, achter- en achterachterkleinkinderen van mevr. Jannigje Blom-Veldkamp. Zij overleed op 23 mei in de leeftijd van 94 jaar.

Ook naar familie Bruggeman gaat ons meelevende uit nu ze opnieuw een geliefde moeten missen. Hun oudste zus Tineke overleed op 14 juni 2019 in de leeftijd van 75 jaar.

Deze week kwam het overlijdensbericht van dhr. H. van de Mars: hij overleed op 24 juni in de leeftijd van 86 jaar. We leven mee met zijn vrouw, zijn kinderen Alien en Ties Koetsier, Willemien & Joop Bosch, kleinkinderen en pasgeboren achterkleinkind.

Wat is er veel verdriet als we om ons heen kijken. Tegelijk merk ik juist op die plekken waar verdriet heerst vaak ook zo puur de onderlinge liefde en de hoop en troost door Gods beloften.

Misschien is de ziekenzalving niet voor iedereen bekend daarom even een korte uitleg: bij ziekenzalving gaat het om bidden voor én met zieken in (speciale)vieringen en in de thuissituatie. De zalving is een teken van de heilbrengende nabijheid van God. Er ligt geen exclusieve nadruk op de lichamelijke genezing, al wordt die zeker niet onmogelijk geacht. 'Ook als men niet beter wordt, wordt men er wel beter van.' In de bijbel is sprake van aandacht en betrokkenheid van God bij heel de mens. In de ziekenzalving wordt deze genadige toewending van God in een ritueel nadrukkelijk verbeeld: 'Het is een vorm van handelen waarin op geconcentreerde wijze met en voor de zieke wordt gebeden, en om de kracht van de Geest van Christus wordt gevraagd'. Door te luisteren naar woorden uit de bijbel, door gebed, handoplegging en zalving worden we bepaald bij Christus. En waar Christus nabij is, bevinden we ons in een krachtenveld waar we in alle opzichten, hoe dan ook(!), beter van worden. Ziekenzalving heeft dus goede bijbelse gronden. Toch wordt er maar op twee plaatsen concreet over zalving met olie gesproken. In Marcus 6:13 wordt verteld hoe de leerlingen van Jezus vele zieken met olie zalfden en hen genazen. Het bekendste bijbelgedeelte waar van ziekenzalving sprake is, vinden we in Jakobus 5:13-16. 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.'

Mocht u belangstelling hebben om hier meer over te horen kunt u bij mij terecht!

Wat was het mooi en ontroerend om mee te maken hoe met Pinksteren mensen hun geloof beleden en Nick gedoopt werd.

Binnenkort hopen wij vakantie te houden (10 juli t/m 4 augustus) en via uw wijkouderling, scriba of het pastorale team (Gerrit Jonker, Bertha Keizer-Mooij) kunt u aangeven dat u pastorale zorg nodig hebt. Ds. Wilmink uit Wezep vervangt mij in deze periode.

Hartelijke groet,
ds. I. Boersma-Prins

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

19 juni 2019

De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering met de Pinksterboodschap van ds. De Reuver tijdens de Met hart en ziel Pinksterviering van 8 juni welke is uitgezonden op de NPO2.

Vervolgens zingen we 'Samen in de naam van Jezus' en gaat de voorzitter ons voor in gebed. Drie leden moesten zich voor de vergadering afmelden. We vervolgen de vergadering en stellen de agenda vast. Tevens worden de notulen van 21 mei jl. doorgenomen, vastgesteld en de actiepunten hieruit besproken.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en vele wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

Vanuit de belronde door de jeugdwerkcommissie is een aantal namen voortgekomen die de jeugd willen helpen. Geweldig nieuws! We zoeken nog wel een coördinator voor het kinderkerstfeest!!

De erediensten worden geëvalueerd. Hemelvaartsdag en Pinksteren waren goede en gezegende diensten! Kerstnachtdienst wordt besproken.

De zoektocht naar en gesprekken met een kerkelijk werker is nog gaande en we hopen hier na de vakantie meer over te kunnen informeren.

De werkgroep heeft een concept van het nieuwe organisatiemodel klaar en zal deze in augustus aan het moderamen en kerkenraad voorstellen.

Onlangs heeft de gezamenlijke ontmoeting met het moderamina van de Gereformeerde Kerk de Brug en Hervormde Gemeente van Wapenveld plaatsgevonden. Dit was een fijne avond met een goede sfeer. Er werd o.a. besproken hoe men zijn of haar gemeente zag en hoe men tegen de andere gemeente gekeken wordt. Er is aangegeven om halfjaarlijks de bijeenkomsten te organiseren en om onderwerpen samen te bespreken. In het najaar van 2019 zullen wij uitgenodigd worden door de Hervormde gemeente.

De startweekendcommissie heeft een mooi programma opgesteld voor het Startweekend! Houdt u het weekend van 13-15 september vrij? Verder zal dit jaar zal een beperkte oplage van het winterwerkboekje worden gedrukt. Verdere informatie zal via de website en op Startzondag verspreid gaan worden.

Na de rondvraag sluit Trijnie de Jong de vergadering met het bidden van een gebed uit het Liedboek.

Mia Eilander-Colijn
Scriba

IN MEMORIAM

Jannigje Blom- Veldkamp

*** 5 januari 1925**

† 23 mei 2019

Op 23 mei overleed mevr. Blom-Veldkamp in de leeftijd van 94 jaar. Een moeilijke periode was daaraan voorafgegaan, van verwarring, onrust en pijn en zo bracht haar overlijden ook opluchting en dankbaarheid bij haar naaste familie. Haar lijdensweg was voorbij.

Bij de afscheidsdienst luisterden we naar een stem vanuit de eeuwigheid, de stem van de hemelse Vader die tegen ieder van ons zegt: Ik ken jou, Ik heb je lief, Ik heb je in mijn handpalmen gegrift, Ik ken jou dieper dan jij jezelf kent. Psalm 139 was het lievelingslied van mevr. Blom en die woorden stonden centraal.

Gezien haar hoge ouderdom vroegen we ons af: wie zijn er nog die haar hebben gekend als kind, als jong meisje, die haar hebben zien opgroeien hier in het dorp, die hebben meegemaakt hoe ze haar man Bertus heeft leren kennen. Zelf kon ze doorleefd vertellen over haar kindertijd: het zingen van haar moeder, het verdriet in het gezin om het overleden broertje. Al vertellend hoorde ze het zingen van het moeder en kwamen de tranen.

Het echtpaar Blom kreeg 4 dochters, Hennie, Beja, Leontien en Bertina en mevr. Blom leefde mee in de vreugde en zorgen van de gezinnen die zij vormden.

In de gesprekken kwam naar voren hoe verschillend de ouders waren: vader Blom was relaxed en had iets van 'er zijn meer dagen' en moeder Blom was altijd druk in de weer en gunde zich nauwelijks tijd voor ontspanning en uitstapjes. Onrustig, angstig soms...en daarom lazen we uit het evangelie een gedeelte waar Jezus vol bewogenheid ziet hoe zwaar mensen het kunnen hebben door wat anderen hen opleggen of door wat ze van zichzelf verwachten. "Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust geven."

Jezus bedoelde met die woorden natuurlijk niet de rust van het sterven of de rust van een leven bij God na dit aardse leven. Jezus bedoelde rust en bevrijding in het leven nu en dat hadden we zo graag voor haar gewild want ze was vaak gespannen en zenuwachtig. Toch wist ze waar ze het zoeken moest. Dat bleek uit gesprekken en uit blaadje waar ze zo mooi bij Psalm 139 had geschreven: mijn lievelingslied!

Ook ontleende ze kracht en moed aan het zingen in het koor en ze was blij dat ze opgehaald werd daarvoor. De ouderling mevr. van der Scheer vertelde hoe ze bij gesprekken vaak vertelde dat als ze somber was door dingen die gebeurden aan het tellen ging en dat er dan toch heel wat zegeningen en lichtpuntjes in haar leven waren. Bij die zegeningen horen zeker dat ze moeder is geworden en oma, overgrootmoeder en zelfs betovergrootmoeder. Zoveel zegeningen dat ze eigenlijk dit leven niet los kon laten en zo graag hier nog wilde blijven.

Maar nu is Jannigje Blom- Veldkamp geborgen bij haar hemelse Vader.

De bijbel zegt: kijk naar Jezus Christus, Zijn liefdevolle nodiging... kom, als je vermoeid en belast bent. Kom! Kijk naar Zijn liefde en dan weet je wie je voor God mag zijn; geliefd en kostbaar.

IN MEMORIAM

Martina Jacoba Bruggeman

*** 21 september 1943 † 14 juni 2019**

Op 14 juni overleed Tineke Bruggeman in het hospice te Zwolle. Tineke was de oudste in het gezin Bruggeman waar dit jaar al zoveel verdriet was door het overlijden van jongste zus Coby en neef Marijn. Op de rouwkaart stond een spreuk van Corrie ten Boom: 'als ik kijk naar de wereld vrees ik voor morgen, als ik kijk naar mezelf maak ik me zorgen, maar als ik kijk naar Jezus voel ik mij geborgen.'

Tineke wist heel goed dat je je leven zelf niet veilig kunt stellen. Ik leerde haar kennen in 2006 toen de ziekte kanker zich voor het eerst manifesteerde. Met nuchterheid sloeg ze zich toen door alle behandelingen heen want het helpt je niet verder om krampachtig bezig te zijn, om je zorgen te maken. Je leven in Gods hand leggen, dat ontzorgt. We lazen bij de afscheidsdienst over Jezus' oproep om niet bezorgd te zijn. Toch wás Tineke wel aan het prakkiseren en noemde ze zichzelf soms een pessimist, zeker toen de ziekte opnieuw aan het licht kwam. Als je daarover wilde doorpraten dan wuifde ze dat weg met humor en mooie verhalen. Ik ken weinig mensen die zo goed waren in het wegwuiven van eigen gevoelens en pijn. Dat er aandacht en zorg naar háár uitging leverde haar schuldgevoelens op, want als oudste voelde zij zich juist verantwoordelijk voor anderen.

Op de rouwkaart stond een boom afgebeeld en ook in de schriftlezing kwam een boom met nestelende vogels voor: het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom die bescherming en veiligheid biedt. Het beeld zegt iets over Jezus en zijn Koninkrijk, maar we dachten ook aan Tineke als navolger van Hem. Binnen haar familie en in haar werkkring bij Frion van zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking was zij een boom van liefde en zorg. Twee jaar werkte Tineke in Amerika, als au-pair en later in het kinderziekenhuis. Blijvende vriendschappen en contacten heeft ze daar opgedaan. Voor onze kerk zette ze haar creatieve gaven in bij het maken van verjaardagskaarten voor kinderen. En wat zong ze graag! Door te zingen kon ze haar zorgen weggleggen bij de Heer. Als kind al keek ze de kunst af van haar vader die bij het mannenkoor zong. Zingen bij het kinderkoor in Zwolle waar het gezin eerst woonde, later zingen bij Cecilia en het allermooiste: de Mattheuspasion zingen. Het partiturenboek was haar dierbaar. In het hospice lag het 's nachts bij haar en zong ze zich door de lange, eenzame nachten: "Wanneer ik eens moet heengaan, ga Gij niet van mij heen.

Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart.

Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust,

Uw aangezicht aanschouwen.

Wie zo sterft, sterft gerust."

Zo is Tineke in rust heengegaan en haar familie en in het bijzonder haar zus Mirjam wensen we toe dat goede herinneringen het verdriet mogen verzachten. Ook de herinneringen aan de zorg en liefde die zij als familie en vrienden terug mochten geven in deze laatste moeilijke fase van Tineke's leven.

IN MEMORIAM

Herman van de Mars
*** 30 maart 1933 † 24 juni 2019**

Op 24 juni overleed onze broeder in het geloof Herman van de Mars, 86 jaar oud. De laatste tijd ging het leven moeizaam, vorig voorjaar bracht hij een periode door in het Zonnehuis maar thuisgekomen aan de Mr. Nijhoffstraat werd de zorg die zijn vrouw Dinie gaf werd steeds zwaarder en een verhuizing naar Brinkstate was noodzakelijk. Daar woonden ze sinds februari dit jaar. Door een val vorige week thuis kwam meneer van de Mars in het ziekenhuis terecht en werd duidelijk dat zijn einde naderde. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen konden hem daar omringen met hun liefde en zorg en afscheid nemen.

In de dienst van dankbaarheid op 29 juni stonden woorden uit Psalm 32 centraal. Woorden die Harm en Dinie van de Mars ook meekregen op hun trouwdag 7 mei 1958: 'Mijn oog is op u'. Een tekst die hen levenslang heeft begeleid op hun weg samen en die ook heeft bijgedragen aan wisselwerking: ook zij hielden hun oog op God gericht. God dankbaar voor wie Harm van de Mars was en wat hij deed werd in de dienst zijn liefde genoemd voor zijn gezin, zijn inzet voor kerk en maatschappij, zijn passie voor de natuur. We dachten terug aan zijn zondagsschoolwerk en diakenschap in de Johanneskerk in Heerde en later, toen hij ouderling was in onze gemeente. De liefde voor dieren, bloemen en bijen bracht hij over op zijn kleinkinderen. Vele jaren was hij voorzitter van de dahliavereniging Heerde en als bestuurslid van de landelijke dahliavereniging. Ook door zijn werk bij de PTT was hij een bekend gezicht in de gemeente Heerde.

Hij was geen prater over zijn gevoelens, liever stak hij de handen uit de mouwen om wat voor een ander te doen. Willemien en Joop, Alien en Ties vertelden dat ze altijd een beroep op hem konden doen. Niet een prater, wel een verteller: mooie verhalen over vroeger, over Veessen en Vorchten waar hij opgroeide en over zijn diensttijd bij de luchtmacht.

De naaste familie verzorgde de muzikale begeleiding bij de dienst met zang, fluit- en orgelspel en zo zongen we o.a. "Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit". We lazen ook over dat levende water, uit het toekomstvisioen van Johannes op Patmos (Openbaring 22) waar gesproken wordt over een kristalheldere rivier die bij de troon van God en het Lam ontspringt, met vruchtdragende bomen aan de oever.

Deze tekst werd gekozen omdat het water altijd trok: uitstapjes als viertal mét hond op twee brommers naar de Scherpenhof, later naar Zeeland, naar Wanneperveen en als ouder echtpaar met de caravan in Marle aan de IJssel. Vooral lazen we dit bijbelgedeelte omdat we over het graf heen mogen kijken naar wat komt. Gods koninkrijk waar tranen gedroogd worden en dood en ziekte niet meer zullen zijn. De rivier is beeld van die toekomst en dat mogen we voor ogen houden nu Harm van de Mars geborgen is in Christus. "Hij voert mij zachtken naar waatren der rust" zongen we met Psalm 23 mee toen we hem op zondagmorgen 30 juni in onze gemeente herdachten en we bidden voor mevr. van de Mars, haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-kind om de troost en leiding van de goede Herder. "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, Hij is bij mij."

MUTATIES

Kerkelijke bevestiging huwelijk:

Mevr. L. Huisman en dhr. D. Stijf,

Gedoopt:

Nick Draaijer,

Overleden:

Mevr. J. Blom-Veldkamp, De Vree 1 Kamer 102, 8191 JE Wapenveld
op 23 mei 2019 in de leeftijd van 94 jaar

Mevr. M.J. Bruggeman, Wiecherlinkstraat 166, 8011 KN Zwolle op 14
juni 2019 in de leeftijd van 75 jaar

Dhr. H. van de Mars, Brinkweg 58, 8181 EA Heerde op 24 juni 2019
in de leeftijd van 86 jaar

Over / Ingeschreven:

Fam. S.P. van de Vreede,

Over / Uitgeschreven:

Mevr. T. van Velzen-Van de Vrugt,

Mevr. S.M.J. Algra,

Geke Kegelaar

DIACONIE

Doelcollecte 21 Juli

Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo'n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruikmaken van goede sanitaire voorzieningen. We leggen waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc's en verzorgen trainingen over hygiëne. Daarmee bereiken we tienduizenden mensen.

Doelcollecte 18 Augustus

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken in Zuid-Afrika: theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Beide doelen worden u door de diaconie van harte aanbevolen.

Paaskaars 2018

Het kerkelijk jaar van 2018 is al enige tijd ten einde. De nieuwe paaskaars voor 2019 staat in de kerk. Nu is het zo dat we natuurlijk niet de "oude" paaskaars zomaar weggooiden. Deze willen we ieder jaar weer een mooi plekje bij iemand van onze gemeente te kunnen geven. Is er iemand die deze kaars graag zou willen hebben dan horen we het graag.

Natuurlijk kunnen we de kaars niet verkopen. Wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de diaconie zodat wij ook volgend jaar weer een prachtige paaskaars mogen neerzetten.

Wilt u graag de paaskaars van 2018 dan kunt u dit kenbaar maken op diaconie@pkwapenveld.nl. Graag horen wij ook de reden waarom u graag deze kaars wilt hebben, zodat we kunnen zorgen dat de kaars een mooi plekje krijgt. Wilt u vóór 21 juli a.s. reageren ?

Namens de diaconie
Shweta Bos

Steun voor mantelzorgers (jong én oud)

Misschien al bekend bij u of nog niet, via deze weg wil ik u graag wijzen op het bestaan van dit steunpunt in onze eigen gemeente Heerde.

De Plu Heerde is het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving.

Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De Plu ondersteunt mantelzorgers op tal van manieren.

Bijvoorbeeld door:

- Door er voor te zorgen dat de mantelzorger ontlast wordt
- Het aanbieden van begeleiding in de vorm van gesprekken, tips en informatie
- De organisatie van themabijeenkomsten
- Doorverwijzing naar zorg- en hulpinstanties in uw omgeving
- Door met u mee te denken over de combinatie werk en mantelzorg
- Het organiseren van contact tussen mantelzorgers, zodat u er varingen en tips uit kunt wisselen.

Kortom, herkent u zich in bovenstaande stukje en/of heeft u interesse in wat dit steunpunt voor u of voor iemand dichtbij u kan betekenen? Neemt u dan contact op met onderstaande medewerker.

Ook kunt u via de website (zie link) meer informatie hierover nalezen .

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:

Linda Seinstra

Sociaal werker Gemeente Heerde

Mobiele nummer: 06-19302657

Telefoonnummer: 0578-720001

E-mail: info@teamjeugdheerde.nl

Werkdagen: ma. di. do. <https://www.depluheerde.nl/nl/>

Namens de diaconie
Shweta Bos

Spaar postzegels en kaarten voor de zending

Ook in de komende periode worden waarschijnlijk weer kaarten verstuurd vanaf diverse vakantieplaatsen. Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat de kaarten en postzegels mogelijk geld waard zijn...

De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus in de hal van de kerk. U mag de postzegels op de kaarten laten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of gescheurd te worden. De kaarten leveren soms nog meer op dan de postzegels.

Alvast hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

Leiding van de jeugd: Bedankt

Graag willen we iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet voor het jeugdwerk: de leiding van de oppas, de kindernevendienst, de verschillende clubs en de catechese groepen. Ook iedereen die op andere manieren activiteiten en diensten voor de jeugd organiseren en hand en span diensten hebben verleend. Ingeborg en Hester hebben aangegeven te stoppen met Solid Kids. Bedankt voor jullie inzet en tijd voor de kinderen van deze groep! Bernadeth willen we bedanken als leiding bij de kindernevendienst.

Jose en Marieke hebben aangegeven dat zij stoppen met het organiseren van de jeugddiensten. De laatste dienst die zij organiseren is op 3 november. Wat super dat jullie vele jaren deze diensten hebben voorbereid en georganiseerd. Heel veel dank hiervoor!

U ziet dat er veel mensen nodig zijn voor het jeugdwerk. We zijn dankbaar dat zoveel mensen zich hier voor inzetten. Toch hebben we weer nieuwe mensen nodig om het voort te kunnen blijven zetten. Daarom doen we een oproep aan jullie allen. Wil jij tijd vrij maken voor de jeugd en je talenten hiervoor inzetten? Je bent niet te oud of te jong om je aan te melden! Laat het ons weten.

Het jeugdteam.

Hetty de Weerd

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	bedrag:
26-5-2019	Diaconie	€ 170,56
	Kerk	€ 157,30
	Beheer & Onderhoud	€ 154,95
2-6-2019	Diaconie	€ 147,70
	Kerk	€ 139,65
	Kosten Erediensten	€ 133,31
9-6-2019	Pinksterzendingscollecte	€ 338,00
	Kerk	€ 291,05
	Orgelfonds	€ 232,55
16-6-2019	Diaconie	€ 156,20
	Kerk	€ 116,32
	Kosten Erediensten	€ 131,51
23-6-2019	Beheer & Onderhoud	€ 165,30
	Kerk	€ 147,40
	Doelcollecte	€ 176,70

Ton Eilander

giften:	contant ontvangen:	doel:	bedrag:
	via mw. M. Nitrauw	diaconie	€ 6,00
	via dhr. P. Heres	PBD	€ 10,00
	via dhr. P. Heres	PBD	€ 4,00
	mw. J. Wonink	Kerk	€ 10,00

Oud papier

3-4-2019	€ 146,87
18-4-2019	€ 132,28

Dini van Raalte

De voorjaarszendingscollecte heeft in 2019 een bedrag opgeleverd van € 1187,-.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

KERKRENTMEESTERS

De maandelijkse vermelde giften in Wegwijzer zijn slechts de giften, die contant ontvangen worden of via de collecte of die door u aan diverse mensen wordt meegegeven.

Deze vermelding is alleen bedoeld ter verantwoording van uw gedane gaven.

Gelukkig ontvangen we ook vele giften per bank en deze worden NIET in Wegwijzer vermeld.

Eigenlijk best raar, omdat er soms wel giften van € 1000,00 of meer binnenkomen.

Deze giften worden NIET vermeld, omdat het bankafschrift hiervoor het bewijs is en gebruikt wordt bij de diverse kascontroles.

Uiteraard zijn wij heel erg blij met uw spontane gaven en wij willen u ook hiervoor van harte bedanken en het geld besteden zoals u het ons hebt opgedragen.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Ton Eilander

STARTWEEKEND 2019 **13, 14 en 15 september**



Het thema van dit jaar is: Een goed verhaal.

Vrijdag beginnen we in Rehoboth met een sing-in. Wil je meedoen met het koor, dan kan dat door drie maandagavonden mee te oefenen met de Cantorij. We vormen dan samen een gele-

genheidskoor. De data waarop geoefend wordt zijn:

Maandag 26 augustus, 2 en 9 september van 18:30 tot 19:30

o.l.v. Zwier de Weerd uur in de Petruskerk. Probeer maar eens of het wat voor je is.

Voor een programma voor de jeugd op zaterdag wordt nog druk nagedacht.

De bijbel staat vol verhalen, liederen en teksten. De ene tekst spreekt je wat meer dan de andere. Samen willen we daar het komende jaar mee bezig gaan. Voor de startzondag vragen we aan jou of je de komende tijd wil nadenken, over welke tekst/regel uit de Bijbel belangrijk voor je is, of die je aanspreekt of raakt. Wil je deze tekst op papier zetten en meenemen.

We gaan daar na de dienst, in groepjes, creatief mee aan de slag (schrik niet, je hoeft niet creatief of filosofisch te zijn, iedereen kan meedoen). We zijn benieuwd naar de verhalen die bij de teksten horen.

Voor de middagdienst zijn we op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren. Bespeel jij een instrument, kun je goed zingen of dicht en zou je mee willen helpen er een bijzondere dienst van te maken? Meld je dan aan bij Agnes Venema, 06-47333946 of via mail wave@wxs.nl.

In de volgende Wegwijzer komen de tijden van alle activiteiten. Ook liggen eind augustus intekenlijsten in de hal voor deelname aan de broodmaaltijd en voor taart maken voor bij de koffie.

Motorrijders opgelet!

Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer gas geven voor Roemenië.

Noteer daarom nu alvast **7 september 2019** in je agenda!

Het is de bedoeling om deze dag de "bergen" in Salland te beklimmen. Iedereen is welkom, dus vrienden en familieleden zijn van harte uitgenodigd om mee te rijden.

We beginnen om 9 uur in de Rots, Kwartelweg 9 ingang Valkstraat met koffie en wat lekkers. Om half tien gaan we op pad. Onderweg is er koffie of thee en later een lunch. We verwachten tussen vier en vijf weer terug te zijn bij de kerk. Na een drankje zeggen we elkaar weer gedag.

De kosten zijn 25 euro per rijder en 15 euro voor de passagier.

Opgeven kan via e-mail: wave@wxs.nl of huismanjrh@gmail.com

Wietse Venema
Jeroen Huisman

We hopen op mooi weer en een gezellige dag.

**Dus: 7 september 2019, 09:00 uur, 25 euro (of 15).
Opgeven bij: Jeroen Huisman,
Wietse Venema,**

ZANGDIENST

liederen met een verhaal
25 Augustus 19.00 uur.!

Een maal per jaar organiseren wij dit soort zangdienst.

Wij kunnen dit niet zonder de medewerking van jullie allemaal. Er mogen voor die avond liederen aangedragen worden door oud en jong ook van de kinderen! en uit verschillende bundels. Het zou fijn zijn wanneer u het verhaal achter het lied van keuze zou willen vertellen. U/Jullie hebben vast wel een lied met een bijzondere herinnering van kort of langer geleden ,of misschien wil je het opdragen aan iemand anders ook dat kan . Ds. Ida Boersma ziet jullie liederen en verhalen graag tegemoet. Wij rekenen op jullie zodat wij er samen een fijne zangdienst van kunnen maken. Het orgel/piano wordt die avond bespeeld door Johan Smit. Ds.Ida Boersma gaat voor.

Graag tot, 25 augustus!!!19.00 uur.
Korrie van Piekeren
Ben Keizer

WINTERWERKBOEKJE

Hoewel de zon hoog aan de hemel staat en de temperatuur bijna tropisch is het nu de tijd om na te denken over de kerkelijke activiteiten in de komende winter. Gesprekskringen, catechese, clubs, PBD, cantonierij, We Believe en wie al niet meer, leverden altijd tekst aan voor het winterwerkboekje.

Binnen de kerkenraad leeft de gedachte dat die boekjes maar beperkt gelezen worden. Daarom willen we nu alle informatie graag verzamelen en een beperkt aantal drukken. De informatie kunt u tijdens de Startzondag (15 september) inkijken en meenemen. Natuurlijk leggen we ook voldoende exemplaren in de hal. Op die manier hopen we veel papier te besparen, Uiteraard komt alle informatie ook op de website!

Dus hebt u of heb je informatie voor het winterwerk, lever het dan uiterlijk 1 september aan bij Wim Westhoff (westwill78@gmail.com).

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier Op de gebruikelijk routes ophalen. De eerstkomende datum is in verband met de zomervakantie pas op zaterdag 5 oktober.

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-447 04 57.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

BEDANKT!

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in De Boskamp te Epe en op IJsselheem te Zwolle.

Dini Mensink

“Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
Herinner me zoals we elkaar in mooie tijden zagen,
Herinner mij in de stralende zon,
Herinner me toen ik nog alles kon”.

Annie Stijf – uit de Bulten

Op 20 april bleef voor ons de wereld “stil” staan.

Het leven gaat verder, de zon komt weer op.
Het gemis blijft..... en is enorm,

Maar uw medeleven, in welke vorm dan ook, na
Het overlijden van onze vrouw, moeder en oma

Annie Stijf – uit de Bulten

was ons tot enorme steun.

Wij willen via deze weg u hiervoor bedanken.

Jan Willem,
Frans,
Liesbeth en Dick
Angela, Dennis

Wapenveld, juni 2019



KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

7 juli	09:30	Wendhorst	ds. J. Smit
14 juli	09:30	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman
21 juli	09:30	Verbindings- kerk	ds. R.C. Vervoorn
28 juli	10:00	Vrijzinnigen Heerde e.o.	mevr. R. van Katwijk
4 aug.	09:30	Hervormde gemeente Vorchten	ds. G.J. van der Top
11 aug.	09:30	Hervormde gemeente Emst	ds. E. van der Noort
18 aug.	09:30	Protestantse gem. Wa- penveld	ds. I.Boersma-Prins
25 aug.	09:30	Chr. Geref. Kerk Heerde	ds. H.M. Mulder



PETRUS
kerk