

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶ Kerk op Schoot
voor de jongsten:
Zondag 26 mei
16:00 uur.

▶ 30 mei
Hemelvaartsdag
bij molen De Vlijt
Aanvang **10:00**
uur.
Zie ook blz. 7 en 8

Mei 2019
Jaargang 16
Nummer 9

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06-28430287
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-8442292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-4478539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-4478600
W. Westhoff ☎ 0578-631291

De liturgische kleur: Wit

5 mei	Zondag 's Heren Goedertierenheid
09:30	Ds. H. Evers uit Zwolle
19:00	Ds. J. de Kok uit Wilsum <i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. T. Koetsier
	avond Dhr. R. van Marle
Oppas	Mia Eilander en Lisanne Put
Collectes	1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: beheer en onderhoud
12 mei	Zondag Juicht
09:30	Ds. I. Boersma-Prins <i>kinderdienst/ koffie na de dienst</i>
19:00	Ds. A. M. van de Wetering uit Epe
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. R. van Marle
	avond Dhr. J.R.H. Huisman
Oppas	Esther van de Worp en Chris de Weerd
Collectes	1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk Uitgang: Doelcollecte
19 mei	Zondag Zingt
09:30	Ds. I. Boersma-Prins
19:00	Ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. G.A. Jonker
	avond Mw. M. Eilander-Colijn
Oppas	Mia Eilander en Anna Jansonius
Collectes	1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk Uitgang: Bloemenfonds

26 mei	Zondag Bidt
09:30	Ds. I. Boersma-Prins
19:00	Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer uit Vaassen
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. J.R.H. Huisman
	avond Dhr. T. Koetsier
Oppas	Minka Bolhuis en Julia de Weerd
Collectes	1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: beheer en on-
30 mei	Hemelvaartsdag
	<i>gezamenlijke dienst met VEG bij Molen de Vlijt zie ook blz 7 en 8</i>
10:00	Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
Oud. v. dienst	ochtend Wordt nog afgestemd
Collectes	Wordt nog afgestemd
2 juni	Zondag Hoor
09:30	Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
19:00	Ds. H. van Wijnen <i>jeugddienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Mw. A.D. Wonink-van Vemde
	avond Dhr. R. van Marle
Oppas	Zwannette Eilander en Mayra van Doorn
Collectes	1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: kosten erediensten

KERKKALENDER

- 22 mei Aanleveren kopij
26 mei voor de jongsten: Kerk op schoot
1 juni Oud papier ophalen op de ronde in het dorp

OM OVER NA TE DENKEN

Vertrouw op de belofte van de Heer

Simon, Andreas, Jacobus en Johannes zijn bezig met hun dagelijks werk als vissers. Op sommige dagen wordt hun harde werken beloond met een overvloedige vangst, maar op andere dagen was een hele nacht werken niet voldoende om hun netten te vullen en keerden ze moe en teleurgesteld terug. Dat zijn de normale omstandigheden van het leven, waarin ieder van ons voortgaat in de zee van mogelijkheden, op zoek naar de juiste weg die de honger naar geluk kan stillen. Soms heb je een goede vangst, andere keren heb je echter moed nodig om om te gaan met de frustratie van je lege netten.

Zoals in elk roepingsverhaal vindt ook hier een ontmoeting plaats. Jezus ziet die vissers en komt naderbij.

Dat is ook gebeurd met de persoon die wij uitgekozen hebben om ons leven mee te delen of toen we de aantrekkingskracht voelden om als gelovig mens te leven: we hebben de verrassing van een ontmoeting beleefd en op dat moment hebben we de belofte voorvoeld van een vreugde die in staat is ons leven kleur te geven. Zo ging Jezus op die dag bij het Meer van Galilea naar de vissers toe en deed meteen een gelofte: "Ik zal maken dat jij vissers van mensen wordt" (Marcus 1: 17)

De roepstem van de Heer betekent niet dat God onze vrijheid wil inperken; integendeel, het is een liefdevol initiatief waarmee God ons tegemoet komt en waarmee Hij ons uitnodigt om binnen te gaan in een groot plan waarvan Hij ons deelgenoot wil maken, door ons een belofte te doen van een grotere zee en een overvloedige visvangst.

Het is Gods verlangen dat ons leven geen gevangenis wordt van dat wat voor de hand ligt, dat het zich niet voortsleept in de passiviteit van de dagelijkse gewoontes. De Heer wil niet dat we ons neerleggen bij de gedachte dat er in ons dagelijks leven eigenlijk niets is waarvoor het de moeite waard is je hartstochtelijk in te zetten.

Als Hij er soms voor zorgt dat wij iets wonderbaarlijks meemaken, is dat omdat Hij ons wil doen ontdekken dat ieder van ons, op verschillende manieren geroepen is tot iets groters en dat leven niet betekent gevangen zitten in netten van zinloosheid. De roeping is dan ook een uitnodiging om niet stil te blijven staan met die netten nog in je hand, maar om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons heeft uitgedacht. Natuurlijk vraagt het omarmen van die belofte om de moed een keuze te maken. De eerste leerlingen die zijn roepstem hoorden om deel te hebben aan een grotere droom "lieten terstond hun netten in de steek en volgden Hem" (Marcus 1:18). Dat betekent dat als we de roepstem van de Heer omarmen, we ons daar met heel ons wezen in moeten storten en het risico lopen dat we met een onbekende uitdaging te maken krijgen; we moeten alles achter ons laten dat ons ervan weerhoudt een definitieve keuze te maken; van ons wordt de moed gevraagd om Gods plan met ons leven te ontdekken.

Als we feitelijk voor de grote zee van de roeping staan kunnen we niet bezig blijven met het repareren van onze netten, op de boot die ons zekerheid verschaft, maar moeten we vertrouwen op de belofte van de Heer.

(aldus paus Franciscus, boodschap voor de 56^e Wereld gebedsdag voor Roepingen, 12 mei 2019; hij denkt daarbij ook aan de roeping om te leven als christen, een leven dat zich ontwikkelt en gevoed wordt binnen de gemeenschap, waar het Woord klinkt en de sacramenten gedeeld worden, waar we bidden leren en samen delen)

Ik vond het mooi deze boodschap van de paus door te geven omdat wij met Pinksteren getuige zijn en vieren dat mensen de roepstem van de Heer omarmen. Een mijlpaal maar ook een momentopname die gedurende je hele leven herhaald mag worden!

Ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

We leven mee in het verdriet van de familie Stijf en de familie Zuurbier. Op zaterdag 20 april overleed in de leeftijd van 86 jaar Elisabeth Johanna Stijf- uit de Bulten in het hospice te Oene; vrijdag 26 april was voorafgaand aan de begrafenis de dankdienst voor haar leven vanuit onze kerk.

Op zaterdag 20 april overleed ook op 85-jarige leeftijd Hendrika Zuurbier - van Es op de Wendhorst te Heerde. Het was niet onverwacht, maar toch was de slopende ziekte bij Henny nog maar kort geleden vastgesteld. (In de Wegwijzer van juni kunt u het In Memoriam van onze twee geloofsgenoten lezen)

Binnenkort begint het gezwoeg en gezweet bij de eindexamens. Succes gewenst voor iedereen die daarmee bezig is! Fijn als jij of je ouders even aan de jeugdouderling Rienk van Marle of aan mij laten weten hoe het gaat....

We kijken met Dennis Stijf en Lisanne Huisman vooruit naar hun trouwdag op woensdag 29 mei! De trouwdienst waarbij u van harte bent uitgenodigd is 's middags om 15:30 uur. De muzikale begeleiding is – natuurlijk- in handen van hun eigen band "Living Letter". Onze wens als kerkelijke gemeenschap is -naast onze wensen voor geluk en liefde- dat jullie als echtpaar een levende brief van Christus mogen zijn!



Pinksteren valt dit jaar in juni dus die feestdag komt in het volgende kerkblad aan de orde, maar toch wil ik vast met u de blijdschap delen over die dag: we vieren de uitstorting van de Heilige Geest maar mogen ook getuige zijn van Belijdenis en Doop. Openbare Belijdenis van geloof wordt afgelegd door Yuki Bosman, Krista Draaijer- Buter, Ellis Dijkslag, Rik van Ommen, Marjelle van Selm, Eddy Wullink, Ruben Zonnenberg en Sander Zonnenberg. Ook willen Krista en Dennis Draaijer graag dat hun zoon Nick wordt gedoopt. Een prachtige dag om naar uit te kijken!

VRAAG: Het lijkt ons mooi als iedereen op die Pinksterzondag een bloem meeneemt naar de kerk, als teken van uitbundige blijdschap

maar ook van de kleurrijke verscheidenheid. Van al die bloemen maken we na de avonddienst boeketten om uit te delen aan mensen die het moeilijk hebben.

Maar voor we Pinksteren kunnen vieren is er eerst op donderdag 30 mei Hemelvaartsdag! Wat mooi dat we die dienst dit jaar samen als twee gemeentes vieren, buiten! Samen met de Vrije Evangelische Gemeente van Heerde die al jaren een inspirerende invulling geven aan hemelvaartsdag rondom molen de Vlijt in Heerde. De dienst begint om 10.00 uur en we hopen natuurlijk op prachtig weer! Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we een hele geschikte uitwijkmogelijkheid..... ons kerkgebouw! Voorafgaand is er de mogelijkheid om vooraf een wandeling te maken in het Kloosterbos en voor kinderen de mogelijkheid om dan te ontbijten en te knutselen. De organisatie ligt in handen van Bart Doornink en Ronald Auée en van onze gemeente hebben Anja Stoffer-Rorije en Yuki Bosman enthousiast gereageerd op de vraag om zich bij hen aan te sluiten!

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

Wat meer info over de wandeling in het Kloosterbos op Hemelvaartsdag

Voorafgaand aan de dienst is er de mogelijkheid om een wandeling te maken.

Er is een route uitgezet van ong. 3 km. Het is een zgn. Emmauswandeling: als deelnemer ga je in tweetallen op pad om eerst zelf na te denken over een Bijbelgedeelte of een thema wat je aangereikt krijgt en daarna ga je met elkaar in gesprek n.a.v. gespreksvragen in het vertrouwen dat er een Derde Persoon met jullie meeloopt: Jezus gaat met je mee.

De eerste vijftien tot twintig minuten neem je de tijd om eerst zelf lopend in stilte na te denken over het Bijbelgedeelte en de vraag. Daarna bevrage je elkaar en zo ontstaat een gesprek waarin je elkaar beter leert kennen. Tijdens de wandeling kun je ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en/of van de stilte en de omgeving te genieten. Als deelnemer ga je in tweetallen op pad om eerst zelf na te denken over een Bijbelgedeelte of een thema wat je aangereikt krijgt en daarna ga je



met elkaar in gesprek n.a.v. gespreksvragen in het vertrouwen dat er een Derde Persoon met jullie meeloopt: Jezus gaat met je mee. De eerste vijftien tot twintig minuten neem je de tijd om eerst zelf lopend in stilte na te denken over het Bijbelgedeelte en de vraag. Daarna bevrage je elkaar en zo ontstaat een gesprek waarin je elkaar beter leert kennen. Tijdens de wandeling kun je ook besluiten om

even lekker op een bankje te zitten en/of van de stilte en de omgeving te genieten.
Na ongeveer een uur/vijf kwartier ben je weer terug en is er koffie/thee en iets lekkers, kan er nagepraat worden en als je wilt kun je je ervaringen delen.

NB Als u wilt deelnemen aan de wandeling, wees dan om 8:15 uur aanwezig bij de molen.

Wilt u gehaald worden voor deze dienst meldt u zich dan even aan. Voor namen en telnr's, zie blad 2.

Hoe het met de uitzending via internet gaat hebben we nog niet helder, houdt u de mededelingen op de liturgie en het scherm in de kerk in de gaten.

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering 24 april 2019

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Psalm 42 en geeft uitleg uit de bundel 'Gods liefde elke dag' van Max Lucado. Aansluitend zingen we lied 42 vers 1 en 7 en gaat de voorzitter ons voor in gebed.

Vier leden moesten de vergadering verstek laten gaan i.v.m. vakantie en werk.

We vervolgen de vergadering en stellen de agenda vast. Tevens worden de notulen van 19 februari jl. en het verslag van het moderamen van 11 maart jl. doorgenomen, vastgesteld en de actiepunten hieruit besproken. Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en vele wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

De bestaande leden jeugddienstcommissie, Marieke Dijkslag en José Jansma, hebben onlangs aangegeven na 2019 te stoppen met het organiseren en willen het stokje overdragen. Tevens zal de bestaande leiding van Solid Kids stoppen. Er worden dus nieuwe talenten gezocht!

Binnen de diaconie wordt er ook naar nieuwe ambtsdragers gezocht. Verder zal er met biddag ook voor een liturgisch bloemstuk worden gezorgd. De huidige vorm van het Heilig Avondmaal zal nog een paar keer plaatsvinden en in het najaar worden geëvalueerd.

De erediensten en Stille Week en de Paasvieringen worden geëvalueerd. De gezamenlijke dienst met Hemelvaartsdag is in volle gang en zal alleen bij slecht weer in onze kerk gehouden worden, bij goed weer vieren we Hemelvaartsdag samen met de VEG bij molen de Vlijt.

De kerkenraad is verheugd u mee te delen dat er met Pinksteren 8 gemeenteleden belijdenis van hun geloof zullen afleggen en er een doop zal plaatsvinden.

De kerkrentmeesters zijn momenteel bezig met het vernieuwen en updaten van de website. Dit heeft nog even tijd nodig. De gezamenlijke avond pastorale medewerkers van afgelopen 20 maart wordt geëvalueerd en ook de gemeenteavond van 27 maart.

Helaas waren een aantal leden niet op de hoogte van de filmvertoning van de verbouw van de kerk. Daarom zal deze film nog een keer getoond worden tijdens het startweekend in september.

In de rondvraag wordt nog opgemerkt of diensten van onze gemeente na een periode ook door de kerk worden bewaard en/of opgeslagen? De kerkrentmeesters zullen gaan bekijken wat de mogelijkheden hierin zijn.

Mia Eilander sluit de vergadering met het lezen van het gedicht van André F. Troost 'U die met sneeuw de aarde kleedt'.

Mia Eilander-Colijn
Scriba

MUTATIES

Geboren:

- Esther Elissa Noordman, Kleinekolck 1,

Overleden:

- Mevr. E.W. Westhoff-Willemsen, op 5 maart 2019 i
- Mevr. J. Bruggeman, Wapenveld op 7 maart 2019
- Mevr. E.J. Stijf-Uit de Bulten, op 20 april 2019
- Mevr. H. Zuurbier-Van Es, op 20 april 2019

Verhuisd:

- Mevr. J. Regterschot
- Mevr. H. Bredenhof-Kers

Correctie:

in de Wegwijzer van maart stond vermeld dat Mw. D. Hulsebos-Dijk is verhuisd naar Zwolle. Zij blijft voorlopig in Wapenveld wonen

Over / Ingeschreven:

- Dhr. H.H. IJzerman,
- Mw. H.G. Klaassen-Reijnders,
- Dhr. G.M. van Selm,
- Fam. G.J. de Jong sr.,
- Dhr. H. Docter
- Mevr. T. Vijfschaft-Olthuis,
- Fam. H. Haas,
- Mevr. I. Pol-Dieters,

Over / Uitgeschreven:

Fam. W. van den Esker,

Geke Kegelaar

FINANCIËEL OVERZICHT

Collectes:

13-3-2019	biddagcollecte	€ 123,50
17-3-2019	Beheer en Onderhoud Kerk	€ 151,70
	40 dagen project	€ 147,45
24-3-2019	Kosten eredienst Kerk	€ 138,00
	40 dagen project	€ 174,30
31-3-2019	Beheer & Onderhoud Kerk	€ 168,07
	40 dagen project	€ 197,72
	40 dagen	€ 158,07
7-4-2019	Jeugd & Jongerenwerk Jeugd & Jongerenwerk Kerk	€ 131,37
	40 dagen	€ 131,76
	1e kwartaalverjaardagfonds	€ 191,27
		€ 174,90
		€ 185,00
		€ 552,50

Giften contant ontvangen:

via dhr. P. Heres	PBD	€ 10,00
via mw. C. Jonker	PBD	€ 25,00
via mw. C. Jonker	Internet kijken	€ 5,00

Ton Eilander

opbrengst oud papier februari 2019

€ 165,08

Dini van Raalte

Oude metalen t.b.v. onderhoud geluidsinstallatie

€ 300,00

Tjeerd en Grietje de Kroon

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijk routes in het dorp ophalen.

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

STEUN VOOR NEPAL

Vorige maand ging € 150,- van de opbrengst van oude metalen naar Stichting Laxmi Support.

De stichting heeft als doel om in Nepal projecten gericht op kinderen te ondersteunen. Het gaat om 8 scholen en een kindertehuis; in de 13 jaar van haar bestaan zijn meer dan 55 acties met succes afgerond. De acties zijn kleinschalig en overzichtelijk.

Op de website www.laxmi-support.com kunt u er meer over lezen.

De stichting hanteert de volgende gouden regels voor donaties:

- 1) Laxmi Support streeft ernaar dat alle donaties rechtstreeks bij de projecten terechtkomt;
- 2) Laxmi Support garandeert dat de donaties zinvol worden besteed;
- 3) Laxmi Support garandeert een eerlijke prijs voor alle spullen die worden ingekocht;
- 4) Laxmi Support maakt gebruik van lokale werknemers;
- 5) Laxmi Support garandeert een goede terugkoppeling aan onze donateurs.

Wilt u Stichting Laxmi Support ook ondersteunen? Het rekeningnummer is **IBAN NL62 INGB 0002 5315 74**

Geke Kegelaar

Rock Solid seizoen 2018/2019

Het Rock Solid seizoen zit er alweer op voor dit jaar!! En traditioneel hier in de Wegwijzer een korte samenvatting van het seizoen.

Eerst wat getalletjes: er kwamen gemiddeld 19 enthousiaste tieners op de Rock Solid avonden, we hadden 12 clubavonden (zoals altijd op de donderdagavond in het jeugdhonk), waarvan 10 met een thema, 1x een gezellig avondje zwemmen, 1x een filmavond en we hebben 1372 euro opgehaald met de Nacht zonder Dak actie in het startzondagweekend.

Per avond zeker 90 decibel aan enthousiast geluid.

We begonnen het jaar met 4 man leiding, maar Lisanne heeft tijdens het seizoen helaas afscheid genomen vanwege haar werk.

Weinig mensen zal het ontgaan zijn dat de jeugd van Rock Solid dit seizoen is begonnen met de actie 'Nacht zonder Dak' op het kerkplein. Van karton een nachtonderkomen bouwen om zo geld op te halen voor TEAR, een christelijke organisatie die dakloze jongeren in nood helpt. Sommige ouders konden het niet laten en hielpen hun kroost bij het maken van een woondoos. Mooi ook om zo met de gemeente het seizoen te starten. En dank voor jullie bijdrage!

De programma's van Rock Solid zijn geschreven door Youth for Christ en een programma bestaat uit een christelijk thema wat aansluit bij jongeren, met daarbij passende (gekke) spellen en chill-tijd. En dat blijkt nog steeds een goed concept. We hopen op deze manier dat de jongeren mogen ervaren en weten dat ze van waarde zijn en dat ze God beter leren kennen op een ontspannen manier.

Dit jaar was Rock Solid aan de beurt om een jeugddienst voor te bereiden. Samen met Ida hebben de tieners de ochtenddienst voorbereid waar een groot aantal tieners hun talenten hebben ingezet. Daarbij werden, passend bij het thema, een aantal Goliaths verslagen. Als leiding zijn we echt trots op deze groep.

En uiteraard zijn we ook weer op kamp geweest. Hier was al het hele seizoen naar uitgekeken. Het thema was "Rock Solid op Expeditie". De expeditie vond plaats op ons traditionele plekje in de scoutinghut in Vilsteren. Het doel was om zoveel mogelijk sterren te verzamelen. Die kon je op allerlei manieren verdienen. Bijvoorbeeld door sterren te smokkelen tijdens het douane spel, door klusjes te doen of door elkaar te helpen, door ergens de beste in te zijn, door eieren te bakken op het kampvuur. Er werd fanatiek meegedaan en de grote zaal van het gebouw is nog nooit zo netjes geweest.... Op zondag (de slotdag van het kamp) lieten we het filmpje van Max Lucado 'Niemand is als jij' zien. U kunt dit filmpje ook zelf bekijken op internet. En dan weet u tevens de clou van het sterren verzamelen. Iedereen kreeg een spiegelkje om te kijken naar Gods mooie kind!

Wij willen Jeroen en Jonnie heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme bijdrage aan het kamp. En natuurlijk alle mensen die boodschappen hebben gekocht.

Aan het eind van dit seizoen hebben we afscheid genomen van 6 tieners. Mooi om te zien hoe deze jongens en meiden zich ontwikkeld hebben in de afgelopen drie jaar. Met de anderen gaan we volgend seizoen weer aan de slag. En dan hopen we ook weer een paar nieuwe tieners te mogen verwelkomen. ☺

Namens het team van Rock Solid
Klasina Posthumus

BEDANKT

Voor altijd in ons hart...

De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze moeder, zus en tante

Coby Bruggeman

heeft ons diep geraakt. Het zal ons zeker tot steun zijn in de moeilijke tijd die nog komen zal. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Martina, Arjanne, Aram & Marijse.
Broers en zussen.
Neven en nichten.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle aandacht en medeleven in welke vorm dan ook tijdens mijn ziekenhuisopname en de revalidatietijd erna.

De goede wensen, bezoeken, kaarten en attenties hebben ons erg verast en heel goed gedaan.

Het gaat inmiddels gelukkig weer goed met mij, al zal ik er wellicht blijvende schade aan overhouden.

Ik heb er een middenrifverlamming aan overgehouden, waardoor m'n linkerlong minder presteert, maar daar valt mee te leven.

De ledenadministratie heeft Geke Kegelaar van mij overgenomen en het bevalt haar (en mij ook) zo goed dat zij dit blijft voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Henny en Ton Eilander

Uitnodiging training 'Het evangelie in 4 woorden'

Op dit moment groeit een hele generatie op in Nederland zonder te weten wie Jezus is. Cijfers laten zien dat het aantal christenen in Nederland steeds verder terugloopt. En dat is een geweldige kans voor de Kerk! Want een meerderheid van de Nederlanders heeft de God van liefde nog nooit afgewezen, simpelweg omdat ze nog nooit het evangelie duidelijk gehoord hebben. Maar waarom hebben uw/jouw collega's, buurtgenoten, klasgenoten of familieleden Jezus ook alweer nodig? En hoe deel je het evangelie eigenlijk? Hoe is God hierbij betrokken en hoe kan je herkennen wat Hij al gedaan heeft in iemand? En wat doen we met een nieuwe christen?

Tijdens de training 'Het evangelie in 4 woorden' leer je aan de hand van 4 woorden om Jezus voor te stellen aan mensen van vandaag, waarom Hij relevant is in een tijd als deze en hoe ze Hem kunnen gaan volgen. In totaal beslaat de training drie avonden. We zullen o.a. samen gaan kijken naar een aantal van de meest gestelde vragen over het christelijke geloof. Deze zullen stuk voor stuk mogelijkheden worden om mensen dichterbij Jezus te brengen. Praktische voorbeelden en oefenvormen vormen een belangrijk onderdeel van de training. De training wordt afgewisseld met interactieve momenten en er is tijd om vragen te beantwoorden.

Vind jij het ook lastig om met ander over jouw geloof te praten, om uit te leggen waarom je gelooft en wat het geloof voor jou betekent?

Met deze training hebben we inmiddels honderden christenen uit de hele breedte van de Kerk toegerust om Jezus bekend te maken in hun dagelijkse leef- en werkomgeving. Deelnemers voelen zich vaak beter kwaaam om op een ontspannen manier over Jezus te vertellen en getuigen regelmatig over bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Voor kerken (en natuurlijk individuen) die bezig zijn met de vraag hoe Jezus van betekenis kan zijn voor mensen van vandaag en concrete handvatten willen, zijn deze avonden heel stimulerend en behulpzaam. De training zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als invulling voor het onderwijsprogramma, voor de kringen, invulling van jeugdavonden en toerusting van jeugdleiders en andere leiders.

De training wordt gegeven door Bart Hesseling en Peter Duitman, beiden actief met The God Story (onderdeel van Jeugd met een Opdracht). Zij hebben ruime ervaring in het bereiken van buiten- en randkerkelijke mensen met het evangelie.

Data: maandag 17 & 24 juni en 1 juli

Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur

Locatie: Centrum 's Heerenhof, Zwarteweg 10 in Heerde

Kosten studenten: €25 / **volwassenen:** €35

Aanmelden kan via: www.thegodstory.org/E4W

Bijbelgroep 'Voor iedereen' naar Elburg

Zoals u misschien weet zijn er vanuit de gezamenlijke kerken 6 bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking, die elke 2 weken op dinsdagavond bij elkaar komen.

In Heerde zijn 4 groepen en in Wapenveld 2 met totaal ongeveer 35 deelnemers.

Met Kerst en Pasen hebben we een viering in het Trefpunt met alle deelnemers. Tijdens de paasviering genieten we van een heerlijke maaltijd. Omdat dit interkerkelijk is, zowel wat betreft deelnemers als leiding, vragen we ieder jaar een financiële bijdrage van alle kerken. Met die bijdragen kunnen we het 'reguliere' werk doen.

Een aantal jaren terug zijn we met de groepen naar de Ark in Dordrecht geweest. Nu willen we op 18 mei met de groepen naar de Bijbelse Zandsculpturen in Elburg gaan, daarna in Welgelegen een broodmaaltijd houden en afsluiten met gezellige muziek. We kunnen dit echter niet geheel vanuit ons saldo bekostigen, want dan komt het reguliere werk in gevaar.

De deelnemers en leiding dragen zelf bij en we hebben een aantal sponsoren, maar dat is nog niet voldoende. Daarom willen we u vragen om dit 'uitje' voor deze groepen mogelijk te maken door ons te sponsoren. Ieder klein, maar natuurlijk ook groter, bedrag helpt ons om dit te bekostigen.

Als u ons wilt steunen kunt u een gift overmaken op rek.nr. NL45 ABNA 0249 7192 66 t.n.v. 'Bijbelstudiegroep Voor Iedereen' onder vermelding van 'Elburg'.

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Wilma Jongerman, tel: 0625455079

Website en app gelanceerd in Kenia, Portugal en Zuid-Afrika



Sinds kort hebben de bijbelgenootschappen in Portugal, Kenia en Zuid-Afrika een eigen website en bijbelapp gekregen. Het NBG en andere bijbelgenootschappen hebben daarbij ondersteuning gegeven. Een mooie stap voor deze drie landen.

Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners hebben de afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de ebola-epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een bijbelvertaling in het Mende, de taal van hun hart.

Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor Sierra Leone? Kijk dan op <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website> en geef een gift.

Presentatie NBG 'Bijbellezende met kinderen'

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kindwerkers hierin met de presentatie 'Bijbellezende met kinderen'. Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber, e-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon: 023 - 514 61 65.

App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Eind vorig jaar is de app *Mijn Bijbel* van het NBG uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning.

De app is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar debijbel.nl/app.

Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-Jongerenbijbel met het dagboek voor dertig dagen. Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de extra's uit de Jongerenbijbel te vinden.

Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of de christelijke boekhandel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com

Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Pastoraal werkers kunnen bij ons een master Geestelijke Verzorger halen met een educatieve verdieping.

Cursussen, trainingen of intervisie bieden we op maat aan. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de website: <http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/>.

Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een van onze studietoelators, die je informeren en aan wie je je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

