

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶
▶ 9 juni 19:00 uur
Pinkster-
zangdienst
▶
▶



Juni 2019
Jaargang 16
Nummer 10

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-376 96 65
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-447 71 81
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06 28 43 02 87
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, PBD
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W'veld ☎ 038-447 03 67
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-63 12 91

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-447 844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 0578-63 12 91

De liturgische kleur: wit, met Pinksteren: rood
Bij het Heilig Avondmaal: wit, na Pinksteren: groen.

2 juni

9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend
 avond

Oppas
Collecte

Zondag Hoor

Ds. J.M. Weststrate, Heerde

Ds. H. van Wijnen

Jeugddienst

Mw. A.D. Wonink-van Vemde

Dhr. R. van Marle

Zwannette Eilander en Mayra van Doorn

1: Diaconie 2: Kerk

Uitgang: Kosten erediensten

9 juni

09:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend
 avond

Oppas
Collecte

Pinksteren

Ds. I. Boersma-Prins

Voorbereiding H.A./

koffie na de dienst

Ds. I. Boersma-Prins

Zangdienst

Mw. N. Dubois-Bastiaans

Dhr. W. Westhoff

Femy Sneller en Merijn Wittenaar

1: Pinksterzendingscollecte 2: Kerk

Uitgang: Orgelfonds

16 juni

09:30

11.00

19:00

Oud. v. dienst ochtend
 Rehoboth
 avond

Oppas
Collecte

Zondag van de Drie-eenheid

Ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal

Ds. I. Boersma-Prins

H.A. in Rehoboth

Dr. J. Wieggers, Olst

H.A. aan tafel

Mw. M. Eilander-Colijn

Mw. M. Eilander-Colijn

Dhr. G.A. Jonker

Annemieke Klein Tijssink en Lisanne Put

1. Diaconie 2: Kerk

Uitgang: Kosten erediensten

23 juni

9:30		Ds. F. Buitink, Heino
19:00		Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. T. Koetsier
	avond	Mw. H. van Marle-Westhoff
Oppas		Gerla Klein Tijssink en Chris de Weerdt
Collecte		1. Beheer en onderhoud 2. Kerk
		Uitgang: Doelcollecte (zie pag. 15/16)

30 juni

9:30		Dr. J. Wieggers, Olst
19:00		Dhr. G.P. Hartkamp, Wapenveld
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. R. van Marle
	avond	Dhr. J.R.H. Huisman
Oppas		Mia Eilander en Anna Jansonius
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk
		Uitgang: kosten erediensten

7 juli

9:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>Afscheid KND</i>
19:00		Ds. I. Boersma-Prins	<i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. M. Eilander-Colijn	
	avond	Dhr. R. van Marle	
Oppas		Esther van de Worp en Julia de Weerdt	
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk	
		Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk	

KERKCALENDER

1 juni	Oud papier ophalen op de ronde door het dorp
26 juni	Inlevering kopij Wegwijzer voor juli/augustus

Een opdracht: om over na te denken!

Heimwee hebben we naar het allereerste Pinksterfeest, naar het talenwonder dat zich toen voltrok. Dat de mensen niet meer in Babylonische spraakverwarring langs elkaar heen praten, maar luisteren, intens luisteren, en openhartig spreken en elkaar verstaan.

Kerkmensen denken vaak dat ze met iemand buiten de kerk niet over het geloof kunnen praten omdat hij er toch niets van begrijpt, laat staan dat hij gaat geloven wat je zegt. Maar toen, op het allereerste Pinksterfeest! De Heilige Geest sprong in de bres en trad op als tolk. Mensen uit vreemde naties konden de getuigenis van de apostelen verstaan en dat is nog het grootste wonder, ze geloófdén, ze aanvaardden wat de apostelen hun vertelden. Drieduizend mensen kwamen op het Pinksterfeest tot geloof!

Ik kan me goed voorstellen dat je zegt: ik wou dat er dit jaar ook iets gebeurde, dat je op de een of andere manier kunt merken dat de Heilige Geest er is! We zeggen: het moet van boven komen. Maar: het ís al van boven gekomen! Aan God ligt het niet. Het moet nu van beneden komen. Ja, schrik niet, het moet van beneden komen!

Is het u wel eens opgevallen dat er op het Kerstfeest engelen zijn die het blijde nieuws verkondigen? En op het Paasfeest zijn het alweer engelen die de goede tijding brengen: de Heer is opgestaan! En ook op het Hemelvaartsfeest zijn het engelen die tegen de volgelingen van Jezus zeggen: de Heer is naar de hemel gegaan en Hij komt weer!

Maar op het Pinksterfeest geen engelen, geen hemelse boodschappers. Dan zijn het mensen die het blijde nieuws brengen. God wil óns gebruiken op het Pinksterfeest.

Het klinkt erg vroom, maar het kan een vroom smoesje zijn wanneer we zeggen: het moet van boven komen. Alsof het al niet van boven kwám. Eerst Jezus, toen de Heilige Geest. Nu moet het van beneden komen.

De Heilige Geest is beschikbaar. Hij is woningzoekend. Het komt er op aan dat we Hem woonruimte geven in onze levens, dat we Hem werk verschaffen door zijn werkplaats en zijn gereedschap te willen zijn.

De apostel Paulus schrijft: "Wordt vervuld met de heilige Geest" (Efez. 5:18). Dat is een opdracht!

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

Kindervraag van de maand: wat is verzoening?

Bij de afgelopen gezinsdienst las ik een stukje voor en daar kwam het woord 'verzoening' in voor.

Wat betekent dat woord eigenlijk, vroeg één van de kinderen.

Verzoening. Daar zit het woord 'zoen' in. Zou dat ermee te maken hebben? Misschien wel!

Het is niet fijn als iemand boos op je is. Je wilt het graag weer goed hebben. Je wilt het goedmaken.

Dan praat je het uit en dan geef je elkaar daarna een zoen of een stevige hand. En dan is het weer goed, gelukkig!

Gisteren was ik in de Aldi en toen waren er twee kinderen die wilden wat lekkers kopen en het ene meisje zei: ik weet zeker dat mijn moeder boos wordt als ze erachter komt. Toch zaten ze even later lekker voor de winkel te smikkelen.

Ik ben heel benieuwd hoe het is afgelopen: heeft het meisje het aan de moeder verteld? Was de moeder boos? Hebben ze erover gepraat? Hebben ze het weer goed gemaakt? Ik hoop het wel.

Als dat gebeurd is, was er verzoening.

Je hebt verzoening in het klein, maar ook in het groot. Als er grote ruzies zijn of oorlog. Als het dan weer goed komt, gebruik je ook het woord verzoening.

In de bijbel kom je het woord ook tegen. En dan gaat het eigenlijk om hetzelfde: dat het weer goed komt. Dat het weer goed komt tussen mensen en God. Want wees eens eerlijk, wij mensen maken er soms wel een puinhoop van! In hoe we met elkaar omgaan en met Gods mooie schepping! Hoe kunnen wij het ooit goed maken? Dat is moeilijk.

Maar voordat je denkt: dat is onmogelijk, noem ik ook de naam van Jezus. Want Hij heeft gezegd: laat mij het maar goed maken. Ik sla de brug van verzoening tussen God en mensen. Daarom zijn we in de kerk zo blij met Jezus en proberen we zijn voetspoor van liefde te volgen.

Bij het woord verzoening hoort ook het woord vergeving. Zullen we het daar de volgende keer eens over hebben?

En heb je andere vragen? Kom maar op!

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma

OMZIEN NAAR ELKAAR

We betuigen ons meeleven aan de familie van dhr. Egbert Steenbergen; hij overleed op 7 mei in de leeftijd van 86 jaar. Op zaterdag 11 mei vond voorafgaand aan de begrafenis een dankdienst plaats in onze kerk. Op bladzijde 12 en 13 leest u het In Memoriam. Zojuist - 23 mei - kwam het bericht binnen dat mevr. Blom-Veldkamp is overleden in de gezegende leeftijd van 94 jaar. Op het moment dat u dit leest is de afscheidsdienst geweest op maandag 27 mei. We leven mee met kinderen, klein- en achterkleinkinderen in het verdriet om hun moeder en oma (in het volgende nummer van Wegwijzer leest u een In Memoriam).

De jongeren die de examens achter de rug hebben, wensen we geduld in deze spannende tijd van wachten. Laten jullie het even weten of je geslaagd bent of ook als het minder leuk nieuws is??

Mooi om als gemeente uit te kijken naar Pinksteren! Het feest van de Trooster, maar ook feest van blijdschap! Zo leven we naar Pinksteren toe met Yuki Bosman, Nick en Krista & Dennis Draaijer, Elles Dijkslag, Marjelle van Selm, Eddy Wullink, Ruben en Sander Zonnenberg. We hopen dat hun dag van belijdenis en/of doop een bijzondere feestdag en mijlpaal wordt.

In de avonddienst hopen we met Pavane uit Wezep (we mochten al eens eerder genieten van dit prachtige vocaal ensemble!) veel te zingen rondom het thema 'Veerkracht'.

Het is ook mooi om even achterom te kijken. Ik denk aan de gezinsdienst waar Gods Woord (zoeter dan honing) centraal stond. De oudere kinderen hadden een werkblad meegekregen met opdrachtjes tijdens de dienst om de aandacht erbij te houden en om vragen te stellen als er iets was dat ze niet begrepen. Mooi om die papieren terug te krijgen. Voor wie het leuk vind om zo ook bezig te zijn tijdens de dienst zal ik werkbladen en pennen neerleggen op de kast in de hal van de kerk. Een van de vragen die op de teruggegeven papieren stond was: wat is eigenlijk verzoening? Een mooie vraag! (zie elders in de Wegwijzer)

Misschien ook goed om even te vermelden dat u binnenkort bij ons een bord in de tuin ziet staan: te koop! Nu ons viertal is uitgevloegen wordt het tijd om een kleiner onderkomen te zoeken....we halen onszelf wat op de hals, want inpakken is niet het leukste karwei maar we zijn niet de enigen: er wordt nogal geschoven in onze gemeente deze maanden! Iedereen goede zin & moed gewenst daarbij.

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Elisabeth Johanna Stijf-uit de Bulten
*** 10 mei 1932 † 20 april 2019**

Op Stille Zaterdag, 20 april, overleed mw. Annie Stijf in het hospice te Oene. Weken van hoop en vrees waren daaraan voorafgegaan, weken die samenvielen met de lijdenstijd, het gedenken van Jezus' lijden in de Veertigdagentijd. En dat was bijzonder, omdat mw. Stijf bij alle moeilijkheden in het leven vaak teruggreep op het lijden van Jezus: Hij heeft dat doorstaan voor ons en daarom niet klagen over wat je zelf aan lijden doormaakt.

Dat lijden was er niet alleen de laatste weken: de oorlogsjaren in haar jeugd hadden hun sporen nagelaten en ook de verzorging van oudste zoon Gerrit heeft veel gevergd en zijn onverwachte sterven bracht veel verdriet, maar ook veel hechtheid in het gezin.

Dhr. en mw. Stijf waren nog niet zo lang geleden lid geworden van onze gemeente. Bij de kennismaking viel me al op dat er, ondanks de lichamelijke beperkingen die er waren, met zoveel plezier geput werd uit mooie herinneringen; de trots op de kinderen en kleinkinderen, de prachtige reizen naar Oostenrijk. Mw. Stijf verstond de kunst om niet de schaduwkanten van het leven te benadrukken maar de zonnestrallen. Daar vertelden de kinderen en kleinkinderen ook over in die dagen tussen overlijden en afscheidsdienst: het kunnen genieten van het gewone en zegeningen tellen.

In de Hebr. brief staat dat Jezus onder tranen en met luide stem heeft gesmeekt om gered te worden van de dood en dat Hij door het lijden heen verhoord is. Wij zouden denken: als je gebeden verhoord worden dan betekent dat dat je problemen opgelost worden, dat je ziekte overgaat, dat je krijgt wat je vraagt. Maar aan Jezus zie je dat de verhoring van gebeden ook door het lijden heen kan gaan. Zou David dat ook niet bedoelen toen hij zong dat de Heer zijn herder was? En dat hij wist: zelfs al gaat mijn weg door een dal van diepe duisternis, U bent bij mij. Dat was ook het levenslied van mw. Stijf: Blijf mij nabij! Ook als de avond valt, ook als mijn oog breekt.

De laatste weken van haar leven zagen we het verlangen groeien om naar God te gaan. Het praten ging niet, maar communiceren met de ogen, met een handdruk ging goed. En met samen zingen: "de dood is niet het eind, de afloop van je reis, je komt bij God. De dood is niet het eind, je doet je ogen dicht, je huilt niet meer, wordt wakker in Gods licht."

En dan kun je als familie en als gemeente op Paasmorgen toch zingen, door tranen heen: U zij de glorie, opgestane Heer!

Dat die troostende hoop dhr. Stijf en kinderen en kleinkinderen zal helpen in hun gemis en verdriet!

Ds. I. Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Hendrika Zuurbier-van Es
***30 april 1933 † 20 april 2019**

Na een ernstige ziekte overleed op 20 april in de leeftijd van 85 jaar mw. Henny Zuurbier, geliefde echtgenote van Edy, moeder van Peter en Robert, oma van Barbara en Carolien. Al langer waren er zorgen over haar gezondheid, maar toen ook daadwerkelijk werd vastgesteld hoe ziek ze was ging het snel. Het was mogelijk om samen die laatste weken door te brengen in de Wendhorst, met goede verzorging maar ook met tijd voor elkaar en tijd voor mensen die afscheid kwamen nemen. Tijd om dankbare herinneringen op te halen en te delen: over de liefdesvonk die oversprong bij de jeugdkerk in Amersfoort, over een gelukkig huwelijk van meer dan 60 jaar, over kinderen en kleinkinderen, over genieten van de tuin, de natuur en uitstapjes. Al eerder hadden we eens gesproken over een bijbeltekst die veel voor je betekent en toen noemde Henny de bekende woorden uit Romeinen 8: "Ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here."

En wat hebben we in die laatste weken vaak gehoord: "Ik ben verzekerd". En diegene die wist wat daarmee bedoeld was kon de rest invullen: ik ben verzekerd, dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus. Nadrukkelijk gaf Henny ook aan dat de tekst niet gelezen moest worden uit de nieuwe bijbelvertaling waar staat: ik ben ervan overtuigd... dat vond ze te oppervlakkig, te gladjes, teveel de indruk wekkend dat - als je gelovig bent - de stormen van het leven je niet raken, alsof dan niet verbijsterende dingen schudden aan de fundamenten van je leven. Juist Henny was iemand die oog had voor het lijden en verdriet van anderen. In de gemeente kennen we haar als zeer meelevend en bewogen om wat anderen meemaken, in haar werk als ouderling en als pastoraal medewerker zagen we haar warme hart voor anderen.

In de kring van het gezin had ze groot verdriet samen met Edy en zonen en kleindochters over de ziekte en later het overlijden van schoondochter Heidi. En vragend naar haar jeugd jaren kwam alleen maar die vreselijke herinnering van de rijen mensen naar kamp Amersfoort. Ze kende en herkende die wereld die Paulus omschrijft als in barensnood. Wat is er veel pijn en verdriet. En toch, geen radeloosheid, geen vertwijfeling maar goede moed en hoop: ik ben verzekerd! Ik vertrouw, ik heb houvast gevonden. Niet in zichzelf maar in de liefde van Christus.

Liefde is de samenvatting van en de inhoud van wie Jezus is en wat Hij deed. Juist herdacht en gevierd in de dagen dat Henny stervende was. De liefde van Christus was het fundament en zo kon ze in vrede en in hoop sterven. We hopen dat het gebed dat Edy uitsprak in de dienst voor hem en zijn gezin beantwoord mag worden: "Heer, mijn hart is ziek van verdriet... nu ik weet wat verdriet is, laat mij ook weten wat troost is. Het is zo donker, toon Uw gezicht, laat mij het licht van Uw ogen zien."

Ds. I. Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Egbert Steenbergen
***12 augustus 1932 † 7 mei 2019**

Na afnemende gezondheid overleed op 7 mei in de leeftijd van 86 jaar dhr. Egbert Steenbergen. De laatste weken voor zijn overlijden luisterde hij nog vaak naar de rouwdienst van zijn vrouw Alie die in 2011 overleed. Hij gaf aan dat hij graag met dezelfde bijbelwoorden en liederen afscheid wilde nemen. En zo hebben we op 11 mei een dankdienst gehouden voor zijn leven. Wel werd, passend bij zijn filosofische inslag, de lezing van Prediker 3 over de ongrijpbare tijd toegevoegd; in streektaal, ook één van de passies van Ep. Daarnaast lazen we uit het boek Spreuken. Wijsheidsliteratuur van de bijbel. Wijsheid is wat anders dan geleerdheid. Wijsheid leer je door het leven. En het Spreukenboek in de bijbel zegt: laat die wijsheid beginnen bij de Bron, bij je Schepper. Begin bij het begin: eerbied voor God en van daaruit leer je verder, leer je stapvoets in het leven van alledag het verschil tussen goed en kwaad, leer je om goede keuzes te maken. Ep leerde zó leven met God en die levenslessen wilde hij aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven, net als de schrijver van het Spreukenboek.

De laatste periode van zijn leven was hij ook bezig om de kénis die hij verzameld had over te dragen, weg te geven, naar de goede plek te brengen, maar levenswijsheid wilde hij aan zijn nageslacht meegeven: dat liefde en trouw je niet verlaten, vertrouw op de Heer met heel je hart. En dan niet dwingend, maar met respect voor eigen keuzes daarin.

De gedichten die hij schreef waren ook manieren om de levenswijsheid die hij had opgedaan te delen met anderen. In de adventstijd las hij in de kerk nog een gedicht voor: "Als je ouder bent geworden en je moet naar de verzorging toe, kun je het gevoel gaan krijgen: ik ben nu toch levensmoe. Maar dat leven heeft je veel gegeven, veel vreugde maar ook verdriet. Als je je leven dan overziet, denk dan aan die vreugdevolle momenten, wat blijdschap aan je leven gaf, dan zie je het licht ook schijnen, zeker tot over het graf." Bijzonder om dat nu na zijn overlijden weer te lezen.

Op de rouwkaart stond een putter omdat Ep een vogelman was. Niet alleen van volièrevogels maar ook die van bos en veld. Een paar jaar geleden maakte hij nog een vogelreis naar Frankrijk en bij de vele fietstochten lette hij op vogels en hun zang. Een putter is een gewone, maar ook een kleurrijke vogel en dat kunnen we van Ep ook zeggen. Een vogel die kwetterend zijn aanwezigheid kenbaar maakt en niet bang is om in beeld te komen.

Dat gold voor Ep Steenbergen: hij nam verantwoordelijkheid, hij verstopte zijn talenten niet maar was initiatiefrijk en borrelde over van ideeën. En zoals je de putter meestal in troepverband ziet, zo konden we bij het afscheid ook zijn rijke bestuurs- en verenigingsleven noemen. Al begonnen in geboorteplaats Veessen bij de muziek van Vivo en voetbalvereniging Vevo, bij de FNV, bij WZC, bij Oud-Wapenveld, de vogelclub enz.

Een bevlogen mens, een gevoelsmens ook: tot tranen toe bewogen als hij vertelde over zijn vrouw of in de kerk bij de viering van het Heilig Avondmaal. Emotioneel vertelde hij dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die hij gekregen had in zijn leven.

Afkomstig uit een gezin dat armoede kende, kwam hij op voor het scheppen van kansen en voor rechtvaardigheid. Voor kinderen en kleinkinderen betekende dit afscheid ook terugzien op het ouderlijk huis, op het liefdevolle bondgenootschap van hun ouders en hun levensles: "vertrouw op de Heer, denk aan Hem bij alles wat je doet." We wensen de familie en iedereen die Ep zal missen sterkte in het verdriet.

Ds. I. Boersma-Prins

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 mei 2019.

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Psalm 43. Aansluitend zingen we Lied 43 vers 1, 3 en 5 en gaat de voorzitter ons voor in gebed. Vier leden moesten zich voor de vergadering afmelden. We vervolgen de vergadering en stellen de agenda vast. Tevens worden de notulen van 24 april jl. doorgenomen, vastgesteld en de actiepunten hieruit besproken.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en vele wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

Onlangs is er jeugdwerkoverleg geweest en er zal een belronde georganiseerd worden om weer leiding voor Solid Kids te krijgen en voor verversing van de leiding bij de overige clubs. Ook wordt er nog naar een coördinator gezocht voor het kinderkerstfeest!!

Binnenkort heeft de diaconie een kennismaking met de sociaal werker van de gemeente Heerde. Mocht u vragen voor de sociaal werker hebben, mail gerust naar diaconie@pkwapenveld.nl.

Verder wordt de begroting 2019 van de diaconie goedgekeurd.

De erediensten worden geëvalueerd. De voorbereiding voor de dienst samen met de VEG uit Heerde voor Hemelvaartsdag is in volle gang. Verder zijn er al voorbereidingen voor Kerstnachtdienst.

De gezamenlijke avond met pastorale medewerkers van afgelopen 20 maart wordt geëvalueerd en ook de gemeenteavond van 27 maart. Het blijkt dat veel mensen niet op de hoogte waren van de filmvertoning van de verbouw van de kerk. Daarom zal deze film nog een keer getoond worden tijdens het startweekend in september. De kerkrentmeesters zijn druk bezig met het vernieuwen van de website en is er overleg of de ritten door het dorp voor oud papier onder dezelfde condities kunnen doorgaan. Ook is er vanuit de PKN een verzoek gekomen van de wijziging in de registratie van niet-gedoopten. Vanuit de kerkenraad zijn hierover nog een aantal vragen en deze worden verder besproken in de vergadering van juni.

De werkgroep die de wijkindeling opnieuw onder de loep neemt, is al druk bezig geweest en komt in juni met een concept voorstel aan de kerkenraad. De toerustingsavond voor het groothuisbezoek komt voorbij en alle namen worden genoemd voor wie het ambtstermijn per mei 2020 eindigt of verlengd kan worden. Van de 17! kerkenraadsleden stoppen er sowieso 6 leden per mei 2020. De avond voor de nieuwe leden van afgelopen jaar vindt plaats op 22 mei. Binnenkort komen de moderamina van de Hervormde gemeente, Gereformeerde kerk

De Brug en de Petruskerk bijeen om elkaar (opnieuw) te ontmoeten.

Na de rondvraag sluit Jeroen Huisman de vergadering met het lezen van het gedicht 'Dankbaar' van Fedde Nicolai.

Mia Eilander-Colijn, scriba

Overleden:

- Dhr. E. Steenbergen
-

Verhuizing:

- Fam. P. van der Beek
- Mevr. L.A.B. Zonnenberg
- Mevr. L. Huisman en dhr. D. Stijf

- Fam. A.J.L. Kers

Over-/Ingeschreven:

- Dhr. J.M. Floor

Over-/Uitgeschreven:

- Fam. H. Haas
-

DIACONIE

Doelcollecte 23 juni Open Doors, India

Project: 'Wees voorbereid op vervolging' - training

Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat we Indiase christenen toerusten in deze onzekere tijd. 'Wees voorbereid op vervolging' is de naam van de training die Open Doors daarvoor gebruikt. Doordat we samenwerken met lokale kerken en organisaties kunnen we deze trainingen door heel India geven.

Pastor Ravi (65) helpt al tien jaar de Wees voorbereid op vervolgingstrainingen organiseren in India. Door de jaren heen heeft hij tachtig christenen meegenomen naar de trainingen. "Jaren geleden zijn mijn vrouw en ik ernstig mishandeld door extremisten. Ze scheurden mijn kleding kapot", vertelt pastor Ravi. "Tot mijn verbazing hielpen de politieagenten me niet, maar ze bedreigden me en zeiden dat ik met mijn werk moest stoppen."

Wat pastor Ravi meemaakte, is helaas geen uitzondering in India. Daarom komt naast onderwijs vanuit de Bijbel, ook juridische kennis aan bod tijdens de training.

Volgens Ravi is het erg belangrijk dat christenen weten wat hun rechten zijn als Indiase burgers. "Christenen worden vaak gearresteerd, zelfs als er geen aanklacht tegen hen bestaat."

"Na deelname aan de training zijn de jongeren uit onze kerk heel actief geworden. Ze zijn zelfs gebedsbijeenkomsten voor jongeren gestart in nabijgelegen dorpen", vertelt hij enthousiast.

"Open Doors helpt een nieuwe generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar om te volharden in hun geloof."

Wat doet Open Doors nog meer?

In samenwerking met lokale kerken versterkt Open Doors de kerk in India ook door: verspreiding van Bijbels, kinderbijbels, christelijke boeken en trainingsmaterialen. Praktische hulp: o.a. lees-en schrijflessen voor volwassenen, vakopleidingen, noodhulp en juridische hulp voor vervolgte christenen. Gebed: vanwege de toenemende druk op christenen in India heeft Open Doors de tweejarige gebedscampagne 'Eén voor India' gestart. Bid je met ons mee?

PBD

De PBD (Protestantse Bezoek Dienst) is op zoek naar dames en heren die zo af en toe een bezoekje willen brengen aan onze oudere leden. We bezoeken ouderen op hun verjaardagen vanaf 80 jaar en bij ziekte en zo af en toe tussendoor. Bij speciale dagen zoals Pasen en Kerst wordt een bezoek gebracht i.v.m. een attentie die dan aan de ouderen wordt aangeboden. Eén paar keer per jaar organiseren wij een gezellige contactmiddag voor de ouderen. Deze middagen worden in de Rots gehouden.



Lijkt het u/jou leuk (of weet je iemand die het leuk zou vinden) om één of misschien een paar ouderen als vaste bezoeker te gaan bezoeken, neem dan contact op met Roelie Draaijer 06 22 84 66 16 of Corien Sijf: 0578-84 35 43.

ZWO

Opbrengst spaardoosjes en collectes 40-dagentijd.

De totale opbrengst van de collectes in de 40-dagentijd is € 1.231,53. Daarnaast hebben de spaardoosjes € 314,52 opgebracht. Deze bedragen zijn inmiddels overgemaakt aan Kerk in Actie en worden gebruikt voor diverse projecten waar tijdens de 40-dagentijd voor is gecollecteerd.

Een ieder hartelijk dank zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecte

14 april	Kosten erediensten	€ 161,95
	Kerk	€ 140,35
	40-dagentijd	€ 158,20
18 april	Diaconie	€ 76,00
21 april	Spaardoosjes	€ 314,52
	Diaconie	€ 254,75
	Kerk	€ 235,02
	40-dagentijd	€ 249,08
28 april	Diaconie	€ 124,31
	Kerk	€ 104,55
	Orgelfonds	€ 98,80
5 mei	Diaconie	€ 150,90
	Kerk	€ 141,15
	Beheer & onderhoud	€ 161,40
12 mei	Jeugd- & jongerenwerk	€ 169,25
	Kerk	€ 163,40
	Doelcollecte diaconie	€ 164,10
19 mei	Jeugd- & jongerenwerk	€ 153,25
	Kerk	€ 148,25
	Bloemenfonds	€ 125,22

Giften voor PBD

Via paasmiddagcollecte	€ 151,10
Via collecte	€ 20,00
Via mw. M. Nitrauw	€ 10,00
Via mw. J. van de Brandhof	€ 10,00
Via mw. J. van de Brandhof	€ 10,00
Via mw. J. van de Brandhof	€ 10,00
Via mw. D. van Dijk	€ 10,00

Giften voor kerk

Via mw. H. van Marle	€ 10,00
Via mw. M. Nitrauw	€ 20,00
Via mw. N. Dubois	€ 50,00

Overige giften

Spaarboosjes, via collecte	€ 30,25
Voedselbank, via collecte	€ 50,00
Orgelfonds, via mw. Nitrauw	€ 20,00
Kerktelefoon, via collecte	€ 20,80

Ton Eilander

Opbrengst oude metalen

Onderhoud geluidsinstallatie: € 150

Tjeerd en Grietje de Kroon

Opbrengst oud papier

Maart 2019: € 168,79

Hartelijk dank,
Dini van Raalte

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen.

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10. Voor elk belijdend lid wordt door ons € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. U ontvangt hierbij een acceptgiro en we zien graag uw gift op onze bankrekening NL12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wapenveld gestort o.v.v. Solidariteitskas.

Open Doors-uitje Follow Me

Dit jaar hebben de tieners gekozen om voor Open Doors geld in te zamelen. Open Doors is een interkerkelijke stichting die wereldwijd vervolgde christenen steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Hun motto is: Op de bres staan voor vervolgde christenen! Op 10 mei mochten wij, Mayra, Esther, Teijm, Merijn, Rienk en Gerhard het Open Doors kantoor in Ermelo bezoeken. Vanaf de Rots vertrokken, via het Greijdanus in Zwolle, waren we in een half uur op bestemming. We werden hartelijk ontvangen door? Ssssst. Bij Open Doors mogen namen van medewerkers niet naar buiten gebracht worden. Ze werken er zelfs met schuilnamen, zodat ze moeilijk op te sporen zijn door mensen die hen willen tegenwerken.

Na de hartelijke ontvangst met drinken en lekkers kregen we een presentatie van, laten we hem Mister X noemen. Thema was: Liegen of lijden. Hij vertelde zijn verhaal n.a.v. het bijbelverhaal waarin Petrus over het water naar Jezus toe liep (omdat wij van de Petruskerk waren). Een heel boeiende presentatie over moed (Petrus die uit de boot stapt), aanmoediging (andere discipelen in de boot), een veilige plek hebben (de boot in een storm). Waargebeurde verhalen met filmpjes over hoe christenen, jong en oud, vervolgd, mishandeld en zelf vermoord zijn, alleen maar omdat ze Jezus niet wilden verloochenen. Liegen of lijden? Ook vertelde Mister X over reizen die hij zelf voor Open Doors gemaakt heeft naar gebieden waar het voor hem zelf als christen dus ook heel gevaarlijk is om te zijn. Over hoe hij aan de Noord-Koreaanse grens betrapt werd met een bijbeltje in het Koreaans in zijn broekzak en hoe hij wonder boven wonder toch door mocht reizen in plaats in de gevangenis te belanden en hoe hij dit bijbeltje heeft kunnen weggeven in Noord-Korea ondanks alle veiligheidsmaatregel om hen heen.

Boeiend, maar na een uurtje dutten we toch wel een beetje in. Gelukkig was het tijd om naar de werkplaats te gaan. Hier vonden we van alles. Een drukmachine die helemaal gedemonteerd was. Onderdeel voor onderdeel wordt deze naar een land gesmokkeld om daar weer in elkaar gezet te worden, zodat er bijbels mee gedrukt kunnen worden. Een aanhanger met een dubbele bodem. Een grote gasfles met afschroefbare bodem waarin documenten gesmokkeld kunnen worden, wel met een klein gasflesje erin gemonteerd, zodat bij controle er toch gas uit komt. Een camper waarvan op ingenieuze wijze het keukenblok kan kantelen, waarachter bijbels gesmokkeld kunnen worden. Echt zo knap uitgedacht en gemaakt allemaal. Wist u dat ook nu nog campers omgebouwd worden voor dit mooie werk?

Dank aan Mister X. Hij nam echt alle tijd voor ons en onze vragen die we nu hadden.

Mister X vertelde nog eens duidelijk dat gebed heel belangrijk is. Het zou goed zijn wanneer we elke dag voor de vervolgte christenen zouden bidden. Bijvoorbeeld iedere dag voor een ander land van hun ranglijst.

De vervolgte christenen bidden ook dagelijks voor ons, dat wij ook aan ons geloof mogen vasthouden met alle verleidingen van de rijke westerse maatschappij om ons heen. Misschien nog wel gevaarlijker.

Na ruim anderhalf uur hebben we afscheid genomen. We hebben samen gebeden en we mochten de kaart met ons ingezamelde geld aan hem overhandigen. Het was een interessante, verrassende en inspirerende middag.

Nog even dit: op zondag 16 juni wordt er in de ochtenddienst aandacht gegeven aan de zondag voor de vervolgte kerk. Op zondag 23 juni is er een speciale doelcollecte voor Open Doors (zie pagina 15/16). Van harte aanbevolen.

En nog een tip van Follow Me aan de kerkenraad: nodig eens een spreker van Open Doors uit voor een gemeenteavond. Super interessant! (check: www.opendoors.nl)

Groetjes, Follow Me

Oh ja, en op de terugweg hebben we nog lekker gegeten bij McD.

Jeugdendienst Vrienden voor het leven

Zondag 2 juni 2019
19.00 uur

Wij als sociale wezens hebben de liefde en steun nodig van anderen om goed te kunnen functioneren. Familie voorziet voor een deel in deze behoefte, maar als we ouder worden zorgt onze behoefte naar een eigen identiteit en onafhankelijkheid ervoor dat we op zoek gaan naar anderen die hierin kunnen voorzien. Die anderen zijn wat wij doorgaans onze vrienden noemen. Maar bestaan ze eigenlijk wel, 'echte vrienden'? Juist in vriendschappen kunnen we iets zien van de manier waarop God wil dat wij goed en gelukkig kunnen leven. In de dienst willen we op zoek gaan naar kenmerken van echte vriendschap, zoals God dat bedoeld heeft, om te kijken hoe we dat persoonlijk in ons leven kunnen toepassen.

Je bent van harte welkom in de jeugdendienst, waar Harmen van Wijnen ingaat op het thema 'Vrienden voor het leven'. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de band GROW.

ACTIVITEITEN **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!



Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijk routes ophalen. De eerstkomende datum is zaterdag 2 juni. Zet u het tijdje aan de weg?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

Nacht van Gebed 21-22 juni 2019

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet 's nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. Wij willen jullie graag uitnodigen om met elkaar hiervoor te bidden. Vanaf 20.00 tot 01.00 uur bent u welkom bij de Hervormde Kerk te Wapenveld.

Er zal gebeden worden in blokken van een half uur.

Na het half uur kunt u besluiten te blijven of om weg te gaan.

José Jansma

Pinksterzangdienst

9 juni 2019
19.00 uur

Voorganger: ds. I. Boersma-Prins
M.m.v.: vocaal ensemble Pavane uit Wezep
onder leiding van Joke Hooikammer
Organist: Johan Smit

Het belooft een mooie avond te worden waar ook veel ruimte is voor samenzang.

Van allen van harte uitgenodigd met na afloop tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee.

Weet u welkom!!!!

BEDANKT

We zijn wel laat met dit bericht, maar willen toch nog graag iedereen bedanken.

Eerst dank voor alle kaarten voor ons 60-jarig huwelijk. Geweldig! We hebben een heel fijne dag gehad met allen die ons lief zijn.

Daarna kwam mijn ziekte, dat was een zware tijd. Het had ook anders af kunnen lopen. We zijn God dankbaar dat we er nog samen zijn, want ook Piet heeft het zwaar gehad met zijn diabetes. Ook bij onze ziekte hebben we veel kaarten, bloemen enz. gehad. Wat voel je je rijk wanneer er aan je wordt gedacht. HEEL VEEL DANK!

Hartelijke groet
Piet en Betsy Bood

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven uit de Petruskerkgemeente in deze voor ons heel moeilijke tijd. Kaarten, bezoekjes, het was hartverwarmend.

Onze predikant Ida Boersma heeft ons trouw bijgestaan in de laatste weken van Henny's leven

Ook de vele blijken van medeleven bij het overlijden van Henny hebben ons erg goed gedaan.

Edy Zuurbier



Nederlands

Bijbelgenootschap

NBG

De Bijbel: even veelkleurig als het leven. Het NBG heeft besloten regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen 'liberaal' of juist 'radicaal', 'rechtlijnig' over de Bijbel schrijven. Lees het hele artikel op [debijbel.nl](https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0). Link: <https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0>

2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament

Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Geef voor braille bijbelboeken in Angola. Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen. Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website>.

Bemoedig Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon. Veel Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon willen heel graag (weer) een eigen bijbel hebben. Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt daarbij. En als extra bemoediging kunt u deze vluchtelingen een persoonlijke boodschap sturen. Stuur een e-mail naar info@bijbelgenootschap.nl, vertel ons hoeveel kaarten u wenst te ontvangen en naar welk adres we ze kunnen sturen. Retourneer de kaarten met een mooie bemoediging (in het Engels) in een gesloten envelop vóór 17 juni naar: Nederlands Bijbelgenootschap, t.a.v. Rianne Wijmenga, Antwoordnummer 272, 2000 VC Haarlem
Via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunt u het project ook financieel steunen.:
Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/bijbels-libanon>

Revisie Nieuwe Bijbelvertaling.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen.

Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-waarom-en-hoe/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com

Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com



Pinksteren

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.
Nu dalen er geen eng'len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.
Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.
Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.
Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

Nel Benschop (1918-2005)

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

2 juni	10.00	Vrije Evang. Gemeente	Ds. J.M. Weststrate
9 juni	9.30	Geref. kerk Heerde	Ds. H. Diermanse
16 juni	9.30	Herv. gem. Veessen	Ds. W.G. Sonnenberg
23 juni	9.30	De Brug	Ds. K.F. Dwarhuis
30 juni	9.30	Herv. gem Oene	Ds. E. Mijnheer
7 juli	9.30	Wendhorst	Ds. J. Smit





PETRUS
kerk