

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Zegen en gezongen amen

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds in wandel in het licht met Hem.

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds in wandel in het licht met Hem.

Zegen en gezongen Amen

Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse Kerk

**Liturgie van de
avonddienst**

In de Petruskerk

op de

Eerste zondag van de herfst

22 September 2019

19:00 uur

Liturgische kleur: Groen

*Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het
huis van de HEER,'
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je
poorten, Jeruzalem.*

Psalm122: 1-2

*Voorganger: Ds. J. P. van Ark
Uit Wapenveld*

Organist: Dhr. Th. Van der Wal

*Collectes:
Diaconie
Kerk*

Kosten erediensten

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in stilte op de dienst voor te bereiden

Thema: de vrouw van Noach

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons intochtlied: Lied 246b: 1-4

- 1. De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donk're bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.**
- 2. De wereld die verstilde
en zich in schemer hulde,
wordt inniger vertrouwd
en houdt u zo geborgen,
dat gij verdriet en zorgen
van heel de dag vergeten zoud.**
- 3. Ziet gij de maan? De schone
wil zich maar half vertonen,
toch is hij er geheel.
Zo zijn er grote zaken
waar wij geen ernst mee maken:
ons oog ziet enkel maar een deel.**

Geloofsbelijdenis (wij gaan staan)

Wij zingen staande gezang 445 (liedboek 1973) vers 1

- 1. God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot zijn aandacht bracht.**

(wij gaan zitten)

Gebeden

Collecten

Wij zingen staande ons slotlied: ELB 184: 1, 2 en 4

- 1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.**

refrein:

**Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds in wandel in het licht met Hem.**

7. **Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!**

Verkondiging: de vrouw van Noach

Wij zingen lied 835: 1, 2, 3 en 4

1. **Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.**
2. **Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.**
3. **Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.**
4. **In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.**

6

4. **Wij mensen, arm en zondig,
onmachtig en onmondig,
wat denken wij dan wel?
Of wij ons al vermeten
te menen iets te weten,
't is maar een droom, een schaduwspel.**

Stil gebed, Onze hulp en groet

Wij zingen 3 liederen uit Taizé:

Lied 568a: Ubi Caritas

**Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.**

Lied 598

**Als alles duister is,
ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.**

Lied 103e

**Bless the Lord, my soul, and bless God's holy
name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.**

vertaling:

*Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.*

(wij gaan zitten)

3

Gebed

Inleiding op het thema

Schriftlezingen:

Genesis 7: 1 - 10

1 Toen zei de HEER tegen Noach: 'Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. 2 Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje, 3 en van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. 4 Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten op de aarde laten regenen; dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat ik heb gemaakt.' 5 Noach deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen. 6 Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. 7 Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 8 Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, 9 kwamen er telkens twee bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. 10 Toen de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde.

Genesis 8: 1 - 2

1 Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. 2 De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen.

Genesis 8: 15 - 19

15 Toen zei God tegen Noach: 16 'Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 17 Laat ook alle

dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.' 18 Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19 Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.

Genesis 9: 1 -3

1 Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. 2 De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen-ze zijn in jullie macht. 3 Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.

Lucas 8: 1 - 3

1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna-en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Wij zingen lied 350: 1,5 en 7

- 1. Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.**
-
-
-
- 5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbidde mee.**