

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶
▶ 19 februari
viering
Heilig Avondmaal

Februari 2017
Jaargang 14
Nummer 6

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06-28430287
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman	Hullenweg 5	8191 LB W' veld	☎ 038-4470367
W. Westhoff	Marledijk 2	8198 KP Marle	☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: groen, bij het Heilig Avondmaal wit en in de 40-dagertijd paars

5 februari

9:30 Ds. A.W. Estié, Oldebroek
19:00 Jongerendienst, geheel verzorgd door
'No more lies'
Oud. v. dienst ochtend Mw. M. Eilander-Colijn
avond Dhr. G. Koele
Oppas Esther van de Worp en Annelot Wonink
Collecte 1: Werelddiaconaat 2: Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

12 februari

Zondag Zeventigste

9.30 Ds. P.J. Hofland, Wezep *voorbereiding H.A.
/ koffie na de dienst*
19:00 Ds. P.J. Ros, Hasselt
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker
avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
Oppas Zwannette Eilander en Rannia Barrimo
Collecte 1: Kerk 2: Beheer en onderhoud
Uitgang: Doelcollecte diaconie

19 februari

Zondag Zestigste

9:30 Ds. H.J. Jansen, Ermelo *Heilig Avondmaal*
11:00 Ds. H.J. Jansen, Ermelo *H.A. in Rehoboth*
19:00 Ds. R. Roukema, Zwolle *Heilig Avondmaal*
Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Westhoff
Rehoboth Dhr. W. Westhoff
avond Dhr. T. Koetsier
Oppas Femy Sneller en Marlinde Venema
Collecte 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang³ Beheer en onderhoud

26 februari

9:30 Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
19:00 Dhr. G.P. Hartkamp, Wapenveld
Oud. v. dienst ochtend Mw. G.K. Smale-Tijssen
avond Dhr. W. Westhoff
Oppas Annemieke Klein Tijssink en Anna Jansonius
Collecte 1: Kerk 2: Beheer en onderhoud
Uitgang: Bloemenfonds

5 maart

Zondag roept Hij mij aan

9:30 Ds. M.H. van Es, Wapenveld
19:00 Ds. I. Boersma-Prins
Wereldgebedsdag (3 maart 2017)
Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff
Oppas Heleen Beekhof en Marjelle van Selm
Collecte 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: 40-dagen project

KERKCALENDER

4 februari Ophalen oud papier in het dorp
5 februari Theaterdienst zie ook blz. 16
22 feb Uiterste inleverdatum kopij maartnummer Wegwijzer
4 maart Verschijning maartnummer Wegwijzer

OM OVER NA TE DENKEN

Genesis 21: 14-21

De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: "Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen." Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.

Er is nog al wat commotie ontstaan rondom de uitspraken die de scriba van de landelijke kerk, ds. De Reuver, deed in Trouw. De Reuver noemt de islam 'een godsdienst die vrede wil'. "Als je de Tien Geboden neemt en de Koran, dan kom je eigenlijk op hetzelfde uit."

Andere predikanten uit de PKN zijn in dezelfde uitgave van Trouw uitermate kritisch over de uitspraken van De Reuver. Er zijn in mijn ogen ook wel en aantal kanttekeningen te plaatsen. Toch is er natuurlijk veel om over na te denken: Christenen slaan/sloegen elkaar de hersens ook in, er vallen meer doden onder moslims door moslimstrijd onderling, dan dat er Christenen gedood worden door moslims. Veel moslimleiders leiders zijn, voorzichtig gezegd, niet bepaald vriendelijk tegenover Christenen Er vindt christenvervolging plaats in veel landen. Er komen veel moslimvluchtelingen, halen we geen paard van Troje binnen?

Als je dan Genesis 21 leest wordt het er niet makkelijker op. Houdt het u ook zo bezig?

Wim Westhoff

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Het verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 16 januari 2017.

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Genesis 21 vers 14-21. Na de overdenking zingen wij lied 1010 en aansluitend gaat de voorzitter ons voor in gebed.

Zes kerkenraadleden hebben zich afgemeld (ziek of aan het werk). De agenda wordt vastgesteld en de notulen van 19 december jl. worden definitief gesteld. De ingekomen en uitgaande stukken worden besproken en toegelicht.

Tijdens het agendapunt *pastoralia* worden de bijzonderheden binnen de gemeente doorgenomen. Op deze wijze blijven we elkaar goed informeren over alle vreugde en zorg van onze broeders en zusters.

We blikken terug op de Kerstnachtdienst, eerste Kerstdag ochtenddienst, oudjaarsdienst en nieuwjaars ochtenddienst. Daarnaast kijken we vooruit naar de theater dienst van 5 febr. a.s.

De *kind-op-schoot* viering van zondag 15 januari jl. is goed ontvangen door de aanwezigen. Helaas was de opkomst erg laag.

De diaconie kijkt terug op een geslaagde kerst/voedselpakketten en kerst attentieactie. Tevens zijn zij, samen met de scriba, bezig om een vacature op te stellen om onze gemeente te informeren over het ambt zodat de diakengroep op korte termijn hopelijk wordt aangevuld met een nieuwe diaken.

We kijken samen met de kerkrentmeesters terug op een geslaagde uitreiking van de erepenning aan dhr. J. IJzerman.

Rondom de Stille Week is de voorbereiding in volle gang.

Door een paar gemeenteleden is een voorstel ingediend een verbindende activiteit, een running diner, te organiseren. Dit zal komend jaar plaats vinden, de kerkenraad is enthousiast over dit initiatief. U zult er de komende tijd nog van horen/over lezen

De vergadering wordt afgesloten door Alexien Wonink, zij leest uit een stukje genaamd '*De blauwe envelop*' voor.

Shweta Bos
Vervangend scriba

IN MEMORIAM

Wilhelmina van Welsum-den Heijer

* 29 mei 1925 † 5 januari 2017

Op donderdag 5 januari is overleden Wilhelmina van Welsum-den Heijer op de leeftijd van 91 jaar.

Op 29 mei 1925 is zij geboren in Scheveningen, waar zij ook de jaren van haar jeugd doorbracht. Op weg naar haar volwassenheid voelde ze al op de jeugdige leeftijd van 19 jaar de wens om belijdenis van haar geloof af te leggen.

Na het huwelijk met haar man, die in Haarlem woonde, zijn ze in Wapenveld gaan wonen. Een korte periode hebben ze nog in Vorchten gewoond, maar uiteindelijk zijn ze in 1960 definitief in Wapenveld komen wonen. Hoewel in het westen van het land geboren en opgegroeid, heeft ze zich in Wapenveld prima 'thuis' gevoeld. Nadat haar man in 2003 is overleden is ze naar Rehoboth verhuisd.

Haar dochter Willy uit Heerde, en ook haar man en de kleinkinderen, kwamen regelmatig en graag bij haar op bezoek. Zij hield van deze bezoeken en de gezelligheid die dat met zich meebracht. Verjaardagen en trouwdagen stonden in haar geheugen gegrift en rond deze gebeurtenissen heeft ze veel kaarten verstuurd.

Als de dochter en de schoonzoon met vakantie waren kreeg ze extra zorg en aandacht van haar kleinkinderen.

Ze deed graag mee met de vrouwenvereniging en later met de bijbel-gesprekkring in Rehoboth en met de bijeenkomsten van de PBD. Opvallend was haar grote kennis van de oude psalmberijming.

Ze moest de laatste tijd telkens wat inleveren, haar krachten namen gaandeweg af en ze werd steeds zwakker. Dan ontstaat het besef "het is wel goed zo".

Op donderdag 12 januari is ds. Hofland uit Wezep voorgegaan in een dankdienst voor haar leven. Hierin hebben we liederen gezongen die haar in het bijzonder hebben aangesproken.

Ds. Hofland heeft een overdenking uitgesproken n.a.v. Psalm 73.

U houdt mij bij de hand en leidt mij volgens Uw plan.
Dan neemt U mij weg, met eer bekleed.

Diny van der Scheer

MUTATIES

Overleden:

Mw. W. van Welsum-den Heijer

Verhuisd:

Mw. A. van der Wal-Groen

Mw. J. Bruggeman

Over- / Ingeschreven:

Dhr. en Mw. W. Rorije-Hofmeijer

Fam. A.P. van de Velde

Fam. E. Rave

Over / Uitgeschreven:

Mw. T. Jonker

Ton Eilander

DIACONIE

ZWO - Najaarszending

De najaarszendingscollecte heeft in 2016 een bedrag opgeleverd van € 1.396.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

ZWO - Zakboekjes van Kerk in Actie

We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om stil te staan bij hoe sterk en dapper wij eigenlijk als mensen zijn.

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. "Sterk & Dapper, deel als Jezus". Dat is het thema van de 40dagentijdscampagne dit jaar. De campagne vindt plaats van woensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april.

Kerk in Actie heeft behorend bij dit thema een 'Zakboekje' uitgegeven. Met behulp van dit zakboekje kunnen we samen stilstaan in de 40dagentijd en bij het thema 'Sterk & Dapper'. Verschillende predikanten uit het land werkten hieraan mee door hun favoriete bijbelcitaat met ons te delen. Laten we samen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus en bij onze sterke en dappere naasten.

De ZWO-commissie mag namens Kerk in Actie deze boekjes uitdelen aan gemeenteleden. Op zondag 26 februari wordt na de ochtenddienst dit Zakboekje uitgedeeld. Neemt u er ook één mee!

De 'Zakboekjes' worden ook in de hal neergelegd. Mocht u niet aanwezig zijn op 26 februari, neem dan op een later moment gerust een boekje mee uit de hal!

Hartelijke groet,
Namens de ZWO-commissie
Jannemieke van Doorn

FINANCIËEL OVERZICHT

		Collecten
16-12	Kerstmiddag PBD	€ 218,90
18-12	Diaconie	€ 148,50
	Kerk	€ 130,40
	Orgelfonds	€ 150,73
	Jeugd en Jongerenwerk	€ 282,00
24-12	Leger des Heils (Kerstavond)	€ 211,56
	Kerk	€ 163,35
25-12	Diaconie	€ 236,61
	Kerk	€ 220,93
	Zending	€ 242,65
31-12	Diaconie	€ 71,20
	Kerk	€ 66,30
	Zending	€ 97,61
1-1	Zending	€ 59,77
	Kerk	€ 52,75
	Beheer en onderhoud	€ 49,80
8-1	Diaconie	€ 161,95
	Kerk	€ 166,23
	Kosten Eredienst	€ 150,10
Giften		
	Diaconie via mw. M. Nitrauw	€ 10,00
	Diaconie via mw. M. Nitrauw	€ 5,00
	Bloemenfonds via mw. I. Wolf	€ 5,00

Bloemenfonds gift 1x € 5 + 1x € 10	€ 15,00
Voedselbank	€ 50,00
Glas-in-loodactie	€ 200,00
Oliebollenactie	€ 800,00
Verjaardagfonds 4 ^e kwartaal	€ 604,00

Glas-in-loodactie

Eindstand 31 december 2016 € 12.027,92

Ton Eilander

Giften

Voor PBD via A. Jonker	€ 20,00
Voor orgelfonds via M. Nitrau	€ 10,00
Voor diaconie via M. Nitrau	€ 25,00
Voor diaconie via M. Nitrau	€ 10,00

Piet Heres

Opbrengst oude metalen

Glas-in-lood € 300.

Tjeerd en Grietje de Kroon

Opbrengst oud papier

3-11-2016	€ 264,85
6-12-2016	€ 352,50
16-12-2016	€ 342,02

De oliebolactie heeft netto € 800 opgebracht.

Deze actie zou niet geslaagd zijn, zonder de inzet van de vrijwilligers die uw bestelling opgenomen/bezorgd hebben, maar zeker ook u als koper van de lekkere oliebolletjes.

Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Hopelijk mogen we volgend jaar uw bestelling weer noteren.

Hartelijk dank,
Dini van Raalte

HOLLEN- OLIEBOLLEN!!!

Er zijn wel eens klachten geweest over de geleverde olieballen, in voorgaande jaren, maar nu willen we toch laten weten dat ze dit jaar prima van kwaliteit waren.

Dus dat voorspelt voor de jaarwisseling naar 2018 een grotere omzet. Bestel op tijd!

Hartelijke groet van tevreden gemeenteleden

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. De Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.



Afvalscheiden,
goed bezig!

OUD-PAPIER!!!!

Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijk routes ophalen. Zaterdag 4 februari is het weer zover

De activiteitencommissie

ORGELKLANKEN

Naar alle waarschijnlijkheid hebt U er iets van gemerkt of hebt U er iets van meegekregen: we zijn druk bezig om de klank van het orgel te renoveren. U zult zeggen: was dat nu nodig ? Ja, ben ik zo vrij om te zeggen, dat was hard nodig en ik zal u uitleggen waarom.

In het grijze verleden is ons orgel geproduceerd door de heren Haver-

kamp uit Wijhe en Balster uit Olst. Zij hebben daartoe allerlei oude orgelonderdelen en pijpwerk bij elkaar gevoegd en er met behulp van een oudere windlade een spelend apparaat van gemaakt. Daarna zijn er door onder meer de heer Logtenberg aanvullingen aangebracht alsmede een grotere pedaallade. Ongeveer 12 jaar geleden heeft de heer Patijn onder andere een compleet nieuwe speel-en registermechaniek gemaakt. Door al deze ontwikkelingen was het orgel technisch véél beter dan muzikaal. Op de keper beschouwd: het was een onsamenhangend geheel van heterogene samenstelling en qua klank onbevredigend voor onze organisten.

Met zeer gewaardeerde medewerking van een deskundige hebben we die situatie onder de loep genomen, een diagnose gesteld en een verbetertraject opgesteld. Hoewel het orgel objectief gesproken weinig waard is zijn er toch een paar waardevolle stemmen (van naar alle waarschijnlijkheid de Orgelmaker Witte) in terechtgekomen die het opwaarderen tot een muzikaal verantwoord instrument echt de moeite waard maken.

Nadat de Kerkrentmeesters hun fiat aan de plannen hadden gegeven, zijn wij in het najaar 2016 aan de slag gegaan. Zonder in alle u vermoeiende details te treden: de dispositie is gewijzigd want er is een register verwijderd en een vervangend register geplaatst, gedeelten van oude stemmen zijn op een andere plaatsen terecht gekomen, pijpen opgeschoven, pijpen verkort of verlengd, opsneden verlaagd of verhoogd, voetopeningen vergroot of verkleind, nieuwe pijpen ter vervanging van te kort schietende oudere geplaatst, roosters opnieuw gemaakt en/of nieuw gevilt en alle pijpen op optimale toonkwaliteit gebracht: geïntoneerd!

Gedurende het proces is de winddruk aangepast-verlaagd zodat het hele klankpotentieel tot ontwikkeling kon worden gebracht. Bij mijn weten heeft er bij dit orgel nog nooit zoiets plaatsgevonden. Al met al hebben wij er tot nu toe al meer dan 100 uren aan besteed en nog zijn we niet klaar met ons 'herboren' instrument. Op stapel staan nog het verhelpen van windlekkages van het ene windkanaal naar het andere (dat maakt het stemmen tot nu toe erg lastig) en het splitsen van het register Sesquialter, zodat er een zelfstandig te gebruiken Quint 2 2/3 discant ontstaat. Tevens moeten de desbetreffende conducten worden vervangen. We hopen dit in de komende tijd te realiseren.

Tenslotte nu nog de Dispositie van het Orgel in de Petruskerk te Wapenveld:

Manuaal 1: Holpijp 8'		Pedaal: Subbas 16'
Fluit 4'	13	Prestant 8'
Spitsfluit 2'		Trompet 8"
Quint 2 2/3'—Sesquialter disc.		Koppels: manuaal 1

Manuaal 2: Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Mixtuur 2-3 sterk 1 1/3

aan 2
Pedaal aan manuaal 1
Pedaal aan manuaal 2
Tremulant

P. Hammingh

JEUGD

Spectaculair theaterprogramma

No More Lies is een flitsend, eigentijds christelijk totaal-theater voor tieners, jongeren en (jong-)volwassenen met humor, spanning and more ... Op een eigentijdse manier word je geconfronteerd met het christelijk geloof en met je eigen leven.

Tijdens dit programma neemt No More Lies je mee op avontuur.

Een avontuur waarin ons een spiegel wordt voorgehouden: passie en passiviteit - vluchten en in beweging komen - stilte, storm, strijd en overwinning - keuzes en consequenties - oogkleppen en bewogenheid - opstandingsleven en vrijheid ... mooie woorden ... en in de praktijk? In hoeverre krijgt God de ruimte om echt aan het werk te gaan in ons. In hoeverre willen we zelf de leiding in ons leven vasthouden en in hoeverre durven we ons door Gods Geest te laten leiden.

Een theaterstuk met humor, ernst, een traan en een lach ... eye-openers met uitdagingen voor de praktijk van elke dag.

Ga de uitdaging aan, laat je meenemen: Into the Air!

Datum: 5 februari 2017

Aanvang: 19.00 uur

COLLECTE FOLLOW ME VOOR SNR



Ieder jaar collecteren we bij de Follow Me-avonden (catechisatie groep brugklas t/m 15 jaar) voor Stichting Netwerk Roemenië. Zo ook dit jaar. Afgelopen weken ontving ik twee oproepen van SNR.

Eén voor de jaarlijkse voedselpakketten actie en één voor brandhout voor de arme gezinnen. U kunt ze hier lezen.

Winter voedselactie 2017

Over drie weken hopen we met drie of meer mensen opnieuw naar Roemenië te gaan voor onze jaarlijkse voedselactie. Ons streven is om 350 pakketten uit te delen. Doordat we goedkoper kunnen inkopen, kunnen we op dit moment 300 gezinnen van een voedselpakket voorzien. Iedereen die ons hiermee geholpen heeft om dit bedrag bij elkaar te krijgen, HEEL ERG BEDANKT!!

Wie ons nog wil steunen voor de 50 overige pakketten? (€ 10 per pakket). Onze IBAN is NL63 RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië o.v.v. 'winteractie 2017'.

Brandhoutactie

Overigens is het al weken ontzettend koud in Roemenië met temperaturen die zelfs tot dicht bij de -30 graden komen in het gebied waar wij actief zijn. Vanmorgen had ik een telefoongesprek met veldwerker David McGuire. Hij heeft veel arme gezinnen van brandhout voorzien maar nu is zijn budget op. Wij gaan hem als SNR financieel steunen zodat de armen in nood kan blijven voorzien van brandhout. Ook hiervoor kunt u geld doneren op bovengenoemd banknummer o.v.v. 'brandhout voor Roemenië'.

David McGuire is voor ons ook een goede bekende. Hij stuurt nl. de bouwprojecten aan waaraan de werkers uit onze gemeente de laatste jaren aan meegewerkt hebben. Het mooie van deze acties is dat het gedoneerde geld in z'n geheel en direct bij de mensen terecht komt die het nu, in de barre omstandigheden, zo hard nodig hebben. Bij de mensen die 'onze' werkers tijdens de werkreizen zelf ontmoet hebben. Graag willen wij als catechisatiegroep ons ingezamelde geld hieraan afstaan. Tot nu toe hebben we € 40 ingezameld. Een heel mooi bedrag voor deze kleine groep van 6 tieners. Hiervoor kunnen 4 voedselpakketten gekocht en uitgedeeld worden.

Wilt u 1 van deze acties ook steunen? Dat kan via het bovengenoemd IBAN nummer. Op de Facebook-pagina van SNR kunt u nog meer informatie en foto's vinden.

Namens de Follow Me groep,
Gerhard Koele

BEDANKJES

Na de dienst op zondag 8 januari werd ik verrast door de kerkrentmeesters. Wilco Zonnenberg heeft mij 'Het draaginsigne in goud' van het hoofdbestuur van de vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland opgespeld in aanwezigheid van Trijntje en de (klein)kinderen. Dit insigne heb ik ontvangen, omdat ik

36 jaar de functie van administrateur vervuld heb.

In de eerste plaats ik wil de kerkrentmeesters hartelijk danken voor het uitreiken van het insigne, ik ben er erg blij mee. Ook wil ik iedereen danken voor het vertrouwen in mij gedurende de 36 jaar dat ik administrateur ben geweest, tevens dank voor de vele felicitaties en de ontvangen kaarten.

Wij wensen Ton Eilander veel succes bij het uitvoeren van de overgenomen werkzaamheden.

Wij hopen samen nog lang en in goede gezondheid te genieten van de verkregen vrije tijd.

Een hartelijke groet ,
Trijntje en Jan IJzerman

Op 22 december 2016 hebben wij ons 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Voor de grote belangstelling uit de gemeente willen wij iedereen bedanken. Mede door de felicitaties en prachtige kaarten met mooie wensen was het een onvergetelijke dag.

Hartelijk dank!
Betsie en Roelof van Ommen

We willen iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van onze kleinzoon Joost Hoppenbrouwer.

Evert en Jannie IJzerman

Moeder krijgt af en toe bezoek van mensen van de kerk, ook met kerst en haar verjaardag mocht ze weer kaartjes ontvangen.

We willen u/jullie laten weten dat wij dit enorm waarderen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens willen wij doorgeven dat moeder naar een andere afdeling (binnen Wendhorst)gaat.

Mw. A. van der Scheer – IJzerman
Eperweg 33
8181 ET Heerde
Wendhorst afdeling "het Eekt"
(E7) kamer 7

Jaarvergadering voor de leden van de PCOB afd. Heerde/Wapenveld.

Op woensdag 15 februari a.s. vindt de jaarvergadering plaats van bovengenoemde ouderenbond.

Voor de pauze worden de jaarstukken doorgenomen. Na de pauze krijgt mevrouw Thea Westerbeek het woord. Zij is hoofdredacteur van de Elisabeth Bode en legt ons uit hoe wij inspirerend ouder kunnen worden. Zoals gebruikelijk komen wij bij elkaar in het Trefpunt bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde. Wij beginnen om 14.30 uur.

Het officiële gedeelte is bedoeld voor de leden; na de pauze zijn ook niet-leden welkom.

DRIE HERDENKINGEN EN DE TOEKOMST VAN ISRAËL/PALESTINA

Uit de nieuwsbrief Nes Ammim

Het zojuist begonnen jaar 2017 zal in Israël en Palestina niet onopgemerkt voorbijgaan. Drie jubilea worden dit jaar herdacht. Elk hiervan heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad, afhankelijk aan wie je het vraagt.

De eerste herdenking betreft 1917: 100 jaar na de Balfour Declaration, waarbij een regering voor het eerst uitsprak dat de Joodse gemeenschap recht had op de vorming van een 'Joods nationaal thuis' in dit gebied. De eerste herdenking betreft 1947: 70 jaar nadat de Verenigde Naties stemden ten gunste van de verdeling van het Britse Mandaatgebied in een Joodse en een Arabische staat. De eerste herdenking betreft 1967: 50 jaar na de Zesdaagse Oorlog, waarbij Israël grote gebieden veroverde op Egypte (Sinai en Gazastrook), op Jordanië (Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem) en op Syrië (de Golan).

Ook vanuit Nes Ammim willen we stilstaan bij deze herdenkingen. Daarbij is de uitdaging om de narratieven van zowel Joden als Palestijnen, die beiden direct om ons heen leven, serieus te nemen. Dat

begint bij het leren van de geschiedenis van *beide* bevolkingsgroepen in deze regio, met name in Galilea. Eigen oordelen uitstellen hoort bij zo'n leerproces, evenals het delen in de pijn om wat er misging in de afgelopen eeuw en het zoeken naar wegen om het anders te doen.

Zo leren van de geschiedenis in de context van het land zelf, biedt ons als deelnemers een fascinerend en tegelijk ook verplichtend perspectief. We hopen elkaar uit te dagen en zo, al lerend, te bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst in Galilea waarbij Joden en Palestijnen niet tegenover elkaar maar naast en met elkaar leven.

Marieke den Hartog

NBG

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



nederlands
bijbelgenootschap

Bijbel in 't kort

Voor wie meer wil weten over de Bijbel, maar er niet mee vertrouwd is, is er nu een handig boekje in zakformaat: Bijbel in 't kort.

Bijbel in 't kort bevat een inleiding op de Bijbel, een overzicht van de inhoud, een beschrijving van bekende bijbelse personen en een lijst met wat de Bijbel zegt over thema's als 'liefde' en 'vriendschap'. Ook staat er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Bijbel in 't kort is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen via de website van het Royal Jongbloed:

<http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089121042/bijbel-in-t-kort>

Meest gezochte woord op debijbel.nl: liefde

Het meest gebruikte zoekwoord op debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), was in 2016 'liefde'. De meest gelezen bijbeltekst was Galaten 5:13. Ook het meest gelezen achtergrondartikel was het topic over Liefde.

Syrisch Bijbelgenootschap blijft aan het werk in Aleppo

Ondanks de oorlog heeft het Syrisch Bijbelgenootschap veel bijbels en bijbelse materialen kunnen verspreiden; meer dan tien keer zoveel als in 2010, vóór het conflict uitbrak. Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het Syrisch Bijbelgenootschap. Met hulp van donateurs maakte

het NBG in 2016 de verspreiding van 5.000 bijbels in Syrië mogelijk.

Illustraties uit de Jeugdbijbel en Prentenbijbel op debijbel.nl

Wie een Plus account heeft op debijbel.nl (de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap) kan daar nu ook de illustraties vinden uit de Jeugdbijbel en de Prentenbijbel. De illustraties zijn gekoppeld aan de tekst van de Bijbel. Dat betekent dat je ze bij de bijbeltekst kunt laten weergeven in de kolom 'Gerelateerde info'.

Een Plus-account op debijbel.nl kun je krijgen als je lid bent van het Nederlands Bijbelgenootschap en het bijbelwerk steunt voor minimaal € 25 per jaar.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Contactpersoon werkgroep:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com en

Jolanda Liefers, 038-4470509 / jjliefers@outlook.com.



Kerkdiensten via Radio Heerde

5 feb	09:30	De Wendhorst	Ds. J. Smit
12 feb	09:30	Ned. Geref. Kerk Heerde/Epe	Ds. R.C. Vervoorn
19 feb	10:00	Vrijz. Geloofs- gemeenschap	Mw. I. Adriaansz
26 feb	09:30	Herv. Gem. Vorchten	Ds. G.J. van der Top
5 mrt	09.30	Herv. Gem. Emst	Ds. E. van der Noort

20



