

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Rietkamp 9  
8191 TH Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij  
☎ 038-4478077  
Dhr. G.A. Jonker  
☎ 038-4479681  
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn  
Revelingseweg 51  
8191 KP Wapenveld  
☎ 038-4477181  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

L. Floor  
06-38933094  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman  
W.Westhoff

Hullenvweg 5  
Marledijk 2

8191 LB W' veld  
8198 KP Marle

☎ 038-4470367  
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682  
W. Westhoff ☎ 0578-631291  
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: groen, wit paars

## **7 februari**

09:30 Ds. W. van Wakeren uit Veenendaal  
19:00 Hr. M. Joosse uit Soesterberg *Praisedienst*  
Oud. v. dienst ochtend Mw. M. Eilander-Colijn  
avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
Oppas Heleen Beekhof en Marjelle van Selm  
Collectes 1: Werelddiaconaat 2: Kosten erediensten  
Uitgang: Jeugd en jongerenwerk

## **14 februari** ***Zondag Roept hij mij aan***

**10.00** Ds. I. Boersma-Prins  
*gehandicaptenkoor Ancora*  
*koffie na de dienst*  
19:00 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld  
Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn  
avond Dhr. W. Westhoff  
Oppas Gertina Smale en Rianne Dijkslag  
Collectes 1: Kerk 2: beheer en onderhoud  
Uitgang: 40-dagenproject

## **21 februari** ***Zondag Gedenk***

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Heilig Avondmaal*  
19:00 Ds. P.J. Ros uit Hasselt *Heilig Avondmaal*  
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker  
avond Mw. M. Eilander-Colijn  
Oppas Minka Bolhuis en Anna Jansonius  
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk  
Uitgang: 40-dagenproject  
**11:00** Ds. I. Boersma-Prins  
*Heilig Avondmaal in huize Rehoboth*

## **28 februari Zondag Ogen**

09:30 Ds. I. Jansen-Kleinjan uit Ermelo  
*40-dgn project*

19:00 Mw. W.J. Treep uit Zwolle

Oud. v. dienst ochtend Dhr. T. Koetsier  
avond Mw. H. van Marle-Westhoff

Oppas Carla van der Scheer en Gerlien Boersma

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
Uitgang: 40-dagenproject

## **6 maart Zondag Verheugt u**

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *40-dgn project*

19:00 Ds. I. Boersma-Prins  
*Wereldgebedsdag (4 mrt 2016)*  
Zie blz. 29

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A. C. van de Beerecamp  
avond

Oppas Alies Ordelman en Herjan Stoffer

Collectes 1: Kerk 2: beheer en onderhoud  
Uitgang: 40-dagenproject

## **KERKCALENDER**

6 febr Ophalen oud papier

24 febr Uiterste inleverdatum kopij maart nummer

4 mrt Estafetteprogramma Zie pag. 25

### Om over na te denken

#### 40 dagen

Wat is het beeld dat veel mensen hebben van mensen die naar de kerk gaan? We hopen natuurlijk dat dat een heel positief beeld is... dat zijn eerlijke mensen, dat zijn goede mensen, dat zijn vrolijke mensen!

Dat hopen we, maar er wordt wel eens gezegd (en of dat nu terecht is of onterecht laat ik in het midden)..... gelovigen? schijnheilig... in de kerk zitten op zondag, maar ondertussen.... !! O, wat lijkt het allemaal mooi, maar ondertussen, als je zou weten hoe het er echt bij staat?

Zit er bij jou/bij u ook verschil tussen buiten- en binnenkant? Wie ben je echt? Ben je een ras-toneelspeler, draag je een masker of.... wie ben je?

Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Wat zit daarachter? Wat is de motor achter je gedrag? Begrijpen we onszelf en is er iemand die onze diepste motieven en drijfveren doorziet? Die weet heeft van de maskers die we dragen?

In het zuiden van het land en in katholieke streken wordt binnenkort een maskerade opgevoerd, een verkleedpartij. Volop feest, carnaval! Maar na het feesten is het de bedoeling dat de maskers worden weggelegd; dat je tot jezelf komt en tot God.

Na het feesten komt het vasten: een tijd van soberheid en ingetogenheid.

Heel praktisch: het koekblik blijft dicht en er wordt geen druppel alcohol gedronken Want: hoe kun je je te buiten gaan als je terugdenkt aan het lijden van Jezus Christus?

Hoe gaan wij op weg naar Pasen? Ik hoop dat u deze vragen wilt meenemen in de komende weken: wie ben ik? Wie ben ik voor Gods aangezicht? Wie ben ik als ik met Jezus meeloop op zijn weg naar het kruis? Wie is Hij voor mij?

Wij kennen in onze traditie niet het vasten: het bewust afstand doen eten en drinken, het bewust afstand doen van andere vormen van genot (ik denk aan de tv uitdoen, minder achter de computer om te gamen of te chatten, je mobieltje wat vaker aan de kant) Wat een tijd blijft er dan over om te delen met anderen....!

In het Oude Testament is vasten geen goddelijk gebod, maar het is wel een gewoonte. Mensen waren gewend om het te doen. En dan vooral als teken van rouw en verdriet.

Je kunt niet meer eten, je wilt niet meer eten. Je laat je verslagenheid om dat wat gebeurd is zien aan de mensen om je heen en aan God.

Het kan ook een teken van berouw zijn.... we kennen het van koning David als zijn kind ernstig ziek is. We kennen het van de inwoners van Nineve als die tot inkeer komen na de prediking van Jona.

Later ontwikkelt zich het vasten van een spontaan gebeuren tot een soort systeem, iets wat op gezette tijden, op een afgesproken dag plaatsvindt..... nationale rouwdagen.

En zodra iets een systeem wordt ligt er een gevaar op de loer: dat mensen zich aan de buitenkant prima daar aan houden, maar dat ze niet begrepen hebben waar het werkelijk om gaat. Dat het met je ziel te maken heeft, met je binnenkant, met inzicht, met bezig zijn met dat wat God werkelijk van je vraagt.

Het gaat niet om buitenkantgeloof, het gaat niet om rituelen om God tevreden te stellen... het gaat om: hoe leid jij je leven? Het gaat om rechtvaardigheid en barmhartigheid: je kunt een ander niet als een trekdier voor je karretje spannen, je kunt niet vroom zijn en vasten en dan voorbijlopen aan hongerigen en mensen zonder dak boven het hoofd, je kunt niet vooraan in de kerk zitten en dan je ogen sluiten voor mensen die kleumend in de kou staan, je kunt geen boten met vluchtelingen laten zinken.

Is vasten als gewoonte dan nutteloos, heeft het geen zin om dat te doen? Je zou het bijna denken als je de kritische woorden van profeten hoort.

En ook Jezus sluit zich aan in die rij van profeten uit het Oude Testament. Ook Hij lijkt in het nieuwe testament niet onverdeeld gelukkig met vasten. Er klinkt een stevige waarschuwing in de Bergrede:

“Wanneer jullie vasten zet dan niet zo’n somber gezicht op als de huichelaars, de schijnheiligheids, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn.”

Kijk, daar komt het weer om de hoek kijken.... die spiegel die je voorgehouden wordt: waarom doe je de dingen die je doet? Om opgemerkt te worden, om gezien te worden, gewaardeerd?

Jezus zegt dat het beter is dat niemand merkt dat je aan het vasten bent, leg het er niet zo duimenbreed bovenop, zo van: kijk mij eens bezig zijn met hogere zaken... Zet jezelf niet zo in de etalage!

Jezus gaat er dus wel van uit dat het goed is om te vasten, maar doorslaggevend is wat je motieven zijn. Ook later in de eerste gemeentes zien we dat er gevast wordt als er belangrijke beslissingen voor het gemeentelven genomen moeten worden; vasten helpt als je je wilt concentreren op het bidden tot God.

Zowel in het oude als het nieuwe testament mag doel van het vasten zijn: intens verlangen en ervaring van de nabijheid van God ervaren onder moeilijke omstandigheden en dat in het besef van wie je zelf bent.

Tegenwoordig komt dat vasten wat meer naar voren in de protestantse traditie en dan met name in de veertigdagentijd, de lijdenstijd en dat kan een hele goede zaak zijn, om als het ware heel dicht bij Jezus in de buurt te blijven als Hij zijn lijdensweg gaat. Maar vraag jezelf wel af: waarom wil ik dit gaan doen? Wat zijn mijn diepste drijfveren?

Wil je werkelijk dat intense verlangen naar God laten groeien? Wil je dat concreet maken voor het leven van alledag, in de omgang met je naaste?

Of zit er iets van egoïsme achter, ben je bezig met jezelf, kan het zelfs een toneelstukje zijn? Soms denk ik wel eens dat het vasten van sommigen eigenlijk een verkapte vorm van meedoen aan de gezondheids-cultus is: zo gezond, geen koekjes en geen bier!

Vasten of niet vasten: ik hoop dat wij in de komende lijdenstijd ons tempo aanpassen en zo leven dat we tot onze verwondering heel veel ontdekken over onszelf en over Jezus!

## **PASTORALIA**

Graag wil ik uw voorbede vragen voor de jongeren in onze gemeente. We gunnen ze zo graag een onbezorgde jeugd, maar wat krijgen zij veel te verstouwen door wat ze meemaken aan lijden van leeftijdsgenoten en ze lijden mee....; laten we bidden dat ze het geloof en de hoop niet zullen verliezen. Laten we daar ook voor elkaar om bidden want het waarom beukt soms op de deur van je hart!

Uw voorbede wordt gevraagd voor hen die met Gods hulp vechten tegen wat hun lichaam ziek maakt

En laten we ook voor de verschillende families bidden om kracht er voor hun geliefden te zijn.

Wie de afgelopen weken in de kerk was heeft de oproep kunnen lezen: we zijn dringend op zoek naar een gezin/echtpaar dat bereid is om op maandag en dinsdag een liefdevol thuis te bieden aan een jongen van 8 jaar. Het gaat om opvang uit school, een warme maaltijd, een overnachting tot de volgende morgen 7 uur. Ik begrijp dat diegenen die dat willen overwegen nadere informatie nodig hebben: bij Gerhard Koele en bij mij kunt u informeren.

Niet iedereen die te maken heeft met ziekte en zorgen wil genoemd worden in deze rubriek, maar ik hoop dat we zo gemeente zijn dat we van elkaar weten waar we kunnen helpen met begrip, meeleven en praktische hulp.

Vakantie: ik ga een paar vakantiedagen opnemen... van donderdag 4 februari t/m dinsdag 9 februari. De seniorenkring wil ik van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op **woensdag 10 februari**. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij uw ouderling en bij het pastorale team Gerrit Jonker en Bertha Keizer.

Een hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma-Prins



## **IN MEMORIAM**

### **Albertha Scholten- van Velde**

\*25 februari 1918      † 6 januari 2016

Mevrouw Bertha Scholten overleed in hoge ouderdom: 97 jaar, bijna 98. Als je kijkt naar het jaartal van haar geboorte dan besef je hoeveel zij heeft meegemaakt en zien veranderen: vanaf het eind van de eerste wereldoorlog tot nu.... We lazen in de afscheidsdienst de bekende psalm 42. De dichter Gabriel Smit schrijft bij deze psalm: *gelijk een hert dat opgejaagd, gewond, het koele water niet meer kan bereiken en kermt en kermt – o van de hete grond, één enkle druppel voor het zal bezwijken, één druppel water God en alle pijn is over. Zo smacht mijn bange ziel naar U mijn God.*

Woorden die herkenning oproepen als we aan het laatste moeilijke stukje van haar leven denken. Vorig jaar was ze ernstig ziek en er was de verwachting dat ze daar niet bovenop zou komen. Maar dat haar zus Dina haar 100<sup>ste</sup> verjaardag zou vieren, dat wilde ze meemaken.... Toch heeft die periode, ondanks dat ze weer beter werd, diepe sporen nagelaten. De laatste tijd was er haar onrust, haar roepen en dat we haar nauwelijks konden bereiken met onze woorden dat maakte het zwaar voor haar naasten.

Het contrast was zo groot met haar anders zo rustige tevredenheid en dankbaarheid over haar oude dag. Daarom maakt het dankbaar dat we bij haar afscheid konden zingen: hart onrustig vol van zorgen, hoop op God en wees geborgen.

Haar leven overdenkend was het woord 'druk' wel passend. Druk in huis, maar ook buitenshuis. Actief, energiek..... lange wandelingen buiten, familiebezoek, vakantiereizen, werken bij Wagenvoort, volksdansen tot op hoge leeftijd, fanatiek in de weer met haken en breien voor de bazar van de kerk, en ik zou wel eens willen weten hoeveel kilometer ze op Rehoboth heeft afgelegd achter de rollator om oud papier voor de kerk te verzamelen. Een bezige bij en bovendien iemand die van gezelligheid hield! Over haar persoonlijk geloofsleven kon ze moeilijk spreken, maar ze bezocht trouw de bijbelkring en gaf aan hoeveel ze hield van de liederen van Johannes de Heer.

In Psalm 42 vind je een dichter die het moeilijk heeft, door zijn eigen situatie maar ook doordat anderen spottend vragen: waar is nu jouw God? En dan denkt hij terug aan vroeger: lang geleden liep ik met iedereen op weg naar de tempel van God.

We juichten en we zongen en we vierden allemaal feest; het zijn herinneringen die hem helpen te blijven vertrouwen op God. Waarom zo bedroefd, waarom zo onrustig van binnen? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven! In dat vertrouwen hebben we bij het afscheid van Albertha Scholten-van Velde gezongen: 'Rust mijn ziel, God is Koning', want wat er ook mag veranderen door de tijden heen, dát niet!



## IN MEMORIAM

### Hendrikje Rorije-Eikelboom

\*9 oktober 1929 † 13 januari 2016

Onverwacht kwam het overlijden van mevr. Henny Rorije in de leeftijd van 86 jaar, op woensdagmorgen 13 januari op haar kamer in Rehoboth; er was geen ziekbed, er waren geen afscheidswaarden, maar door het verdriet heen van kinderen, klein- en achterkleinkinderen was er ook het besef: 'het is goed zo'. Bij het ophalen van herinneringen met de kinderen kwam duidelijk naar voren hoe zeer het afscheid van hun moeder ook beleefd werd als afscheid van een periode, afscheid van beide ouders, het ouderlijk huis.

In de dienst voorafgaand aan de begrafenis lazen we uit Psalm 23, de lievelingspsalm van mevr. Rorije en het is niet moeilijk te bedenken waarom die psalm zoveel mensen aanspreekt. De beeldende taal maakt dat je het voor je ziet: de herder, de kudde, de goede zorgen, de veiligheid en geborgenheid zelfs als je weg door een diep dal gaat.

Zo op het oog genoot mevr. Rorije van haar jaren op Rehoboth na het overlijden van haar man. Ze deed volop mee aan de activiteiten en ze genoot van de gezelligheid, maar toch.: 'de glans ontbreekt' als je je geliefde moet missen. Vaak zat ze te kijken naar de foto van haar man en met heimwee vroeg ze zich af: 'hoe zal het in de hemel zijn, zullen we elkaar weer ontmoeten?' Het is een van de vele vragen die we als gelovigen hebben.....

De kinderen vertelden met dankbaarheid in de dienst over de liefdevolle zorgen van hun moeder, over hoe ze de scepter zwaaide in de keuken van het dorps huis en hoe blij ze was als mensen op Rehoboth herinneringen ophaalden aan de mooie feesten die ze daar hadden beleefd. Zoon Jan gaf zingend een eerbetoon aan zijn ouders:... *'mijn vader, mijn moeder, mijn thuis: werd de wereld te zwaar voor mijn schouders dan vond ik altijd weer steun bij mijn ouders'*.

Uit het evangelie lazen we bemoedigende woorden van Jezus voor zijn leerlingen die helemaal overstuur zijn als ze horen dat Hij zal sterven. "Vertrouw op God en op Mij" zegt Jezus, 'in het huis van de Vader zijn veel kamers...' (Johannes 14). Met hout bouw je een huis, met liefde een thuis. Zó, met liefde, heeft Jezus voor ons een thuis gebouwd over de dood heen. Bijbelse toekomstverwachting is geen geloof in iets, maar in **Iemand** vóór en ná de dood. En al hou je dan je vragen: als er Iemand is die je kan vertrouwen, bij wie je in leven en sterven geborgen bent is Hij het wel. En dat wist Hendrikje Rorije-Eikelboom.

## **VERSLAG VAN DE KERKENRAAD**

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 18 januari.  
Drie kerkenraadsleden moesten om uiteenlopende redenen verstek laten gaan.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De voorzitter leest uit Judas en wij zingen gezamenlijk Psalm 1. Als gast is de heer Peter Hammingh aanwezig, hij komt ons vertellen over zijn activiteiten in de Werkgroep Kerk en Israël. Doel van deze werkgroep is de verbondenheid van de Kerk met het Bijbelse Israël levend te houden. De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen en bespreekt wat er zoal gebeurd op het gebied van Kerk en Israël.

Na een duidelijke uiteenzetting van de heer Hammingh vervolgen wij de reguliere agenda. De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Ook komen natuurlijk de actiepunten uit de vorige vergadering aan de orde. Wat (nog) niet is afgerond gaat naar de 'langlopende lijst' zo voorkomen we dat er zaken aan onze aandacht ontsnappen.

De lijst met inkomende- en uitgaande stukken roept één vraag op die we direct kunnen beantwoorden. Bij de pastoralia informeren we elkaar. Het lijkt altijd of er veel meer leed dan vreugde is. Laten we als gemeente om elkaar blijven staan. In moeilijke tijden hebben we elkaar extra hard nodig!

Bij het onderdeel 'jeugdwerk' komt natuurlijk de reis aan de orde die een aantal van onze jeugdige gemeenteleden gaan maken, natuurlijk begeleid door een aantal ouderen, om daadwerkelijk hulp te bieden aan projecten in Roemenië. Handen uit de mouwen, Hands2gether4Romania! Geweldig!

De clubs en catecheses die deze winter draaien zijn bezocht door verschillende kerkenraadsleden.

De diaconie is op dit moment druk bezig met de inzamelingsactie voor de voedsel en kledingbank. Daadwerkelijke hulp door gemeenteleden opgebracht. Geen inzamelingsactie van geld, maar goederen die bij de behoeftigen daadwerkelijk de nood iets verlichten.

We blikken terug op goede erediensden. Een kanttekening was dat de Kerstnachtdienst wat laagdrempeliger had mogen zijn.

Het was een goede dienst voor de ervaren kerkgangers, als laagdrempelige dienst, wat toch de bedoeling is, kan de invulling iets toegankelijker voor mensen die de erediensten niet zo vaak of nauwelijks bezoeken.

Het Kinderkerstfeest was opnieuw geweldig georganiseerd. Hartelijk dank aan allen die zich hebben ingezet.

De dienst met het gehandicaptenkoor Ancora op 14 februari begint om 10:00 uur.

De kerkrentmeesters hebben geïnvesteerd in een nieuwe cv ketel zodat we op zondagochtend niet meer in een onverwarmde kerk hoeven te zitten. Er wordt veel energiebesparing verwacht. Een mes dat aan twee kanten snijdt dus. Het orgel ondergaat binnenkort een kleine restauratie. Ook wordt er opnieuw naar de akoestiek in de hal gekeken.

In mei zijn er weer een aantal kerkenraadsleden aftredend. Gelukkig zijn er ook een aantal die hun termijn voor twee of vier jaar verlengen. We zijn op zoek naar twee ouderlingen, drie diakenen een ouderling-kerkrentmeester en nog twee kerkrentmeesters.

Wilt u goed nadenken en niet direct 'nee' zeggen als u gevraagd wordt? Er is vertrouwen in u dat u een taak op kunt pakken als u daarvoor gevraagd wordt.

Op **woensdag 30 maart** wordt de gemeenteavond gehouden, reserveert u die datum vast in uw agenda? Zoals gebruikelijk komen in het eerste deel de huishoudelijke zaken aan de orde, na de pauze vertellen een aantal gemeenteleden over hun werkzaamheden bij het EBC in 't Harde en bij De Hezenberg. Er komt waarschijnlijk zelfs een klein toneelstukje of een film en mogelijk een zangduo.

Henno Tijssen sluit de vergadering met het gedicht 'Zegen uit Gods Woord'.

Wim Westhoff

### **Overleden:**

- Mw. G. Koops
- Mw. J. Visscher
- Mw. A. Scholten-van Velde
- Mw. H. Rorije-Eikelboom

### **Verhuisd:**

- Mw. G.A. Groenevelt-van Donselaar

### **Ingeschreven:**

- Fam. G.A. van Guilik-voor 't Hekke
- Fam. J.F.K. Nootboom
- Fam. W.F. van Guilik-van Dijk

### **Uitgeschreven:**

- Mw. R. Liefers
- Fam. S. Woerden

Ton Eilander

## **DIACONIE**

Bedankt gemeente,

Namens de kleding- en voedselbank willen wij u vriendelijk bedanken voor uw goede, massale inzet. De kledingbank is iedereen zeer dankbaar voor alle mooie en goede kleding die u hebt weggegeven voor mensen die het in deze tijd goed kunnen gebruiken, omdat ze geen geld hebben om kleding te kopen.

De Voedselbank is allen ook zeer dankbaar voor jullie massale- en goede inzet voor de mensen voor wie het financieel moeilijk is om boodschappen te halen omdat er, na betaling van vaste lasten, amper geld overblijft. Het zijn vaak werkeloze mensen, mensen met een uitkering die in aanmerking komen voor de voedselbank. Door uw gave in vorm van voedsel, kunnen ze toch zeker drie dagen per week groenten eten en kunnen hun kinderen toch af en toe een snoepje nemen.

Dank u allen voor uw goede- en massale gehoor voor hulp aan kleding- en voedselbank.

Namens de diaconie,  
Henno Tijssen

## **ZWO**

### **Najaarszending**

De najaarszendingscollecte heeft in 2015 een bedrag opgeleverd van € 1486,-.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

### **Spaardoosjes**

In de komende 40dagentijd, van 10 februari tot en met 26 maart 2016, zal in onze gemeente aandacht worden gevraagd voor het thema 'Ik ga'.

## IK GA

Zet een stap naar de ander.

U wilt best iets voor een ander betekenen. Voor die gescheiden man bij u in de kerk. Het Syrische gezin dat bij u in de buurt woont. Of die Ghanese boerin die haar gezin niet kan onderhouden. Maar wees eens eerlijk: blijft het vaak niet bij denken? Zet deze 40dagentijd echte een stap. En ga.

## SAMEN ZIJN WE KERK IN ACTIE

Overall ter wereld zijn mensen in beweging om te werken aan een beter leven voor hen en hun kinderen. We staan achter Syrische vluchtelingen en geven steun aan kinderen in Nederland en Oekraïne. We willen vrouwen in India en boerinnen in Ghana een stap laten zetten naar een betere toekomst, net als ongedocumenteerden in Nederland. Ga mee en zet een stap naar de ander.

## LEESROOSTER

Petrus en Andreus waren druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. 'Kom, volg mij.' Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen.

Zo eenvoudig is het in de bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag?

Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.

Reis langs de route dwars door Ghana! Reis langs de school van Jasper Maas in Tamale en bezoek daarna boeregezinnen in het noorden van Ghana. Hoe leven moslims en christenen in Ghana naast elkaar en hoe is het om hier vrouw te zijn? Tot slot gaat u op bezoek bij kinderen, die in Ghana op straat leven en bij vrouwen die in de woestijn een toekomst proberen op te bouwen. Zij gaan, dankzij de steun die u hen geeft!

Ghana is een land in beweging. Van Tamale tot Accra, van noord tot zuid, werken mensen aan een beter bestaan. U leert hen kennen tijdens deze 40dagentijd, waarin op elke zondag een ander project centraal staat.



In deze Wegwijzer treft u een spaardoosje aan.

De gehele opbrengst van de inhoud van de spaardoosjes zal worden besteed aan de projecten van Kerk in Actie in Ghana.

De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, zondag 27 maart 2016, worden ingeleverd in de kerk. Dit zal te zijner tijd ook worden vermeld in Wegwijzer en via het liturgiebriefje of mededelingen op het scherm.

Namens de Z.W.O. commissie,  
Jannemieke van Doorn

## **ZWO**

### Steun aan projecten in 2015

Over 2015 heeft de ZWO-commissie een bedrag van € 5.300 te besteden aan goede doelen. Er is voor gekozen om het bedrag te verdelen over drie projecten. Deze drie projecten worden gesteund door Kerk in Actie. Twee van deze projecten ontvangen ieder € 2.000 en één project ontvangen € 1.300. Hieronder volgt een korte toelichting van deze projecten.

De projecten die ieder € 2.000 ontvangen zijn:

#### **India – Priscilla Centrum: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen**

Jong trouwen en voor je man zorgen. Dat is de bestemming van veel meisjes in grote delen van India. Maar wat als je man werkloos is, geweld gebruikt of verslaafd is? Bij sommige vrouwen groeien de problemen zo boven het hoofd, dat ze vluchten in drugs of prostitutie. Samen met kerken in Noordoost-India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat vrouwen hun leven weer op de rit krijgen.

Het Priscilla Centrum gebruikt de kerkgebouwen als opleidingscentrum en vraagt de kerken het cursusgeld te betalen voor tien vrouwen. Deze vrouwen krijgen ook bijbellessen, psychische hulp en soms tijdelijk onderdak. Na ongeveer vijf jaar neemt de kerk het over en verhuist Priscilla het opleidingscentrum naar een andere kerk. Zo verspreidt het werk zich over de hele regio.

## **Rwanda – Mwana Ukundwa: Opvang en scholing van weeskinderen**

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema's georganiseerd.

Het onderstaande project zal € 1.300 ontvangen.

## **Nigeria – JPRM: Vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen.**

In het noorden van Nigeria helpt de organisatie JPRM mensen om te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Met grote gevolgen: door samen te werken, worden verschillen tussen mensen overbrugd en armoede overwonnen. Dankzij JPRM blijven dorpelingen in Nigeria staande te midden van het vele geweld en de onveiligheid in het land. Kerk in Actie steunt de organisatie JPRM bij hun werk om vrede, gerechtigheid en verzoening te brengen.

JPRM ondersteunt Nigerianen in het noorden van het land bij de ontwikkeling van hun dorp. Christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen werken samen aan de bouw van een waterput of de aanleg van een weg. Die samenwerking zorgt voor meer saamhorigheid onder de mensen. JPRM helpt bij de organisatie van spaargroepen, geeft lessen over vrede en zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven. Het resultaat: een veilig leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners.

Een ieder hartelijk dank voor de gaven!  
ZWO-commissie

## **FINANCIËEL OVERZICHT**

### **Collecten**

20-12	Jeugd en jongerenwerk	€ 279,48
	Kerk	€ 225,29
	Doelcollecte Diaconie	€ 235,99
24-12	Doelcollecte Diaconie	€ 208,12
	Kerk	€ 160,08
25-12	Kerk	€ 292,72
	Kosten Eredienst	€ 251,95
	Zending	€ 285,62
27-12	Diaconie	€ 117,71
	Kosten Eredienst	€ 105,24
	Beheer en onderhoud	€ 109,39
31-12	Diaconie	€ 65,97
	Kerk	€ 70,85
	Beheer en onderhoud	€ 59,45
1-1	Zending	€ 19,70
	Kerk	€ 23,00
	Bloemenfonds	€ 26,20
3-1	Diaconie	€ 179,76
	Kerk	€ 167,24
	Kosten Eredienst	€ 158,56
10-1	Kerk	€ 194,20
	Beheer en onderhoud	€ 175,22
	Doelcollecte Diaconie	€ 189,22
17-1	Diaconie	€ 216,53
	Kerk	€ 197,08
	Orgelfonds	€ 189,97

Opbrengst verjaardagsfonds 3<sup>e</sup> kwartaal via de dames en heer van het verjaardagsfonds en PBD € 431,34

## **Giften**

Gift voor PBD		€ 10,00
Gift voor diaconie via ds. I. Boersma-Prins	3 x 10	€ 30,00
Gift voor glas in lood via ds. I. Boersma-Prins		€ 13,90
Gift voor bloemenfonds	2 x 10	€ 20,00

Jan IJzerman

## **PBD**

Gift ontvangen via Aartje Boerdam  
2x € 10 voor PBD

Met vr. gr. Piet Heres

## **Opbrengst oud papier**

3 november 2015	€ 311,98
24 november 2015	€ 279,27
8 december 2016	€ 196,58

Dini van Raalte

## **Opbrengst oude metalen**

t.b.v. restauratie glas-in-lood ramen: € 250,00

Tjeerd en Grietje de Kroon

## **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines en magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude **elektriciteitskabels**, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038 4470457.

Let op: Vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, t.v. computers enz. niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

## **JEUGD**

Beste Wegwijs lezers,

Hier een kort berichtje om u/jullie een inkijkje te geven in een 1,5 uur Solid Kids.

Wat doen we zoal?

Eerst spelen om even los van school te komen, daarna lekker wat drinken. Samen na denken waar we voor willen bidden en danken

Samen praten over een onderwerp wat te maken heeft met geloven in God. Alle vragen kunnen gesteld worden en dit gebeurt ook regelmatig. Als het even kan een spel wat je thuis niet doet bijv. met lucifers een hartje maken en dit aansteken.

Vaak knutselen we ook vorige week hebben we vogelvoerhangers gemaakt. Elk jaar gaan we met 'waardeloos' materiaal aan de slag wat dan opeens helemaal niet zo waardeloos is dan gedacht.

In december hebben we weer heerlijk met ons allen gegeten, iedereen had eten meegenomen en we hebben in de kerkzaal op het grote scherm een film gekeken.

In april hopen we weer op kamp te gaan.

Elke donderdag komen er ongeveer 20 kinderen een gezellig drukke boel dus.

Eigenlijk is het best een bijzondere plek binnen de kerk.

Wij als leiding ervaren dit ook zo. Wij zijn voor het nieuwe jaar op zoek naar versterking. Natuurlijk kost het een beetje tijd, maar het is echt bijzonder op te trekken met kinderen.

Er groeit vertrouwen over en weer, je leert van de eerlijke- en ontwappende kijk van kinderen.

Ben je nieuwsgierig geworden neem gerust contact op met een van ons.

Groeten,  
Zwannette (4477404) [familie.kleiboer@kpnmail.nl](mailto:familie.kleiboer@kpnmail.nl)  
Agnes (4470727) [wave@wxs.nl](mailto:wave@wxs.nl)  
en Wilma (4477888) [gertenwilma@zonnet.nl](mailto:gertenwilma@zonnet.nl)

**PRAISEDIENTST**  
**7 februari: "No Doubt !"**

Soms zijn er momenten in je leven dat je twijfelt. Twijfel aan jezelf, aan je vrienden of familie, aan je werk of waar je staat in je leven en twijfels aan God.

In de Jacobus 1 staat geschreven: "Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen".

Is geloof in God niet juist wat alles bij elkaar houdt voor een gelovige? Er verandert al zoveel in het leven. God verandert nooit. Dus is juist het geloof wat je staande houdt en zekerheid geeft.

Op 7 februari zullen we zingen over de veiligheid en rust die geloven je kan bieden, maar ook over de twijfel die je soms hebt en dat je met al je twijfels veilig bij God kunt komen en rust kunt vinden.

Voorganger in deze dienst is Matthias Joosse uit Soesterberg. Matthias leeft voor het aanvuren, bemoedigen, motiveren, activeren en wakker maken van het Lichaam van Christus. Hij is betrokken bij het oprichten van de bijbelschool Foundation-4-life en zet zich sinds eind 2015 in om de Herziene Statenvertaling om te zetten als mp3 en podcast. Geloof komt immers door het horen van het Woord, aldus Matthias.

Na deze inspirerende dienst is er voor iedereen gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wij van WE BELIEVE willen u van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen.

**PRAISEDIENTST**

**"NO DOUBT?!"**

Met medewerking van WE BELIEVE uit Wapenveld

7 februari 2016 om 19:00  
Petruskerk, Kwartelweg 9  
Voorganger: Matthias Joosse uit Soesterberg

Namens WE BELIEVE  
Linda Floor



## **Vastentijd**

De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor Pasen valt in het Christelijke kerkelijk jaar.

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag.

Voor veel Christenen is de 40-dagentijd een vastentijd, een tijd van inkeer en voorbereiding voor Pasen. Protestantse kerken nemen geen vastentijd in acht.

## **Een tijd van gebed en inkeer**

De Christelijke kerken die de 40-dagentijd in acht nemen gebruiken deze als een tijd voor gebed en inkeer.

Weinig mensen vasten de hele periode; sommigen doen dat wel op Aswoensdag en Goede Vrijdag. Veel gelovigen leven soberder dan normaal als een vorm van zelfdiscipline.

Veel Christenen gebruiken de periode voor meditatie en contemplatie.

## **Waarom 40 dagen?**

40 is een belangrijk en betekenis getal in de Joods-Christelijke geschriften:

In het bijbelboek Genesis regent het 40 dagen en nachten: de aarde wordt vernietigd door de grote watermassa.

Het Hebreeuwse volk dat weggetrokken was uit Egypte was 40 jaar in de woestijn voor ze het door God beloofde land introkken.

Mozes vaste 40 dagen voor hij de Tien Geboden ontving op de berg Sinai.

Jezus vaste 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn taak.

Vooraf het laatste wordt door de meeste Christenen gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor Pasen.

## **De kleur Paars**

Paars is de symbolische kleur die in veel kerken gebruikt wordt in de 40-dagentijd voor kleden die over de tafel hangen (antependia) en stola's (een soort sjaal die de voorganger om heeft in de kleur van het kerkelijk jaar).

Paars wordt om twee redenen gebruikt. Ten eerste omdat het geassocieerd wordt met rouw en zo de pijn en het lijden van de kruisiging verbeeldt. E ten tweede omdat het de kleur is die verbonden is met het koninklijke, en dit geeft Christus koningschap door kruisiging naar opstanding weer.

Namens de stille week commissie,

René Jansma

**NOTEER !**  
**VRIJDAG 4 MAART**  
**16.30 uur TOT 23.00 uur:**

**SWINGEND ESTAFETTEPROGRAMMA IN DE  
PETRUSKERK**

**Van PANNEKOEKEN VOOR DE KLEINTJES,  
tot en met UITPUILEND PRAATCAFÉ  
EN VAN ALLES ER TUSSENIN....**

N.b. houdt de website [PKWapenveld.nl](http://PKWapenveld.nl) in de gaten  
en de facebookpagina van de kerk.

Info :

Jacolien Wonink 4478903

[jacoliengewonink@kpnplanet.nl](mailto:jacoliengewonink@kpnplanet.nl)

en Mark Boersma

[ds.mboersma@gmail.com](mailto:ds.mboersma@gmail.com)





## Roemenië reis zomer 2016



In 2012 hebben we de eerste Hands together 4 Romania-reis georganiseerd.

Onder begeleiding van Stichting Netwerk Roemenië en Liviu hebben we toen twee heel indrukwekkende weken meegemaakt, die we niet snel zullen vergeten. In de jaren daarna hebben enkele gemeente leden zelf actie ondernomen om te gaan helpen in Roemenië.

Deze zomer willen we een tweede Hands together 4 Romania-reis organiseren. Enkele jongeren, die ook met de eerste reis mee zijn geweest, willen graag nog een keer terugkeren om te kijken hoe het er nu is en natuurlijk gaan ze ook de handen uit de mouwen steken. Vijf jonge kerels en drie volwassen mannen hopen in de laatste week van juli af te reizen naar Roemenië om daar, onder de vlag van Stichting Netwerk Roemenië, mee te helpen aan een bouwproject in één van de arme dorpen rond de stad Sighisoara.

We weten nu nog niet precies welk project het gaat worden. Begin maart zullen enkele "verkenners" al een kijkje gaan nemen om een indruk te krijgen en het onderdak te regelen.

De komende maanden zullen wij ons verder aan u voorstellen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We hopen dat wij een beroep op u mogen doen wanneer we sponsor acties gaan organiseren om deze reis ook financieel tot een succes te maken.

Helpt u mee?

Namens alle deelnemers,  
Gerhard Koele

## Doelcollectie: (maart) Luisterbijbels voor Ethiopië



In het januari nummer heeft u al kunnen lezen over de luisterbijbels voor Ethiopië en i.v.m. de doelcollecte van **maart** willen wij hier meer aandacht aan besteden.

In Ethiopië wonen miljoenen christenen. Bijna de helft is analfabeet en heeft nog nooit een letter van de Bijbel gelezen. Het Ethiopisch Bijbelgenootschap verspreidt daarom de Bijbel via luisterbijbels.

Het bereik is groot want met 1 luisterbijbel kan een heel dorp de Bijbel beluisteren. Het produceren en verspreiden van deze luisterbijbels is een intensief proces. Toch lukt het steeds weer om nieuwe dorpen te bereiken.

1 luisterbijbel, 30 luisteraars

Het samen beluisteren van bijbelboeken is een bijzondere gebeurtenis in deze dorpen. Jong en oud komen tezamen, de meesten van hen kunnen niet lezen.

Vaak luisteren 30 mensen tegelijk naar de tekst van het Nieuwe Testament. Daarna komen de onderlinge gesprekken op gang. Zo werken de luisterbijbels dus ook als sociaal bindmiddel. Men beleeft het geloof samen.

Dat verklaart waarom ook dorpsgenoten die wel kunnen lezen graag aanschuiven. Nu kunnen ze samen hun geloof beleven en delen.

De luisterbijbel is een bijzonder stukje techniek, een luisterbijbel werkt op zonne-energie of via een opwindsysteem, ideaal in omgevingen zonder elektriciteit. Het vertalen van bijbelboeken naar een Ethiopische taal en het inspreken is intensief werk. De luisterbijbel moet bovendien geïmporteerd en verspreid worden. Daarom kost een luisterbijbel € 300,-. Gelukkig kan met 1 luister bijbel een heel dorp de Bijbel beluisteren.

Elke bijdrage telt!

Het Nederlands Bijbelgenootschap  
Harriët Vroling en Jolanda Liefers

## **Youth Alpha Cursus Wapenveld**

Vraag jij je af waarom je zou geloven? Weet je niet zeker of God echt bestaat? Of loop je rond met de vraag of geloven nog zin heeft?

Dan is de Youth Alpha in Wapenveld voor jou de plek om te zijn!

### **Wat een Youth Alpha cursus?**

De Youth Alpha is een cursus voor jongeren van 15 tot 23 jaar, waarin onderwerpen rondom geloven worden behandeld. De avond begint met een lekkere gratis maaltijd, waarna er, na het opruimen, geluisterd wordt naar een praatje over het geloof. Daarna zal er in kleine groepjes over worden doorgepraat.

De inloop avond is 9 februari en begint rond 7 uur en is rond half 10 weer afgelopen. Daarna zijn er nog 11 avonden. Ook zal er een weekend zijn waarin we met iedereen weg gaan. Hierin zal er naast gezelligheid en rust ook veel ruimte zijn voor God.

Kort samengevat:

Wat: Youth Alpha cursus  
Wie: jongeren van 15 tot 23 jaar  
Waar: Odyssee Wapenveld  
Wanneer: 9 februari 19.00 tot +/-21.30 uur

Hebt u/ heb jij nog vragen of wilt u/je meer informatie dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar [youthalphawapenveld@gmail.com](mailto:youthalphawapenveld@gmail.com) of kijk op [www.facebook.com/youthalphawapenveld](http://www.facebook.com/youthalphawapenveld).





## Wereldgebedsdag:

**Zondag 6 maart 19:00 uur**



Deze gebedsdag vindt plaats in 170 landen.  
Sinds 1929 wordt in Nederland hieraan deelgenomen.

### **Thema: Ontvang mij als een kind.**

De liturgie komt dit jaar uit Cuba. Ds. Boersma-Prins zal deze avond de meditatie verzorgen. De cantorij verleent deze avond ook haar medewerking.

Comite Wereldgebedsdag.

## **BEDANKJE**

Hierbij wil ik ieder bedanken voor de lieve reacties en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.

vriendelijke groet  
Geke Landman Emmalaan 39 Heerde

## Terugblik Week van Gebed 2016.

Nu de Week van Gebed alweer achter ons ligt is het goed een korte terugblik daarop te geven. Iedere avond van 18 t/m 23 januari was er in de huiskamer Manenberg (= midden-etage) van Zorgcentrum Rehoboth de mogelijkheid om met elkaar te bidden voor diverse noden, dichtbij en veraf. Zo baden we op maandag voor ons dorp, dinsdag voor Heerde, woensdag voor onze provincie, donderdag voor Nederland. Op vrijdag was het gebed wereldwijd en op zaterdag lag de focus op de lijdende kerk.

De opkomst per avond viel wat tegen; op dinsdag waren er 16 bidders, op zaterdagavond maar 2. Maar het gebed in de groepjes (van 4) verliep heel goed. Zodat we toch met dankbaarheid kunnen terugkijken op een gezegende WvG.

Met een hartelijke groet van:  
Jeanet Burgmeijer, Nanda Dijk, Alie Fiks, Piet van 't Hoog en  
Joke van Weeghel.

### KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

<b>7 feb</b>	9.30	Hervormde gem. Wapenveld	ds. G.H. Koppel-
<b>14 feb</b>	9.30	Ned. gereformeerde kerk Heerde/Epe	ds. J. Cramer
<b>21 feb</b>	10.0 0	Vrijzinnige geloofs- gemeenschap Heerde	mevr. I. Adriaansz
<b>28 feb</b>	9.30	Hervormde gem. Vorch- ten	ds. G.J. van der Top
<b>6 mrt</b>	9.30	Ger. kerk vrijgemaakt Heerde	ds. J. Cramer

