

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije
☎ 038-4478444
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: groen en wit

6 september

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Heilig Avondmaal*
11.00 Ds. I. Boersma-Prins
Heilig Avondmaal in Rehoboth
19:00 Ds. M.H. van Es uit Wapenveld
Heilig Avondmaal

Oud. v. dienst ochtend Dhr. T. Koetsier
avond Dhr. W. Westhoff

Oppas Diana Kamphuis en Herjan Stoffer

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

13 september

09:30 Ds. I. Boersma-Prins
Startdienst/koffie na de dienst

19:00 Ds. I. Boersma-Prins *Zangdienst*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. G. Koele
avond Dhr. W. Zonnenberg

Oppas Rita Wittenaar en Marlinda Venema

Collectes 1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

20 september

09:30 Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem

19:00 Ds. A. M. van de Wetering uit Epe

Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker
avond Mw. J. Oldenhof-Colijn

Oppas Esther van de Worp en Annelot Wonink

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: Doelcollecte diaconie

27 september

09:30		Ds. E.R. Veen uit Zwolle	
19:00		Ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle	<i>Leerdienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. A. C. van de Beerecamp	
	avond	Mw. T. G. de Jong-Wijenberg	
Oppas		Zwannette Kleiboer en Julia de Weerd	
Collectes		1: Diaconie 2: Kosten erediensten	
		Uitgang: beheer en onderhoud	

4 oktober

09:30		Ds. P.J. Hofland uit Wezep	<i>Israëlzondag</i>
19:00		Hr. J. Timmer uit te Hei- en Boeicop	
			<i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. J. Oldenhof-Colijn	
	avond	Dhr. G. Koele	
Oppas		Heleen Beekhof en Marjelle van Selm	
Collectes		1: Kerk en Israël 2: Jeugd en jongerenwerk	
		Uitgang: beheer en onderhoud	

KERKCALENDER

11-13 sept	Start weekend
23 sept	kopij inleverdatum voor het oktober nr. van Wegwijzer
2 okt	praatcafé
3 okt	oud papier ophalen in het dorp

Om over na te denken

Zoals een stal regelmatig uitgemest moet worden en een tuin van woekierend onkruid ontdaan, zo moet je soms ook even je studeerkamer te lijf gaan. In de loop van de tijd stapelen zich daar de knipsels op die je "echt nog even moet lezen" voor het naar de oudpapierkar op het kerkplein kan.

En daar zit ik dan – in een studeerkamer die tijdens de vakantie door een van de dochters prachtig opgeruimd was- de grond bezaaid met papieren. Wat kan weg en wat moet blijven en nog belangrijker: waar ruim ik het dan op en dan ook nog zo dat ik het terug kan vinden.... (het leven kan ingewikkeld zijn!)

Ik denk terug aan de doopdienst van afgelopen zondag: de blijdschap en dankbaarheid van ouders, vrienden en familie maar ik denk ook aan het verdriet dat mensen kunnen voelen bij zo'n gebeurtenis. Omdat ze weten daar zelf nooit te zullen staan of omdat ze zo graag getuige waren geweest van de doop van hun kleinkind, maar de kinderen hebben een andere keuze gemaakt.

Er ligt hier een artikel voor me dat vraagt: wat doet het met ouders wanneer hun kind de kerk de rug toekeert? Het kan een groot schuldgevoel geven, maar daar moeten ze vanaf vinden orthopedagoog Wim ter Horst en pastor Margriet van der Kooi. Zij schreven een boek over kerkverlating en het loslaten van je kinderen. Toen de verloren zoon uit Jezus' gelijkenis van huis wegliep moest de vader zijn vaderrol opnieuw uitvinden. "Hij wacht thuis op zijn zoon; hij zet een kaars in het raam. Dat werkt beter dan hem achterna bellen en plat evangeliseren".

Het boek "als kinderen andere wegen gaan" is geschreven omdat ter Horst en van der Kooi in gesprekken met mensen zoveel verdriet en schaamte tegenkwamen. Hebben wij iets niet goed gedaan? Maar de belangrijkste vraag is: heb ik gesjoemeld met de liefde in de opvoeding van mijn kinderen? Als een kind in liefde wordt groot gebracht, wordt Gods wil gedaan. Evengoed kan er iets verkeerd gaan. We kunnen het beste geven wat we hebben en nog komen we aan elkaar tekort. Als er aanwijsbare fouten zijn gemaakt dan moeten die worden beleden, voluit en zo spoedig mogelijk.

Voor als kinderen echt anders kiezen, voor een leven zonder kerk (dat is nog wat anders dan een leven zonder geloof!) dan bevelen Ter Horst en van de Kooi de 'kleine vrede' aan. Gun het elkaar, als ouders en kinderen, te zijn zoals je bent. Toon belangstelling voor elkaars betekenis- en belevingswereld zonder steeds de degens te kruisen of elkaar te willen overtuigen.

Van der Kooi: "Een vrouw zei tegen mij: ik heb mijn kinderen leren praten, maar zij hebben mij leren zwijgen. Sinds ze groter zijn zeg ik steeds vaker: oh, in diverse intonaties....

Dit jaren oude knipsel gaat nu de prullenbak in, maar niet voordat ik gevraagd heb of u/jij de pijn en het verdriet dat je meedraagt misschien wilt delen, met een gesprek, door een brief....

Eerlijk gezegd vind ik het een te teer onderwerp om uit mezelf te berde te brengen tijdens een gesprek of tijdens een kerkdienst, maar ik wil graag luisterend oor zijn als iemand daar om vraagt!

Een volgend knipsel gaat over vertrekkers en nieuwkomers in de kerk. Hoe komt het dat sommige mensen aansluiting zoeken bij een andere kerk, wat vinden ze daar wat ze elders misten en hoe kan ons dat helpen in de manier waarop wij gemeente proberen te zijn? Zijn we zo gemeente van Christus dat mensen er thuis kunnen komen?

Als reactie op het lezen van vele persoonlijke verhalen schrijft Arjan Plaisier: "Verkeer tussen kerken is er altijd geweest, maar nu gebeurt dit vaker. De binding aan eigen gemeente is losser. Sommigen spreken over 'circulation of saints' en hier en daar valt het verwijt van 'sheepstealing' (het stelen van elkaars schapen). Maar daar is niets van te merken in de verhalen die ik heb gehoord. Niemand is zomaar tot een kerk toegetreten en niemand heeft zomaar de bestaande band met een kerk doorgesneden. Steeds merk je dat dit gepaard gaat met pijn en moeite. Tegelijk kun je ook veel begrip opbrengen voor de overgangen. Je doet mensen groot onrecht om –zoals je gemakkelijk hoort- over het rondpompen van gelovigen te spreken. We spreken over mensen, en niet over water in een of ander hydraulisch systeem. Het gaat om authentieke verhalen van mensen die vaak na lang wikken en wegen de overstap hebben gemaakt.

Als mensen overstappen (uit de PKN, of juist in de PKN) dan hoor je dat men een geloofsgemeenschap miste waarin mensen om elkaar geven en waar je telt. Daarnaast is het vooral het gemis aan een levende geloofsbeleving. Een kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar gegeven zijn in Christus' naam. Het is volgens het Nieuwe Testament de nieuwe gemeenschap rond het kruis. Wanneer het zicht daarop verdwijnt zal een gemeente verburgerlijken. Kijk je niet uit, dan word je een instituut dat probeert de boel draaiend te houden. De zondagse eredienst is dan een kwestie van aanschuiven en weer naar huis gaan. In de verhalen is de ervaring van thuiskomen heel sterk, het ervaren van Gods nabijheid.

Verhalen van mensen die een kerkovergang maken (naar onze gemeente toe of juist naar een andere gemeente) zijn de moeite waard om goed naar te luisteren, zodat we onszelf kunnen vragen: "zijn we zo gemeente van Jezus Christus dat mensen er thuis kunnen komen, thuis in God, thuis in een gemeenschap van mensen die elkaar vasthouden. Ideaal is het nergens, overal is wat, dat merken ook overstappers... maar zijn we als gemeente een huis waarin de levende stem van God een kans krijgt en waarin broeders en zusters elkaar aanvaarden in Christus' naam en elkaar kennen in liefde en leed?"

Mooi om met die vraag het nieuwe seizoen in te gaan, biddend en werkend!

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Frederik (Fré) Koele

*29 juli 1936 †6 juli 2015

Wat een gewone zonnige maandagmorgen leek te zijn -Fré in actie op de tennisbaan en Betsie bezig in huis- veranderde in een donkere dag toen het bericht kwam dat Fré plotseling was overleden tijdens het uitoefenen van zijn favoriete sport. Schokkend voor zijn tennisvrienden om getuige van te zijn en intens verdrietig voor Betsie, de kinderen, kleinkinderen en familie.

Bovenaan op de rouwkaart staat de tekst "Het beste komt nog": zo had Fré -die veel kon zeggen over vele dingen maar niet over zijn gevoels- en geloofsleven- heel kort en krachtig zijn geloofsvertrouwen opgeschreven bij Psalm 84. Een prachtige samenvatting van een pelgrimspaal waarin het verlangen naar het huis van de Heer bezongen wordt: "één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders!"

Onderweg in de tijd, onderweg door het leven zijn we niet doelloos bezig: we zijn op weg naar het Vaderhuis, het beste deel.... In de dankdienst voor het leven van Fré, geleid door ds. Koning, werd het vóórbeste deel, het goede deel van zijn leven hier op aarde, met liefde beschreven door de kinderen en kleinkinderen. Fré groeide op in Wezep in een gezin van twaalf kinderen: hard werken, verantwoordelijk bezig zijn was hem met de paplepel ingegoten. Fré werkte in Zwolle bij drukkerij Tulp, maar Wapenveld werd de plek waar zijn leven zich grotendeels afspeelde samen met Betsie. Wat zijn er veel goede herinneringen van de kinderen en kleinkinderen aan een vader en opa, die altijd voor hen klaarstond, in zijn bezorgdheid en liefde, maar ook heel praktisch met verfkwast en bandenplak. De woorden 'intens', 'gedreven' en 'nauwgezet' zijn woorden die bij Fré passen: in de sport (voetbal, schaatsen, tennis), in zijn hobby's (de muziek, de groentetuin) maar ook in zijn inzet voor de kerk, als kerkenraadslid, in de redactie van het kerkblad en in het daadwerkelijk omzien naar broeders en zusters in de gemeente.

Met dankbaarheid gedenken wij zijn leven in het geloofsvertrouwen dat de apostel Paulus zo onder woorden brengt: "Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel" (2 Kor. 5:1).

Ons leven hier op aarde gaat soms door een vallei van tranen -de psalmdichter van Psalm 84 wist daarvan en ook Betsie en haar naasten ervaren dat nu- maar laten we bidden voor elkaar dat we zicht houden op het beste deel: het Vaderhuis met onderweg oases van troost en er-voor-elkaar-zijn.

In dat vertrouwen hebben we Frederik Koele met een loflied in Gods handen gelegd:

“Heer, ik kom tot U”

Ds. Ida Boersma-Prins



IN MEMORIAM

Jantina van Assen

*22 juli 1943 † 1 augustus 2015

Door weer en wind, op pad met haar scootmobiel: zo zullen velen zich Tiny van Assen herinneren. Maar de laatste weken van haar leven moest ze noodgedwongen in bed doorbrengen en was ze afhankelijk van de zorg en liefde van anderen. Die laatste weken waren moeilijk en dat zou je ook van haar leven kunnen zeggen: getekend door donkere plekken van zorg, pijn en verdriet. Die wilde ze niet de overhand geven en het is heel karakteristiek dat ze zelf koos voor de bijbeltekst uit Johannes 8, waar Jezus zegt: "Ik ben het Licht voor de wereld, wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft." Jantina van Assen zocht het licht en het leven. Waar zoveel donker was in haar leven wilde zij zich daar niet door laten binden. Het licht van Gods liefde, daar wilde ze aan vasthouden! In Uw licht zien wij het licht had ze nog achter die woorden uit Johannes 8 geschreven.

Vaderliefde heeft ze niet gekend, in het gezin de Vries in Erica kwam de vader te overlijden toen Jantina en Grada, tweelingzussen, een paar maanden oud waren. Jaren later hertrouwde hun moeder met haar zwager die weduwnaar was geworden. Zo verhuisde het gezin van Drenthe naar Wapenveld, waar ze opgroeiden in het gezin Helder. Tiny had al jong lichamelijke problemen. In haar tienertijd een zware rugoperatie waarna ze in een beugel moest lopen en daarna een rug die levenslang pijn en belemmeringen gaf. We gaan niet alle lichamelijke problemen langs en de talloze ritjes naar het ziekenhuis maar we noemen wel wat het allerswaarste was: dat ze twee van haar volwassen kinderen heeft verloren. Eric en Alina. Verschrikkelijk voor haar schoondochter Carla en de kinderen en voor haar schoonzoon Henk en de kinderen maar zij, als moeder die haar kinderen moest missen, dat was een onnoemelijk verdriet.

En Tiny heeft moeten knokken dat het niet nacht werd in haar leven, dat het donker niet de overhand kreeg. Jezus Christus wil in een donkere wereld het licht zijn, ons de weg wijzen, ons kracht geven om onze levensweg moedig te gaan. Dat licht wilde ze niet kwijtraken!

We zongen haar lievelingslied tijdens de rouwdienst en ook bij het gedenken van haar leven in de zondagse eredienst:

Zie de leliën op het veld, zie hoe schoon ze bloeien! en de tekst vervolgt dan veelzeggend met: verblijd u dan mijn hart, werp op Hem uw zorgen, die de bloemen niet vergeet is ook mij een Vader!

Wij danken God voor het leven van Jantina van Assen-de Vries. Zijn genade is genoeg! Zij is geborgen bij haar Heer en Heiland en mag wandelen in het licht van Jezus! De kinderen en kleinkinderen, haar zussen Grada en Janny en allen die haar zullen missen wensen we de troost van onze hemelse Vader toe.

Ds. Ida Boersma-Prins



VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de vergadering gehouden op 20 augustus 2015

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Jacobus 2 verzen 14-26. Wij zingen het lied 971 en vervolgens gaat de voorzitter ons voor in gebed.

Zes kerkenraadsleden hebben zich afgemeld wegens vakantie, ziekte of werk. De agenda wordt vastgesteld, de notulen van 16 juni worden doorgenomen en de actiepunten besproken.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

De jeugd zoekt nog leiding voor Solid Friends. De diaconie heeft in de zomer een intentieverklaring getekend m.b.t Schuldhulpmaatje. Verderop in deze Wegwijzer vindt u hierover meer informatie.

Een aantal erediensten komen aan bod o.a. Kerstnachtdienst; Kerk/school/gezinsdienst 2016 en het Startweekend. De kerk/school/gezinsdienst zal nu op 31 januari 2016 worden gehouden. Verder zal het Groothuisbezoek iets anders worden ingedeeld. Het thema dit jaar is "Goede burenen" en daarom zullen dit jaar de bijeenkomsten per wijk worden ingedeeld. Ook uw burenen zijn van harte welkom! Voorafgaand zal er voor de leden van de kerkenraad een toerustingsochtend worden gehouden. Dominee Boersma volgt vanaf september twee cursussen. Aangezien wij al enige tijd geen gemeentegidsen meer over hebben, heeft de kerkenraad besloten per oktober nieuwe gemeentegidsen te gaan drukken.

In de rondvraag geeft de scriba aan dat niet alle verzoeken op de beamer/liturgie geprojecteerd of gedrukt kunnen worden. Er is niet altijd voldoende ruimte hiervoor en het behoeft niet als een soort tweede Wegwijzer te fungeren.

Linda Floor sluit de vergadering met het gedicht: "Een stralend licht."

Mia Eilander-Colijn
scriba

Geboren:

- Lars van Ommen

Gedoopt:

- Tess Coline Bouwman
- Lars van Ommen

Overleden:

- De heer F. Koele
- Mevrouw J. van Renselaar-van Dijk
- Mevrouw J. van Assen-de Vries

Verhuisd:

- Dhr. en mw. H. Kinket-Karssing
- Dhr. J.S. Andringa
- Mw. W. Broekman-van Renkum

Ingeschreven:

- Mw. M. Wever
- Fam. W.A.G. Hanekamp

➤ Dhr. en mw. W.W. Wichers-Braakman

➤ Mw. M.J. Coïne-Eppenga

Uitgeschreven:

➤ Dhr. en mw. E. Gelderman-Kamphuis

Ton Eilander

DIACONIE

Opvang voor straatkinderen in Yogyakarta

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.

Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Namens de diaconie Anja Stoffer

SchuldHulpMaatjes gezocht in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten

De schuldenproblematiek in Nederland groeit. Ook in de gemeente Heerde. Daarom hebben een aantal kerken in de gemeente Heerde besloten om aan te haken bij de aanpak van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Deze vereniging heeft een aanpak ontwikkeld die zich niet alleen richt op het oplossen van schulden, maar ook om deze te voorkómen. Deze aanpak bestaat uit: financiën op orde brengen; gedragsverandering; vicieuze cirkel van schulden doorbreken; op eigen benen staan. Deze werkwijze kan samengevat worden in de slogan: 'Samen lukt 't...'. Meer informatie over de aanpak van SchuldHulpMaatje kunt u vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl

Wat wordt er van een SchuldHulpMaatje verwacht?

- helpt en moedigt aan, maar neemt nooit over wat een hulpvrager zelf kan of hoort te doen. Deze blijft zelf verantwoordelijk.
- handelt uit naastenliefde, maar is ook deskundig.
- voelt zich betrokken bij de doelgroep.
- heeft een open houding.
- kan klaar staan voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder daarover te oordelen.
- is initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel.
- is opgewassen tegen teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien onvoorspelbaar gedraagt.
- investeert voortdurend in training en bijscholing en is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de training van 3 dagen en is ook bereid om daarna geregeld (6-8 x per jaar) te overleggen met coördinator en collega maatjes.
- is bereid zich in principe minimaal 2 jaar in te zetten.
- is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.

Als u zich in bovenstaande eigenschappen van een maatje herkent en in de gemeente Heerde als maatje aan de slag zou willen gaan dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: SHMHeerde@kpnmail.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over deze oproep.

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

14-6	Diaconie	€ 147,48
	Kerk	€ 174,58
	Beheer en onderhoud	€ 159,14
21-6	Kerk	€ 128,89
	Kosten erediensten	€ 111,91
	Doelcollecte diaconie	€ 163,90
28-6	Diaconie	€ 184,39
	Kosten erediensten	€ 178,05
	Beheer en onderhoud	€ 177,49
5-7	Doelcollecte jeugd	€ 195,58
	Kerk	€ 163,59
	Bloemenfonds	€ 147,32
12-7	Diaconie	€ 174,38
	Kosten erediensten	€ 150,82
	Orgelfonds	€ 162,37
19-7	Kerk	€ 131,59
	Kosten erediensten	€ 139,66
	Doelcollecte diaconie	€ 182,46
26-7	Diaconie	€ 160,40
	Kerk	€ 152,53
	Beheer en onderhoud	€ 166,10
2-8	Diaconie	€ 156,08
	Kosten erediensten	€ 137,05
	Beheer en onderhoud	€ 165,25
9-8	Kerk	€ 193,59
	Kosten erediensten	€ 168,39
	Bloemenfonds	€ 177,15

16-8 Kerk	€ 128,89
Kosten erediensten	€ 124,57
Doelcollecte diaconie	€ 170,93

Opbrengst verjaardagsfonds 1e kwartaal via de dames en heer van het verjaardagsfonds en PBD € 443,20

Opbrengst verjaardagsfonds 2e kwartaal via de dames en heer van het verjaardagsfonds en PBD € 255,70

Giften

Giften voor kerk via ds. I. Boersma

3 x € 10,-, 1 x € 20,-, 1 x € 25,00

Giften voor diaconie via ds. I. Boersma 2 x € 10,00

Gift voor kerk kerkteléfono via mw. A. Boerdam € 212,00

Gift voor kerkrentmeesters € 10,00

Jan IJzerman

gift ontvangen voor PBD

Via Elly Jonker € 10,00

Via Aartje Boerdam € 10,00

Opbrengst oude metalen:

bijdrage Startzondag € 200,00

Vriendelijke groeten,
Tjeerd en Grietje de Kroon

Opbrengst oud papier

20-05-2015 € 260,25

12-06-2015 € 250,12

Dini van Raalte

Startweekend: Goede Buren Doe mee, van harte welkom.

Van vrijdag 11 t/m zondag 13 september is het weer startweekend. Met als basis de bekende onderdelen zoals de Sing inn op Rehoboth, de gezamenlijke lunch en de zangdienst.

Teruggekeerd van weggeweest is het volleybaltoernooi op zaterdagavond, hiervoor kun je je opgeven bij Marijke Mensink, marijke-mensink@hotmail.com.

Nieuw dit jaar is de aparte kinderdienst. We beginnen en eindigen gezamenlijk, maar de kinderen hebben zondagochtend een eigen viering in de Rots. Na de dienst op zondagochtend is er koffie (en ander drinken) met taart. Na het succes van volgend jaar doen we graag weer een beroep op de thuisbakkers. Geef je op bij Agnes Venema, wawe@wxs.nl.

Na het koffiedrinken zijn er twee programmaonderdelen. Creatief aan de slag met het thema; Goede burens, neem een oude kop en schotel mee (of nieuwe, in ieder geval één die je niet meer nodig hebt).

Of je maakt een wandeling langs die goede burens.

Voor de jongsten onder ons is er een springkussen.

Er hangen trouwens intekenlijsten voor alle activiteiten in de kerk, maar ook als je je niet hebt opgegeven ben je van harte welkom!

Het volledige programma op de volgende pagina





Startweekend

Petruskerk

Vrijdag 11 september

Sing inn op Rehoboth

18:30 uur: Inloop met koffie en lekkers

19:00 uur: Start sing inn met Cantorij en gelegenheidskoor

Na afloop een hapje en een drankje

Zaterdag 12 september

Volleybaltoernooi in de sporthal

Van 19:00 tot 22:00 uur

Zondag 13 september

9:30 uur: Kerkdienst met gelegenheidskoor en Cantorij

Voor de kinderen is er een aparte
kinderdienst

Na de dienst is er koffie met taart voor iedereen

11:30 uur: -Creatief met kop en schotel

-of een mooie wandeling

12:45 uur: Gezamenlijke lunch

17:00 uur: Programma voor jeugd van Follow me

19:00 uur: Zangdienst m.m.v. "We Believe"

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines en magnetrons, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038 4470457.

Let op: Vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, t.v. computers enz. niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.



Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijke routes ophalen.

Wij komen het op **zaterdag 3 oktober** bij u ophalen.

OUD-PAPIER!!!!

Wanneer de kar vol is, wilt u het dan niet op het plein zetten, maar meenemen naar huis en de volgende week het papier brengen?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De activiteitencommissie



PRAATCAFÉ:

FIRST FRIDAY LIVE OP DE RADIO!

3 OKTOBER

Op de vertrouwde zolder van de Rots gaat Het Praatcafé een nieuw seizoen tegemoet. Elke eerste vrijdag van de maand. Dus Focus op First Friday!

20.30 UUR: TENT OPEN

21.00 UUR: MICROFOONS AAN:

SWING & LUISTER NAAR MUZIEK, *K-BARET*, EN 'SPREKEND DE BIJBEL'.

22.00 UUR: BIJKOMEN

Voor info: facebookpagina van de kerk



Gratis Bijbelfestival voor gezinnen op zaterdag 24 oktober

Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een Bijbelfestival voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Het Bijbelfestival wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht.

Het is de tweede keer dat het Nederlands Bijbelgenootschap een festival rondom de Bijbel aanbiedt. Vorig jaar vierde het NBG zijn 200-jarig jubileum met een goed bezocht Bijbelfestival. Dit jaar is het festival speciaal voor kinderen van 2 t/m 15 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers.

Grote Samenleesbijbelshow

Op het Bijbelfestival wordt de Samenleesbijbel gepresenteerd met de Grote Samenleesbijbelshow. De Samenleesbijbel zal half september verschijnen. Deze nieuwe uitgave bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal, met veel extra materiaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De Samenleesbijbel helpt ouders om de Bijbel samen met hun kinderen te lezen en te beleven.

Programma:

- Bezoekers mogen een gevarieerd programma rondom de Bijbel verwachten met:
 - optredens van Elly en Rikkert, zandkunstenaar Gert van der Vijver en theatergroep Aluin
 - de Grote Samenleesbijbelshow, een bijbellab waar kinderen proefjes uit de Samenleesbijbel kunnen doen en een meezingconcert met de Samenleesbijbelband
 - kindercolleges door Matthijs de Jong, vertaler van o.a. de Bijbel in Gewone Taal
 - muziek maken met het Fort van de Verbeelding
- een bijbelse vossenjacht en een bijbelquiz waaraan iedereen kan meedoen
- workshops voor kinderen met bijbels lego en stopmotion filmpjes
 - workshops voor ouders over geloofscommunicatie, het gebruik van de Bijbel in het gezin, etcetera.

Praktisch

Het Bijbelfestival vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA in Utrecht.

Kaarten

De gratis kaarten zijn te bestellen via:
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.

Nationale Bijbelzondag 2015

Op 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag per jaar besteden we extra aandacht aan het feit dat de Bijbel er is en op welke manier we de Bijbel dicht bij mensen kunnen brengen in Nederland en wereldwijd.

In Nederland kunnen we kiezen uit diverse bijbelvertalingen. We staan er vaak niet bij stil dat dat heel bijzonder is. Veel christenen hebben geen bijbel in hun eigen taal, of kunnen geen bijbel kopen. Aan de gemeenten en parochies wordt gevraagd om op de Nationale Bijbelzondag extra aandacht te geven aan de Bijbel en het bijbelwerk door gebed, activiteiten en financiële ondersteuning.

informatie over de Samenleesbijbel die op 24 oktober 2015 tijdens het Bijbelfestival in Utrecht wordt gepresenteerd.

Kerkcollecte

In veel kerken wordt op Nationale Bijbelzondag gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Door te geven in deze collecte steunt u het werk van het NBG en brengt u de Bijbel dicht bij mensen.

PUZZEL

Vul in elke zin het juiste getal in. Maak van deze getallen letters. 1=a, 2=b 3=c, enzovoorts.

Het woord dat je nu leest is de oplossing.

1. De wet stond op ... stenen platen
2. Hizkia was ... jaar oud toen hij koning werd.
3. Isaak had ... zonen
4. David zocht ... gladde stenen voordat hij op Goliat afging.
5. Jakob had ... zonen
6. Er waren ... vrijsteden (of: vluchtsteden)
7. Het land van de Filistijnen telde ... steden.
8. De stam Naftali kreeg een gebied toegewezen met ... steden en de omliggende dorpen. (Jozua 19:38)
9. Jakob werkte ... jaar lang voor Laban.
10. Het ijzeren bed van Koning Og van Basan was ... el lang en 4 el breed.
11. De regeringsperiode van Achab duurde ... jaar.
12. Het licht werd geschapen op dag
13. Jezus had ... speciale leerlingen.

Vul je oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een leuke prijs.

Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van "Puzzel Getallen".

Uiterste inzenddatum: 20 oktober 2015. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon werkgroep:

Harriët Vroling (038-4470135/harrietvk@gmail.com) en
Jolanda Liefers (038-4470509/jjlliefers@outlook.com).



Vacature bestuurders en intern toezichthouder

Het bestuur van de Ds. Van Maasschool heeft vacatures voor twee bestuurders met als specifieke taken Voorzitterschap en Huisvesting of Personeelszaken. Daarnaast heeft het bestuur een vacature voor een Intern Toezichthouder.

Het bestuur vergadert een keer per maand. De bestuurder voert verder de taken uit die passen bij de specifieke taak van de bestuurder, houdt actuele ontwikkelingen hierover bij en rapporteert aan het bestuur. De intern toezichthouder woont elke vergadering bij en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het bestuur op basis van het vastgestelde toezichtkader.

Heeft u:

- strategisch inzicht; een helicopterview;
 - een kritisch en analytisch beoordelingsvermogen; u kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 - een proactieve opstelling;
 - een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 - gevoel voor verantwoording naar de leerlingen, ouders, docenten; teamspirit;
 - en onderschrijft u de christelijke identiteit van onze school?
- Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Wilt u eerst meer weten over de vacatures, dan kunt u uiteraard vrijblijvend vragen stellen.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Rodie van der Zwan, voorzitter (038 - 4657067)

Joanie Simens, secretaris (038 - 8442030)

bestuur@vanmaasschool.nl

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

6 sept	9:30	Vrijzinnige geloofs gemeenschap Heerde	mevr. I. Adriaansz
13 sept	9:30	Christelijke geref. Kerk Heerde	ds. P.W.J. van der Toorn
20 sept	9:30	Verpleeghuis de Wendhorst	ds. J. Smit
27 sept	9:30	Ger. Kerk Vrijgemaakt Wapenveld	?
4 okt	9:30	Hervormde gemeente Veessen	ds. W.G. Sonnen- berg

