

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Rietkamp 9  
8191 TH Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij

☎ 038-4478077

Dhr. G.A. Jonker

☎ 038-4479681

✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9

☎ 038-4479387

Scriba K.M. Eilander-Colijn

Revelingseweg 51

8191 KP Wapenveld

☎ 038-4477181

✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128

✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600

✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije

☎ 038-4478444

✉ anjastofferrorije@gmail.com

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682

W. Westhoff ☎ 0578-631291

J. IJzerman ☎ 038-4478600

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282

✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97

Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86

Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman

W. Westhoff

Hullenweg 5

Marledijk 2

8191 LB W' veld

8198 KP Marle

☎ 038-4470367

☎ 0578-631291

De liturgische kleur: wit, Goede Vrijdag paars

**2 april**

***Witte Donderdag***

14:30

Ds. I. Boersma-Prins

*H.A. in huize Rehoboth*

Oud. v. dienst

Dhr. G.A. Jonker

19:30

Ds. I. Boersma-Prins

*H.A. aan tafel*

Oud. v. dienst

Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collecte

Diaconie

**3 april**

***Goede Vrijdag***

19:00

Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

**4 april**

***Stille Zaterdag***

22:00

Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst

Dhr. T. Koetsier

**5 april**

***Eerste Paasdag***

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

Ds. W.A. van Wakeren uit Veenendaal

*Zangdienst*

Oud. v. dienst ochtend

Dhr. A. C. van de Beerecamp

avond

Mw. H. van Marle-Westhoff

Oppas

Gertina Smale en Ryanne Dijkslag

Collectes

1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: Zending

**12 april**

***Zondag Als pas geboren kinderen***

09:30

Ds. P.J. Hofland uit Wezep

*Koffie na de dienst*

19:00

Dhr. J van Houwelingen

*Jongerdienst m.m.v.*

*Band Kerfas uit Apeldoorn*

Oud. v. dienst ochtend

Mw. J. Oldenhof-Colijn

avond

Dhr. G. Koele

Oppas

Minka Bolhuis en Gerlien Boersma

Collectes

1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk  
Uitgang: beheer en onderhoud

19 april **Zondag 's Heren Goedertierenheid**  
 09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
 19:00 Ds. J.M. Weststrate uit Heerde *Themadienst*  
 Oud. v. dienst ochtend Mw. J. H. Wonink- van de Put  
 avond Mw. G. K. Smale-Tijssen  
 Oppas Carla van der Scheer en Herjan Stoffer  
 Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
 Uitgang: Doelcollecte diaconie

### **26 april**

### **Zondag Juicht**

09:30 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld  
 19:00 **Tentdienst** in het park  
 Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker  
 Oppas Alies Ordelman en Marlinda Venema  
 Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
 Uitgang: Orgelfonds

### **3 mei**

### **Zondag Zingt**

09:30 Mevr. I Jansen-Kleinjan uit Ermelo  
 19:00 Dhr. R. Thummler uit Zwolle *Praisedienst*  
 Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff  
 avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
 Oppas Mia Eilander en Annelot Wonink  
 Collectes 1: Diaconie 2: Doelcollecte jeugd  
 Uitgang: beheer en onderhoud

### **KERKCALENDER**

4 april Oud papier ophalen in het dorp  
 10 april Praatcafé  
 22 april Uiterste inleverdatum kopij voor het mei nummer van Wegwijzer  
 2 mei Verschijningsdatum mei nummer Wegwijzer

## **MEDITATIEF** **Om over na te denken**

Als ik denk aan de KerkSchoolGezinsdienst ontroert het me nog....We hoorden - door het toneelspel van Merijn- de stem van Jezus die vroeg: willen jullie Mij volgen?  
En toen het 'ja!', uit zóveel monden!!  
Ja, wij willen Jezus volgen!  
Wau!!

Toch kwamen na de warmte van deze ervaring ook wat donkere wolken van zorg langs.....hoe houden we elkaar toch vast in deze tijd, in deze wereld? Veel gezinnen hebben zich losgemaakt uit 'het keurslijf' van het 'moeten' van de kerkgang. En dan denk ik aan die andere vraag van Jezus: als de Mensenzoon komt zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Kun je volharden in het geloof als je genoeg neemt met zo weinig geestelijk voedsel?

Ik lees in het boekje "en dan is het maandag" (ds. Boomsma): "ik zou wel naar de kerk willen, maar de drempel is behoorlijk hoog. Ik denk, dat wanneer ik de kerk weer binnenstap, de mensen zich afvragen wat ik daar te zoeken heb.' Het is al heel lang geleden sinds zij 'eruit stapte'. Wat er sinds die tijd allemaal veranderd is, is haar onbekend. Het doet er ook niet toe. Het lijkt nu, alsof ze heimwee heeft naar vroeger. Naar het geloof, dat toen nog iets voor haar betekende. Los is ze er niet van. Dat blijkt wel uit het feit dat ze eigenlijk graag weer zou meezingen en zou willen ervaren hoe het is om samen met al die anderen daar te zijn. Daar, waar gebeden, gelezen, uitgelegd en gezongen wordt. Daar, waar mensen samenkomen om bij God te zijn. Zij is niet de enige. Bij een groeiende groep sluimert het verlangen om er bij betrokken te zijn. 'God te ervaren'. De geborgenheid van het geloof en de uitdaging ervan.

Het vertrouwen dat het leven zin heeft. Niet alleen nu, maar voor altijd.

Aan de andere kant is er een groeiende groep die er nog wel bij hoort, maar die de ervaring mist en langzaam maar zeker wegzakt. De groep waar ze bij horen en met wie ze samen geloven zegt hen niets meer.

En wie een keer begint met minderen is al snel alle betrokkenheid kwijt.

Het is niet voor niets dat God heeft bedacht dat zijn mensen elkaar nodig hebben. Wat Hij hen heeft toevertrouwd kunnen ze nooit alleen af: doorgaan met het werk waar Jezus mee begonnen is.

Wees eerlijk: de uitspraak dat je om te geloven de kerk niet nodig hebt is onzin. Geloven is immers niet alleen maar: aannemen dat God bestaat. Jacobus beschrijft in zijn brief dat geloven zonder doen nutteloos is. Er moeten daden zijn. Maar Jezus begon al met "groepsvorming" en het hele begin van de kerk bestond daar uit. Een mens kan het nooit alleen. Je hebt elkaar nodig!

Dat vraagt om een 'open kerk'. Een kerk waar mensen makkelijk binnenlopen. Een kerk waar geen drempelvrees nodig is.

*Zou dat niet beginnen met wat meer openheid en onbevangenheid: ben je blij met God, met het geloof en durf je dat te uiten?*

-----ik probeer steeds opnieuw die ontroerende kinderstem te horen: willen jullie Mij volgen?-----



### Pastoralia = omzien naar elkaar

Tijdens de gemeente-avond zongen we uit Psalm 121: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?" Een lied om samen te zingen onderweg door het leven, een pelgrimslied te midden van alles wat je overkomt, in alles wat je meesjouwt onderweg: soms als een lichte last, soms om bij neer te vallen zo zwaar, soms huppelend van blijdschap, soms met zware tred.

En als gemeente proberen we niet het tempo aan te houden van de gene met de meeste wind in de zeilen.....

We zijn sámen onderweg; samen onderweg naar Pasen zongen we de afgelopen weken iedere zondagmorgen. En hopelijk ervaren we dat we niet alleen mogen delen in elkaars verdriet en zorgen maar ook delen in Gods liefde.

*Als Gij niet zijt  
de grond waarop ik sta  
de bron waaruit ik put  
de einder waarheen ik ga –  
als Gij niet zijt  
waar blijf ik dan  
in tijd en eeuwigheid?*

(lied 926)

## Terugblik

Op 8 maart hadden we twee bijzondere diensten. 's Ochtends de Kerk-School- en Gezinsdienst: een prachtig versierde kerk met allerlei werkstukken en tekeningen van kinderen over bijbelverhalen gehoord op school die week. Wat mooi om te zien en te horen en petje af voor de kinderen die naar voren durven komen in zo'n volle kerk! De commissie die druk is geweest met de voorbereidingen: hartelijk bedankt!! En 's avonds was er de jaarlijkse wereldgebedsdagdienst die voorbereid was door een groep vrouwen – niet naast de deur-: de Bahama's! Geweldig om te ervaren dat er verbindinglijnen lopen over heel de wereld als het gaat om de liefde van Jezus Christus. We bedanken het voorbereidingscomité en de cantorij voor hun enthousiaste inzet.

## **VERSLAG VAN DE SCRIBA**

Verlag van het moderamenoverleg gehouden op 11 maart 2015

Omdat er geen reguliere kerkenraadsvergadering is geweest heeft het moderamen de lopende zaken afgehandeld. De clubs en catechese-avonden zijn weer door kerkenraadsleden bezocht en hebben positieve reacties opgeleverd. De kerkrentmeesters rapporteren dat het boekjaar 2014 negatief is afgesloten. We houden de vinger aan de pols! Verder is het fijn dat er nog toezeggingen van de kerkbalans 2013 is ontvangen! Fijn dat we met elkaar onze verantwoording nemen voor de voortgang van het kerkenwerk.

We besluiten het overleg met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader"

Deze maand hebben we onze halfjaarlijkse bijeenkomst gehad met kerkenraad, pastoraal medewerkers en contactpersonen. Ds. Hofland was deze avond onze gastspreker. Hij behandelde het onderwerp: "Als een ramp je treft". In dit geval is een ramp veelal sterven en ziekte. Het onderwerp is gekozen omdat ouderlingen en pastorale medewerkers er regelmatig mee te maken krijgen. De conclusie was dat het een heftig en zwaar onderwerp was, maar het is wel iets wat je in praktijk tegenkomt. De avond werd als zeer zinvol ervaren!

Mia Eilander-Colijn,  
scriba

## **MUTATIES**

### **Ingeschreven:**

- Fam. H.A.M. van Luijk
- Dhr. R.J. van Marle

### **Uitgeschreven:**

- Dhr. en mw. F.H. Steenbergen-Brink
- Mw. A.W. Steenbergen
- Mw. J.G. Steenbergen
- Mw. M.M. Marskamp

Ton Eilander

## **DIACONIE**

### **Inleveren spaardoosjes**

Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag 5 april, Paaszondag, vindt de inzameling plaats.

Namens de Z.W.O. commissie,  
Jannemieke van Doorn



## **FINANCIËEL OVERZICHT**

### **Collecten**

15-2	Kerk	€ 205,99
	Kosten eredienst	€ 173,55
	Doelcollecte diaconie	€ 202,49

22-2	Diaconie	€ 207,70
	Kosten eredienst	€ 140,45
	40 dagen project	€ 138,40

1-3	Zending	€ 142,87
	Kerk	€ 150,52
	40 dagen project	€ 184,56

8-3	Zending	€ 232,11
	Kosten eredienst	€ 207,04
	40 dagen project	€ 182,95

11-3	Doelcollecte diaconie	€ 59,90
	Kerk	€ 51,95
	40 dagen project	€ 41,35

15-3	Kerk	€ 174,63
	Kosten eredienst	€ 186,57
	40 dagen project	€ 204,35

Voorlopige opbrengst 40 dagen project t/m 15-3-15 € 751,61

Opbrengst verjaardagsfonds 1<sup>e</sup> kwartaal 2015 via de dames en heer van het verjaardagsfonds en PBD € 376,66

### **Giften**

Gift voor kerk via ds. I. Boersma-Prins 2 X € 10,00

Gift voor diaconie via ds. I. Boersma-Prins 2 X € 25,00

Gift voor cantorij via dhr. W. Meijer € 10,00

Gift voor de voedselbank € 50,00

Jan IJzerman

**Gift ontvangen voor PBD**

Via Elly Jonker € 5,00  
Via Aartje Boerdam € 10,00  
Via Ali Eilander € 10,00  
Via Marijke Nitrauw € 10,00

giften ontvangen voor de diaconie

Via Marijke Nitrauw (10 + 20) € 30,00

Gift ontvangen voor Verjaardagsfonds.

Via O. Heres € 5,00

Alle gevers hartelijk dank  
Mirjam de Hoop

**Opbrengst oud papier**

14-01-2015 € 245,69  
10-02-2015 € 307,46  
26-02-2015 € 291,23

Dini van Raalte

**Opbrengst oude metalen:**

€ 150,- Wereldgebedsdag,  
€ 100,- Orgelfonds,  
€ 100,- Eredienst.

Vriendelijke groeten,  
Tjeerd en Grietje de Kroon

## **JEUGD**

### **Even bijpraten over Rock Solid**

Het einde van ons seizoen is alweer in zicht. We sluiten dit jaar af met een liefdesmaaltijd (zoals de eerste christenen vaak ook samen een maaltijd hielden) op witte donderdag en daarna gaan we ook nog op kampweekend met als thema "Sun, Fun & Faith". Wij zullen zorgen voor een verslagje van dat kampweekend in de Wegwijzer van juni.

Het is een gezellig seizoen en de groep is steeds meer een mooie eenheid geworden. Elke Rock Solid avond was het jeugdhonk gevuld met ongeveer 17 tieners en dan voornamelijk een jeugdhonk vol enthousiaste dames. Jammer genoeg zijn de jongens in de loop van het seizoen bijna allemaal afgehaakt. De groep bestaat uit tieners uit onze kerk en een aantal tieners uit Vorchten en Veessen.

Ook dit jaar zijn er mooie/leuke thema's aan bod gekomen in de programma's. Een programma bestaat onder andere uit gekke spelletjes die aan het thema gekoppeld zijn, de preek van de week en -niet te vergeten- tijd om te chillen. Zo hebben we gekeken hoe je complimenten kunt geven en ontvangen, waarbij daadwerkelijk iedereen is overladen met complimenten. Verder hadden we een avond over jaloezie, een avond over muziek en een avond over groepsdynamiek. Het leuke van deze groep tieners is dat ze echt fanatiek zijn in spelletjes doen en dat ze ontzettend creatief zijn in het bedenken van dansjes.

Van de twaalf Rock Solid avonden hebben we drie keer een bijzondere avond georganiseerd.

In maart hebben we ons uitgeleefd in zwembad 'de Scheg', inclusief eten bij de McDonalds en in december hadden we een Sinterklaasavond en een avond met een Kerstfilm. We gaan dus nog op kampweekend en dan zit het er alweer op voor dit seizoen. We zullen dit seizoen van een grote aantal tieners afscheid nemen. Zij zijn klaar voor Solid Friends.

Dat was het seizoen in een notendop. We hopen jullie nu weer een klein beetje bijgepraat te hebben. In april zullen we nog een beroep op jullie doen voor het sponsoren van eten voor het kampweekend. En dan rest ons nog 1 vraag: Wie versterkt volgend seizoen het Rock Solid team? Wie heeft interesse in onze tieners en wil hen op een leuke manier iets van het geloof laten beleven? Laat het ons weten.

Klasina van Marle-Posthumus

## Jeugddienst 'Do you care?'

"Fair trade", "duurzaamheid" en "biologisch".  
Hippe termen, maar hoe 'fair' ben jij eigenlijk?

Jurjen van Houwelingen zal op **12 april** dieper ingaan op dit thema. Jurjen is een jonge spreker met een groot hart voor jongeren, de kerk en Jezus. Eerder was Jurjen als spreker betrokken bij de EO-webserie 'Denkstof', waarin hij al iets liet zien van zijn passie en enthousiasme voor jongeren en voor Jezus. Door zijn veelzijdigheid en zijn affiniteit met het thema geloven we dat hij jou kan inspireren en bemoedigen om Jezus te volgen in jouw dagelijkse leven. Jij kan er elke dag voor kiezen een verschil te maken.



We dagen je uit!

De muzikale medewerking wordt verleend door Praiseband Kefas.

We kijken uit naar je komst op 12 april om 19.00 uur.

Henno Tijssen

\*\*\*\*\*

### Praatcafé vrijdag 10 april

I.v.m. Goede Vrijdag is het praatcafé niet op de eerste vrijdag van april, maar op de tweede. 10 april dus. Je bent wederom van harte welkom. Om half negen gaat de deur open, om twaalf uur gaat 'ie weer dicht.

Wietse Venema

Een **dankwoord** voor Rijk van Assen

Onze organist Rijk van Assen stopt met het begeleiden in onze gemeente. Hij heeft in ruim 30 jaar tijd vele erediensden in onze gemeente muzikaal omlijst. We willen Rijk hartelijk bedanken voor zijn inspanningen en medewerking van de afgelopen jaren. En wensen hem en zijn vrouw veel geluk en goede gezondheid toe.

Eind april drinken we samen met Rijk, alle organisten en een aantal gemeenteleden een kop koffie en bedanken we Rijk.

Jacqueline van de Beerecamp

## Schrijf het vast in de agenda!

### Nacht van gebed

Net als op vele andere plaatsen in ons land zal dit jaar (2015) voor het eerst ook in Wapenveld een Nacht van Gebed gehouden worden, waaraan zowel de Hervormde Gemeente, de Petruskerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt als de Filadelfia Gemeente meedoen.

We zullen aan de hand van beeld- en tekstmateriaal gaan bidden voor onze broeders en zusters die vanwege hun geloof in de Here Jezus Christus vervolgd worden. Het materiaal wordt geleverd door 'Open Doors', een organisatie die zich al 60 jaar inzet voor vervolgd.

Dit jaar staat deze nachtbidstond gepland:

**van vrijdag 5 juni 20.00 uur tot**

**zaterdag 6 juni 02.00 uur 's morgens**

Het is niet noodzakelijk dat deelnemers de hele nacht blijven. Men kan ook voor een kortere tijd komen, want er wordt in verschillende blokken voor verschillende landen of bevolkingsgroepen gebeden en tussen de gebedsblokken door zullen er korte pauzes zijn, waarin een hapje en een drankje gebruikt kan worden.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks van locatie gewisseld zal worden.

We beginnen bij de Hervormde gemeente.

Voor meer details kunt u terecht bij één van de werkgroepleden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Bertus Visser	namens Hervormde gemeente;
Piet van 't Hoog	Petruskerk;
Joke van de Weeghel	GKV;
Arend Kersing	NGK;
Jan Dijk	Filadelfia;
Wout Bouwman	Regiogebed

Op debijbel.nl zijn de Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling gratis te lezen. Voor leden van het NBG biedt de site nog bijna 20 andere vertalingen extra, waaronder de hierboven genoemde vertalingen. Op de site kun je snel teksten in diverse vertalingen zoeken en met elkaar vergelijken. Bovendien is er een schat aan informatie te vinden over de tijd en cultuur van de Bijbel met vele aantekeningen, foto's, video's en landkaarten.

Niet-leden van het NBG kunnen kennismaken met alle functionaliteiten van debijbel.nl. Na de eerste keer inloggen kunnen ze 30 dagen lang onbeperkt gebruikmaken van alles wat de site te bieden heeft.

### **Eerste jubileum The Passion**

De binnenstad van Enschede maakt zich op voor het eerste jubileum van *The Passion*. De EO en KRO zenden de eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van Jezus op de donderdag voor Pasen voor de vijfde achtereenvolgende keer live uit op NPO 1.

Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt *The Passion* al sinds de start. Tijdens *The Passion* worden veel teksten uit de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt.

### **Het paasverhaal is kostbaar**

Het decor, de artiesten en de Nederlandstalige liederen zijn ieder jaar anders, maar aan het verhaal wordt niet getornd. Sterker nog: die volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. Peter Beker is vanaf het begin als EO-hoofdredacteur bij het muzikale evenement betrokken: "Het paasverhaal is kostbaar, we willen het elk jaar weer als een nieuwe beleving laten voelen."

### **Enschede**

Inspiratiebron daarvoor is onder meer de stad waar *The Passion* plaatsvindt. Enschede heeft een groot litteken opgelopen na de vuurwerkkramp 15 jaar geleden. Daarop bouwt de stad nu voort. *The Passion* gaat over lijden, dood, opstanding en hoop; elementen die je in de geschiedenis van Enschede terugvindt.

### Vaste waarde

*The Passion* is een vaste waarde geworden op de jaaragenda en het Paasverhaal van 'iedereen'. Kijkers en bezoekers laten zich inspireren door de alledaagse thema's die het eeuwenoude verhaal in zich draagt, zoals opoffering, verraad en onvoorwaardelijke liefde. In afgelopen jaren namen de lokale en landelijke initiatieven rondom het evenement steeds meer toe.

### Rolverdeling

Jim de Groot speelt dit jaar de rol van Jezus. Maria wordt gespeeld door Shirma Rouse, Jeroen van der Boom speelt Petrus en Jeroen van Koningsbrugge speelt Judas. Daarnaast neemt Jon van Eerd de rol van Pontius Pilatus op zich, Robert ten Brink is de verteller en Bridget Maasland doet verslag van de processie met het grote, verlichte kruis. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest.

### Samenwerking

*The Passion* is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en de Gemeente Enschede en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon werkgroep: Harriët Vroling (038-4470135/  
harrietvk@gmail.com) en Jolanda Liefers (038-4470509/  
jlliefers@outlook.com).



## PUZZEL

### Namen uit de Bijbel

In deze speurpuzzel komen namen voor die te maken hebben met het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen.

Streep de namen door. De overgebleven letters geven nóg twee namen die met het verhaal te maken hebben.

### Streep deze namen door in het diagram

J	E	N	A	M	E	S	T	E	G
E	S	S	M	J	L	U	O	U	O
R	E	U	A	D	I	T	M	A	L
U	N	M	R	S	A	A	A	B	G
Z	N	E	C	T	A	L	S	A	O
A	A	D	U	A	E	I	R	N	T
L	H	O	S	A	B	P	R	N	A
E	O	K	S	A	F	A	J	A	K
M	J	I	B	N	O	M	I	S	M
A	S	N	S	E	D	O	R	E	H

Annas  
Elia  
Getsemane  
Golgota  
Herodes  
Jeruzalem  
Johannes  
Kajafas  
Marcus  
Maria  
Nikodemus  
Petrus  
Pilatus  
Simon  
Tomas

Vul je oplossing in op [www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel](http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel) en maak kans op een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Je kunt je oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van Namen uit de Bijbel.

Uiterste inzenddatum: 18 mei 2015. De winnaar krijgt bericht.



## **GEMEENTEAVOND**

Tijdens de afgelopen gemeente-avond sprak, na de pauze, ds. Henk Fonteyn.

Voor de stichting EAPPI, een project van de Wereldraad van Kerken, is hij drie maanden als waarnemer op de Westelijke Jordaanoever werkzaam geweest, van april/ juli 2014. Voorheen was hij geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht. Hij hield afgelopen donderdagavond een indringend verhaal waar de worsteling van afspatte, de onmacht, het verdriet. Dat wordt ook duidelijk in de column die hij schreef voor Metro

### **Van binnen verscheurd**

Het zit erop. Drie maanden leven en werken te midden van de Palestijnse bewoners van de Westelijke Jordaanoever. Drie maanden leven en werken in bezet gebied. Gisteren ben ik thuisgekomen. Met als laatste bericht de gruwelijke moord op een Palestijnse jongen, als 'antwoord' op de even gruwelijke moord op drie Joodse jongens.

Ik voel me van binnen verscheurd.

Ik aarzel niet meer, de term 'bezetting' te gebruiken. De Israëlische militaire aanwezigheid en de demonstraties van militaire overmacht zijn er altijd en overal, dag en nacht. Ik heb gezien hoe er bij huiszoekingen is huisgehouden in de woningen van mensen. Maar ik heb ook soldaten zien spelen en lachen met kinderen. Ik heb gezien hoe Palestijnse boeren werden afgeblaft door een arrogante commandant die zijn manschappen even wilde laten zien hoe je zoiets aanpakt. Maar ik heb ook een vrouwelijke militair gezien die voor elke passant bij het checkpoint een grap of een vriendelijk woord had. Maar bezetting is het! En zeker sinds de ontvoering van drie jonge kolonisten en de ontdekking van hun lichamen heeft die bezetting, ook buiten Gaza, een enorme extra druk op de Palestijnse bevolking gegeven. Ik heb meegevoeld met de onzekerheid en onmacht van het Palestijnse volk. Met de pijn die het doet, wanneer je als een minderwaardig of onbetrouwbaar mensensoort wordt behandeld. Ik heb ook verdriet omdat ik heel veel sympathie voor de Israëliërs koester. het raakt me, te zien hoe jonge militairen zich schuldig maken aan inhumain gedrag. Maar het gebeurt, ik heb daar mijn ogen niet voor kunnen sluiten. Ik heb veel gezien, al heb ik niet alles wat ik gezien heb, ook ten volle kunnen doorgronden.

Ik wist mezelf een vriend van het volk van Israël, met hun aangrijpende geschiedenis zoals die in museum JadvaShem wordt overgeleverd. Ik wil nog steeds, van harte, vriend van dit volk zijn.

En ik denk met warmte terug aan de dappere Israëliische vredesactivisten van

Women in Black en andere bewegingen die tegen de bezetting blijven protesteren, die niet meegaan met de bekende cliché's, die tegen de stroom in blijven zwemmen, zelfs als het hen de vriendschap van hun eigen volksgenoten kost. En ik heb er hartsvrienden bijgekregen onder dat andere volk, met hun aangrijpende geschiedenis, hun treurige verhaal, hun dromen, hun gedichten. Wat zou het mooi zijn als mijn vrienden ooit ook elkaars vrienden konden zijn.



# De Hezenberg, centrum voor pastorale en psychische hulp zoekt(vrijwillige) weekendgastvrouwen

Een echtpaar of twee vriendinnen is goed mogelijk.

De gastvrouwen slapen op de Hezenberg van vrijdag- t/m zondag-nacht en hebben ongeveer één weekend per maand dienst.

Affiniteit met de christelijke identiteit is gewenst.

Taken en verantwoordelijkheden:

Aanspreekpunt zijn voor de gasten

Zelfstandig kunnen werken

Creëren van een huiselijke sfeer

Mede zorg dragen voor de maaltijden

Koffie/thee momenten verzorgen

De Hezenberg is een centrum voor psychische en pastorale hulpverlening. Een klein aantal gasten blijft in het weekend op de Hezenberg.

Voor meer informatie kunt u bellen met Carla Boven: 038 4445251

Sollicitaties s.v.p. vóór 5 april naar [info@hezenberg.nl](mailto:info@hezenberg.nl)



## **Ontmoeting op de berg met Hein Blommestein over de mystieke weg in het dagelijkse leven**

Op zondag 19 april 2015 vindt er op de Hezenberg in Hattem weer een Ontmoeting op de berg plaats. Hein Blommestein spreekt dan over de mystieke weg in het dagelijkse leven

Wat is dat eigenlijk: mystiek leven?

Je bent je bewust dat er meer is dan je direct ziet. Er is iets dat alles overstijgt.

We noemen dat het Goddelijke. Je wordt je er soms ineens van bewust op bepaalde momenten in je leven. Een kracht die draagt, je voortstuwt en troost. Niet te pakken en haast niet onder woorden te brengen.

In de mystiek wordt dit de goddelijke ruimte genoemd. Mystieke schrijvers en schrijfsters schreven deze ervaringen op van hoe God hen bij de hand nam. Hier is overgave voor nodig. Je bewust worden dat je het leven zonder ophouden ontvangt uit Gods hand.

Hein Blommestein (wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen) vertelt ons over deze mystieke mensen en hun ervaringen. Er is ruimte voor gesprek en het uitwisselen van eigen ervaringen.

Locatie: Pastoraal centrum de Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Kosten: € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje. U kunt zich aanmelden via de website [www.hezenberg.nl](http://www.hezenberg.nl).

## **Ik ben trots op alle diakenen.” Dat zegt synodescriba ds. Arjan Plaisier naar aanleiding van een onlangs gehouden onderzoek onder diaconieën.**

Maar hij haast zich erbij te zeggen dat een simpel bezoekje brengen, als je geen diaken bent, ook diaconie is. “Er gebeurt veel”, constateert de scriba van de synode met voldoening. De hulpvraag is gestegen, de diaconieën besteden meer geld en er zijn meer vrijwilligers actief. Ds. Arjan Plaisier is blij met deze grotere betrokkenheid: “Ik vind het mooi om te zien hoezeer de diaconie leeft, en hoeveel enthousiasme er is om diaconaal kerk te zijn.”

Plaisier: “Een aanbeveling aan de Protestantse Kerk luidt: ‘Besef dat je goud in handen hebt met het diaconale werk’. Daar ben ik goed van doordrongen. Goud, dat zijn al die betrokken mensen die verder kijken dan hun neus lang is, die inspelen op uitdagingen. Hun aantal, hun bewustzijn en de hoeveelheid werk zijn toegenomen. Dat staat haaks op de trend die we binnen de kerk inmiddels gewend zijn – namelijk dat alles minder wordt. Echt verbaasd ben ik niet over die uitkomst, ik merkte het bijvoorbeeld al op de afgelopen Landelijke Diaconale Dag. Zoveel commitment, zoveel verhalen die gepassioneerd verteld worden.”

Plaisier benadrukt dat hij het over de kerk als geheel heeft, niet per se over alleen diakenen. “Die spelen misschien wel een voortrekkersrol, maar veel gemeenteleden kunnen iets en doen dat ook. Uit het onderzoek komt naar voren dat diakenen in de toekomst waarschijnlijk meer andere gemeenteleden zullen stimuleren om zich in te zetten.

“In het besef dat God van ons houdt en zich aan ons heeft gegeven, zo geven wij ons ook aan elkaar en delen wij”, aldus Plaisier. “We zitten aan tafel bij de levende Heer, wij ontvangen brood en wijn en daarna kunnen wij dat ook weer doorgeven. Je kunt moeilijk liefde doorgeven als je geen liefde ontvangt. De dienst van de diaken begint aan de tafel van de Heer. Anders wordt het filantropie in z’n algemeenheid. Kijk dus naar wat het geheim van de bezieling is. Daar moet je steeds naar terug. Anders zingt het los.”

*Samenvatting uit Kerkinformatie nr. 235, april 2015*

### **KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE**

<b>3 april</b>	19:30	Prot. gem te Wapenveld	Ds. I. Boersma-Prins
<b>5 april</b>	09:30	Herv. gem. Oene	ds. E. Mijnheer
<b>12 april</b>	09:30	Sionskerk Epe	ds. T.E. van Spanje
<b>19 april</b>	09:30	Herv. gemeente Heerde	ds. C. Hoek
<b>26 april</b>	10:00	V.E.G Heerde	ds. J. Weststrate
<b>3 mei</b>	09:30	Verpleeghuis Wendhorst	ds. J. Smit

