

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije
☎ 038-4478444
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenvweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: wit

3 april

Zondag Als pas geboren kinderen

9:30

Ds. P.J. Hofland, Wezep

19:00

Dhr. W. Biesheuvel *Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. M. Eilander-Colijn

Dhr. A.C. van de Beerecamp

Oppas

Annemieke Klein Tijssink, Marjelle van Selm

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Doelcollecte diaconie (**zie p. 12**)

10 april

Zondag 's Heren Goedertierenheid

9:30

ds. I. Boersma-Prins *Koffie na de dienst*

19:00

Ds. N. Eygenraam, Zwolle *Themadienst*

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. H. van Marle-Westhoff

Dhr. G.A. Jonker

Oppas

Heleen Beekhof en Rianne Dijkslag

Collecte

1. Kerk 2. Beheer en onderhoud

Uitgang: Bloemenfonds

17 april

Zondag Juicht

09:30

Dr. E.S. Klein Kranenburg, Epe

19:00

Dhr. B. Greveling, Wezep *Leerdienst*

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. T. Koetsier

Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

Oppas

Gertina Smale en Anna Jansonius

Collecte

1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: Orgelfonds

24 april

9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend

Oppas

Collecte

Zondag Zingt

Ds. I. Boersma-Prins

Tentdienst in het park

Dhr. A.C. van de Beerecamp

Minka Bolhuis en Gerlien Boersma

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Doelcollecte diaconie

1 mei

9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend
avond

Oppas

Collecte

Zondag Bidt

ds. P.J. Hofland, Wezep

Ds. R. Koning, Putten

Ms. J. Oldenhof-Colijn

Mw. M. Eilander-Colijn

Carla van der Scheer, Herjan Stoffer

1. Zending 2. Kerk

Uitgang: Kosten erediensten

5 mei

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Hemelvaartsdag

Ds. H. Eendebak, Harderwijk

Dhr. W. Westhoff

1. Zending 2. Kerk

Uitgang: Kosten erediensten

KERKKALENDER

1 april

2 april

20 april

20 april

Praatcafé

Ophalen oud papier in het dorp

Concert Sonore

Uiterste inleverdatum

kopij meinummer van Wegwijzer

MEDITATIEF

Christus is ten derde dage opgewekt, naar de Schriften. 1 Kor. 15:4

Er zijn dagen die beslissend zijn voor je verdere leven. Zoals in een oorlog een bepaalde slag beslissend kan zijn voor de rest van de strijd. D-day.

Het kan de dag zijn waarop je beslist verder te studeren. Het kan ook de dag zijn waarop je besluit te verhuizen. In de bijbel is de **derde** dag vaak de belangrijke, beslissende dag. Het is de dag van de omkeer, de dag van de nieuwe mogelijkheden, van een nieuwe toekomst.

Een voorbeeld: als Jezus het heeft over zijn opstanding, verwijst Hij naar Jona, die drie dagen en drie nachten in het ingewand van de grote vis was, voordat hij op het strand werd uitgespuwd.

De derde dag is ook de dag van het feest, van vrolijkheid en plezier. 'En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.' De derde dag is de dag van het wonder: het leven dat verstoord dreigde te raken, wordt weer hersteld.

'Opgewekt op de derde dag'. Alle vier evangelisten vermelden heel nadrukkelijk de eerste dag van de week, de zondag dus, als de dag van de opstanding. Jezus is op een vrijdag gestorven. Volgens de joodse telling is de vrijdag, de avond voor de sabbat, de eerste dag; de sabbat zelf is dan de tweede dag; en de opstanding de derde. Die derde dag is de beslissende dag.

Toen is de beslissing gevallen over ons leven. Wat voor beslissingen wij in ons leven ook nemen, wij kunnen ons nooit bevrijden van schuld en dood. Dát is gebeurd op de dag van Christus' verrijzenis. De derde dag verplaatst ons in een nieuwe tijd, een nieuw leven.

*Eeuwige God, Gij die de tijden in uw hand hebt,
Wij danken U voor die beslissende wending op de derde dag.
De dagen worden nieuw; ons leven wordt glanzend.
Geef dat wij onze dagen tellen vanuit die derde dag.
(overgenomen uit Lichtinval, ds. Thijs Weerstra)*

Ds. Ida Boersma-Prins

Op cursus

Op 14 en 28 april en 12 mei volg ik een cursus in Groningen: 'de evangelische beweging als spiegel'.

Die dagen ben ik niet "aanspreekbaar" maar ook de voorbereiding vraagt het een en ander. Er zijn 70 studie-uren aan deze cursus gehangen.... dus mocht u denken: waar zit onze dominee?? Met de neus in de boeken! Ik hoop op uw begrip en op een gelegenheid om te vertellen wat deze cursus mij heeft gebracht.

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma- Prins

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van het moderamenoverleg gehouden op 9 maart 2016

Deze maand hebben we onze halfjaarlijkse bijeenkomst gehad met kerkenraad, pastoraal medewerkers en contactpersonen. Ds. I. Boersma was deze avond onze "gastspreker". Zij behandelde het onderwerp: "De gemeente als gezin". Ds. Boersma opende de avond met het lezen uit 1 Kor. 12 en wij zongen het lied 133.

De cursus die ds. Boersma heeft gevolgd werd ondersteund door het boek 'Van geslacht op geslacht' van Edwin H. Friedman.

Er werd een stukje theorie gegeven m.b.t. de gemeente als emotioneel systeem. Hiermee wordt bedoeld hoe wij ons gezinssituatie van nu of van vroeger, projecteren op het gemeente zijn binnen de kerk, wij als onze eigen gezinssituatie van vroeger overnemen in onze positie als gemeentelid van onze kerk. Een oudste kind in een gezin zal in een gelijke situatie vaak anders reageren dan een jongste kind. Vervolgens gingen wij in groepjes uiteen om o.a. de vraag: 'welke patronen, sterke kanten of gevoeligheden heb je ontwikkeld binnen het gezin waar je opgroeide die nu van invloed zijn op de manier waarop je in de gemeente beweegt?' te bespreken. Een lastige vraag, maar ook zinvol om bij onszelf te rade te gaan hoe wij ons in de gemeente bewegen!

Omdat er geen reguliere kerkenraadsvergadering is geweest heeft het moderamen deze maand de lopende zaken afgehandeld.

De clubs en catecheseavonden zijn weer door kerkenraadsleden bezocht en hebben positieve reacties opgeleverd. In de aprilvergadering willen wij een besluit nemen over het kindernevendienst-experiment. Verder zijn wij nog steeds druk bezig om mensen te benaderen voor een functie binnen de kerkenraad.

Wij bespreken de jaarrekening van 2015 is besproken. Er is geen winst, maar gelukkig ook geen verlies! Mocht u het nog niet hebben ingeleverd of hebben betaald, dan herinneren wij u van harte aan het alsnog voldoen van de Kerkbalans!

De voorzitter sluit de vergadering met het Luthers avondgebed.

Mia Eilander-Colijn,
scriba

IN MEMORIAM

Jan Willem Kruisweg

* 25 maart 1934 † 25 februari 2016

Na een moeilijke periode van afnemende krachten overleed onze broeder in het geloof Jan Willem Kruisweg op 25 februari in de leeftijd van 81 jaar.

Met name het laatste halfjaar was zwaar voor zowel meneer als mevrouw Kruisweg. Hij, die zo graag buiten was - wat zijn er fietsend vele kilometers afgelegd! - moest steeds meer inleveren. De wereld wordt klein als je ook die kleine ritjes in de auto niet meer kunt doen. Zelfs de afstand naar de kerk moest de laatste weken per kerkauto worden afgelegd. Hij wist dat zijn einde dichterbij kwam en wilde zich daar op voorbereiden: hij was tamelijk gesloten maar het afgelopen jaar sprak hij openlijk over zijn geloofsvertrouwen maar ook over de twijfel die hem soms overviel. Hij zong graag: hij zat jarenlang bij het toen nog bestaande mannenkoor van Wapenveld en de liederen van Johannes de Heer vond hij prachtig. "Ik zie een poort wijd open staan" bijvoorbeeld, maar hij vroeg zich wel af bij het opmaken van de balans: staat die poort voor mij ook open? Fijn om daar samen over te praten en te mogen weten dat niet wij, maar de hemelse Vader vol barmhartigheid de balans opmaakt! Daarom werd uit Hebr. 4 gelezen in de dienst: we hebben een hogepriester die kan meevoelen met onze zwakheden, Jezus de Zoon van God en daarom mogen we zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige!

In de dankdienst voor zijn leven deelden zijn zonen Henk en Wim en ook broer en zus Kruisweg hun liefdevolle herinneringen aan hun vader en oudste broer.

Op de rouwkaart stond op de voorkant een duif en als tekst "Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, waar Gij uw vleuglen om mij slaat" (Psalm 61): het is een heenwijzing naar de duivenhobby van meneer Kruisweg, met zorg en liefde was hij daarmee bezig. In het vertrouwen dat God ook zo beschermend zijn leven vasthoudt door de dood heen heeft zijn vrouw Sinie hem los kunnen laten. Laten wij voor haar, haar kinderen en kleinkinderen bidden dat ook zij die troostende omarming blijven ervaren.

ds. I. Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Johannes Drost

* 7 oktober 1923 † 9 maart 2016

In de hoge leeftijd van 92 jaar overleed onze broeder in het geloof Johannes Drost. Door de ouderdom waren meneer en mevrouw Drost al langere tijd niet meer in de gelegenheid om naar de kerk te komen, maar veel gemeenteleden hebben de afgelopen periode met hen meegeleefd en zullen hen kennen van de tijd dat ze nog wel konden komen; vaak namen ze dan oudere gemeenteleden uit Heerde mee.

Meneer en mevrouw Drost waren niet afkomstig uit onze omgeving, maar toch hebben zij van alle verschillende woonplaatsen die ze hebben gehad het langst aan de "Zonzijde" in Heerde gewoond. Aan de Machteldskamp werd je ook altijd 'zonnig' naar binnen gehaald: meneer Drost was een geanimeerd verteller die graag met een lach over zijn belevenissen als beroepsmilitair vertelde.

Diverse sprekers bij de afscheidsdienst haalden zijn gevleugelde gezegde aan: 'ik hou het kort'... wat nooit lukte. Kenmerkend voor hem waren ook zijn attente belangstelling en de zorg en aandacht voor zijn naasten.

Al jaren geleden waren ze zich samen nuchter aan het voorbereiden op hun sterfdag en toen al gaven ze aan dat om heel bepaalde redenen eerst de gang naar het kerkhof moest worden gemaakt en daarna naar de kerk. Het afscheid mocht niet eindigen bij het graf maar bij de hoopgevendende beloftes van het evangelie.

Een paar weken geleden werd duidelijk dat het einde naderde voor meneer Drost en liet hij mij de rouwliturgie van zijn vader zien. Die tekst en liederen spraken hem aan. Het is bijzonder om te weten dat hij zelf niet bij het afscheid van zijn vader is geweest: vader Drost overleed op 14 februari 1947 onverwacht op 51-jarige leeftijd en de jonge Hans Drost was toen net gearriveerd in Nederlands-Indië waar hij 3 jaar zou blijven. Nu zou alles in het werk gesteld worden om iemand naar huis te laten gaan, toen was daar geen sprake van!

De tekst uit 1 Thess. 4 roept op om niet te treuren als mensen zonder hoop: "als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf."

Dat troostte hem en dat wilde hij doorgeven aan zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Met verdriet maar ook met liefde, dankbaarheid en respect is afscheid genomen van een liefdevol en levendig mens. Er zijn vele herinneringen om te koesteren. Mevrouw Drost kijkt dankbaar terug op haar 66-jarig huwelijk en wij bidden haar het vertrouwen toe van hun lievelingslied: "Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand."

ds. I. Boersma-Prins



MUTATIES

Geboren

Tessa van de Lang

Gedoopt

Ewald Nooteboom

Overleden

Dhr. J. Drost

Verhuisd

Dhr. J. Rosendal (jr.),

Uitgeschreven

Mw. G. A. Draaijer

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte 3 april 2016 - CliniClowns

Je voelt je ziek, verdrietig of alleen. Hoe fijn zou het zijn om weer even alle ellende, tegenslagen en onderzoeken te vergeten. Gelukkig kan dat, want er komt een heel speciaal iemand voor jou op bezoek: een CliniClown! Even waan je je in een kasteel, op een schip of vind je een schat. Onbetaalbaar toch, de lach op zo'n gezichtje? Voor een korte periode even vergeten dat je ziek bent, even alleen maar kind zijn. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook in een revalidatiecentrum, hospice of gezinsvervangend tehuis.

Daarom wil ik voor de doelcollecte van 3 april vragen om uw steun. U gunt een kind toch ook even zo'n rustpuntje in alle hectiek?

Namens de diaconie,
Linda Floor

FINANCIËEL OVERZICHT

		Collecten
24-1	Kerk	€ 173,11
	Kosten erediensten	€ 150,74
	Bloemenfonds	€ 147,18
31-1	Kerk	€ 259,15
	Beheer en onderhoud	€ 267,88
	Bloemenfonds	€ 240,40
7-2	Werelddiaconaat	€ 193,98
	Kosten erediensten	€ 167,60
	Jeugd en jongerenwerk	€ 157,86
14-2	Kerk	€ 172,48
	Beheer en onderhoud	€ 173,32
	40 dagen project	€ 185,37
21-2	Diaconie	€ 138,31
	Kerk	€ 169,95
	40 dagen project	€ 132,48
28-2	Kerk	€ 152,60
	Kosten erediensten	€ 139,86
	40 dagen project	€ 157,29
6-3	Kerk	€ 128,49
	Beheer en onderhoud	€ 115,77
	40 dagen project	€ 125,57
Voorlopige opbrengst 40 dagen project		
	t/m 6-3-16	€ 600,71

Giften

Gift voor kerk via mw. T. de Jong	€ 20,00
Giften voor diaconie via dhr. G.A. Jonker	€ 5,00 + 2 x € 10,00
Gift voor PBD	€ 10,00
Giften voor kerk	€ 6,00
	€ 10,00

Jan IJzerman

Giften voor PBD

Ontvangen via:

Corrie Jonker	€ 5 + € 30
Elly Jonker	€ 5
Jennie vd Brandhof	€ 15
Piet Heres	€ 5 + € 20
Aartje Boerdam	€ 11,50 + € 10
Alie Eilander	€ 10

Piet Heres

Opbrengst oud papier

4 januari 2016: € 242,54

25 januari 2016 € 219,66

Dini van Raalte

Opbrengst oude metalen

€ 650 voor de glas in loodramen.

Tjeerd en Grietje de Kroon

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

OUD-PAPIER!!!!

ACTIVITEITEN

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijke routes ophalen. De eerstkomende datum is zaterdag 2 april. Zet u het tijdig aan de weg?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De activiteitencommissie



4MEE4MAART

Al weer een maand geleden was het feest op vrijdagavond in de Petruskerk. Met medewerking van een aantal gasten van buiten, maar vooral van Wapenvelders, hadden we een hele happening. Iedereen heel hartelijk bedankt! De koks, toneelspelers, de zangers en muzikanten, mensen achter de beamer, de koster, de verhalenvertelster, filmdraaister, presentator, de kerk en de diaconie die een duit in het zakje deden; mensen op het podium en mensen achter de schermen. Iedereen was een schakel in het geheel.

Samen sterk in Gods werk. Verbinding en verbeelding.

Het evenement was niet opgezet voor een goed doel, maar dat kwam er op gegeven moment vanzelf bij. Met de stampotten, de verkoop van houten meubels en de inzameling in de melkbus en nog wat mooie bijdragen van anderen hebben we € 935 verzameld. De diaconie heeft dit bedrag opgetopt naar € 1.000. Daarom kunnen we beide Roemeniëteams € 500 meegeven. Sterkte en zegen op jullie werk en.... bedankt voor jullie bijdrage aan de avond!

Intussen werkt Anies Ahuluheluw verder aan het beeld met allerlei mensfiguren door de bezoekers gemaakt. Binnenkort hopen we op scherm iets te kunnen laten zien van hoe het er inmiddels uitziet na 1 keer bakken: een mooie verbeelding van 'geloven en leven in team-amverband'. En we kijken uit naar het eindresultaat.

Hartelijke groet,
Gertina Smale, Jacolien Wonink en Mark Boersma

Roemenië-reis

Werken in Roemenië.

Dit jaar gaan er twee groepen vanuit onze gemeente naar Roemenië. Beide groepen gaan richting Sighisoara, waar 4 jaar geleden, alles begonnen is. Een klein overzicht van wat er vanaf 2012 gedaan is door gemeenteleden: De Hands together 4 Romania reis (bouwen en zomerkamp), bouwreizen (zowel groepen als individueel), enkele jongeren op evangelisatieproject, voedselpakketten brengen. Rond 40 mensen hebben hieraan deelgenomen. Sommigen 1 keer, anderen 2, 3 tot 7 keer. En dan dit jaar weer twee groepen, in totaal 17 mensen. Eén groep deels onder de vleugels van Stichting Joyce Roemenië, de andere groep gaat via Stichting Netwerk Roemenië. Mooi dat Galaten 5:14 gekoppeld is aan beide stichtingen:

Heb uw naaste lief als uzelf.

Vanuit deze tekst willen ook wij ons werk gaan uitvoeren.

Op 23 juli reizen Willem Jan, Anja, Herjan en Ashley per auto en vliegen de jonge mannen Jasper, Rik, Rutger, Bas, Auke, Benjamin, Erik onder begeleiding van Jan, Gerrit en Gerhard naar Roemenië. Enkele dagen later volgen ook nog Martijn, Johan en Henk.

De Stoffers beginnen in Albesti een plafond te isoleren. Na aankomst van de 3 sterke mannen wordt er verder gewerkt in Rora aan een huis waarmee in juni door Stichting Joyce Roemenië een start zal worden gemaakt. Anja en Ashley zullen dan in Danes voor Liviu activiteiten met kinderen gaan uitvoeren.

Voor de andere groep liggen ook bouwwerkzaamheden te wachten. In Sighisoara zal geholpen worden met de bouw van een huisje voor een tienerpaar met dochttertje (via de stichting van Liviu) en in Saros zal waarschijnlijk een huis van een oude vrouw opgeknapt gaan worden. Ook de tweedehandszaak Maxima, opgericht vanuit SNR kan rekenen op hulp. Verder liggen er allemaal kleine werkzaamheden te wachten. Kortom, genoeg te doen.

Na een week hard werken zullen de deelnemers weer huiswaarts keren of meteen doorgaan op een wel verdiende vakantie.

Misschien denkt u: Veel onbekende namen lees ik hierboven. Toch hoeven ze niet onbekend te zijn. Tijdens de gezellige 4MAART4MEE-avond is het, door enkele gemeente leden klaargemaakte, stampottenbuffet door de jonge mannen voor u opgescheept. Later die avond maakten de dorpelwachters hun opwachting op het podium, zodat ook de drie sterke mannen zich konden tonen, of beter laten horen, aan de aanwezigen. Super dat de opbrengst van deze avond (€ 1.000 !!) geschonken is aan de twee groepen. Het geld zal in z'n geheel besteed worden aan de projecten.

Wilt u bidden voor de werkers, de stichtingen en de mensen in Roemenië?

Namens alle deelnemers,
Willem Jan Stoffer en Gerhard Koele

Dineren voor Roemenië!

Zaterdag 21 mei om 18.00 uur in de jeugdruimte in de Rots.

Van 23 juli t/m 30 juli gaan wij naar Roemenië om daar namens Stichting Netwerk Roemenië te bouwen aan een huis voor een tienerstel met 1-jarig dochttertje. Zij wonen nu in een ruïne van een oude fabriek, maar daar moeten ze rond september uit. Liviu heeft hen onder zijn hoede genomen. Fijn dat we zo weer kunnen samenwerken met hem. Het zou goed zijn wanneer wij een mooi bedrag kunnen meenemen om materialen te kunnen kopen voor deze bouw.

Daarom organiseren wij op zaterdag 21 mei een Hands together 4 Romania 2016 driegangens sponsordiner. De jonge mannen zullen, net als bij het stampottenbuffet, voor de bediening zorgen.

Net als voorgaande diners krijgt ook dit diner een landentema. Deze keer is het: Italië.

De kosten zijn € 12,50 per persoon, inclusief één consumptie.

De sponsordiners staan stevast garant voor een ontspannen avond, elkaar ontmoeten, heerlijk eten, gezelligheid en een voldaan gevoel. Begin mei zal er een intekenlijst opgehangen worden in de hal van de kerk.

Wilt u daar niet op wachten dan mag u zich nu al opgeven per mail: jjliefers@hetnet.nl en lidykoele@gmail.com.

Wij hopen natuurlijk op uw komst.

Binnenkort volgen meer acties o.a. chocoladerepen verkoop. Namens alle Ht4R 2016 reisgenoten, Jolanda Liefers en Lidy Koele



PRAATCAFÉ

Praatcafé

Vrijdag 1 april op de zolder van de Rots.

Welkom vanaf 20.30 uur!

Wees ook welkom op de praatcafé-app:
sms of app naar Mark Boersma 06 20 61 52 62

BEDANKJE

Hierbij wil ik ieder bedanken voor de lieve reacties en vele kaarten die ik telkens mag ontvangen tijdens mijn gevecht tegen de kanker. Dit is hartverwarmend.

met vriendelijke groet,
Dineke Berghorst en familie

BEDANKJE

Overweldigend!

Dat is hoe wij terugkijken op de enorme hoeveelheid kaartjes die zowel Nick in het ziekenhuis en wij in het gastenverblijf van het VUmc hebben mogen ontvangen. Zoveel belangstelling, lieve woorden, troost en bemoediging, het is echt overweldigend.

De chemobehandelingen en de stamceltransplantatie zijn achter de rug, de nieuwe stamcellen zijn aan het werk en het is nu rustig wachten op verder herstel. Ondertussen hopen en bidden we dat er geen complicaties optreden want dat is nu eigenlijk nog spannender dan de behandeling.

Nogmaals bedankt voor alle belangstelling,
hartelijke groet,
Agnes, Wietse, Jasper, Nick en Marlinde Venema

Schrijf je in voor de Elfstedentocht

It giet oan! Geef je nu op voor de Elfstedentocht op zaterdag 28 mei en beleef met de *Samenleesbijbel* een gevarieerde dag in Friesland! Langs de route van de Elfstedentocht wordt in meer dan elf plaatsen een leuke activiteit rond een bijbelverhaal georganiseerd. Leuk en leerzaam voor het hele gezin.

Het programma van de Elfstedentocht met de Samenleesbijbel is zeer gevarieerd. Word op een Friese stelpboerderij middenin de weilanden van Hijlaard net als David even een schaapherder. Ervaar op een Friese stelpboerderij wat het is om een lammetje vast te houden en voor de schapen te zorgen. "Davids Psalm 23" zal hier gaan leven. Het kunstwerk "De wonderbare visvangst" is te bewonderen in Hindeloopen. Met echt Hindelooper schilderwerk gaan kinderen ook met deze gelijkenis aan de slag. Een bezoek aan Het Schaatsmuseum is goed te combineren. Liefhebbers van theater komen in IJlst aan hun trekken waar een professioneel theatergezelschap het scheppingsverhaal opvoert. Rijd hierna een rondje om de gracht met een echte ponykar.

Zomaar een paar voorbeelden van wat er op 28 mei valt te beleven in Friesland. Kijk gauw op www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht en schrijf je in voor een of meer attracties. Deelname is helemaal gratis!

Samira uit Syrië is blij met haar bijbel

Samira is gevlucht uit Syrië en heeft haar familie daar achtergelaten. Sinds een aantal maanden verblijft ze in de Koepel in Haarlem. Dit was vroeger een gevangenis maar nu een crisisopvang voor vluchtelingen. Samira heeft van het Nederlands Bijbelgenootschap via een kerk in Haarlem een bijbel in haar eigen taal gekregen.

‘Ik kon bijna niets meenemen van thuis, alleen wat spullen in een kleine rugzak’, vertelt Samira. Tijdens de vlucht ben ik die rugzak kwijtgeraakt. In mijn jas droeg ik een klein bijbeltje bij me, maar dat is erg beschadigd door de overtocht. Het betekent veel voor mij om een bijbel te hebben. Ik lees er elke dag in. De Bijbel is onmisbaar, een schat die meer waard is dan goud of diamant.’

Gevlucht

Samira komt uit Aleppo. Daar werkte ze als coupeuse bij een groot bedrijf. ‘We hadden het goed. Ik ben getrouwd, mijn twee kinderen ook. We woonden in een mooi ingericht huis met drie etages. Maar de laatste vijf jaar hebben we ons bang en verdrietig gevoeld. Het was er onveilig geworden. Nu vraag ik me soms af: Waarom ben ik hier? Was ik maar doodgegaan ... Ik ben hier alleen, zonder man en kinderen. Er is weinig ruimte, je kunt merken dat het een gevangenis is geweest. Toch ben ik dankbaar voor deze plek: voor de warmte, het eten en de vriendelijke mensen.’

Samen bijbellezen

Samira trekt veel op met andere Syrische vrouwen die ze in Haarlem heeft ontmoet. Iedere donderdag komen ze bij elkaar. ‘We zingen samen voor de Heer en lezen uit de Bijbel. Aan moslims lees ik voor uit de Psalmen. Zij zijn onder de indruk van de mooie woorden uit de Bijbel. Ondanks alle moeilijkheden ervaar ik dat de Heer mij draagt. Zijn hand houdt ons vast.’

Contactpersoon werkgroep:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com en

Jolanda Liefers, 038-4470509 / jlliefers@outlook.com.

CONCERT MET ENSEMBLE 'SONORE' IN DE PETRUSKERK

Op **woensdag 20 april** 2016 vindt er een concert plaats in de Petruskerk. Aanvang 19.30 uur.

Het is inmiddels al weer ruim 6 jaar geleden dat het Ensemble 'SONORE' een concert heeft gegeven in Wapenveld.

Het ensemble wordt gevormd worden door een 4-tal muzikanten:

Panfluitisten Thera de Zwart, afkomstig uit Leiden en violiste Iris van de Laar uit Amsterdam. Beide muzikanten zullen begeleid worden door de Zaanse organist Dub de Vries en pianist Arie Horst uit Hoogwoud. Het concert zal een zeer afwisselend karakter hebben met solo- en duospel door panfluitiste en violiste en daarnaast instrumentale duetten voor orgel en piano.

Deze avond krijgt nog een bijzonder tintje. Het is nl. 150 jaar geleden dat Johannes de Heer is geboren in Rotterdam. Velen zullen weten dat hij zich altijd sterk heeft gemaakt voor het verzamelen van prachtige geestelijke liederen en deze te bundelen in een zangbundel, bekend als 'de bundel van Joh. De Heer'. Deze bundel heeft nog steeds een belangrijke plaats in diverse zang- en kerkdiensten. Het is daarom dat in het programma ook enkele bekende en geliefde liederen als samen-zang zijn opgenomen om daarmee dit herdenkingsjaar een accent te geven.

Een bijzonderheid is dat oud-Wapenvelder Arie Horst in 1950 in onze kerk op 10-jarige leeftijd zijn loopbaan is begonnen als kerkorganist. Op latere leeftijd heeft hij zich bekwaamd als pianist, koordirigent en arrangeur. Enkele jaren geleden mocht hij zijn 60-jarig jubileum als organist vieren. Al vele jaren vormt hij samen met collega-organist Dub de Vries de basis van het ensemble 'SONORE', waarbij deze basis aangevuld kan worden door verschillende instrumentalisten; Het ensemble heeft een groot aantal Cd's gemaakt. De laatste CD "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw" is een hommage aan Johannes de Heer en deze cd bevat een keur van liederen uit de genoemde bundel. In de pauze en na afloop is er gelegenheid om cd's te kopen tegen een gereduceerde prijs.

De toegangsprijs voor deze concertavond bedraagt € 6 (kinderen t/m 12 jaar gratis).

U bent van harte welkom !!

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

3 april	9:30	De Wendhorst	Ds. J. Smit
10 april	9:30	Hervormde gem. Heerde	Ds. G.J. Röben
17 april	9:30	Christelijk Geref. Kerk Heerde	Ds. P.W.J. vd Toorn
24 april	9:30	Geref. Kerk Heerde	Ds. H. Diermanse
1 mei	10:00	Vrije Evangelische gemeente Heerde	Ds. J.M. Weststrate