

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Rietkamp 9  
8191 TH Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij  
☎ 038-4478077  
Dhr. G.A. Jonker  
☎ 038-4479681  
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn  
Revelingseweg 51  
8191 KP Wapenveld  
☎ 038-4477181  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije  
☎ 038-4478444  
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman  
W.Westhoff

Hullenweg 5  
Marledijk 2

8191 LB W' veld  
8198 KP Marle

☎ 038-4470367  
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682  
W. Westhoff ☎ 0578-631291  
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: paars vanaf Kerst: wit

**6 december Zondag Volk van Sion**

09:30 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld  
*Adventsproject*

19:00 Hr. J. Timmer uit te Hei-en Boeicop  
*Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker  
avond Dhr. G. Koele

Oppas Zwannette Kleiboer en Gerlien Boersma

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
Uitgang: Bloemenfonds

**13 december Zondag Verblijdt u**

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
*Adventsproject/Koffie na de dienst*

19:00 Ds. P.J. Ros uit Hasselt *Leerdienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff  
avond Dhr. T. Koetsier

Oppas Heleen Beekhof en Herjan Stoffer

Collectes 1: Diaconie 2: Kosten erediensten  
Uitgang: beheer en onderhoud

**20 december Zondag Dauwt hemelen**

09:30 Drs. H. Menkveld uit Heerde *Adventsproject*

**18:30** Kinderkerstfeest 18:00 uur op het plein

Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Westhoff  
avond Dhr. G. Koele

Oppas Minka Bolhuis en Marlinda Venema

Collectes 1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk  
Uitgang: Doelcollecte diaconie **zie blz. 14**

## **24 december Kerstnacht**

22:00 Ds. E.R. Veen uit Zwolle  
*Kerstnachtdienst m.m.v. Exspecto*

Oud. v. dienst Dhr. G.A. Jonker  
Collectes Doelcollecte diaconie en Kerk

## **25 december Kerstdag**

**10:00** Ds. I. Boersma-Prins *Kerst*

Oud. v. dienst Dhr. A. C. van de Beerecamp  
Oppas Gertina Smale, Annelot Wonink en  
Julia de Weerdt

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
Uitgang: Zending

## **27 december**

09:30 Ds. A. M. van de Wetering uit Epe  
19:00 Dhr. B. Greveling uit Wezep  
Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn  
avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
Oppas Carla van der Scheer en Marjelle van Selm  
Collectes 1: Diaconie 2: Kosten erediensten  
Uitgang: beheer en onderhoud

## **31 december Oudjaar**

19:30 Ds. I. Boersma-Prins *Oudejaarsdienst*

Oud. v. dienst Mw. H. van Marle-Westhoff  
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk  
Uitgang: beheer en onderhoud

## **1 januari Nieuwjaarsdag**

10:00 *Dienst ingevuld door lectoren*  
*Koffie vóór de dienst*

Oud. v. dienst Mw. G. K. Smale-Tijssen  
Collectes 1: Zending 2: Kerk  
Uitgang: Bloemenfonds

### 3 januari

09:30	Ds. P.J. Hofland uit Wezep	
19:00	Ds. M.J. Boersma	<i>Jongerendienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Mw. M. Eilander-Colijn	
	avond Dhr. G. Koele	
Oppas	??	
Collectes	1: Diaconie 2: Kerk	
	Uitgang: Kosten erediensten	



### **KERKCALENDER**

- 5 dec Papier ophalen in het dorp
- 22 dec Uiterste inleverdatum kopij voor het januarinum
- 31 dec Verschijningsdatum van het januarinum van Wegwijzer

## **MEDITATIEF**

### **Jezus: mens voor en met ons**

In de belijdenisgroep denken we de komende maand na over wie Jezus is voor ons. Denkt (en viert!) u met ons mee?

We gebruiken het boekje "In goed vertrouwen" van ds. Evert van der Veen als leidraad voor gesprek.

Wat is uw lievelingsverhaal uit de evangeliën? Wat treft u daar zo in? En als u dan de volgende tekst leest (We hebben iemand nodig....) sluit die tekst op een bepaalde manier ook aan bij de keuze van uw lievelingsverhaal?

*We hebben iemand nodig, die de problemen van onze gewonde wereld niet uit de weg gaat,  
die arm en rijk, hoog en laag bijeenbrengt en verzoent,  
die niet weegt en onderscheidt naar ontwikkeling of huidskleur,  
die de macht niet naar de ogen ziet en niet neerkijkt op de zwakken,  
die wat onwaar is bij de naam noemt en woorden spreekt van zegen en vrede,  
Iemand op wie de mensheid af kan gaan.*

*Iemand die ook mij ziet zitten,  
die mij helpt om te zijn wie ik mag zijn,  
die mij leert wat liefde is,  
die mij bevrijdt van zorg en angsten,  
die mij stimuleert en accepteert,  
die mijn tranen kent en mijn lach deelt.*

*Iemand die mij nodig heeft zonder mij te misbruiken,  
die een weggenoot is op al mijn wegen,  
die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen,  
die mijn leven zin en inhoud geeft.*

*Iemand die volkomen te vertrouwen is.  
Jezus, wat hebben wij U nodig! (ds. Bronswijk)*

Het Koninkrijk der hemelen is een belangrijk en centraal begrip in het evangelie, maar komt toch niet voor in de Apostolische Geloofsbelijdenis! Blijkbaar werd het in de tijd dat het Apostolicum ontstond niet echt belangrijk gevonden of was het geen strijdpunt.

Toch vormt Gods Koninkrijk de kern van Jezus' prediking. Het vormt vanaf het begin een belangrijke rol in Jezus' optreden; het duidt op Gods Koningschap dat wordt gekenmerkt door vrede, gerechtigheid en liefde.

Johannes de Doper verkondigde: *'Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!'* Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. *'Kom tot inkeer' zei Hij, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!* (Matt. 3:2, 4:17)

### **Kunnen we vandaag tekenen van dit rijk zien?**

Het Koninkrijk duidt Gods ideale wereld aan. Daarin zijn gebroken verhoudingen hersteld en komen mensen optimaal tot hun recht omdat ze dicht bij God leven. Jezus brengt in Zijn leven dit koninkrijk dichtbij en Hij laat mensen er op verschillende manieren al iets van zien.

In zijn gelijkenissen beeldt Jezus het Koninkrijk uit.

In gezangen en wonderen geeft Jezus 'voorproefjes' van het Koninkrijk. Ze zijn bedoeld als tekenen van hoop en ze wijzen de mensen de weg naar Gods toekomst: zó zal het worden, dit staat God voor ogen. (Matth. 13: 44-48)

In Johannes 2 is sprake van het eerste wonderteken waarin iets van Gods nieuwe wereld zichtbaar wordt. Toen was het wijn, maar wat is voor ons een hoopgevend teken van geloof? Zijn er af en toe gebeurtenissen in je eigen leven, in de kerk, samenleving of politiek die je nieuwe moed geven?

Dit overdenken en "vrede op aarde" neuriën.... een goede adventsperiode toegewenst,

ds. I. Boersma-Prins



## Permanente educatie

Een leven lang leren. Op peil houden en uitbreiden van de vakkennis. Werken aan eigen competenties en vaardigheden. Voor predikanten is er, net als voor kerkelijk werkers, een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling; de permanente educatie (PE). De permanente educatie vervangt het vijfjaarlijks studieverlof van predikanten.

Zo heb ik de afgelopen maanden een cursus gevolgd op het dienstencentrum in Utrecht: "de gemeente als gezin". Op de eerstvolgende toerustingsavond voor ambtsdragers zal ik proberen de opgedane kennis te delen!

Voor het komend half jaar staat er nog een cursus op het programma die in Groningen wordt gegeven.

Het is een intensief gebeuren, leren tussen de bedrijven van het kerkenwerk door ..... Fijn dat de kerkenraad meewerkt in het ruimte scheppen voor deze verplichting, die waardevol is.

ds. Ida Boersma- Prins



## **IN MEMORIAM**

Klasina Janna van Petersen-Veldkamp  
\* 19 september 1929 † 21 oktober 2015

Op 21 oktober overleed mevr. Van Petersen –Sientje-, in de leeftijd van 86 jaar: ze wist dat ze niet meer beter kon worden en haar krachten namen langzaam af. De laatste jaren woonde ze met plezier op Rehoboth. 'Na een leven van zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren' schreef haar naaste familie op de overlijdensaankondiging. Haar kinderen kijken met dankbaarheid terug op hun jeugd die vrolijk en vol liefde was. De afscheidsdienst op crematorium Kranenburg begon met een opname van in het voorjaar fluitende vogels: om duidelijk te maken hoe dhr. en mevr. Van Petersen daar volop van genoten op de verschillende plaatsen waar ze hebben gewoond in Wapenveld en Heerde. Of het nu langs de bosrand was of midden in het dorp: de vogels werden gelokt met voer en ze genoten ervan! De tekst die mevr. Van Petersen koos voor haar afscheid zegt iets over wie God wil zijn voor mensen, maar het zegt ook wel iets over iemand die zo'n tekst kiest: we lazen uit Psalm 23, over God als herder. Het beeld van een herder: dat straalt iets uit van harmonie en tevredenheid, maar ook van verantwoordelijkheid voor diegenen die aan de zorgen zijn toevertrouwd. Als oudste dochter in het gezin Veldkamp had Sientje die herderlijke uitstraling!

Nog niet zo lang geleden werd mevr. Van Petersen lid van onze kerk: waar het geloof jarenlang sluimerend op de achtergrond van haar leven aanwezig was had ze daar nu spijt van en ze wilde de koers wijzigen. Aansluiting zoeken bij een kerk, de diensten meemaken, de bijbelkring bezoeken en ze vertelde hoe ze rust en vrede vond in het geloof. Bijzonder om mee te maken!

De kinderen vertelden met respect en dankbaarheid over de liefdevolle zorgen van hun moeder; tijdens de ziekte van hun vader was zij degene die voor hem zorgde ook al kon ze zelf bijna niet meer.

In de psalm staat de zin: "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, Gij zijt bij mij" en met overgave heeft Klasina Janna van Petersen zich daaraan vastgeklemd. Toen haar achterkleinkind bij het afscheid prachtig het lied zong "Mag ik dan bij jou?" hoorden we daarin de belofte die in Gods naam schuilt: ja, Ik ben er voor jou!

Ds. I. Boersma-Prins



In het Utrechts kerkblad (mij toegestuurd door Nico van Harten die gast is in onze kerk als hij op Groot Stokkert verblijft) stond een gebed dat in een kerk in **Aleppo** ligt. Een deel van dat gebed treft u hier aan:

*God van liefde, U hebt ons gegeven het geschenk van volkeren, van verschillende culturen, rassen en huidskleur om lief te hebben, zorg voor te dragen en ons leven mee te delen. Vandaag roept U tot ons: 'waar is je broeder, waar is je zuster?'*

*En daarom bidden wij, uit naam van die hele schepping: Heer, ontferm U! Wij verbergen ons, beschaamd en bevreesd. Armoede, honger, haat en oorlog heersen op aarde; vluchtelingen, verdrukten en zij die geen stem hebben schreeuwen het uit tot U.*

*Vergeef ons, God van liefde, en verzoen ons weer met U en met elkaar. Leer ons, o Schepper, God van liefde, dat de aarde en al haar volheid van U is, de wereld en die daarop wonen. Roep ons weer op om de gave van het leven te behoeden.*

*En daarom bidden wij, uit naam van de hele schepping: Heer, ontferm U!*

\*\*\*\*\*

**Aleppo** is de stad waar George Barrimo en zijn vrouw Tannia, hun zoon Razek en dochter Rannia vandaan komen. Ze zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld nadat hun neefje bij een bombardement om het leven is gekomen en nadat ze alles wat ze hadden opgebouwd zijn kwijtgeraakt. Hier zoeken ze veiligheid en toekomst. Wat ze het allerliefst willen is weer in hun eigen onderhoud voorzien: George op het gebied van de electronica en Tannia als bak- en kookexpert. Alleen... eerst moeten ze de taal onder de knie krijgen! En daar kunt u natuurlijk aan meehelpen als ze 's zondags onze diensten meevieren... Om u te laten kennismaken met de bakkunsten van Tannia kunt u voor feestmaand december intekenen op een lijst die in de hal van de kerk ligt. Bestel een lekkere cake!

Ds. I. Boersma-Prins

## **VERSLAG VAN DE KERKENRAAD**

Verslag van de vergadering gehouden op 18 november 2015

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Handelingen 19 de verzen 13-20, wij zingen lied 834 en de voorzitter gaat ons voor in gebed. Zes kerkenraadsleden hebben zich vanwege andere verplichtingen afgemeld.

De agenda wordt vastgesteld, de kerkenraadsnotulen van 14 september en de notulen van het moderamen op 14 oktober worden doorgenomen en de actiepunten besproken.

Aan de hand van de ingekomen stukken weten wij dat de kerken van Wapenveld weer zijn afgevaardigd op de Kerstmarkt 18 december.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente om elkaar te kunnen (onder)steunen.

De jeugddienst van 1 november wordt geëvalueerd.

Onlangs is een werkgroep vanuit de gemeente samengesteld die volgend jaar zomer naar Roemenië afreizen om o.a. te klussen.

Mocht u interesse hebben, geeft u zich dan op bij jeugdouderling Gerhard Koele.

De collecte- en preekroosters voor 2016 worden definitief vastgesteld.

De startzondag voor 2016 staat op 18 september gepland. Bijna alle verslagen van het Groothuisbezoek zijn opgesteld. Deze zullen we de volgende vergadering bespreken.

Alle punten voor de dienst van het gedenken van de gestorvenen worden doorgenomen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen om mensen tijdens deze dienst de mogelijkheid te geven een waxinelichtje voor een dierbare te kunnen aansteken. Wij gaan hiermee akkoord. Het verslag van de Classis wordt besproken en de data van de kerkenraadsvergaderingen voor 2016 gepland.

Anja Stoffer sluit de vergadering, wij zingen gezamenlijk het lied 1010 vers 1 en 2

Mia Eilander-Colijn  
Scriba

### **Overleden:**

- Mw.W. Broekman-van Reekum

### **Uitgeschreven:**

- Dhr. J. Veldkamp
- Mw. R.C.T.L. van den Esker
- Dhr. N. Vroling

Ton Eilander

## **DIACONIE**

### **Voedsel- en kledinginzameling**

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank. De voedselbank wil bijdrage leveren aan het verhelpen van de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland. De voedselbank helpt huishoudens, die in grote armoede leven, elke week aan een voedselpakket. Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere periode financieel echt niet rond kunnen komen. In december krijgen veel mensen een kerstpakket waarin artikelen zitten die misschien niet gebruikt worden. Ook wordt er misschien wel wat overgehouden van de feestdagen. De voedselbank kan deze producten goed gebruiken.

Tevens willen wij dit jaar kleding inzamelen voor kledingbank Zwolle. Kledingbank Zwolle schrijft het volgende: We leven momenteel in een crisistijd waardoor veel mensen in de financiële problemen gekomen zijn (komen) en zichzelf niet meer van kleding en schoeisel kunnen voorzien. Dit is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle gestart is.

Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle.

Doel van de Kledingbank is deze mensen te voorzien van bruikbare kleding die wij gratis 1x in de maand uitdelen. Omdat ook mensen uit Wapenveld gebruik kunnen maken van deze kledingbank willen wij kleding inzamelen en deze naar Kledingbank Zwolle brengen.

Op 10 en 17 januari kunt u het voedsel en goede, bruikbare kleding en schoenen meenemen naar de Petruskerk. De diaconie zorgt dat alles bij de juiste organisatie ingeleverd wordt.

Alvast hartelijk dank!

Marijke van der Heide



## **Ronald mcDonald kinderfonds - doelcollecte december**

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn. En als het een handicap heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen kan doen als zijn of haar leeftijdgenootjes. Al ruim dertig jaar helpt het Ronald McDonald Kinderfonds zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland. Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. En natuurlijk wilt u als ouder uw zieke kindje geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis. Gezinnen die logeren in een van de Ronald McDonald Huizen voelen zich er al gauw thuis. Even ontspannen voor de tv of in een gemakkelijke stoel, koken, slapen, lezen. Het is eigenlijk net als thuis. Naast een eigen kamer kan het gezin gebruikmaken van een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. En in veel gevallen zelfs van een tuin. Het Ronald McDonald Huis is veel meer dan een dak boven het hoofd. Ouders in het Huis ondervinden vaak veel steun aan elkaar.

Net als thuis zorgen ouders voor het eigen gezin. Ze doen hun eigen boodschappen, koken zelf en houden hun eigen kamer schoon. Het Huis wordt geleid door een klein managementteam, de enige betaalde krachten van het Ronald McDonald Huis. Daarnaast zorgt een grote groep vrijwilligers voor het reilen en zeilen van het Huis.

Zij ontvangen de ouders, bieden een luisterend oor en zorgen ervoor dat het Huis schoon en gezellig is. De vrijwilligers zijn zeven dagen per week, 365 dagen per jaar aanwezig. Zonder hun inzet zouden de Ronald McDonald Huizen niet kunnen bestaan.



Voor een ziek kind of een kind met een beperking moeten de aandacht, warmte en nabijheid van ouders vanzelfsprekend zijn. Dit geeft het kind vertrouwen en kracht wat een goede ontwikkeling bevordert.

Henno Tijssen

## **ZWO**

### ***Spaar postzegels en kaarten voor de zending***

Ook in de komende periode worden waarschijnlijk weer een aantal kaarten verstuurd. Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat alle kaarten en postzegels eventueel geld waard zijn...

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
  - Anton Pieck
  - Rien Poortvliet
  - Rie Kramer

- Marjolein Bastin
- Anne Geddes
- Unicef
- Removos (mond- en voetschilders)
- Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
- De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
- geboortekaartjes

### **In 2014 brachten de postzegels en kaarten 28.675 euro op.**

Voorgaande jaren was dat € 23.275 (**2013**), € 33.359 (**2012**), € 28.404 (**2011**), € 27.465 (**2010**), € 30.240 (**2009**) € 40.762 (**2008**), € 40.418, (**2007**), € 31.537 (**2006**) en € 25.188 (**2005**).

De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus in de hal van de kerk. **U mag de postzegels op de kaarten laten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of gescheurd te worden.** De kaarten leveren soms nog meer op dan de postzegels.

Alvast hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

### **Gewijzigde verschijningsdata Vandaar**

In het verleden verscheen Vandaar vier keer per jaar. Met ingang van 2015 is deze frequentie gewijzigd naar drie keer per jaar.

Vandaar verschijnt nu rond de 40-dagentijd, rond de zomer en in het najaar. Het eerste nummer van Vandaar in 2016 zal waarschijnlijk vlak voor de 40-dagentijd uitkomen.

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

Er is in het groene seizoenboekje van 2015-2016 een verkeerde datum gezet bij de **Kerstmiddag 2015** dat moet worden vrijdagmiddag **18 december**, waarvoor u wordt uitgenodigd.



### **Kerstmiddag PBD 2015**

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden, kent u iemand die alleen en/of eenzaam is , dan zijn zij ook van harte welkom. Dit jaar zal deze worden gehouden op **vrijdagmiddag 18 december 2015** in de De Rots.

Aanvang 15.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: start met koffie/ thee, daarna een viering en ter afsluiting een broodmaaltijd.

We zouden het fijn vinden om met een grote groep de liturgie te vieren en de broodmaaltijd te gebruiken. Daarom hopen we dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodiging.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en daarom vragen we u om u op te geven bij uw contactpersoon van de PBD of bij:

Elly Jonker, tel. 038 - 4470695

Greet IJzerman, tel. 038 - 4478987

Opgave is mogelijk t/m vrijdag 11 december 2015.

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave melden en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Een hartelijke groet,  
Protestantse Bezoek Dienst

## **FINANCIËEL OVERZICHT**

### **Collecten**

25-10	Kerk	€ 215,35
	Kosten eredienst	€ 206,86
	Zending	€ 227,06
1-11	Zending	€ 300,55
	Kosten Eredienst	€ 260,06
	Jeugd en jongerenpastoraat	€ 254,88
4-11	Diaconie	€ 127,67
	Kerk	€ 121,26
	Beheer en onderhoud	€ 51,43
8-11	Kerk	€ 196,98
	Kosten eredienst	€ 173,37
	Bloemenfonds	€ 165,99
15-11	Diaconie	€ 202,23
	Kerk	€ 129,01
	Doelcollecte Diaconie	€ 149,35
22-11	Kerk	€ 289,98
	Kosten eredienst	€ 244,35
	Bloemenfonds	€ 238,48

### **Giften**

Gift dankdag via collecte	€ 20,00
Gift bloemenfonds via mw. Schoenman	€ 5,00
Gift voedselbank	€ 50,00

Jan IJzerman



**Giften** ontvangen via mw. Marijke Nitrauw

€ 10,- voor PBD

€ 10,- voor PBD

€ 20,- voor Diaconie

Gift ontvangen via Elly Jonker

€ 10,- voor PBD

Gift ontvangen via Jennie v.d. Brandhof

€ 10,- voor PBD

Gift ontvangen via Aly Eilander

€ 20,- voor PBD

€ 20,- voor PBD

€ 10,- voor PBD

Hartelijk dank,

Piet Heres

### **Opbrengst oude metalen**

€ 100,- glas in lood ramen, € 50,- schoenendoos actie.

Vriendelijke groeten, Tjeerd en Grietje de Kroon

### **KERKRENTMEESTERS**

#### **HELPT U ONS (BE)SPAREN??**

Na de grote verbouwing van enkele jaren geleden zijn wij als Kerkrentmeesters al geruime tijd bezig te sparen om de "glas in lood ramen" van onze kerk te laten renoveren en te isoleren. De bestaande ramen, die inmiddels al meer dan 60 jaar oud zijn willen we behouden en kunnen na renovatie beschermd worden door er aan beide zijden glas voor te plaatsen en zodat er 1 raam ontstaat met 3 lagen glas, waarvan de middelste laag ons gerenoveerde "glas in lood" raam is.

Dit zal door de isolerende werking veel energiekosten besparen !!

De totale renovatie zal circa € 36.000,00 bedragen en dit kunnen we niet betalen, daarom hebben we besloten dit raam voor raam aan te pakken. De kosten voor de grote ramen gaan € 4500,00 per stuk bedragen en deze zijn juist het meest aan renovatie toe, dus daarmee zullen we moeten beginnen.

Nu zoeken we sponsors, die ons mee willen helpen dit project te laten slagen, want met elkaar moet dit gaan lukken; uiteindelijk zijn we samen kerk.

Misschien kunt en wilt u ons wel sponsoren, door een gedeelte van de kosten op u te nemen of misschien wilt u wel een heel raam sponsoren. Tjeerd de Kroon wil, zolang de actie loopt, de ontvangen gelden van de oude metalen in deze pot storten. Niet in te leveren zijn: vriezers, koelkasten en beeldbuizen. Ook de activiteitencommissie gaat in december weer oliebollen verkopen en heeft nog veel meer plannen, want op vrijdag 18 maart 2016 wordt er een grote bingo gehouden en op de 2e zaterdag van juni ( 11 juni 2016 ) zal er een familie activiteiten dag gehouden worden. Enkele dames van onze kerk hebben prachtige zelfgemaakte (kerst) kaarten gemaakt en bieden deze te koop aan voor dit doel. Wij willen u er nog op attent maken dat, wanneer u een gift overmaakt aan onze kerk u deze gift (en) kunt verrekenen met uw inkomstenbelasting.

### **Kortom: hoe kunt u ons helpen?**

- 1 Uw bijdrage te storten op bankrekening: NL 12 RABO 03 96 56 38 72 t.n.v. Protestantse gemeente te Wapenveld o.v.v. : "glas in lood".
2. Uw geld of kerkbonnen in de collectezak te stoppen o.v.v. "glas in lood".
3. Uw oude metalen in te leveren bij de fam. Tj. de Kroon.
4. Uw oude papier zaterdags te brengen in de aanhanger op het plein.
5. De oliebollen te bestellen bij de activiteitencommissie en mee te doen met de komende acties.
6. De kaarten bestellen en af te halen bij Marianne Eilander, Stationsweg 9
7. Wellicht hebt u zelf geniale ideeën om ons te helpen.
8. Door hand- en spandiensten aan te bieden bij de activiteitcommissie.

Als we allemaal ons steentje bij dragen moet dit project gaan lukken en hebben we in onze prachtige kerk vele jaren plezier aan onze bijdrage in onze "glas in lood actie".

Voor meer informatie kunt u bij de kerkrentmeesters reageren op: [ledenadministratie@pkwapenveld.nl](mailto:ledenadministratie@pkwapenveld.nl),  
voor de financiële afhandeling op: [administrateur@pkwapenveld.nl](mailto:administrateur@pkwapenveld.nl) en  
voor de activiteitencommissie: [wjstoffer65@gmail.com](mailto:wjstoffer65@gmail.com) ;  
voor de kaartenactie: [cenmeilander@lijbrandt.nl](mailto:cenmeilander@lijbrandt.nl) en Tjeerd de Kroon is  
bereikbaar per telefoon op: 038- 447 04 57 of 06- 20 61 41 71.

## KINDERKERSTFEEST ZONDAG 20 DECEMBER

### OP ZOEK NAAR KERST

Zondag 20 december vieren we het kinderkerstfeest om  
**18.00** uur buiten op het plein.

Samen zingen, luisteren naar het kerstverhaal,  
een levende kerststal

en bij de herberg is lekkere warme chocomelk.

Om **18.30** uur begint de dienst in de kerkzaal.

U en jullie komen toch ook?

Vrolijk kerstfeest voor iedereen!



## Thema Jeugddienst:

Hoe vind je rust in de 24-uurs maatschappij?

Datum: 3 januari 2016

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. Mark Boersma

Band: Living Letter

Iedereen is van harte welkom!!!

17 - 19 groep



## **Project voor de kinderen: Liefdevol aangeraakt**

Het Kerstproject heeft dit jaar als thema 'Liefdevol aangeraakt'. Centraal staan de verhalen uit Lucas 1 en 2. Daarin lezen we over de aankondiging en de geboorte van Jezus Christus in Betlehem. Iedere zondag zien en horen we over mensen die door God's liefde werden aangeraakt. In de kerk staat een lantaarn die een afbeelding laat zien over het verhaal. God wil mensen aanraken en laten zien dat Hij betrokken is bij hun leven.

### **Praatcafé**

Begin november hadden we een zeer geslaagde Praatcaféavond. In december vervalt het Praatcafé vanwege het Sinterklaasweekend. Eerstvolgende keer is dan **vrijdag 8 januari**. De deur is open om 20.30 uur. Wil je op de hoogte gehouden worden via de Praatcafé Whatsapp?

Doe een bericht aan de beheerder = ondergetekende: 0620615262

Hartelijke groet,  
Mark Boersma

### **Bedankt**

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de troostende en ondersteunende woorden en daden. Voor de handen op de schouders en de kaarten bij ons thuis en bij Nick in het ziekenhuis. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen biddend om ons heen staan.

Doordat Nick goed reageerde op de eerst chemo's mocht hij eerder naar huis dan verwacht. Er volgt nu een periode van tenminste drie maanden met één of twee keer per week chemo en controles. Tijdens deze periode is hij in principe gewoon thuis. Daarna zal hij voor stamceltransplantatie naar het VUmc in Amsterdam moeten.

Met hartelijke groeten,  
Nick, Jasper, Marlinde, Agnes en Wietse Venema.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we onze overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht.

Alexien Wonink las toen de volgende tekst van Dietrich Bonhoeffer:

Als je van iemand houdt  
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,  
dan is er op de wereld niets en niemand,  
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.  
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.  
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.  
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,  
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,  
blijf je daardoor met elkaar verbonden.  
Zeg niet....God zal de leegte vullen want geloof me  
Hij zal dat niet doen.  
Hij vult de leegte niet om, al is het in pijn,  
de band met elkaar te bewaren.  
Hoe mooier en rijker de herinneringen,  
des te zwaarder valt de scheiding;  
maar dankbaarheid zal de pijn van herinnering  
in stille vreugde veranderen.  
Het mooie van vroeger is geen doorn in het vlees,  
Maar een kostbaar geschenk dat je met je mee gaat dragen.

Blijf niet graven in je herinneringen; doe het van tijd tot tijd.  
Ook een kostbaar geschenk bekijk je slechts op bijzondere momenten.  
Daarbuiten is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Op zekere dag zal het dan  
vroeg in de morgen  
weer Pasen voor je worden  
net als toen  
en het verleden een bron  
van nieuwe kracht en vreugde.

## Muziekbundel bij Samenleesbijbel

Bij de liedjes uit de Samenleesbijbel is nu een bundel met pianobegeleidingen beschikbaar. Jan Marten de Vries componeerde de liedjes en begeleidingen speciaal voor de Samenleesbijbel, in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal met ruim 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze bijbel brengt de bijbel tot leven voor kinderen (en hun ouders), onder andere met liedjes.

### Dicht bij de bijbelverhalen

De liedjes uit de Samenleesbijbel blijven dicht bij de verhalen uit de Bijbel. Bij Daniel 6:19-25 kunnen kinderen bijvoorbeeld zingen over Daniël in de leeuwenkuil en bij Romeinen 8:31-39 zingen ze een loflied over een God die van ons houdt.

### Workshop: Zing de nieuwe liederen uit de Samenleesbijbel

Voor kerken, kinderkoren, scholen en gezinnen geeft Jan Marten de Vries workshops voor kinderen en hun ouders over de liedjes uit de Samenleesbijbel. Jan Marten de Vries is (kerk)musicus, pianist, componist en tekstschrijver. Zijn liederen zijn onder andere terug te vinden in Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. De workshops geeft hij samen met pianiste Jelena Popović. Voor het boeken van een workshop kunt u contact opnemen met Jan Marten de Vries. E-mail: [janmartendevries@hetnet.nl](mailto:janmartendevries@hetnet.nl)

De muziekbundel bij de Samenleesbijbel is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en kost € 24,95.

### Contactpersoon werkgroep:

Harriët Vroling (038-4470135 / [harrietvk@gmail.com](mailto:harrietvk@gmail.com)) en  
Jolanda Liefers (038-4470509 / [jjliefers@outlook.com](mailto:jjliefers@outlook.com)).

# Advent

De kaersttied is weer an'ebreuken  
de keersen stoan al kloor  
Et uus is mooi versierd en straekkies  
is 't zo maer weer ni-jjaar.

Iens, lang'eleden, bracht een engel  
Maria et berecht,  
dat sie as moejer was ekeuzen  
van 't Goddelijke lecht

En ieder jaar rond disse tieden  
dan deinken wi-j ieran.  
Dat iens Gods Zeune is geboren,  
veur ons..... veur alleman!

Riek van der Wulp  
Heerde  
Streektaal van Genemuiden

## KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

<b>6 dec</b>	9:30	Hervormde gemeente Oene	ds. E. Mijnheer
<b>13 dec</b>	9:30	Sionskerk Epe	ds. T.E. van Spanje
<b>20 dec</b>	9:30	Hervormde gemeente Heerde	ds. C. Hoek
<b>25 dec</b>	10:00	Vrije evangelische gemeente Heerde	ds. J. Weststrate
<b>27 dec</b>	9:30	Christelijke geref. Kerk Heerde	ds. P.W.J. van der Toorn
<b>3 jan</b>	10:00	Gereformeerde kerk Heerde	ds. G. Wijnstok

