

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

S. Bos-Boorsma
☎ 06-28430287
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 038-4478539
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJerman ☎ 038-4478600

H. IJerman
W. Westhoff

Hullenvweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

De liturgische kleur: groen

3 juli

9:30 Ds. I. Boersma-Prins *Afscheid KND*
19:00 Dhr. O. ten Napel *Jongerendienst*
Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn
avond Dhr. G. Koele
Oppas Carla van der Scheer en Marlinde Venema
Collecte 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

10 juli

9.30 Ds. R. Roukema, Zwolle
Koffie na de dienst
19:00 Ds. A.M. van de Wetering, Epe
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G.A. Jonker
avond Mw. H. van Marle-Westhoff
Oppas Alies Ordelman en Annelot Wonink
Collecte 1: Kerk 2: Beheer en onderhoud
Uitgang: Bloemenfonds

17 juli

9:30 Ds. P.J. Hofland, Wezep
19:00 Mw. W.J. Treep, Zwolle
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G. Koele
avond Mw. G.K. Smale-Tijssen
Oppas Mia Eilander en Julia de Weerd
Collecte 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Orgelfonds

24 juli

9:30

Ds. W. van Wakeren, Veenendaal

19:00

Ds. E.R. Veen, Zwolle

Leerdienst

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. J. Oldenhof-Colijn

Dhr. G.A. Jonker

Oppas

Esther van de Worp en Marjelle van Selm

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Zending

31 juli

9.30

Ds. P.J. Ros, Hasselt

19:00

Ds. R. Roukema, Zwolle

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. W. Westhoff

Mw. M. Eilander-Colijn

Oppas

Zwannette Eilander en Rianne Dijkslag

Collecte

1: Kerk 2: Beheer en onderhoud

Uitgang: Doelcollecte diaconie (**zie pag. 16**)

7 augustus

9:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

Dhr. G.P. Hartkamp, Wapenveld

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. W. Westhoff

Dhr. A.C. van de Beerecamp

Oppas

Annemieke Klein Tijssink en Anna Jansonius

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Orgelfonds

14 augustus

9.30

Ds. P.J. Hofland, Wezep *Koffie na de dienst*

19:00

Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. G.A. Jonker

Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

Oppas

Heleen Beekhof en Gerlien Boersma

Collecte

1: Kerk 2: Beheer en onderhoud

Uitgang: Bloemenfonds

21 augustus

9:30 Ds. R. Roukema, Zwolle
19:00 Ds. E.R. Veen, Zwolle
Oud. v. dienst ochtend Dhr. G. Koele
avond Dhr. W. Westhoff
Oppas Gertina Smale-Tijssen en Herjan Stoffer
Collecte 1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: Orgelfonds

28 augustus

9:30 Ds. I. Boersma-Prins
19:00 Ds. I. Jansen-Kleinjan, Ermelo
Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff
avond Dhr. A.C. van de Beerecamp
Oppas Minka Bolhuis en Marlinde Venema
Collecte 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: Doelcollecte diaconie (**zie pag. 18**)

4 september

9:30 Ds. P.J. Hofland, Wezep *voorbereiding H.A.*
19:00 Ds. J.P. van Ark, Wapenveld *Praisedienst*
Oud. v. dienst ochtend Dhr. T. Koetsier
avond Dhr. G. Koele
Oppas Carla van der Scheer en Annelot Wonink
Collecte 1: Kerk 2: Beheer en onderhoud
Uitgang: Diaconie

KERKKALENDER

24 aug. Uiterste inleverdatum kopij september
16 t/m 18 sep. Startweekend

MEDITATIEF

Om over na te denken

Afgelopen week waren Mark en ik in Zuid-Frankrijk op de RIMP (afkorting van Rassemblement International Militaire Protestant), ook dit jaar weer een bijzondere ervaring!

Diensten, workshops, ontmoetingen, zingen.... en dan met mensen uit zoveel verschillende landen. Prachtig! Een van de workshops was een meditatieve mars waar alleen de sportieve helft van ons als duo aan heeft deelgenomen: de reis van Abram was uitgangspunt. Op een aantal momenten werd een pauze ingelast en gelezen uit Genesis waarna je bij het vervolg van de tocht kon nadenken over je eigen reis door het leven.

Misschien leuk om een keer te doen als gemeente: op zondagmorgen door het Kloosterbos! Of met je gezin/familie/vriendengroep deze zomer ergens op een mooie plek!

Etappe 1 Genesis 11: 31 – 12: 4

Terach ging weg uit Ur. Samen met Abram, Sarai en Lot ging hij op weg naar het land Kanaan. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Daar stierf Terach. Hij was toen 205 jaar oud. De Heer zei tegen Abram: 'Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk, gelukkig en beroemd maken. Je zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: 'ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.' Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen zal ik straffen. Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan.

Opvallend dat vader Terach al begonnen was met de grote reis, maar hij blijft steken op de route, in Charan. De Heer spreekt tot Abram: verlaat je land, het huis van je vader...

Het is zowel: 'vervolg de ingeslagen weg, stop niet onderweg!' als 'laat achter je wat je weet en wat je hier hebt want Ik heb iets bijzonders voor je!'

Het lijkt wel of het vertrouwen van Abram, net als ons geloof, zowel gebouwd wordt op het fundament van familie en cultuur (de reis begint met vader Terach) als op een duidelijke breuk met het verleden dat je in beslag kan nemen: verder trekken op het appél God persoonlijk te ontmoeten, om voor zijn belofte te kiezen en zelf tot zegen te zijn voor diegenen die dezelfde reis ondernemen.

Gebod: Dank U Heer voor het mysterie van het geloofsvertrouwen: voor dat waar we op mogen bouwen en voor dat wat we achter ons mogen laten! Dank U voor wat ons heeft gemaakt tot wie wij zijn, onze ervaringen, onze ontmoetingen met anderen, onze gezinnen en families waar we deel van uitmaken. Maar ook dank Heer voor de overgangen in ons leven. Help ons om niet vast te houden aan valse zekerheden die ons kunnen tegenhouden en waarvan U ons vraagt ze los te laten opdat we deel krijgen aan uw beloftes. Amen

Etappe 2 Genesis 12:6-12:9

Abram en zijn familie kwamen in Kanaan, waar in die tijd de Kanaanieten woonden. Ze reisden door tot de eik van More bij de stad Sichem. Daar zag Abram de Heer. De Heer zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.' Toen bouwde Abram daar een altaar voor de Heer. Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel en Ai zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar en hij bad tot de Heer. Abram ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de andere, tot in de Negev-woestijn.

Abram gaat ontdekken dat de belofte voorafgaat aan de gehoorzaamheid. De belofte van God is niet afhankelijk van onze gehoorzaamheid of houding. De belofte staat: de genade van God is altijd het eerste, het voornaamste.

Het plan van God met onze levens, de keuze van God, zijn genade voor ons komt vóór alle antwoorden van onze kant. Is dat niet geweldig?

Een motivatie om onderweg door het leven te luisteren naar God!

Als je je realiseert dat de genade van God altijd het eerst komt dan ontdek je de ware aard van de liefde van God. In vers 8 staat: Abram bouwde een altaar voor de Heer en **riep de Heer aan bij zijn Naam.**

De naam, dat is de persoon, zijn wezen.....God kennen en Hem aanroepen bij zijn Naam dat is Hem kennen als God van liefde en ons toevertrouwen aan zijn liefde. Realiseren wij ons dat Gods beloften vóór het antwoord komt van onze kant?

Gebod: Heer, wij danken U voor uw genade die als eerste komt in onze levens. Dank U dat Jezus is gekomen toen wij nog zondaars waren. Geef dat het ons verlangen is U te volgen en te luisteren naar U als antwoord op Uw liefde. Amen

Tot zover...tijdens de marstocht van afgelopen week waren er zo 7 etappes, tussenstops om even te luisteren en na te denken.

Een goede reistip met de vakanties voor de boeg: bouw wat tussenstops in, heb je bijbel bij de hand en probeer lezend, biddend, luisterend de link te leggen met je eigen leven.

Een goede zomer toegewenst,
ds. Ida Boersma-Prins

Zangdienst zondag 14 augustus

ZING HET LIED VAN DE ANDER!

Zondagavond 14 augustus staat er een zangdienst op het programma dat het thema heeft: zing het lied van de ander! Een aantal jaren hebben we deze zomerzangavond gevuld met verzoeknummers die u kon indienen en daarbij werd gevraagd: waarom vind jij dat lied zo mooi? Wat doet het met je?

Deze keer hebben we een andere insteek nl. dat u/jij eens op een ander afstapt - misschien wel iemand die je niet zo goed kent, maar wel eens beter wilt leren kennen! - en dat je vraagt: wat is eigenlijk j uw lievelingslied? En wil je me vertellen waarom? Misschien is dat wel een lied dat je zelf helemaal niet mooi vindt, maar juist omdat die ander jou zijn of haar verhaal vertelt ga je het lied waarderen. Zing het lied van de ander!

De liederen en de verhalen kunnen aangevraagd worden bij de zangdienstcommissie: Ben Keizer, Korrie van Piekeren en ds. I. Boersma.



IN MEMORIAM

Johanna Hermanna Wilhelmina Reitsma-Rook
*15 februari 1917 †6 juni 2016

In de hoge leeftijd van 99 jaar overleed mevrouw Reitsma na moeilijke weken waarin duidelijk was dat haar einde naderde, maar wanneer? Werd rondom haar nog wel gezegd dat het fijn zou zijn als ze honderd zou worden, zelf verlangde ze naar het huis van de Heer! Het lied dat ze uitkoos om te zingen bij haar gedachtenis in de kerk spreekt boekdelen:

'op U mijn Heiland blijf ik hopen' en 'vervul o Heiland het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbeidt'. In dankbaarheid en liefde kijken we terug op haar leven. Een actief leven... ze vertelde altijd met een lach - toen haar benen dienst weigerden de afgelopen jaren - hoe ze in haar jeugd lange wandelingen maakte: de langste wandeling was van Hilversum naar Gouda! (zo'n 50 kilometer?) En als je keek naar de prachtige borduurwerken op haar kamer dan wist je dat haar handen niet vaak stil hebben gelegen.

Ze trouwde met Douwe Reitsma, die vanuit Heeg met zijn ouders en broers naar Hilversum 'emigreerde'. De familie Reitsma runde daar eerst een bakkerij en later een kruidenierszaak.

De liefde tussen beiden bloeide al op in de tweede klas van de lagere school, maar verkering werd het pas op hun 18^e en met 23 jaar werd er getrouwd. De levenslange samenwerking begon: eerst de winkel in Hilversum maar na de oorlog zochten ze een andere broodwinning en ze pachtten een stuk grond in Heerde: de Koerberg, waar een prachtig vakantieverblijf werd opgebouwd. Nu heeft iedereen z'n eigen kooktoestel op de camping maar destijds was je in vol pension en werd er door mevr. Reitsma en het team gekookt. Wanneer om 12 uur de klok luidde op het terrein ging iedereen naar het hoofdgebouw om daar te eten.

Hoe druk het ook was: tijd voor geloof en kerk was vanzelfsprekend en heeft altijd hun levensritme bepaald.

Toen het bedrijf later door dochter en schoonzoon werd gerund konden meneer en mevrouw Reitsma gaan genieten van hun kleinkinderen en van reizen met de camper, tot zelfs in Israël. Overwinterd werd er in Spanje waar ze met veel enthousiasme deel uitmaakten van de geloofsgemeenschap daar.

De kinderen plaatsten boven de overlijdensaankondiging de bede "Zegen mij op de weg die ik moet gaan".... we bidden dat haar besluit om haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap tot zegen zal zijn van anderen. Dat het tot troost mag zijn van de familie dat hun moeder en oma in leven en sterven heeft ervaren dat God haar burcht en schuilplaats was.

Ds. I. Boersma-Prins

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verlag van de vergadering gehouden op 22 juni 2016

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Kolossenzen 2. Wij zingen lied 969 en de voorzitter gaat ons voor in gebed. Er zijn 3 afmeldingen.

De agenda wordt vastgesteld, de kerkenraadsnotulen van 23 mei worden doorgenomen en de actiepunten besproken.

De ingekomen stukken worden doorgenomen. Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente om elkaar te kunnen (onder) steunen!

De deelnemers die in de zomervakantie naar Roemenië gaan helpen vertrekken op 23 juli. In de ochtenddienst van 17 juli zal hieraan aandacht worden geschonken.

De diaconie blijft actief met werven van nieuwe leden. Ook zal er aandacht worden geschonken om de mailadressen van de gemeente up-to-date te houden.

Ook, al is de zomer ingegaan, de organisatie voor de kerstnachtdienst is in volle gang. Verder is de kerkenraad verheugd u te kunnen melden dat er 3 juli a.s. weer een doopdienst wordt gevierd. We evalueren samenkomst 'Kinderen op schoot'. Ondanks slechts drie aanmeldingen, was de opkomst goed met ca. 15 kinderen en daarnaast ouders en grootouders.

De samenkomst werd heel goed ontvangen en de kerkenraad ziet daarom hier graag een vervolg in.

De Startzondagcommissie is al bij elkaar geweest. Er wordt een mooi programma in elkaar gezet voor het weekend van **16 t/m 18 september**. Noteert u het alvast in uw agenda? De kerkrentmeesters zijn druk bezig met het werven van nieuwe leden. Vele handen maken licht werk! Helpt u ook mee?! Verder zijn zij o.a. actief met het creëren van financiële steun voor het project 'glas-in-lood' ramen.

Dit jaar zal er weer een 'Groothuisbezoek' gepland worden en hiervoor worden de kerkenraadsleden, pastoraal medewerkers en contactpersonen weer toegerust op zaterdagochtend 15 oktober. Hierdoor zal de bijeenkomst welke gepland stond op 19 oktober komen te vervallen.

De scribe heeft weer een uitnodiging ontvangen voor visitatie door de classis.

Wij zullen dit begin 2017 plannen.

De bijeenkomst voor nieuwe leden is als prettig en waardevol ervaren en de kerkenraad zal voor ieder jaar een bijeenkomst gaan inplannen.

Tijdens de rondvraag wordt aangegeven dat de Jan Lighthartschool een morgen bij onze kerk op visite is geweest. De kinderen hebben een rondleiding door de kerk gehad en e.e.a. uitgelegd gekregen. Een waardevolle ontmoeting! Verder hebben wij ds. Veen uit Zwolle bereid gevonden om tijdens de periode van 18 juli t/m 1 augustus, indien nodig, dienst te doen bij begrafenissen. In deze periode is er nl. geen vervanging binnen de classis. Voor overige zaken kan de gemeente beroep doen op de leden van de kerkenraad en pastoraal medewerkers.

Ties Koetsier sluit de vergadering met een gedicht van Ina v.d. Beek met de titel 'Naar Jezus'.

Mia Eilander-Colijn
Scribe

MUTATIES

Geboren:

Tygo van den Esker

Lorenzo Sneller

Overleden:

- Mw. J.H.W. Reitsma-Rook

Mw. M.C. Buitenkamp-Hendriks

Verhuisd:

Fam. Z.J. Eilander

Mw. M. Wolf

Fam. A.J. Riphagen

Ingeschreven:

Fam. J.H.D. Haas-IJzerman

Uitgeschreven:

dhr. H.A. Boschman

Mw. A.R. Hoekman

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte 31 juli: Schuilplaats 't Harde

Informatie over de leefgemeenschap

Bij het EBC tel je meer dan 120 mensen. Ruim 40 **bewoners** die we opvangen en begeleiden - zij zijn tussen de 17 en 45 jaar en ervaren psychosociale problemen. Daarnaast vind je er 40 **werkers** - gemotiveerde en bekwame mannen en vrouwen die zich in werk en leven laten inspireren door het geloof in Jezus Christus. En dan zijn er nog de 40 **kinderen** van de werkers. Op twee van onze locaties staat **opvang en begeleiding** centraal. Structuur en ritme zijn hier belangrijke pijlers onder het proces van **verantwoordelijk en zelfstandig worden** dat onze bewoners door-lopen. Daarnaast hebben we twee locaties voor begeleid **zelfstandig wonen**.

Hier wonen bewoners in principe zelfstandig, maar er is nog wel de veiligheid van een hulpverlener die stand-by is. Onze vier locaties zijn allemaal te vinden in de regio Elburg. Op onze locaties zijn verschillende werkprojecten waarin de bewoners werkzaam zijn. Deze werkplaatsen zijn ook geschikt voor **dagbestedingstrajecten**.

We vormen samen een christelijke zorggemeenschap. Onze visie is dat het goed is voor mensen om **samen** te leven. En dan ook echt samen. Groot of klein, sterk of zwak. We willen samen vooruit komen, daarbij helpen we elkaar. Die hulp verlenen we professioneel - maar minstens zo belangrijk... we doen het met hart en ziel.

Het EBC is een plek waar mensen die vastgelopen zijn, opgevangen en begeleid worden. Dat vastlopen kan met allerlei problemen te maken hebben.

De één kampt met zware depressiviteit. De ander komt in een moeilijk pakket omdat er totaal geen regelmaat in zijn of haar leven is. Weer iemand anders zit in de knoop omdat oude trauma's boven komen drijven, bijvoorbeeld een gewelddadige thuissituatie of een pest-verleden. Ook zijn er bewoners die erg veel last hebben van faalangst of mensen die een veilige omgeving nodig hebben omdat ze niet lang geleden zijn afgekickt van een verslaving aan drugs of alcohol.

Elke bewoner zit dus weer in een andere probleemsituatie. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze tussen de 17 en 45 jaar zijn en een hulpvraag hebben.

Het EBC is een christelijke instelling, bewoners hoeven dat niet te zijn. Het is wel belangrijk dat bewoners de christelijke identiteit van het EBC respecteren.

De locaties, die per locatie verschillen van doelgroep:

- **De Eikenhorst:** gedurende 6 - 9 maanden inzicht te krijgen in eigen persoon en functioneren. Voor mensen tussen 18 en 35 jaar.
- **De Schuilplaats:** Voor mensen in de leeftijdsgroep tussen 17 en 45 jaar, die training en het aanleren van vaardigheden nodig hebben. Tijdsduur: ongeveer 12 maanden.
- **De Kade:** zelfstandig/begeleid wonen.

Voor wie ?

Voor mensen die zich in bovenstaande omschrijvingen kunnen vinden:
NL70 INGB 000 300 7700 ten name van Stichting Vrienden van het
EBC in 't Harde

Namens de diaconie,
Greet IJerman

Doelcollecte 28 augustus: Rode Kruis

Een grote hongersnood dreigt voor minstens 42 miljoen mensen in Afrika. Door het weerfenomeen El Nino is er al maanden extreme droogte in verschillende landen in het continent, met grote water- en voedseltekorten tot gevolg.

Het Rode Kruis maakt zich zorgen en wil hongersnood voorkomen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen of: NI19ING-
B0000007244

Namens de diaconie,
Wilfred Put

SchuldHulpMaatjes gezocht in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten

De schuldenproblematiek in Nederland groeit. Ook in de gemeente Heerde. Daarom hebben een aantal kerken in de gemeente Heerde besloten om aan te haken bij de aanpak van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Deze vereniging heeft een aanpak ontwikkeld die zich niet alleen richt op het oplossen van schulden, maar ook om deze te vóórkomen. Deze aanpak bestaat uit: financiën op orde brengen; gedragsverandering; vicieuze cirkel van schulden doorbreken; op eigen benen staan. Deze werkwijze kan samengevat worden in de slogan: 'Samen lukt 't...' Meer informatie over de aanpak van SchuldHulpMaatje kunt u vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl

Wat wordt er van een SchuldHulpMaatje verwacht?

- Helpt en moedigt aan, maar neemt nooit over wat een hulpvrager zelf kan of hoort te doen. Deze blijft zelf verantwoordelijk.
- Handelt uit naastenliefde, maar is ook deskundig.
- Voelt zich betrokken bij de doelgroep.
- Heeft een open houding.
- Kan klaar staan voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder daarover te oordelen.
- Is initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel.
- Is opgewassen tegen teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien onvoorspelbaar gedraagt.
- Investeert voortdurend in training en bijscholing en is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de training van 3 dagen en is ook bereid om daarna geregeld (6-8 x per jaar) te overleggen met coördinator en collega maatjes.
- Is bereid zich in principe minimaal 2 jaar in te zetten.
- Is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.

Als u zich in bovenstaande eigenschappen van een maatje herkent en in de gemeente Heerde als maatje aan de slag zou willen gaan dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: SHMHeerde@kpnmail.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over deze oproep.

Namens de diaconie
Marijke van der Heide

ZWO

Spaar postzegels en kaarten voor de zending

Ook deze zomer willen we weer uw aandacht vragen voor het inzamelen van kaarten en postzegels! In de komende periode worden waarschijnlijk weer een aantal kaarten verstuurd. Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat alle kaarten en postzegels eventueel geld waard zijn...

Opbrengst 2015

In 2015 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2015 is totaal € 23.996. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van de GZB en Kerk in Actie. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Zo verkopen ze bijvoorbeeld een bepaald type ansichtkaart aan iemand in Hongarije of duizend stuks van een specifieke postzegel aan een handelaar in China. Wat geen waarde heeft zijn **de dubbele kaarten die in een envelop** verzonden zijn. Die kunt u zelf bij het oud papier doen. Uitzondering hierop zijn **dubbele kaarten van Anton Pieck, Kinderpostzegels, Voor het kind en zelfgemaakte kaarten.**

De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus in de hal van de kerk. **U mag de postzegels op de kaarten laten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of gescheurd te worden.** De kaarten leveren soms nog meer op dan de postzegels.

Alvast hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

Voorjaarszending

De voorjaarszendingscollecte heeft in 2016 een bedrag opgeleverd van € 1.323,50.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

15-5	Zending	€ 320,45
	Diaconie	€ 287,00
	Jeugd en jongerenwerk	€ 273,77
22-5	Diaconie	€ 204,15
	Beheer en onderhoud	€ 125,64
	Bloemenfonds	€ 126,99
29-5	Diaconie	€ 149,40
	Kosten eredienst	€ 139,89
	Orgelfonds	€ 136,65
5-6	Kerk	€ 173,23
	Beheer en onderhoud	€ 161,84
	Doelcollecte diaconie	€ 159,61

Giften

Giften kerk via mw. H. van Marle € 25,00

Jan IJzerman

Giften voor PBD

Via Albert Jonker	€ 10,00
Via Geke Landman	€ 10,00
Via Piet Heres	€ 10,00
Via Aart van Egteren	€ 50,00

Alle gevers hartelijk dank!
Piet Heres

Opbrengst oud papier

14-04-2016 € 272,31

Hartelijk bedankt!
Dini van Raalte

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.



OUD-PAPIER!!!!

In augustus wordt er i.v.m. de vakanties, geen papier opgehaald op de route door het dorp.

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en beeldbuis TV's niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

STARTWEEKEND 2016

Deel je leven.

Dat is het thema voor het komende kerkelijke jaar, en daarmee ook voor ons startweekend dat we van 16 t/m 18 september vieren. Op de site van de PKN staat hierover het volgende:

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.

Samen delen met alle generaties begint zoals gebruikelijk bij de oudste. Ook dit jaar is er een sing-inn op Rehoboth op de vrijdagavond. Verschillende generaties kunnen zich uitleven op zaterdagavond bij het volleybaltoernooi. Denk vast na over het samenstellen van een team.

De zondag begint zoals altijd, met een dienst waarbij net als afgelopen jaar de kinderen hun eigen dienst zullen hebben die we natuurlijk wel gezamenlijk beginnen en afsluiten. Na de dienst weer gezellig koffie/thee en taart (ook dit jaar zoeken we weer baksters en bakkers).

Tot de lunch waar we ook dit jaar weer op een grote opkomst hopen, gaan we activiteiten doen die passen bij het thema. We gaan er nu niks over zeggen maar het beloofd anders te worden dan we gewend zijn.

Houd dus het weekend van 16 t/m 18 september vrij.

Een hele goede en gezegende zomer gewenst,
met hartelijke groet,
De startweekendcommissie

WINTERWERKBOEKJE

Zoals gebruikelijk wordt er voor het winterseizoen **2016-2017** een boekje gemaakt met daarin alle informatie omtrent de clubs, gesprekskringen, bijbelkringen, PBD, commissies etc.

Om deze informatie up-to-date te hebben een oproep aan de verschillende kringen, clubs, om info aan te leveren. Graag voor **15 juli** zodat alles in september in een boekje kan verschijnen.

Deze informatie kan gestuurd worden naar:
Trijnie de Jong
038-4470577
g.de.jong1@hetnet.nl



HANDS TOGETHER 4 ROMANIA REIS



In februari heeft u voor het eerst in ons mooie kerkblad kunnen lezen over deze reis. Nu 5 maanden later begint het al aardig vorm te krijgen. Het project is gekozen, de vliegreis en het pension zijn geboekt en de werving van sponsorgelden draait op volle toeren.

Het project: Voor een tienerstel met een baby zal een huis gebouwd gaan worden. Zij wonen nu in een ruïne, welke na komende zomer zal worden afgebroken, mede i.v.m. instortingsgevaar. We verwachten dat de fundering al gestort is wanneer we aankomen, zodat we direct met opbouwen kunnen beginnen en het huis onder de pannen kunnen krijgen. Mocht dit niet geheel lukken dan is toegezegd dat dit op tijd afgemaakt gaat worden.

Vliegreis en pension: We vliegen vanaf Dortmund naar Tirgu Mures. Daar zullen we worden afgehaald door Liviu en Dick Krabbendam (voorzitter SNR). Ons pension staat in het hart van de stad Sighisoara, zodat we ook van het mooie historische centrum kunnen genieten.

Sponsorgeld: Wat zijn wij onder de indruk van de steun die we krijgen. Op dit moment hebben we al € 3.600 mogen ontvangen. Wat een zegen!

Eerst was er de 4MEE avond in de kerk met stampottenbuffet. Ook ontvingen we een spontane collecte (N-Holland) en giften. Verder zijn de volgende acties georganiseerd: steigerhouten tuinmeubelen maken en verkopen, het sponsordiner, de statiegeldactie, een halve marathon. De volgende acties lopen nog: chocolade repen verkopen en klusdagen. Wat kunnen de jonge mannen werken: tuinonderhoud en -aanplant, behangen en kozijnen repareren. Fijn dat u deze klussen heeft aangeboden. Overall is er vakwerk geleverd en alleen maar tevreden klanten. Het gaat helemaal goed komen met deze mannen komende zomer. Voor de bouw zal een bedrag van € 3.500 nodig zijn. Er kan dus zelfs iets extra's gedaan worden. We denken hierbij aan de inboedel voor het huis.

We zijn dankbaar dat het zo goed gaat en hopen op een mooie reis.

Namens alle deelnemers een dank voor uw steun,
Gerhard Koele

BEDANKJE

Per 16 juli ga ik verhuizen naar Garsteland 9 3851 MJ in Ermelo (telefoonnummer: 0341 843545). Ik zal nog veel in Wapenveld komen, ons huis is (nog) niet verkocht, dus de tuin e.d. blijven dan nog even onder de aandacht.

Mijn man Aart gaat per 2 juli over naar een andere PG afdeling, in Randerode, Apeldoorn, afdeling Nieuw Bakenberg, kamer 4. Aart heeft lichamelijk en geestelijk veel ingeleverd, hij is vaak afhankelijk van zorg. Bewonderenswaardig hoe Aart ook hier mee omgaat!

Dank voor het meeleven in ons gezin.

Hartelijke groet,
Bertha Stokkink-de Leeuw

BEDANKJE

Het is mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, dus doe ik het via deze weg (wijzer).

Na mijn verblijf in het ziekenhuis, vanwege een operatie en bij mijn thuiskomst, de vele kaarten en de bloemen van de kerk: het was hartverwarmend.

Ik voel me inmiddels helemaal "thuis" bij de Petruskerk.

Pastoraal medewerker Marieke en Ds. I. Boersma ook hartelijk dank voor uw bezoeken.

Hartelijke groet,
Marianne Eilander-Langendoen

TERUGBLIK NACHT VAN HET GEBED

Wapenveld 27/28 mei 2016

Op vrijdagavond 20:00 uur begon in de zaal achter de 'Brugkerk' aan de Kanaaldijk de Nacht van gebed voor de lijdende kerk met ongeveer 15 personen. Arend Kersing van de ontvangende kerk, opende de bijeenkomst met welkom, gebed en een lied. Piet probeerde op zijn 'orgel' de zang te begeleiden. Na een 2^e lied leidde Joke van Weeghel ons in het eerste gebedsblok voor Eritrea. Ze las een Bijbeltekst, daarna keken we het filmpje van 'Open Doors' over onze broers en zusters daar, en na nog een lied mochten we bidden voor dit land aan tafeltjes in groepjes van 4 à 5 personen, aanvankelijk 3 tafels, later 4. Met een lied besloten we dit blok.

Rond 21:00 uur startte Jan Dijk het blok over Noord-Korea met een Bijbellezing, waarna het filmpje volgde en de gebedstijd. Na een lied ter afsluiting volgde de eerste pauze, waarin we ons inwendig konden versterken met allerlei lekkers en vocht, keurig verzorgd door Joke. Rond 21:50 uur hervatte Bertus de gebedstijd met het volgende blok, nu over het Midden-Oosten.

Omdat er nu meer dan 20 personen waren, werd een 4^e groep bidders gevormd. Het was heel fijn dat het aantal aanwezigen vanaf toen op 20 bleef of zelfs net iets daar boven.

En zo werd het door ons opgestelde programma afgewerkt en we hadden goede gebedsblokken. Alleen toen we na het Tunesië-blok

door Jan toe waren aan de 3^e pauze stelde Bertus voor om meteen het laatste blok (over Columbia) erbij te nemen inclusief de afsluiting, zodat we wat eerder klaar zouden zijn. Dat deden we dan ook en na een krachtig gebed van Bertus sloten we de NvG tegen 02:00 uur af. We kijken terug op een goede avond. Wat opviel was dat het aantal deelnemers (31) dit jaar nog al wat lager was dan vorig jaar, toen het totaal aantal bezoekers geschat werd op ongeveer 50 en er rond 22.00 uur - het drukste moment - ongeveer 40 bezoekers aanwezig waren. Mogelijk was de oorzaak daarvan, dat er diezelfde avond en nacht nog andere acties waren.

Piet van 't Hoog

NBG

Een Groene Bijbel dankzij recycleactie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Tijdens het GroenGelovig-congres werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.

Recycle-actie vrijwilligers NBG

Vrijwilligers van het NBG reageerden daarop met groot enthousiasme. Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

GroenGelovig-congres

Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel. Tijdens het congres ondertekenden diverse organisaties, waaronder Kerk in Actie, Tear en het NBG, de Groene Belofte. Daarmee ondersteunen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: 'Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping'.

Het belang van duurzaamheid

Stefan van Dijk licht toe: 'Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Daarom hebben wij de belofte ondertekend en brengen we ook de Groene Bijbel uit'.

Sybout van der Meer voorzitter van het NBG

Dominee Sybout van der Meer is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Van der Meer volgt Marleen de Pater op, die in december 2015 overleed.

Waarneming

Tijdens de ziekte van Marleen de Pater nam Sybout van der Meer de voorzitterstaken waar. Na haar overlijden trad Van der Meer op als waarnemend voorzitter. De ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft Van der Meer eind mei benoemd tot nieuwe voorzitter.

Emeritus predikant

Sybout van der Meer (1946) is al enkele jaren betrokken bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In 2008 nam hij zitting in het bestuur. In april bezocht hij met directeur Rieuwerd Buitenwerf de World Assembly van de United Bible Societies. Van der Meer is lid van de Doopsgezinde Gemeente en was tot zijn pensionering gemeentepredikant in onder meer Heerenveen en Haarlem. Daarnaast vervulde hij diverse (internationale) bestuursfuncties; zo was Van der Meer voorzitter van World Vision (2009-2015) en richtte hij in 1993 Habitat for Humanity op.

Drie: groot – groter – grootst

Misschien kent u wel uitdrukkingen als: 'Driemaal is scheepsrecht' of 'Al het goede komt in drieën'. Waar deze uitdrukkingen precies vandaan komen, is onzeker, maar het getal drie speelt een grote rol. En dat heeft weer te maken met de bijzondere positie van het getal drie in de Bijbel. Het getal drie wordt vaak verbonden met volheid, net als de getallen zeven en twaalf. Het getal is een teken van compleetheid. Vaak denken mensen dan aan de drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Dit begrip komt in de Bijbel voor, maar er zijn wel teksten die 'Vader', 'Zoon' en 'heilige Geest' noemen:

Zo moeten de leerlingen de mensen dopen 'in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest' (Matteüs 28:19). Het getal drie betekent ook dat iets versterkt wordt. Als iets driemaal of in drieën

gebeurt, is er iets bijzonders aan de hand. Noach laat bijvoorbeeld driemaal een duif uitvliegen om te zien of de aarde al weer droog is (Genesis 8:8-12). En bij Abraham komen drie mannen op bezoek om hem te vertellen dat hij en Sara een zoon zullen krijgen. Sara bakt dan brood van drie maten fijn meel: hun gastvrijheid kent dus geen grenzen (Genesis 18:1-15). Je zou dus kunnen zeggen dat drie de overtreffende trap is: niet groot of groter, maar grootst.

Ook in andere verhalen speelt het getal drie een rol:

- De schenker en de bakker dromen over drie druivenranken en drie manden met brood. Over drie dagen zullen ze beiden een hoge plaats krijgen: terug aan het hof, of opgehangen aan een paal (Genesis 40:9-19).
- Bileam slaat zijn ezelin driemaal. Hij is dus niet zomaar boos, maar echt woedend. Tegelijkertijd blijkt zijn ezelin al drie keer een engel op de weg te zien (Numeri 22:21-35).
- David maakt drie buigingen naar zijn vriend Jonatan als ze afscheid van elkaar nemen, een teken van echte eerbied voor hem (1 Samuël 20:41).
- De stad Nineve is zo groot dat je wel drie dagen nodig hebt om er doorheen te trekken. Jona gaat echter niet verder dan één dagreis. Hij wil dus, ook nadat hij drie dagen in de buik van een vis zat (Jona 2:1), niet echt zijn best doen om Gods boodschap aan de inwoners te vertellen (Jona 3:3-4).
- Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent (Matteüs 26:75). Maar na Jezus' opstanding zegt hij ook drie keer dat hij van Jezus houdt (Johannes 21:15-17).

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, kom je het getal drie door de hele Bijbel heen tegen. Een teken van groot - groter - grootst, van volheid en compleetheid. Ook de bekende woorden 'Geloof, hoop en liefde' komen met z'n drieën (1 Korintiërs 13:13) en de meeste van deze drie is de laatste, de liefde. Al het goede komt in drieën. Niet groot of groter, maar grootst: het gaat om de liefde.

Contactpersonen werkgroep:
Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com en
Jolanda Liefers, 038-4470509 / jlliefers@outlook.com.

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

3 juli	09:30	Hervormde gem. Vorchten	Ds. G.J. van der Top
10 juli	09:30	Geref. Kerk Vrijgemaakt W'eld	
17 juli	09:30	Hervormde gem. Heerde	Ds. C. Hoek
24 juli	10:00	Evangelische gem. Immanuël	Ds. J. Zomer
31 juli	09:30	Protestantse gem. Wapenveld	Ds. P. Ros
7 aug	09:30	Sionskerk Epe	Ds. T.E. van Spanje
14 aug	09:30	Nederlands geref. Kerk Wapenveld	
21 aug	09:30	Christelijk geref. Kerk Heerde	Ds. P.W.J. v.d. Toorn
28 aug	10:00	Vrije evang. gem. Heerde	Ds. J.M. Weststrate
4 sep	09.30	Gereformeerde kerk Heerde	Ds. G. Wijnstok

