

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije
☎ 038-4478444
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W.Westhoff

Hullenweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: Groen

7 juni

Eerste zondag na Trinitatis

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Kinderdienst*

19:00 *Jongerendienst verzorgd door toneelvereniging "De Orde Der Dwazen"*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. T. Koetsier

avond Dhr. G. Koele

Oppas Minka Bolhuis en Marlinda Venema

Collectes 1: Jeugd en jongerenwerk 2: Kerk
Uitgang: Orgelfonds

14 juni

Tweede zondag na Trinitatis

09:30 Ds. R. Koning uit Putten *Koffie na de dienst*

19:00 Ds. N. Eygenraam uit Zwolle

Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff

avond Mw. M. Eilander-Colijn

Oppas Carla van der Scheer en Annelot Wonink

Collectes 1: Kerk 2: Diaconie
Uitgang: beheer en onderhoud

21 juni

09:30 Ds. H Jansen uit Ermelo *Begin van de zomer*

19:00 Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld
Themadienst

Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn

avond Dhr. A. C. van de Beerecamp

Oppas Alies Ordelman en Julia de Weerd

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: Doelcollecte diaconie

28 juni

09:30	Ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle
19:00	Ds. W.A. van Wakeren uit Veenendaal
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. T. Koetsier
	avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
Oppas	Mia Eilander en Marjelle van Selm
Collectes	1: Diaconie 2: Kosten erediensten Uitgang: beheer en onderhoud

5 juli

09:30	Ds. I. Boersma-Prins <i>Afscheid KND</i>
19:00	Dhr. Pieter Zwart <i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Mw. M. Eilander-Colijn
	avond Dhr. G. Koele
Oppas	Diana Kamphuis en Ryanne Dijkslag
Collectes	1: Doelcollecte jeugd 2: Kerk Uitgang: Bloemenfonds

KERKCALENDER

- 6 juni Oud papier ophalen in het dorp
- 24 juni Uiterste verschijning inleverdatum kopij voor juli
- 4 juli Verschijningsdatum julinummer Wegwijzer

Om over na te denken

Hebt u Pinksteren gevierd, het feest van de Geest, de Trooster? God die bij je wil inwonen.... en wat heb je dat nodig in een tijd waarin je bestormd wordt door grote vragen.

Bij het Groot Huisbezoek van afgelopen jaar kregen alle gespreksleiders een boekje mee bij het thema "Met hart en ziel"; 10 moeilijke vragen en hun antwoorden. Bij het eerste hoofdstuk is het al raak: de moeilijkste vraag.....waarom is er zoveel lijden als God liefde is?

Kern: *als iemand weet wat lijden is, dan is het Jezus wel. God is in het lijden aan het kruis. In geen enkele andere wereldgodsdienst dan het christendom komt God zelf naar deze wereld om het lijden van mensen op zich te nemen en te dragen.*

De grote 'waaromvraag' wordt op vele manieren gesteld. Waarom overkomt mij dit? Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Waarom is er ook zoveel willekeur? De een gaat het voor de wind, de ander wordt getroffen door ramp op ramp. Waarom doet God er niks aan? Al die vragen worden ook in de Bijbel zelf gesteld, lees de psalmen er maar op na.

Antwoorden: soms ontdekken mensen gaandeweg antwoorden, als een persoonlijk woord van God voor hen. Vaak achteraf. 'God heeft mij gedragen door de moeiten heen'. 'In alles wist ik toch: God is er, Hij ziet me'. 'Wat me overkwam heeft iets goeds uitgewerkt, ik heb er ook van geleerd, over God, over mezelf.'

Gods liefde

In al die antwoorden klinkt door dat God niet ver weg blijft, dat Hij zich bekommert om mensen. Zo kom je God ook tegen in de Bijbel, Hij ontfermt zich over het volk in slavernij. En in Jezus komt Hij zelf naar deze wereld vol chaos en lijden. De weg naar het Koninkrijk blijkt dan niet een simpele rechte lijn te zijn, maar een weg die door de diepte gaat en langs het kruis voert. Het kruis is daarom voor veel mensen een teken van herkenning en troost: Jezus weet van mijn pijn. Het kruis kan alleen dat teken zijn, omdat het niet het einde is: de opstanding volgt. Het lijden en de dood hebben niet het laatste woord. Pasen is niet voor niks het Grote Feest dat in de kerk gevierd wordt. Waar is God in het lijden? Daar, aan dat kruis. God doet er wel degelijk wat aan.

Kwaad

Deze wereld is niet alleen maar 'goed'. Ieder mens verlangt naar een betere wereld waarin geen onrecht, onderdrukking, honger en geweld meer is. Op de een of andere manier lukt het ons niet om dat voor elkaar te krijgen, hoe we ons best ook doen. Het kwaad blijft en neemt soms demonische gestalten aan. 'De duivel is onder ons' concludeerde Ruud Lubbers toen hij een tijdlang gewerkt had als commissaris voor de vluchtelingen bij de VN. God verdrijft dat kwaad niet met één knip van zijn vingers, maar langs de moeizame weg van het kruis, de weg van de liefde. Daarbij worden mensen niet uit- maar ingeschakeld. God zoekt onze liefde, wil relatie met mensen. Dat veronderstelt vrijheid en de mogelijkheid om te kiezen, ook voor het kwaad. Naast het lijden wat ons overkomt (je kunt er niks aan doen) is er ook lijden dat we elkaar aandoen. Daar heeft God niets mee te maken, het zijn mensen die elkaar bezeren en pijn doen. Voor die tekorten kwam Jezus in de wereld. Hij biedt vergeving, een nieuwe kans.

God en Lot

Is er een groot,
onmetelijk verstand,
een brein dan van tevoren uitwerkt
wat gebeurt,
is er misschien een God,
die niet verschilt,
van dat,
waarvoor ik geen verklaring weet:
ons lot?

die God,
weet ik
die is er niet.

Er is in naam van God
een man geweest,
een Jood,
een man die vol
ontferming was
en zeer bewogen over
ieder mens
in nood.
Die is er nog.

In Memoriam Karel Ferdinand van Oosten

***23 maart 1929 † 26 april 2015**

Op 26 april 2015 overleed Karel Ferdinand van Oosten in de leeftijd van 86 jaar. Na een prachtige voorjaarsdag waarop hij had genoten van zijn wandeltocht langs uitbottende bomen werd hij de volgende dag niet meer wakker en een aantal dagen later overleed hij.

Karel van Oosten werd geboren en groeide op in Maassluis, als dienstplichtig militair werd hij uitgezonden naar het voormalige Nederlands-Indië, getrouwd met Miep werd de volgende woonplaats Zeist, daar werden ze de gelukkige ouders van Annemarie en Cora. Na de pensionering kwam de verhuizing naar Wapenveld, dichtbij Gijs Jan en Annemarie en de kleinkinderen Marjelle en Gijs. Er werd een hechte vriendenkring gebouwd en ze maakten vrolijk deel uit van onze kerkelijke gemeente: samen bij de gespreksgroep, Miep bij de organisatie van de Wereldgebedsdag en Karel zingend bij de cantorij.

Boven de overlijdensaankondiging stond een couplet uit het bekende avondlied " `k Wil U, o God, mijn dank betalen": *opdat de dank U toegezonden op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt* (lied 245)

Dankbaarheid stond centraal bij het afscheid van Karel van Oosten, op twee manieren: de dankbaarheid voor wie hij was als bijzonder mens, als vader en opa, als familielid, vriend en broer in het geloof én de dankbaarheid en verwondering waarmee hij zelf in het leven stond, in de schepping.

Wat was nu zo kenmerkend voor het leven van Karel?

Een spreekwoord zegt: geluk is een boekje maken van de bloemen waar je bij kunt.

Die levenskunst had hij!

Aandacht voor het kleine, zijn verwondering over alles wat groeit en bloeit, voor iedere medemens op z'n pad.

De ananas en mango die hij altijd met iemand wilde delen, de planten in de vensterbank en op het balkon, soms niet om aan te zien maar verzekerd van zijn aandacht en zorg... zodat het misschien toch nog wat kon worden.

In de dankdienst lazen we o.a. uit het boek Micha over het komende Vrederijk:

Karel wist zich geroepen door zijn Schepper om verantwoord te leven en om te gaan met de schepping; bij veel mensen leidt dat tot bijna gefrustreerde ernst maar bij Karel waren er tintelende ogen van vreugde; je kon merken dat hij het zo voor zich zag: *"Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt."* (Micha 4:4)

Hij probeerde handen en voeten te geven aan de opdracht een naaste te zijn.

In de kring van de gemeente zullen we hem missen en we wensen Cora en Rob, Annemarie en Gijs Jan, Marjelle en Gijs toe dat ze met een rijkdom aan herinneringen dankbaar en getroost verder kunnen.

Ds. I. Boersma-Prins

In Memoriam Johan Liefers
***12 juli 1968 † 2 mei 2015**

Aangrijpend was het bericht dat Johan en Trijntje en hun kinderen kregen: Johan zou niet meer beter kunnen worden. Na de zware operatie vorig jaar was er zoveel hoop dat de ziekte onder controle was, maar een aantal maanden geleden werd duidelijk dat de kanker zich opnieuw meester had gemaakt over zijn lichaam. Wat een verdriet! En toch kwam er wonderlijk genoeg een kracht en rust over Johan waar menigeen zich over heeft verbaasd. Hij zette alles op alles om het thuis netjes achter te laten, hij ging naar het werk om afscheid te nemen van zijn collega's bij de Akzo waar hij zo lang had gewerkt, hij ging naar de voetbal om samen te zijn met alle sportvrienden van WZC met wie hij door de jaren heen zoveel had gedeeld. Voor vrouw en kinderen kocht hij een ring, als blijvend teken van zijn liefde voor hen. Hij was niet een man van veel woorden, maar je kon op hem aan, was sterk in zijn trouw. Op de rouwkaart stond wat hij steeds zei: "ik ben niet bang om te sterven, alleen om mijn vrouw en kinderen achter te laten." 

Op 2 mei overleed Johan in de leeftijd van 46 jaar. Hij had een briefje klaargelegd met daarop geschreven hoe hij zijn afscheidsdienst graag wilde hebben. Vanuit de kerk, zei hij, want tot zijn eigen verrassing vond hij kracht en rust bij God. Het lied "Heer, ik kom tot U" raakte hem diep en die woorden wilde hij laten klinken: "als ik U ontmoet, vind ik rust bij U: want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. (Opwekking 488)

"Zo heeft hij ons weer kracht gegeven" zei Trijntje. Laten we als gemeente bidden dat die kracht hen gegeven blijft in deze zware tijden van rouw en gemis: voor allen die Johan zullen missen en in het bijzonder Trijntje, Christophe en Jésus, Rosalie en Elco en moeder Dinie.

Ds. Ida Boersma-Prins



KINDERDIENST ZONDAG 7 JUNI IN DE PETRUSKERK

ZONDAG VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Wat kun jij doen?

Zanger Ben Ketting komt daarover zingen en vertellen! Hij is ambassadeur van de stichting Compassion



VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de vergadering gehouden op 18 mei 2015

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Handelingen 2 verzen 1-13. Wij zingen het lied 245 vers 1 en 2 en vervolgens gaat de voorzitter ons voor in gebed.

Vier kerkenraadsleden hebben zich afgemeld, twee leden komen iets later. In deze vergadering hebben wij als kerkenraad afscheid van Willem Meijer genomen. Wij bedanken Willem voor al zijn jaren van dienst voor de kerk en onze gemeente. De voorzitter en dominee spreken Willem namens ons allen toe. Willem verlaat de vergadering en wij vervolgen de agenda. De agenda wordt vastgesteld en de notulen van 16 april worden doorgenomen en de actiepunten besproken.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

De taakverdeling binnen de diaconie is veranderd. Linda Floor neemt het volledige scriba van de diaconie op haar. Arjan Biesterbosch heeft aangegeven t.z.t. zijn taak als diaken te moeten beëindigen i.v.m. werkzaamheden. Er is dus een vacature diaken-penningmeester.

De diaconie heeft van de Ontmoetingskerk uit Heerde een uitnodiging gehad om 28 mei een bijeenkomst bij te wonen m.b.t. de Zorgzame kerk/SchuldHulpMaatje. De diaconie zal bekijken of wij in dit concept t.z.t. mee kunnen gaan draaien.

Een aantal erediensten komen aan bod o.a. Kerstnachtdienst; Kerk/school/gezinsdienst 2016, Startweekend en de Pinksterviering van de ds. Van Maasschool. Ook zal het beleidsplan kerkrentmeesters worden aangepast m.b.t. kosten beamer rouw- en trouwdiensten. Inhoud en planning van het Groothuisbezoek zal de volgende vergadering definitief vastgesteld worden. Voor aankomende zomer dient er een morgendienst nog ingevuld te worden. Verder wordt het moderamen weer vastgesteld met de volgende kerkenraadsleden: dominee Ida Boersma, voorzitter Wim Westhoff, diaken Marijke v.d. Heide, kerkrentmeester Wilco Zonnenberg en scriba Mia Eilander. Wij bespreken het preekrooster voor 2016.

Wilco Zonnenberg sluit de vergadering met het Luthers avondgebed.

Mia Eilander-Colijn
Scriba

MUTATIES

Mutaties in het ledenbestand

Overleden:

- De heer K.F. van Oosten, W.H. van de Pollstraat 30 , 8191 DA Wapenveld, op 26 april j.l., in de leeftijd van 86 jaar.
- De heer K.J.D. Liefers, Patrijsweg 12, 8191 BJ Wapenveld, op 02 mei 2015, in de leeftijd van 46 jaar.
- Mevrouw H. Visser-Pleiter, Flessenbergerweg 19, 8191 LH Wapenveld, op 11 mei 2015, in de leeftijd van 90 jaar.

Uitgeschreven:

- De heer I.D. ten Pas, Leeuwerikweg 16, 8191 XP Wapenveld, vanwege verhuizing naar Zoomweg 68^e, 8071 EL Nunspeet.

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte 21 juni – diaconale vakanties

De vakantietijd komt er weer aan. Voor iedereen een tijd om even tot rust te komen. Maar veel mensen kunnen door omstandigheden niet makkelijk met vakantie. De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen, mensen met dementie (en hun mantelzorgers), gehandicapten, eenoudergezinnen, mensen met een visuele beperking en mensen die op een andere manier zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

Wij van de diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan. U wilt hen toch ook een onvergetelijke vakantie bezorgen?

Namens de diaconie
Linda Floor

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

12-4 Jeugd en jongerenwerk € 199,01
Kerk € 177,56
Beheer en onderhoud € 153,34

19-4 Kerk € 162,93
Kosten eredienst € 152,03
Doelcollecte diaconie € 228,25

26-4 Kerk € 142,77
Kosten eredienst € 124,68
Orgelfonds € 130,31

3-5 Diaconie € 172,36
Doelcollecte jeugd € 165,32
Beheer en onderhoud € 167,11

10-5 Kerk € 162,70
Kosten eredienst € 132,22
Bloemenfonds € 142,36

14-5 Kerk € 48,64
Kosten eredienst € 42,45
Zending € 54,60

Opbrengst spaardoosjes € 57,20

Giften

Gift voor diaconie via ds. I. Boersma € 20,00 + € 50,00

Giften voor kerk via ds. I. Boersma € 10,00 + € 20,00

Gift voor bloemen via collecte € 10,00

Gift voor kerk via mw. T. de Jong € 20,00

Jan IJzerman

Opbrengst oud papier: 20-03-2015 € 198,72

Dini van Raalte

Oude metalen:

€ 200,- doelcollecte Nepal,

€ 100,- geh. koor Ancora.

Tjeerd en Grietje de Kroon

Gift ontvangen voor PBD

Via Geke Landman € 10,-

Via Alie Eilander € 20,-

Via Marijke Nitauw € 5,- en € 15,-

Piet Heres

KERKRENTMEESTERS

SOLIDARITEITSFONDS

Beste gemeenteleden,

In de Wegwijzer van deze maand vindt u een folder en een acceptgiro van de Protestantse Kerk Nederland.

Hierbij vragen wij u om solidair te zijn met uw medegelovigen in den lande en uw bijdrage over te maken.

College van Kerkrentmeesters

GANZEN GEZOCHT

Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans. Het loont om beurtelings de moeilijke taken op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talenten en middelen.

Citaat van Ds. I. Boersma-Prins

- Wij zoeken hulp in de bediening tijdens verjaardagen en rouw diensten (vergoeding)
- En zijn op zoek naar 1 persoon die eens per maand een sleutel dienst wil draaien (kerk openen/sluiten, als er "gasten" zijn, dus niet bij vaste groepen/niet elke avond!)

Voor verdere info kunt u contact opnemen met
Margriet Docter-Helder.
mdocter-helder@gmail.com
06-55996698

Margriet Docter-Helder
KRM

JEUGD

MACHTIG MOOI!

Op 5 juli is er weer een praisedienst. De dienst is voorbereid door WE BELIEVE. Het thema van deze dienst is "Mchtig mooi!"

Gastpreker is deze keer Pieter Zwart. Pieter Zwart heeft de dagelijkse leiding over de door hem opgerichte bijbelschool Foundation4life. Deze bijbelschool biedt jongeren van 16 t/m 22 jaar een time-out van een jaar met als doel voor de rest van je leven een fundament te leggen in jouw relatie met God door de Heilige Geest.

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar machtig mooie liederen en machtig mooie wonderen die de Heer heeft verricht.

De dienst begint om 19:00. Na afloop is er tijd om onder genot van een kopje koffie of thee na te praten over de dienst.

WEES WELKOM !

Namens WE BELIEVE
Linda Floor

INZAMELING OUDE METALEN

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis t.v. niet worden ingeleverd bij de fam.de Kroon.



Zomeractie Nederlands Bijbelgenootschap:

Word Plus-lid en geef een bijbel weg

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt deze zomer met een speciale actie. Wie zich deze zomer aanmeldt als Plus-lid voor € 5,- per maand mag gratis een Bijbel in Gewone Taal weggeven.

Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, legt uit: 'Eigenlijk is dit iets wat leden van het NBG altijd al doen. Want wie het NBG steunt, zorgt ervoor dat de Bijbel beschikbaar is in Nederland en wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan de actie die nu loopt om een miljoen bijbels te verspreiden in Cuba.'

De Zomeractie werkt als volgt: Wie zich aanmeldt als Pluslid, kan daarbij een naam en adres opgeven van iemand die hij of zij een bijbel wil geven. Het NBG stuurt vervolgens naar dat adres een Bijbel in Gewone Taal in fraaie cadeauverpakking. Bij de bijbel kan desgewenst een kaartje worden gevoegd met de naam van de afzender.

'Het aardige van deze actie is, dat het doorgeven van de bijbel heel persoonlijk gebeurt. Het geeft je de gelegenheid om iets te zien van het werk dat je met je lidmaatschap veel breder mogelijk maakt.

De Cubaan die een bijbel krijgt, de vrouw uit Togo die voor het eerst de Bijbel kan lezen in haar eigen taal, of het weeskind uit Oekraïne die een eigen kinderbijbel krijgt, ken je niet persoonlijk. Maar degene die je met deze actie blij wilt maken, ken je wel. En het mooie is, dat je zowel die bekende als heel veel onbekenden blij maakt met jouw actie', aldus Buitenwerf, en hij voegt eraan toe: 'Natuurlijk mag je die bijbel ook naar je eigen adres laten sturen. Om hem persoonlijk aan iemand anders te kunnen overhandigen, of gewoon om zelf te houden.'

Plus-leden van het NBG krijgen naast de voordelen die basisleden hebben (zoals onbeperkte toegang tot debijbel.nl, kortingen op boeken en het fraaie magazine *Bijbel Dichtbij*) nog extra's, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de NBG-bibliotheek te bezoeken. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/ voor meer informatie of aanmelding als (Plus)lid.

2014 recordjaar voor bijbelvertalen wereldwijd

Wereldwijd werkten bijbelgenootschappen en andere bijbelorganisaties in 2014 aan de afronding van bijbels in 51 talen, zo blijkt uit het jaaroverzicht dat de United Bible Societies publiceerde.

Van de 51 bijbelvertalingen waren er 30 'eerste' vertalingen. In die talen is nog nooit eerder een Bijbel verschenen, een recordaantal.

Dankzij deze 30 bijbelvertalingen kunnen de bijbelgenootschappen ruim 10 miljoen mensen bereiken die nog nooit de Bijbel in hun eigen taal gelezen hebben.

Een voorbeeld van een eerste vertaling is de Mina-bijbel in Togo, een vertaalproject waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap aan bijdroeg. Ook ontvingen tien taalgemeenschappen voor het eerst het Nieuwe Testament en twee taalgroepen ontvingen voor de eerste keer een deel van de Bijbel in hun eigen taal.

De overige 21 bijbelvertalingen waren nieuwe vertalingen, waaronder ook de Nederlandse Bijbel in Gewone Taal die in oktober uitkwam.

De Bijbel in het Papiamentu werd gereviseerd voor lezers op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon werkgroep: Harriët Vroling (038-4470135/
harrietvk@gmail.com) en Jolanda Liefers (038-4470509/
jjliefers@outlook.com).

WINTERWERKBOEKJE

Zoals gebruikelijk wordt er voor het winterseizoen 2014 – 2015 een boekje gemaakt met daarin alle informatie omtrent de clubs, gesprekskringen, bijbelkringen, PBD, commissies ect.

Om deze informatie up to date te hebben bij deze de een oproep aan de verschillende kringen, clubs, commissies ect. om info aan te leveren.

Graag vóór **15 juli** zodat alle informatie in september in één boekje kan verschijnen.

Deze informatie kan gestuurd worden naar:

Trijnie de Jong

038-4470577

g.de.jong1@hetnet.nl



HERINNERING

De Nacht van Gebed voor de lijdende Kerk wordt gehouden op vrijdag 5 juni vanaf 20.00 u tot 's nachts 02.00 u. in de N.H. Kerk in Wapenveld.

Hartelijk welkom, evt. ook voor één van de 3 gebedsblokken:
20-22 uur, 22-00 u of 00-02 uur.

Nadere info zie aprilnummer bladzij 14.

Piet van 't Hoog

Pinksteren

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver bin ons vandaan gegaan.
En zelfs voor ons , die U zo vaak vergaten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond' ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt G" overwinnend voort!

Uit: "Mag ik met je mee" van Nel Benschop



KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

7 juni	09:30	Hervormde gem. Wapenveld	ds. G.H. Koppelman
14 juni	10:00	Vrijzinnige geloofsgemeen- schap Heerde	dhr L.C. Bulens
21 juni	09:30	Nederlands gereformeerde kerk Heerde/Epe	ds. R.C. Vervoorn
28 juni	09:30	Hervormde gemeente Emst	ds. E. van den Noord
5 juli	09:30	Geref. Kerk Vrijgemaakt Wapenveld	

