

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije
☎ 038-4478444
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenvweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: wit, rood en groen

10 mei

Zondag Bidt

09:30

Drs. H. Menkveld, Heerde *koffie na de dienst*

19:00

Ds. N. Eygenraam, Zwolle *Leerdienst*

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. T. Koetsier

Dhr. A.C. van de Beerecamp

Oppas

Diana Kamphuis en Julia de Weerd

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Bloemenfonds

14 mei

Hemelvaartsdag

09:30

Ds. W.A. van Wakeren, Veenendaal

Oud. v. dienst

Dhr. G.A. Jonker

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Zending

17 mei

Zondag Hoor

09:30

Ds. P.J. Hofland, Wezep

19:00

Ds. A.M. van de Wetering, Epe

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. W. Westhoff

Mw. H. van Marle-Westhoff

Oppas

Zwanette Kleiboer en Ryanne Dijkslag

Collecte

1: Kerk 2: Kosten erediensten

Uitgang: Doelcollecte diaconie (**pag. 12**)

24 mei

Pinksteren

09:30

Ds. I. Boersma-Prins *Belijdenis/voorber. H.A.*

19:00

Ds. E.R. Veen, Hattem

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. G.K. Smale-Tijssen

Dhr. A.C. van de Beerecamp

Oppas

Heleen Beekhof en Gerlien Boersma

Collecten

1. Zending 2. Diaconie

Uitgang: Beheer en onderhoud

31 mei***Zondag van de Drie-éénheid***

09:30

Ds. P.J. Hofland, Wezep *Heilig Avondmaal*

11.00

Ds. P.J. Hofland, Wezep *H.A. in Rehoboth*

19:00

Ds. I. Jansen-Kleinjan, Ermelo *H.A.*Oud. v. dienst ochtend
Rehoboth
avondMw. T.G. de Jong-Wijenberg
Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
Dhr. W. Westhoff

Oppas

Gertina Smale en Herjan Stoffer

Collecte

1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: Orgelfonds

7 juni***Eerst zondag na Trinitatis***

9:30

Ds. I. Boersma-Prins *Kinderdienst*

19:00

Theaterdienst verzorgd door

'De Orde Der Dwazen'

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. T. Koetsier

Dhr. G. Koele

Oppas

Minka Bolhuis en Marlinda Venema

Collecte

1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk
Uitgang: Orgelfonds**KERKKALENDER**

8 mei

Praatcafé, zie ook blz. 16

27 mei

Uiterste inleverdatum kopij juninummer
Wegwijzer

6 juni

Verschijningsdatum juninummer Wegwij-
zer

MEDITATIEF **Om over na te denken**

Feest in de kerk! We vieren Pinksteren als feest van verbondenheid en relaties: samen verbonden aan de Naam boven alle namen door het werk van de Heilige Geest!

Wat verwacht jij eigenlijk van de onderlinge verbondenheid: heb je hoge idealen, ben je kritisch of ben je teleurgesteld in de ander?

Dietrich Bonhoeffer schreef: "wie zichzelf het beeld van een gemeenschap droomt, eist van God, van de ander en van zichzelf de vervulling van die droom. Hij komt de gemeenschap van christenen al binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de gemeenteleden, en ook God zelf. Hij leeft in de kring, onbarmhartig en als levend verwijt voor de anderen. Hij doet, alsof hij nu eens de christelijke gemeenschap tot stand moet brengen, alsof zijn droombeeld de mensen moet verenigen. Wat niet volgens zijn wil gaat noemt hij mislukking. Waar zijn ideaal niet verwerkelijk wordt ziet hij de gemeenschap uiteenvallen.

Omdat God echter voor onze gemeenschap de enige grond reeds lang gelegd heeft en omdat Hij ons allang voor wij dit leven in gemeenschap met andere christenen binnentraden, met hen tot het ene lichaam in Jezus Christus heeft samengevoegd – daarom treden wij deze gemeenschap niet binnen als mensen die iets te eisen hebben, maar als dankbare en ontvangende mensen. Wij danken God voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Wij danken Hem dat Hij ons mensen geeft die onder zijn oproep, zijn vergeving, zijn belofte leven. Wij maken ons niet druk over wat God ons niet schenkt, maar wij danken Hem voor wat Hij ons dagelijks geeft. Is het soms niet genoeg wat ons gegeven is: medemensen die in zonde en nood met ons onder de zegen van zijn genade mogen leven en wandelen?

Waar de ochtendnevels van de droombeelden verdwijnen, daar breekt de heldere dag van de christelijke gemeenschap aan. Met de dankbaarheid in de christelijke gemeenschap is het precies zo gesteld als met de dankbaarheid overal elders in het christelijke leven; alleen wie voor het kleine dankt, ontvangt ook het grote. Wanneer we niet dagelijks danken voor de christelijke gemeenschap waarin we geplaatst zijn – ook als er geen diepe ervaring, geen merkbare rijkdom, maar veel zwakte, klein geloof en moeite is- en we steeds maar klagen tegenover God dat alles nog zo armzalig en gering is en dat het helemaal

niet klopt met wat we hadden verwacht, dan verhinderen we God om onze gemeenschap te laten groeien tot de mate en rijkdom, die in Christus Jezus voor ons allen klaar ligt." (Brevier pag. 179, 180)
Zullen we Pinksteren vieren als feest van dankbaarheid? Vieren dat je huisgenoot mag zijn van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. (Efez. 2:20-22)

Ds. I. Boersma-Prins

Pinksteren

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver bin ons vandaan gegaan.
En zelfs voor ons , die U zo vaak vergaten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond' ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt G" overwinnend voort!

Uit: "Mag ik met je mee" van Nel Benschop

Ik kwam het volgende tegen: **WAT GANZEN ONS LEREN...**

Ik ben geen ganzenkenner, dus ik weet niet of de informatie klopt maar ik vond het wel mooi om te lezen en door te geven met het oog op ons samen leven als gemeente!

Les 1

Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in v-formatie vliegt de groep 72% procent verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen.

Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven en een gevoel voor samenwerking hebben zullen sneller en makkelijker hun doel bereiken omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren.

Les 2

Als een gans uit de v-formatie raakt dan voelt hij de vertraging en de weerstand van het alleen vliegen. De gans zal snel weer invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt.

Als wij hetzelfde besef zouden hebben als die gans dan blijven we bij de groep die dezelfde kant opgaat als wij naar toe willen. We accepteren hulp en geven het door aan anderen.

Les 3

Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans.

Het loont om beurtelings de moeilijke taken op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talent en middelen.

Les 4

Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen op snelheid te blijven.

We moeten ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van motivatie is het gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigen waarde en stimuleer het zelfbesef en waardenbesef in anderen.

Les 5

Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om te helpen en te beschermen. Ze blijven bij hem tot hij dood is of weer kan vliegen. Dan sluiten ze zich aan bij een andere vlucht of proberen de eigen groep te bereiken.

Als we hetzelfde besef als ganzen zouden hebben dan staan we niet alleen in goede tijden maar ook in slechte tijden klaar voor elkaar.

Ds. I. Boersma-Prins



VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de vergadering gehouden op 16 april 2015

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Johannes 20 vers 19-23. Wij zingen het lied 654 de verzen 1, 2, 3, 6 en vervolgens gaat de voorzitter ons voor in het gebed. Drie kerkenraadsleden hebben zich afgemeld. Afgelopen januari was Jenny van der Scheer bij ons te gast om aan ons te vertellen wat zij zoal doet als roostermaker. Voor april hebben wij Berend Jan Stijf uitgenodigd. Berend Jan is onze liturgieverzorger en hij vertelt wat hij hiervoor iedere week allemaal doet. Verder zorgt Berend Jan voor het onderhoud van alle apparaten voor het drukwerk en zit ook in het beamteam. Er wordt veel werk door hem verzet, samen met de overige vrijwilligers. Na een kopje koffie bedanken wij Berend Jan voor zijn informatie en uitleg en nemen afscheid.

Wij vervolgen de vergadering, stellen de agenda vast en nemen de notulen van 17 februari en van 11 maart, het moderamenoverleg, door en bespreken de actiepunten.

Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

Afgelopen 12 april zijn er twee kerkenraadsleden bij het afscheid van ds. Egbert Veen uit Hattem geweest. Wij hebben dit jaar ook twee huwelijksfeesten op de agenda staan. 29 mei hopen Bartina Schut en Mattijs Heideveld in het huwelijk te treden en op 4 juni a.s. zijn Jenneke Uil en Alwin van de Werfhorst voornemens om een zegen te vragen over hun huwelijk!

Het winterseizoen is bijna ten einde en de jeugd van Solid Kids is onlangs naar Vilsteren geweest. Het weekend erop gaat Rock Solid op kamp naar Friesland. De jeugddienst wordt besproken. Zij hebben sinds kort ook een Facebook-pagina!

De diaconie is nog steeds op zoek naar een externe penningmeester. Iets voor u?

Wij evalueren de Stille Week en Eerste Paasdag. Fijn dat er zo'n grote opkomst was. Dit doet ons allemaal goed. Met Pinksteren zal er geen belijdenis zijn, maar nemen wij afscheid van onze broeder Willem Meijer als contactpersoon voor de wijk Heerde en 's avonds is er een zangdienst ingepland.

Vanuit de kerkrentmeesters wordt er gesproken over de financiën voor praisediensten en jongerendiensten. Op 23 april zal er, in het organistenoverleg, afscheid worden genomen van onze organist Rijk van Assen. Wij bedanken hem voor zijn vele jaren muzikale begeleiding en wensen hem samen met zijn vrouw alle goeds toe. Wij keuren de jaarrekening van de kerkrentmeesters over 2014 definitief goed. De kerkrentmeesters gaan de parkeerplaatsen ruimer maken.

De gemeenteavond op 18 maart is door weinig leden bezocht. Verder was het een goede avond. Ook komt de bijeenkomst aan bod met de pastoraal medewerkers en contactpersonen op 18 maart jl. Deze avond werd geleid door ds. Hofland. Het was een zinvolle avond, ondanks het zware onderwerp.

We kijken al iets vooruit en moeten aan de slag met het startweekend!

In de rondvraag komt nog naar voren dat Rock Solid naar leiding zoekt!

Verder vraagt de keukencommissie nog iemand voor de bediening tijdens verjaardagen. Dit tegen een vergoeding (het betreft hier een commerciële activiteit). U kunt zich hiervoor melden bij Margiet Helder. Ds. Boersma gaat de eerste week van mei met vakantie. U kunt dan, indien nodig, contact opnemen met uw wijk-ouderling/diaken of scriba.

Gerhard Koele sluit de vergadering met gebed.

Mia Eilander-Colijn
Scriba

MUTATIES

Ingeschreven:

Dhr. D. Stijf

Mw. M.M. Marskamp

Uitgeschreven:

Mw. J. Herms-Tijssen

- Mw. M.G. Hoekman

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte 17 mei2015

Diaconale vakanties

De vakantietijd komt er weer aan. Voor iedereen een tijd om even tot rust te komen. Maar veel mensen kunnen door omstandigheden niet makkelijk met vakantie. De diaconale vakanties van Het vakantie-bureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen, mensen met dementie (en hun mantelzorgers), gehandicapten, eenoudergezinnen, mensen met een visuele beperking en mensen die op een andere manier zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

Wij van de diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan. U wilt hen toch ook een onvergetelijke vakantie bezorgen ?

Namens de diaconie
Linda Floor

PBD

Piet Heres neemt de taak als penningmeester van de PBD over van Mirjam de Hoop. Vanaf mei kunt u de giften en bonnen bij hem brengen.

Het adres is P. Heres, Brinkweg 20
tel.038-4479548

FINANCIIEEL OVERZICHT

Collecten

22-3 Diaconie	€ 191,35
Kerk	€ 178,55
40 dagen project	€ 228,35
29-3 Zending	€ 207,73
Kosten Eredienst	€ 184,75
40 dagen project	€ 194,83
2-4 Diaconie	€ 172,72
5-4 Diaconie	€ 320,20
Kerk	€ 287,19
Zending	€ 306,67
Opbrengst spaardoosjes	€ 397,04
Totale opbrengst 40 dagen project (incl. spaardoosjes)	€ 1.571,83

Giften

Gift voor kerk via mw. M. vd Wekken	€ 5,00
Gift voor Diaconie via dhr. H. Tijssen	€ 10,00
Gift voor bloemenfonds	€ 25,00

Jan IJzerman

Giften

Gift voor PBD via Geke Landman	€	10,00
Gift voor PBD tijdens gezellige paasmiddag		€ 228,72
	f	1,00

Alle gevers hartelijk dank,
Mirjam de Hoop

Opbrengst oude metalen

Voor de erediensten: € 200,00

Tjeerd en Grietje de Kroon

KERKRENTMEESTERS

Actie Kerk Balans en andere financiële zaken

Beste gemeenteleden,

Het eerste kwartaal 2015 zit er al weer op en als Kerk Rentmeesters hebben we de actie Kerkbalans weer op papier staan. Uw toezeggingen voor jaar 2014 betref: € 93.765,00. Van deze toezeggingen hebben wij tot en met maart 2015 ontvangen: € 90.725,00.

Er staat dus nog € 3.040,00 open, hiervoor hebben wij in februari 2015 herinneringen verstuurd en we vertrouwen erop dat deze gelden alsnog zullen binnenkomen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken.

Voor het jaar 2015 hebben we voor € 94.315,00 aan toezeggingen van u mogen ontvangen. Wij willen u allen hartelijk danken voor bijdrage(n) die u ons verstrekt hebt en de toezegging, die u voor 2015 aan ons gedaan hebt. Het is wel de bedoeling dat u zelf de betalingen aan ons overmaakt en dit kan desgewenst in termijnen en d.m.v. automatische overschrijvingen.

U kunt ook gebruikmaken van een automatische incasso, waarbij u zelf aangeeft wanneer en hoeveel er per keer overgeschreven gaat worden (info bij Jan IJzerman). Ook kunt u zelf bij uw bank (of bij internetbankieren) de opdracht geven om periodieke betalingen te doen. Deze automatische betalingen zijn, zowel voor u als ook voor ons, erg gemakkelijk en voorkomt veelal fouten en/of nalatigheden. Denkt u eraan dat giften aan de Kerk, collectebonnen e.d. aftrekbaar zijn van de belastingen.

Voor de goede gang van zaken nog even de financiële agenda:

In januari: actie Kerkbalans

In maart en november (als bijlage bij WegWijzer): een acceptgiro voor de zending. (vrijblijvend)

In april en oktober (als bijlage bij Wegwijzer): een acceptgiro ter bestrijding van de kosten voor Wegwijzer (vrijblijvend). U kunt eventueel ook kiezen voor de gratis digitale versie.

In juni (als bijlage in Wegwijzer): een acceptgiro voor de landelijke PKN gehouden actie solidariteitsfonds. (steun voor kerken, die het moeilijk hebben).

De Kerkrentmeesters

Gazelle Fiets

Er staat al meer dan een half jaar een goede blauwe Gazelle herenfiets bij de onze kerk. Deze fiets is destijds na een praise dienst blijven staan. De fiets staat op slot, dus de eigenaar kan zich legitimeren met het fietssleuteltje. Mogelijk kan de fiets van iemand zijn die niet tot onze gemeente behoort, maar van iemand die regelmatig onze praise diensten bezoekt. Mocht u iemand kennen, die z'n fiets mist: Zegt het voort !!

De Kerkrentmeesters

JEUGD

Bedankt! En gezocht.

Het clubseizoen zit er weer op, en met het stoppen van dit seizoen stoppen ook enkele mensen van de leiding. Lidy Koele en Froukje Boersma hebben aangegeven te stoppen als leiding van respectievelijk Rock Solid en Solid Friends. We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en bezielende leiding voor en aan onze jongeren, heel erg bedankt!!

Maar nu zijn we op zoek naar nieuwe leiding, voor Rock Solid zoeken we 1 iemand, en voor Solid Friends zoeken we meerdere personen. Is dit iets voor U of jou en heb je nog vragen stel ze gerust aan iemand van het jeugdwerk of aan ondergetekende. Het zou toch fantastisch zijn als alle clubs weer van start kunnen gaan in het komende winterseizoen.

Namens het jeugdwerk

Hetty de Weerdt
038-4479356

PRAATCAFÉ

VRIJDAG 8 MEI PRAATCAFE SPECIAL EDITION

Niet de eerste vrijdag van de maand, maar nu de tweede vrijdag is er praatcafé. De jeugdzolder van de Petruskerk is open vanaf 20.30 uur. Deze vrijdag valt in de week van 4 en 5 mei en Mark Boersma zal proberen een *korte* presentatie te geven over de gelovige verzetsheld Johannes Post. Wat is vrijheid ons waard en hoe vrij zijn we eigenlijk in de moderne samenleving? Met dit soort vragen willen we het thema in onze eigen tijd plaatsen. Verder is er live muziek. Al met al een los en afwisselend programma. En dit in het teken van ontspannen ontmoeting aan en rond de bar op onze flitsende jeugdzolder. Be welcome, be present!

Dreamteam Praatcafé

BEDANKT

Terwijl ik dit schrijf gaan mijn gedachten even terug naar het stukje 'pastoralia omzien naar elkaar' uit de vorige Wegwijzer. We leven als gemeente mee met mensen die verdriet hebben, alleen zijn en noem maar op. Een tijdje geleden heeft mijn vader een kaart gekregen vanuit de Petruskerk, omdat hij ongeneeslijk ziek is. "En dat terwijl ik niet eens lid ben van jullie kerk", zei hij door de telefoon. Ik wil iedereen bedanken namens mijn vader voor de mooie kaart. Het heeft hem, mijn moeder en ons allemaal erg goed gedaan.

Hartelijke groet,
Antoinet Huisman

Dankbaar en blij hebben wij op zondag 19 mei ons 65 jarig huwelijk, in familiekring gevierd. Heel hartelijk dank voor de bloemen en de kaart met handtekeningen vanuit de Petruskerk.

Ook dank aan ds. Boersma en haar man alsmede aan ds. Hofland .

Fam. Drost.

PRAISEDIENTST

3 mei: praisedienst met We Believe

Op 5 mei a.s. vieren we bevrijdingsdag. De dag dat Nederland bevrijd werd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Er was na 5 jaar strijd eindelijk vrede!

Als we verder gaan denken over vrede en vrijheid denken we toch ook aan Jezus die voor onze zonden -onze vrijheid- gestorven is aan het kruis. En de vrede die komen zal zodra Hij weer op aarde komt. Wat een feest en wat een blijdschap zal er dan zijn!

Het thema van de praisedienst is dan ook "**Vrede en vrijheid !**".

Er zijn weer prachtige liederen ingestudeerd die menigeen zullen raken, inspireren en bemoedigen en blijdschap geven. De voorganger van deze avond is de heer Thümmeler uit Zwolle.

Wij heten iedereen van harte welkom om dit samen met ons te beleven op zondag **3 mei om 19:00 uur in de onze kerk.**

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten over de dienst onder genot van een kopje koffie, thee of een glas ranja.

Namens We Believe,
Linda Floor

FACEBOOKPAGINA PETRUSKERK **Het stokje overgedragen.**

Met bijna 130 likes doet de Facebookpagina van de kerk het goed! Leuk dat zoveel mensen ook op social media betrokken zijn bij de Petruskerk. In maart heb ik het 'beheerstokje' overgedragen aan Antoinet Huisman, zij zorgt er nu voor dat er leuke berichten en foto's op de pagina worden geplaatst!

Help, ik vind de Petruskerk nog niet leuk!

Heb je wel Facebook, maar nog niet de pagina van de kerk 'geliked'? Ga dan naar www.pkwapenveld.nl. Aan de rechterkant van het scherm zie je de dan de Vind-ik-leukknop. Als je daar op klikt, hoef je al-



leen nog maar in te loggen met je Facebook-account en heb je de de Petruskerk geliked. Wil het niet lukken? De jeugd van tegenwoordig kan bijna alles op internet en helpt je graag verder! #durftevragen.

Ik heb een leuke mededeling voor op Facebook.

Heb je een leuke mededeling die op Facebook geplaatst kan worden? Stuur een berichtje naar Antoinet! Denk aan een activiteit in de kerk, een bijzonder onderwerp bij de club of gespreksgroep of als je gewoon iets onder de aandacht wilt brengen of met gemeenteleden wilt delen. Een Facebookbeheerder is natuurlijk niet continu op de hoogte van alles wat er gebeurt in de kerk, dus help Antoinet door mee te denken en haar op te hoogte te brengen van 'Facebookwaardige' nieuwtjes.

Stuur een mailtje naar huismanjrh@gmail.com. Leg kort uit wat er in het bericht moet komen te staan. Voeg in de bijlage een leuke foto toe.

Samen komen we er wel! Antoinet, super dat je je op deze manier in wilt zetten voor de kerk. Bedankt en heel veel succes!

Froukje Boersma

10 mei	09:30	Christelijk geref. Kerk Heerde	Ds. P.W.J. van der Toorn
17 mei	09:30	Hervormde kerk Veessen	Ds. W.G. Sonnenberg
24 mei	09:30	Gerer. Kerk Vrijgemaakt W'veld	Ds. J. Geelhoed
31 mei	09:30	Geref. kerk Heerde	
7 juni	09:30	Hervormde gem. W'veld	Ds. G.H. Koppelman

