

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Rietkamp 9  
8191 TH Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij  
☎ 038-4478077  
Dhr. G.A. Jonker  
☎ 038-4479681  
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn  
Revelingseweg 51  
8191 KP Wapenveld  
☎ 038-4477181  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije  
☎ 038-4478444  
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-4478282

✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman  
W.Westhoff

Hullenweg 5  
Marledijk 2

8191 LB W' veld  
8198 KP Marle

☎ 038-4470367  
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682  
W. Westhoff ☎ 0578-631291  
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: Groen

#### **4 oktober**

09:30 Ds. P.J. Hofland uit Wezep *Israëlszondag*

19:00 Hr. J. Timmer uit te Hei-en Boeicop  
*Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn

avond Dhr. G. Koele

Oppas Heleen Beekhof en Marjelle van Selm

Collectes 1: Kerk en Israël 2: Jeugd en jongerenwerk  
Uitgang: beheer en onderhoud

#### **11 oktober**

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
*Werelddiakonaat/Koffie na de dienst*

19:00 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld  
*Themadienst*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Westhoff

avond Dhr. T. Koetsier

Oppas Gertina Smale en Ryanne Dijkslag

Collectes 1: Werelddiakonaat 2: Kerk  
Uitgang: beheer en onderhoud

#### **18 oktober**

09:30 Ds. W. van Wakeren uit Veenendaal

19:00 Ds. B. Heslinga uit Vaassen

Oud. v. dienst ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff

avond Mw. G. K. Smale-Tijssen

Oppas Minka Bolhuis en Gerlien Boersma

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
Uitgang: Doelcollecte diaconie (zie blz.9)

## **25 oktober**

09:30 Ds. J. W. Jonkmans uit Zwolle  
19:00 Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld  
Oud. v. dienst ochtend Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
avond Dhr. W. Westhoff  
Oppas Carla van der Scheer en Herjan Stoffer  
Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten  
Uitgang: Zending

## **1 november**

09:30 Ds. R. Koning uit Putten  
19:00 Dhr. H. Boon uit  
*Jongerendienst / Band: Revive uit Heerde*  
Oud. v. dienst ochtend Dhr. T. Koetsier  
avond Dhr. G. Koele  
Oppas Alies Ordelman en Marlinda Venema  
Collectes 1: Zending 2: Kosten erediensten  
Uitgang: jeugd-en jongerenpastoraat

## **4 november**

19:30 Ds. I. Boersma-Prins *Dankdag*  
Oud. v. dienst Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk  
Uitgang: beheer en onderhoud

## **KERKCALENDER**

2 okt Praatcafé  
3 okt Oud papier ophalen in het dorp, zet u het tijdig aan de weg?  
23 okt Inleveren kopij Wegwijzer  
27 okt. tot 14 nov. Groothuisbezoek zie bijgevoegde brief

### **Om over na te denken**

Goede buren! Met dat jaarthema gaan we aan de slag dit jaar!

Kerkzijn dichtbij huis.. en niet alleen op zondag.

Op startzondag lazen we de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37)

Het lijkt zo'n gemakkelijk verhaal vindt u niet? Een van de meest bekende gelijkenissen van Jezus. Prachtig om na te spelen! Dat hebben de kinderen gedaan tijdens de kindernevendienst. En wie op internet kijkt ziet dat deze gelijkenis zich prachtig leent voor catechisanten om zelf een filmpje in elkaar te draaien met de gelijkenis in deze tijd.

Hier in onze gemeente zitten geweldige acteurs, dus met dit jaarthema voor de boeg daag ik die mensen uit om bijvoorbeeld voor de gemeente-avond deze gelijkenis voor ons na te spelen in deze tijd.... Bedenk maar vast welke rol u/jou op het lijf geschreven is. Het gekke is dat wanneer dit in groepen wordt nagespeeld er veel liefhebbers zijn voor de rol van priester en leviet, blijkbaar kunnen we ons goed verplaatsen in de weggijkers, voelen we ons schuldig over ons tekortschieten als het gaat om concrete hulpverlening. Bijna niemand durft de vinger op te steken voor de rol van Barmhartige Samaritaan: je moet maar durven om jezelf op de borst te kloppen.... en ja, het slachtoffer, wie wil nou de loser zijn die aan de kant ligt?

Het prachtige voorbeeldverhaal van Jezus is onderdeel van een theoretische discussie met Hem.

Een wetsgeleerde daagt Jezus uit: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?

Wil hij dat echt weten? Nee, het is geen open en eerlijke vraag.

Jezus heeft de schijnheiligheid door en stelt –zoals in discussie toen gebruikelijk- een tegenvraag: wat staat er in de wet? Wat leest u daar? En dan komt de man met een prachtig antwoord: de liefde tot God en de naaste...

Goed geantwoord, zegt Jezus, doe dit en u zult leven!

Maar dan wil de schriftgeleerde weten wíe zijn naaste is....dat was toen een actueel vraagstuk waar veel over gesproken werd....de rabbijnen vonden dat alleen volksgenoten naasten waren...

Het vraagstuk is nog net zo actueel in deze tijd: hoe ver moet je hulp en zorg gaan? Wanneer heb je je paadje schoongeveegd?

Op welk punt kun je zeggen: nu heb ik genoeg gedaan, ik hoef me niet schuldig te voelen.... we willen zwart op wit voor wie we uit ons georganiseerde leventje moeten stappen en aan wie we met goed fatsoen voorbij kunnen lopen, kunnen laten dobberen.

Wie is mijn naaste? Je familie, de mensen met wie je in dezelfde kerk zit, de mensen van je eigen volk??

Jezus is scherp: jij moet een naaste zijn. Niet urenlang zeuren over wie wel en wie niet: doen! Zelf een naaste zijn, met bewogenheid, met liefde.

Wat is dat toch, dat we altijd de grens willen zoeken?

Zoals sommige jongeren er hun specialiteit van maken om met een minimum aan inspanningen toch precies genoeg punten binnenslepen om over te kunnen gaan...een 5,6 wordt afgerond naar boven zes! Voldoende! Je moet in ieder geval kunnen rekenen en dat willen we nu ook zo graag als het gaat om helpen....geef de grens eens aan rabbi Jezus, om in ieder geval met de hakken over de sloot het eeuwig leven te beërven...

Herkent u die neiging bij uzelf? Dat we op zoek zijn naar grenzen? De grens van wie we helpen, in welke situatie we helpen en hoeveel hulp we moeten geven.

"Draag elkaars lasten" staat in de bijbel. Hoe kun je iemand willen helpen zonder er zelf last van te willen hebben? Je houdt je niet aan deze opdracht als je alleen maar anderen met hun lasten wilt helpen als het je zelf geen lasten bezorgt. ". Als mensen zeggen: Ik kan het me niet veroorloven om hem of haar te helpen bedoelen ze vaak: ik kan het me niet veroorloven zonder dat het mezelf last bezorgt, zonder dat het me echt offers kost.

Jezus zegt: weet je wie je moet helpen: zelfs mensen die je haat; zelfs mensen die dit over zichzelf hebben afgeroepen, wiens eigen schuld het is; zelfs als jouw hulp er toe leidt dat een deel van hun last op jou zelf terecht komt.

Een radicale boodschap...en een gevoel van machteloosheid zou ons daarbij kunnen overvallen.

Wat een druk wordt hier op ons gelegd; hoe kunnen we dat ooit waarmaken?

De bevrijdende vraag en het antwoord komt van Jezus!

Stel dat jij daar had gelegen, gewond en hulpeloos, als jij dan geholpen was door iemand aan wie je een hekel had, als jij dan geholpen was door iemand die alle reden had om met een boog om jou heen te lopen...zou je daarna niet heel anders kijken naar de mensen om je heen? Het sleutelwoord is barmhartigheid, compassie! Jezus toonde compassie door Zijn leven te riskeren, door zijn leven te geven.

Radicale naastenliefde dwing je niet af door radicale regels, maar wordt in beweging gezet in je binnenste als de grote Naaste zich over jou heen buigt en koestert en redt. Zie je wat Hij voor jou heeft gedaan? Dat bevrijdt je van bezig zijn met jezelf en waar de grenzen liggen van wat je wel of niet moet doen...geen rekenmachine of boekhoudboekje kan je redden maar Zijn liefde en compassie die door jou heen wil stromen!

## **PASTORALIA**

### **Omzien naar elkaar**

Als gemeentelid bel je misschien niet zo gauw bij iemand aan om een bezoekje te brengen en tóch....de moeite van het proberen waard! En als we dat niet goed durven.....zullen we samen wel proberen te zoeken naar manieren om met elkaar mee te leven, door ons gebed, door onze aandacht, door ons begrip en liefde?

Een hartelijke groet, ds. Ida Boersma-Prins

## **VERSLAG VAN DE KERKENRAAD**

Verslag van de vergadering gehouden op 14 september 2015

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit Handelingen 16 verzen 22-34. Wij zingen het lied 657 alle verzen en vervolgens gaat de voorzitter ons voor in gebed.

De kerkenraad is deze avond voltallig.

De agenda wordt vastgesteld, de notulen van 20 augustus worden doorgenomen en de actiepunten besproken. De gemeentegids zal ditmaal gesplitst worden in algemene zaken en ledenlijst. Bij de pastoraal, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

Er is geen leiding voor Solid Friends gevonden en zal dus dit seizoen niet plaatsvinden. Verder wordt er nagedacht of er weer een werkgroep vanuit de gemeente volgend jaar zomer naar Roemenië kan afreizen. Verder heeft de kindernevendienstleiding behoefte aan meer tijd in de erediensten.

De diaconie is op zoek naar een Schuldhulpmaatje.

Een aantal erediensten komen aan bod. De doopdienst en het Startweekend worden geëvalueerd en de oproep van ds. Boersma-Prins, om het toneelstuk van de Barmhartige Samaritaan op te voeren op de gemeentevond, zal 'warm' worden gehouden.

De KRM hebben besloten om in de Rots twee schermen aan de zijmuren te monteren, zodat in de Rots ook goed meegekeken kan worden tijdens diensten.

Aangezien de kerkenraad, pastoraal medewerkers en contactpersonen op 10 oktober worden toegerust, zal de bijeenkomst op 20 oktober met kerkenraad/pastoraal medewerkers en contactpersonen komen te vervallen. Volgend jaar mei zullen er kerkenraadsleden hun ambt beëindigen. Mocht u binnenkort worden gevraagd voor bepaalde functies binnen de gemeente, zeg dan niet gelijk nee. Bekijk eens wat uw talent(en) binnen onze gemeente is/zijn en ga ervoor! De vergadering voor 17 december zullen wij later aanvangen, aangezien de Ds. van Maasschool aan het begin van de avond hun kerstviering in onze kerk zullen vieren. Marijke van der Heide sluit de vergadering met een gedicht van Nel Benschop: "Niet dat ik het begrepen heb."

Mia Eilander-Colijn  
Scriba

## **MUTATIES**

### **Verhuisd:**

- Fam. M. Marskamp

### **Ingeschreven:**

- Mw. G. Koops

### **Uitgeschreven:**

- Dhr. en mw. W.W. Wichers-Braakman
- Mw. J.H. van Velzen

Ton Eilander

## **DIACONIE**

### **Doelcollecte 18 oktober**

#### **Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind- Nederland**

In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.

De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugdorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen.



Steun dit werk

Namens de diaconie,  
Henno Tijssen



## **ZWO**

### **Zendingserfgoedkalender 2016**

Vorig jaar verscheen de eerste Zendingserfgoedkalender. In de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven. In de MZK traditie staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015 met afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel zijn veel positieve reacties ontvangen. De oplage was al snel geheel uitverkocht en er moesten heel wat commissies en particulieren worden teleurgesteld.

De Zendingserfgoedkalender 2016 wordt gesierd door platen uit de Jezus Mafa serie uit Kameroen. Mensen uit de Mafa gemeenschap in het noorden van Kameroen tegen de grens van Nigeria speelden verhalen uit het leven van Jezus na en van deze uitbeeldingen werden schilderijen gemaakt. Prachtige kleurrijke platen waarin Jezus, de discipelen, Maria, en vele anderen die we in de Evangelieën tegenkomen letterlijk en figuurlijk in Afrikaans gewaad worden voorgesteld. De kalender geeft informatie over het land dat de laatste jaren roerige tijden kent. Zo vallen onder de Mafa tot op vandaag slachtoffers van het geweld door Boko Haram. Verder gaat de kalender in op de kerken die in de samenleving present zijn.

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte aan. De Zendingserfgoedkalender 2016 met als thema *Gaat dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen* kost € 9 per stuk. De Zendingserfgoedkalender kan worden besteld via: [www.zendingserfgoed.nl/kalender-2016](http://www.zendingserfgoed.nl/kalender-2016). Op deze website vindt u ook meer informatie.

Gezien het minieme aantal bestellingen in de afgelopen jaren kan de commissie de Zendingserfgoedkalender niet meer goedkoper aanbieden. De ZWO-commissie heeft er daarom voor gekozen om de kalenders niet meer collectief te bestellen.

Met vriendelijke groet, ZWO-commissie  
Jannemieke van Doorn-van der Scheer

## **DANK**

Na een aantal jaren lid te zijn geweest van de ZWO-commissie heeft Geke Stijf aangegeven met deze werkzaamheden te willen stoppen. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet voor de ZWO-commissie.

Marijke Mensink is bereid gevonden om Geke's taken over te nemen.

Namens de ZWO-commissie,  
Evelien Lamberts-van der Scheer

## **PBD**

Op 5 september hebben wij, van de P.B.D., weer een gezelligmiddag mogen organiseren en er was een goede opkomst met veel vrijwilligers die ons hebben bijgestaan.

Het orkest met gitaar/mandoline uit Kampen heeft ons een muzikale middag bezorgd, met uitleg over de gespeelde stukken wat door velen werd gewaardeerd.

Bestuur P.B.D  
Elly Jonker



## **FINANCIËEL OVERZICHT**

### **Collecten**

23-8 Diaconie	€ 246,13	
Kerk	€ 277,56	
Orgelfonds	€ 224,98	
30-8 Kerk	€ 204,15	
Kosten erediensten	€ 218,79	
Jeugd en jongerenwerk	€ 245,73	
6-9 Diaconie	€ 140,84	
Kerk	€ 197,91	Beheer en
onderhoud	€ 145,48	
13-9 Jeugd en jongerenwerk	€ 268,39	
Kerk	€ 249,54	
Beheer en onderhoud	€ 233,97	

### **Giften**

Gift voor bloemenfonds via collecte	€ 5,00	
Gift voor kerk TV via dhr. G.A. Jonker	€ 10,00	
Gift voor de kerk	€ 4,20	
Gift voor kerk via mw. M. vd Wekken	€ 50,00	
Gift voor de kerk via dhr. S.M. vd Wekken		€ 10,00
Gift voor startzondag via collecte	€ 10,00	

Jan IJzerman

### **Giften**

ontvangen voor PBD via Jennie v.d. Brandhof.	
gift van	€ 20,-
gift van	€ 5,-

Alle gevers hartelijk dank,  
P. Heres

## **Opbrengst oud papier**

oud papier 10-07-2015 € 248,94

Dini van Raalte

## **Oud ijzer**

€ 100,- Bartimeus en € 50,- Ned. Bijbelgenootschap.

Vriendelijke groeten,  
Tjeerd en Grietje de Kroon

## **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines en magnetrons, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038 4470457.

Let op: Vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, t.v. computers enz. niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

## **JEUGD**

### **Catechisatie 2015-2016**

Ik heb begrepen dat enkele ouders het fijn vinden om te weten wanneer hun kinderen catechisatie hebben, al was het maar voor de goede gesprekken na afloop thuis.

Hier volgen een paar gegevens:

#### **Follow Me:**

Op dinsdagavond in de jeugdruimte van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur  
6 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december  
12 en 26-januari, 9 februari, 8 en 22 maart en 5 april.

#### **17-19 groep:**

Op zondagmiddag in de jeugdruimte van 17.15 tot uiterlijk 18.45 uur.  
We doen dit in ieder geval op elke eerste zondag van de maand.  
Verder zullen er nog extra bijeenkomsten gepland worden.

#### **20-22 groep:**

Op donderdagavond aan de Kade 16, start rond 19.45 uur  
1 en 22 oktober, 12 november, 3 en 22 december  
7 en 28 januari, 18 februari, 10 en 31 maart.

I.v.m. studerenden kunnen deze data nog enigszins aangepast worden.

Wilt u bidden voor een goede tijd samen?

Grote groet,  
Gerhard Koele



# Herman Boon in jeugdendienst Petruskerk!!

Heb jij je lijstje met doelstellingen voor je leven al klaar?

Studeren?

Veel geld verdienen?

Trouwen en een gezin stichten?

Een goede baan?

Een groot huis?

Gelukkig zijn?



Hoe jong of hoe oud we ook zijn, iedereen vraagt zich soms af: 'Wat is het doel van mijn bestaan....?' En... wat als je je doelen hebt bereikt...? Veel doelen laten hun leegte pas zien als er jaren verspild zijn in het najagen ervan.

Op zijn geheel eigen manier gaat Herman Boon deze avond in op het thema "Het doel van je leven". De enthousiaste cabaretier, zanger en presentator zal je aan het denken zetten en je uitdagen je werkelijke doel in dit leven te vinden!

De band Revive uit Heerde zal deze bijzondere dienst muzikaal begeleiden.

Iedereen is van harte welkom. We hopen op je komst!!

**Wanneer:** zondag 1 november 2015

**Hoe laat:** om 19.00 uur

Facebook: [jdc petruskerk](#)

## Het is feest!

We Believe bestaat dit jaar **15 jaar** en dit willen we vieren met elkaar!

Het thema van de **praisedienst** van **zondag 6 december** zal gaan over feest, vieren en samen zijn!

Vandaar onze oproep aan oud-leden, gelegenheidsleden en/of nieuwe leden!

**Kom en zing met ons mee!**

Samen zullen we de praisedienst van 6 december voorbereiden en op 6 december in de avonddienst hopen wij met een groot koor deze dienst te verzorgen!

De eerste oefendatum is op **woensdag 14 oktober** om 19.15. Tijdens deze avond zullen we in overleg de andere oefenavonden gaan plannen (deze zijn wel op de woensdagavond) en zullen we met elkaar de liederen gaan uitzoeken die we gaan zingen.

Dus:

Ben je een oud-lid?

Wil je een keer eenmalig meezingen? Of

Lijkt het je leuk om vaker mee te zingen met We Believe.

Kom dan op woensdag 14 oktober om 19.15 naar de Petruskerk en zing met ons mee!

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,  
Arjanne Sanders  
Namens We Believe Wapenveld

## **DANKBETUIGING**

Lieve mensen,

Uw medeleven en hartverwarmende reacties na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en opa waren en zijn een grote steun voor ons. Het is een troost om te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

Samen met u hebben we in een goede dienst afscheid kunnen nemen van Fré.

Mooi om ook zo de gemeente als een warme deken om ons heen te mogen ervaren.

Heel hartelijk dank hiervoor.

*Het beste komt nog!*

Betsie Koele  
Kinderen en kleinkinderen

## **VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.



Natuurlijk blijven we de 1<sup>e</sup> zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijk routes ophalen.

# **OUD-PAPIER!!!!**

Wij komen het zaterdag 2 oktober weer bij u ophalen.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De activiteitencommissie



## **Ontdek de Samenleesbijbel**

Veel ouders en grootouders willen graag bijbellezen met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. In de Samenleesbijbel ontdekken kinderen alles over de Bijbel met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. De bijbel ligt nu in de boekhandel en kost € 59,95.

## **Tentoonstelling Kees de Kort in Amstelveen**

Vanwege de 80<sup>e</sup> verjaardag van Kees de Kort organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de Kruiskerk Amstelveen de tentoonstelling 'David & Goliath, en andere bijbel-tekeningen van Kees de Kort'. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 24 oktober. Generaties kinderen groeien op met de sprekende tekeningen en schilderijen van de Bergense kunstenaar Kees de Kort. Wat begon in 1966 met het boekje *Jezus is geboren* in de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt' groeide uit tot de succesvolle kinderboekenreeks van 28 delen. Maar Kees de Kort vervaardigde ook prachtige schilderijen en tekeningen voor volwassenen. Vanwege zijn tachtigste verjaardag brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de *Bijbel met werken van Kees de Kort* uit. Ook is er een speciale tentoonstelling over Kees de Kort in Amstelveen.

Kees de Kort is al bijna een halve eeuw betrokken bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In 1965 kreeg hij de opdracht om bijbelverhalen te illustreren voor 'Wat de Bijbel ons vertelt'. De boekjes in deze serie bestaan uit eenvoudige illustraties en compacte teksten. Ze waren bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar al snel bleek dat de reeks ook een succes was bij jonge kinderen. De boekjes werden vele malen herdrukt en in zeker negentig talen verspreid. Uiteindelijk zijn ze in 1992 gebundeld in de *Kijkbijbel*. Deze uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de meest gelezen en gewaardeerde kinderbijbels.

### Bijbel met werken van Kees de Kort

Naast illustraties voor 'Wat de Bijbel ons vertelt' maakte Kees de Kort ook bijbelse kunst voor volwassenen. Uit zijn omvangrijke oeuvre van schilderijen, tekeningen en kerkraden koos de schilder zelf zijn favorieten. In de *Bijbel met werken van Kees de Kort* hebben de 44 mooiste kunstwerken een plek gekregen. Deze luxe-editie van de NBV is uitgebracht in een gelimiteerde oplage. Het is een prachtig geschenk voor de bijbelliefhebber. De gebonden uitgave (1700 bladzijden) verschijnt eind september 2015.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

## **Contactpersoon werkgroep:**

Harriët Vroling (038-4470135/harrietvk@gmail.com) en  
Jolanda Liefers (038-4470509/jj liefers@outlook.com).

### **KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE**

<b>4 okt</b>	9:30	Hervormde gem. Veessen	ds. W.G. Sonnenberg
<b>11 okt</b>	9:30	Gereformeerde kerk Heerde	?
<b>18 okt</b>	10:00	Hervormde gem. Wapenveld	ds. G.H. Koppelman
<b>25 okt</b>	9:30	Nederlands gereformeerde kerk Heerde/Epe	ds. R.C. Vervoorn