

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

S. Bos-Boorsma
☎ 06-28430287
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenvweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: Groen

5 juni

Tweede zondag na Trinitatis

09:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>Kinderdienst</i>
19:00		Dhr. J. Zomer uit Zwolle	<i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. J. Oldenhof-Colijn	
	avond	Dhr. G. Koele	
Oppas		Annemieke Klein Tijssink en Ryanne Dijkslag	
Collectes		1: Kerk 2: beheer en onderhoud Uitgang: Doelcollecte diaconie	

12 juni

Derde zondag na Trinitatis

09:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>koffie na de dienst</i>
19:00		Ds. E.R. Veen uit Zwolle	
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. T. Koetsier	
	avond	Mw. M. Eilander-Colijn	
Oppas		Heleen Beekhof en Anna Jansonius	
Collectes		1: Kerk 2: Kosten erediensten Uitgang: Missionair werk	

19 juni

Vierde zondag na Trinitatis

09:30		Ds. P.J. Hofland uit Wezep	
19:00		Ds. I. Jansen-Kleinjan uit Ermelo	
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. A. C. van de Beerecamp	
	avond	Mw. T. G. de Jong-Wijenberg	
Oppas		Gertina Smale en Gerlien Boersma	
Collectes		1: Diaconie 2: Kerk Uitgang: Jeugd en jongerenwerk	

26 juni

09:30 Ds. R. Koning uit Putten

19:00 Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld

Themadienst

Oud. v. dienst ochtend Mw. G. K. Smale-Tijssen

avond Dhr. T. Koetsier

Oppas Minka Bolhuis en Herjan Stoffer

Collectes 1: Kerk 2: beheer en onderhoud
Uitgang: Diaconie

KERKCALENDER

4 juni Gezellige middag PBD

4 juni Ophalen oud papier.

Denkt u eraan dat het op tijd aan de weg staat!

12 juni Kerk op schoot zie blz 16

22 juni Uiterste inleverdatum kopij juli/augustus nummer

MEDITATIEF

Van de nota die dr. Arjan Plaisier schreef voor bespreking in de kerk vindt u hier het beginhoofdstuk. Leest en denkt u mee?

KERK 2025: waar het op aankomt



Back to Basics

Wie het Nieuwe Testament leest, merkt dat de vreugde eraf spat wanneer over de kerk gesproken wordt.

Denk aan tintelende beelden als 'bruid' en 'lichaam van Christus'. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde.

Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven.

Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder dik stof. De kerk die eens vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding om maar op te houden met de kerk daarom heel herkenbaar.

Moeten we er inderdaad mee ophouden?

Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk houden. Omdat zij zich diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk.

Een leven zonder kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om het stof van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die tintelende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Om terug naar de kern te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat.

Daarbij kan het helpen om antwoord te geven op de vraag waarom je wilt dat de kerk blijft. Of omgekeerd, waarom je doodongelukkig zou zijn wanneer de kerk zou verdwijnen. Dat antwoord kun je aan jezelf geven of aan elkaar, maar ook aan tijdgenoten die zich misschien afvragen wat er zou missen als er geen kerk meer is. Een antwoord dat geen geheimtaal gebruikt maar verstaanbaar is.

Het is goed om op zo'n vraag een gezamenlijk antwoord te geven. Daar kunnen persoonlijke antwoorden bij helpen.

Hier volgt zo'n persoonlijk antwoord op de vraag: 'waarom kerk?'

1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 'evangelie' genoemd, goed nieuws van God. Het zijn woorden die me aanspreken in de diepste kern van het leven. Ik word erdoor opgericht als ik als een verloren mens langs de weg lig. Ik word erdoor in mijn kracht gezet en krijg moed om te leven. Dat evangelie staat op naam van Jezus. Hij geeft me ziel en zaligheid. Daarom moet de kerk blijven. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt. Als een ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.

2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus' naam en die voor elkaar willen instaan. Alleen maar 'ieder voor zich' is armoedig.

Alleen bij elkaar komen als gelijkgezinden of vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk is een plaats om samen te lachen en te huilen, om samen te eten en te drinken. Het maakt hier niet uit hoeveel je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor kleren je aanhebt, of alleen bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor elkaar in.

3. De kerk helpt me om te begrijpen wat 'goed leven' is. Voor mijzelf, maar ook voor de samenleving. Inzicht in het goede leven komt me niet aanvliegen. Er is zoveel chaos en verwarring in de wereld. Het leven is zo onoverzichtelijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik me voor inzetten? De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven. Ik krijg inzicht in wat het goede leven is voor mijzelf, voor de samenleving en voor de schepping. Ik word vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woord en daad getuige van te zijn en het in praktijk te brengen.

Wat is uw persoonlijk antwoord op de vraag: 'waarom kerk?' of 'wat zou het met je doen als de kerk zou verdwijnen?' Ik zou het heel leuk vinden als u eens zou willen proberen antwoord te geven op die vraag en dat naar mij toe zou willen sturen. We kunnen uw/jullie brieven dan gebruiken bij de startschot voor het nieuwe seizoen 2016-2017!
(post is welkom via de email: iboersma@live.nl of via de post: Rietkamp 9, 8191 TH Wapenveld)

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

De voorzitter heet ons allen welkom en leest uit 2 Korinthe 13:13.

Wij zingen lied 705 en de voorzitter gaat ons voor in gebed. Eén lid moest de vergadering verstek laten gaan.

Onder het genot van koffie met gebak heeft ds. Boersma-Prins, namens de kerkenraad, de afgetreden ambtsdragers toegesproken, bedankt voor hun inzet en een cadeau overhandigd.

De agenda wordt vastgesteld, de kerkenraadsnotulen van 17 februari en 20 april worden doorgenomen en de actiepunten besproken.

Vanuit de gereformeerde kerk 'de Brug' heeft de kerkenraad een uitnodiging gehad om samen met 'de Brug', de Hervormde gemeente en de Filadelfia gemeente te brainstormen voor een Evangelisch activiteit. Twee gemeenteleden zullen aan deze brainstormsessie deelnemen.

De ingekomen stukken worden doorgenomen. Bij de pastoralia, zoals gebruikelijk, aandacht voor het wel en wee in de gemeente. We informeren elkaar en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente om elkaar te kunnen (onder) steunen.

De deelnemers die in de zomervakantie naar Roemenië gaan zijn druk bezig met het inzamelen van geld middels het verkopen van chocolade, een motortoertocht; het poten van allerlei planten bij een gemeentelid en het regelen van een diner voor 40 personen! Met dit geld wordt er nu een huis gebouwd voor een tienerstel met een baby.

De vraag of de jeugd weer mee wil denken over het Startweekend heeft zijn vruchten afgeworpen. Allerlei ideeën zijn aan de Startdienstcommissie doorgemailed!

Verder wordt er aangegeven dat er leiding wordt gezocht voor Kids Rock, Solid Friends, Follow me en voor de 17+ groep.

De diaconie heeft in haar eigen vergadering ook al afscheid genomen van Arjan Biesterbosch en Linda Floor en tevens Shweta Bos welkom geheten. Er is een takenverdeling geweest. Marijke v.d. Heide fungeert als voorzitter. Shweta Bos neemt het scribaat op haar. De diensten van de Wendhorst heeft de diaconie tijdelijk moeten stopzetten i.v.m. onderbezetting.

De doop en belijdenisdiensten worden geëvalueerd.

Het college van kerkrentmeesters is nog steeds op zoek naar mensen.

Het moderamen wordt weer vastgesteld: Ds. Ida Boersma, Wim Westhoff (vz), Mia Eilander (scriba), Wilco Zonnenberg (KRM), Marijke v.d.Heide/Wilfred Put (diakenen). Het onderwerp voor het groothuis bezoek 2016 is 'Deel je leven' en wij maken alvast een planning.

Ook wordt er weer een oproep geschreven voor het aanleveren van de nodige stukken voor het winterwerkboekje.

De kerkenraad heeft voor 2016/2017 weer een visitatie ontvangen.

Trijnje de Jong sluit de vergadering met een gedicht van Jos Brink met de titel 'Heer hoor van mij'.

Mia Eilander-Colijn
Scriba

MUTATIES

Geboren:

- Bram Wilko van de Werfhorst

- Kaye en Jayvi Klein Tijssink

Gedoopt:

- Linda en (dochter) Tessa van de Lang

Openbare belijdenis afgelegd door:

- Maikel van den Esker
- Lianne Huisman en Dennis Stijf

- Ferdinand en Linda van de Lang

- Laura Zonnenberg, Hogestraat 9

Verhuisd:

- dhr. E. Stoffer

Uitgeschreven:

- Mw. B. Rosendal

- Mw. B. Dijkhof-Groothedde

- Dhr. R.A. van der Wal

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte juni SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje (SHM) is een initiatief van de kerken in Nederland. Ook de Petruskerk heeft de intentie verklaring getekend wat inhoud dat wij hierbij betrokken zijn.

Het is een feit dat de schuldenproblematiek in Nederland groeit, ook in de gemeente Heerde. Als iemand zijn baan verliest kunnen de financiële problemen ineens oplopen, dit kan ons allemaal overkomen. Het is niet de bedoeling dat SHM de schulden gaat betalen. Er is een aanpak ontwikkeld die zich niet alleen richt op het oplossen van schulden, maar ook om deze te voorkomen. Deze aanpak bestaat uit: financiën op orde brengen, gedragsverandering, vicieuze cirkel van schulden doorbreken. De hulpvrager wordt begeleid door een SchuldhulpMaatje. Deze heeft hiervoor een speciale opleiding voor gevolgd. Ondanks dat dit alles door vrijwilligers wordt gedaan is er toch geld nodig. Omdat wij hier volledig achter staan wordt deze doelcollecte van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie,
Marijke van der Heide



ZWO

Opbrengst spaardoosjes en collectes 40-dagentijd.

In Wegwijzer van mei heeft u de opbrengsten kunnen lezen van de 40dagentijd.

De spaardoosjes hebben € 458,49 opgebracht en de collectes in de 40dagentijd hebben € 1011,99 opgebracht. Deze bedragen zijn inmiddels overgemaakt aan Kerk in Actie en worden gebruikt voor diverse projecten in Ghana.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

10-4 Kerk	€ 172,63
Beheer en onderhoud	€ 162,74
Bloemenfonds	€ 156,75
17-4 Diaconie	€ 162,50
Kerk	€ 149,36
Orgelfonds	€ 136,96
24-4 Kerk	€ 179,54
Kosten eredienst	€ 163,92
Doelcollecte diaconie	€ 172,76
1-5 Zending	€ 167,56
Kerk	€ 151,55
Kosten eredienst	€ 136,00

5-5	Zending	€ 51,22
	Kerk	€ 46,55
	Kosten eredienst	€ 43,46
8-5	Kerk	€ 242,26
	Beheer en onderhoud	€ 206,29
	Bloemenfonds	€ 206,97
	Opbrengst verjaardagsfonds	€ 209,50

Giften

	Gift voor Wegwijzer	€ 20,00
	Gift voor Cliniclowns	€ 6,00
	Gift voor verjaardagsfonds	€ 10,00
	Gift voor bloemenfonds via mw. J. Wonink	€ 5,00
	Gift voor kerk	€ 20,00

Jan IJzerman

Giften voor PBD

	Gift ontvangen via M. Nitrauw voor diaconie	€ 5,00
	Gift ontvangen via Piet Heres	€ 5,00
	Gift ontvangen via Jennie vd Brandhof	€ 10,00
	Gift ontvangen via Aly Eilander	€ 20,00
	Gift ontvangen via Aartje Boerdam	€ 10,00
	Gift ontvangen via Albert Jonker	€ 10,00

Alle gevers hartelijk dank,
Piet Heres

Opbrengst oud papier

	03-03-2016	€ 200,59
	31-03-2016	€ 242,54

Dini van Raalte

Oude metalen

€ 250,00 voor glas in lood ramen

Grietje en Tjeerd de Kroon

KERKRENTMEESTERS

In deze uitgave van Wegwijzer vindt u een brochure plus een acceptgiro voor de Solidariteitskas 2016. Graag brengen wij deze actie onder uw aandacht en hopen dat u ook dit jaar weer wilt meedoen aan deze actie. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas kijk dan op www.pkn.nl/solidariteitskas of vraag er naar bij het College van Kerkrentmeesters of de Kerkenraad.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dini van Raalte

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Natuurlijk blijven we de 1^e zaterdag van de even maanden het papier op de gebruikelijke routes ophalen.

Wij komen het **zaterdag 4 juni** weer bij u ophalen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.



OUD-PAPIER!!!!

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines en magnetrons, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038 4470457.

Let op: Vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, t.v. computers enz. niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

Praisedienst 5 juni: "safe journey"

De vakantieperiode zit eraan te komen. Sommigen van u hebben het misschien al achter de rug, de meesten zullen het nog in het vooruitzicht hebben. Bent u al aan het voorbereiden? De tassen klaarzetten, kleding uitzoeken wat mee moet, de caravan uit de stalling aan het halen of een last-minute op internet aan het opzoeken ?

Heeft u het lijstje al klaar met wat er mee moet ? Vergeet dan vooral het belangrijkste niet: de Bijbel. Om tot rust te komen, te verwonderen, te leren, laten inspireren, of om even in weg te dromen.

Tijdens de Praisedienst van 5 juni zullen wij zingen over het op reis gaan en thuiskomen met God aan onze zij. Voorganger is Jurgen Zomer uit Zwolle. De dienst begint om 19:00 uur en na afloop is er tijd voor een goed gesprek met een kop koffie of thee.

Wij wensen u een hele goede reis, waar u ook heen gaat in de vakantie of in uw leven. Moge de Here met u meegaan op uw reis en u begeleiden op uw pad.

Namens WE BELIEVE

Linda Floor



ZONDAG 12 JUNI 15.30 – 16.30 UUR:

KERK OP SCHOOT IN DE PETRUSKERK

Zondag 12 juni is er 'Kerk op schoot' voor kinderen onder de kindernevendienstleeftijd èn hun ouders. Broer of zus, opa en oma mogen ook rustig meekomen, maar het draait om de kids!

Wat houdt het in? Een kort programma op zondagmiddag. Vanaf 15.40 uur zijn we maximaal een half uur in de kerk voor een laagdrempelige 'minidienst'. Daarin een vertelling, een kinderlied, een gebed en een zegen. Zo kunnen de meisjes en jongens op speelse wijze kennis maken met de kerk en hoe we hier aandacht aan God en elkaar besteden.

Van harte welkom, Gertina Smale, Jacolien Wonink, Mark Boersma

Winterwerkboekje

Zoals gebruikelijk wordt er voor het winterseizoen **2016–2017** een boekje gemaakt met daarin alle informatie omtrent de clubs, gesprekskringen, bijbelkringen, PBD, commissies ect.

Om deze informatie up to date te hebben een oproep aan de verschillende kringen, clubs, om info aan te leveren.

Graag voor **15 juli** zodat alles in september in een boekje kan verschijnen.

Deze informatie kan gestuurd worden naar:

Trijnie de Jong

038-4470577

g.de.jong1@hetnet.nl



Nieuwe Testament in gewone taal voor lage prijs

Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt het complete Nieuwe Testament in gewone taal uit voor maar € 3,50.

‘We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de Bijbel,’ licht Stefan van Dijk, hoofd Uitgeven bij het NBG, toe. ‘Daarom brengen we een goedkope editie van deze veel gevraagde bijbelvertaling uit. Het boekje is compact en daarmee goed bruikbaar als give-away, maar bijvoorbeeld ook om mee te nemen als je op reis gaat.’

Eerder heeft het Nederlands Bijbelgenootschap al losse, goedkope evangeliën van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Stefan van Dijk: ‘Afgelopen jaar zijn er maar liefst 250.000 van die evangelieboekjes tegen de kostprijs bij ons besteld. Zo kwamen we op het idee om het hele Nieuwe Testament uit te brengen voor weinig.’

Zeven: een heilig getal

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. En je komt het getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit. Maar zeven is ook een van de bekendste bijbelse getallen.

Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:

- De schepping gebeurt in zeven dagen (Genesis 1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt sabbat genoemd.
- Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer gestraft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus moet vergeven (Matteüs 18:22).
- In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden.
- In het bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen zeven verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.
- Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er zeven manden vol brood over (Matteüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na de wonderbare vermenigvuldiging met vijf broden, twee vissen en twaalf manden.

Ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder meer gesproken over zeven gemeenten met zeven geesten (Openbaring 1:4), zeven sterren en zeven gouden kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol die met zeven zegels is verzegeld (Openbaring 5:1), zeven bazuinen (Openbaring 8:6), een draak met zeven koppen (Openbaring 12:3), en zeven offerschalen met zeven plagen (Openbaring 16:1).

Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal zeven, ga je de bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij!

Contactpersoon werkgroep:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com en
Jolanda Liefers, 038-4470509 / jjliefers@outlook.com.

Perspective maakt het verschil in Roemenië

Verslag presentatie Perspective in de Petruskerk

Op zaterdag 2 april 2016 waren er drie speciale Roemeense gasten bij ons in de Petruskerk. Dit waren Liviu Tudosie, de oprichter van Perspective Danes, zijn dochtertje Claudia en sociaal werker in opleiding Alina Soneriu. Liviu en Alina zijn allebei betrokken bij het opzetten van de stichting Perspective in het Roemeense dorpje Danes.

Liviu gaf samen met de Nederlandse Maria Garcia een presentatie over Perspective Danes. Hieronder leest u een verslag van deze presentatie.

Over Liviu en Maria

Liviu begon de presentatie met zijn werkgeschiedenis. Hij vertelde enthousiast over zijn werk als sociaal werker bij een soortgelijke organisatie als Veritas. Hij is nu hetzelfde werk aan het voortzetten in zijn eigen woonplaats bij de stichting Perspective Danes. Maria Garcia is de contactpersoon voor Nederlanders die meer willen weten over Perspective Danes. Zij probeert ook Europese subsidie voor de diverse projecten te krijgen.

Alina wil de zegen doorgeven

Nadat Liviu en Maria zichzelf geïntroduceerd hadden, deelde Alina haar getuigenis. Alina vertelde dat ze al als jong meisje bij Veritas kwam. Bij het tienerprogramma van de stichting ontmoette ze Liviu. Veritas betekent veel voor Alina. Ze leerde in het programma christelijke normen en waarden. Ook leerde ze voor anderen klaar te staan. Ze wil na haar studie doorgeven wat zij geleerd heeft. Dit wil ze doen door bij Perspective Danes aan de slag te gaan. Ze voelt zich gezegend dat ze het programma bij Veritas heeft gevolgd en dat ze nu via de stichting Perspective Danes kan studeren aan de universiteit.

Doorbreken van de vicieuze cirkel

Tijdens de presentatie kwam naar voren dat de Romabevolking in Danes leeft in barre omstandigheden. Perspective Danes wil de vicieuze cirkel doorbreken. De stichting wil een *pre-school* opzetten en daarnaast wil ze ook een programma voor tieners ontwerpen. Tijdens de zomer wil Perspective Danes zomerkampen organiseren.

Dit is voor de kinderen in die omgeving een geweldige ervaring en voelt voor hen als vakantie.

De bouw kan bijna beginnen

De tekeningen voor het gebouw in Danes zijn af. Deze werden tijdens de presentatie getoond. De Roemeense architect moet de bouwtekeningen nog controleren op de Roemeense bouweisen. Als hij het goedkeurt en de financiële middelen binnen zijn, kan de bouw beginnen. Ook de begroting is gepresenteerd. Maandelijkse donaties worden zeer op prijs gesteld om de plannen te kunnen voortzetten.

Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de totstandkoming van deze presentatie. In het bijzonder de Petrus Kerk die de ruimte ter beschikking heeft gesteld en de drankjes heeft verzorgt. Ook Gerjan van den Brink Kaas die gratis hapjes mee bracht.

Meer weten? Kijk op: perspectivedanes.ro.

Wilt u geld doneren aan Perspective Danes?

Dat kan! Doneer aan Stichting Springplank (ANBI), uw gift is fiscaal aftrekbaar.

IBAN: NL64 INGB 0009590131

t.n.v. Stichting Springplank

o.v.v. Perspective Danes

Oproep: Alina is nog op zoek naar een damesfiets. Andere heren- en damesfietsen zijn ook welkom. Heeft u er nog één staan?

Mail of bel naar harrietvk@gmail.com of 06-20555610.

BEDANKJES

Beste mensen,

Bedankt voor het met ons meeleven in de spannende tijd voor ons en onze familie. Wat fijn als er mensen zijn die aan je denken.

Nu 6 weken verder gaat het herstel de goede kant op.

Dick en Hennie Boom

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die ons heeft gesteund na het overlijden van mijn moeder in april. Vanuit de Petruskerk hebben we veel blijken van meeleven mogen ontvangen in de vorm van kaarten en woorden van meeleven. Dit hebben we zeer gewaardeerd.

Albert Dijkslag
Familie Dijkslag

REHOBOTH

De mogelijkheden en behoeften van onze cliënten zijn, naast onze protestants christelijke waarden, uitgangspunten bij het leveren van ondersteuning en zorg op de Noord Veluwe. Voor cliënten die in een eigen woning, in een zorgwoning of in één van onze woonzorgcentra wonen.

Inhoud geven aan uw eigen leven en aan dat van anderen

Wilt u ons helpen? Brengt u graag een lach op een gezicht? Wilt u tijd en energie investeren in ouderen die verbonden zijn aan **Rehoboth** in Wapenveld? Als vrijwilliger bent u welkom om cliënten extra aandacht te geven. Samen met u kijken we graag waar u het best op uw plek bent en de cliënten optimaal van uw inzet kunnen genieten. We zoeken vrijwilligers voor het samen eten, die hulp willen bieden bij de dagbesteding en naar vrijwilligers die rond willen gaan met de broodkar langs alle appartementen. Ook vrijwilligers die met cliënten eens een wandeling willen maken of een individuele activiteit willen doen zijn van harte welkom.

Vacatures vindt u op www.wzuveluwe.nl

Bidden is:
je ogen sluiten
binnen of buiten
je handen vouwen
aan God alles toevertrouwen
met God samengaan
een noodkreet uiten
nee, God sluit jouw echt niet buiten

Bidden is:
om hulp vagen
stilte verdragen
en kracht vergaren
om God te mogen ervaren
Hem toebehoren
als kind uitverkoren
bevestigd verlangen
dat God je steeds op zal vangen

Daniëlle Buurman

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

5 juni	9.30	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. G.H. Koppelman
12 juni	10.00	Vrijzinnige geloofsge- meenschap Heerde	mevr. I. Adriaansz
19 juni	9.30	Ned. gereformeerde kerk Heerde/Epe	ds. van der Klist
26 juni	9.30	Hervormde gemeente Emst	ds. E. van den Noort

