

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Rietkamp 9
8191 TH Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:

Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-4477181
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:

A. Stoffer-Rorije
☎ 038-4478444
✉ anjastofferrorije@gmail.com

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282

✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie:

✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W.Westhoff

Merelweg 44
Marledijk 2

8191 XR W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06-51816128
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

J. IJzerman ☎ 038-4478600
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

D. Docter ☎ 038-4479682
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

25 januari

10:00

Ds. I. Boersma - Prins
m.m.v. koor *de Regenboog*

19:00

Ds. I. Boersma - Prins *Zangdienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. J. Oldenhof-Colijn

avond Dhr. G.A. Jonker

Oppas Heleen Beekhof en Annelot Wonink

Collectes 1: Kerk 2: Kosten erediensten
Uitgang: Orgelfonds

1 februari

09:30

Ds. M.H. van Es uit Wapenveld

19:00

Dhr. Martin Brand uit Emmeloord
Jongerendienst

Oud. v. dienst ochtend Mw. J. H. Wonink- van de Put

avond Dhr. G. Koele

Oppas Gertina Smale en Julia de Weerd

Collectes 1: Werelddiaconaat 2: Kosten erediensten
Uitgang: beheer en onderhoud

KERKCALENDER

2 jan. Praatcafé

18 jan. - 25 jan. Week van Gebed, **zie blz. 16**

21 jan. Uiterste inleverdatum kopij februarinummer Wegwijzer

31 jan. Verschijning februarinummer Wegwijzer

7 febr. Ophalen oud papier door het dorp

MEDITATIEF

Een leeg jaar ligt voor ons...

Onbeschreven? Het lijkt misschien zo, maar we weten maar al te goed dat dat zo niet werkt.

Er gaat een hele gevulde rugzak met ons mee 2015 in.

Nu al gebeurtenissen om naar uit te kijken: ze lachen je toe, stralend, uitnodigend, was het maar vast zover.

Je zult maar je trouwdag hebben gepland voor 2015 of een kindje of een kleinkind verwachten. Je zult maar grootse plannen hebben voor een grote reis of van slagen voor een examen en dan....

De hoop op wat zal komen doet je nu al blij zijn.

Maar ook: gebeurtenissen uit verleden die hun schaduw nu al werpen over dat wat komen gaat.

Je zult dit jaar of eerder iemand verloren zijn die je liefhad, dan zijn er zoveel dagen, gedenkdagen waar je nu al tegenop kunt zien. Ziekte en zorgen neem je gewoon mee het nieuwe jaar in.

Waarom komen we als gemeente samen op Nieuwjaarsdag?

Heeft dat dezelfde achtergrond als het afsteken van vuurwerk 's nachts bedoeld om boze geesten te verjagen en vrij baan te maken voor het nieuwe jaar?

Zou die heidense gedachte ons nog in het bloed kunnen zitten en onderbewust een rol kunnen spelen in onze samenkomst: als we nu maar hier God aanroepen dan mogen we toch hopelijk wel rekenen op een goed jaar, op zegen, op meevallers.

Dan breng je het offer van je aanwezigheid hier, maar stilletjes verwacht je dat daar dan toch wel iets tegenover hoort te staan.

Do ut des, is een latijnse spreuk: ik geef met de bedoeling dat u geeft. Voor wat hoort wat...

We zullen het misschien niet luidop zeggen maar heel diep van binnen schuilt die gedachte misschien wel ergens.

Zo nu en dan steekt die heel irritant de kop op: dat kleine stemmetje van binnen dat zegt: " waar heb ik dit aan verdiend?", " heb ik niet altijd.... enz."

Dat stemmetje, dat verongelijkte stemmetje dat hoor je ook in bijvoorbeeld Psalm 73 van de dichter Asaf. Die is maar wat verontwaardigd dat het mensen die van God noch gebod willen weten het allemaal super voor de wind gaat.

“Ik was jaloers op slechte mensen. Steeds zag ik hoe gelukkig zij zijn. Ze zijn nooit ziek, ze zien er altijd gezond uit. Ze hebben geen zorgen en geen pijn, ze lijden niet, zoals andere mensen.”

(Psalm 73: 3 en 4 Bijbel in Gewone Taal)

Het zijn gedachtes die je blik vertroebelen en je het zicht op God ontnemen.

Asaf komt tot inkeer: vroeger was ik vaak kwaad van binnen. Ik vond het leven niet eerlijk. Ik begreep er niets van, ook al was ik dicht bij U. Maar nu weet ik dat U er altijd voor mij bent. U houdt mijn hand vast, U leidt me en U geeft me raad. En eens zult U me bij U nemen.

(Psalm 73: 21-24)

Dat vertrouwen hervindt Asaf weer en ik hoop ook dat wij de toon van die psalm kunnen vinden en zingen:

“God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen...”

Nieuwjaarsdag is op de kerkelijke kalender de dag van de naamgeving en besnijdenis van onze Heer, Jezus Christus.

Het hoort bij het hart van het geloof dat we mogen leven met die naam.

Met die naam krijgen we een boodschap mee. Jezus' moeder Maria mocht de naam zelf niet kiezen: Jezus – de Here redt.

Jezus' naam zet vandaag de toon. Hij is het die ons wijst op Gods beloften die we naast al het andere dat we meedragen ook meedragen het nieuwe jaar in.

Je zou wat dat betreft ons, onze gemeente kunnen vergelijken met een schip dobberend op de wereldzee. En er waait een vlag in top. Zeegaande schepen varen onder de vlag van een land. Hierdoor behoort het schip tot het rechtsgebied van dat land en gelden zijn wetten aan boord.

Wij varen onder de vlag met de naam van Jezus. Wij horen bij zijn rechtsgebied en zijn wetten gelden aan boord. Hij bepaalt de koers.

In het doen en laten van de volgelingen van Jezus wordt de kracht van zijn Naam zichtbaar. Ook nu, ook in het komende jaar.

In ontferming en medelijden, in eensgezindheid en bescheidenheid, in troost en bemoediging, in inspanning voor je redding en ontzag voor God.

Zo willen we het nieuwe jaar ingaan.

De vlag in top hijsen met de naam van Jezus.

Met eerbied en ontzag omdat daarin zichtbaar wordt dat God zich naar ons toewendt.

Met enthousiaste toewijding omdat de naam van Jezus onze koers zal bepalen door de woelige wateren van 2015.

Ds. Ida Boersma-Prins

PASTORALIA

Op het moment van schrijven dwarrelen de sneeuwvlokken naar beneden: de dag na Kerst...

Ik hoop dat u terugkijkt op gezegende dagen, al weet ik dat het voor sommigen ook hele moeilijke dagen waren omdat deze feestdagen zo heel anders waren dan gehoopt of verwacht.

Ik denk aan het kerstlied 502 in ons liedboek: "Wij zingen door de tranen heen, ver boven onze macht, omdat in ongekende nacht als blijvend teken van de dag een ster ons tegenlacht "en" Geen droom en alle toekomst dicht, geen woord, geen vergezicht maar toch: door onze tranen heen, ver boven onze macht: God heeft naar mensen omgezien!" Hopelijk hebt u daar toch iets van mogen ervaren.

Zoveel mensen hebben zich ingezet tijdens de afgelopen weken: voor jongeren, voor ouderen, voor kinderen, met muziek, met een maaltijd, achter de schermen of in de spotlights. Hartelijk bedankt voor jullie inspanningen en voor de liefde waarmee dit is gedaan!

Namens Mark en de kinderen wil ik u heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen en natuurlijk is dat ook onze wens voor u: dat we een gezegend 2015 tegemoet mogen gaan!

Een hartelijke groet,
Ida Boersma-Prins.

IN MEMORIAM

Gerrie van der Scheer- Eikelboom

* 6 juli 1925 † 25 november 2014

Op 25 november overleed onze zuster in het geloof Gerrie van der Scheer-Eikelboom in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Zij stierf in vertrouwen op God, terwijl de kring mensen die ze zo liefhad om haar heen stonden: haar kinderen en kleinkinderen. Toen Gerrie dit jaar hoorde dat ze zo ernstig ziek was dat ze niet meer beter kon worden was de schrik en ontreddeering groot. Toch wilde ze niet dat er over gesproken werd: 1 dag, dat mocht, maar daarna moest alles zo gewoon mogelijk doorgaan. En dat gebeurde, zo lang het kon...

Zorgen voor het huis, zorgen dat het eten klaarstond als Jenny en Greet uit het werk kwamen, een open en gastvrij huis voor ieder die langskwam. Zo was ook haar manier van doen na het overlijden van haar man Jurrie in 2012. Natuurlijk was ze verdrietig, maar zou niet alle gezelligheid uit huis verdwijnen als ze daar de hele tijd over ging praten en klagen? Het was nu zo... en dan moest je maar het beste er van maken, bovendien was er alleen maar reden tot dankbaarheid als ze terugkeek op haar leven.

Op de kaart stond de beginzin uit Psalm 139: Heer, die mij ziet zoals ik ben...

Soms ben je als mens voor anderen een raadsel, soms ken je zelfs je eigen hart niet maar in deze psalm lezen we dat de Schepper ons leven kent en ons zelfs dieper kent dan wij onszelf kennen.

Wij kunnen met al onze herinneringen aan Gerrie Eikelboom een beeld van haar scheppen: zo was ze voor ons, als moeder, als oma, als vriendin of zuster in geloof en wij kunnen verhalen delen over haar leven: hoe ze opgroeide en ook altijd heeft gewoond daar aan de Kanaaldijk, hoe al op de lagere school de basis werd gelegd voor het liefdevolle huwelijk met Jurrie, hoe ze voor haar ouders zorgde en voor haar gezin, hoe de ziekte van Jenny een stuk ontwrichting in haar leven bracht door angst en bezorgdheid, hoe ze genoot van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

En bij al die verhalen komt ook wat uit Psalm 139 tot ons komt, dat in de ogen van de Schepper van hemel en aarde haar leven kostbaar is en dat zij niet alleen door haar naasten maar ook bij God de Vader geliefd is.

Veel woorden kon zij zelf daar niet voor vinden, maar wel een woordeloze overgave en vertrouwen op Jezus Christus. Daarom lazen we ook uit de brief van Paulus aan de Efeziërs waar over de grote liefde van Christus gesproken wordt. Die is niet te bevatten door 1 mens, maar samen met anderen mag je daar iets van ervaren. In de afscheidsdienst kwam dat tot uiting door de bijdrage van ieder gezinslid in de vorm van een keuze voor een lied, een gedicht, een herinnering: zo mochten we samen voor het aangezicht van God een geliefde gedenken en in Zijn handen geven.

Laten we als gemeente bidden om Gods troost voor Sarry en Deanne, voor Jenny en voor Greet.



VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de vergadering gehouden op 18 december 2014

Vanavond neemt ds. Boersma-Prins de taak van voorzitter op zich. Zij heet ons allen welkom en leest diverse gedeelten uit Lucas voor. Wij gaan kort in gesprek over de tegenstrijdigheden van Zacharias, de oude gelovige priester, die na zijn ervaring in de tempel aan zijn geloof twijfelt en Maria, de jonge vrouw, die vol vertrouwen en met een rotsvast geloof haar lot aangaat. Vervolgens zingen wij 441:1 en 6 en sluit de voorzitter de opening af met een gebed.

Helaas zijn er acht afmeldingen. Wij stellen de agenda vast en nemen de notulen en actiepunten door van de novembervergadering. De ingekomen stukken worden besproken.

Lief en leed wordt besproken. Ds. Hofland laat via ds. Boersma de gemeente weten zich door onze gemeente gesteund te voelen. Het gaat redelijk goed met hem. Het jeugdwerk gaat goed en het kerstdiner was weer een succes! De diaconie heeft de begroting opgesteld zij zijn druk met de organisatie omtrent de kerstpakketten.

Gezamenlijk kijken wij met een goed gevoel terug op de zondag waarin wij de Gestorvenen hebben herdacht. In het nieuwe jaar zal er weer een doopdienst gepland worden en ds. Boersma bedankt een ieder voor de mooie dienst van 30 november jl..

Het College van Kerkrentmeesters zijn bezig met nieuwe bemensing. Ook worden er preventieve maatregelen genomen m.b.t. de hoge energiekosten. Kerkbalans 2015 staat ook weer op de agenda. Uit de verslagen van het groothuisbezoek komt duidelijk naar voren dat de akoestiek in de ontmoetingsruimte verbeterd dient te worden. De KRM gaan hiermee aan de slag! In de rondvraag wordt de bezorging van de Wegwijzer besproken en wordt er opgemerkt dat er de laatste tijd de grote kindernevendienst weinig animo geniet.

Jessica Oldenhof-Colijn sluit de vergadering met een adventsgedicht van Peer Verhoeven.

Mia Eilander-Colijn
scriba

MUTATIES

Verhuisd:

- Mw. J.H. van den Hoven-van de Sande

Ingeschreven:

- Mw. J. M. Eilander-Langendoen

Uitgeschreven:

- Mw. H.M. van der Hell

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte januari 2015

Sinds 2011 runt de familie Aalbers gezinshuis "In de Wingerd" aan de Hullenweg te Wapenveld. Naast hun vier eigen kinderen hebben zij de zorg voor vier gezinshuiskinderen. Harold en Erna willen een veilige (woon) plek bieden voor het begeleiden van kwetsbare jongeren waardoor zij in de toekomst hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Hun motto: "In ons leven willen we uitdelen wat wij van God ontvangen. Dit doen we vanuit de liefde van Jezus. Die liefde brengt heling in gebroken levens".

In juli 2014 ontvingen zij het keurmerk Gezinshuizen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie
Anja Stoffer

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken die ons het afgelopen seizoen gesteund hebben d.m.v. giften en het meedenken met ons, zodat er veel ouderen en alleenstaanden een fantastisch jaar achter de rug hebben waar iedereen van heeft mogen genieten. We hebben dit enorm op prijs gesteld en zijn iedereen daar heel dankbaar voor.

Het PBD bestuur.

Het is mooier te geven dan te krijgen!

Na de gezellige decembermaand waarin u (hopelijk) heeft kunnen genieten van Licht, gezelligheid, dankbaarheid en mooie cadeaus willen wij u vragen om eens stil te staan bij de mensen die dit alles niet hebben. Die om hun eigen persoonlijke reden moeten rondkomen van een minimum inkomen of nog minder.

Misschien heeft u in uw kerstpakket iets gevonden wat u niet gebruikt, of wat uw smaak niet is of niet in uw interieur past?

Wij als diaconie weten dat het voor sommige mensen veel moeite kost om rond te komen. En een extraatje zit er dan helemaal niet in. Voor die mensen willen we graag vragen of u de producten die u niet gebruikt naar de kerk wilt brengen dan zorgen wij ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt.

Natuurlijk mogen het ook andere producten zijn dan etenswaren.

Alles is welkom !

U kunt deze spullen voor en na de diensten van 4 en 11 januari inleveren op de tafel in de hal van de kerk.

Alvast bij voorbaat hartelijk dank !

Namens de diaconie
Linda Floor

Tijdens de *Follow Me* avonden collecteren we voor **Stichting Netwerk Roemenië**. De opbrengst van dit winterseizoen tot nu toe is: € 73,80

Gerhard Koele

Wegwijzer digitaal

Voor u ligt de gedrukte versie van Wegwijzer. Inmiddels krijgen ongeveer 25 gemeenteleden dit blad via de mail toegezonden. Als u dat ook wilt kunt u dat kenbaar maken bij de redactie. (wegwijzerwapenveld@hotmail.com).

U kunt er voor kiezen dat u Wegwijzer zowel digitaal als ook nog in gedrukte vorm ontvangt. Wilt u alleen de digitale versie ontvangen, dan wordt u de halfjaarlijkse acceptgiro voor een vrijwillige bijdrage voor de drukkosten van Wegwijzer, ook niet meer toegezonden.

De redactie

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

23-11	Kerk	€ 396,50
	Kosten erediensten	€ 317,11
	Beheer en onderhoud	€ 313,10
30-11	Missionair werk	€ 249,93
	Kerk	€ 217,72
	Bloemenfonds	€ 196,72
7-12	Kerk	€ 169,79
	Kosten erediensten	€ 164,49
	Beheer en onderhoud	€ 166,16
14-12	Diaconie	€ 161,89
	Kosten erediensten	€ 148,09
	Doelcollecte Diaconie	€ 201,64

Giften

Giften voor kerk via mw. D. v.d. Scheer € 10,00 + € 20,00

Jan IJzerman

Giften voor PBD

Via Kerstmiddag PBD	€ 234,00
Via Ali Eilander	€ 30,00 (20 + 10)
Via Aartje Boerdam	€ 10,00

Alle gevers hartelijk dank,
Mirjam de Hoop

Opbrengst oud papier

21-10-2014 € 288,93

Dini van Raalte

Opbrengst oude metalen via Tjeerd de Kroon:

PBD	€ 100,-
Ebola bestrijding	€ 100,-
Papieraanhanger	€ 100,-

Papier inzameling.

We proberen samen met een groep enthousiaste mannen het papier voor onze kerk te verzamelen. We kunnen bij de huidige groep nog wel wat aanvullende hulp gebruiken.

Wie zoeken we:

We zoeken mannen met een B/E rijbewijs die zaterdagochtend de aanhanger bij de familie Westhoff ophaalt, om 9 uur bij de kerk neerzet en deze rond 12 uur weer ophaalt en vervolgens weer leegmaken bij de familie Westhoff.

Daarnaast:

Mannen vanaf 14 jaar die op de eerste zaterdagochtend van de even maanden (met uitzondering van augustus) met een groepje achter de tractor door dorp rijden om het aan de weg geplaatste papier te verzamelen en ook bij de familie Westhoff af te leveren.

Dit is rond 11 uur afgerond. Het zijn groepjes van 4 man en het is eigenlijk dus maar 5x per jaar. Als er genoeg interesse is kan ik een rooster opstellen en weet ieder ruim van tevoren wanneer hij ingepland is en heeft dus ook tijd genoeg om te ruilen. Voor 2015 zijn de tractoren en aanhangers al geregeld, ook hiervoor geldt als er iemand enthousiast is en over de juiste apparatuur beschikt is hij van harte welkom om ons te versterken.

Veel handen maken licht werk.

OUD-PAPIER!!!!

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kan er contact met mij opgenomen worden.

Hartelijke groet,

Johan Eilander
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
4477181
eilanderj@outlook.com



Zangdienst 25 januari 2015
Petruskerk Wapenveld 19.00 uur!

Voorganger: ds. Ida Boersma-Prins
Orgel: Adrie Duizendstra

Medewerking: Hattems Mannenkoor
o.l.v. Herman Kamp.

Dit is de eerste zangdienst in het nieuwe
jaar iedereen van harte uitgenodigd!



PRAATCAFÉ NIEUWJAARSBORREL.

Aanstaande vrijdag, 2 januari is het weer zover. De deuren van de Rots staan open voor een ieder die even gezellig een bakkie en een borrel (of fris) wil komen doen.

Elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toewensen en praten over kerk- en andere zaken.

Iedereen is van harte welkom vanaf 20:30 uur.



Jeugddienst - 1 februari

Elk jaar mag een groep jongeren uit de kerk een jeugddienst voorbereiden en nu zijn wij, 'Solid Friends', aan de beurt!

We hebben gekozen voor het onderwerp:

solid friend, hechte vriend. God kan voor jou een hechte Vriend zijn! En hoe kun je zelf een goede vriend voor iemand zijn?

U bent van harte welkom!

Hopelijk tot 1 februari om

19:00 uur!



Week van Gebed 2015: 'Dorst?'

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in Wapenveld in 2015 een week van gebed georganiseerd.

Ieder jaar organiseert EA-EZA zo'n Week van Gebed. Die traditie gaat al ruim anderhalve eeuw terug. Omdat we samen bidden belangrijk vinden. Graag sluiten we ons aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.

De komende Week van Gebed wordt gehouden van D.V.

18 t/m 25 januari 2015.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Jezus heeft er niet voor niets een bijzondere belofte aan verbonden:

'Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.' (Mat. 18: 19,20)

Kortom, samen bidden is een waardevol onderdeel van het christelijk leven. Bovendien kun je kennis maken met nieuwe gebedsvormen en met elkaars geloofstradities. Dat kan heel inspirerend en verfrissend zijn!

In 2015 is het **thema van de Week van Gebed: 'Dorst?'**.

De tekst is dit jaar aangedragen door kerken uit Brazilië en gaat over het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek bij een put is het belangrijkste gesprek in haar leven. Daar ontdekt ze dat Jezus levend water te bieden heeft.

Tijdens de week van gebed zullen we dagelijks een stukje uit Jezus' gesprek met de Samaritaanse vrouw behandelen. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven.

We hopen dat de Week van Gebed in u ook een verlangen losmaakt naar meer van het levende water. Zodat u en de mensen die wereldwijd de gebedsweek meevieren, verfrist zult worden door Jezus' woorden van Leven.

En u zelf ook als een bron kunt zijn voor de mensen om u heen.

We zullen bidden voor Wapenveld, Heerde, de provincie, ons land, de situatie in de wereld en de vervolgde christenen.

Het is mooi als we ons als christenen uit verschillende kerken verenigen. Jeanet Burgmeyer (NGK), Nanda Dijk (Filadelfia), Alie Fiks (NH), Joke van Weeghel (GKV) en Piet van 't Hoog (Petruskerk) werken mee aan het organiseren van de Week van Gebed.

Als ook u gebed belangrijk vindt, bent u hartelijk welkom om mee te bidden!

Samengevat:

Waar : **Tuinkamer van Rehoboth, De Vree 1**

Wanneer: **maandag 19 t/m zaterdag 25 januari 2015**

Hoe laat: **van 18.45 – 19.30 uur.**

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of contact opnemen met Piet van 't Hoog tel. 038-4479152 of Nanda Dijk 038-7510174, email: jan-nanda@solcon.nl

Leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen?

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Denk dan eens aan Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe (SGNOV). SGNOV is actief in de gemeenten Epe, Heerde en Hattem en organiseert ontspanningsactiviteiten voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke functiebeperking. Daarnaast behartigt de stichting de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking in de gemeente Heerde.

SGNOV is dringend op zoek naar een PR functionaris én vrijwilligers die de activiteitencommissie willen versterken. SGNOV hanteert geen leeftijdsgrens en werkt op basis van vrijwillig gemaakte afspraken. Uiteraard is er gelegenheid voor een oriënterend overleg vooraf en kunt u 'sfeer' proeven voordat u definitief beslist.

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met Kor van Olst (voorzitter Activiteitencommissie - tel. (0578) 61 77 81 - kvanolst@hetnet.nl) of Jan Schoppers (voorzitter SGNOV – tel. (0578) 69 38 64 - j.schoppers3@upcmail.nl). Meer informatie (over de vacatures) kunt u vinden op www.sgnov.nl.

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines en magnetrons, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. De Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038 4470457.

Let op: Vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, t.v. computers enz. niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

04 jan	09.30	Hervormde kerk Veessen	ds. W.G. Sonnenberg
11 jan	10.00	Vrijzinnige geloofsge- meenschap Heerde	mevr. I. Adriaansz
18 jan	09.30	Christelijke geref. Kerk Heerde	ds. P.W.J. van der Toorn
25 jan	09.30	Verpleeghuis "Wendhorst"	ds. J. Smit
01 feb	10.00	Vrije Evangelische Gemeente Heerde	ds. J.M. Weststrate

