

**Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld**



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

20 september  
Startzondag,  
Bevestiging nieu-  
we ambtsdragers,  
afscheid stoppen-  
de ambtsdragers

September 2020  
Jaargang 18  
Nummer 1

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Kwartelweg 11  
8191 AP Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ [iboersma@live.nl](mailto:iboersma@live.nl)

Pastoraal team:  
Mevr. B. Keizer-Mooij  
☎ 038-4478077  
Dhr. G.A. Jonker  
☎ 038-4479681  
✉ [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

Scriba K.M. Eilander-Colijn  
Revelingseweg 51  
8191 KP Wapenveld  
☎ 038-4477181  
✉ [scriba@pkwapenveld.nl](mailto:scriba@pkwapenveld.nl)

Diaconie:  
Shweta Bos  
☎ 06-28430287  
✉ [diaconie@pkwapenveld.nl](mailto:diaconie@pkwapenveld.nl)

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-4478282  
✉ [kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl](mailto:kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl)

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk  
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ [wegwijzer@pkwapenveld.nl](mailto:wegwijzer@pkwapenveld.nl)

H. IJzerman	Hullenweg 5	8191 LB W' veld	☎ 038-4470367
W. Westhoff	Marledijk 2	8198 KP Marle	☎ 0578-631291

[www.pkwapenveld.nl](http://www.pkwapenveld.nl)

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:  
G. Kegelaar ☎ 038-8442292  
✉ [ledenadministratie@pkwapenveld.nl](mailto:ledenadministratie@pkwapenveld.nl)

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-4478539  
✉ [administrateur@pkwapenveld.nl](mailto:administrateur@pkwapenveld.nl)

Kerkauto:  
W. Westhoff ☎ 0578-631291  
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur: groen, bij de bevestiging van de ambtsdragers rood

### **6 september**

9:30 Ds. I. Jansen-Kleinjan, Ermelo  
Oud. v. dienst Mw. M. Eilander-Colijn  
Collecte 1. Kosten erediensten 2. Kerk  
Uitgang: Doelcollecte

### **13 september**

9:30 ds. I. Boersma-Prins  
Oud. v. dienst Mw. H. van Marle-Westhoff  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beheer en onderhoud

### **20 september**

9:30 ds. I. Boersma-Prins *Startzondag/  
afscheid en bevestiging ambtsdragers*  
Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

### **27 september**

9:30 Dhr. B. Greveling, Wezep  
Oud. V. dienst Dhr. J.R.H. Huisman  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beheer en onderhoud

### **KERKCALENDER**

23 september Inleveren kopij Wegwijzer

## **OM OVER NA TE DENKEN**

Begin juli stonden de deuren van de kerk weer open na een lange en bewogen tijd! Vanaf zondag 5 juli stappen mensen de drempel van het kerkgebouw weer over, blij en/of onzeker.....

Waar we altijd probeerden uit te stralen dat iedereen meer dan welkom is, nu moet je je eerst opgeven voor de dienst om goed te kunnen inschatten of we ons aan de richtlijnen van het RIVM kunnen houden. Een klein deel van de gemeente is nu op zondag in de kerk, een ander - groter - deel luistert via internet. Is de gemeente nu verdeeld, ervaren we nog wel verbondenheid met elkaar, met God? Ik hoop dat dat gevoel van samen niet verdwijnt ook al eren we God vanaf verschillende plekken.

Het jaarthema van onze gemeente was afgelopen jaar: 'een goed verhaal'. Weet u nog van de startzondag in september 2019 dat er toen 2 escaperooms in de kerk waren? Per groepje moest je door raadsels op te lossen en opdrachten te doen uit de gevangenis zien te komen. Je werd zo bepaald bij het verhaal van Petrus in de gevangenis en bij wat nog steeds gebeurt: dat je gevangen gezet kunt worden omdat je gelooft. Wie had kunnen denken dat wij een paar maanden later ook in afgesloten ruimtes zouden leven; aan huis gebonden; dat we Pasen en Pinksteren zouden vieren zonder bij elkaar te kunnen komen, met de deuren van de kerk dicht... Zo werd het spel van de escaperoom voor velen werkelijkheid. Een soort gevangenis, beperkt worden in je doen en laten, boodschappen die voor je deur neergezet worden, niet de gezelligheid van familie en vrienden ontmoeten. Geen school, geen feestjes.... En niet vanwege het geloof maar vanwege een virus.

In de overstap/jeugdendienst van 12 juli hoorden we dat God een Bevrijder is. Het woord uittocht hoort daar bij. Je wordt uitgeleid uit een bepaalde situatie. Het zegt iets over wie God is en hoe Hij met mensen omgaat. Het loopt als een rode draad door de bijbel. Dat God uitredding biedt. Het allermooist zie je wie God is in Jezus Christus die ons redt van de macht van de zonde en de dood. Vergeet God, je bevrijder niet als je op weg gaat, als jongere van groep 8 een ander leven tegemoet, als jongere die de middelbare school verlaat voor verdere stappen de toekomst in. Of als oudere die na de crisis weer overgaat tot de orde van de dag. God wil jouw Bevrijder zijn in de gevangnissen waar wij in zitten. En die gevangenis kan zich in veel gedaantes voordoen.

God is Bevrijder! De bijbel zegt trouwens niet dat als je op Hem vertrouwt je leven dan probleemloos en moeiteloos zal verlopen. In Handelingen 12 is alle aandacht voor Petrus die wonderbaarlijk bevrijdt wordt, maar lees ook eens wat in de eerste verzen van Handelingen 12 staat. Dat Jacobus gevangen gezet en vermoord wordt. Zo zullen er altijd vele vragen en waaroms zijn. Die vragen leven ook bij ons. En het zijn meestal niet vragen waar een antwoord op komt. Toch bleven die gemeenteleden van vroeger elkaar opzoeken, ze deelden elkaars leven. Zullen wij dat ook maar gewoon blijven doen? Het goede verhaal van Gods liefde delen en samen onze toevlucht zoeken bij Hem!

Ds. Ida Boersma-Prins

Na de dienst van 12 juli vroegen een aantal mensen om de tekst van de gedichten die Kayo, Soraya en Jolijn lazen.

### **Kayo van de Beerecamp**

Nog even in groep 8,  
onrustig omdat er moet worden gewacht  
op iets dat er gebeuren gaat wat ik nog niet kan overzien.  
Misschien valt het wel reuze mee:  
De nieuwe school en wie ga ik straks nog zien?  
Maak ik net zo gemakkelijk nieuwe vrienden?  
we kennen elkaar zo goed, de meesten vanaf groep 1  
Ik voel het nu al in mijn keel

Ik ruim mijn laatste uit en stop mijn spullen in mijn tas  
Aan het haakje hangt mijn jas, dat wordt straks een  
kluisje, een nieuw gebouw en andere vakken  
Met allemaal kinderen die opnieuw beginnen

Maar nog even ben ik van groep 8  
Gaan we de sterren van de hemel zingen, samen, in de  
afscheidsmusical.  
Dag klas, dag school, dag juffen, dag meesters  
die ons straks, verbaasd, niet meer herkennen

Want alles gaat anders na groep 8  
En tegelijk zo spannend leuk

Om op te verheugen, dat alles anders en ik in alles  
groter wordt...

## **Soraya Biesterbosch**

Deze dingen wil God graag:  
Leer van mensen houden  
Neem de lasten van hun schouders,  
Open hun gevangenis vandaag.

Deze dingen wil God graag:  
Deel je eten met een ander,  
Vul zijn uitgestoken handen,  
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Deze dingen wil God graag:  
Geef een thuis aan wie geen huis heeft,  
Wees een vriend voor wie alleen leeft,  
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Dan gaat het licht aan in ons leven  
En God gaat altijd met ons mee.  
Dan gaan we op weg  
Het goede nieuws reist met ons mee.  
Wie ons ontmoet komt tot z'n recht  
Het licht van God schijnt om ons heen.  
God gaat met ons mee,  
Hij hoort je, Hij helpt je.

## **Jolijn Hiemstra**

Als een sterke moedervogel  
Vloog je met mij op je rug  
Vroeger, toen ik nog heel klein was  
Steeds vooruit, en nooit terug  
Kleine vogels worden groter  
Voor zelf vliegen was ik bang  
Toch moest ik het ook gaan leren  
En jij riep: ga maar! Ik vang!  
Gaf ik angstig een paar slagen  
Riep ik: mama, help me toch!  
Zei je: durf maar vrij te zweven  
Als je valt, ben ik er nog  
Vloog je met je brede wieken  
Onder mij en ik, doodop,  
Liet me vallen in de ruimte  
En je ving me altijd op  
En je droeg me op je vleugels  
Zelf weer vliegen hoefde pas  
Als ik lekker had geslapen  
En helemaal op krachten was

Lieve God, ik vlieg nu zelf  
Met vrije, lichte vleugelslagen  
Maar als ik even niet meer kan  
Bent U er dan om mij te dragen?

In de week voorafgaand aan deze dienst kwamen we met de kinderen van groep 8 samen en kregen ze een geschenk mee als aandenken aan de kindernevendienst. Welkom straks bij Follow Me!

In de jeugddienst hoorde u ook Survi vd Esker en Ingrid Huisman vertellen over hoe zij de coronatijd als jongere hebben beleefd. Hun verhalen kunt u lezen op de facebookpagina van de jeugddienstcommissie van de Petruskerk.

## PASTORALIA



*Om voor elkaar te zijn Uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen, wie zijn thuis verloor...*

*Om voor elkaar te zijn Uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed...*

*Om voor elkaar te zijn Uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond...*

*Zo roept U ons Christus uw gezicht te zijn... (uit lied 973)*

We worden geroepen er voor elkaar te zijn! Om ook in deze periode van beperkingen in de omgang met elkaar te zoeken naar wegen om aandacht en liefde te verspreiden. Ambtsdragers kunnen dat niet alleen, dat is iets voor samen! Mag ik u/jou uitdagen om te blijven zoeken naar manieren om anderen bij te staan in hun zorgen, eenzaamheid of verdriet. Iets spontaans, een klein gebaar...

Voor velen betekent deze coronatijd: eenzaamheid! Alle namen kunnen hier niet genoemd worden maar kijk eens rond naar zoveel alleenstaanden in onze gemeente. Als ambtsdragers en pastoraal werkers in de gemeente doen we ons best, maar laat u het ook weten als we wat kunnen betekenen? En ook fijn als er mensen zijn die zeggen: ik wil best een bezoek brengen bij iemand! Laat het weten!

Het jaarthema van de PKN voor 2020 is: het goede leven, bloeien in Gods licht!

Op de startzondag willen we daar aandacht aan besteden, ook rondom het afscheid van ambtsdragers en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Ook vanaf deze plek namens de gemeente een hartelijk dankwoord aan Shweta Bos-Boorsma, Korry Colijn-Dijkslag, Roelie Draaijer-van der Helm, Aly Eilander-Simons, Mia Eilander-Colijn, Trijnie de Jong-Wijenberg, Gerrit Jonker, Ties Koetsier, Henny van Marle-Westhoff, Wim Westhoff, Alexien Wonink-van Vemde en Jacolien Wonink-vd Put voor hun jarenlange inzet en liefde voor God en de gemeente. Op de komende kerkenraadsvergadering via Zoom zullen we 'online' en met een persoonlijk dankwoord afscheid van jullie nemen en bedanken, tijdens de dienst op startzondag zullen we dat doen door als gemeente jullie Gods zegen toe te bidden en officieel te zeggen: 'geliefde broeders en zusters, we laten u gaan en zeggen u



dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus' kerk hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook nu uw afscheid. 'God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat' (Psalm 90).

Ds. I. Boersma-Prins

*Noot van de redactie:* Zie voor het jaarthema ook blz. 16 en 17

## **KERKENRAADSVERSLAG**

### **Verslag van de online vergadering gehouden op 20 juli 2020.**

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit de brief aan de Korintiërs 13 vers 1-7 en 13. Na een korte overdenking uit het bijbels dagboek 'Van plaats tot plaats' van dr. M. van Campen gaat de voorzitter ons voor in gebed.

Zeven leden hebben zich deze avond moeten afmelden. De agenda wordt vastgesteld. We stellen de notulen van 18 juni vast en nemen de actiepunten door. Er wordt afgesproken dat we extra aandacht aan het Solidariteitsfonds schenken, aangezien er nog weinig gelden vanuit de gemeente hiervoor worden ontvangen.

Bij de ingekomen post is een voorstel van een gemeentelid ontvangen om bij de Wegwijzer van september een evaluatie enquêteformulier toe te voegen. De ontvangen reacties zouden kunnen helpen om beslissingen te nemen omtrent corona en een eventuele nieuwe uitbraak Covid-19. De kerkenraad is niet voor een enquête. Want door de vragen kundig te formuleren, kan men de gewenste antwoorden verkrijgen. We willen wel een evaluatie/feedback plaatsen in de Wegwijzer. Op deze manier kunt u, gemeenteleden, reactie geven. (zie reactieformulier op **pag. 18**)

De morgendienst van 12 juli wordt geëvalueerd. Dit was een divers en creatief ingevulde dienst met veel input van de jeugd. Verder wordt er besproken hoe de diensten verder vervolg en invulling kunnen krijgen in deze onzekere tijd.

Bij de jeugd stoppen een aantal mensen bij de leiding en is men op zoek naar nieuwe leiding voor o.a. Stay Steady, Follow Me, Rock Solid en Solid Kids! We kijken vooruit en kijken hoe we het Startweekend anders kunnen invullen. Een weekend is niet haalbaar m.b.t. alle regels. We willen proberen een Startdienst te organiseren met daarin aftreden van de scheidende ambtsdragers en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.

Vanuit de kerkrentmeesters worden we bijgepraat over de restauratie van het orgel.

Voorts willen we proberen om vanaf 1 augustus weer organisten in de dienst te laten spelen. Ook een drietal liederen kunnen door de gemeente zachtjes mee gezongen of geneuried worden, de overige liederen worden voorlopig nog via You Tube op het scherm geprojecteerd en afgespeeld. Zo hopen we de fysiek aanwezige kerk-gangers weer een kerkgevoel te geven en kunnen we ook de kwaliteit van de uitzending voor de deelnemers thuis op niveau te houden.

We bespreken de vernieuwde organisatiestructuur en we vragen aan alle kerkenraadsleden wat hij of zij na haar ambt nog zou willen doen binnen de kerk? Wat zijn je talenten en wil/kun je deze inzetten bij een nieuwe organisatiestructuur? Deze vraag zou u zichzelf ook kunnen stellen...wat zou ik voor de gemeente kunnen betekenen.....? Bij de rondvraag werd de bezorgdheid over hoe de continuïteit en deskundigheid bij de clubs gewaarborgd kunnen blijven gedeeld. Nelleke Dubois sluit de vergadering met een tekst uit het bijbels dagboek van Max Lucado 'Leven uit genade'.

## **Verslag van de online vergadering gehouden op 18 augustus 2020.**

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Richteren 12 vers 8 tot 10 en bespreekt de tekst verder n.a.v. het bijbels dagboek getiteld 'Van plaats tot plaats' onder redactie van dr. M. van Campen. Zeven leden zijn verhinderd. Twee punten worden aan de agenda toegevoegd en de notulen van 20 juli worden vastgesteld.

Voor de jeugd van de oppas en kindernevendienst was het plan om per 1 september in aangepaste vorm weer kinderen op te vangen. Aangezien er geen of zeer weinig aanmeldingen zijn van kinderen tijdens erediensten wordt dit later opgepakt. Zowel voor de diaconie als voor de andere ambten zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen in het ambt of buiten het ambt, vooral bezoekwerk.

We evalueren de morgendiensten. De diensten verlopen redelijk goed. Af en toe hapert het met het doorspelen van het orgelspel of dat de liederen beter geprojecteerd kunnen worden. We zien dat de aantal gemeenteleden die fysiek de dienst bijwonen tussen de 35 en 45 personen blijft schommelen. We zullen alert moeten blijven voor eventuele risicoberichten en houden de landelijke en gemeentelijke richtlijnen in de gaten en zullen hierop, indien nodig, anticiperen.

Voor nu heeft de kerkenraad besloten om voorlopig tot en met oktober alleen morgendiensten te houden

Voor de gemeentevond op 2 september kunt u zich als gemeentelid opgeven bij de scriba mocht u lijfelijk aanwezig willen zijn. Verder zal er mogelijk zijn om uw vragen door te geven via whatsapp of telefoon. Normaliter bespreken we het onderwerp voor Groothuisbezoek en plannen we de avonden. Voor nu heeft de kerkenraad besloten om het groothuisbezoek te annuleren voor oktober/november en dit onder voorbehoud te plannen in februari/maart 2021. Verder willen we de gemeentegids updaten en online aan gemeenteleden mailen. I.v.m. het AVG dienen wij u hierbij te vragen of akkoord gaat met digitale verspreiding van uw adresgegevens binnen de gemeente?

Het winterwerkboekje zal er n.a.v. Covid-19 anders uit komen te zien. Wel hopen wij u informatie te kunnen meegeven via facebook en de website of folder tijdens de Startdienst. Ook hopen we de Wegwijzer van september weer fysiek te kunnen bezorgen. Uiteraard horen wij van u of u de Wegwijzer digitaal wil (blijven) ontvangen in het kader van duurzaamheid en kosten kerk.

Na de rondvraag sluit Mia Eilander de vergadering met het gedicht 'Mee leren leven'.

Mia Eilander-Colijn  
Scriba

### **Verslag classisvergadering 2 juli**

De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een vergadering gehouden waarbij de afgevaardigden vooraf konden reageren op de agenda. Er is aandacht besteed aan de commotie die ontstaan is na het verschijnen van de brief van de Raad van Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van Palestijnse gebieden op de Westoever door de staat Israël. Dat is bij meerderen in het verkeerde keelgat geschoten. Inmiddels heeft de Raad van Kerken weer een brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de geuite kritiek. De classicale vergadering Veluwe heeft geen besluit genomen om over deze kwestie en standpunt naar buiten te brengen.

Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de coronaperiode gehanteerde bezoeksregeling bij sommige zieken- en verpleeghuizen. Als een patiënt/bewoner om het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant de toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen herkend. Deze zorg is doorgegeven aan de vertegenwoordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classicaal college voor behandeling van beheerszaken, ds. Erica Hoebe-de Waard lid van het classicaal college voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en Bert Broekhuizen secundus naar de generale synode voor 2021; Riky Hilbrink lid van de classicale commissie financiën Veluwe.

De classicale vergadering besteedt de komende tijd aandacht aan verschillende vormen van gemeente zijn en hoe ook naar de toekomst voor kleiner wordende gemeenten het bestuur en de werklast goed belegd kunnen worden.

De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren waarbij naast de zorgen ook de nieuwe en soms ongekende mogelijkheden genoemd werden.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

## **FINANCIËEL OVERZICHT**

Via de bank ontvangen collectegelden 15 maart t/m 15 augustus:

Ontvangen voor de kerk: € 5.298,87

Ontvangen voor de diaconie: € 2.655,00

Ton Eilander

### **Opbrengst oud papier**

April € 70,25 en mei € 106,50

Dini van Raalte

**Opbrengst oude metalen: € 300**

Tjeerd en Grietje de Kroon

## **JEUGD**

### **Hartelijk bedankt!**

In het laatste jeugdwerkoverleg hebben enkele mensen van de leiding aangegeven te stoppen. Natuurlijk vinden we dit erg jammer, maar we begrijpen ook dat er na zoveel jaren bezielende inzet voor onze jeugd tijd is voor wat anders. We gaan afscheid nemen van Jannemieke van Doorn zij heeft Rock Solid en Solid Friends geleid. Ook Klasina Posthumus stopt met de leiding van Rock Solid.

Bart van Luijk en Gerhard Koele stoppen met Stay Steady en Follow me.

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. En we zijn dankbaar dat jullie zoveel kinderen op verschillende manieren hebben verteld over de Here Jezus en het geloof.

Het Jeugdteam

### **Oproep: nieuwe leiding gezocht voor het jeugdwerk**

Voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar nieuwe mensen voor het jeugdwerk.

Na een periode waarin al het jeugdwerk stil is komen te liggen, hebben we weer een overleg gehad met alle leiding. De verschillende clubs zijn abrupt gestopt, maar er wordt nu het weer mag nog wat georganiseerd om het seizoen toch nog te kunnen afsluiten.

Ook is er gesproken over hoe het straks weer opgepakt gaat worden, hier is nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat er weer nieuwe leiding nodig is voor het volgende seizoen. Het gaat om leiding voor Solid Kids, Rock Solid, Stay steady en Follow Me. Bij deze doen we een oproep aan iedereen om te kijken of jij hier een rol in kunt spelen, zodat ons jeugdwerk doorgang kan vinden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Denk niet te snel dat je niet geschikt bent. Je doet het namelijk niet alleen, je kunt elkaar aanvullen, een ieder met zijn/haar eigen talenten. Wil je informatie over het jeugdwerk, neem dan contact op met Rienk van Marle ([rienkvanmarle@gmail.com](mailto:rienkvanmarle@gmail.com)) of Hetty de Weerd ([j.de.weerd@planet.nl](mailto:j.de.weerd@planet.nl)).

Namens het Jeugdwerk  
Hetty de Weerd

## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

## **BEDANKT**

Lieve mensen van de Petruskerk,

Wij willen jullie bedanken voor alle bezoeken, telefoontjes en kaarten tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man en papa. Het heeft ons goed gedaan. Dank je wel.

Willy en Wilma Kinket

*Onderstaand artikel is overgenomen van de PKN website*

## **Jaarthema 'Het goede leven' - Leven in het perspectief van Gods licht**

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt de scriba van de PKN, ds. René de Reuver.

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving, signaleert scriba René de Reuver. "Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons allemaal."

Najaar 2019 verscheen het boek *De zin van het leven* waarin journalist Fokke Obbema met veertig prominente Nederlanders in gesprek gaat over belangrijke levensvragen. De Reuver: "De rode draad daarin is: het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby's heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort."

### **Ander kader**

Wat heeft de kerk te zeggen over het goede leven? De Reuver: "We moeten niet uitstralen dat wij - net wat meer dan anderen - wel weten wat het goede leven is. Dat is niet zo: er wordt al eeuwenlang door allerlei mensen over nagedacht. Maar wat je vanuit het geloof wel kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.

Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is en dat de toekomst aan Hem is. Theologisch wordt wel eens gezegd: we moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het *eschaton*, waarin God koning is over het hele leven. Dat licht valt al naar ons toe, en dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord." Aan dat perspectief moet de kerk proberen woorden te geven, juist ook in tijden van crisis. "Rituelen kunnen daarbij een rol vervullen. Het aansteken van een kaars bijvoorbeeld. Daarmee stel je je open voor een andere dimensie: het licht dat een kaars verspreidt, symboliseert dat God in ons midden is."



## **Weg van de navolging**

Het thema 'het goede leven' doet De Reuver denken aan het verhaal uit Lucas 18, over de rijke jongeling. "Hij vraagt Jezus: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus verwijst vervolgens naar God en naar de tien geboden: niet stelen, geen overspel, niet liegen, je vader en moeder eren ... Maar dat doet de jongeling allemaal al. Dan grijpt Jezus dieper. Hij zegt: verkoop alles wat je hebt en volg mij. Ik leg dat zo uit: er is niks mis met het hebben van geld en goed, maar als het je verhindert om je leven toe te wijden aan God en Jezus te volgen, dan is dat keurige leven helemaal niet zo goed. Dan volg je de geboden enkel als religieuze plicht of als een manier om te scoren." De weg van de navolging begint niet bij een exact recept, maar bij vrijheid en overgave. "Vanuit die vrijheid kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen voor je levenskeuzes. Je afvragen: wat vraagt God van mij?"

Het komende seizoen komt het jaarthema 'Het goede leven' op verschillende momenten terug, bijvoorbeeld in het materiaal dat wordt aangeboden rond Startzondag en de feestdagen. De Reuver hoopt dat het thema tot gesprekken aan zal zetten. "Ook in de kerk wordt 'het goede leven' soms allereerst geassocieerd met mindfulness en 'je fijn voelen'. Juist nu we ervaren hoe broos en breekbaar ons bestaan is, mogen we met elkaar zoeken naar 'het goede' dat dieper gaat dan dat."

## **HERINNERING**

De redactie heeft een nieuw mailadres waar u uw kopij naar toe kunt sturen, **wegwijzer@pkwapenveld.nl**

Wegwijzer digitaal ontvangen?

In voorgaande, digitale edities, hebben we u gevraagd om, als u Wegwijzer in het vervolg digitaal wenst te blijven ontvangen, u dit aan de redactie of aan mij door kon geven.

Helaas ben ik aan het rommelen geweest en is een deel van het overzicht door mij verwijderd.

Dus, wilt u Wegwijzer digitaal ontvangen, maar u krijgt nog steeds de papierenversie, geef het dan (opnieuw) door aan

**wegwijzer@pkwapenveld.nl**

Excuses voor het ongemak!!

Wim Westhoff



## Geef uw feedback/reactie

Hoe vindt u dat de kerkenraad heeft gehandeld tijdens/met Covid 19 in uw gemeente?



Waar wilt u feedback/reactie over geven?

.....

Wat is uw feedback?

.....

Neem contact op met mij via

.....

U kunt dit formulier deponeren in de brievenbus van de kerk of scriba (Revelingseweg 51) of mailen aan **scriba@pkwapenveld.nl**



## KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

<b>06 sep</b>	9:30	Wendakker	Ds. J. Smit
<b>13 sep</b>	9:30	Herv. gem. Wapenveld	Ds. J.K.M. Geerling
<b>20 sep</b>	9:30	Verbindingskerk Heerde	Ds. R.C. Vervoorn
<b>27 sep</b>	9:30	Herv. gem. Vorchten	





PETRUS  
kerk