

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶ 1 maart
16:00 uur
Kerk op school

▶ 11 maart **19:30**
Biddag voor Gewas
en Arbeid

▶ **Woensdag** 25
maart Gemeente
avond zie blz. 9



Maart 2020
Jaargang 17
Nummer 7

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kanaalstraat 23
8181 HT Heerde
☎ 0578 70 11 28
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-447 71 81
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06 28 43 02 87
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97

Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86

Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-447 844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Paars

1 maart

Zondag Roept Hij mij aan

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

Jeugddienst m.m.v. Follow Me

19:00

Dr. J. Wiegiers uit Olst

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. R. van Marle

Dhr. W. Westhoff

Oppas

Mia Eilander en Chris de Weerd

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten

8 maart

Zondag Gedenk

09:30

Ds. A. M. van de Wetering uit Epe

40-dagen project/koffie na de dienst

19:00

Ds. I. Boersma-Prins *Wereldgebedsdag*

Oud. v. dienst ochtend

Mw. A.D. Wonink-van Vemde

Oppas

Marije Bremmer en Anna Jansonius

Collectes

Collectes: 1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

11 maart

Biddag voor Gewas en Arbeid

19:30

Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst

Dhr. G.A. Jonker

Collectes

Biddagcollecte

15 maart

Zondag Ogen

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

40-dagen project

19:00

Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. M. Eilander-Colijn

Mw. T. G. de Jong-Wijenber

Oppas

Linda van de Lang en Mayra van Doorn

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten

22 maart

09:30

Zondag Verheugt u

Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle

40-dagen project

19:00

Ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt

Oud. v. dienst ochtend

Dhr. R. van Marle

avond

Dhr. J.R.H. Huisman

Oppas

Minka Bolhuis en Merijn Wittenaar

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud**29 maart****Zondag Doe recht**

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

40-dagen project

19:00

Ds. H. Bouma uit Kampen

Oud. v. dienst ochtend

Mw. A.D. Wonink-van Vemde

avond

Mw. H. van Marle-Westhoff

Oppas

Julia de Weerd en Maud van der Horst

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten**5 april****Palmpasen**

09:30

Ds. T. Noort uit IJsselmuiden

40-dagen project/koffie na de dienst

19:00

Ds. M.J. Boersma

Praisedienst

Oud. v. dienst ochtend

Mevr. N. Dubois-Bastiaans

avond

Dhr. R. van Marle

Oppas

Marije Bremmer en Jolijn Hiemstra

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud**KERKKALENDER**

25 mrt Gemeenteavond zie blz. 9

25 mrt inlevering kopij aprilnummer Wegwijzer

5 april uiterlijke opgave datum 'samen eten' 18 april zie blz. 17

OM OVER NA TE DENKEN

Als je verhuist krijg je van alles in handen waarbij je even stil moet staan en kiezen: meenemen of wegdoen? Geen gemakkelijke opgave! De stencils van het bijbelstudiegroepje van mijn schoonvader, met allemaal krabbels en aantekeningen in de kantlijn...te verformfaaid om te bewaren maar toch maar iets eruit overgetypt om het zo waarde te geven en op te roepen tot nadenken.

Job en zijn vrienden

Wanneer de drie vrienden van Job horen wat er is gebeurd, komen ze naar hem toe om hem hun deelneming te betuigen en hem te troosten (2:11). Maar hij is door alle ellende zo veranderd, dat ze hem niet meteen herkennen. Wanneer ze zich realiseren hoe hij eraan toe is, barsten ze in tranen uit. Ze hadden weliswaar al gehóórd wat Job was overkomen, maar pas toen ze hem zágén, drong het werkelijk tot hen door. Want 'horen is iets anders dan zien'. Ook zij volgen de rouwgebruiken door hun mantels te scheuren, as op hun hoofd te strooien en op de grond te gaan zitten. En dan blijven ze zeven dagen en zeven nachten bij hem zitten – de periode die de rouw duurt (Genesis 50:10) - en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn pijn heel groot was. De hele rouwperiode lang zitten zijn vrienden zwijgend bij hem. De commentaren oordelen verschillend over dat zwijgen. Volgens sommigen schieten de vrienden ernstig tekort, ze zwijgen in plaats van hem te troosten. Na het gesprek met zijn vrouw bleef Job alleen achter. Als laatste steun restten hem alleen nog zijn vrienden die kwamen om hem te troosten. Het laatste lichtpunt in zijn leven. O ja? Ja, ze arriveren, ze zien dat zijn pijn heel groot is, ze uiten hun ontsteltenis over de schokkende veranderingen in het leven en het uiterlijk van hun geëerde vriend door middel van een aantal gangbare rituele gebaren – en dan zwijgen ze! Konden deze drie vrienden, die volgens de traditie tot de wijzen van hun generatie behoorden, werkelijk in zeven dagen en nachten geen woord vinden om Job te laten voelen dat ze met hem meeleeften?

Maar anderen beoordelen het zwijgen van de vrienden positief. 'Toen zij zijn verschrikkelijke pijn zagen, durfden ze niets te zeggen. Want zij vonden in hun hart geen woorden die geschikt waren om hem te troosten en ze waren bang dat ze met hun woorden zijn nood nog groter zouden maken' (A.S. Hartom). Volgens deze benadering houden de vrienden zich terecht aan het voorschrift van de wijzen dat men niet tegen rouwenden mag spreken, voordat hij zelf iets heeft gezegd. Het is de aanwezigheid die troost, niet de woorden.

De komende periode gaan we de lijdensweg van Jezus gedenken, terugdenken aan wat Hij meemaakte. Als vrienden met Hem meelopen: zwijgen we of zoeken we naar woorden?

Loop deze weken mee: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, In deze zee verzinken mijn gedachten....

OOG VOOR ELKAAR

Geloven doe je samen! Dat stond drie keer als thema boven de afgelopen diensten. Je kunt als levende steen laten voegen, je kunt schaap zijn van de kudde, je kunt gast zijn aan tafel om brood en wijn te delen.

Allemaal beelden die proberen duidelijk te maken dat je elkaar nodig hebt en hoe fijn het is om samen te geloven. Samen verbonden aan Jezus als Hoeksteen, Jezus als goede Herder, Jezus als Gastheer.

Hoe vertalen we die beeldspraak naar het leven van alledag, als kerk in deze samenleving. Dat is een uitdaging en daar willen we met jullie allemaal over nadenken tijdens de gemeente-avond. Ik hoop dat jong en oud zich aangesproken voelen om mee te denken! Wat een voorrecht dat we dat in vrijheid mogen doen! Als contrast die avond zullen we na de pauze iemand van Open Doors horen die vertelt hoe het is om als christelijke gemeente in verdrukking te leven. De jongeren van de catechisatie hebben dit thema aangedragen nadat ze op bezoek waren geweest op het kantoor van Open Doors in Ermelo.

Vergeleken met vroeger zijn mensen vaak snel weer thuis na een ingrijpende operatie. Aan de ene kant fijn, aan de andere kant ben je dan nog niet 100% beter als je weer naar huis gaat. We zijn blij samen met iedereen die thuiskwam na een operatie en wensen hen een goed herstel toe.

Ook leven we graag mee met de mensen die thuis in spanning wachten of de intense nasleep van medicatie of behandeling ondervinden.

Zoals u weet zijn niet alle wijken bemenst qua pastorale zorg. Zullen we samen goed rond kijken? Laten we proberen met elkaar mee te leven en oog en oor voor elkaar te hebben!

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

Vooruitblik Kerk op Schoot 1 maart

Opa's, oma's, ooms en tantes, neefjes, nichtjes, pappa's, mamma's, vrienden en vriendinnen maar vooral kinderen van 0 t/m 4 jaar: van harte welkom bij Kerk op Schoot!
Zondagmiddag 1 maart om **16.00 uur**.

Vooruitblik jeugddienst 1 maart

Van harte welkom bij de jeugddienst van 1 maart om 9.30 uur. Deze dienst is voorbereid door de jeugd van Follow Me. Geven en ontvangen is het thema. Joyce van Boven & Band zorgen voor de muzikale begeleiding. Van harte welkom!!

WERELDGEBEDSDAG

Dit jaar is de viering op zondag 8 maart om 19.00 uur in onze kerk. Deze gebedsdag vindt plaats in 170 landen. Sinds 1929 wordt in Nederland hieraan deelgenomen.

Dit jaar is het thema: Sta op en ga.

Ieder jaar komt de liturgie uit een ander land.

Dit jaar is Zimbabwe aan de beurt. De opbrengst van de collectes gaat dan ook naar dit land.

Ds. Ida Boersma-Prins zal de meditatie verzorgen.

De cantorij zal ook haar medewerking verlenen.

Comité Wereldgebedsdag.

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de vergadering gehouden op 18 februari 2020

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Exodus 3, en leest ter overdenking uit een dagboek van ds. Troost. We zingen lied 906 lied 1, 4 en 5 en de voorzitter gaat ons voor in gebed.

Vijf leden hebben zich deze avond moeten afmelden. We vervolgen de vergadering en stellen de agenda vast. Tevens worden de notulen van 20 januari doorgenomen, vastgesteld en de actiepunten hieruit besproken.

Bij het bespreken van de pastoralia informeren we elkaar over het wel en vele wee binnen onze gemeente en hopen op deze wijze op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.

De kindernevendienst gaat met het 40 dagenproject beginnen met het thema 'Vertel het maar'. Afgelopen 7 februari heeft de jeugd (12-16 jaar) meegedaan met Sirkelslag YOUNG 2020. Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt het spel vanaf je eigen locatie en speelt online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Het was een hele gezellige avond! Binnenkort zullen de clubs, catechese en kindernevendienst bezocht worden door een kerkenraadslid.

De diaconie heeft onlangs een presentatie gekregen van Grip op de Knip. In de hal ligt een flyer hierover en meer informatie kunt u opvragen bij de diaconie.

Erediensten welke hebben plaatsgevonden en erediensten die nog op de agenda staan worden doorgenomen en acties besproken.

De kerkrentmeesters zullen binnenkort een ruwe opzet van de website klaar hebben en dit voorlopige resultaat zal aan de kerkenraad worden getoond. De resultaten van actie kerkbalans 2020 en het concept van de jaarrekening 2019 worden besproken. Binnenkort zullen de kascontroles weer gaan plaatsvinden. Met de reparatie van het orgel wordt in maart een begin gemaakt.

De pastorie is 1 februari door de nabestaanden van de huurster opgeleverd. Er moeten een aantal (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd, voordat de pastorie weer verhuurd kan worden.

De agenda van de gemeenteavond wordt nog doorgenomen en de nodige acties uitgezet.

Ida Boersma geeft aan dat zij samen met Liviu Tudosi uit Roemenië de dienst op Biddag zal verzorgen. Het thema is 'Armoede bestrijding en duurzaamheid'.

Na de rondvraag sluit Alexien Wonink de vergadering met een dankgebed.

Mia Eilander-Colijn
scriba

Uitnodiging Gemeenteavond 2020

Op **woensdag 25 maart** a.s. zal de jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden. Van 19.00-19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage. Vanaf 19.30 uur gaan we verder met onderstaande agenda.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslagen van o.a. gemeenteavond 2019; scriba over 2019; diaconie; kerkrentmeesters
4. Verslagen van de verschillende kascontrolecommissies
5. PowerPoint nieuwe organisatiestructuur
6. Rondvraag

Na de pauze zal er een spreker vanuit OpenDoors aanwezig zijn m.m.v. jeugdgroep van onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd!

De kerkenraad

ZWO

Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd voor het werk van de zending.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

Spaardoosjes 2020

Sta op!

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

Tijdens de gehele 40dagentijd volgen we wereldwijd zeven projecten, dichtbij en ver weg:

- 1 maart: Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen
- 8 maart: Nederland – Als kerk naar de mensen toe
- 15 maart: Zuid-Soedan – Overleven in een burgeroorlog
- 22 maart: Nederland – Vakanties met aandacht
- 29 maart: Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes
- 5 april: Nederland – Jongeren doorleven het paasverhaal
- 12 april: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het betreffende project.

Bij deze Wegwijzer treft u een spaardoosje aan. Ontvangt u de Wegwijzer digitaal? Dan wordt het spaardoosje apart bij bezorgd. De gehele opbrengst van deze spaardoosjes zal worden besteed aan de projecten waaraan in deze 40dagentijd aandacht is besteed.

De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, zondag 12 april 2020, worden ingeleverd in de kerk. Dit zal te zijner tijd ook worden vermeld in de Wegwijzer.

Mocht u niet in staat zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, neemt u dan contact op met Evelien Lamberts-van der Scheer, Patrijsweg 12 of Jannemieke van Doorn-van der Scheer, Annenkamp 46. We komen het doosje dan bij u ophalen.

Samen vasten

Daarnaast roept Kerk in Actie ook in deze 40dagentijd alle kerken in Nederland op samen een statement te maken door als gemeente veertig dagen te vasten. Samen vasten werkt verrijkend. Je kunt elkaar aanmoedigen om het vol te houden en tijd te investeren in het geloof. Ook kun je met elkaar nadenken over wat je meemaakt en wat je lastig vindt.

Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijdten onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons.

Op zondag 1 maart wordt na de morgendienst een vastenkaart uitgedeeld. Zo krijgt u tips om mee te doen met de vastenactie! Doet u ook mee?

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdscampagne van Kerk in Actie, 'Sta op', werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Na de morgendienst op zondag 29 maart 2020 worden de kaarten bij de uitgang uitgedeeld. We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk 5 april 2020 te verzenden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Het doet goed, als je door een kaart te sturen iemand, een hart onder de riem kunt steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

Bezoek Liviu Tudosie aan Wapenveld.

Deze maand zal Liviu uit Roemenië een bezoek brengen aan Nederland. Hij zal tussen 7 en 16 maart reizen naar Noord Holland, Naarden, Drempt, maar natuurlijk ook naar Wapenveld e.o. Hij laat iedereen alvast van harte groeten en ziet er naar uit om oude bekenden, maar ook nieuwe geïnteresseerden te ontmoeten.

Woensdagmiddag 11 maart komt hij naar Wapenveld en zal hij 's avonds een bijdrage leveren aan de biddagdienst. Op donderdag 12 maart staat er een diner op het programma met tieners en volwassenen die hebben aangegeven om mee te willen werken aan een kinderkamp in augustus in Roemenië of daar interesse in hebben. Daarna zal er 's avonds in de jeugdruimte een presentatie zijn over het goede veelzijdige werk van Liviu en zijn vrouw Elena.

Mocht u Liviu willen ontmoeten, reserveer dan donderdagavond 12 maart in de agenda en check het mededelingenbord in de Rots voor de exacte tijd.

Wij zijn blij en dankbaar om Liviu te mogen ontvangen in onze gemeente. Op het moment van schrijven wacht zijn vrouw Elena op een uitgestelde operatie. We hopen dat deze operatie mag plaatsvinden en een goed resultaat mag hebben.

We bidden hiervoor en voor een goede reis en mooie ontmoetingen.
In Christus verbonden.

Gerhard Koele,

ook namens ds. I. Boersma

19-1-2020	Kosten Erediensten	€ 161,65	
	Kerk	€ 129,95	
	Doelcollecte Diaconie	€ 168,40	
26-1-2020	Jeugd & Jongerenwerk	€ 214,76	
	Kerk	€ 189,77	
	Bloemenfonds	€ 167,01	
2-2-2020	Diaconie	€ 184,02	
	Kerk	€ 169,27	
	Beheer & Onderhoud	€ 151,71	
9-2-2020	Diaconie	€ 161,14	
	Kerk	€ 141,00	
	Kosten Erediensten	€ 135,80	
16-2-2020	Kosten Erediensten	€ 176,05	
	Kerk	€ 142,60	
	Doelcollecte Diaconie	€ 149,50	
	4e kwartaal 2019	verjaardagfonds	€ 372,00

giften:	contant ontvangen:	doel:	bedrag:
	via Mw. H. van Marle	Kerk	€ 15,00
	via Mw. P.A. Dubois	Kerk	€ 50,00
	via collecte	Kerk & Orgel- fonds	€ 15,00
	via collecte	Voedselbank	€ 5,00
	via collecte	Voedselbank	€ 10,00
	via collecte	Voedselbank	€ 50,00
	via Mw. D. van der Scheer	PBD	€ 5,00
	via collecte	PBD	€ 10,00

FINANCIEEL OVERZICHT

Ton Eilander

Opbrengst oud papier:

november 2019: € 213,58

KERKBALANS 2020

We willen u hartelijk danken voor uw toezeggingen Vaste Vrije Bijdragen 2020.

Er is een totaalbedrag van € 96.609,30 toegezegd.

De toezegging voor 2019 was: € 97.834,20, waarvan we € 95.729,20 ontvangen hebben en we hopen het openstaand bedrag van € 2.135,00 nog te ontvangen om onze begroting sluitend te maken.

Voor 2020 hebben we de volgende grote investeringen op het programma staan:

De Pastorie staat leeg en binnenshuis moet het e.e.a. vernieuwd worden en het orgel zal een grote onderhoudsbeurt moeten ondergaan.

Om alle uitgaven te kunnen bekostigen hebben we uw hulp hard nodig.

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander

OPPASDIENST

Ik wil graag iedereen ontzettend bedanken die de laatste jaren heeft geholpen bij het oppassen van onze kleinste kinderen in de kerk, bij de oppasdienst.

Er zijn weer een aantal moeders gestopt maar we hebben ook een vaste groep moeders die er al jaren zijn, heel erg bedankt daarvoor.

Ook een hartelijk welkom voor alle nieuwe moeders en hulpjes.

Hopelijk beleven jullie veel plezier aan het oppassen.

Wat fijn dat we dit weer met elkaar kunnen doen.

Zwannette Eilander,
coördinator oppasdienst.

JEUGD

Paasproject kindernevendienst 2020 : 'Ken je Mij?'

De projectverbeelding bestaat deze keer uit een houten paneel in de vorm van een huis, met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Aan beide zijden van het kruis zien we verschillende symbolen. Iedere zondag behandelen we 1 symbool, we lezen er een verhaal over, praten erover en maken een verwerking, op deze manier leren we God beter kennen. De symbolen zijn gemaakt van spijkertjes en

draad, dit draad loopt langs de spijkertjes en samen vormen ze de afbeelding. We zien het 'hele plaatje' door de weg van het draad.

Het is als het plan van God; het gaat kris kras overal door en omheen en verbindt alles met elkaar. De spijkertjes staan symbool voor de mensen, zoals het draad met elk spijkertje is verbonden, en de draad de spijkertjes aan elkaar verbindt, zo is het Gods bedoeling om zich met ons en elkaar te verbinden, daar draait Gods plan om.

Hetty de Weerd

Rock Solid 2019/2020 – even bijpraten

Het Rock Solid seizoen is nog volop bezig, maar toch willen we jullie graag alvast even bijpraten over dit seizoen. Er staan nog drie Rock Solid avonden op het programma en ook het weekendje weg naar Vilsteren (17-19 april) hebben we nog voor de boeg. Als leiding verheugen we ons daar al op. En de tieners nog veel meer.

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw team. Jannemieke is doorgeschoven naar Solid Kids en Ruben, Sander, Yuki, Maikel en Klasina vormen nu het Rock Solid team. Het seizoen begon met het startweekend toen de tieners op zaterdagavond onze Escaperoom hebben getest. Op de donderdagavonden komen er zo'n 18 enthousiaste tieners naar Rock Solid. De dames zijn dit jaar flink in de meerderheid. Net als voorgaande jaren werken we met het Rock Solid programma van Youth for Christ. Elke keer een ander thema, met leuke gekke spelletjes, de preek van de week, toepassingsverwerking en lekker chillen met fris en chips. Als bijzondere avonden hebben we een filmavond en het Sinterklaasspel georganiseerd.

Ook hebben we dit jaar voor het eerst meegedaan aan Sirkelslag. Dat is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Online speelden we vanuit de Rots op vrijdag 7 februari tegen zo'n 700 (!) andere groepen. Het thema was "Jona". Als juryleden hadden we Ida en Rien uitgenodigd, zodat we de spellen zo eerlijk mogelijk zouden spelen. Vanuit Wapenveld speelden we mee met twee teams van elk zes tieners. Door alle Rock Solid avonden waren zij al goed getraind;-). Van half acht tot half tien werden we door het programma geloodst en moesten we allerlei opdrachten uitvoeren. Voor sommige opdrachten had je een ander team nodig waar je mee moest samenwerken. Per telefoon hadden we contact met Bennekom en met Koudenkirk aan den Rijn. Daarbij werden uiteraard groepsfoto's uitgewisseld.

De tieners waren superfanatiek en de juryleden knepen af en toe een oogje dicht. Ruben had als IT-man de verbinding, de beamer en het doorgeven van de punten onder controle. Maikel en Sander coachten

de teams door de spellen en Klasina had de speldossiers voorbereid. Het was echt een top avond.

Volgend jaar doen we graag weer mee! ☺

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. De Kroon.

OPROEP

Na ongeveer 12 jaar oud ijzerboer geweest te zijn, ben ik van plan om hier in juli mee te stoppen. Daarom wordt er een nieuwe oud ijzerboer gezocht om het werk voort te zetten. Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met mij of met de kerkrentmeesters

Vriendelijke groeten,
Tjeerd de Kroon

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf **oud-PAPIER!!!!** bij de familie Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Op 22 april 2020 om 20:00 uur vergadert de ring Hattem van de Clasis Veluwe in de Hervormde Kerk in Oene.

Ook gemeenteleden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Na de opening volgt er informatie over de kerken van Oene en Veessen. Na de pauze zal ds. Schuitemaker (visitatie-predikant) een inleiding houden. Na de inleiding volgt er een rondje door de ring: iedere gemeente mag zijn gebeds- en dankpunt noemen.

Lijkt het u interessant deze vergadering bij te wonen?

Meldt u dan bij scriba Mia Eilander (scriba@pkwapenveld.nl) op uiterlijk 14 april.

Doe mee met SAMEN ETEN op zaterdag 18 april.

Inleiding

Zaterdag 18 april gaan we als gemeente samen eten. Dit doen we bij de mensen thuis. (Voor velen bekend als Running Diner.) Hieronder staat hoe de avond eruit gaat zien. Heb je, na het lezen van onderstaande uitleg, nog vragen dan horen we die graag.

Algemeen

Drie gangen menu, iedere gang met andere mensen aan tafel op een ander adres, dus met andere gesprekken. Als je je als stel opgeeft blijf je bij elkaar. Meedoen kan als gast/eter of als gasthuis/koker. Start (18:00 uur) en afsluiting (21:45 uur) in de Rots. Kom op de fiets of met de auto al naar gelang je mobiliteit. Laat het ons weten als je vervoer nodig hebt.

Gasten/Eters

Je kunt je alleen of samen opgeven om mee te doen.
Je betaalt eenmalig 5 euro tegemoetkoming van de kosten.
Je start in de Rots, daar ontvang je het programma.
Je eet drie gangen op drie verschillende adressen.
Je komt na afloop weer naar de Rots.

Gasthuis/Kokers

Je kunt je opgeven als gasthuis, hier moet je aangeven hoeveel gasten je kunt ontvangen (het aantal gasten per gang, 4 tot 6).
Je kookt drie gangen waarbij je per gang andere gasten aan tafel krijgt.
Je mag het zo gek maken als je zelf wilt, simpel of uitgebreid, het maakt niet uit.
Je ontvangt 5 euro per aantal gasten wat je per gang aan tafel heeft, (4 tot 6 keer 5 euro).

Opgeven tot en met 5 april bij Wietse en Agnes Venema:

- Via lijst in de hal van de kerk
- wietseagnesvenema@wxs.nl
- 06 47 333 946

Hoe bidden wij?

Wanneer ik rustig bidden wil.
Staan mijn gedachten nooit eens stil
Echt bidden moet ik steeds weer leren
Ik kan mij moeilijk concentreren.



Ik denk tussen het bidden door:
Ik moet ook nog naar het postkantoor.
En als dat niet te lang zal duren.
Wil ik nog even naar de bureu.

Ik merk dan na een poosje pas.
Dat ik eigenlijk aan het bidden was
Maar mag dit nog wel bidden heten?
Ik was immers God totaal vergeten.

En telkens als ik het probeer.
Vervlieden mijn gedachten weer.
Hoe zou een ander dat toch maken.
Ik vraag het niet. 't Zijn tere zaken.

Ik denk, als ik aan Jezus zeg:
"Steeds dwalen mijn gedachten weg,"
Dat Hij, wat Ik had willen zeggen.
Stil aan Zijn Vader voor gaat leggen.

Johanna W. van Eelen

KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE

1 mrt	09:30	Herv. Gem. Vorchten	??
8 mrt	09:30	Herv. Gem. Emst	ds. E. van der Noort
11 mrt	19:30	Prot. Gem te Wap'veld	Ds. I. Boersma-Prins
15 mrt	10:00	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer
22 mrt	09:30	Herv. Gem. Heerde	ds. C.A. van der Graaf
29 mrt	09:30	Sionskerk Epe	??





PETRUS
kerle