

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Morgendienst***

*In de Petruskerk
op
Eerste kerstdag*

25 december 2020
10:00 uur (alleen on-line)
Liturgische kleur: WIT

*"Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst."*

Jesaja 9:5

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

*Collectes:
Zending
Kerk
Beheer en onderhoud*

ORDE VAN DIENST

Voor de dienst: Dennis en Lianne 'Eeuwenlang geleden'

Eeuwenlang geleden in een donker dal
Zochten herders naar een kindje in een arme stal
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren door de nacht
Zij zongen gloria gloria, voor het kindje klein en teer
Gloria gloria, voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
Maar het wonder is gebeven ook voor jou en mij
Want datzelfde kindje uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning van 't heelal
Wij zingen gloria gloria, voor het kindje klein en teer
Gloria gloria, voor de allerhoogste Heer

Welkom en mededelingen

De kerstkaars wordt aangestoken

We kijken ook even terug naar de kinderen die de afgelopen adventsweken in beeld waren

Lied 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan!

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:

hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Stil gebed, onze hulp en groet

Glorialied: 487 Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Drempelgebed

Lied : 'Son of Mary' (Paula en Arno)

Son of Mary, son of man, born of a virgin
O glorious plan; God of very God is He,
In flesh revealed for the world to see.

Christ Incarnate truth sublime,
Willingly bound now by space and by time;
Laying by His glory above,
Born among men oh what wondrous love.

Never we'll know the fullness of grace,
Bringing Him down to Bethlehem's place;
But we can gratefully bow at His feet,
Worship, adore Him, His praises repeat.

Son of Mary, son of man, born of a virgin
O glorious plan; God of very God is He,
In flesh revealed for the world to see.

Never we'll know the fullness of grace,
Bringing Him down to Bethlehem's place;
But we can gratefully bow at His feet,
Worship, adore Him, His praises repeat.

Son of Mary, son of man, born of a virgin
O glorious plan; God of very God is He,
Sound forth His praise! Glad anthems raise!
Through all our days and eternity!

Kindermoment

Lied: Stille Nacht (virtueel koor)

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Gedicht (Arjan)

Lied: de organist speelt het eerste couplet van lied 478: "Komt verwondert U hier mensen"

Komt, verwondert U hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!

Ziet die 't woord is, zonder spreken,
ziet die vorst is, zonder pracht,
ziet die 't al is in gebreken,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5, 14-16

¹ In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ² Het was in het begin bij God. ³ Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

⁵ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

¹⁴ Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵ Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"' ¹⁶ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.

Lied: 'Komt allen tezamen' (Paula en Arno)

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

Overdenking

Lied: 'Kerstnacht boven Bethlehem' (We Believe)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Dankgebed en voorbeden

Lied: 'God zal met ons zijn' (Arjanne)

God zal met u zijn, God is Immanuël,
God zal met u zijn, de God van Israel.
God zal met ons zijn, God is Immanuël,
God zal met ons zijn, de God van Israel.

Ver weg van het Kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn, God is Immanuël,
God zal met ons zijn, de God van Israel.

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Jezus is Zijn naam.

God zal met u zijn, God is Immanuël,
God zal met u zijn, de God van Israel.
God zal met ons zijn, God is Immanuël,
God zal met ons zijn, de God van Israel.
God zal met ons zijn, God is Immanuël,
God zal met ons zijn, de God van Israel.

Collecte

Lied: Ere zij God (virtueel koor)

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegen

0-0-0-0-0

