

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Oudjaarsdienst***

In de Petruskerk

***alleen online
op***

**31 december 2020
19.00 uur**

Liturgische kleur: Wit

Voorganger: Ds. I. Boersma - Prins

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Avondgebed Oudejaarsavond

Voor de dienst: Hervormd Jeugdkoor Ichthus Elburg - Een toekomst vol van hoop

Welkom

Wij luisteren naar Psalm 121: 1

**Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.**

Gezongen onze hulp en groet (Living Letter)

Openingsgebed

Lofprijzing Andrea Bocelli - Hallelujah

Avondlied Door goede machten trouw en stil omgeven

**Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u mijn liefsten leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

**Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

**Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

Korte inleiding op de schriftlezing

Wij luisteren naar “Mag ik dan bij jou”
(Living Letter)

**Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?**

**Als het onweer komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, en 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?**

**Mag ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, dan mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij**

**De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand**

**En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij**

**Mag ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, dan mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt, 'k hou een kamer voor je vrij.**

**Als het einde komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?**

Lezing uit Romeinen 8 vers 31 - 39

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Moment van inkeer en verstillig "Nada te turbe"

Dankgebed, voorbeden en Luthers avondgebed.

Slotlied 'Groot is uw trouw' (koor uit onze gemeente)

**Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.**

**Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond**

Heenzending en Zegen

