



Protestantse Gemeente te Wapenveld

Protestantse Kerk



**Liturgie van de
Morgendienst**

In de Petruskerk
Op
Zondag Volk van Sion
2e Advents zondag

6 dec. 2020

09:30 uur

Liturgische kleur: Paars

*Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft
geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je
ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra
hij je hoort.*

Jesaja 30: 19

Voorganger: Ds. I. Boersma Prins uit Wapenveld

Organist: Dhr. A. Dijkslag

*Collectes:
Diaconie
kerk*

beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Tekst bij de tweede Advents zondag

De tweede kaars wordt aangestoken

**Wij luisteren staande naar ons Intochtslied
Psalm 80:1 “O God van Jozef, leid ons verder”**

**1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.**

Stil gebed, onze hulp en groet

(Wij gaan zitten)

**Wij luisteren naar Lied 56 uit ‘het liefste lied van
overzee’ (Sytze de Vries)**

**Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn.
Want heilig is de grond waar Hij aan ons verschijnt.
Hij vestigt hier zijn tent: een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn.**

MEDEDELINGEN:

Zondag 13 december om 09.30 uur gaat
Ds. I. Boersma voor en verleent Living Letter haar medewerking.

Graag horen wij van u of u wil deelnemen aan de
fysieke morgendiensten.
U dient zich hiervoor op te geven bij de scriba!

WILT U ZICH ALSTUBLIEFT AANMELDEN VIA DE MAIL NAAR
SCRIBA@PKWAPENVELD.NL
OF DE SCRIBA BELLEN OP 038-8449342

U ontvangt altijd een bevestiging van uw aanmelding
of u kunt komen!

Heeft u op de vrijdagavond voorafgaande aan de betreffende
zondag geen bevestiging of annulering ontvangen, neemt u dan
s.v.p. contact op met de scriba!



**Word stil, nu de ENE ons omstraalt,
ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil, nu de ENE ons verschijnt,
ons koestert in zijn licht.**

**Word stil, nu de ENE tot ons komt,
ons tot zijn tempel maakt.
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt.
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit.
Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel
maakt.**

Kyriegebed

Geef licht! (Clip via de Beamer)

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

**3 O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!**

Heenzending en Zegen waarbij het orgel Amen, amen amen
speelt.

0-0-0-0-0-0-0-0

- 2** **Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.**
- 3** **Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.**

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Aandacht voor de collecte

**Wij luisteren staande naar ons slotlied Lied 452: 1 en 3
"Als tussen licht en donker"**

- 1** **Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!**

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment en themalied "Kijk maar naar Mij"

**O kom, o kom, Immanuel,
Hij is nabij o Israel.
Kijk maar naar Mij, kijk maar naar Mij**

**Het was donker en leeg
Tot Gods licht verscheen
Hij schiep de maan voor de nacht
de zon voor de dag
Het donker verdwijnt als Zijn licht verschijnt.**

**Kijk maar naar Mij.
Wees blij, wees blij, o Israel.
Hij is nabij Immanuel. Hij is nabij Immanuel.**

Schriftlezing uit het eerste bijbelboek,
Genesis, Hoofdstuk 1 vers 1 - 5

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Wij luisteren naar Lied 985: 1, 2 en 3 "Heilig, heilig, heilig!"

- 1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!**
- 2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!**
- 3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!**

Schriftlezing uit de eerste brief van Johannes,
Hoofdstuk 1 vers 1 - 5

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

**Wij luisteren naar Lied 513: 1 t/m 4
"God heeft het eerste woord"**

- 1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.**

- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.**
- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.**
- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.**

Overdenking

**Wij luisteren naar Lied 286: 1, 2 en 3
"Waar de mensen dwalen in het donker"**

- 1 Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.**