

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Noteer vast in uw
agenda:
**woensdag
25 maart**
Gemeenteavond

Februari 2020
Jaargang 17
Nummer 6

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kanaalstraat 23
8181 HT Heerde
☎ 0578-70 11 28
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-447 71 81
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06-28 43 02 87
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman	Hullenweg 5	8191 LB W' veld	☎ 038-4470367
W. Westhoff	Marledijk 2	8198 KP Marle	☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00

De liturgische kleur: groen,
bij Doop en Heilig Avondmaal: wit
en in de Veertig dagentijd: paars

2 februari

9:30		Ds. J.B. Diermanse, Bathmen	
19:00		Ds. J. Visser, Ermelo	<i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. A.D. Wonink-van Vemde	
	avond	Dhr. R. van Marle	
Oppas		Julia de Weerd, Merijn Wittenaar	
Collecte		1: Diaconie 2: Kerk	
		Uitgang: Beheer en onderhoud	

9 februari

9:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>koffie na de dienst</i>
19:00		Mw. M. van Doorne, 't Harde	
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. J.R.H. Huisman	
	avond	Dhr. T. Koetsier	
Oppas		Marije Bremmer en Maud van der Horst	
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk	
		Uitgang: Kosten erediensten	

16 februari

Zondag Zeventigste

09:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>doopdienst Vorbereiding H.A.</i>
19:00		Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer, Vaassen	
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. W. Westhoff	
	avond	Mw. T.J. de Jong-Wijenberg	
Oppas		Anne-Marie Noordman en Jolijn Hiemstra	
Collecte		1: Kosten erediensten 2: Kerk	
		Uitgang: Doelcollecte diaconie (zie pag. 14)	

23 februari

9:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>Heilig Avondmaal</i>
11:00		Ds. I. Boersma-Prins	<i>H.A. in Rehoboth</i>
19:00		Ds. G.T. Wijnstok, Bathmen	<i>Heilig Avondmaal</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. N. Dubois-Bastiaans	
	Rehoboth	Mw. N. Dubois-Bastiaans	
	avond	Dhr. J.R.H. Huisman	
Oppas		Zwannette Eilander en Lisanne Put	
Collecte		1: 40-dagenproject 2: Kerk	
		Uitgang: Beheer en onderhoud	

Zondag Zestigste

1 maart

Zondag Roept Hij mij aan

9:30		Ds. I. Boersma-Prins	<i>Jeugddienst m.m.v. Rock Solid</i>
19:00		Dr. J. Wiegers, Olst	
Oud. V. dienst	ochtend	Dhr. R. van Marle	
	avond	Dhr. W. Westhoff	
Oppas		Mia Eilander en Chris de Weerd	
Collecte		1: 40-dagenproject 2. Kerk	
		Uitgang: Kosten erediensten	

KERKCALENDER

19 februari

Inlevering kopij Wegwijzer

OM OVER NA TE DENKEN

(het opstellen van de kopij van het kerkblad gebeurt in de Week van Gebed, reden om eens na te denken over je eigen gebedsleven..... als voorbeeld en persoonlijk getuigenis een column van Jan Wolsheimer)

Hoe bid je: vragend of kijkend?

Christenen zoeken elkaar tijdens de Week van Gebed op om samen te bidden, over de grenzen van hun eigen stijl, traditie en denominatie heen. Maar: hóé bidden we?

Aan de Week van Gebed, een gebedstraditie die is ontstaan in 1846, nemen jaarlijks zo'n honderd landen deel. Zo'n week staat voornamelijk in het teken van voorbede: voor vervolgte christenen, voor eenheid, voor recht.... Maar is voorbede wel de beste gebedshouding? De gelovige vraagt iets aan God, in de verwachting dat het gebed verhoord wordt. Voordat we het in de gaten hebben, wordt ons gebed een transactie: ons gebed beweegt God. Als ons gebed voornamelijk uit voorbede bestaat, kan dat gemakkelijk leiden tot economisch denken. Wat levert het me op? Waarom krijg ik niet wat ik vraag? Bidden blijkt dan vaak zeer inefficiënt. Mijn boodschappenlijstje bij Albert Heijn is sneller afgevinkt dan mijn gebedsverzoeken.

In de evangeliën ontdekte ik dat bidden iets anders is dan we vaak denken. Jezus doet erg weinig aan voorbede. Lettend op hoe Hij zijn leven inricht, kwam ik tot de conclusie dat bidden vooral kijken is.

In Johannes 5 vers 19 zegt Hij: "Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier."

Dit vers zit al maanden in mijn gedachten. Het is een bijzonder relationele tekst. Het gaat hier niet om verzoeken indienen, maar om verbonden zijn met de Vader. En in Johannes 15 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen." Alweer zo'n fascinerende relationele tekst die draait om eenvoudigweg verbonden zijn.

Naar economische maatstaven is het Jezus-gebed uit de oosters-orthodoxe traditie een zeer inefficiënt gebed. Op vele momenten gedurende de dag bid je een eenvoudig gebed - gewoon onder je werkzaamheden door: "Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij." Voor westerse mensen is zo'n gebed vaak onbegrijpelijk. Het lijkt zo weinig concreet, is niet meetbaar en bevredigt ons denken niet. En toch heeft juist dit gebed me geleerd dat bidden allereerst kijken is. Kijken naar de aanwezige Christus en je verbonden weten. Een vriend van me adviseerde me, toen ik aangaf op zoek te zijn naar de aanwezigheid van Jezus in mijn leven, het gebed iets aan te passen: "Heer Jezus Christus, Zoon van God, ik hou van U" en hij voegde er aan toe: "dat vindt de Heer vast fijn om van je te horen."

Wat er toen gebeurde, kan ik niet eens in woorden uitdrukken. Ik voelde me diep verbonden met Jezus door deze eenvoudige woorden. Ze gaven een nieuwe invulling aan mijn geestelijk leven.

Je zou kunnen zeggen dat ik leerde 'verblijven in Christus'. Kijken naar Hem, wachten en zelfs met Hem spreken. Er kwam een mystieke dialoog op gang en ik oefende mij in vriendschap met Jezus. De behoefte om te pas en te onpas allerlei wensen aan Hem voor te leggen verdween naar de achtergrond. De nabijheid van Jezus werd groter en ik beseftte dat ik niets kon doen zonder Hem. In technische zin kon ik dat natuurlijk wel, maar het zou toch geen vrucht dragen, dus waarom zou ik niet meer tijd nemen voor mijn vriendschapsontwikkeling? Het mooie is dat Jezus in Johannes 15 er een belofte bij geeft: "Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren." Dat heeft niet zoveel te maken met onze verlanglijstjes, maar veel meer met het leren kennen van de wil van God waardoor we vragen wat in lijn met die wil is. Mijn bidden is vooral kijken geworden. En dat kost veel meer moeite dan ik dacht! Ik wil van nature dingen ontwikkelen, activiteiten ontplooiën, de mouwen opstropen! Stil worden, kijken en verbonden zijn tot ik echt hoor wat ik moet doen, is ongelofelijk moeilijk. Ik begin te begrijpen wat Jezus over zichzelf zegt: "Ik kan niets doen voordat ik het de Vader zie doen." Zou het kunnen dat ons gebrek aan gebedsverhooring het gevolg is van een gebrek aan echte verbondenheid? Als ik voor mezelf spreek is mijn antwoord zondermeer: ja!

De oosters-orthodoxe bisschop Kallistos Ware vertelde eens: "Er was eens een oude man die de gewoonte had om uren in de kerk door te brengen. Op een gegeven moment vroegen zijn vrienden hem wat hij daar al die tijd aan het doen was: 'Ik ben aan het bidden' antwoordde hij. 'O', zeiden z'n vrienden, 'dan heb je vast heel veel aan God te vragen!' Enigszins verbaasd zei de oude man: 'ik vraag God helemaal niets.' 'Maar wat doe je daar dan al die tijd?' vroegen ze. Hij antwoordde: 'ik zit en kijk naar God en God zit en kijkt naar mij.'" Overgenomen van de site van het Nederlands Bijbelgenootschap, geschreven door Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland.

(ook verschenen in Friesch Dagblad, 21 januari).

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Bent u er al aan gewend, dat we in jaar 2020 zijn aanbeland? Kerst, oud & nieuw achter de rug... bijzondere dagen waarop ook in onze gemeente veel georganiseerd is voor allerlei leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Wat mooi om zoveel inzet, creativiteit en betrokkenheid van vele vrijwilligers te zien. Heel hartelijk bedankt iedereen!

Voor sommigen verliepen de afgelopen maanden anders dan gehoopt, door verdriet, verlies van dierbaren, opname in het ziekenhuis of zorgen over hun naasten. Ik heb nog even de december-editie van het kerkblad erop nageslagen, maar er zijn gelukkig nadien veel mensen thuisgekomen uit het ziekenhuis.

We leven mee met moeder Jetty en de zonen van Henja Kommer. Zij overleed na een ernstige ziekte op vrijdag 13 december in de leeftijd van 55 jaar (elders in de Wegwijzer leest u het In Memoriam).

Wij zijn inmiddels geland op Kanaalstraat 23 in Heerde, schuifelen vooral 's nachts nog wat onwennig rond op zoek naar de schakelaars - waar zitten die ook alweer?- maar verder is het goed toeven hier. De afstand naar Wapenveld is gelukkig goed te doen!

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins
(0578-701128)

Bijeenkomsten Bonhoeffer 75

We vervolgen het gesprek over Bonhoeffer op woensdagmiddag 5 februari om 14.00 uur in de Rots.

Van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. I. Boersma-Prins

Uitnodiging boekbespreking 'Verborgen schaamte' van Herman Schouten

Onlangs hebt u in de pers kunnen lezen dat een boek is verschenen van ons gemeentelid Herman Schouten met de titel 'Verborgen schaamte'. Herman beschrijft in dit boek drie generaties Schouten die de gevolgen van een keuze voor het nationaalsocialisme moeten ondergaan en hoe dit doorspeelt in de families (transgenerationele overdracht).

Ook is in dit boek aandacht besteed aan Kamp Amersfoort en de diverse andere kampen in de omgeving van Amersfoort.

U wordt uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting en boekbespreking op maandag 2 maart in de Rots.

Als u aanwezig wilt zijn, kunt u dat doorgeven aan ds. I. Boersma-Prins (iboersma@live.nl, 0578-70 11 28)

IN MEMORIAM

Hendrikje Kommer
***31-07-1964 †13-12-2019**

Op vrijdag 13 december overleed onze zuster in het geloof Henja Kommer, in de leeftijd van 55 jaar na een slopende ziekte. De laatste jaren kon u steeds in de rubriek Oog voor elkaar lezen hoe ziek ze was, maar ook met hoeveel hoop ze iedere keer maar weer een nieuwe chemokuur onderging. Ze bleef volhouden dat het goed met haar ging terwijl velen van ons zagen dat ze lichamelijk steeds meer verzwakte. Als je dan verder doorvroeg op 'wat bedoel je met goed?' dan gaf ze een blijmoedig geloofsantwoord: "hoe het ook komt, het beste komt toch nog? Ik heb het beter voor elkaar dan jullie, ik mag straks al bij de Heer zijn". Heel positief, maar soms toch ook frustrerend dat je niet door kon praten over de pijn van het loslaten van haar zonen, Björn en Michael, over het verdriet dat haar moeder zou hebben als ze er niet meer was, over het afstand moeten doen van haar geliefde honden en katten.

Met ontroering kijk ik terug op de ziekenzalving waar ze om vroeg, in de zomer van 2019. Samen met voorganger Jurgen Zomer en met dierbare vrienden waren we toen bij elkaar in de huiskamer van Kwartelweg 11 om te zingen, te bidden, haar de handen op te leggen en te zalven. Zo kon ze getroost en moedig haar weg vervolgen. Ze was dankbaar voor haar leven, ondanks het verdriet en de moeiten die ze heeft gekend. 'Veilig in Jezus' armen' zong ze toen ze te horen kreeg dat ze niet meer beter kon worden; dat lied zongen we ook in onze gemeente toen we haar overlijden bekend moesten maken. We bidden om troost voor haar naasten en voor iedereen die Henja zullen missen.

Ida Boersma-Prins en Jurgen Zomer

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 20 januari 2020.

De vervangende voorzitter opent met ons de vergadering. In het bijzonder worden drie gasten welkom geheten die aanwezig zijn vanavond vanwege de presentatie over de nieuwe organisatiestructuur.

De openingstekst wordt voorgelezen uit het boek 'Dit is de dag' van auteur Arie van der Veer. Hierna gaat de voorzitter ons voor in gebed. Er hebben zich een aantal kerkenlaadsleden met kennisgeving afgemeld. Er zijn geen mededelingen tot dusver.

We stellen de agenda vast. Het agendapunt met betrekking tot de presentatie van de nieuwe organisatiestructuur halen we naar voren zodat we hier direct mee starten. Aan de hand van een PowerPoint en uitleg wordt door de deelnemers van de werkgroep een toelichting gegeven op het voorstel van die nieuwe structuur.

Deze toelichting zal op de gemeenteavond van woensdag 25 maart 2020 ook terugkomen op de agenda zodat de gemeente verder wordt geïnformeerd.

Nadat onze gasten waren vertrokken, hervatten wij de vergadering. De notulen van oktober, november en december worden vastgesteld. De actiepunten worden doorgenomen en besproken op de punten waar toelichting nodig is.

Bij het bespreken van de pastoralia nemen we het wel en wee door en brengen we elkaar op de hoogte van hetgeen er speelt binnen onze gemeente.

We brengen als kerkenraad ook dit jaar weer graag een bezoek aan onze jeugdclubs; de verdeling van die bezoeken maken we in deze vergadering rond.

We kijken terug op een zeer geslaagd kinderkerstfeest. Hetzelfde geldt voor de diensten van de Kerstnachtdienst, eerste Kerstdag, en nieuwjaarsdag.

De diaconie deelt mee dat zij in de vergadering van februari a.s. een korte presentatie van Grip op de Knip (Schuldhulpmaatje) bijwonen. Daarnaast wordt de huidige invulling van het Heilig Avondmaal geëvalueerd.

Van de kerkrentmeesters horen we dat er hard wordt gewerkt aan de nieuwe website.

De enveloppen voor de kerkbalans zijn inmiddels bij onze gemeenteleden bezorgd. Bijgevoegd is een brief waarin we een oproep doen aan leden om zich aan te melden hun gaven in te zetten voor de kerk. De diverse commissies die de kascontroles ook dit jaar weer gaan doen, worden samengesteld.

Op de gemeenteavond in maart a.s. zal elke commissie een kort verslag doen van deze controle.

Er wordt gedeeld wat er uit een gesprek met een jeugdwerkadviseur is voortgekomen dat onlangs plaats heeft gehad met een kleine groep uit de kerkenraad. Zijn advies biedt ons nu concrete handvatten om na te denken over onze jeugd en de rest van onze gemeente.

Na de rondvraag sluit de voorzitter met ons af en eindigen we gezamenlijk met het Onze Vader.

Shweta Bos-Boorsma
Vervangend scriba

ORGEL

Informatie voor de Gemeenteleden,

Zoals u weet, hebben wij onlangs de klankkwaliteit van ons orgel significant kunnen verbeteren. Tot grote vreugde van onze geloofsgemeenschap en de organisten is zingen en spelen een nog groter genoegen geworden. Echter, mede onder invloed van dat goede werk treden nu de reeds altijd al aanwezige, latente mankementen van lekkage en doorspraak in de windlade sterker naar voren. Ze zijn sinds kort helaas alleen maar erger geworden!

Duidelijk als gevolg van de zeer hete zomer van 2019 en de abnormaal grote temperatuur- en vochtwisselingen (afkoelen, verwarmen, krimpen en uitzetten) heeft de windlade, het hart van het orgel, voor zover het zich nu laat bekijken, aanzienlijke schade opgelopen door vervormingen van lade en slepen. Een en ander resulteert in ontstemmingen, met name van het pijpwerk aan de uiteinden van de windlade en die zullen in de toekomst steeds vaker onvermijdelijk voorkomen. En hoelang de provisorische afdichtingen in de cancellen het zullen uithouden, is ook maar zeer de vraag. Er is hier kennelijk sprake van de emmer en de spreekwoordelijke laatste druppel!

Normaal wordt het orgel in mei gestemd bij gemiddelde, gunstige atmosferische omstandigheden. Nu (begin december) moet eigenlijk het orgel al weer gestemd worden als gevolg van de intrede van het in temperatuur - en vocht wisselvallige najaar - en het winterstookseizoen.

Willen wij het orgel in een goede conditie doorgeven aan de volgende generatie, wat onze verantwoordelijkheid is, dan dienen er nu passende maatregelen genomen te worden.

Wij hebben in eerste instantie contact opgenomen met de bij de klankrestauratie betrokken orgelmaker om aan ons een voorstel te doen voor een adequate oplossing. Voor hem is het een veel te grote klus om in de avonduren aangepakt te worden. Vervolgens hebben wij contact opgenomen met een door hem gewaardeerde orgelmaker om de mogelijkheden te verkennen en een idee van het kostenplaatje te geven.

Samen hebben wij de toestand van het orgel en meer specifiek die van de windlade onder de loep genomen. Dat heeft geresulteerd in een offerte die is doorgegeven aan het College van Kerkrentmeesters en aan de contactpersoon voor de orgelcommissie. Onze 'klankorgelmaker' heeft zich bereid verklaard om, na deze windlade-restauratie, de intonatie van het pijpwerk zo nodig aan te passen aan de daardoor ontstane optimale windvoorziening.

Zojuist heeft de kerkenraad akkoord gegeven op de voorgenomen werkzaamheden. Wij menen er goed aan te doen u via deze informatie op de hoogte te stellen van de huidige orgelsituatie en wat daaraan gedaan kan en moet worden. Het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden zal, te beginnen ongeveer half februari, ongeveer 8 weken in beslag nemen waarin het orgel niet gebruikt kan worden. Jacqueline van de Beerecamp wil zolang haar elektronisch instrument voor de begeleiding van de gemeentezang beschikbaar stellen, waarvoor alvast hartelijk dank!

Namens de orgelcommissie,
P. Hammingh

Uitnodiging Gemeenteavond 2020

Op **woensdag 25 maart** a.s. zal de jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden. Van 19.00-19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage. Vanaf 19.30 uur gaan we verder met onderstaande agenda.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslagen van o.a. gemeenteavond 2019; scribe over 2019; diaconie; kerkrentmeesters
4. Verslagen van de verschillende kascontrolecommissies
5. PowerPoint nieuwe organisatiestructuur
6. Rondvraag

Na de pauze zal er een spreker vanuit OpenDoors aanwezig zijn m.m.v. jeugdgroep van onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd!

De kerkenraad

DIACONIE

Doelcollecte 16 februari

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) bij het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn!

Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom, geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Jessica Oldenhof-Colijn

FINANCIËEL OVERZICHT

Collecten

1-12	diaconie	€ 131,55
	Kerk	€ 134,30
	Beheer en onderhoud	€ 147,35
8-12	Diaconie	€ 165,70
	Kerk	€ 172,64
	Kosten erediensten	€ 175,81
15-12	Kosten erediensten	€ 145,34
	Kerk	€ 145,39
	Doelcollecte diaconie	€ 155,46
22-12	Diaconie	€ 148,97
	Kerk	€ 127,84
	Orgelfonds	€ 136,81
	Ronald McDonaldhuis (kinderkerstfeest)	€ 233,65
24-12	St. Schuldhulpmaatje (kerstnachtdienst)	€ 540,50
25-12	Zending	€ 239,01
	Kerk	€ 194,53
	Beheer en onderhoud	€ 138,17

29-12	Diaconie	€ 178,05
	Kerk	€ 161,45
	Kosten erediensten	€ 150,50
31-12	Zending	€ 49,10
	Kerk	€ 36,50
	Beheer en onderhoud	€ 45,25
1-1	Zending	€ 18,30
	Kerk	€ 14,25
	Beheer en onderhoud	€ 28,50
5-1	Jeugd en jongerenwerk	€ 182,86
	Kerk	€ 179,53
	Bloemenfonds	€ 168,35
12-1	Diaconie	€ 174,41
	Kerk	€ 152,79
	Beheer en onderhoud	€ 139,02

Giften voor diaconie

Via ds. I. Boersma-Prins	€ 20,00
Via mw. J. Docter-Van der Horst	€ 5,00
Via dhr. T. Koetsier	€ 20,00

Gift voor de kerk via mw. H. van Marle-Westhoff € 50,00

Gift voor PBD via mw. H. Kwakkel-Gijsendorffer € 5,00

Ton Eilander

Opbrengst oud papier

oktober 2019: € 230,95

Dini van Raalte

Opbrengst oude metalen € 200.

Vriendelijke groeten,
Tjeerd en Grietje de Kroon

KERKRENTMEESTERS

Beste gemeenteleden,
Per 1 februari aanstaande zal het oud papier rijden met trekkers door het dorp definitief stoppen omdat het risico voor de vrijwilligers niet gedekt is door verzekeringen.

De kerkrentmeesters zullen nog gaan bekijken of er voor de toekomst andere manieren mogelijk zijn m.b.t. het brengen van het oud papier. Voor nu blijft het mogelijk iedere zaterdag uw oud papier in de aanhanger bij de kerk te deponeren of het oud papier naar de container te brengen bij de heer Westhoff aan de Marledijk 2 te Marle.

Aan de Marledijk kunt u elke dag terecht.

De kerkrentmeesters

JEUGD

Solid Kids

Iedere twee weken op donderdagmiddag is er volop rumoer in het jeugdhonk van de Petruskerk. Ongeveer 18 kids in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar (groep 4 t/m 7) komen dan gezellig naar Solid Kids. Vaak wordt er eerst even op het kerkplein gespeeld: balspellen, tikker-tje, verstoppertje. Daarna gaan we naar binnen. Na het drinken van ranja en het eten van iets lekkers starten we met ons programma. We beginnen met gebed. De kinderen geven regelmatig een onderwerp aan waar we voor mogen danken of bidden. Daarna lezen we uit de bijbel, waarna de kinderen gaan knutselen. Er is dan nog genoeg tijd over voor een spelletje, waarna we de middag afsluiten met het samen zingen van 'De Here zegent jou...!'.
Gedurende de middag werken we met één thema. In oktober was het thema herfst, hierbij hebben we uit de bijbel gelezen over de storm op zee en hebben we geknutseld met herfstbladeren. Tijdens het kinderkerstfeest hebben de kids hun bijdrage geleverd aan het kerstverhaal buiten op het plein.

Als leiding doen we dit met z'n drieën, maar gelukkig kunnen we een beroep doen op creatieve, enthousiaste ouders!

Kom gerust kijken en neem je vriendjes of vriendinnetjes mee! Er is nog Solid Kids op de volgende donderdagmiddagen:

23 januari,
6 februari,
5 maart en
19 maart.

Natuurlijk wordt ook dit seizoen afgesloten met een clubkamp. Van vrijdag 3 april tot en met zaterdag 4 april gaan we naar Vilsteren.

Hartelijke groet,
Krista Buter,
Heleen Beekhof
en Jannemieke van Doorn

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-vriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon

OPROEP

Na ongeveer 12 jaar oud ijzerboer geweest te zijn, ben ik van plan om hier in juli mee te stoppen. Daarom wordt er een nieuwe oud ijzerboer gezocht om het werk voort te zetten. Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met mij of met de kerkrentmeesters

Vriendelijke groeten,
Tjeerd de Kroon

BEDANKT

De oliebollenactie die we gehouden hebben, heeft het mooie bedrag van € 835 opgebracht. Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder de inzet van de vrijwilligers die uw bestelling opgenomen/bezorgd hebben, maar zeker ook u als koper van de oliebollen. Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Hopelijk mogen we volgend jaar uw bestelling weer noteren.

Hartelijke groet,
het oliebollenteam

BEDANKT

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen voor en na de operatie van Frits.

Frits en Jennie Jongerman

IDENTITEITSRAAD REHOBOTH

Gevraagd: Twee leden voor de identiteitsraad voor woonzorglocatie Rehoboth.

In Rehoboth, één van de locaties van WZU Veluwe, wonen ruim 70 ouderen. Zij krijgen warme, persoonlijke belevingsgerichte zorg. Voor mensen met dementie zijn er drie kleinschalige woonvormen. We willen de bewoners graag iets van de liefde van God laten ervaren. Onze christelijke identiteit komt op allerlei manieren tot uiting. Twee dagen per week zijn er pastoraal werkers, Erik van Loo en Erika Bossuyt, in huis. Zij bezoeken mensen, leiden gesprekskringen en aangepaste vieringen voor mensen met dementie.

Ook de plaatselijke kerken zijn op verschillende manieren actief. We vinden het fijn dat we een goede band hebben met de kerken in de omgeving. De identiteitsraad is een verbindende schakel tussen de plaatselijke kerken en de woonzorglocatie.

Wat doet de identiteitsraad? Leden van de identiteitsraad helpen en denken mee bij het invulling geven aan de christelijke identiteit. Zij komen hiervoor een paar keer per jaar bij elkaar onder leiding van de zorgondernemer van Rehoboth. Zij zijn af en toe aanwezig bij maandsluitingen en vieringen om feeling te houden met wat er gebeurt. Zij zijn ambassadeurs naar de kerken en komen met ideeën hoe kerk en zorglocatie voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan contacten tussen een jongeren (club, catechese) en ouderen of aan kennisdeling over en weer.

Draagt u ouderen een warm hart toe en vindt u het leuk om mee te denken over identiteit en een brugfunctie te vervullen tussen kerk en zorg? Dan is de identiteitsraad wat voor u! Leden van de identiteitsraad worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de bestuurder van WZU Veluwe. De voorzitters van de plaatselijke identiteitsraden komen 2 keer per jaar als klankbordgroep samen met de bestuurder en de adviseur identiteit en zingeving.

Per 1 januari hebben we 2 vacatures. We zoeken zowel vanuit de Petruskerk als vanuit de Hervormde Gemeente een nieuw lid.

Wilt u meer informatie of bent u enthousiast om zitting te nemen in de identiteitsraad dan kunt u contact opnemen met Margriet Sprong adviseur identiteit en zingeving, m.sprong@wzuveluwe.nl en/of Annetje van Oosten, aftredend ID-raadslid.



Maand van de Bijbel

Op vrijdag 24 januari gaat in Abdij van Egmond de 'Maand van de Bijbel' van start. Oudtestamenticus dr. Jaap van Dorp van het NBG geeft op die dag een workshop bijbelvertalen. De Maand van de Bijbel is een initiatief van Uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. Het Nederlands Bijbelgenootschap, het Nederlands Dagblad, de Internationale Bijbelbond en Friesch Dagblad/Het Goede Leven werken mee als partner. De Maand van de Bijbel loopt door tot en met Valentijnsdag, 14 februari.

Link: <https://www.maandvande Bijbel.nl/>

Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede

Liefde, licht en vrede zijn in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste bijbeltekst is, voor het derde jaar op rij, Psalm 23. In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000.

Link: www.debijbel.nl

NBG-podcast 'Dagvers'

Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, 'Dagvers'. De podcast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in. In de podcast wordt de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt. Luisteren naar *Dagvers* duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps.

Link: www.debijbel.nl/dagvers

Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

(bron: Nederlands Bijbelgenootschap)

Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com

Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com

VREEMD, MERKWAARDIG, RAAR

Zo af en toe kom je wel eens wat tegen op social media wat je aan het denken zet. Zo ook het onderstaande.

Vreemd,

Dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben.

Vreemd,

Dat het zo spannend is als een sportwedstrijd in de verlenging gaat en hoe zuchtend we op onze horloge/mobiel kijken als de kerkdienst iets langer duurt dan anders.

Vreemd,

Hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit de bijbel te lezen, maar hoe makkelijk 100 bladzijden uit een bestseller.

Vreemd,

Hoe mensen bij een concert graag op de voorste rij willen zitten, maar in de kerk vaak op de achterste rij gaan zitten.

Vreemd,

Hoe moeilijk het soms voor mensen is om het goede nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om over elkaar te praten.

Vreemd,
Dat grappen zich razend snel verspreiden, maar nieuws waarin God verheerlijkt wordt, daar denken mensen vaak wel twee keer over na of ze wel zullen doorgeven.

Merkwaardig,
Hoe snel mensen God verloochenen en zich verwonderd afvragen waarom de wereld naar de knoppen gaat. Dat gewelddadige en occulte zaken vrij worden toegelaten, maar een openlijke discussie over God vaak onderdrukt wordt.

Merkwaardig,
Dat we geloven wat er in de krant staat, maar twijfelen aan wat er in de bijbel staat.

Merkwaardig,
Dat iedereen in de hemel wil komen en dan toch aanneemt dat men niet hoeft te geloven, te zeggen, te doen en te denken wat er in de bijbel staat.

Raar eigenlijk,
Dat ik me vaak meer bezorgd maak over wat mensen over mij denken, dan wat God van mij denkt.

Natuurlijk kunnen we deze woorden wegleggen alsof het ons niet raakt. Maar is DAT niet vreemd, merkwaardig en raar?

Een gemeentelid

'Laat de kind'ren tot mij komen'



KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE

2 febr.	09:30	Wendakker	ds.J. Smit
9 febr.	09:30	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. J.K.M. Geerling
16 febr.	10:00	Gereformeerde kerk Heerde	?
23 febr.	09:30	Verbindingskerk Heerde	ds. R.C. Vervoorn

