



Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Mei 2020
Jaargang 17
Nummer 9
Beperkte oplage

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kanaalstraat 23
8181 HT Heerde
☎ 0578 70 11 28
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba K.M. Eilander-Colijn
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
☎ 038-447 71 81
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Shweta Bos
☎ 06 28 43 02 87
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzerwapenveld@hotmail.com

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-447 844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

KERKDIENTEN VIA RADIO HEERDE

3 mei	09:30	De Brug Wapenveld	ds. K.F. Dwarshuis
10 mei	09:30	Herv. Gem. Oene	ds. E. Mijnheer
17 mei	09:30	Petrus kerk	Ds. I. Boersma-Prins
24 mei	10:00	Herv. Gem. Wapenveld	dhr. Vonk, Noordergraaf
31 mei	09:30	Verbindingskerk	ds. J.R. Cramer



In verband met de corona perikelen deze maand een beknopte versie van Wegwijzer.

Daarom geen rooster met diensten.

U kunt elke zondag een dienst volgen via Kerkdienstgemist.nl

In deze diensten gaat ds. Ida Boersma-Prins voor

OM OVER NA TE DENKEN

Een van de nieuwe woorden die in deze tijd ontstaan is: corona-moe. Kunt u zich wat voorstellen bij dat woord? Moe dat steeds de gesprekken alleen daarover gaan, de krantenberichten, de journaals op televisie. Begrijpelijk, maar soms word je moe en misschien ook moedeloos. En dan zoek je de afleiding, even wat anders....

Ik wil graag even uw aandacht vragen voor wat anders. Deze tijd - voorjaar 2020- staat nu in het teken van corona, maar normaal gesproken zouden er allerlei herdenkingen, concerten, feesten zijn geweest in het teken van 75 jaar bevrijding.

In het kader daarvan kwamen we dit jaar in de kerk ook in kleine kring bijeen om gesprekken te voeren over het leven en de gedichten van Bonhoeffer: zijn terechtstelling is ook 75 jaar geleden.

Wist u dat voor Bonhoeffer was Hemelvaartsdag een heel belangrijk feest was? In de dienst van Hemelvaartsdag hoop ik daar iets meer over te vertellen.

Nu een paar zinnen om over na te denken (uit de brochure 'Op het spoor van bevrijding, bevrijding toen, bevrijding nu')

Het is veel gemakkelijker te gehoorzamen door een bevel op te volgen dan in vrijheid na een zelfgekozen beslissing.

Niet het kwaad, maar onze zwakte is wat de menselijke waardigheid ten diepste verminkt en naar beneden trekt.

vrijheid is niet in de eerste plaats gericht op het individu, maar op de naaste.

het is veel gemakkelijker in principe een zaak trouw te blijven dan in concrete verantwoordelijkheid

'al een jaar lang heb ik geen lied meer horen zingen. Maar, merkwaardig, muziek die je innerlijk hoort kan als je je concentreert en je overgeeft, haast mooier zijn dan muziek die je fysiek ondergaat'

René van Loenen schreef een lied op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid.

Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

VAN DE PKN

Onderstaand programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV. Het wordt vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50 uur op NPO 2.

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. De thema's van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid.

Ds. De Reuver is blij met de mogelijkheid die de KRO-NCRV biedt om elke zaterdag het woord te richten aan televisiekijkers. "We leven in angstige en verwarrende tijden. Juist nu kunnen eeuwenoude woorden troost bieden en zorgen voor broodnodige hoop in ons leven. Dit is niet de eerste crisis, en de christelijke traditie heeft zich bewezen als ankerpunt. Ik hoop dat mensen hierdoor wekelijks op adem kunnen komen."

Naast de korte meditaties van ds. René de Reuver, delen mensen vanuit protestantse kerken in het land met de kijker hoe zij toeleven naar Pinksteren, zich inzetten voor anderen en hun leven leiden in deze bijzondere tijd. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking.

lands Bijbelgenootschap (NBG) en Bijbelvertalers brengen dit initiatief derland en lanceerden het op 12

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/>



Wycliffe
naar Ne-
maart.

bible2020/

OOG VOOR ELKAAR

Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com

Jolanda Liefers 038-4470509 / jlliefers@outlook.com

BEDANKT

Op deze manier willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve reacties via kaarten, bloemen, appjes e-mails en telefoontjes om ons te feliciteren met ons 50-jarig huwelijk op 1 april j.l.

Frank en Jannie Docter

Onderstaand berichtje is net te laat ontvangen voor Wegwijzer van maart, in april hebben we geen Wegwijzer uitgebracht, maar beter laat dan nooit

Door omstandigheden verlaat willen wij alsnog allen die ons goede wensen en groeten stuurden hiervoor hartelijk danken.

Het bracht voor ons weer veel goede herinneringen boven van de goede tijd die wij samen beleefden met elkaar in Wapenveld.

Nu het lichaam van mijn man vermoeid en broos is geworden, en de energie om op te staan is geweken, zijn wij dankbaar voor iedere dag die ons samen gegeven wordt en leggen de toekomst in de handen van de Heer.

Met hartelijke groeten,
Ds. en mevr. Van Ravenszwaay

Manieren zoeken om met elkaar mee te leven... niet meer met een handdruk, een bakkie troost aan de keukentafel maar anders: een kaartje, even bellen, een mailtje sturen. Hadden we misschien al gedacht dat het fenomeen 'postbode' en 'brievenbus' zo'n beetje op z'n retour was? Als je nu op het eind van de middag je kaarten in de oranje postbus probeert te doen dan is het duwen geblazen... de bus zit vol! Wat fijn om zo te merken dat mensen massaal proberen met elkaar mee te leven.

Via deze Wegwijzer willen we u daartoe ook aanmoedigen, om oog te hebben voor elkaars moeiten en verdriet in deze dagen. Zoveel mensen die in afzondering leven, de deur mag niet open, niet om naar buiten te gaan en niet om mensen binnen te laten. We denken aan de bewoners van Rehoboth, van hofje Wendakker, de verschillende locaties van Filadelfia en alle mensen die zich eenzaam en kwetsbaar voelen in eigen huis.

We leven mee met de kinderen en kleinkinderen van Jan Willem Stijf. Dhr. Stijf overleed op 3 april in de leeftijd van 87 jaar, een jaar na zijn vrouw Annie. Woensdag 8 april vond de begrafenis plaats in kleine kring. Op een later moment hopen we een dienst van dankbaarheid te houden. Op 1^e Paasdag herdachten we hem in de dienst en zongen we één van zijn lievelingsliederen: "Stil mijn ziel, wees stil".

Op 1^e Paasdag herdachten we ook Casper Jacobsen. Hij overleed op 5 april in de leeftijd van 77 jaar. In de besloten kring van zijn dierbaren is hij op donderdag 9 april begraven. We leven mee met zijn kinderen en kleinkinderen en iedereen die hem zal missen.

We leven mee met echtgenoot Gerrit en zijn kinderen en kleinkinderen vanwege het verdriet om Trijntje de Jong-van Olst, zij overleed op 14 april in de leeftijd van 84 jaar. In kleine kring stonden we zaterdag 18 april op begraafplaats Engelmanskamp. In de dienst herdachten we mevr. de Jong op zondag 19 april en zongen, zoals zij zo graag zong, uit Psalm 42 over verlangen naar God. Op een later tijdstip hopen we samen met iedereen die haar zal missen een dienst van dankbaarheid te houden.

We leven mee met de familie van Riek Klaassen-Reijnders.

Mevr. Riek Klaassen overleed op 14 april in de leeftijd van 87 jaar. Op woensdag 22 april waren we in kleine kring in crematorium Kranenburg om haar uit handen te geven in het vertrouwen dat onder ons Gods eeuwige armen zijn.

Op zondag 19 april herdachten we mevr. Klaassen in de dienst en zongen: 'Geef de Heiland 't roer in handen'.

Zodra er weer een papieren Wegwijzer verschijnt kunt u het In Memoriam lezen van onze overleden gemeenteleden.

Ook noemen we hier de naam van mevr. de Groot- de Graaf (Jo): zij overleed op 19 april in de leeftijd van 102 jaar en de begrafenis vond plaats op 24 april, in besloten kring in Vorchten. Mevrouw de Groot was lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde, maar de jaren dat ze op Rehoboth woonde vierde ze altijd met ons het Heilig Avondmaal. We bidden om troost voor haar kinderen en kleinkinderen.

Graag breng ik de zieken onder uw aandacht. Niet iedereen die genoemd wordt is ziek door corona, ook andere dingen gaan door.....
We leven mee met Harro Hanekamp: de afgelopen weken is hij ernstig ziek geweest en lag hij in het Isalaziekenhuis, nu is hij bezig met een lange weg naar herstel op de Vogellanden in Zwolle.
Dankbaar en blij zijn we met de familie Jansma dat René na spannende weken op de IC, eerst in Zwolle, later in Harderwijk aan het opknappen is.
Dankbaarheid ook bij mevr. Tallina Tempelman, bij dhr. Harm Liefers en bij mevr. Henny van Marle dat hun geliefden op Rehoboth en hofje Wendakker ziek waren en nu weer opknappen. Wat een spanning voor het thuisfront en als je dan niet op bezoek mag....
Rob Luyben lag in het ziekenhuis: het waren weken vol spanning!
Ton Eilander was ook erg ziek maar kon thuis blijven. En nu gelukkig werken aan herstel!
Jeroen Floor kreeg in de nasleep van corona andere klachten en heeft het zwaar.
Ook andere gemeenteleden kregen een milde of zwaardere vorm van corona en van alle kanten hoor ik dat het je compleet verzwakt en het tijd zal vergen voordat je je weer de oude voelt. Veel sterkte gewenst!
We denken aan Tonny en Sienie Bredewolt. Met ziekte van Tonny kwamen zij terug van hun vakantie in Spanje en moesten gelijk door naar het ziekenhuis. De revalidatie is opgestart en we wensen Tonny veel sterkte daarbij. Roel Docter kwam vorige week plotseling in het ziekenhuis terecht. Een hele schrik, maar na goede behandeling nu gelukkig weer thuis.

Na een periode van zorgen en ziekte kwamen na een revalidatie op Groot Stokkert Piet en Betsy Bood weer thuis Ook Gerrit Hulleman verbleef na opname in het ziekenhuis ter revalidatie op Groot Stokkert. Heintje en hij zijn nu weer samen aan de Vree.
Dhr. Benno Ketelaar verbleef een tijdje in verzorgingstehuis Myosotis in Kampen, maar is nu daar ontslagen maar moet wel herstellen: gelukkig kan hij logeren bij verschillende vrienden.
Dhr. Arend van den Brandhof kwam afgelopen weekend onverwacht in het ziekenhuis terecht, de operatie is goed gegaan en we hopen dat hij weer thuis is als u dit leest.
Dat hopen we ook voor dhr. Schoenman: afgelopen weekend kwam hij in het ziekenhuis terecht en de hoopvolle verwachting is dat hij weer thuis is op het moment dat u dit leest.

NBG

Bijbelse inspiratie in onzekere tijden

De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) graag iets extra's voor mensen doen. Het NBG komt daarom met een nieuw leesplan, gratis boeken voor inspiratie en bemoediging, en een speciaal thuisprogramma van *Bijbel Basics* voor kinderen. Zo brengen we ook nu de Bijbel dichtbij.

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Leesplan

In een tijd zoals nu moeten we veel van onze zekerheid en controle inleveren. Dat kan bedreigend voelen, maar biedt ook kansen: we worden teruggeworpen op wat we geloven en belangrijk vinden. Janica van Barneveld kan hier uit eigen ervaring over meepraten. In dit leesplan nodigt ze ons uit om hoop en vertrouwen te vinden in de woorden van God.

Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.

Link: <https://www.debijbel.nl/app>

Gratis boeken

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stellen wij een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus. Zo is er bijvoorbeeld een uitgave van de *Psalmen Dichtbij*, of twee uitgaven die aansluiten bij de *Samenleesbijbel* of *Samenleesbijbel junior*.

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

De Bijbel verbindt wereldwijd zo'n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het Neder-

FINANCIËEL OVERZICHT

In deze Wegwijzer nog geen financieel overzicht van de kerkcollectes.

De collecte voor wereldgebedsdag bedroeg	€ 150,00
Oud papier	
December 2019	€ 72,31
januari 2020	€ 98,22
Februari 2020	€ 157,12
Maart 2020	€ 74,26
	Dini van Raalte
Oud metaal	
Wereldgebedsdag	€ 100,00
Ancora	€ 100,00
Orgelfonds	€ 500,00

Vriendelijke groeten,
Tjeerd en Grietje de Kroon

Reeds tweemaal heeft Tjeerd de Kroon een oproep gedaan om iemand die de inzameling van de oude metalen van hem over wil nemen. Na 12 jaar is het tijd voor een opvolger. Die heeft zich inmiddels aangemeld, maar die uiterlijk augustus 2021 wil starten.

Om geen gat te laten vallen wil Tjeerd nog een jaar doorgaan, geweldig!

U kunt uw oud ijzer dus nog gewoon bij de familie de Kroon bezorgen. Maak in verband met 'de anderhalve meter samenleving' wel eerst een afspraak. 038 4470457

Oud papier kunt u op zaterdagochtend tot 12:00 uur gewoon naar de aanhanger op het kerkplein brengen. Heeft u zin aan een uitstapje naar Overijssel, dan kunt u terecht op het erf bij de fam. Westhoff aan de Marledijk 2.

U kunt uw papier dan rechtstreeks in de container brengen, afspraak niet nodig, de container is open.

Sommigen van u hebben door de corona-crisis gehoord dat hun opname of operatie is uitgesteld. We willen hen sterkte wensen en hopen dat die behandeling waar je vaak met spanning én pijn op zit te wachten weer snel in de planning staat.

Uw aandacht vraag ik ook voor een oud-lid van onze gemeente maar voor velen van u wel bekend: dhr. Egbert Draaijer, die enige jaren geleden naar het zorgcentrum in Epe verhuisde. Er is het gemis van zijn vrouw Dicky en hij is ernstig ziek.

Dankbare en blijde ouders zijn Robert en Jantine van Ommen: zij kregen een dochtertje op 25 maart, Marith Hannah, zusje van Amber. Alles gaat goed al is het natuurlijk wel een heel andere kraamtijd geweest dan anders: geen bezoek....We kijken uit naar de doopdienst, maar wanneer zal dat kunnen? We feliciteren jullie van harte! Op het kaartje staat: *"Neem maar de tijd om te groeien, te stralen, om tijdens het ontdekken soms te verdwalen, te beleven, verwonderen, met je blik en hart open en weet dat we altijd met je mee zullen lopen."*

In de Schaapskooi zag u een foto van het stralende paar Frank en Jannie Docter: op 1 April waren ze 50 jaar getrouwd. Destijds kregen ze als trouwtekst Exodus 17: 15 mee: de HEËR is mijn banier.

Een vlag, een spandoek boven je leven dat vertelt waar jullie je houvast willen zoeken. Ook al kreeg de dag een andere invulling door de huidige omstandigheden: we feliciteren jullie van harte met dit prachtige jubileum en bidden jullie Gods zegen toe!

We delen blijdschap met Henk en Geertje van der Scheer, op dinsdag 12 mei hopen zij te gedenken dat ze 60 jaar geleden trouwden. De feestelijke dankdienst kan helaas niet doorgaan en ook het feest niet, maar de dankbaarheid is er niet minder om. We denken aan hun trouwtekst: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken (Spreuken 3: 6). Er waren wel wat kronkels onderweg, zei Henk en er moest zo nu en dan gesnoeid worden maar toch: wat een zegen is het als liefde en trouw je nooit verlaten! We wensen u beiden Gods zegen toe: hoe ook de weg mag gaan, Hij gaat vooraan!

Wat zal het een aparte gewaarwording zijn voor de examenkandidaten van dit jaar. In spanning toewerken naar de slotfase van de middelbare school en dan zo'n afloop! Sommigen hebben misschien de vlag met schooltas al laten wapperen.

Zou je de jeugdouderling of mij willen laten weten hoe het gaat: we willen natuurlijk graag met je meeleven en je feliciteren zodra het kan! Alle kinderen wil ik hartelijk bedanken voor het sturen van de tekeningen en de puzzels. Van de ouderen die een tekening hebben gekregen heb ik gehoord dat ze het heel mooi vonden.

Voor jullie (en voor iedereen die dat leuk vindt!, dus 0-99) nu deze

prijsvraagpuzzel om op te lossen en te bedenken om welk bijbelverhaal het gaat. Stuur je antwoord voor 15 mei naar Kanaalstraat 23 in Heerde, of naar iboersma@live.nl
Raad het bijbelverhaal:

U zij de glorie!

Hebt u met Pasen ook zo genoten van het gelegenheidskoor in de online-dienst? Geweldig dat de technische mogelijkheden er zijn om met

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Een hartelijke groet namens de kerkrentmeesters,
Wilco Zonnenberg

DIACONIE

Paaskaars 2019
Het kerkelijk jaar van 2019 is al enige tijd ten einde. De nieuwe paaskaars voor 2020 staat in de kerk. Nu is het zo dat we natuurlijk niet de "oude" paaskaars zomaar weggooien. Deze willen we ieder jaar weer een mooi plekje bij iemand van onze gemeente te kunnen geven. Is er iemand die deze kaars graag zou willen hebben dan horen we het graag. Natuurlijk kunnen we de kaars niet verkopen. Wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de diaconie zodat wij ook volgend jaar weer een prachtige paaskaars mogen neerzetten. Wilt u graag de paaskaars van 2019 dan kunt u dit kenbaar maken op diaconie@pkwapenveld.nl.

Graag horen wij ook de reden waarom u graag deze kaars wilt hebben, zodat we kunnen zorgen dat de kaars een mooi plekje krijgt. Wilt u vóór 30 mei a.s. reageren ?

Namens de diaconie,
Shweta Bos

ZWO

Beste gemeenteleden,

Omdat er nu geen kerkdiensten kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen die door de overheid zijn ingesteld, is het nog niet mogelijk om de spaardoosjes in te leveren. Zodra er meer duidelijkheid is wanneer de spaardoosjes ingeleverd kunnen worden, zullen wij u via Wegwijzer informeren.

Namens de ZWO-commissie,
Evelien Lamberts-van der Scheer

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Lieve gemeente leden, we kunnen in deze moeilijke en onzekere tijd tot onze grote spijt en verdriet niet op zondag met z'n allen naar de kerk komen om samen ons geloof te belijden tijdens de erediensten. In deze voor ons allemaal ingrijpende tijd gaan een heleboel dingen ook gewoon door. Het geld of de collectebonnen die we normaal gesproken in de collectezak doen voor diverse doeleinden kunnen we dus ook niet letterlijk in de collectezak doen. Gelukkig is gebleken dat er een heleboel mensen toch hun giften via de bank overmaken, iets waar wij als kerkrentmeesters en natuurlijk diaconie heel erg blij mee zijn. Wij willen naast het reguliere geven via de bank ook iets nieuws ernaast gaan introduceren.

Geven via GIVT. GIVT is een bedrijf die een app heeft ontwikkeld om het mensen makkelijk te maken om hun giften digitaal te geven. Het is een solide en betrouwbaar bedrijf die dit al een heel aantal jaren doet en waar al heel veel kerken gebruik van maken. Ook een aantal kerken in de buurt werken al met Givt. Het is een app die je eenvoudig op je telefoon kunt downloaden. Vervolgens kun je in een paar eenvoudige stappen geld geven voor collectes. Het bedrag dat je geeft kun je zelf bepalen. Er verschijnt tijdens de collecte een QR-code op uw computerscherm. Op het moment dat QR-code verschijnt scan je de code door op **geefknop** te drukken op het scherm van je telefoon. Het bedrag dat je aan de collecte wilt geven wordt van je rekening afgeschreven en gaat naar de collectes die je hebt ingevoerd. Mocht het straks weer zover zijn dat we naar de kerk kunnen komen dan zit er in de collectezak een transponder en op het moment dat je dan je telefoon bij de collectezak houdt en je drukt dan op de **geefknop** dan gebeurt hetzelfde als met de QR code op het scherm. Dit is iets voor later en dit zal te zijner tijd duidelijk worden uitgelegd. Vanaf zondag 3 mei starten we met het nieuwe systeem. Op de website van onze kerk zal een duidelijke uitleg komen te staan na kunt lezen hoe het systeem precies werkt. Ook kunt u via de website die bijgevoegd is alles nakijken.

Het systeem via Givt is dus een extra manier om geld aan een collecte te geven. Uiteraard kunt u het geld voor collectes ook gewoon via uw bank aan de kerk overmaken. Zo kunt u zelf kiezen wat u handig vindt.

We zullen met z'n allen vol moeten houden en weer uit kijken naar de tijd dat we als gemeente weer op welke manier dan ook vertrouwd bij elkaar kunnen komen.

elkaar toch zo te zingen en te vieren. Op zondag 10 mei en met Pinksteren willen we graag weer zo samen zingen: geef je op bij rienkvanmarle@gmail.com en ontvang instructies over het te zingen lied.

Ook willen we deze keer graag een kinderkoor samenstellen. Doe je mee? Ook als je denkt: ik kan niet zingen....Rienk heeft wat leuks bedacht voor als je liever niet je mond opendoet....Geef je op!

Wat mooi dat we met Pasen konden genieten van de zang van Paula en Arno Dokman. We hopen jullie ook 'live' een keer te mogen horen in onze diensten!

Met Hemelvaartsdag en Pinksteren hopen Dennis en Lisanne meewerken aan de dienst.

U denkt misschien: de kerk is toch min of meer op slot? We proberen idd het aantal mensen in de kerk tot een minimum te beperken vanwege de risico's. De dienst wordt op donderdag opgenomen en dan zijn alleen Berend Jan Stijf en ik in de kerk. De opnames van de liederen van Paula & Arno en straks van Dennis & Lisanne vinden op een ander moment plaats en worden later ingemonteerd. Een hele klus en deze manier van vieren zal nog even zo moeten doorgaan, maar alvast hartelijk dank aan iedereen die daaraan meewerkt in het bijzonder Berend Jan Stijf.

Het bezoekwerk van ouderlingen, pastoraal werkers en van mij ligt helaas stil. Dat betekent niet dat er geen luisterend oor voor u is. We doen ons best om oor en oog te hebben voor iedereen, maar laat u het zelf ook weten als u behoefte hebt aan een telefoongesprek?

Tot slot: Bartina Heideveld stuurde mij een foto, [zie de volgende bladzijde](#). Een prachtig beeld van hoop....een beeld dat het verlangen aanwakkert dat we elkaar weer 'echt' kunnen ontmoeten!

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins
(iboersma@live.nl, 0578-701128)



Mis-

schien kunnen leden die een papieren versie hebben de afbeelding niet goed zien, maar het is een regenboog over ons kerkgebouw.

Teken van het eeuwigdurend verbond!

VAN DE KERKENRAAD

Natuurlijk mag ook de kerkenraad niet vergaderen in deze corona tijd. De gemeentevond is niet doorgaan, later in het jaar hopen we dat hier wel een avond voor te plannen is.

Ook doop- en rouw- of dankdiensten kunnen we nog niet plannen. De zoektocht naar ambtsdragers staat ook stil, wel zijn we verheugd u te kunnen meedelen dat we wel al een beoogd voorzitter en een beoogd scriba hebben gevonden, ook heeft er één gemeentelid toegezegd het ambt van diaken te willen aanvaarden. Later in het jaar zullen we de namen natuurlijk bekend maken.

De zaken die niet kunnen blijven liggen handelen we per mail en telefoon af.

Zo heeft de kerkenraad besloten er vanaf te zien om, naast de restauratie van de windlade van het orgel, ook nog voor "uitbreiding van Octaaf 2 voet in de Mixtuur" te kiezen.

Deze aanpassing zou ca. € 5.000 kosten, boven op het bedrag dat de restauratie nu al kost, ca. € 12.500

Graag wijzen we u er op dat er ook verantwoordelijkheid bij u zelf ligt als er u een hulpvraag hebt voor diakonaat of pastoraat. We willen graag doen, wat binnen de beperkingen mogelijk is, maar we moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn van wat er speelt en nodig is.

Namens de kerkenraad,
Wim Westhoff