

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



WEGWIJZER



oktober 2020
Jaargang 18
Nummer 2

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-447 80 77
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-447 96 81
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Jessica Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl
Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: groen

4 oktober

09:30 Ds. I. Boersma-Prins
*Jeugddienst m.m.v. Solid Kids
Israelzondag (28-9-2020 Yom Kippoer)*

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle
Collectes 1: Kerk en Israël 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten

11 oktober

09:30 Ds. P.J. Hofland uit Wezep
Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten
Oppas Annemarie Noordman en
Maud van der Horst
Collectes 1: Jeugd en jongerenwerk 2: kerk
Uitgang: Doelcollecte diaconie

18 oktober

09:30 Ds. I. Boersma-Prins
Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra
Oppas Marije Bremmer en Jolijn Hiemstra
Collectes 1: Werelddiaconaat 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

25 oktober

09:30 Ds. P.J. Hofland uit Wezep
Oud. v. dienst Dhr. J.R.H. Huisman
Oppas Mia Eilander en Lianne Put
Collectes 1: Ned. Bijbelgenootschap 2: kerk
Uitgang: Bloemenfonds

KERKCALENDER

28 okt. Inleveren kopij voor het november nummer van Wegwijzer

OM OVER NA TE DENKEN

Avondmaal vieren: ja of nee

In ons kerkgebouw proberen we op zondag zo veilig mogelijk bij elkaar te komen. Zou avondmaal vieren ook veilig kunnen? Ik denk het wel. Op anderhalve meter van elkaar naar voren lopen, kleine bekers met wijn, zelf het brood pakken dat op tafel staat.

Toch hebben we al een half jaar geen Heilig Avondmaal gevierd. In eerste instantie omdat de diensten puur online waren, maar ook vanuit de vraag: kun je de maaltijd van sámen, samen met de Heer en met elkaar, kun je die maaltijd wel vieren als zoveel mensen thuis vieren. Iedere zondag hopen we dat de internetluisteraars wel de verbondenheid ervaren, voelen dat we ondanks deze omstandigheden toch één gemeente zijn maar doorbreek je die verbondenheid niet als een kleine groep voor het oog van de anderen brood en wijn deelt.

En je ziet in het land dat gemeentes daarin verschillende keuzes maken, de één zegt: ja, laten we het toch vieren, ook via internet kunnen we toch de verbondenheid met Christus en met elkaar vieren. Maar een andere gemeente, zoals de onze, zegt: nee, laten we het uitstellen. We luisteren naar stemmen die zeggen: laten we ook echt de pijn voelen van het niet lijfelijk met elkaar om kunnen gaan. Laten we uitdrukking geven aan de gebrokenheid van het niet allemaal tegelijk samen kunnen komen. En laten we zoals in Psalm 42 waar David terugdenkt aan de momenten dat hij wel vol vreugde naar Gods huis kon gaan, ook terugdenken en ons verlangen voeden. We kiezen er tot nu toe voor om het gemis een plek te geven en te verlangen naar de maaltijd van de Heer, door te bidden om andere tijden en door te zingen over wat het avondmaal voor ons betekent.

Op de zondag dat we Avondmaal zouden vieren hebben we gelezen uit de 1^e brief aan de Korintiërs – het oudste bericht over de instelling van het avondmaal- en daar lezen we over de bedoeling van onze Heer, maar ook over hoe moeilijk het kan zijn om samen te leven als gemeente met zoveel verschillende mensen en hoe makkelijk je wegdrijft van elkaar als de liefde ontbreekt.

Wat is de bedoeling van de maaltijd en wat écht niet! Om met dat laatste te beginnen: het is niet de bedoeling zoals in die gemeente van Kor. wel gebeurde dat je gericht bent op jezelf en geen oog hebt voor een ander.

De viering ging daar heel anders dan bij ons – daar kwamen ze 's avonds bij elkaar, de één kwam uit z'n werk, de ander van huis en dan aten ze samen en gingen in gebed en zongen en het oude testament werd uitgelegd en betrokken op Jezus en het getuigenis van de apostelen werd doorgegeven, er was misschien wel een brief van Paulus of Petrus gekomen die werd voorgelezen-, ze collecteerden.

In de gemeente van Korinthe waren de sociale verschillen overduidelijk en ook schrijnend. Want wat gebeurde er? De mensen met hun rijkgevulde tassen begonnen al met eten en drinken voor de mensen die het minder hadden gearriveerd waren en tegen de tijd dat het plechtige moment was aangebroken dat ze in Jezus' naam brood en wijn deelden waren sommigen al dronken van wat ze zelf hadden meegenomen. Anderen stonden daar met een lege maag. Een wantoestand waar Paulus geen goed woord voor over heeft! Dit is echt niet de bedoeling!! En dan komen die geladen woorden die in de geschiedenis van de kerk een heel eigen leven zijn gaan leiden. Als je zo bij elkaar komt dan eet je jezelf een oordeel. Als je geen liefde, geen oog hebt voor elkaar maar helemaal gericht bent op jezelf en op het vervullen van je eigen verlangens dat hoort totaal niet bij hoe het in een christelijke gemeente hoort toe te gaan. Dan roep je het oordeel van God over jezelf af.

In de protestantse traditie is men zo bang geworden zijn van die woorden van Paulus dat wij met schroom en mondjesmaat het avondmaal vieren, misschien zelfs nooit in je leven! het verbaast mij elke keer weer hoeveel impact traditie heeft, dat mensen, ook al hebben ze zelf geen angst voor de woorden van Paulus en begrijpen ze de omstandigheden waarin Paulus zo spreekt, toch niet op de uitnodiging van Jezus ingaan uit loyaliteit naar hun ouders of grootouders. Als zij al niet gingen, in jouw beleving veel betere of vromere mensen, hoe zou jij dan wel gaan.....

Misschien goed om over te gaan van hoe het niet moet, naar hoe het wel bedoeld is. Paulus grijpt terug op woorden van Jezus in de nacht dat Hij werd overgeleverd. En zo worden ook wij bij het avondmaal bepaald bij wat toen gebeurde. Dat staat centraal, ook al vieren wij het in een andere vorm en op een andere manier dan die eerste gemeente! Jezus' liefde, Jezus' offer. We gedenken, niet alleen met hoofd en hart maar ook proevend en tastend, we worden er compleet bij betrokken, zo dragen we uit wat Jezus' dood voor ons betekent, we belijden Hem als levende Heer in ons leven nu en wijden onszelf aan Hem toe.

Het is niet alleen iets uit het verleden waar we aan terugdenken. Nee, het is geheim van heling en bevrijding voor mij, voor u en jou, voor ons als gemeente. Door de Heilige Geest is Jezus, de levende, de aanwezige hier en nu, dit brood, deze beker, Hij komt daarin mee, in liefde ontvangen we wat in liefde wordt gegeven.

We mogen God ontmoeten en Hem zien in de liefde waarmee Hij ons in Christus heeft liefgehad. We zijn door Jezus teruggebracht in de verbondenheid met God. Dat opent ons ook de ogen voor de ander: we zien elkaar, we ontmoeten elkaar. Verschillen worden overbrugd. Er is saamhorigheid. Samen vieren tot versterking van geloof, hoop en liefde.

Sta eens stil bij wat het heilig avondmaal voor jou betekent. Serius! Het gaat wel om Jezus' opdracht. Hij zegt: doe dit, doe dit tot mijn gedachtenis.

Zal door het gemis ons verlangen groeien?

(Uit de overdenking van zondag 13 september), ds. Ida Boersma-Prins



OOG VOOR ELKAAR

Terwijl ik dit schrijf is nog steeds het angstvallig in de gaten houden van de rijk-cijfers dagelijkse kost. En baren de oplopende besmettingen zorgen. Wat heeft het te betekenen voor ons dagelijks leven, ons werk, de relaties met familie en vrienden, de sport? Het is allemaal zo anders! En ook het kerkelijk leven ziet er anders uit dan we hoopten. Mochten we net een paar weken zachtjes zingen als we in de kerk zaten (thuis kun je natuurlijk uit volle borst juichen!) nu hebben we het dringende verzoek van de plaatselijke overheid gekregen dat niet te doen. Het zal de komende tijd spannend blijven.

Daarom opnieuw een dringend beroep om naar elkaar om te zien! Fijn om te horen dat mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om op startzondag de telefoon te pakken en iemand thuis uit te nodigen. Maar dat kan natuurlijk ook op een doordeweekse dag.

Heel mooi als er zo toch wat beweging op gang komt nu de wekelijkse gang naar de kerk voor velen niet mogelijk is.

Officieel is een kerkenraad aangesteld om de gemeenteleden toe te rusten en te motiveren tot dienstbetoon, maar soms lijkt het of er een scheefgroei in het verwachtingspatroon heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Dat we van een kerkenraad verwachten wat we zelf zouden kunnen doen.

Afgelopen zondag hebben we een groep ambtsdragers uitgezwaaid en nieuwe ambtsdragers zijn aangetreden. O help, zeggen sommige mensen, er zijn maar 3 nieuwe ambtsdragers. Natuurlijk hopen we dat we nog een aantal mensen bereid zullen vinden, maar met de nieuwe organisatiestructuur hopen we ook dat velen 'meedoen' zonder dat ze bevestigd zijn tot ambtsdrager. En als je alle gaven en talenten in beeld zou brengen die er zijn in de gemeente dan weet ik zeker dat we als gemeente mogen bloeien in Gods licht!

Zonder namen te noemen wil ik uw aandacht vragen voor mensen die een heel revalidatie-proces doormaken na ziek te zijn geworden van corona. Het herstel gaat langzaam. Veel geduld en goede moed gewenst! Ook zijn her en der zorgen over gezondheid, spanning van onderzoeken, verdriet door gemis... Graag delen we in wat u bezighoudt, laat het weten!

Ik ben blij dat we voorzichtig weer kunnen beginnen met het werk op Rehoboth: de bijbelkring en de maandsluiting. Met inachtneming van allerlei beschermende regels. Maar heel fijn dat het weer kan!

Wat onze seniorenkring betreft is nog even afwachten of we weer gaan beginnen. Het zou mogelijk moeten zijn in de kerkzaal, op afstand van elkaar maar of iedereen dat aandurft is de vraag. Binnenkort hoop ik van iedereen gehoord te hebben hoe men erover denkt.

Alle jongeren krijgen een uitnodiging voor groepswork. Hou je brievenbus in de gaten!

Ook hoop ik dat er belangstelling is voor een groep (leeftijd niet belangrijk!) die een verdiepende cursus wil doen over het christelijk geloof, met op de achtergrond de vraag of je misschien belijdenis van het geloof wilt afleggen. Doe me een berichtje als je daar interesse in hebt.

Hartelijke groet,
Ds. Ida Boersma

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de online vergadering gehouden op 23 september 2020

De plv. voorzitter opent de vergadering, waarna ds. Ida Boersma met ons leest uit 1 Tessalonicenzen 5. Na een korte overdenking kijken en luisteren we naar het "U zij de Glorie" door het virtuele koor van Pasen 2020.

Vier leden hebben zich deze avond moeten afmelden. We stellen de notulen van 18 augustus vast en nemen de actiepunten door.

De aftredende ambtsdragers worden toegesproken en voor elk van hen is er een persoonlijk woord van dank door ds. Boersma. Vervolgens loggen de afgetreden ambtsdragers uit de vergadering.

Het voorstel voor het vaststellen van het nieuwe moderamen wordt aangenomen. Het moderamen zal bestaan uit ds. Ida Boersma, Annemarie van Oosten (voorzitter), Jeroen Huisman (KRM/plv. voorzitter), Wilfred Put/Jessica Oldenhof (diaconie) en Johan Hiemstra (scriba). Hierna draagt de plv. voorzitter de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Annemarie van Oosten.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven.

We zijn blij met de aanmelding van nieuwe leiding bij het jeugdwerk (al zijn nog niet alle vacatures opgevuld). Het jeugdwerk wordt weer opgestart. Er worden persoonlijke uitnodigingen verzonden. Wordt uiteraard gedaan volgens de geldende regels omtrent het coronabeleid. Ook de continuïteit en de deskundigheid wordt besproken. Er zijn online trainingen, maar we kunnen ook van elkaar leren en elkaars ervaringen.

Het versturen van kaarten door de diaconie zal weer worden opgepakt. De dienstdoende diaken zal het versturen en ondertekenen namens de gemeente voor zijn/haar rekening nemen. Gemeenteleden kunnen helaas nog niet zelf tekenen.

De ochtenddiensten vanaf 1 augustus worden geëvalueerd. Dat er weer beperkt gezongen kon worden, is als een verrijking van de eredienst ervaren. Helaas neemt het aantal besmettingen weer toe, ook in de gemeente Heerde. Vanwege de ontwikkelingen van het Covid-19 virus heeft de kerkenraad besloten om ook de rest van 2020 de reguliere avonddiensten op zondag te laten vervallen. Ook besluit de kerkenraad dat we per direct de gemeentezang weer annuleren. De zangmomenten zullen worden opgevuld met liederen die het orgel kan spelen met tekst om mee te lezen, afgewisseld met you-tube clips met zo mogelijk ondertiteling.

De ontvangen feedbackformulieren worden besproken en de gemeenteleden die een reactie hebben verzonden, krijgen nog een terugkoppeling.

Vanuit de kerkrentmeesters worden we bijgepraat over de restauratie van het orgel. Er is onverwacht 60 uur aan extra werk verricht. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond, de intoneur moet nog aan het werk.

Op het later moment zal het orgel feestelijk in gebruik worden genomen. De geldstromen die via de app GIVT binnenkomen moeten beter inzichtelijk worden gemaakt per collecte.

De kerkenraad besluit om de nadere invulling van de nieuwe organisatiestructuur op een later moment te bespreken.

Jeroen Huisman sluit de vergadering af met het gedicht: '10 Kleine Christenen', auteur onbekend:

*Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.*

*Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.*

*Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.*

*Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.*

*Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.*

*Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.*

*Vier kleine christenen,
zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.*

*Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.*

*Twee kleine christenen,
met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.*

*Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.*

*Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.*

*Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.*

*Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.*

*Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.*

*Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!*

Johan Hiemstra,
scriba

FINANCIËËL OVERZICHT

datum:	collecte:	bedrag:
12-7-2020	via Givt	€ 85,95
19-7-2020	via Givt	€ 135,81
26-7-2020	via Givt	€ 60,60
2-8-2020	via Givt	€ 99,84
9-8-2020	via Givt	€ 42,58
16-8-2020	via Givt	€ 52,98
23-8-2020	via Givt	€ 60,18
30-8-2020	via Givt	€ 112,03
6-9-2020	via Givt	€ 74,17
13-9-2020	via Givt	€ 93,35

giften:

contant ontvangen:

via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 20,00
via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 20,00
via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 5,00
via de Diaconie	PBD	€ 10,00
via mw. A. Eilander	PBD	€ 10,00
collectebonnen	Div. collectes	€ 60,00

Alle giften die per bank zijn binnengekomen worden niet vermeld.

Van de giften van Ds. I. Boersma is 1/3 naar de diaconie overgeboekt.

Hartelijk dank voor alle giften, op welke wijze deze ook bij ons zijn binnengekomen.

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander

Opbrengst oud papier juni 2020 € 60,50 juli € 63,75

Dini van Raalte

DIACONIE

De doelcollecte voor oktober is voor de noodhulp op Lesbos, kamp Moria waar ruim twaalfduizend vluchtelingen hun onderdak kwijtraakten .

De situatie is zeer schrijnend en uw gift bevelen we van harte aan.

Namens de diaconie,
Jannie Docter.

KINDERNEVENDIENST

Kindernevendienst is weer gestart: Kom jij ook?

Op startzondag 20 september zijn we weer begonnen met de kindernevendienst. We bieden een volledig programma tijdens de eredienst. We starten meteen met de kinderen boven in de jeugdruimte en blijven daar tot het einde van de dienst.

Het thema van de startzondag was: Groeien in het geloof. Met de kinderen hebben we gekeken naar een filmpje over een zaadje dat uitgroeit tot een plant. Daarna hebben we stil gestaan bij Psalm 1 en hebben we nagedacht over goed en kwaad. De kinderen mochten op een groot vel schrijven en/of tekenen wat ze goed of kwaad vonden. Bij het kwaad kwam: niet schelden, geen oorlog en geen ruzie. En bij goed kwam: zorgen voor de dieren, met elkaar delen, geen plastic in de natuur. Daarna hebben de kinderen een glazen potje versierd. In het potje kwam zand en zaad. Als ze de zaadjes goed verzorgen, ontdekken ze wat eruit komt.

De komende zondagen willen we graag weer kinderen ontmoeten bij de kindernevendienst. Als je wil komen, wel graag even aanmelden via de scriba: scriba@pkwapenveld.nl
We zien jullie graag.

Groetjes van de leiding van kindernevendienst

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

VAN DE PKN SITE

Wel of geen kerkdiensten? En zo ja, wel of niet zingen? En dan wel of geen koffie in de kerktuin? Ook in de kerk heb je rekkelijken en preciezen, schrijft classispredikant Peter Verhoeff.

Goed, wij gingen dus op vakantie. Niet zoals gepland naar Polen. In maart al reserveerden we campings in Nederland. Wat een prachtig land is dat! We fietsten in de Achterhoek, we fluisterbootten door Nationaal Park De Weerribben. Er was



13

zelfs een piepklein dorpje naar dit mooie land genoemd. Je was er doorheen voor je het wist. Maar dat gold eigenlijk voor de hele vakantie. Het was heerlijk en zorgeloos.

Toen het werk weer begon, was meer dan ooit duidelijk: wat corona betreft heb je rekkelijken en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de kerk! Kerkgenootschappen ontlenden hun naam immers aan een heftige strijd in de zeventiende eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten stonden tegenover elkaar over predestinatie en vrije wil. De preciezen in de kerk tijdens corona zijn het liefst nog iets voorzichtiger dan voorgeschreven. Het virus is immers levensgevaarlijk. Zingen zeker niet. Kerkdiensten eigenlijk liever sowieso nog niet, misschien in 2021. Vergaderen uitgesloten, en pastoraat per telefoon. De cijfers lopen weer op, uiterste voorzichtigheid is dus geboden! Ik heb er alle begrip voor.

De rekkelijken zijn wat moediger. Zeker, ze houden zich aan de regels. Maar het verlangen naar de kerk is groot. Diensten: graag! Zingen? Zeker, als de kerkruimte het toelaat. Koffie in de kerktuin, en vergaderen op twee meter afstand. Ja, de cijfers lopen op. Maar we weten inmiddels ook meer van het virus, en sterftepercentages dalen aanzienlijk. Dus we zijn voorzichtig, maar niet té bang. Ik heb er alle begrip voor.

In elke gemeente en iedere kerkenraad zitten rekkelijken en preciezen. Er zit zelfs iets rekkelijks en iets preciezig in mijzelf. Maar er zit ook nog iets anders in mij: zorg over de kerk. Als de lockdown van de kerk te lang aanhoudt, ontstaat er dan geen onherstelbare schade? Corona als krimpversneller. Hoe langer wij de kerk (deels) gesloten houden, hoe moeilijker mensen de weg terug zullen vinden.

De opgave waarvoor wij staan is er samen uitkomen, met rekkelijken en preciezen.

Zeker nu het langer gaat duren. Niet onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de regels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor een kerk die mensen nodig heeft. Want de kerk hou je niet draaiende met alleen maar een iPad op schoot. We zoeken dus samen naar mogelijkheden om weer in beweging te komen. Binnen de grenzen, maar zonder mensen is er geen kerk.

Als we het zo met elkaar doen, dan past er maar één woord. En dat is ook een piepklein dorpje.



14

KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE

04 okt	9:30	Hervormde gemeente Emst	ds. E. van der Noort
11 okt	10:00	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer
18 okt	9:30	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma-Prins
25 okt	9:30	Sionskerk Epe	ds. T.E. van Spanje

