



Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld

WEGWIJZER



Januari 2021
Jaargang 18
Nummer 5

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-8449342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Jessica Oldenhof-Colijn
☎ 038-4477400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl
H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-8442292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-4478539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600



De liturgische kleur: groen

10 januari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Ds. T. Noort, IJsselmuiden
Dhr. J.A.S. Hiemstra
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

17 januari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Ds. A.H. Zweers, Zwolle
Mw. A. van Oosten
1. Kosten erediensten 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte

24 januari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Ds. I. Boersma-Prins
Dhr. J.R.H. Huisman
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

31 januari

9:30
Oud v. dienst
Collecte

Zondag Zeventigste

Ds. I. Boersma-Prins
Dhr. R. van Marle
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

KERKCALENDER

27 januari

Inlevering kopij Wegwijzer

OM OVER NA TE DENKEN

Op oudjaarsavond werd vanuit onze kerk een avondgebed uitgezonden. Eerder in die week hadden we die dienst opgenomen en verrassend genoeg werd er toen in de buurt van de kerk vuurwerk afgestoken. Hoe het op oudjaarsavond zelf gegaan is met het vuurwerk is voor mij nu nog een vraag.

We hebben gelezen uit Romeinen 8, de laatste verzen. Het is een lied, een loflied. Paulus zegt in dat hoofdstuk dat de Heilige Geest ons kan leren juichen in machteloosheid. Voor leven en sterven, voor heden en toekomst mogen we vertrouwen op Gods werk. Onszelf staande houden kunnen we niet, maar Christus waakt in zijn liefde over ons, draagt ons, komt voor ons op en tilt ons omhoog naar zijn glorie. Dat geeft grond onder de voeten. Paulus noemt heel wat dingen op die ons kunnen bedreigen en overspoelen. Maar de liefde van Christus is die levensbedreigende machten te sterk af. Dat maakt ons niet immuun voor wat er op ons afkomt maar wel moedig en sterk.

Die moed en kracht wens ik u graag toe voor het komende jaar.

Tijdens de dienst hebben we ook even teruggeblikt op het afgelopen jaar voor onze Petruskerk. Normaal zou ik dat niet doen omdat we leven in die grote wereld waarin van alles aan de hand is en dan lijkt het wat beperkt om je te focussen op onze kleine geloofsgemeenschap hier. Maar juist omdat we dit jaar hebben gemerkt dat dat wat wereldwijd aan de hand is ook gevolgen heeft voor ons hier - wereldproblemen zijn geen ver-van-mijn-bed-show gebleken - heb ik de vrijmoedigheid maar genomen om wat dingen te noemen die passen in het jaaroverzicht van de Petruskerk. Voor de grote lijnen, de jaaroverzichten van Nederland, van de politiek, van de wereld, van de sport kunt op tv ruimschoots terecht...

Wist u dat we dit jaar maar één dopeling hebben gehad? Vera van der Vrugt werd in februari van dit jaar gedoopt. Het thema was: geloven doe je samen!

Wist u dat we dit jaar maar één avondmaalsviering hebben gehad? In februari kwamen we samen hier in de kerk en later op Rehoboth om brood en wijn te delen. Later in het jaar stonden we alleen stil bij de tekenen die Jezus ons gaf om Hem en wat Hij voor ons deed te gedenken.

Eén zangdienst hadden we dit jaar: in januari konden we nog volop zingen samen met Alemet uit Oene. De rest van het jaar zongen we in de huiskamer mee en leerden we in de kerk - met mondkapjes voor - hoe we van binnen konden zingen zonder onze stem te gebruiken.

De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

**Week van Gebed 2021 zet oproep van Jezus centraal:
"blijf in mijn liefde"**

"Blijf in mijn liefde" is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema 'blijf in mijn liefde' is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Zoals jullie weten, gingen we elk jaar bij Rehoboth met een aantal mensen bidden. Door het corona virus en de daarop opgelegde verordeningen van de overheid hebben wij gemeend om het dit jaar niet te organiseren.

"In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen," wij hopen dat U tijdens de gebedsweek de tijd vindt om over dit thema na te denken en te bidden.

Commissie 'week van Gebed'

Voor januari 2021 staat weer een KerkSchoolGezinsdienst in de agenda, maar hoe dat dit jaar zal gaan? Of het door kan gaan? Ik weet het niet. Ik koester de herinnering aan de dienst vorig jaar. Meer dan 100 kinderen, een prachtige samenwerking met de basisscholen en aandacht voor het thema 'op zoek naar wijsheid'. Salomo die bidt: "Heer, ik ben de leider van een groot volk, leer mij om goed te luisteren, leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien."

Het afgelopen jaar is wel gebleken hoe we die wijsheid nodig hebben... Daar waar beslissingen vallen op wereldniveau door de politieke leiders, maar ook in het plaatselijke gebeuren waar wijsheid nodig was om goede beslissingen te nemen. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt hoe fijn het is als mensen zeggen dat ze met je meedenken en bidden om wijze besluiten te nemen. Wilt u blijven bidden om wijsheid, plaatselijk en wereldwijd?

We namen dit jaar afscheid van een grote groep ambtsdragers die met liefde voor God en de gemeente tijd en inzet hebben gegeven. Drie nieuwe ambtsdragers mochten worden bevestigd en we hopen dat het komende jaar de groep mensen wordt aangevuld, mensen die hun gaven willen inzetten. Op wat voor manier? Dit afgelopen jaar wilden we ook het startsein geven voor een nieuwe organisatie-structuur onder het motto: bloeien in Gods licht. Weet u het nog? De startdienst? Onze gemeente een bloem en in de bloemblaadjes van eredienst, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, praktische ondersteuning, communicatie bevinden zich al onze gemeenteleden. Voor iedereen is een plekje, ruimte om op een manier die je doet opbloeien en stralen je talent in te zetten. We hopen dat iedereen nadenkt en aangeeft waar hij of zij zich het beste kan ontplooien. Bloei in Gods licht!

Op de eeuwigheidszondag hebben we de overledenen van dit kerkelijk jaar herdacht. Opnieuw met beperkingen terwijl we zo hadden gehoopt de familieleden nu allemaal welkom te kunnen heten in onze kerk. Iedereen heeft zo'n moeilijke tijd moeten doormaken: vaak geen persoonlijk afscheid, geen dienst in de kerk, geen mensen dichtbij om je een hand of een knuffel te geven...de eenzaamheid, het gemis. Binnen de grenzen die er waren hebben we geprobeerd waardig te gedenken en hoop op toekomst te voeden met het Woord van God, met liederen en gebeden.

Het jeugd- en jongerenwerk viel grotendeels stil. Maar wat is er op de achtergrond hard gewerkt om toch iets te kunnen betekenen. Via de groepsapp contact. Omdat er geen kamp gehouden kon worden, kreeg iedereen thuis iets om een kampvuur aan te steken. Wat hebben we ook kunnen genieten van filmpjes van kinderen bij de verschillende projecten van de kindernevendienst. Dankbaar ben ik voor de technische mogelijkheden die er zijn om verbonden te zijn en dat dat in onze kerk gelukkig al voor de coronacrisis uitbraak goed voor elkaar was.

Het ouderenwerk in de vorm van bijbelstudie en samenkomsten op Rehoboth vielen stil. Ook het bezoekerwerk in de gemeente kwam op een heel laag pitje te staan. Een telefoontje, een kaartje... op allerlei manieren moeten we toch samen proberen oog voor elkaar te hebben. Ik zeg met nadruk: samen oog voor elkaar. Leg de verwachtingen niet allereerst bij de kerkenraad maar bij ons als gemeente. Hoe gaan we met elkaar om en hoe vinden wegen om elkaar te helpen als er eenzaamheid is en zorgen zijn.

Een onderdeel van samen kerkzijn is de collecte. Vaak aan het eind van de dienst maar daarom niet minder belangrijk. Het biedt de kerk mogelijkheden om te blijven bestaan, maar ik denk vooral ook aan de diaconale collectes. De diakenen hebben de taak om oog te hebben voor nood dichtbij maar ook veraf, noodhulp, structurele hulp...Om dat werk te kunnen blijven doen, ook nu de collectezak niet rondgaat, is Givt geïntroduceerd. Een app op je mobieltje waarbij je gemakkelijk thuis voor het scherm kunt overmaken. Maar het kan natuurlijk ook op andere manieren.

Wist u dat ons orgel in deze periode een flinke restauratie heeft ondergaan en met spanning kijken we uit naar de dag dat alle registers open kunnen en we volop kunnen zingen!

Zo, een handvol herinneringen. Er had nog veel meer bij gekund. Al met al sluiten we een zeer gedenkwaardig en bijzonder af en gaan we de grens over naar 2021: wat zal het ons brengen? We weten het niet, maar wat ik wel weet dat we in het Woord van God houvast vinden en handvat voor moeilijke tijden. "Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land."

Ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Wat mogen we terugzien op een bijzondere adventstijd en kerst. Ondanks de lockdown en opnieuw alleen onlinevieringen was het heel bijzonder om te merken hoeveel mensen in touw waren, op de voorgrond of achter de schermen om in verbondenheid dit feest te vieren. Iedereen heel hartelijk dank! Zangers, musici en technici, leiding van de kindernevendienst, koster, kinderen, kinderkerstcommissie, mensen die kerstkaarten hebben gemaakt en aan de kerk gegeven om te versturen, mensen die meeluisterden en lieten weten mee te leven. Wat zijn er veel namen te noemen. Fijn om dit SAMEN te beleven.

Ds. Ida Boersma-Prins

Toch zou ik bij deze de mensen willen vragen die Givt nog niet op de telefoon of tablet hebben staan deze te installeren. Op deze manier is het in een paar klikken mogelijk om heel makkelijk aan de collectes te geven die 's zondags gehouden worden. Op deze manier kunt u ook gewoon aan 3 verschillende collectes geven en hoeven wij niet het evenredig te verdelen terwijl u misschien voor de ene meer wil geven dan de andere. Voor meer informatie over het installeren van Givt kunt u terecht op de website: www.givtapp.net.

Het is een veilige manier om te geven en u kunt makkelijk instellen dat u niet per ongeluk te veel in een keer geeft. We willen u als kerkrentmeesters alvast hartelijk bedanken.

Namens de kerkrentmeesters,
Wilco Zonnenberg

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

BEDANKT

Lieve mensen,

Allen die mij/ons een kaartje, telefoontje of bloementje hebben gegeven in de tijden van mijn ziekte, heel veel dank. Wat fijn dat jullie zo meeleven, dat doet heel goed. Het waren voor ons zware en moeilijke tijden. Er leek wel geen eind aan te komen, maar gelukkig gaan we nu weer de goede kant op. Nogmaals veel dank.

Warme groet,
Piet en Betsy Bood

KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2020/2021

Uw toezegging voor 2020 was € 99.000,00, waarvan we inmiddels € 95.000,00 hebben mogen ontvangen. Er staat nog een totaalbedrag van € 4.000,00 open van de toegezegde bedragen 2020 en deze hopen we nog te mogen ontvangen om onze begroting op orde te kunnen maken. Hebt u al (alles) betaald?

Tevens ook onze hartelijk dank voor uw bijdrage 2020 tot instandhouding van onze kerk.

En nu is het inmiddels 2021 en we beginnen weer opnieuw, alleen staat alles door de coronacrisis op z'n kop. Daarom willen we de Kerkbalans 2021 van harte bij u aanbevelen, omdat ook uw kerk zwaar onder druk staat door het wegvallen van allerlei neveninkomsten, zoals collectegelden, verjaardagfondsen, verhuur van zalen en daardoor inkomsten via de keuken enz. enz.

Wij zouden het geweldig vinden als onze gezamenlijke bijdragen boven de € 100.000,00 zouden uitkomen.

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander

Givt

Beste gemeenteleden,

We zitten zonder dat we het zelf willen al een ruime tijd in de coronapandemie.

Er zijn alweer een heel aantal maanden verstreken dat we niet vrij met z'n allen naar de kerk mogen op zondag om ons geloof te belijden en samen te zijn. Na een periode dat we weer met een aantal mensen in de kerk mochten komen, is dat nu weer niet het geval. We kunnen niets anders dan bidden en hopen dat het komende jaar alles weer langzaam anders zal worden en dat we snel weer al is het dan gedoseerd samen mogen komen.

Toch wil ik wel graag onder uw aandacht brengen dat de meeste onkosten voor de kerk en de uitgaven gewoon wel doorgaan. De normale onkosten en alle afdrachten die we verplicht zijn te doen lopen ondanks de corona gewoon door. Ook de vragen richting de diaconie worden nu eerder meer dan minder in deze rare tijd. Wij zijn ons er terdege van bewust dat we weer iets extra's van u vragen, maar we willen ook graag als kerk financieel gezond blijven zodat we onze kerkdeuren nog tot in lengte van dagen open kunnen houden voor iedereen. Er zijn een heleboel mensen die nog niets met Givt doen waarover ik een tijdje geleden heb geschreven.

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de online vergadering gehouden op 20 juli 2020.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Filippenzen 1 en een korte overdenking waarna we samen bidden. Twee leden zijn afwezig met kennisgeving. We stellen de notulen van 15 oktober vast en nemen de actiepunten door. Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven.

Binnen het jeugdwerk wordt o.a. contact onderhouden met de jeugd middels whatsapp-groepen en individuele gesprekken, veelal via whatsapp. Living Letter zal haar medewerking verlenen aan de jeugddienst op 13 december. Het Kerstproject van de kindernevendienst wordt dit jaar middels thuis opgenomen video's tijdens de dienst uitgezonden en uitgelegd. Ook de kaarsjes worden door kinderen thuis aangestoken wat wordt opgenomen en uitgezonden in de dienst.

Er zullen dit jaar adventskalenders worden besteld en bezorgd bij gemeenteleden.

We evalueren de diensten vanaf 15 oktober tot en met heden. Er komen momenteel weer steeds meer meldingen binnen om de diensten online bij te wonen. Uit navraag is gebleken dat er wekelijks op circa 100-150 computers/tablets etc. online wordt afgestemd op onze online kerkdiensten. Om de bezoekers van de diensten een warm welkom te geven en de aantallen goed bij te kunnen houden, gaan we gastdames/gastheren inzetten. De reeds aangemelde dames zullen worden benaderd en er zal een rooster worden gemaakt. Dankdag had een lage opkomst met slechts 14 bezoekers en 40 online kijkers.

In verband met de nog steeds strenge maatregelen vanuit de overheid en de vooruitzichten dat een snelle versoepeling niet in het vizier ligt, besluit de kerkenraad om alle reguliere avonddiensten in het eerste kwartaal van 2021 te annuleren.

Het gedenken van gestorvenen kan in één dienst worden gedaan. Alle nabestaanden zijn benaderd en hebben aangegeven wel/niet te willen komen.

Het Kinderkerstfeest, de Kerstnachtdienst en de oudjaarsdienst zullen niet fysiek gehouden worden, maar door middel van een opname. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk, dit wordt nog verder uitgewerkt. De dienst op nieuwjaarsdag vervalt helemaal.

De website is nog niet up-to-date, hier wordt nog aan gewerkt. Voorstel is om de liturgieën tot 6 maanden na de dienst op de website te laten staan en de Wegwijzer blijft tot 12 maanden op de website staan. Het collecterooster voor 2021 wordt besproken en na een paar kleine aanpassingen goedgekeurd. Ook het conceptrooster voor radio 794 wordt goedgekeurd door de kerkenraad.

De beoogd coördinatoren voor het bloemblad 'pastoraat' zijn allemaal benaderd en hebben allemaal aangegeven deze taak op zich te willen nemen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Er zal t.z.t. een bijeenkomst worden georganiseerd om dit bloemblad verder vorm te geven. De vergadering wordt afgesloten met een Avondgebed door Wilco Zonnenberg.

Johan Hiemstra,
scriba

FINANCIËEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Doel	Bedrag
29-11	via Givt		€ 110,00
6-12	via Givt		€ 107,00
13-12	via Givt		€ 115,27
20-12	via Givt		€ 140,50
24-12	via Givt	Leger des Heils	€ 162,00
25-12	via Givt		€ 141,00
27-12	via Givt		€ 99,50

Giften	contact ontvangen	Doel	Bedrag
26-11	via Aly Eilander	PBD	€ 10,00
1-12	via PBD bezoeker	PBD	€ 5,00
1-12	via PBD bezoeker	PBD	€ 8,00
1-12	via ds. I. Boersma-Prins	Kerk	€ 50,00
1-12	via ds. I. Boersma-Prins	Kerk	€ 50,00
1-12	via ds. I. Boersma-Prins	Kerk	€ 10,00
31-12	via Jessica Oldenhof	Bloemenfonds	€ 5,00

Totaal in 2020 per bank ontvangen aan giften voor de kerk
€ 3.705,00.

Totaal in 2020 per bank ontvangen voor de diverse collecten
€ 14.077,33.

Totaal in 2020 ontvangen via Givt voor diverse collecten € 3.013,60.

Totaal in 2020 overgemaakte collectegelden naar de diaconie
€ 5.577,55.

Totaal in 2020 aan kosten gemaakt voor kerkdienstgemist € 1.005,33.

Opbrengst oud papier

November: € 59,00.

Ton Eilander

Dini van Raalte