

**Liturgie van de
Morgendienst**

In de Petruskerk

op

**Zondag Roept hij mij aan
1e zondag van de Veertigdagen**

21 febr. 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Paars

*Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij
je zijn.*

Psalm 91: 15.

*Voorganger: Ds. I. Boersma Prins
uit Wapenveld*

Organist: Dhr. A. Dijkslag



Collectes:

40-dagenproject
kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST

*1e Zondag van de Veertigdagentijd.
'Roept hij Mij aan' (Psalm 91: 15)*

Jeugddienst Hoop-Geloof-Liefde

Voor de dienst speelt een CD van Trinity

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij luisteren staande naar ons intochtlied: Psalm 42: 1, 7

- 1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?**

- 7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.**

MEDEDELINGEN:

Zondag 28 februari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. Hofland uit Wezep voor.



Wij luisteren staande naar ons Slotlied Lied 675: 1

**1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!**

Heenzending en Zegen met een Amen door het orgel gespeeld

Orgelspel

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Stil gebed, onze hulp en groet.
(Wij gaan zitten)

Gebed

Wij luisteren naar Lied “Ik heb U nodig”

**Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen.**

Refrein: **O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment,
zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij.**

Refrein: **O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment,
zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**Leer mijn lied de weg naar U als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U. Jezus, hoop die in mij
leeft!**

Refrein 2x:**O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment,
zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig. -2x-**

Inleiding op de dienst

Wij luisteren naar Lied "Ik zal er zijn" (Living Letter)

**Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

**Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.**

**De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.**

**'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.**

**O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.**

Kindermoment met projectlied "**Achter U aan**"

Maria breekt een kruikje hele dure olie stuk
O nee, Maria toch, wat dom, was het een ongeluk?
Ze giet de olie zomaar over Jezus' voeten heen,
alsof de Heer een koning is. Hé, stop daarmee, meteen!

Korte overdenking

Wij luisteren naar: "Geef mij nu je angst"

Dankgebed en voorbeden

Wij luisteren naar: "Lied van hoop: Straks bijeen"

**Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.**

**Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.**

**En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.**

**En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.**

Aandacht voor de collecte (o.a. dia's van Kerk in Actie)

de Heilige Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Wij luisteren naar: "Toekomst vol van hoop"

**In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.**

**Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.**

**U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.**

**U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.**

**U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.**

Maar Jezus zegt: 'laat haar met rust, ze doet wat nodig is!
Die olie is alvast voor straks, voor mijn begrafenis.'

U gaat een weg die ik niet ken, maar ik laat U niet zomaar gaan.
Gaat U maar voor, ik volg Uw spoor. Ik ga achter, achter U aan.

De stem van de wanhoop Job 17: 11-16 (Bijbel in Gewone Taal)
Job 19: 10 (NBV)

Mijn leven gaat voorbij, ik heb geen toekomst meer. Ik wilde nog veel doen, maar er is geen tijd meer. Het is donker om mij heen. Mijn vrienden zeggen dat alles goed komt, en dat er licht is in het donker. Maar ik wil liever wonen in het land van de dood. Daar wil ik liggen, in het donker. Daar zeg ik tegen mijn graf: "hier ben ik thuis". En tegen de wormen zeg ik: "bij jullie wil ik wonen." Hier heb ik geen enkele hoop meer, hier heb ik geen toekomst. Mijn hoop neem ik mee in het graf, mijn toekomst verdwijnt met mij.'

God heeft mij overgehaald, ik lig terneer; mijn hoop heeft Hij ontworteld als een boom.

Wij luisteren naar "Bridge over troubled water"

**When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes
I will dry them all
I'm on your side
Oh when times get rough
And friends just can't be found**

**Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down**

**When you're down and out
When you're on the street
When evening falls so hard
I will comfort you
I'll take your part
Oh when darkness comes
And pain is all around**

**Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down**

**Sail on, silver girl
Sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way
See how they shine
Oh if you need a friend
I'm sailing right behind**

**Like a bridge over troubled water
I will ease your mind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind**

Vertaling: *Wanneer je je lusteloos en nietig voelt,
dan zal ik de tranen in je ogen drogen
Ik sta naast je wanneer tijden verharden
En vrienden gewoon niet te vinden zijn
Als een brug over onstuimig water
Leg ik mij dan neer
Als een brug over onstuimig water
Leg ik mij dan neer*

*Wanneer je aan de grond zit
Wanneer je op straat staat
Wanneer het 's avond te veel wordt
Dan zal ik je troosten
Ik neem jouw deel over
Wanneer de duisternis intreedt
En pijn alom heerst
Dan leg ik mij neer
Als een brug over onstuimig water
Als een brug over onstuimig water
Leg ik me dan neer*

Houd moed, dapper meisje
Ga voorbij
Je tijd om te stralen is gekomen
Al je dromen zijn onderweg
Kijk hoe zij schitteren
Wanneer je een vriend nodig hebt
Dan kom ik pal achter je aan
Als een brug over onstuimig water
Zal ik je gerust stellen
Als een brug over onstuimig water
Zal ik je gerust stellen*

Hoe hou jij hoop in deze tijd?

De stem van de hoop Psalm 33: 20-22 (BGT) en Romeinen 8: 22-25 (NBV)

Vol hoop wachten we op de Heer. Hij helpt ons, Hij beschermt ons. Hij maakt ons gelukkig. Bij Hem zijn we veilig. Heer, laat ons uw liefde zien! Op U vertrouwen we.

We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot