

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Februari 2021
Jaargang 18
Nummer 6

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
Mevr. B. Keizer-Mooij
☎ 038-4478077
Dhr. G.A. Jonker
☎ 038-4479681
✉ pastoraat@pkwapenveld.nl

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergeweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-8449342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
Jessica Oldenhof-Colijn
☎ 038-4477400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl
H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-631291

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-8442292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-4478539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 0578-631291
J. IJzerman ☎ 038-4478600

De liturgische kleur:
groen
in de Veertig dagen-tijd paars

7 februari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Zondag Zestigste

Ds. I. Boersma-Prins
Dhr. J.A.S. Hiemstra
1: Jeugd- en jongerenwerk 2: Kerk
Uitgang: Werelddiaconaat

14 februari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Ds. R. Koning, Putten
dhr. J.R.H. Huisman
1. Kosten erediensten 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte

21 februari

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Zondag Roept Hij mij aan

Ds. Boersma-Prins
Jeugddienst/40-dagenproject
Dhr. R. van Marle
1. 40-dagenprojecten 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

28 februari

09:30
Oud. v. dienst
Collecte

Zondag Gedenk

Ds. P.J. Hofland, Wezep *40-dagenproject*
Mw. A. van Oosten
1: 40-dagenproject 2: Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

KERKCALENDER

24 februari

Uiterste inleverdatum kopij Wegwijzer maart

OM OVER NA TE DENKEN

Misschien volgt u ook de hoopvolle gesprekken die de gebroeders Visser & Visser in coronatijd houden. Graag deel ik in deze rubriek 'om over na te denken' een stukje van hun gesprek met Mpho Tutu, de dochter van bisschop Desmond Tutu.

Het heeft wat voeten in de aarde om het gesprek te beginnen. Vanwege corona ontmoeten Paul en Rob Visser Mpho Tutu alleen online, maar op het afgesproken tijdstip werkt niet alles meteen. Hier rommelt het geluid, daar ontbreekt het beeld. Als iedereen eindelijk op de juiste manier verbonden is, klinkt meteen de eerste vraag. Tutu parkeert die vriendelijk maar resoluut: "Kunnen we éérst beginnen met gebed?"

En zo vouwen de drie de handen. Ze houdt het kort en is dan ineens heel praktisch: "Ondertussen zit ik te naaien. Ik vind het fijn om iets te doen te hebben." Pas aan het einde van het gesprek laat ze zien wat ze heeft gemaakt: een mondmasker met Afrikaanse wax-print.

Mpho Tutu, afkomstig uit Zuid-Afrika, woont sinds 2015 in Nederland. De dochter van de wereldwijd bekende bisschop Desmond Tutu is anglicaans priester, schrijver en spreker, vooral over thema's als vergeving, gelijkheid en zingeving.

Tussen 1948 en 1990 was apartheid, het systeem van rassen-discriminatie, het officiële beleid in Zuid-Afrika. Tutu is dan ook wel wat gewend als het gaat om spanning in het dagelijks leven. "Verbaast het je hoe we hier in het Westen in paniek raakten?" vraagt Paul Visser zich af. "We zijn niet gewend om de controle kwijt te raken."

"We waren de illusie van controle kwijt", reageert ze. "De realiteit is dat we allemaal, waar ook ter wereld, leven met angst en onzekerheid. Er zijn natuurlijk verschillen: in Zuid-Afrika werden bewoners van sloppenwijken door de lockdown geconfronteerd met honger, in Nederland bood de overheid een sociaal vangnet. Maar in het Westen zijn we gewend geraakt om de onzekerheid van het bestaan te verbergen. Nu bleek: we kunnen niet alles controleren."

Maar dat maakt je als mens nog niet machteloos. "Je kunt je afvragen: op welke gebieden heb ik wél invloed? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het leven behoorlijk is - niet alleen voor mij en de mensen om mij heen, maar voor álle mensen?" Ze hoopt dat de coronacrisis aanzet tot nadenken. "Er is paniek over de economie, maar de crisis confronteert ons met belangrijke vragen. Welke dingen hebben we écht nodig? Hoe komt het dat er in ons economische systeem mensen uitgebuit worden?" Datzelfde geldt voor het klimaat. "Al jaren krijgen we te horen: we kunnen de CO2-uitstoot niet zomaar drastisch verminderen. Maar door dit virus blijkt het ineens wél te kunnen. Natuurlijk is het niet ideaal om voortdurend mensen online te spreken, maar het laat wel zien dat er meer mogelijk is dan we dachten. We moeten het alleen wíllen."

"Kunnen we zeggen dat corona ons ook een nieuwe kans biedt?" vraagt Rob Visser zich af. Mpho Tutu reageert: "We zijn geneigd het virus te zien als een vijand, maar laten we het zien als een leraar." Paul Visser preekte onlangs over Jesaja 1, waarin het gaat over een crisis: "Mensen kregen niet het advies om naar de tempel te gaan, maar om recht te doen en naar de armen te gaan. Het gaat er in een crisis niet alleen om of wij zélf voldoende medicijnen hebben, maar ook of wij oog hebben voor de mensen in nood." Tutu moet denken aan het jubeljaar, dat volgens Leviticus 25 eens in de vijftig jaar zou moeten plaatsvinden. "In zo'n jubeljaar mag het land niet worden bewerkt en worden schulden kwijtgescholden. Het is bedoeld om de aarde te laten herstellen, om de samenleving te laten helen. Door het coronavirus leek het ineens op een jubeljaar. Mensen wilden naar hun werk maar ze mochten niet, of er was geen werk. Het aantal vluchten verminderde drastisch, evenals het autoverkeer. Als we deze crisis aangrijpen als een kans op herstel - ze formuleert het voorzichtig - zit er óók een zegen in voor de mensheid".

In onzekere tijden klinkt soms snel de roep om te vertrouwen op God. Maar dat ontslaat niemand van zijn eigen verantwoordelijkheid, is de overtuiging van Tutu. Ze haalt een uitspraak aan van kerkvader Augustinus: "Bid alsof alles van God afhangt. Werk alsof alles van jou afhangt."

(Het gesprek gaat verder, o.a. over vergeving... verder lezen? Kijk dan op de website van de protestantse kerk, petrus)

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Leuk, al die initiatieven die ontstaan in deze coronatijd nu we niet bij elkaar kunnen komen! Veel mensen kijken de diensten op pkwapenveld.nl, bemoedigend om te zien hoeveel mensen inloggen op zondagmorgen of later in de week. Ook al zien we elkaar niet, het voelt toch goed! Ik hoorde van een mooi idee dat sommigen op zondagmorgen iemand uitnodigen om samen de dienst te volgen, samen in de huiskamer te zingen en erover na te praten met een kopje koffie erbij. Binnen de huidige regelgeving zou dat mogelijk moeten zijn, 1 persoon ontvangen en de anderhalve meter in acht nemen! Ik ben blij met de technische mogelijkheden die we hebben om onze diensten uit te zenden! Een collega in Duitsland bedacht iets anders: preek to go! Iedere zondag doet hij een nieuwe preek in de afhaalbrievensbus (Predigt-to-go box) vanuit het idee dat je niet alleen eten nodig hebt maar ook geestelijke voeding! 'Eerste hulp voor de ziel'.



In het vorige nummer van de Wegwijzer ontbrak door mijn fout de helft van de rubriek 'oog voor elkaar'. Daarin werden de namen genoemd van diegenen die uw gebed en meeleven nodig hebben. Daarin stond ook een puzzelvraag; er waren zoveel mensen actief in de advents- en kersttijd, soms duidelijk zichtbaar, soms achter de schermen. Ik zou natuurlijk alle namen kunnen noemen om iedereen te bedanken, maar het is ook een leuke puzzel ook al is het even geleden: bedenk en tel eens hoeveel mensen zich hebben ingezet in die donkere decembermaand! Afgelopen zondag heb ik het ook gevraagd en ook nu vraag ik het nadrukkelijk: kijkt u mee in de gemeente en in het dorp waar en voor wie we van betekenis kunnen zijn? Soms vergeten gemeenteleden zorgen of ziekte door te geven, laten we - niet nieuwsgierig maar wel liefdevol - oplettend zijn. Ambtsdrager zijn we immers allemaal, geroepen om Gods liefde door te geven. En dat kan op velerlei manieren! We leven mee met iedereen die getroffen wordt door het corona-virus en met iedereen die nog dagelijks de naweeën in de vorm van vermoeidheid daarvan ondervindt.

Of in de vorm van onzekerheid over je baan of juist overbelasting in het werk. Ook iedereen die medische behandeling en aandacht tekort komt nu corona voorrang heeft.

We leven mee met al die mensen die mooie plannen hadden voor het komende jaar, ik denk aan huwelijksfeesten die toch weer uitgesteld zijn, wat een teleurstelling!

De veertigdagentijd begint al op woensdag 17 februari met Aswoensdag, zondag de 21^e is de eerste zondag van de veertigdagentijd. We hopen dan in de jeugddienst 's morgens stil te staan bij het thema 'Hoop'.

Mocht u inspirerend, creatieve ideeën hebben over hoe elkaar te betrekken op deze weg naar Pasen dan horen we het graag!

Veel bezoekwerk ligt begrijpelijkerwijs stil om elkaar niet in gevaar te brengen, maar ik wil u toch van harte aanmoedigen om wel te bellen of om het zelf aan te geven als u graag wilt praten of samen bidden!

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

Jeugddiensten Geloof, Hoop en Liefde

De jeugddienstcommissie heeft voor de eerste jeugddiensten van 2021 iets nieuws bedacht; een serie jeugddiensten met een gezamenlijk 'hoofdthema'. Dit thema zal zijn: 'Hoop, geloof en liefde'. Per dienst zal, in bovenstaande volgorde, één van de onderwerpen besproken worden. Het hoofdthema zal dan als leidraad in deze 3 diensten fungeren, maar uiteraard zijn ze ook afzonderlijk te volgen. De data van deze diensten zijn 21 februari, 11 april en 4 juli. Alle diensten zullen plaatsvinden tijdens de ochtenddiensten en starten dus om 9.30 uur. De dienst is in ieder geval online te volgen, maar we hopen natuurlijk dat, als covid-19 het toelaat, we jullie weer fysiek mogen ontvangen. Noteer bovenstaande data dus alvast in jouw/uw agenda!

De eerste dienst op zondag 21 februari staat in het teken van hoop; Sommige hoop is als een bloemzaadje: een in het heden uitgestrooid stukje toekomst. De belofte is er al en geeft vreugde, maar alleen bij mooi weer. Als het tegenvalt, geeft het geen troost. In de psalmen vind je een ander soort hoop, diepgeworteld in het hier en nu. Deze hoop is als een boom die ook blijft staan als het drie maanden niet geregend heeft of als het stormt en de narigheid met bakken uit de lucht komt.

Waar(in) vindt u/jij deze boom, die ook hoop geeft wanneer het tegenzit? Is dit een persoon, lied, schriftlezing of misschien wel een ervaring of gebeurtenis? Laat het ons weten!
Dit kun je doen door een appje, mail of zelfs een videoboodschap te sturen naar de jeugddienstcommissie via mcvanselm@gmail.com of 0629345290. Ook is het van 8 t/m 14 februari mogelijk om een post-it in de brievenbus bij de Petruskerk te deponeren.
Hoe tof zou het zijn als we tijdens een dienst al deze bomen kunnen tonen en elkaar een beetje hoop kunnen geven?!

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de onlinevergadering van 20 januari 2021

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een column en gebed van ds. René de Reuver.

4 Leden zijn met kennisgeving afwezig. We nemen de notulen van de vorige vergadering en de actiepuntenlijst door. We nemen het lief en leed in de gemeente door, uiteraard met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven.

Binnen het jeugdwerk wordt contact gehouden via whats app. Komende maand wordt voor catechese en clubs een poging gedaan ook teambijeenkomsten of video-bel-bijeenkomsten op te zetten.

De kindernevendienst heeft nu een vaste plek in de zondagmorgendienst, werkjes en opdrachten zijn te vinden op onze site onder de knop 'jeugd'.

Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de diverse diensten rond Kerst en oudjaar.

De Kind-School-Gezinsdienst is door de scholen afgezegd.

Vorbereidingen voor de jeugddienst van 21 februari zijn in gang gezet.

Ook voor de komende 40-dagentijd zal weer de nodige creativiteit gevonden moeten worden om ook hier waardevolle vieringen van te maken ondanks alle beperkingen. Gelukkig blijkt er veel creativiteit te vinden te zijn binnen onze gemeente!

We zijn blij in Hans Erik Boeve een nieuwe webmaster gevonden te hebben. Gegevens zijn weer up-to-date gemaakt, de site is opgefrist en gebruiksvriendelijker gemaakt, zo is er bv een knop 'jeugd' toegevoegd. Verzoeken tot plaatsing van items op de site lopen via Rienk van Marle (jeugd) en Jeroen Huisman (overig).

Het orgel is definitief klaar, er wordt nagedacht hoe hieraan aandacht te kunnen geven met de huidige beperkingen.

Gelukkig zijn er veel mensen gevonden om de actie Kerkbalans goed te laten verlopen. Hopelijk wordt er door iedereen adequaat op gereageerd zodat lopers niet meerdere keren achter de formulieren aan hoeven te lopen.

De invulling van de bloemstructuur verloopt langzaam, maar er wordt aan gewerkt. Er wordt door een groep nagedacht over de herstructurering van het pastoraat. En de gemeente wordt verder in kaart gebracht.

De vergadering wordt gesloten met het luisteren naar een bijzondere opname van het lied "Open the eyes of my heart Lord".

Annemarie van Oosten

FINANCIËEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Doel	Bedrag
3-1	via Givt		€ 89,50
3-1	via bankrekening		€ 740,00
10-1	via Givt		€ 123,00
10-1	via bankrekening		€ 100,00
17-1	via Givt	voedselbank	€ 122,50
17-1	via bankrekening		€ 420,00
24-1	via Givt		€ 149,50
24-1	via bankrekening		€ 435,00

Giften

Contact ontvangen

	Doel	Bedrag
Roelie Draaijer	kaartenverkoop	€ 70,00
Dini van Raalte	oliebollenactie	€ 1.079,00
WillemJan Stoffer	nabetaling olieballen	€ 5,00
Collectebonnen	diverse collecten	€ 386,00
Collectebonnen	diverse collecten	€ 155,00
3 ^e en 4 ^e kwartaal	verjaardagsfonds	€ 445,00

Ton Eilander

Opbrengst oude metalen

€ 250 voor renovatie van de keuken.

Tjeerd en Grietje de Kroon

Kijkers online kerkdiensten

De eerste cijferkolom bevat de directe kijkers per aansluiting waarbij heel Rehoboth als één aansluiting telt.

De tweede cijferkolom bevat de kijkers, die of hebben gedownload, of naderhand hebben gekeken.

Datum	Directe kijkers	Uitgestelde kijkers
25-12-2020	169	141
27-12-2020	109	71
31-12-2020	48	135
3-1-2021	153	156
9-1-2021	92	243
10-1-2021	137	75
17-1-2021	0	80
17-1-2021	131	2
24-1-2021	147	69

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Tjeerd de Kroon



PETRUS
kerk