

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de dienst  
In de Petruskerk**

**op Zondag Ogen**

**Derde zondag van de veertigdagen**

*7 maart 2021*

*09:30 uur*

*Liturgische kleur: Paars*

*Ik houd mijn oog gericht op de Heer,  
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.  
Keer U tot mij en wees mij genadig,  
ik ben alleen en ellendig.*

*Psalm 25: 15 - 16.*

*Voorganger: Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle*

*Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte*

**Collectes:**  
**40-dagenproject**  
**Kerk**  
**Kosten erediensten**

**ORDE VAN DIENST**

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Wij luisteren staande naar ons aanvangslied: Lied 25a – (door het orgel)

1. **Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.**
2. **Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
Mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.**

Onze hulp en groet

(wij gaan zitten)

Verootmoediging en woord van genade  
Wij luisteren en kijken naar: Jij zegt... God zegt..

Leefregel

Wij kijken en luisteren naar Lied 418: 2, 4: God, schenk ons de  
kracht (via de beamer)

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment: project en lied

Schriftlezing: Psalm 139

<sup>1</sup> Voor de koorleider. Van David, een psalm.  
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  
<sup>2</sup> u weet het als ik zit of sta,  
u doorziet van verre mijn gedachten.  
<sup>3</sup> Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
<sup>4</sup> Geen woord ligt op mijn tong,  
of u, HEER, kent het ten volle.  
<sup>5</sup> U omsluit mij, van achter en van voren,  
u legt uw hand op mij.  
<sup>6</sup> Wonderlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.  
<sup>7</sup> Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
hoe aan uw blikken ontkomen?  
<sup>8</sup> Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.  
<sup>9</sup> Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
<sup>10</sup> ook daar zou uw hand mij leiden,  
zou uw rechterhand mij vasthouden.  
<sup>11</sup> Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  
het licht om mij heen veranderen in nacht,’

<sup>12</sup> ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –  
de nacht zou oplichten als de dag,  
het duister helder zijn als het licht.  
<sup>13</sup> U was het die mijn nieren vormde,  
die mij weefde in de buik van mijn moeder.  
<sup>14</sup> Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
<sup>15</sup> Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
kunstig geweven in de schoot van de aarde,  
was mijn wezen voor u geen geheim.  
<sup>16</sup> Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,  
alles werd in uw boekrol opgetekend,  
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.  
<sup>17</sup> Hoe rijk zijn uw gedachten, God,  
hoe eindeloos in aantal,  
<sup>18</sup> ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.  
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  
<sup>19</sup> God, breng de zondaars om,  
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –  
<sup>20</sup> ze spreken kwaadaardig over u,  
uw vijanden misbruiken uw naam.  
<sup>21</sup> Zou ik niet haten wie u haten, HEER,  
niet verachten wie tegen u opstaan?  
<sup>22</sup> Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,  
ze zijn mijn vijand geworden.  
<sup>23</sup> Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
peil mij, weet wat mij kwelt,  
<sup>24</sup> zie of ik geen verkeerde weg ga,  
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Wij kijken en luisteren naar Lied 139b (via de beamer)

## Overdenking

Wij luisteren naar Lied 139: 8, 14 (door het orgel)

8. **Ik loof U die mijn schepper zijt,  
die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  
in 't diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.**
  
14. **Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op de weg ten leven.**

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte



Wij luisteren staande naar ons Slotlied: Lied 315: 1,2

1. **Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.**
  
2. **En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademen  
en leven voor uw aangezicht.**

Zegen, waarna het orgel "Amen, amen, amen" speelt.

0-0-0-0

-----  
MEDEDELINGEN:  
-----

Op woensdag 10 maart 2021, Biddag voor  
Gewas en Arbeid, gaat om 19.30 uur  
Ds. Wijnstok uit Bathmen voor.

-----  
Op zondag 14 maart 2021 om 09.30 uur  
gaat Ds. Boersma voor.  
-----