

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk**

**Vierde zondag van de veertigdagentijd
Zondag Wees blij !
Liturgische kleur: PAARS**

14 maart 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Paars

*Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren nu samen met haar
jubelen .*

Jesaja 66:10

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Dhr. J. Smit

*Collectes:
40-dagenproject
Kerk
Orgelfonds*

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande het intochtlied: Psalm 122: 1 (orgel)

- Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.**

Stil gebed, onze hulp en groet

(wij gaan zitten)

Wij luisteren en kijken naar: What a Friend We Have in Jesus

- Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,

Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is 't, die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Gebed

Leefregel

Lied 1010:1,3 : Geef vrede, Heer geef vrede (met het orgel)

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Kindermoment rondom het project 'een spoor van liefde'

Schriftlezing: Psalm 42: 5,6

⁵ Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in
een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feesten-
de menigte, juichend en lovend.

⁶ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je
hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet
en redt.

Psalm 122

¹ Een pelgrimslied van David.

Verheugd was ik toen ik hoorde:

'Wij gaan naar het huis van de HEER,'

² verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

³ Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.

⁴ Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.

⁵ Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

⁶ Vraag om vrede voor Jeruzalem:
'Dat rust hebben wie van je houden,

⁷ dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.'

⁸ Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: 'Vrede zij in jou.'

⁹ Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Wij kijken en luisteren naar het Coronalied

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

Schriftlezing: Marcus 10:32-34

³² Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ³³ 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. ³⁴ Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.'

Lied 547: 1, 4 en 5 (orgel)

1. **Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.**
4. **Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.**
5. **want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.**

Overdenking

Wij luisteren en kijken naar het lied: Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte en de campagne van Kerk in Actie
'zeven keer barmhartigheid' (orgelspel)



Inleiding op het slotlied: "Kijk om je heen"

Kijk om je heen wat kan de wereld mooi zijn
Kijk om je heen en zie met
verwondering
Kijk om je heen er is zoveel dat blij maakt
Waardoor ons hart van pure blijdschap zingt
Dank aan U die alles hebt geschapen
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt
alles wat wij delen is een zegen
Een groot Godsgeschenk

Kijk wat bloeit kijk eens naar al die vruchten
kijk naar de regen en zie de zonneschijn
kijk naar de zee, zie de rivieren stromen
en zie hoe fraai de wijde velden zijn
Dank aan U die alles hebt geschapen
geef een hart dat ziet en steeds bedenkt
alles wat wij delen is een zegen
Eén groot Godsgeschenk

Kijk naar de sneeuw en zie hoe alles groen wordt
of hoe een rijk oogst wordt ingehaald
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren
want onze tijden zijn door God bepaald
Dank aan U die alles hebt geschapen
geef een hart dat ziet en steeds bedenkt
alles wat wij delen is een zegen
Eén groot Godsgeschenk

Heel dit geschenk laat ons van harte leven
spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit
Wie laten wij in al die schatten delen
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit
Dank aan U die alles hebt geschapen
geef een hart dat ziet en steeds bedenkt
alles wat wij delen is een zegen
Eén groot Godsgeschenk

Zegen

Orgel speelt lied 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN

Zondag 21 maart om 09.30 uur gaat
Ds. I. Boersma– Prins voor.
