



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶ 5 maart 19.30
Wereldgebedsdag
Zie blz. 16

▶ 10 maart 19.30
Biddag voor
Gewas en Arbeid

▶ **29 maart-2 april**
19.30 vespers i.h.k.
van Stille Week
(Stille zaterdag ver-
valt)



Maart 2021
Jaargang 18
Nummer 7

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda van Werven 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 93 87

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 22 92
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 85 39
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur in de Veertig dagen tijd: Paars, Pasen :wit

7 maart

09:30

Zondag Ogen

Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle

40-dagen project

Oud. v. dienst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Kosten Erediensten

10 maart

19:30

Biddag voor Gewas en Arbeid

Ds. G.T. Wijnstok uit Bathmen

Oud. v. dienst

Dhr. J.R.H. Huisman

Collectes

Biddagcollecte

14 maart

09:30

Zondag Verheugt u

40-dagen project

Oud. v. dienst

Dhr. R. van Marle

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Orgelfonds

21 maart

09:30

Zondag Doe recht

40-dagen project

Oud. v. dienst

Ds. I. Boersma-Prins

Collectes

Mevr. A. van Oosten

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Beheer en Onderhoud

28 maart

09:30

Palmpasen

Dhr. E. Fokkema uit Twello

40-dagen project

Oud. v. dienst

Dhr. J.R.H. Huisman

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Kosten Erediensten

05 april

09:30

Pasen

Ds. I. Boersma-Prins

KERKCALENDER

05 mrt 19.30 Wereldgebedsday *Zie blz. 16*

10 mrt 19.30 Biddag

24 mrt Inleveren kopij voor de Wegwijzer van april

29 mrt- 19:30 Vespers i.h.k van Stille Week (Stille zaterdag vervalt)

2 april

OM OVER NA TE DENKEN

Wat betekent Pasen voor jou?

Peter Hammingh schreef op die vraag een persoonlijk antwoord voor kerkblad de Flambouw en graag deel ik dat artikel met u. In de hoop dat u/ jij in deze veertigdagentijd ook de ruimte en tijd neemt om persoonlijk die vraag te overdenken.

Pasen 2021

Aan mij de vraag gesteld iets te schrijven over mijn persoonlijke beleving van Pasen. Ik doe dat met de nodige schroom, want het gaat hier om het al dan niet gelovig belijden van een van de grootste geloofsgeheimen. Zoals ook de Incarnatie: Voor Maria volkomen onverwacht : " de Heilige Geest zal over je komen en kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwten". Rationeel-menselijk gezien een onmogelijkheid, die ik alleen gelovig kan be-amen met aanbidding: Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, gij mijn leven. Nu dan de Opwekking van onze Heer Jezus de Christus, op de Eerste dag der Week: menselijk gezien een onmogelijkheid, die door Paulus in zijn uiterste consequentie wordt verwoord: Als er géén opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt, dan is immers onze prediking voor niets en voor niets ook uw geloof. (1Kor.15).

Ik moet u zeggen dat deze menselijke onmogelijkheden én het geloven in mijzelf vaak aan het worstelen zijn, het gaat allemaal zó radicaal in tegen ónze natuur! Luther noemt dat aanvechting en inderdaad, in mijzelf ben ik aangevochten, onderhevig aan twijfel en daarin ben ik niet alleen: van de Apostelen wordt verteld dat ze de mare van de opstanding maar zotteklap vonden. Ook de Emmausgangers geloofden het niet en herkenden Hem eerst niet, om over Thomas maar te zwijgen!

Vanuit een goed gereformeerde opvoeding ging een deel van mijn levensweg met de Psalmverzen en de Bijbelse Geschiedenis op de lagere school naar de gedegen catechese van Dr. E.D.Kraan. Aan de hand van de Heidelberger Catechismus moesten wij elk woord opschrijven dat uitging uit zijn mond. Dat moest je wekelijks doorlezen waarna overhoring volgde en het schrijven opnieuw een aanvang nam. Mij is bijgebleven een bepaald zondebesef, een willekeurige Voorzienigheid en een selectieve uitverkiezing. Toevallig (?) werd dat , ondanks mijn geloofsbelijdenis, pas veel later via Ds. Joh. Lever in het juiste perspectief geplaatst in een avondoverdenking van de NCRV over de tekst uit Joh. 14: 9 waar Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! Vandaaruit ging ik schoorvoetend geloven in: "Mijn genade is u genoeg" en heb ik steeds meer gehoor kunnen geven aan de bekende Sola's: Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus en Soli Deo Gloria !

Dat Soli Deo Gloria wordt op dit moment voor mij schitterend onder woorden gebracht in Lied 604 uit het Nieuwe Liedboek, Het hele lied is prachtig en een concentraat van Lutherse inzichten.

Bij voorbeeld: wij vieren onze doop nu Christus is verrezen. In alle aanvechting zei hij alle dagen je doopkleed aan te trekken en je zo in herinnering te brengen: je bent gekocht én betaald, je bent van Mij, daar kan geen duivel tussen komen. Ik neem jouw zonde op Mij en jij krijgt Mijn gerechtigheid. VERTROUW DAAROP! Al waren onze zonden zo rood als karmozijn, wij léven uit de dood!

Geloven is voor mij synoniem met vertrouwen, vertrouwen op Gods beloften want Hij, die de beloften verkondigde, is geloofwaardig zegt de Schrift. Maar mijn vertrouwen wordt danig op de proef gesteld door de huidige wetenschap, die alles logenstraft wat gelovig wordt beleden en alle, soms duivelse, tijdsverschijnselen waarmee ik heb te dealen want ik ben zelf ook een kind van deze tijd.

Maar als baken in de tijd mag ik elke Eerste dag der Week de Liturgie vieren van de Verrijzenis van onze Heer Jezus de Christus, mag ik horen: onze hulp is de NAAM van de Heer, de naam die betekent "Ik bén en Ik zál er zijn" en mag ik met Pasen, boven mijzelf uit, zingen, onder meer Lied 604. En ga ik van Pasen naar Pinksteren, het feest van de Verschijning van de Heilige Geest, die "ons te binnen wil brengen al wat Ik (Jezus) u gezegd heb": En eensklaps vertoonden zich aan hen tongen als van vuur! Ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp.

Zoals Luther zei: 'wij zijn bedelaars, dat is waar! 'Wir sind bettler, hoc est verum!

Peter Hammingh

OOG VOOR ELKAAR

Een uitdaging is het, om oog te hebben voor elkaar terwijl je elkaar nauwelijks ziet. We worden uitgedaagd om er samen voor te zorgen dat het spreekwoord 'uit het oog, uit het hart' niet opgaat!

Hoe doet u dat, hoe doe jij dat? Ik ben benieuwd! Ik hoop dat de verrassingen die ik soms voorgeschoteld krijg (denk aan het prachtige cadeau van de kinderen laatst in de dienst) dat zulk soort onverwachte geschenken u ook helpen om vol te houden! Heel fijn als ik mensen blij hoor vertellen: 'ik krijg zomaar een kaart van iemand uit de gemeente die ik eigenlijk helemaal niet ken'.

We delen verdriet, zorgen en blijdschap! Blijdschap als je een kindje mag verwachten en toeleeft naar de geboorte! Blijdschap als je een jubileum viert, een verjaardag of thuiskomst uit het ziekenhuis. Gelukkig mogen we als gemeente ook zegeningen tellen. Zo ben ik blij dat vanaf deze maand de maandsluitingen weer gehouden mogen worden op Rehoboth, na zo'n lange en moeilijke tijd! Wel zonder te zingen en waarschijnlijk moet iedereen het ook op eigen kamer meevieren, maar toch!

We leven mee in het verdriet van de kinderen en kleinkinderen van dhr. Roosma. Hij overleed op 30 januari in de leeftijd van 98 jaar. Op bladzijde 10 leest u het In Memoriam.

Er zijn meer mensen die tobben met hun gezondheid, hetzij altijd al hetzij door corona of de naweeën ervan. Anderen zitten in de medische molen van onderzoeken en wachten en weer anderen lijden psychisch onder de gevolgen van de coronatijd. Zoals mevr. Leunie van't Hoog in de afgelopen jeugddienst over 'Hoop' zei: er is veel om voor te danken maar ook heel veel om voor te bidden!

In deze veertigdagentijd lopen er twee lijnen door de erediensten. Die van KerkinActie: onze aandacht wordt gevraagd voor allerlei diaconale projecten, dichtbij en wereldwijd waarbij iedere zondag één van de zeven werken van barmhartigheid voor het voetlicht treedt: er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. Jezus heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Het kindernevendienstproject heeft als thema om naar Pasen toe te leven: een spoor van liefde. Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral

op de tijd daarna. De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus' voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. Een sleutelwoord in Jezus' afscheidsrede is 'liefde': Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

Als kerkenraad bezinnen we ons op de viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. Tot nu toe hebben we steeds wel aandacht besteed aan de maaltijd des Heren en gehoopt dat deze periode het verlangen aan zou wakkeren om straks samen te delen en te vieren. Maar inmiddels is het meer dan een jaar geleden en vragen we ons af of we toch het Avondmaal in beperkingen zullen vieren. Thuis brood en wijn klaarzetten net als in de kerk en zo samen vieren. Binnenkort, maar dan via de mededelingen op zondag hoort u hier meer over.

Op mijn bureau ligt een klein opvallend, knaloranje, boekje: 'daarom blijf ik juist in de coronacrisis bij de kerk'. Mooie verhalen daarin die bemoedigen en hoop geven. Op de laatste bladzij staat een oproep van Marinus van den Berg die ik graag doorgeef:

*Elke dag is een dag om te bidden
Je noemt namen
Je noemt wat er in je leven gebeurt
Je noemt wat je dankbaar stemt
Je noemt wat je zorgen baart
Je noemt de namen van mensen in de zorgen
Je adviseert niet maar wilt steunen
Elke dag is een dag om te bidden
Je verbindt je
Je deelt in de zorgen
Je blijft niet koud en onverschillig
Je leeft niet geblinddoekt
Je staat stil bij het wonderlijke
Je staat stil bij wat niet deugt*

*Elke dag is een dag om te bidden
Bidden steunt
Bidden verbindt
Bidden laat je niet alleen
Bidden hoopt
Bidden scheidt ruimte*

Bidden laat open wat komt

Elke dag is een dag om te bidden

Je hebt veel niet in de hand

Je hebt met name ook God niet in de hand

Je kunt je vuisten ballen

Je kunt je handen ook open houden

Je gaat dan open voor de ander en voor God

Over de vaccinatie

Het vaccineren is begonnen! Velen ervaren het als een zegen, anderen wikken en wegen. Het blijft een persoonlijke keuze, natuurlijk, en dat zou ik ook graag zo houden. Maar toen ik net het bericht las dat iedereen een magazine in de bus krijgt 'Eyeopener' waarin dringend wordt geadviseerd om je niet te laten vaccineren en dat daarbij een dreigende toon wordt aangeslagen met behulp van allerlei bijbelteksten, voel ik toch de behoefte in de pen te klimmen om te waarschuwen tegen deze manier van omgang met de bijbel en met Gods beloften. De column van ds. Beekman is me uit het hart gegrepen; nogmaals, de keuze is aan een ieder voor zich maar mocht u vragen hebben (geen medische maar geloofsvragen) dan sta ik daarvoor open!

ds. Ida Boersma-Prins

Ds. Beekman: Ik verwonder mij over het verzet tegen het coronavaccin. 2020 was het jaar van het virus. Met angst, verdriet en zorg. Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van het vaccin zal worden. Hopelijk is deze zomer de pandemie voorbij.

Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven onze krachten gewerkt misschien, onszelf machteloos stilgezet wellicht, en vooral uitgezien naar het einde van deze plaag.

Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. Ik ben opgegroeid met inenting. Mijn moeder zei dat deze tot de zegeningen van onze tijd behoorde.

Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van mijn grootouders over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse griep rondgingen. Beelden uit verre landen van mensen die een pokkenepidemie hadden overleefd, en daar misvormingen aan hadden overgehouden.

Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar een kind was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde inenting nodig waren.

Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ieder kind werden de prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde geheid voor een doorwaakte nacht, maar als ouders wist je waar je het voor deed.

Als dominee verwonder ik mij over gelovigen die geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, ik ken de gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En ook de worsteling die het in sommige gelovige gezinnen met zich meebrengt.

“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet aan de mensen om daarop vooruit te lopen. Daarom dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatieprogramma.”

Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt een passerende schipper zijn hulp aan. Maar de man in nood weigert. “God zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de man hulp af, zinkt dan en verdrinkt.

Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered.” “Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?”

De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is een zegening van onze tijd. Het behoedt voor onheil. Ik heb mijn medemensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel uit te leggen als ik deze zegen laat liggen.

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma- Prins

IN MEMORIAM

Roel Roosma *17 maart 1922 † 30 januari 2021

Op zaterdag 30 januari overleed onze broeder in het geloof Roel Roosma, in de leeftijd van 98 jaar.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door op Rehoboth. Velen van u zullen hem niet gekend hebben, maar wie rondliep op Rehoboth kon altijd rekenen op een joviale begroeting en lach. Hij vertelde graag over zijn levensloop. Hij was bijna 67 jaar getrouwd met Klaske, maar na het overlijden van zijn vrouw in 2017 kwam hij hier wonen, dichtbij zijn dochter Reina in Wapenveld. Puttend uit vele herinneringen vertelde hij smakelijk over zijn jeugd in Noordbergum, over de oorlogstijd op zijn onderduikadres, de jaren als B-verpleegkundige in Franeker en over de grote stap naar Meppel om werkmeester te worden bij de werkvoorziening daar. Na het pensioen keerde het echtpaar terug naar Franeker waar ze nog mooie jaren samen hebben beleefd en genoten van de volkstuin en buiten zijn. Vrolijk en vriendelijk, zo herinner ik me hem. Boven de rouwadvertentie in de Schaapskooi zag u een friese spreuk staan: 'sizzen is neat, mar dwaen is in ding' wat zoveel betekent als: iets zeggen betekent niets, je moet het doen!

Het afscheid vond plaats in besloten familiekring en in de gemeente hebben we op zondag 7 februari gedankt voor het leven van Roel Roosma en gebeden om troost voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Daarbij zongen we het door de familie aangedragen lied: 'Op U mijn Heiland blijf ik hopen'.

De 40-dagen tijd is een tijd van bezinning; internet kan hierbij helpen.

Wist u dat er gedurende de hele periode op onze site (www.pkwapenveld.nl) een 40-dagen kalender actief is? Elke dag een tekst met enkele regels overdenking en een vraag om zelf over na te denken.

Op de site www.40verhalen.nl loodsen zeven bekende verhalenvertellers ons door de veertigdagentijd. Tot aan Pasen plaatsen ze video's met verhalen die raken aan de joodse en de christelijke traditie.

Op de site van de PKN is veel te vinden, bestuurlijke aangelegenheden, roosters, financiën etc., maar ook ideeën hoe mensen, gemeentes in het land deze coronatijd doorkomen, mooie initiatieven, hoopgevende activiteiten.

De Protestantse gemeente in Pesse heeft het volgende georganiseerd: Boshaltes.

Van Aswoensdag tot en met Pasen 2021 kunnen mensen in het Spaarbankbos, tussen Hoogeveen en Pesse, rond de Ontmoetingskerk, een eigentijdse kruisweg lopen. Veertien regionale kunstenaars hebben de klassieke kruiswegstaties op actuele en inspirerende wijze verbeeld. Een wandelroute van ca. 1,5 kilometer leidt de bezoeker langs deze 'haltes in het bos'. Meer informatie: <https://boshaltes.pknpesse.nl>

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de online vergadering gehouden op 17 februari 2021

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van de 7 werken van Barmhartigheid en na een korte overdenking bidden we samen. Twee leden zijn afwezig waarna we notulen van 20 januari 2021 vaststellen en nemen de actiepunten door. Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven.

Binnen het jeugdwerk wordt veelal online contact onderhouden met de jeugd. We zijn blij met de input van de Kindernevendienst bij de diensten. We horen ook positieve reacties van kinderen, wat uiteraard erg fijn is.

Er is een nieuwe penningmeester gevonden voor de diaconie in de personen van Bart en Geke van Luijk. De ANBI-gegevens van de diaconie komen op de website. De paasattentie zal dit jaar iets anders zijn dan anders. In plaats van iets te ontvangen, gaan we gemeentelieden vragen iets te geven. Nadere informatie volgt uiteraard!

De kerkdiensten worden online goed bekeken en ook uitgesteld zien we nog steeds veel kijkers. De 'kijkcijfers' worden ook in de Wegwijzer opgenomen. We kijken samen terug op goede diensten, waarbij we online toch als gemeente verbonden zijn. We zoeken naar mogelijkheden of/en in welke vorm we eventueel avondmaal zouden kunnen vieren.

In de afgelopen jaren zijn de reguliere avonddiensten regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Dit omdat de organisatie ervan veel vraagt van vele vrijwilligers, terwijl de opkomst over het algemeen zeer laag is. De kerkenraad beraadt zich er dan ook over hoe om te gaan met de avonddiensten na de corona-periode. Er zijn meerdere opties mogelijk, van doorgaan op de huidige wijze tot volledige afschaffing van de avonddiensten. Eén van de besproken opties is om enkel in de even weken nog een avonddienst te organiseren en dat dit enkel nog bijzondere diensten zullen zijn. Hierbij valt dan te denken aan zangdiensten, praisediensten, taizé-diensten etc. Voor de zomerperiode en de kerstperiode zal dan een uitzondering kunnen worden gemaakt. De kerkenraad is van mening dat dit een zeer ingrijpende beslissing is en besluit dan ook om dit voorstel nader in overweging te nemen en goed over na te denken. Bij de volgende kerkenraadsvergadering in maart 2021 zal de kerkenraad hier verder over spreken.

De actie kerkbalans is zeer positief verlopen. De toezeggingen van vorig jaar zijn voor 99% ontvangen en de toezeggingen voor het ko-

mende jaar zijn zelfs iets hoger dan van 2020. We zijn zeer dankbaar voor alle toezeggingen, zeker in deze moeilijke periode!

Binnen de nieuwe organisatiestructuur zal er binnen bloemblad 'pastoraat' misschien wel de grootste veranderingen plaatsvinden. De werkgroep pastoraat is inmiddels 2x online bijeen geweest en er worden goede vorderingen gemaakt. U zult hierover meer lezen in de Wegwijzer. De volgende vergadering zullen meerdere bloemblaadjes aan bod gaan komen.

Ds. Boersma eindigt de vergadering met 'Hoop'.

Johan Hiemstra
Scriba

Wijzing Pastoraal team per 1 maart 2021

Zoals op de gemeenteavond al is toegelicht gaan we het pastoraat in onze gemeente via een andere structuur aansturen.

Bertha Keizer en Gerrit Jonker bedanken wij hartelijk voor de vele jaren dat zij als pastoraal team klaar hebben gestaan voor onze gemeente. Zij hebben de pastorale vragen met zorg behandeld en waar nodig acties op uitgezet. Ook waren zij van groot belang voor ds. I. Boersma, zij deden de eerste opvang waardoor ds. I. Boersma ontlast werd.

Als gemeente wensen wij hen beiden het allerbeste voor de toekomst.

Coördinatie Pastoraat per 1 maart 2021

Het coördinatieteam bestaat vanaf 1 maart 2021 uit: Ds. Ida Boersma, Roelie Draaijer, Nelleke Dubois, Wietse Venema, Wanda van Werven.

Heeft u een pastorale(hulp)vraag?

Stel deze aan het coördinatieteam. Zij zullen uw vraag zorgvuldig behandelen en zorgen dat er contact met u wordt opgenomen.

Wanneer komt de kerk op bezoek?

Niet alleen de dominee en ouderlingen komen op bezoek namens de Petruskerk.

We kennen ook de bezoekzuster/broeder van de Protestantse Bezoek Dienst (PBD), pastoraal medewerkers en oud kerkenraadsleden die contact blijven houden met gemeenteleden.

Hoe bereikt u ons?

Via het e-mailadres: pastoraat@pkwapenveld.nl

Bellen of whatsappen mag natuurlijk ook!

Roelie Draaijer	06 228 466 16
Nelleke Dubois	06 125 429 20
Wietse Venema	06 537 606 25
Wanda van Werven	06 114 831 43

Samen zijn wij één gemeente.
We kunnen met Gods hulp de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

ZWO

Paasgroetenactie 2021

Afgelopen Advent hebben alle gemeenteleden een adventskalender **ontvangen**. In de komende 40-dagen-tijd vragen wij u iets te **geven**. Dit in de vorm van een paasgroet sturen naar een gevangene. Ook in de gevangenis lijden de mensen onder de corona-maatregelen, weinig bezoek, weinig contact met "buiten".

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. U kunt uw eigen tekst schrijven of gebruik maken van één van onderstaande voorbeelden:

- U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
- Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
- Vandaag hebben we voor u gebeden.
- Wij houden van u met de liefde van de Heer.
- De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
- Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
- Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.
- Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4
- De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1

Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

Kaarten kunnen zondag 7 maart van 10.30-11.30 uur afgehaald worden op het kerkplein.

Óf u kunt Jannemieke van Doorn bellen of mailen om kaarten te bestellen en op te halen, zo nodig worden ze bij u langs gebracht. Jannemieke: 038-4650110 / pjvdoorn@kpnmail.nl

Ongeadresseerde kaarten kunt u in bijgevoegde envelop naar de PKN sturen, er kunnen meerdere kaarten in een envelop, wel voldoende frankeren. Er zijn ook dubbele kaarten, één hiervan voor een gevangene en één eraan vast voor de gevangene om aan iemand anders te sturen. Deze 2^e kaart moet u ook frankeren. Als u de kaarten ophaalt zit er een gebruiksaanwijzing bij, dan wijst het zichzelf.

Let op: de kaarten moeten uiterlijk 11 maart al bij de PKN binnen zijn!!

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op:

www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

ZWO / Kerkenraad

Spaardoosjes 2021

Ik ben er voor jou! Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Tijdens de gehele 40dagentijd volgen we wereldwijd zeven projecten, dichtbij en ver weg:

21 februari maart: Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen

28 februari: Nederland – Voor iedereen een kerk

7 maart: Libanon – Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minderheid in Midden-Oosten

14 maart: Nederland – Ondersteuning diaconaat in arme regio's

21 maart: Indonesië – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

28 maart: Nederland – Jongeren doorleven het paasverhaal

4 april: Zuid-Afrika – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het betreffende project.

Ten tijde van de voorbereidingen van de Veertigdagentijd (en ook nu nog) was het niet duidelijk of we als gemeente de zondagse vieringen weer live samen konden vieren. Gezien deze onduidelijkheid heeft de ZWO-commissie er voor gekozen om dit jaar geen spaardoosjes uit te delen. We hopen dat u uw bijdrage wilt leveren door middel van de app Givt. Zie voor meer informatie over de app Givt: Wegwijzer van februari.

Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd voor het werk van de zending.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

WERELDGEBEDSDAG VRIJDAG 5 MAART 19.30 UUR

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Daarmee verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Dit jaar is de Wereldgebedsdagliturgie gemaakt door vrouwen uit Vanuatu, een eiland in de Stille Zuidzee.
De landelijke uitzending is te zien via ons kanaal op www.kerkdienstgemist.nl op vrijdag 5 maart om 19.30 uur

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans

Beste gemeenteleden,

Hartelijk dank voor uw toezeggingen voor de Kerkbalans 2021.

In totaal is er een bedrag van € 101.178,00 toegezegd, waar we, in deze moeilijke tijd, heel erg dankbaar voor zijn.

Voor het jaar 2020 hadden we een negatief saldo van € 7.500,00 begroot en we hebben het afgesloten met een negatief saldo van € 7.100,00.

Er zijn veel inkomsten vanwege de coronamaatregelen weggeval-
len, dus moeten we tevreden zijn met dit resultaat.

Er staat nog over het kerkbalansjaar 2020 nog een bedrag van € 1.000,00 open, welke we nog verwachten te mogen ontvangen, in het totaal is er over het Kerkbalansjaar 2020 een bedrag van € 95.725,00 binnengekomen.

Onze hartelijke dank voor dit geweldige bedrag.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Eilander
Tel: 06-12 88 10 11
Email: administrateur@pkwapenveld.nl

Orgelcommissie

Dag allen,

In januari hebben we de laatste hand aan de restauratie van ons orgel gelegd.

Als een Phoenix uit haar as herrezen, niet veel mooier aan de buitenkant (het "snijwerk" is met nieuw goud bestreken !) maar met een veel betere inborst !

Ook de muzikale mogelijkheden zijn tot het uiterste opgerekt, zeer tot vreugde en voldoening van de organisten !

"De Orgelcommissie" dankt allen die linksom of rechtsom hun bijdrage aan dit resultaat hebben geleverd.

Niet in de laatste plaats alle gemeenteleden die via het verjaardag-fonds of specifieke donaties de realisatie van deze uitgebreide restauratie mogelijk hebben gemaakt.

We hopen dat we binnen afzienbare tijd weer als gemeente uit volle borst met het Orgel mee de lofzang gaande mogen houden : Soli Deo Gloria !

Hartelijk gegroet,
Peter Hammingh

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
31-1-2021	via Givt		€ 144,00
31-1-2021	via Bankrekening		€ 427,00
7-2-2021	via Givt		€ 93,50
7-2-2021	via Bankrekening		€ 319,00
14-2-2021	via Givt		€ 178,50
14-2-2021	via Bankrekening		€ 136,00
21-2-2021	via Givt		€ 250,50
21-2-2021	via Bankrekening		€ 343,00

giften: per bank Kerk (totalen) € 270,00

giften:	contant ontvangen:	doel:	bedrag:
	via Mw. D v.d. Scheer	bloemenfonds	€ 5,00
	via Kerkbalans	verjaardagfonds	€ 10,00
	via Ds. I. Boersma	diakonie	€ 30,00
	via Ds. I. Boersma	verjaardagfonds	€ 5,00
	via Ds. I. Boersma	kerk	€ 10,00
	via Ds. I. Boersma	kerk	€ 10,00
	Via H. Ntrauw	bloemenfonds	€ 20,00

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk **2.**

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

BEDANKT

Lieve gemeenteleden,
Ieder die mij rond de feestdagen een kaartje gestuurd heeft wil ik hiervoor hartelijk danken.

Hartelijke groet,
Jannie Post-Roetman

Impressie van de generale synode

Thomas Kool, een van de afgevaardigden namens de classica vergadering Veluwe heeft een impressie geschreven over de synodevergadering. Twee onderwerpen waren aan de orde die direct raken aan het werk in de gemeente. Het eerste betreft de Dienstenorganisatie en het tweede de vermindering van regels rond de allerlei vormen van kerkzijn die ook van toepassing kunnen zijn op de eigen gemeente.

Lees verder op de website: pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen impressie generale synode.

Veertigdagenproject 'Niet van brood alleen'

Met het gratis veertigdagenboekje en podcasts *Niet van brood alleen* hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstillings en verbinding. Het boekje bevat de bijbeltekst voor de zondagen in een stijl die uitnodigt om alle facetten van een tekst te beleven: de 'lectio divina'. Voor de woensdagen en de vrijdagen zal via een QR-code in het boekje een podcast te beluisteren zijn met een bijbelgedeelte en een meditatie.

Aanvragen: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd>
Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en blogs over bijbellezen

Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan *Op ontdekkingstocht met de Bijbel*. Daarnaast is er de podcastserie *Bijbelbekenissen*. Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en welke inspiratie ze eruit halen.

Link: <https://debijbel.nl/leesbijbel/podcast-bijbelbekenissen>

Kopiëren van debijbel.nl kan nu ook met een gratis account

Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook beschikbaar voor alle debijbel.nl gebruikers met een gratis account: het kunnen kopiëren van bijbelteksten. Zo kan je direct aan de slag met de Bijbel, zoals jij dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap aan hun missie: de Bijbel dichtbij brengen.

Wil je gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar debijbel.nl en klik op 'Gratis account'. Heb je al een account? Klik dan op 'inloggen'.

Link: <https://debijbel.nl/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com
Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com

PASEN

Christus ging als eerste
waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep Hij vaste grond
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met hem opgestaan

Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met hem opgestaan

Christus staat als eerste
voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het ligt.
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met hem opgestaan

Lied 523



PETRUS
kerik