

Protestantse Gemeente te Wapenveld



Liturgie van de jeugddienst

In de Petruskerk

Op de

Tweede zondag van Pasen

Zondag Als pas geboren kinderen

11 april 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Wit

*Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere
melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw
redding bereikt.
1 Petrus 2:2.*

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Collectes:

Jeugd– en jongerenwerk

Kerk

Bloemenfonds

ORDE VAN DIENST

Jeugddienst 11 april 2021

Thema: Hoop – **GELOOF** – Liefde

Voor de dienst: Living Letter zingt “God van licht”

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.

Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen mee met Psalm 100: Juich, doe mee allemaal

**Juich, doe mee allemaal,
jubel, geef je helemaal,
juich voor God de Heer**

**Juich, doe mee allemaal
jubel, geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef hem alle eer**

**Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
De heer is goed**

**zijn liefde en trouw
duren voor altijd**

Refrein:

**Juich, doe mee allemaal
jubel, geef je helemaal
juich voor God de Heer**

**Juich, doe mee allemaal
jubel, geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer**

**zeg het hardop
de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent
looft God, prijst zijn naam
eer Hem met je stem**

Refrein (2x)

Stil gebed, onze hulp en groet

Gloria, gloria - Taizé -

Gebed

“De kracht van uw liefde” (Paula en Arno)

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Refrein: Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Kindermoment

Kinderlied: Jezus, ik geloof in U

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing... 2x
bent U alleen.

Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.
Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing... 2x
bent U alleen.

The Challenge (ik wandel in het licht met Jezus)

Bijbellesing Johannes 20: 19-30

¹⁹ Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' ²⁰ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹ Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' ²² Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³ Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

²⁴ Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. ²⁵ Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het geloven.' ²⁶ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, ²⁷ en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' ²⁸ Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' ²⁹ Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

³⁰ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan

Liedje Martin Brand: 'k heb Jezus nooit gezien

Preek

Lied 'Wonder van het leven' (Dennis en Lisanne)

Wonder van het leven uit de moederschoot
word je een volwassen mens, zo groot
Hoor de vogels zingen, zie een dansend kind
proef de geur van bloemen en voel de kracht van wind.

Wonder van het leven, zin van het bestaan
kun je op je eigen benen staan?
Laat je stem hier horen, kijk goed om je heen
proef ook voor een ander en voel je nooit alleen.

Overal, op elk moment, als je wilt kun je Mij zien.
Gisteren, vandaag, voor altijd kun je Mij zien.

Refrein:

Ik ben altijd dicht bij je
als een vader bij zijn kind.
Ik heb jou mijn naam gegeven
dus zoek tot je Mij vindt
Klop en Ik doe open
Zelfs in regen en in kou
Kom bij me binnenlopen
Ik ben er ook voor jou

Wonder van het leven, tot de laatste tel
vliegt je tijd voorbij – het gaat zo snel
Hoorde je mijn zingen, zag je mijn gezicht?
Proef mijn levend water en voel mijn warme licht.

Overal, op elk moment, als je wilt kun je Mij zien.
Gisteren, vandaag, voor altijd kun je Mij zien.

Refrein:

Ik ben altijd dicht bij je
als een vader bij zijn kind.
Ik heb jou mijn naam gegeven
dus zoek tot je Mij vindt
Klop en Ik doe open
Zelfs in regen en in kou
Kom bij me binnenlopen
Ik ben er ook voor jou

Geloofsbelijdenis (gezongen door Arjanne)

Ik geloof in God de Vader,
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt Zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus,
die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede herder, offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser,
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is Mijn lichaam -,

door de wijn - dit is Mijn bloed -,
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Dankgebed

Collecte



Slotlied Tienduizend redenen (Paula en Arno)

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stukt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Zegen

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN

Volgende week, zondag 18 april 2021, om 09:30 uur
gaat Ds. Diermanse uit Bathmen voor.
