

**Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld**



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

4 april  
Eerste Paasdag



April 2021  
Jaargang 18  
Nummer 8

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Kwartelweg 11  
8191 AP Wapenveld  
☎ 038-3769665  
✉ [iboersma@live.nl](mailto:iboersma@live.nl)

Pastoraal team:  
[pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

Roelie Draaijer      06 228 466 16  
Nelleke Dubois      06 125 429 20  
Wietse Venema      06 537 606 25  
Wanda van Werven   06 114 831 43

[www.pkwapenveld.nl](http://www.pkwapenveld.nl)

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-8449342  
✉ [scriba@pkwapenveld.nl](mailto:scriba@pkwapenveld.nl)

Ledenadministratie:  
G. Kegelaar ☎ 038-8442292  
✉ [ledenadministratie@pkwapenveld.nl](mailto:ledenadministratie@pkwapenveld.nl)

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-4478539  
✉ [administrateur@pkwapenveld.nl](mailto:administrateur@pkwapenveld.nl)

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038-4477400  
✉ [diaconie@pkwapenveld.nl](mailto:diaconie@pkwapenveld.nl)

Kerkauto:  
W. Westhoff      ☎ 06 4699 1710  
J. IJzerman      ☎ 038-4478600

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-4478282  
✉ [kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl](mailto:kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl)

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 0396 5638 72    Kerk  
    O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002 5861 97    Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326 5590 86    Activiteitencommissie en keuken

Redactie:      ✉ [wegwijzer@pkwapenveld.nl](mailto:wegwijzer@pkwapenveld.nl)

H. IJzerman      Hullenweg 5      8191 LB W' veld      ☎ 038-4470367  
W. Westhoff      Marledijk 2      8198 KP Marle      ☎ 0578-631291

De liturgische kleur: Goede Vrijdag: paars  
Heilig Avondmaal en de zondagen van Pasen: wit

**1 april**

19:30  
Oud. v. dienst  
Collecte

***Witte Donderdag***

Ds. I. Boersma-Prins  
Mw. A. van Oosten  
40 dagen project

*Heilig Avondmaal*

**2 april**

19:30  
Oud. v. dienst

***Goede Vrijdag***

Ds. I. Boersma-Prins  
Dhr. J.R.H. Huisman

*Goede Vrijdag*

**4 april**

9:30  
Oud. v. dienst  
Collecte

***Eerste Paasdag***

Ds. I. Boersma-Prins  
Mw. A. van Oosten  
1. Paaszending 2. Kerk  
Uitgang. Beheer en onderhoud

**11 april**

9:30  
Oud. v. dienst  
Collecte

***Zondag Als pasgeboren kinderen***

Ds. I. Boersma-Prins  
Dhr. R. van Marle

*Jeugddienst*

1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk  
Uitgang: Bloemenfonds

**18 april**

9:30  
Oud. v. dienst  
Collecte

***Zondag 's Heren Goedertierenheid***

Ds. J.B. Diermanse, Bathmen  
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Kosten erediensten 2. Kerk  
Uitgang: Doelcollecte (**zie pag. 10**)

**25 april**

9:30  
Oud v. dienst  
Collecte

***Zondag Juicht***

Ds. P.J. Hofland, Wezep  
Dhr. J.R.H. Huisman

1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Kosten erediensten

**KERKKALENDER**

21 april

Inlevering kopij Wegwijzer van mei

## **OM OVER NA TE DENKEN**

### *Wijsheid op tegeltjes*

'Vroeger' had ik nog wel eens tegeltjes aan de muur hangen met mooie spreuken die je zo in het voorbijgaan even tot nadenken stemden of tot de orde riepen. Waar ze inmiddels gebleven zijn, ik weet het niet.... er sneuvelt nog wel eens iets in huize Boersma en al die verhuizingen doen ook geen goed!

Iemand stuurde mij een inspiratieboekje over het leven van moeder Teresa. Moeder Teresa wordt als Agnes Bojaxhiu geboren in 1910 in Skopje, Macedonië. In de buurt van het gezin woont een weduwe met zes kinderen die zonder discussie in het gezin Bojaxhiu worden opgenomen als de weduwe sterft. Zo komt Agnes al vroeg in aanraking met naastenliefde. Zij en haar zusjes krijgen met de paplepel ingegoten dat praktisch christendom altijd mogelijk is, zelfs in grote armoede. Helpen blijft de rode draad in haar leven.

Hier en daar een wijze spreuk van haar op Delfts blauw aardewerk zou misschien wel goed zijn! Maar zo'n fluoriserende sticker in keuken of kamer kan ook:

- wees trouw in kleine dingen, want daarin ligt je kracht
- sommige mensen komen in je leven als een zegen, sommigen komen in je leven als een les
- niet iedereen kan grote dingen doen, maar we kunnen kleine dingen doen met grote liefde

Twee hoofdstukken uit de brochure geef ik graag door. 'Vreugde' en 'licht', twee woorden die passen bij Pasen.

### Een zonnestraal.

Vreugde hebben we nodig, zij is onze kracht, zelfs lichamelijk. Een gelovige die de geest van de vreugde ontwikkelt, is minder gauw moe en altijd bereid goed te doen. Een gelovige die vol vreugde is, verkondigt zonder te preken, is een straal van Gods liefdeszon, een sprankeltje van eeuwigdurende vreugde, een vlammetje van vurige naastenliefde. Jezus kan je ziel totaal vervullen als die zich met vreugde aan Hem overgeeft. Geef je glimlach aan kinderen, aan armen, aan allen die lijden en eenzaam zijn. Misschien kunnen we maar weinig geven, maar die blijdschap die bruist in een hart dat van God houdt, kunnen we altijd schenken.

Blijdschap is zeer communicatief. Wees vol blijdschap!

## Wees het licht

Vaak zie je in de ogen van een kind, klein of groot, licht sprankelen. Alsof het is aangesloten op het elektriciteitsnet, met draden die oud of nieuw zijn, duur of goedkoop. Maar die sprankeling heeft het kind niet van zichzelf. Als er geen stroom door de draden loopt, is er geen sprankeling. Het kind, dat zijn wij. De stroom, dat is God, We kunnen Hem door ons heen laten stromen en Hem zo helpen de wereld te verlichten. Maar je kunt je ook voor Hem afsluiten en de duisternis vrij spel geven. Mijn gebed is voor ieder van jullie. Ik bid dat je de liefde van God mag verspreiden waar je ook komt. Dat het waarachtige licht in elk wezen mag zijn, zodat God zijn liefde aan de wereld kan blijven geven door jou en mij. Zet heel je hart in om te kunnen sprankelen.

## Enkele gedachtes uit de bezinningsbrochure Crisisjaar-Jubeljaar van de Raad van Kerken/ Om over na te denken II

Een veelgehoorde opmerking is dat onze samenleving meer en meer ik-gericht is geraakt, is geïndividualiseerd. Juist in onze kerken zijn we erop gericht niet alleen aan onszelf te denken, maar samen een gemeenschap te vormen en iets over te hebben voor een ander.

Met het uitbreken van de covid19-pandemie belandden we in een tijd van ongekende maatregelen. Er werd een lockdown ingesteld, waardoor een economische crisis niet kon uitblijven. Zeker niet zo belangrijk bleek de crisis van de eenzaamheid. Paradoxaal genoeg raakten we los van elkaar juist om de zwakkeren in onze samenleving zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus. Aan de ene kant oprechte zorg voor elkaar, aan de andere kant het gevolg dat velen alleen kwamen te staan en belandden in de eenzaamheid. Op dat moment bleek dat op z'n minst hele groepen mensen niet alleen maar op zichzelf gericht waren. Er ontstonden allerlei creatieve oplossingen mensen toch nabij te zijn. Dan maar op afstand. De maatregel van social distancing bleek niet zozeer sociaal afstand houden maar alleen fysiek afstand houden. Sommigen hadden zelfs het gevoel dat we meer dan ooit verbonden waren met elkaar. We waren in ieder geval op een creatieve manier met elkaar verbonden.

Er waren ook nog andere gevolgen. Omdat we zo min mogelijk de deur uitgingen, was er veel minder verkeer op de weg en in de lucht. De natuur bleek er enorm van op te knappen: er groeide en bloeide van alles, allerlei dieren lieten zich zien en nestelden zich. Velen hebben de handen uit de mouwen gestoken en in tuin en moestuin gewerkt. Het doet denken aan het Jubeljaar in Leviticus, waarin grond, mens, dier en economie 'gereset' werden. Nog altijd wordt in onze samenleving nagedacht over wat we kunnen leren van de lockdown. Moeten we niet veel meer aandacht hebben voor het groen? Meer zelfvoorzienend zijn, meer eigen voedsel verbouwen? Vaker de lokale ondernemer ondersteunen? Gaan we ons werk anders inrichten? Blijven we meer thuis werken, een mogelijke oplossing voor het fileprobleem?

De schok van het stilvallen van de economie en de kwetsbaarheid waar het covid19-virus ons van heeft doordrongen, heeft de vraag opgeroepen hoe we sociale zekerheid geregeld hebben en hoe we het zo kunnen inrichten dat mensen er niet buiten vallen. Die vraag is het genademoment dat schuilgaat in de crisis. Dankzij dat moment zou het crisisjaar de betekenis van een jubeljaar kunnen krijgen. In de bijbel valt de economie stil tijdens het jubeljaar (Lev. 25). De grond, de mensen en de dieren worden een jaar met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie: onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven, schulden kwijtgescholden. Ieder krijgt terug waar hij of zij ooit mee begon, maar met het oog op een nieuw perspectief.

Of het jubeljaar ooit daadwerkelijk is toegepast? Het is in ieder geval een inspirerend beeld geworden voor het aanbreken van de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt.

ds. Ida Boersma-Prins

## **OOG VOOR ELKAAR**

Fijn als u en jij blijdschap of misschien ook zorgen en verdriet met ons als gemeente wil delen. Juist in deze tijd waarin we elkaar niet treffen op het kerkplein en de kleine en grote verhalen van lief en leed missen. Even een telefoontje of een berichtje naar het pastorale team of naar mij!

Om te beginnen twee blijde berichten! De geboorte van Luuk Freddy Tijssen en de geboorte van Julia Febe Stijf. Luuk is de zoon van Patrick en Evelien Tijssen-Voskuil en broertje van Lars en hij werd geboren op 25 februari.

Julia is de dochter van Dennis en Lianne Stijf-Huisman en zij werd geboren op 20 maart.

Voordat we als gemeente dit jonge geluk van dichtbij mogen meemaken bij het feest van de doop zal helaas nog even duren, maar we wensen de ouders van harte geluk en Gods zegen over jullie gezinsleven.

*"diep verwonderd weten wij: U kent ons en uw handen, die de wereld dragen, dragen ook de kleinsten in ons midden" (lied 355:3)*

Ons meelevens gaat uit naar mevr. Rie Jonker en haar kinderen en

kleinkinderen nu haar man Wim zo plotseling overleed in de leeftijd van 79 jaar. Op de volgende pagina leest u het In Memoriam.

Ook zonder dat hier namen genoemd worden, zal iedereen begrijpen dat er achter meer voordeuren moeilijkheden en zorgen zijn. Ik hoop dat we ons meeleven gestalte kunnen geven ondanks de beperkingen. Wat mezelf betreft ga ik wel op huisbezoek, maar wel voorzichtig. Ik moet altijd nog lachen als ik eraan terugdenk hoe iemand mij het 'vliegend evangelie' noemde als ik langsfietsde maar het laatste wat ik wil is dat ik het virus rond laat vliegen. Concreet betekent dat dat ik de basisregels in acht neem en niet van het ene adres naar het andere ga. Dat zit me wel dwars maar het is niet anders. Wel hoor ik het heel graag wanneer er behoefte is aan een gesprek: dan maken we een afspraak!

Vanaf deze plek wil ik u graag gezegende Paasdagen wensen! Dit jaar opnieuw met online diensten in de Stille Week en vanuit de huiskamers 'U zij de glorie' zingend maar ik hoop dat de blijdschap van het paasevangelie door muren en beperkingen heen breekt!

Hartelijke groet,  
Ida Boersma

## **IN MEMORIAM**

**Willem Jonker**

**\*21-06-1941**

**†16-03-2021**

Wim Jonker overleed op woensdag 16 maart in de leeftijd van 79 jaar. Hoewel zijn gezondheid broos was, kwam de verslechtering en zijn overlijden toch onverwacht. Op zondag 21 maart was de gedachtenis in de kerk en een dag later stonden we op de begraafplaats in de kleine kring van het gezin: Rie, de kinderen en kleinkinderen. Daar luisterden we naar mooie liederen, lazen uit de bijbel en riepen de Herder van ons leven aan.

Wim wist altijd zegeningen te tellen, maar qua gezondheid heeft hij geen gemakkelijk leven gehad. Ik zag hem de afgelopen jaren op hele heftige momenten van ziekenhuisopname en niet weten wat de toekomst zou brengen. De humor glinsterde in zijn ogen maar ook de tranen. Hij hield van liederen die over hoop op toekomst gingen, over een plek waar het goed is en je geen pijn meer hebt." 'k heb gehoord van een land".... daar strekte hij zich naar uit. Tegelijk was het moeilijk om los te laten: zijn Rie, zijn gezin, de geliefde plek - waar hij gelukkig dankzij de zorgwoning kon blijven wonen. De laatste jaren waren al een leerschool van loslaten geweest. Velen zullen zich herinneren hoe hij in de weer was met z'n schapen tot het echt niet meer kon. Velen zullen met respect denken aan hoe wilskrachtig hij was na het verlies van zijn benen. Meer dan twintig jaar geleden toen Wim ernstig ziek was, was geloven zeker weten geworden door een bijzondere geloofservaring en wisten ze dat onze tijden in Gods hand zijn. Zo kon Wim nu ook in geloof loslaten, zijn tijd was gekomen, de tijd om naar het Vaderhuis te gaan.

En dan hoef je niet bang te zijn. Je kunt je ogen opslaan naar de bergen, de gevaarlijke bergen, hoe kom je daarover heen, wat zul je treffen op je pad maar diep in je is het weten: mijn hulp komt van de Here! (psalm 121) En in deze weken van Pasen horen we het steeds opnieuw: de weg ligt open, de weg is begaanbaar door de lijdensweg die Jezus heeft gelopen. Hij heeft de poort geopend en als je op Hem vertrouwt, kom je Thuis! Dat dit evangelie de familie en allen die Wim zullen missen, mag troosten.

ds. Ida Boersma-Prins



## Terugblik classicale vergadering Veluwe 16 maart

### ***Hoe vitaal is de gemeente***

Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke formatie daarbij het beste past. In de classicale vergadering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet *nieuw kerkelijk peil*, kun je ook zo op internet vinden. De classicale vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het werk te gaan. Voor de classicale vergadering is het van belang dat gemeenten vitaal blijven en dat daarmee het blijven bestaan geborgd is.

### **Terugblik classispredikant**

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoekwerk moeilijk en dat vindt hij heel jammer.

### **En verder**

De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbenoemd als leden van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. Het financieel jaaroverzicht over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot.

De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te brengen bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat ondersteund kan worden.

Gerrit Bok  
scriba classicale vergadering Veluwe

## **MUTATIES**

### **Geboren**

- Luuk Freddy Tijssen, op 25 februari 2021
- Julia Febe Stijf, op 20 maart 2021

Geke Kegelaar

## **DIACONIE**

### **Paaskaars 2021-2022**

#### **AARDE**

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, die we momenteel zo enorm nodig hebben met de coronapandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zullen behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in Psalm 138:8.

Mocht u belangstelling hebben voor de paaskaars van 2020-2021 dan kunt een mail sturen naar [diaconie@pkwapenveld.nl](mailto:diaconie@pkwapenveld.nl).



## **Doelcollecte april en week van het geld**

Thema 'De week van het geld'

Van 22 t/m 26 maart vond de 10<sup>e</sup> editie van de week van het geld plaats. Het thema was 'goed omgaan met geld is goud waard'. Via de website [www.weekvanhetgeld.nl](http://www.weekvanhetgeld.nl) waren er de hele week uitzendingen voor onder andere leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Ook werden er vele gastlessen verzorgd op scholen door medewerkers van banken, verzekeraars en gemeente over het omgaan met geld.

Met dit thema worden gesprekken tussen kinderen en jongeren onderling en de gesprekken met hun ouders en leerkrachten gestimuleerd. Bekijk de themavideo waarin kinderen samen praten over geldzaken en hun 'gouden geldtips' geven. Ook voor mbo-leerlingen is er een nieuwe themafilm.

Uit onderzoek blijkt dat praten over geldzaken positieve invloed heeft op verantwoord financieel gedrag. Dat dit hard nodig is, ervaren de schuldhulpmaatjes van Grip op de Knip zeer regelmatig. Sinds de oprichting van de stichting 5 jaar geleden hebben deze maatjes veel gezinnen en alleenstaanden in de gemeente Heerde voor een korte of langere periode begeleid.

'Samen lukt het', dat is waarin Schuldhulpmaatje gelooft. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar die gewoon met je aan de slag gaat om financieel de zaken weer op orde te krijgen.

Onze gemeente wil dit werk graag ondersteunen, omdat wij geloven in de opdracht van onze Here Jezus om naar onze naaste in nood om te zien.

Helpt u ook mee om het werk van Stichting Grip op de Knip te ondersteunen?

De doelcollecte van april is voor Stichting Grip op de Knip Heerde.

Namens de diaconie,  
Jessica Oldenhof

## **ZWO**

In de Wegwijzer van maart hebt u de oproep kunnen lezen om mee te doen met de Paasgroetenactie 2021. Op zondag 7 maart konden de paasgroetkaarten worden opgehaald bij de kerk. Wat werd er massaal gehoor geheven aan deze oproep!

Vanuit onze gemeente zijn 200 kaarten verstuurd naar Kerk in Actie. Kerk in Actie verzorgt de doorzending naar de gevangenen. Dank aan alle schrijvers en schrijfsters!

ZWO / Kerkenraad

## **FINANCIEEL OVERZICHT**

<b>Datum</b>	<b>Collecte</b>	<b>Bedrag</b>
28-2	via Givt	€ 211,00
28-2	via bankrekening	€ 277,00
7-3	via Givt	€ 173,00
10-3	via Givt (Biddag)	€ 75,50
10-3	via bankrekening	€ 457,50
14-3	via Givt	€ 187,77
14-3	via bankrekening	€ 170,00
21-3	via Givt	€ 166,00
21-3	via bankrekening	€ 160,00
Giften per bank, voor de kerk		€ 211,90

Ton Eilander

## **Giften**

### **Contact ontvangen**

<b>Contact ontvangen</b>	<b>Doel</b>	
Via Jacolien Wonink	verjaardagfonds	€ 10,00
Via Jacolien Wonink	kerk	€ 100,00
Via Marieke v.d. Wekken	PBD	€ 20,00
Via Marieke v.d. Wekken	PBD	€ 15,00
Via Wolter Stijf	bloemenfonds	€ 10,00
Via Rienk van Marle	bloemenfonds	€ 10,00
Via Rienk van Marle	verjaardagfonds	€ 5,00

## **Opbrengst oude metalen**

Keuken	€ 300
Wereldgebedsdag	€ 100

Tjeerd en Grietje de Kroon

## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

### **NBG**

#### 'Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek'

'Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg', zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. 'De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/>

#### Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling

De Bijbel Wereldwijd 2021 - deel 1

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) - met steun van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap - aan een bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.

### Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal

Een moedertaal - die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/>

### Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. 'De eindredactie van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgesneden', vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

Link: <https://nbv21.nl/over-de-nbv21/>  
(bron: Nederlands Bijbelgenootschap)

### Contactpersoon:

Harriët Vroling, 038-4470135 / [harrietvk@gmail.com](mailto:harrietvk@gmail.com)

Jolanda Liefers 038-4470509 / [jjliefers@outlook.com](mailto:jjliefers@outlook.com)



PETRUS  
kerk