



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

9 mei koffie on-
line, zie blz. 12

13 mei
Emmaüswandeling
zie blz. 7 en 8

Mei 2021
Jaargang 18
Nummer 9

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda van Werven 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W.Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Wit
Pinksteren: rood, zondagen van Trinitatis: groen

2 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Zondag Zingt

Dr. J. Wiegers uit Olst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

9 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Zondag Bidt

Ds. I. Boersma-Prins

Dhr. R. van Marle

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

13 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Hemelvaartsdag

Ds. I. Boersma-Prins

Hemelvaartsdag/gezamenlijke dienst VEG

Mevr. A. van Oosten

Zending

16 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Zondag Hoor

Ds. J.M. Weststrate uit Heerde

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Kosten Erediensten 2: kerk
Uitgang: Doelcollecte zie ook blz 12

23 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Pinksteren

Ds. I. Boersma-Prins *voorbereiding H.A.*

Dhr. J.R.H. Huisman

1: Pinksterzendingscollecte 2: kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

30 mei

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Zondag van de Drie-éénheid

Ds. I. Boersma-Prins *Heilig Avondmaal*

Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

06 juni

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Eerste zondag na Trinitatis

Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle

Dhr. J.R.H. Huisman

1: Jeugd en Jongerenwerk 2: kerk
Uitgang: Bloemenfonds

KERKALENDER

26 mei Inleveren kopij voor de Wegwijzer van juni

OM OVER NA TE DENKEN

Op weg naar Pinksteren 2021: wat moeten we nou?

In een mooi luisterliedje van de Drentse zanger Lohues zingt hij: "wat moeten we nou, ik weet nou even niet hoe het nou moet zo gauw, wat doen we nou. Het leven neemt soms malle bochten, nooit dacht dat het zo zou gaan, wat moeten we nou." Ik weet helemaal niet de achtergrond van het liedje, waarom hij het schreef maar de zin blijft wel hangen. Wat moeten we nou... is dat ook wat u bezig houdt? Ik kan me voorstellen dat ook de discipelen zich dat vaak hebben afgevraagd.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Zondag Weeskinderen genoemd.

Jezus is terug gegaan naar zijn Vader en wij, wij staan er alleen voor, Hij heeft ons verlaten, we voelen ons als weeskinderen.

Wat moeten we nou? De apostelen leefden die dagen met een belofte, ze gingen nadat Jezus in de hemel was opgenomen terug naar Jeruzalem en wijdden zich vurig en eensgezind aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met de broers van Jezus. (Handelingen 1: 12-14)

En wij, wat moeten wij nu? We leven in een wereld waar niet alleen corona een thema is, er zijn landen waar oorlog gevoerd wordt, waar mensen lijden onder natuurgeweld, waar mensen geen dak boven hun hoofd hebben en waar ten hemel schreiend onrecht deel van het dagelijks bestaan is. We kunnen ons denk ik in deze onzekere tijden wel verplaatsen in het gevoel van de apostelen nu ze niet meer met Hem kunnen praten, eten, lachen: hoe kunnen we verder zonder zijn lijfelijke aanwezigheid?

Ik ben ook onzeker: hoe kunnen we kerk van Jezus Christus zijn in deze tijd? Iemand zei: je bouwt geen gemeenschap door te luisteren naar youtube-filmpjes, nee... maar hoe dan wel? Al langer dan een jaar zijn we in de weer met protocollen: online diensten en als we fysiek in de kerk aanwezig zijn zingen we niet of nauwelijks, staan de stoelen anderhalve meter uit elkaar en gaat ons welkom bij de voordeur van de kerk gepaard met de vraag of je niet ziek of hoesterig bent. Wat gaat dit betekenen voor de gemeenschap van navolgers van Christus? Hoe getuigen zijn van Gods liefde? Wat moeten we nou? Kunt u het zich indenken: het gevoel van onzekerheid en onmacht als het gaat om handen en voeten te geven aan Gods opdracht.

Reden om heel hard te roepen: Here God, hoor mij, luister naar mij!

Dat is ook de tweede naam van de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het zijn woorden uit psalm 27: "hoor Heer hoe ik luid tot U roep, wees

Biddend naar Pinksteren toe, dat is ook de opdracht voor de leerlingen van Jezus na de hemelvaart. Ga terug naar Jeruzalem en wacht daar tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. En vurig en eensgezind was hun gebed.

Het troost en bemoedigt me dat ook wij de nabijheid van Christus mogen vieren ook al is Hij aan het oog onttrokken.

Hijzelf belooft zijn leerlingen in Johannes 14: "Ik ben in mijn vader, jullie zijn in Mij en Ik in jullie." Dat duidt op een intense verbondenheid.

Laten wij temidden van alle onzekerheid, temidden van dat gevoel: wat moeten we nou? die weg kiezen die ook de apostelen kozen. Terug naar Jeruzalem en vurig en eensgezind bidden.

Voor ons als kerk ook: terug naar de basis, vurig en eensgezind bidden.

We mogen terugvallen op die belofte: Jezus belooft de heilige Geest die als een andere Helper ons bij zal staan, in ons zal blijven. De Geest brengt ons steeds opnieuw te binnen wie Jezus is, wat Hij heeft gezegd, wat Hij voor ons heeft gedaan. In die onverbreekbare gemeenschap van Vader, Zoon en Geest kunnen wij opgenomen worden.

Ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Ondanks het voortvarend vaccineren is corona nog niet weg! Ook in onze gemeente horen we hier en daar van mensen die positief testen en in quarantaine moeten. Dat levert soms schrijnende situaties op: Gerrie Heideveld kreeg corona en om haar man Gert en zoon Milan te beschermen verblijft ze nu alleen in hun caravan op de camping. Van harte beterschap, voor iedereen die corona heeft of te maken heeft met de lange nasleep daarvan!

Zo langzamerhand komen er versoepelingen in zicht. We hopen natuurlijk dat zich dat vertaalt in meer bezoekmogelijkheden op Hofje Wendakker, Rehoboth en in andere vormen van samen de eredienst beleven. Ik ben al heel blij dat de maandelijkse bijbelkring op Rehoboth weer van start is gegaan. Hoe zal het straks in de kerk zijn? Wordt alles weer 'normaal'? Ik ben heel benieuwd en eigenlijk ook wel wat gespannen! Ik heb me opgegeven voor een online bijeenkomst van de Dorpskerkenbeweging om met elkaar van gedachten te wisselen en ideeën en ervaringen te delen over wat we als kerk(en) gaan doen ná coronatijd. Willen we terug naar hoe het was of heeft deze periode ons juist nieuwe inzichten gegeven? Als u/jij ideeën hebt, hoor ik het graag!

Misschien ga je alleen door het leven, misschien sta je aan het begin van een leven of samen of trek je al heel lang met iemand op: we wensen jullie die Reisgenoot toe die ook Gids en Redder is.

*Stap voor stap ga ik de wereld door,
van wat ooit was naar wat komt,
wees mijn Reisgenoot, wijs mij het spoor.
Moet ik reizen door goed en kwaad,
houd U mij dan op het goede pad.
En raak ik de weg soms kwijt,
dat U voorgaat is mijn zekerheid.
Geef me moed wanneer de reis vertraagt,
liefde, die de tegenslag verdraagt.
Vrolijk zingend ga ik voort.
Wees mijn Reisgenoot, wijs mij het spoor.
Voor de wereld was, was U er al!
U bent het die na mij komen zal,
telkens nieuw, de eeuwen door.
Blijf mijn reisgenoot, wijs mij het spoor. (lied 48, bundel 'het liefste
lied van overzee' dl. 2)*

Hemelvaartsdag

Ook dit jaar zullen we dat niet buiten vieren bij de molen, maar in onze eigen kerk. De gezamenlijkheid van de viering samen met de VEG in Heerde willen we toch proberen gestalte te geven. Vier maar mee online op Hemelvaartsdag dan zult u merken hoe! In ieder geval ook door een wandeling aan te bieden (zie verdere info hieronder en op de beamer)

Doe je mee met de Emmauswandeling 2021?

Bezinnend wandelen door het kloosterbos op Hemelvaartsdag



**Petruskerk Wapenveld
&
VEG Kruiskerk Heerde**

Na Pasen zijn ze, net als de discipelen, op weg naar huis, werk en hun eigen omgeving. Onderweg nog napratend over de kruisiging, het lege graf en berichten over de opgestane Jezus. In dat gesprek wordt Christus present. Hij is er. Eerst als onbekende wandelgast en dan, thuis aan tafel, als de Heiland.

Zo ben je zelf ook op weg na Pasen. Met je vragen, je geloof, een gloria gevoel of vol vragen over het mysterie van dood en opstanding.

Op Hemelvaartsdag 13 mei nodigen we je uit om samen met een wandelmaatje op pad te gaan voor een wandeling van 1 – 1,5 uur. Misschien een bekende of juist iemand die je eens wilt spreken, maar waar het maar niet van komt. Al pratend kan Christus in dat gesprek present worden. Net als toen.

Achter de molen 'De Vlijt' in Wapenveld ligt het kloosterbos van het voormalige klooster van de Nieuwe Devotie. Een mooie loop en praat plek. Er is daar al heel wat gelopen, gebeden, gepraat en verwonderd. Dus de bomen zijn er wel aan gewend!

In een boekje staan diverse handvatten om in gesprek te komen. Ze haken aan bij wat je onderweg kunt zien of kunt ervaren. In het bos kun je je eigen route kiezen en je eigen praatplekken. Je bepaalt dus ook zelf hoe lang je aan de wandel bent. Maar een uur tot anderhalf uur bleek eerder een mooie tijd. Aan het einde geven we je een handvat voor een zegengebed dat je voor elkaar kunt bidden.

We starten samen in alle vroegte, of we starten in *kleine losse groepjes op een eigen tijdstip na de kerkdienst. Dat* hangt van de coronamaatregelen af. Houd voor de exacte informatie de afkondigingen en de berichten op de beamer in de gaten!

Alvast veel plezier en zegen!

Ds. Ida Boersma-Prins
Predikant Petruskerk

& Roger Dragstra
Gemeentelijk werker VEG Kruiskerk

Pinksteren

Voor Pinksteren is de interkerkelijke evangelisatiecommissie druk bezig om er een prachtig feest van te maken, kerkmuuroverschrijdend! Hou de media in de gaten en de oproepen op de beamer. Samen het feest van de Geest vieren!

Hoop

Het is een woord van maar vier letters.

Maar wat het zegt, is meer welkom dan ooit.

Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden.

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is omdat Gods Geest bij ons is. Wij vieren dit niet alleen maar sámen, met de gemeenteleden uit de Hervormd Kerk Wapenveld en GK De Brug.

Houdt u vooral de mededelingen op de beamer hierover in de gaten de komende tijd.

Meer informatie zal nog volgen.

Shweta Bos, namens
"De Pinkstercommissie"

OOK ZO'N ZIN IN IETS LEUKS??? **ZATERAGMIDDAG 3 JULI CORONAPROOF HAPPEN EN TRAPPEN**

Tussen 13.00 en 17.00 kunt u een tocht fietsen op eigen gelegenheid langs verschillende adressen waar een klein hapje voor u klaar zal staan. U fietst alleen of met z'n tweeën en bepaalt zelf snelheid en tijdstip van vertrek. In de volgende Wegwijzer zal meer informatie komen over de route, de afstand en de opgave, maar houd uw agenda vast vrij die middag!

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de online vergadering gehouden op 17 maart 2021

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een Chassidische legende en gaat ons daarna voor in gebed. Eén lid is afwezig waarna we notulen van 17 februari 2021 vaststellen en nemen de actiepunten door. Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven.

De KND loopt goed, bij Follow Me lopen de contacten online, maar het blijft wel lastig iedereen gemobiliseerd en betrokken te houden. Er wordt gekeken om een Paaschallenge te organiseren voor de kinderen van RockSolid.

De overdracht van het penningmeesterschap van de diaconie loopt inmiddels. Er is een nieuwe paaskaars besteld. Het uitdelen van de kaarten voor gevangen met Pasen na de dienst is goed verlopen. De opkomst was hoog en het blijkt dat deze manier van 'uitdelen' is ook na de corona-periode een goede manier zou kunnen zijn.

De kerkdiensten worden online overall nog steeds goed bekeken. We gaan op Witte Donderdag online het Heilig Avondmaal vieren. In de volgende kerkenraadsvergadering wordt dit geëvalueerd en bekeken of we de avondmaalsvieringen op deze wijze kunnen blijven doen online. Voor de dienst op Hemelvaartsdag wordt er gekeken op welke manier we dat vorm kunnen geven in samenwerking met de VEG Heerde.

In de vorige kerkenraadsvergadering is al gesproken over hoe om te gaan met de reguliere avonddiensten. Het voorstel is om na de Corona-periode de avonddiensten als volgt in te richten:

Elke 1e en 3e zondag van de maand een avonddienst

Avonddiensten zullen worden ingevuld middels in ieder geval de volgende bijzondere vieringen: Taizé-diensten, Praise-diensten, Zangdiensten, Jeugddiensten en Avondmaalsvieringen. In de zomerperiode en in december zal hier van afgeweken (kunnen) worden. Na hier ook in deze vergadering uitgebreid over gesproken te hebben, gaat de kerkenraad unaniem akkoord met dit voorstel.

Er is een verzoek gekomen om de camerastructuur te vernieuwen/moderniseren. Omdat er nog een goedwerkend systeem is en de begroting een dergelijke uitgave momenteel niet toelaat, is besloten hier niet mee akkoord te gaan.

Sinds jaren heeft T-Mobile een zendmast aan/in de kerktoren. De kerk ontvangt hier een jaarlijkse vergoeding voor. Er is een verzoek gekomen voor aanpassing van het contract en het plaatsen van nieuwe apparatuur. Deze nieuwe apparatuur zal deels aan de buitenzijde van de kerktoren komen. De te ontvangen vergoeding zal hierdoor ook hoger worden en de apparatuur die aan de buitenzijde komt, zal worden geschilderd in de kleuren van de stenen van de kerktoren. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel, onder de voorwaarde dat de apparatuur van T-Mobile de geluids- een beeldapparatuur in de kerk niet mag belemmeren/verstoren.

De nieuwe structuur wordt besproken en de invulling van de verschillende bloemblaadjes wordt besproken. Missende namen/taken zullen aan de scriba worden gemaïld om het overzicht goed te krijgen.

Wolter eindigt de vergadering met „Dagelijkse Broodkruimels.

Johan Hiemstra
Scriba

Coördinatie Team Petruskerk Wapenveld

Via deze weg informeren wij u over wat wij doen.

Bezoekstromen in kaart gebracht

Het team heeft in kaart gebracht wie er bezoek krijgt en wie er bezoek brengt. We zijn heel blij dat er zoveel mensen zijn die bezoeken brengen.

Geen verandering in bestaande bezoeksafspraken

Alle bezoekbroeders/-zusters, contactpersonen, pastoraal medewerkers en sommige (oud) kerkenraadsleden blijven gewoon doorgaan met de bezoeken en/of telefonisch contact.

Pastorale aanvragen

Bij aanvragen zullen we bekijken wie u het beste kan bezoeken. Het hele team is beschikbaar voor een bezoek.

Oproep voor bezoekbroeders/-zusters

Lijkt het u leuk om een aantal bezoeken te brengen, of wilt u een vast adres dat u regelmatig bezoekt? Geef het dan door aan het coördinatie team of via pastoraat@pkwapenveld.nl

Voeding voor het bezoekwerk

Zodra het weer mogelijk is willen we in het najaar een informatie ochtend/avond organiseren, waarin alle bezoekbroeders/-zusters, contactpersonen, pastoraal medewerkers en sommige (oud) bezoekende kerkenraadsleden worden uitgenodigd.

Namens het Coördinatie Team Petruskerk Wapenveld
Wanda van Werven

Aan alle gemeenteleden,

Het is voor de meesten van ons al weer heel lang geleden dat we elkaar ontmoet hebben. Het leek de Kerkenraad een leuk idee om een digitaal koffiemoment te organiseren. Op zondag 9 mei kunnen we via "Teams" elkaar even zien en spreken. Wie daarvoor voelt, kan Wietse Venema laten weten mee te willen doen door hem een email te sturen. Wietse's email adres is: wietseagnesvenema@gmail.com. U ontvangt dan een email met de "link" waarop u kunt "klikken" en dan doet u mee op zondag 9 mei, na de kerkdienst.

Graag tot ziens op 9 mei.

Namens de Kerkenraad,
Nelleke Dubois

DIACONIE

De doelcollecte van 16 mei:

Vrolijkheid in assielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en verdrukking.

Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en wachten of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting de Vrolijkheid organiseert in AZC's allerlei activiteiten en creativiteiten om hen te helpen en ondersteunen in zelfvertrouwen en ontwikkeling.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie

Namens de diaconie,
Jannie Docter

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
28-3-2021	via Givt		€ 87,50
28-3-2021	via Bankrekening		€ 387,00
4-4-2021	via Givt		€ 163,00
4-4-2021	via Bankrekening		€ 480,00
11-4-2021	via Givt		€ 194,00
11-4-2021	via Bankrekening		€ 341,00
18-4-2021	via Givt		€ 114,50
18-4-2021	via Bankrekening		€ 198,50

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	per bank	Orgelfonds	€ 125,00
	per bank	Kerk	€ 200,00
	per bank	PBD	€ 20,00
	per bank	Verjaardagfonds	€ 20,00

giften:	contant ontvangen:	doel:	bedrag:
	via Albert Jonker	PBD	€ 10,00
	via Agnes Venema	Bloemenfonds	€ 50,00
	via Corrie Jonker	Kosten Eredienst	€ 30,00
	via Corrie Jonker	Bloemenfonds	€ 25,00
	via Dini van der Scheer	Verjaardagfonds	€ 6,00 (bonnen)
	via Dini van der Scheer	Kerk	€ 10,00
	via ds. I. Boersma	Kerk	€ 50,00
	via ds. I. Boersma	Diaconie	€ 50,00
	via ds. I. Boersma	Kerk	€ 10,00
	via ds. I. Boersma	Diaconie	€ 10,00
	via Ton Eilander	40 dagen tijd	€ 19,00 (bonnen)

Ton Eilander

Opbrengst oude metalen 200 euro voor de keuken.

Vriendelijke groeten,
Tjeerd en Grietje de kroon

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Vanaf half augustus stoppen Tjeerd en Grietje de Kroon met het inzamelen van oude metalen. Er is een tijd van beginnen (fondsenwerving voor de verbouw van het kerkgebouw en de zalen) en een tijd van stoppen. Wim Westhoff zal vanaf dat moment de inzameling van de oude metalen van hen overnemen en zo hopen we dat deze inkomstenbron voor de kerk niet zal opdrogen.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

BEDANKJES

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor alle kaarten en bloemen die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk.

Het was voor ons een ongekende verassing.

Berend Jan en Geertje Stijf.

Julie weten wel die andere Berend Jan Stijf 😊

Beste mensen,

Mede door de vele kaarten, telefoontjes en bloemen hebben wij, ondanks de beperkingen, een hele fijne, feestelijke dag mogen beleven op 5 april.

Hartelijke dank daarvoor.
Jennie en Bertus Hofstede.
Goed goan.

Er is veel gebeurd om dankbaar voor te zijn...

In een periode van ziekte en onzekerheid in de voorbije maanden en ook nu tijdens mijn herstel, heb ik ongelooflijk veel steun ervaren van zovelen in onze kerkelijke gemeente. Kaarten, telefoontjes, bemoedigende woorden... zoveel warmte...

Ties en ik kunnen het niet anders zien als de warme stralen van Gods liefde die hierin tot uiting komen! Heel veel dank voor al deze lieve blijken van medeleven, namens ons beiden,

Alien Koetsier

NBV21 vanaf nu te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. 'Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt', aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

Meer weten over de NBV21? Kijk op [NBV21.nl](https://www.nbv21.nl) of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief.

Kardinaal Rodríguez Maradiaga: 'De Bijbel geeft ons een beter Honduras'

De Bijbel Wereldwijd 2021 - deel 3

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Honduras, een arm en crimineel land dat recent ook zwaar getroffen werd door orkanen. Kardinaal [Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga](#), aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, is enthousiast over de Spaanse *Samenleesbijbel*. Die bereikt mensen in moeilijke buurten.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-kardinaal-rodriguez-maradiaga-de-bijbel-geeft-ons-een-beter-honduras/>

Bijbel vertaald in 46 nieuwe talen

Zo'n 13 miljoen mensen konden in 2020 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de zesenvestig talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 155 bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2020.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbel-vertaald-in-46-nieuwe-talen/>

'De Bijbel helpt om het leven te vieren'

'Soms til ik wat zwaar aan het leven', erkent gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. 'Dan helpt de Bijbel me om het leven te vieren. In Prediker 9 staat een passage die dan opluchting geeft: dat je genieten mag van alles wat je krijgt en dat God daar met welgevallen naar kijkt.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-de-bijbel-helpt-om-het-leven-te-vieren/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersonen:

Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com
Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com

PINKSTEREN

Van de PKN site

Deze pinksterboodschap sprak scriba ds. René de Reuver uit tijdens de 'Met hart en ziel pinksterviering', op 8 juni 2019

Ook al spreken we dezelfde taal, we praten vaak langs elkaar heen, signaleert scriba ds. René de Reuver. Met alle gevolgen van dien: we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt. Gelukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Verstaan wij elkaar? En dan bedoel ik niet: kunt u mij goed horen? De microfoons zijn allemaal getest, dat zit wel goed. Maar verstaan wij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun je - alhoewel je dezelfde taal spreekt - langs elkaar heen praten. Elkaar niet verstaan. Elkaar niet begrijpen. Hoe vaak gebeurt dat niet? In de politiek, maar ook in de kerk. Misschien wel in uw familie. Je praat allemaal dezelfde taal: Nederlands, Fries, of vul maar in. En toch praat je langs elkaar heen. Versta je elkaar niet. Wordt het zagezegd niks, dat gesprek.

De Bijbel noemt dat: Babel. U kent misschien wel dat oude verhaal uit het begin van de Bijbel. Mensen willen naam maken, en wat doe je dan? Je spreekt allemaal dezelfde taal. De taal van de machthebbers, natuurlijk. Alle andere stemmen moeten zwijgen. Iedereen moet die ene taal spreken, en het gevolg? De samenleving verbrokkelt. Mensen raken verwijderd van elkaar. Men spreekt wel één taal, maar men begrijpt elkaar niet. Men praat langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien.

Precies daartegenover staat het Pinksterfeest. Misschien is het u opgevallen bij het lezen uit Handelingen 2: de Geest spreekt geen 'kerklatijn', één taal voor iedereen. Nee, de Geest spreekt alle talen, daar in Jeruzalem. Joden overal vandaan, en mensen die tot het joodse geloof waren overgegaan, waren naar Jeruzalem gekomen. Uit de hele bewoonde wereld van toen. Ze spraken natuurlijk allemaal verschillende talen. Dat wordt niks, zou je zeggen. En toch werd het wél wat, want ze hoorden allemaal in hun eigen taal het verhaal van Je-

zus. En dat bond samen. De Geest doet ons het verhaal van Jezus begrijpen en laat ons ook elkáár begrijpen.

Ik had kort geleden zelf zo'n ervaring. Ik was op vakantie op Terschelling en ik raakte in gesprek met één van de bewoners van Terschelling. Ik kom zelf uit Zuid-Holland, dus we hadden heel verschillende levensverhalen. Ondanks dat we allebei Nederlands spraken, waren dus alle ingrediënten aanwezig om een gesprek te hebben wat het niet wordt; waarin je langs elkaar heen praat.

En toch werd het een prachtig gesprek. Weet u waarom? Omdat we ons eigenlijk allebei, mét die grote verschillen, telkens weer verwonderden over de cadeautjes van de Geest. Over de kerk op het eiland. Over die geweldige natuur: land, zee, vogels.

Geweldig was het. Het werd een prachtig gesprek. Dát is Pinksteren. De Geest die alle talen spreekt. Die ons in onze eigen taal iets van het grote van God leert begrijpen. En daardoor ons juist oog laat krijgen voor elkaar. Ons met elkaar verbindt. Het wonder van Pinksteren: elkaar verstaan. Zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden, hoe verschillend we ook zijn. Wetend dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dat is het wonder van Pinksteren.

Is dat nu veel te hoog gegrepen? Zeker niet, want 'De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.'



PETRUS
kerk