

MEDEDELINGEN

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, om 9:30 uur gaat ds. I. Boersma – Prins voor.

Volgende week, zondag 16 mei 2021, om 09:30 uur gaat Ds. I. Boersma – Prins voor.

De doelcollecte van volgende week zondag 16 mei is voor:
Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en verdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en wachten of ze in Nederland mogen blijven. Stichting de Vrolijkheid organiseert in AZC's allerlei activiteiten en creativiteiten om hen te helpen en te ondersteunen in zelfvertrouwen en ontwikkeling. Met uw bijdrage steunt u de diaconale projecten van Kerk in Actie!

Protestantse Gemeente te Wapenveld



Liturgie van de dienst

In de Petruskerk

Zondag Bidt

9 mei 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Wit

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: 'De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!

Jesaja 48: 20b

Voorganger: Ds. I. Boersma – Prins

Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:

Diaconie

Kerk

Kosten erediensten

ORDE VAN DIENST

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Psalm 66: 1 en 7 (orgel en zang)

1. **Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.**
7. **De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.**

Stil gebed, bemoediging, onze hulp en groet

Klein Gloria (orgel en zang)

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer, en van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed van toenadering

Slotlied 422 (orgel en zang)

1. **Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.**
2. **Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.**
3. **Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.**

Zegen

Orgelspel

Online koffiedrinken

**6. Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.**

dankgebed en voorbeden

met een opdracht de nieuwe week in: Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

aandacht voor de collecte



Lied op melodie van gez. 487 (LvK 1973) (orgel en zang)

**Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.**

**God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.**

Gebed om ontferming

Wij kijken en luisteren naar het lied "Hallelujah"

Wanneer het leven moeilijk is
door pijn, verdriet of een groot gemis.
En twijfel iedere dag je om het hart slaat.
Hoor dan naar wat de Vader zegt
als je alles in Zijn hand legt
en in 't gebed eerbiedig naar Hem toe gaat.
Hallelujah (4 x)

Want er is een lied dat nooit verdwijnt
dat sterker groeit tot de Heer verschijnt.
En in dat lied klinkt altijd Hallelujah.
Dat lied gaat door, het eindigt niet
het groeit, ook in tranen en verdriet
want Hij hoort juist ons gebroken Halleluja.
Hallelujah (4x)

Leefregel

Kindermoment

Schriftlezing Johannes 15:9-17

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰ je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷ Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Wij kijken en luisteren naar het lied: Kom, Geest van God en raak ons hart

Kom, Geest van God en raak ons hart,
vervul ons met de gloed,
die ooit profeten heeft bezielde,
die liefde stromen doet.

Kom, Geest van God, ontsluit ook ons
dat oud profetenwoord;
dan wordt in wat geschreven staat
uw eigen stem gehoord.

Sla, vogel Gods, uw vleugels uit
in onze nacht zo dicht.
Herhaal het woord van het begin
en roep opnieuw het licht.

Als Gij het licht in ons ontsteekt,
als Gij U kennen laat,
dan klinkt voor al uw kinderen
hoe diep uw liefde gaat.

Overdenking

Lied 667: 2, 3, 5 en 6 (zang en orgel)

2. **Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.**
3. **Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.**
5. **Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.**