

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Juni 2021
Jaargang 18
Nummer 10

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-3769665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda van Werven 06 114 831 43

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-8449342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-8442292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-4478539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-4477400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-4478600

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-4478282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0578-631291

De liturgische kleur: groen

6 juni

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Eerst zondag na Trinitatis

Mw. P.L. Hellinga, Zwolle
Mw. A. van Oosten
1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk
Uitgang: Bloemenfonds

13 juni

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Tweede zondag na Trinitatis

Ds. J.B. Diermanse, Bathmen
Dhr. J.A.S. Hiemstra
Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

20 juni

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Derde zondag na Trinitatis

Ds. P.J. Hofland, Wezep
Dhr. R. van Marle
1. Kosten eredienste 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte (**zie pag. 9**)

27 juni

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Dr. J. Wieggers, Olst
Dhr. J.R.H. Huisman
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

4 juli

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Ds. I. Boersma-Prins *Afscheid KND*
Dhr. R. van Marle
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

KERKCALENDER

23 juni

Uiterste inleverdatum kopij juli/augustus

3 juli

Happen en trappen **zie blz. 13**

OM OVER NA TE DENKEN

Wanneer kunnen we weer samen zingen? Natuurlijk is het heel fijn dat er voorzangers zijn op dit moment in de coronacrisis maar echt sámen zingen.... dat is iets om naar uit te kijken!
Bijvoorbeeld dit lied 280:

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

In het dagboek bij het liedboek 'Iedere dag een nieuw begin' staat bij dit lied:

'Die tekst over die voetstappen in het zand. Wie kent hem niet? Hij beschrijft een emotie, een ervaring die iedereen weleens heeft: de gedachte dat je alleen op de wereld bent, dat niemand je ziet in je verdriet, dat je door God en mens verlaten bent. Zo verblindend kan verdriet werken, net als angst en boosheid overigens, dat je geen oog meer hebt voor wat er om je heen gebeurt. Soms lijkt de hemel potdicht te zitten, maar zijn het eigenlijk onze dichte ogen die de opening niet zien.

Het is ook niet gemakkelijk om je te laten troosten. Je laten troosten betekent je openstellen voor de zorgen, de aandacht, de woorden van een ander. De ander die daar al die tijd al was, wachtend tot jij je ogen opendeed. Als je dat ziet, de ander vindt, vallen je de schellen van de ogen en sta je open voor de troost die een ander je op zijn eigen manier te bieden heeft. Die ander, gezonden in Gods naam om jouw naaste te zijn. Geduldig, troostend, aanwezig. Als je dat ziet, kun je de belijdenis van Jakob meespreken: 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat beseft ik niet' (Genesis 28: 16)

Onthul ons, God, uw aangezicht, uw naam die mét ons gaat.

Emoties zitten niet alleen maar in je hoofd of in je hart. Als je heel bang bent, of blij, of verdrietig, doet je hele lichaam mee. Om die emoties het hoofd te bieden, zijn woorden alleen niet genoeg. Je hebt ook een arm om je heen nodig, een hand op jouw hand of een bakkie echte troost. Zo gek is het niet dat voor sommige mensen troost in een fles zit - soms zelfs tot het meer kapotmaakt dan hun lief is. Andere mensen stappen op de voorraadkast af, of op de winkel. Die leegte die diep in je lijf is ontstaan, laat zich alleen maar vullen met spullen - voedsel, kleding, aankopen. Niet alleen met heftige emotie, ook met het vertroosten daarvan doet je hele lichaam mee. Alleen woorden zijn niet altijd genoeg om te troosten. Er moet meer aan te pas komen.

Een stok en een staf. Die wekken vertrouwen, bieden uitzicht op een belofte: Ik zal er zijn! Anders dan drank en eten, anders dan troostshoppen, zijn zij niet vertroostend om wát ze zijn, maar om van wíe ze zijn. Het zijn de stok en de staf van de Herder.

**De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen: Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf! (Psalm 23)**

Auteur: drs. Nienke van Andel

Ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Jullie kennen inmiddels de slogan wel hè?

“Oog voor elkaar geeft werk in de gemeente”!

Daarom hier een update van wat onder het oog gebracht is van het pastorale team (pastoraat@pkwapenveld.nl) en de oproep aan de gemeente rondom de Petruskerk om daarmee aan het werk te gaan: door teken van meeleven in vreugde en verdriet, door gebed, door praktische hulp met kleine gebaren van trouw en omzien naar...

We leven mee met mevr. Van Essen (Bornkamp 20, 8181 WT Heerde) in het verdriet om het overlijden van haar man Arend Jan Willem van Essen, 7 mei jl. Ook denken we aan de naasten van Egbert Draaijer, die overleed op 10 mei jl.

Nog even een persoonlijk berichtje: nadat echtgenoot Mark is afgezwaaid bij Defensie als legerpredikant heeft hij zich beroepbaar gesteld en hij heeft een beroep gekregen (en aangenomen) van de Protestantse kerk in Ruinen, voor 50%. Op zondag 27 juni zal hij worden bevestigd door een collega van de landmacht ds. Ko Sent. Eerder in juni gaan we een week op vakantie, van 7 t/m 13 juni, ook om even de caravan uit te proberen die we gekocht hebben als een soort mobiele pastorie om ergens in Ruinen neer te zetten.

een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kwartelweg,
ds. Ida Boersma-Prins

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de onlinevergadering van 21 april 2021

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Romeinen 12, vanaf vers 3 en een korte overdenking van André Troost waarna de voorzitter voorgaat in gebed. Drie leden zijn afwezig waarna we notulen van 17 maart 2021 vaststellen en nemen we de actiepunten door. De agenda van de kerkenraad ziet er iets anders uit dan gebruikelijk. We proberen de nieuwe organisatiestructuur ook al in onze vergaderingen in de praktijk te brengen, waarbij het nu eerst vooral wat tekstuele wijzigingen zijn.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. Vanuit het team Pastoraat wordt er een 'online koffiedrinken' georganiseerd. Ook wordt de kerkenraad meegenomen in de vorderingen m.b.t. het inrichten van het bloemblad 'Pastoraat'. Communicatie hieromtrent wordt opgepakt vanuit het team Pastoraat.

Bij het Jeugd en Jongerenwerk wordt alweer gedacht aan hoe te starten in september met het jeugdwerk. De Paaschallenges zijn geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. Er wordt nog gekeken om een online bingo te organiseren.

De overdracht van het penningmeesterschap bij de diaconie loopt goed.

We kijken terug op goede diensten met Pasen en de Stille Week. Ook op de online avondmaalsviering zijn positieve reacties ontvangen. Reden om hier mee door te gaan.

We kijken ook vooruit naar de komende diensten.

De dienst op Hemelvaartsdag wordt samen met de VEG Heerde voorbereid en er zullen video-opnames worden gemaakt bij de molen en in de dienst worden ingepast.

Er is een initiatief gestart om samen met de drie dorpskerken van Wapenveld Pinksteren onder de aandacht te brengen en gezamenlijk activiteiten te organiseren. De kerkenraad ondersteunt dit initiatief

van harte.

De kerkenraad kijkt nogmaals naar de mogelijkheden voor een 'online opening' van het gerestaureerde orgel. Er zijn mogelijkheden om dit toch online te doen. Op een later moment, als de omstandigheden het weer toelaten, zal er dan uiteraard ook nog een orgelconcert worden georganiseerd, waarbij de bezoekers wel welkom zijn en live kunnen genieten van de mogelijkheden van het orgel.

Er wordt, door de kerkrentmeesters, gekeken of er ruimte is in de begroting voor 2022 om een kerkelijk werker aan te nemen.

De Pinkstergroet komt nog ter sprake en de organisatie wordt ingevuld.

De nieuwe structuur en de invulling van de verschillende bloemblaadjes wordt besproken. In de komende periode gaan we de vergaderstructuur onder de loep nemen en de nadere invulling van de kleine kerkenraad en de grote kerkenraad.

De voorzitter eindigt de vergadering met gebed.

Johan Hiemstra,
scriba

PINKSTEREN

Hebt u allemaal de Pinksterdienst gevolgd? Wat een feest!

Eindelijk weer mensen aanwezig in de kerk. Een prachtig virtueel koor, samengesteld uit gemeenteleden van 3 kerken, het kinderlied unplugged gezongen door een paar van "onze eigen kinderen" en de belijdenis van Jeroen Floor. Hebt u de dienst gemist? Kijk 'm terug via kerkdienst gemist, u wordt er vast heel blij van!

En dan 's middags de puzzeltocht. Het begin van de middag regen, dus toen het eindelijk droog werd, dacht iedereen 'nu moeten we gauw gaan'. En wat een drukte in het dorp. Bekenden en onbekenden liepen allemaal met hetzelfde papier in de hand en groetten elkaar lachend. En op de site van de werkgroep die dit allemaal bedacht heeft (www.opzoeknaarhetlicht.nl) nog een leuk filmpje van Ard Zwerus met zijn pop Rik en meer muziek voor/door kinderen.

Prachtige initiatieven waar veel mensen aan meegewerkt hebben. Twee daarvan willen we graag even apart bedanken: Rienk van Marle die de kooropnames met eindeloos geduld in elkaar geknutseld heeft en Shweta Bos als vertegenwoordiger van onze kerk in de Pinkstercommissie.

Namens de kerkenraad,
Annemarie van Oosten

MUTATIES

Doelcollecte 20 juni

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Namens de diaconie,
Anja Stoffer-Rorije

Stichting Grip op de Knip Heerde

Omzien naar een ander.....

Dat doen de maatjes en bestuurders van
Stichting Grip op de Knip in de gemeente Heerde.

Zoals je weet, zien wij om naar mensen met (dreigende) schulden en begeleiden wij hen totdat men weer zelfredzaam is. Een mooie en dankbare taak. Soms is de begeleiding kort en intensief maar er zijn ook situaties waarbij een maatje voor een langere periode de zgn. hulpvrager begeleidt.

De Stichting Grip op de Knip is 5 jr. geleden opgericht door de samenwerkende kerken in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. Op dit moment worden er 32 hulpvragers begeleid door in totaal 17 maatjes. Door het vervallen van bestuurstermijnen komen er dit jaar een aantal bestuursfuncties vrij.

We hebben allemaal talenten ontvangen die we zo goed mogelijk in mogen zetten voor onze medemens en maatschappij. Ben jij bijv. goed in het organiseren, netwerken, communicatie, in analyseren en vernieuwend te zijn, overweeg dan eens of een bestuursfunctie wat voor je is.

De volgende bestuursfuncties komen binnenkort vrij.

- Voorzitter
- Alg. bestuurslid
- PR & Communicatie

Voor meer informatie over het werk van Stichting Grip op de knip en/of de inhoud van de vacante bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Joke Eilander (voorzitter@gripopdeknip.nl) en Jan IJzerman (pr@gripopdeknip.nl).

Ook zijn we op zoek naar 2 coördinatoren en nieuwe schuldhulpmaatjes. Onze coördinator doet de intake van hulpvragers, organiseert intervisie- en toerustingsbijeenkomsten voor maatjes en rapporteert aan het bestuur. Door de taken en werkzaamheden van de coördina-

tor over meerdere personen te verdelen, is de zwaarte van de taak goed te doen en de continuïteit gewaarborgd. Een coördinator voelt zich betrokken bij de doelgroep en vind de motivatie vanuit de christelijke waarden en identiteit. Verder onderhoud je contacten met de aanspreekpunten van de gemeente Heerde en organisaties m.b.t. de uitvoering van het werk t.b.v. de hulp-vragers. Competenties zoals stressbestendig en Initiatiefrijk worden voor deze functie gevraagd. Om je voor te bereiden op deze werkzaamheden volg je na afloop van de maatjestraining een 2-daagse coördinatorentraining. Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij onze coördinator, telefoonnummer 06-39023704 of via mail coordinator@gripopdeknip.nl.

Vanwege het verwachte aantal nieuwe hulpvragen i.v.m. de coronasituatie, zoeken we nieuwe maatjes.

Een maatje begeleidt hulpvragers om hun financiële huishoudboekje weer op orde te krijgen en toe te werken naar zelfredzaamheid. Als aspirant maatje volg je na een digitale introductie en gebleken geschiktheid en interesse, een 3-daagse cursus waarna je een certificaat ontvangt. Eenmaal gecertificeerd wordt je i.o.m. de coördinator gekoppeld aan een hulpvrager. Dit kan een persoon of gezin zijn. Tijdens de begeleiding van de hulpvrager kun je, bij vragen, altijd rekenen op steun en advies van de coördinator en collega-maatjes. Raakt jou dat ook zo.....het omzien naar een ander?

Neem dan contact op met onze coördinator en meld je aan als maatje. @mail coordinator@gripopdeknip.nl.

Zie ook: <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/heerde/>

Namens de diaconie,
Jessica Oldenhof



FINANCIEEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Bedrag
25-4	via Givt	€ 160,00
25-4	via bankrekening	€ 85,00
2-5	via Givt	€ 144,00
2-5	via bankrekening	€ 174,00
9-5	via Givt	€ 193,00
9-5	via bankrekening	€ 210,00
13-5	via Givt	€ 70,50
16-5	via Givt	€ 138,00
16-5	via bankrekening	€ 240,00
23-5	via Givt	€ 202,00
23-5	via bankrekening	€ 185,00

Giften contant ontvangen

Via	Doel	
bezorger bloemen	bloemenfonds	€ 10,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie	€ 40,00
Ida Boersma-Prins	kerk	€ 10,00
Ida Boersma-Prins	kerk	€ 40,00
Ida Boersma-Prins	kerk	€ 20,00
Ida Boersma-Prins	orgelfonds	€ 20,00
Jennie vd Brandhof	PBD	€ 20,00
Albert Jonker	PBD	€ 10,00
Coby Hamming	PBD	€ 10,00
Coby Hamming	PBD	€ 20,00
Coby Hamming (bonnen)	PBD	€ 10,00
Coby Hamming (bonnen)	PBD	€ 10,00
Ton Eilander	Pinkstercollecte	€ 100,00
Agnes Venema	Pinkstergroet	€ 5,00
Niet bekend (bonnen)	verjaardagfonds	€ 9,00
Nelleke Dubois	verjaardagfonds	€ 10,00

Giften per bank ontvangen

Doel	
kerk	€ 100,00
diaconie	€ 20,00
speciale gebeurtenissen	€ 460,00
cantorij	€ 10,00

ORGELPRESENTATIE

Zoals u weet is ons orgel afgelopen jaar gerestaureerd. Graag hadden wij in een volle kerkzaal het vernieuwde geluid willen laten horen, maar omdat die mogelijkheid door de beperkingen van afgelopen tijd op zich laat wachten, willen wij u nu een voorproef presenteren. Er is een presentatie gemaakt onder regie van Rienk van Marle, waarin u wat hoort over de geschiedenis van ons orgel, wat hoort en ziet over de restauratie, een hele klus, én natuurlijk het orgel zelf hoort, solo en in samenspel met hoorn en zang.

De première van de film, die ongeveer een uur duurt vindt plaats op zondag 13 juni om 20.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl, uiteraard ook op een later tijdstip te zien.

Wij wensen u allen veel kijk- en luisterplezier!

Namens de kerkenraad,
Annemarie van Oosten

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Vanaf half augustus stoppen Tjeerd en Grietje de Kroon met het inzamelen van oude metalen. Er is een tijd van beginnen (fondsenwerving voor de verbouw van het kerkgebouw en de zalen) en een tijd van stoppen. Wim Westhoff zal vanaf dat moment de inzameling van de oude metalen van hen overnemen en zo hopen we dat deze inkomstenbron voor de kerk niet zal opdrogen.

HAPPEN EN TRAPPEN
zaterdag 3 juli tussen 13:00 en 17:00 uur

Zaterdag 3 juli organiseren we een leuke fietstocht. Je fietst alleen, met z'n tweeën of als gezin (houd rekening met de coronamaatregelen). Je kunt starten vanaf 13:00 uur. De route leidt je langs verschillende adressen waar je buiten een lekker hapje wordt aangeboden, dit kan tot 17:00 uur.

Na aanmelding krijg je t.z.t. bericht met nadere instructies.

Heb je zin om mee te doen, meld je dan vóór 1 juli aan bij:
Agnes Venema, wietseagnesvenema@gmail.com / 0647333936
Annemarie van Oosten, voorzitterpgw@pkwapenveld.nl / 06 15187804

GEMEENTEGROEIGROEP

Goedendag lezers van de Wegwijzer, hier een bericht van de GGG

De GGG is een groepje gemeenteleden die elke twee weken bij elkaar komt om gesprekken te voeren en gedachten uit te wisselen over een thema. Dit jaar gebeurt dat aan de hand van het boekje: "Dit is mijn Lichaam". De gesprekken volgen de hoofdstukken van dat boekje, maar tijdens de avonden is er ook breder aandacht voor geloof en voor omkijken naar elkaar. Vooral in deze moeilijke tijd is het waardevol om elkaar even te "zien". En soms wordt er, buiten het boekje om, door groepsleden zelf een onderwerp aangedragen en voorbereid. Onze bijeenkomsten zijn op woensdagavond, van 20:00-21:00 uur. Normaalgesproken bij deelnemers thuis, maar dit jaar noodgedwongen online via Teams. Op 28 april bespraken we het onderwerp: "De wereldkerk geeft je vleugels!", met als tweede titel, "hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze moedertaal horen?" Dit was een mooi onderwerp, onderweg naar Pinksteren en het uitstorten van de Heilige Geest. Schrijver Gary Chapman liet ons nadenken over wereldwijde geloofsverschillen tussen talen en culturen, maar bracht ook naar voren dat er binnen onze eigen gemeente sprake kan zijn van verschillende talen. Hij noemde als voorbeeld de vijf liefdestalen: Positieve woorden, Tijd en aandacht, Cadeautjes geven en krijgen, Hulpvaardigheid en Lichamelijke aanraking. We hebben toen lang doorgepraat over onze onderlinge taalverschillen en wat dat betekent voor samen gemeente zijn. Het mooie van de GGG is dat zo'n onderwerp allerlei extra lagen krijgt door te luisteren naar het inzicht van de anderen.

Wil je een keer meepraten met een onderwerp of wil je je bij onze GGG aansluiten, neem dan contact op met Rienk van Marle of Jeroen Floor.

BEDANKT

Hierbij willen we een ieder bedanken voor alle fijne reacties in de vorm van kaarten telefoontjes en bloemen ter ondersteuning van Harm zijn ziekte. Het geeft ons een warm gevoel dat er zo veel mensen met je mee leven.

vriendelijke groet,
Harm en Geke van de Beek-Landman.

Toch even betrokken bij het licht van Pinksteren door de attentie van onze kerk en de puzzeltocht. het was heel leuk.
Bedankt.

Fam. Boom.

We zijn blij verrast met alle kaarten en goede wensen die wij kregen voor ons 55-jarig huwelijk. Daarvoor willen wij u allen hartelijk danken.

hartelijke groet,
Hermien en Gerrit Marissen



PETRUS
kerle