

Protestantse Gemeente te Wapenveld



Liturgie van de dienst

In de Petruskerk
Op de
Tweede zondag van de zomer

Jeugddienst, thema 'Liefde'
Bediening Heilige Doop van Julia Febe Stijf

4 juli 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

*De HEER is de kracht van zijn volk,
een burcht van redding voor zijn gezalfde.
Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en
draag het voor eeuwig.*

Psalm 28: 8,9.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Collectes:

Diaconie

Kerk

Kosten erediensten

ORDE VAN DIENST

In deze dienst staan we stil bij de overstap van de kinderen van kindernevendienst naar club en catechese

Muziek

Welkom en mededelingen

Intochtslied "Nog voordat je bestond", lied 429A uit de bundel Hemelhoog (Arjanne) (wij gaan staan)

1. **Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.**
2. **En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.**

Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

3. En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets an.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein Gloria :

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen**

(wij gaan zitten)

Inleiding op de dienst

Gebed

Dennis en Lisanne zingen lied 8B: 1-5 terwijl Julia Febe wordt binnengedragen

1. **Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
2. **Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
3. **Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**

4. **Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
5. **Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**

Inleiding op de doop

Doopvragen aan de ouders

Bediening van de doop

Vraag aan de gemeente

Uitreiking kinderbijbel, doopkaart en doopkaars

Dennis en Lisanne zingen: "Wonder van het leven"

**Wonder van het leven
uit de moederschoot
word je een volwassen mens,
zo groot
Hoor de vogels zingen,
zie een dansend kind
proef de geur van bloemen
en voel de warme wind.
Wonder van het leven,
zin van het bestaan
kun je op je eigen benen staan?
Laat je stem hier horen,**

**kijk goed om je heen
proef ook voor een ander
en voel je nooit alleen.
Want overal, op elk moment,
als je wilt kun je Mij zien.
Gisteren, vandaag,
voor altijd kun je Mij zien.
Refrein: Ik ben altijd dicht bij je
als een vader bij zijn kind.
Ik heb jou mijn naam gegeven
dus zoek tot je Mij vindt.
Klop en Ik doe open
Zelfs in regen en in kou
Kom bij me binnenlopen
Ik ben er ook voor jou**

**Wonder van het leven,
tot de laatste tel vliegt je tijd voorbij
– het gaat zo snel
Hoorde je mijn zingen,
zag je mijn gezicht?
Proef mijn levend water
en voel mijn warme licht.
Want overal, op elk moment,
als je wilt kun je Mij zien.
Gisteren, vandaag, voor altijd
kun je Mij zien.
Refrein: Ik ben altijd dicht bij je
als een vader bij zijn kind.
Ik heb jou mijn naam gegeven
dus zoek tot je Mij vindt
Klop en Ik doe open
Zelfs in regen en in kou
Kom bij me binnenlopen
Ik ben er ook voor jou**

Schriftlezing 1 Kor. 13: 1-7, 9-13 (bijbel in gewone taal) door Lucas, Brenth en Jesca

¹ Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.

² Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

³ Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Wat is liefde?

⁴ Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

⁵ Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

⁶ Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

⁷ Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. De liefde zal nooit verdwijnen

⁹⁻¹⁰ Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. ¹¹ Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

¹² Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.

¹³ Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

Kinderlied: "het allerleukste liedje"

Aandacht voor de kinderen die de overstap maken naar club en catechese

Paula en Arno zingen "My lighthouse" (Opwekking 807)

- 1. In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee**
- 2. In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.**

Refrein: **God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont (4x).**

- 3. Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee**

Refrein: **God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.**

**God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont (4x).**

**U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.**

Refrein: **God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont (5x).**

Overdenking "Liefde"

Paula en Arno zingen "Tienduizend redenen" (Opwekking 733)

**1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.**

Refrein: **Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.**

**2. Heer vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.**

Refrein: **Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.**

**3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einbde komt,
zal toch mijn ziel uw lof blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.**

Refrein: **Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.
Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.(3x)**

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte, Dennis en Lisanne zingen: Nog één rivier (Matthijn Buwalda)



Slotlied: Arjanne zingt "Vader, U bent goed"

**Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed,
aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.**

**Ik vind kracht in U mijn Vader,
als ik heel dicht bij U bent,
mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk.**

**Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U
en ik zing met heel mijn hart,
ik hou van U.**

**Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht,
wil ik U woorden lezen**

en dragen in mijn hart.

**In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw**

**Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U
en ik zing met heel mijn hart,
ik hou van U.**

**Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U
en ik zing met heel mijn hart,
ik hou van U.**

**Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart,
ik hou van U.**

**Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart,
ik hou van U.**

Zegen en gezongen Amen

0-0-0-0-0