

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Morgendienst***

*In de Petruskerk
op*

Zesde zondag van de zomer

1 aug. 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

*Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal
hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.*

Psalm 55: 23

Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden

Organist: Dhr. J. Smit

*Collectes:
Diaconie
kerk*

Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST

Welkom en Mededelingen door de Ouderling van dienst

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Wij zingen staande onze Openingspsalm 111: 1, 6

- 1 Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
de Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.**

- 6 Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.**

Stil gebed , Votum en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

(Wij gaan zitten)

Gebed

Wij zingen Lied: 885: 1, 2

- 1 **Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**

- 2 **Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**

Genadeverkondiging en leefregel

Wij zingen Psalm .32: 3

- 3 **Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.**

Gebed om de hulp van de Heilige Geest:

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing uit 1 Petrus 4 vers 7 - 11

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

Wij zingen Lied 769: 1, 5

- 1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.**

- 5 Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.**

Verkondiging

Wij zingen Lied 871: 1, 2, 4

- 1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

- 2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

- 4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Gebeden

Collecte:



Wij zingen staande ons Slotlied 146c:1, 7

- 1** Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
- 7** Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen, amen amen

0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 8 augustus 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. Koning uit Putten voor.

U hoeft zich NIET meer aan te melden voor het fysiek bijwonen van de erediensten. Mochten er teveel bezoekers zijn, dan kan het zo zijn, dat er bij de deur wordt aangegeven dat er geen plek meer is. Op basis van de afgelopen weken, verwachten we bij de reguliere erediensten geen problemen. Uiteraard gelden ook bij ons in de kerk de basisregels zoals door de overheid aangegeven.

Het kan zijn, dat er bij bijzondere diensten wel weer aangemeld moet worden, maar daar wordt u dan van te voren van op de hoogte gesteld.

Ds. Boersma is van 19 juli tot en met 16 augustus met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het team Pastoraat. Voor andere zaken kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

pastoraat@pkwapenveld.nl

Voor: Vragen over pastoraat Pastorale hulp Doorgeven van informatie over jezelf of andere gemeenteleden U mag ook bellen met één van de leden van het coördinatie pastoraat team: Nelleke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda van Werven en Wietse Venema.

Telefoonnummers kunt u vinden op de website onder het kopje 'adressen'.

Collecteren via Givt:

Jaarlijks stelt de kerkenraad heel zorgvuldig een collecterooster vast. Sinds de lancering van Givt valt het ons op dat bijna iedereen het collectegeld overmaakt op uitsluitend de eerste collecte. Hierdoor zijn de kerkrentmeesters genoodzaakt uw collectegeld zelf zo eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende collectes.

Zou u het collectegeld dat u via GIVT geeft in het vervolg willen verdelen over de drie collectes zoals u ook gewend was met de collecte zak?

Zo komt al het geld dat u geeft bij de juiste collecte terecht en kunt u ook de ene collecte meer of minder geven dan de andere. De kerkrentmeesters hoeven uw collectegeld dan niet meer te verdelen over de verschillende collectes.

Het is wel belangrijk dat iedereen dit gaat doen.

Hoe werkt het?

1. U vult het bedrag in dat u wilt geven aan de 1e collecte
2. U drukt op "+ Collecte toevoegen"
3. U vult het bedrag in dat u wilt geven aan de 2e collecte
4. U drukt op "+ Collecte toevoegen"
5. U vult het bedrag in dat u wilt geven aan de 3e collecte
6. Vervolgens drukt u op "volgende" en selecteert u Petruskerk Wapenveld
7. U drukt op "Geven" en het geld word op de drie verschillende collectes gestort.

Wij danken u hartelijk voor u medewerking en mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters