

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Juli/augustus 2021
Jaargang 18
Nummer 11/12

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda van Werven 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97

Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86

Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038-4470367
☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Groen
Bij de viering van het Heilig Avondmaal: wit

4 juli

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *afscheid KND*
Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

11 juli

09:30 Dr. J. Wieggers uit Olst
Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

18 juli

09:30 Ds. I. Boersma-Prins
Oud. v. dienst Dhr. J.R.H. Huisman
Collectes 1: Kosten Erediensten 2: kerk
Uitgang: Doelcollecte

25 juli

09:30 Ds. P.J. Hofland uit Wezep
Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

1 augustus

09:30 Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

8 augustus

09:30 Ds. R. Koning uit Putten
Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

15 augustus

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen

Mevr. N. Dubois-Bastiaans

1: Kosten Erediensten 2: kerk

Uitgang: Doelcollecte

22 augustus

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Dr. J. Wieggers uit Olst

voorbereiding Heilig Avondmaal

Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Kosten Erediensten

29 augustus

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal

Dhr. J.R.H. Huisman

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Beheer en Onderhoud

5 september

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Dr. J. Wieggers uit Olst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

KERKCALENDER

25 aug. Uiterste inleverdatum kopij voor de Wegwijzer van september

NIET ALLEEN OM OVER NA TE DENKEN, MAAR OOK MEEDOEN

Kerk in de huiskamer en huiskamer in de kerk

Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel kerken hun kerkdiensten online gaan uitzenden.

Wat ervan willen we behouden als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Wat zijn de mogelijkheden en kansen van een hybride vorm van kerkdiensten?

Hoe ziet onze gemeente dat?

Zegen

We zagen van de online diensten aanvankelijk vooral de zegen, we konden tenminste iets.

Bovendien waren de aantallen kerkgangers die 'kijkers' werden veel hoger dan normaal.

Al wisten we vaak niet goed hoe we die aantallen nu moesten lezen: om hoeveel mensen gaat het echt?

Er was bovendien echt honger naar online kerkdiensten.

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen kwam het ongemak.

We verlangden en verlangen nog steeds naar 'normale' kerkdiensten waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Op anderhalve meter en zonder te kunnen zingen lukte dat maar moeizaam.

Door het vaccinatieprogramma mogen we nu hopen op een hervatting van de fysieke kerkdiensten in de nabije toekomst. En langzaam maar zeker weer met z'n allen, waarbij we weer 'gewoon' mogen zingen. Wat doen we dan met de online uitzending?

De groep die de kerkdienst meeviert is ondertussen veel diverser geworden.

Dat vraagt om een hybride aanpak, offline (fysiek) én online

Het is buitengewoon lastig zicht te krijgen op wie nu eigenlijk de kerkdiensten online meekijken. Vaak hebben we wel een vermoeden, maar kunnen we het niet met harde cijfers staven. Er kijken trouwe kerkgangers, incidentele kerkgangers (die misschien vaker kijken dan voorheen kwamen), nieuwe leden (waaronder gemeenteleden van kerken zonder (aansprekende) uitzending), kerkverlaters en nieuwe mensen die korter of langer blijven. En er is een groep mensen die later de dienst kijkt, en vaak korter. Al met al lijkt het aantal weergaven na het houden van de kerkdienst te verdubbelen, of meer.

Wat vraagt dat van de dienst?

Online uitzendingen bieden kansen om kerkgangers live te laten reageren of hen er op een of andere manier bij te betrekken. Een fundamentele keuze is of je mensen laat meekijken tijdens de fysieke dienst in de kerk, of dat je hen er ook bij wilt betrekken. Blijven ze toeschouwer of vieren ze mee? Als ze meevieren, dan is altijd de vraag hoe je ze betreft bij wat er in de kerk gebeurt. Ook bij bijvoorbeeld het avondmaal.

Hoe rust je de mensen thuis toe om zelf brood en wijn neer te zetten, of deel je het uit op een afhaalmoment in de kerk en bezorg je het bij wie niet kan komen?

Een belangrijke vraag is ook hoe je contact houdt met mensen die (alleen) online de viering meemaken. Als je al weet wie het zijn. Je kunt ze gelegenheid geven voorbeden aan te dragen, of bij te dragen aan de voorbereiding van de preek. De voorganger kan inleidende gedachten publiceren op de website of mailen naar bekende adressen, en mensen in de dienst oproepen zich daarvoor op te geven en daarop te reageren. Mensen die nooit reageren hou je altijd, ook in een fysieke kerkdienst.

Aan kerken is het de taak de drempel zo laag mogelijk te maken om mee te doen.

Veel gemeenten vroegen mensen een opname van zichzelf te maken bij het lezen van een paar verzen of het zingen van een couplet van een lied. Een open vraag werkte vaak onvoldoende; 'vrijwilligers' aanwijzen leverde meer op, en ze konden altijd nog nee zeggen. Soms moesten ze even technisch op weg geholpen worden. Ook werden video's en foto's gedeeld van kinderwerk dat thuis gebeurde en waren er preekjes in één minuut van (jonge) gemeenteleden. Zo kwam de kerk niet alleen in de huiskamer, maar ook andersom. Er is veel aan gelegen de huiskamer in de kerk te laten komen. Dat is ook heel protestants: waar vroeger het gezin het hart vormde van het gemeentelieven met drie keer bijbellezen en bidden aan tafel, kan het dat nu op ook weer worden, op een moderne manier. De alomtegenwoordigheid van smartphones, ook bij oudere mensen, helpt daarbij enorm. Mensen worden zo letterlijk gezien.

De gemeente zelf heeft inmiddels een schat aan ervaring in het offline en online bijwonen van diensten. Niet alles werkt offline (tallose filmpjes) of online (te lange preken, gebeden en rituelen in de kerk). En wat 'werkt' is ook afhankelijk van de persoon en van de gemeente. Daarom is het goed daarover met elkaar te praten.

Ik nodig u/jou van harte uit om mee te doen aan het beantwoorden van deze vragen.

- Wat vond je inspirerend/fijn/mooi om naar te kijken tijdens de online kerkdiensten? En als je door de bril van die ervaringen naar de 'oude' fysieke kerkdiensten kijkt, wat zou je dan nu anders willen doen?

- In welke online mogelijkheden ervaar je verbondenheid met elkaar, en hoe zou je die in kunnen zetten als je weer fysiek én online kunt vieren? Of zou dat diep in je hart eigenlijk niet meer nodig moeten zijn?

- Kijk eens bij een online kerkdienst van een gemeente in een andere regio en misschien ook eens van een andere aard (evangelisch/orthodox/alleen online). Wat valt op? Wat beleef je eraan? Hoor je erbij of juist niet? Hoe helpt het je om contact te maken met God?

En hoe zou je dat mee kunnen nemen in de vormgeving van de eigen kerkdienst?

Voor ons als gemeente en als kerkenraad is er heel wat om over na te denken en te praten. Niet alleen over de erediensten natuurlijk, maar ook over het pastoraat, over het jeugdwerk. In deze om over na te denken één van de bijdrages uit de brochure van de PKN "Kerk na corona".

Wie de moeite neemt om de vragen te beantwoorden helpt ons enorm bij dit onderdeel van het terugkijken op een zware tijd.

Stuur de reactie naar de scriba of naar mij: scriba@pkwapenveld.nl, of iboersma@live.nl.

Of handgeschreven en in de brievenbus van Kwartelweg 9 of 11.

Alvast hartelijk bedankt,
ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

We leven mee met Gerrie en Milan Heideveld en hun familie, nu ze hun man en vader Gert Heideveld moeten missen. Gert overleed 3 juni jl. in de leeftijd van 50 jaar. Op dinsdag 8 juni was de begrafenis na een dienst van dankbaarheid in onze kerk. Leest u verder het In Memoriam.

Ons meeleven betuigen we aan de naasten van Jannie Post- Roetman. Zij overleed 14 juni op hofje Wendakker in de leeftijd van 85 jaar. Het In Memoriam leest u in deze Wegwijzer.

We leven mee met de familie van mevr. De Weerd-Severs nu ze hun moeder en oma moeten missen. Zij overleed op 24 juni in de leeftijd van 91 jaar en op woensdag 30 juni was er een dankdienst voor haar leven in het crematorium te Kranenburg. (het In Memoriam leest u in deze Wegwijzer)

Deze Wegwijzer is bedoeld voor de maanden juli en augustus. In het septembernummer hoort u meer over de startzondag en alle dingen die we hopelijk in het nieuwe seizoen mogen gaan oppakken. Wij zijn op vakantie van 19 juli t/m 16 augustus. Ik ben blij dat ds. Hofland heeft aangeboden mij te vervangen. Belt u trouwens voor alle pastorale berichten met ons nieuwe pastorale team? Zij zorgen er dan voor dat de informatie bij mij en bij de verschillende ouderlingen en pastoraal bezoekers terechtkomen. Dat team bestaat uit Roelie Draaijer, Nelleke Dubois, Wietse Venema en Wanda van Werven. U kunt hen bereiken per telefoon, of per mail via pastoraat@pkwapenveld.nl Zie ook de andere berichten hierover in de Wegwijzer.

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

*witte zwanen, zwarte zwanen
wie gaat er mee naar Engelland varen
Engelland is gesloten
De sleutel is gebroken.
Is er dan geen timmerman
die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan, laat doorgaan
wie achter is moet voorgaan.*

Kent u dit liedje nog? Een liedje uit onze jeugd? We speelden het als een spelletje op straat. We liepen in een hele sliert, twee aan twee. Als we dan het hele liedje gezongen hadden gingen de armen omhoog en maakten we zo een boog. En wie achteraan liep, ging gebukt onder de boog door en mocht vooraan gaan staan en bepaalde de route hoe we verder moesten lopen, soms rechtdoor of ineens omdraaien, alles mocht.

Dat zongen en speelden we wel op straat, maar het heeft een diepe betekenis. Dit liedje gaat over het lijden en sterven van Jezus.

De witte zwanen vertellen over de geboorte. En waarom zwanen? De zwanen staan symbool voor zuiverheid, liefde en trouw. Luther koos daarom ook voor de zwaan.

En wil Jezus niet dat wij zo leven?

En de zwarte zwanen? Zij vertegenwoordigen de dood, het einde van ons leven. We zongen vroeger: wie gaat er mee naar Engeland varen, maar in het oorspronkelijke lied uit de 18^e eeuw staat: 'wie gaat er mee naar Engelenland varen?'. Daar wordt de hemel mee bedoeld. Maar door onze zonde is de hemel gesloten. We kunnen er niet uit onszelf naar toe gaan. En bovendien: de sleutel is gebroken.

En dan komt de grote vraag waar het om draait: is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan?

Vroeger vond ik het vreemd dat een timmerman een slot moest maken, maar wij allen hebben Jezus, de zoon van Jozef de timmerman nodig. Die alleen kan de sleutel maken: Hij heeft aan het kruis voor onze zonden geboet. Hij heeft door te lijden en te sterven aan kruis de hemel voor ons weer geopend. En van Hem komt ook de uitnodiging: wie gaat er met Mij mee?

Sluit u zich aan bij de rij, dan achter aansluiten, zo moet dat. Maar als het lied gezongen wordt en de handen omhoog gaan mag u er onder doorlopen. Want zullen niet vele laatsten de eersten zijn? We zingen: laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is mag voorgaan.

Zo diep kan een eenvoudig kinderliedje zijn.

Co van den Hoven-Van de Sande

In Memoriam Gerrit (Gert) Heideveld,
*** 15 juni 1970 † 3 juni 2021**

'Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer'. Toen Gert deze kaart kreeg van groep zes van zijn zoon Milan was hij zeer geraakt. Je hoeft niet bang te zijn....terwijl hij, 50 jaar oud nog maar, wist afscheid te moeten nemen van iedereen en alles dat hem lief was. Dan stormt het in je leven! Stormen die vaker opgestoken zijn in het leven van Gert en Gerrie. Toch bleven ze samen hun houvast zoeken bij God. 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' zegt Psalm 119, de belijdenistekst van Gert en ook de tekst in hun trouwbijbel. Toch wist hij: "het is waar, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer!" Vorig jaar bleek in september hoe ernstig ziek Gert was en in december hoorde hij dat het ongeneeslijk was. Met liefde, zorg en helpende handen is Gert omringd geweest. Er waren vele gouden momenten bijv. door sneeuw en ijs deze winter: op de schaatsen en met sledehonden door de bossen van Epe. Een ballonvaart. De caravan in Hardenberg, het gezellige campingleven, vissen samen met zijn moeder. Een uitstapje naar zee.

In Gert verliezen we een liefdevol, zorgzaam en bescheiden mens. Hij was vrij stil, heel secuur, creatief en altijd die bijna ondeugende glimlach. De oudste van een vijftal: een zus en drie broers. Zijn nichtjes Emmely, Laura en Judith hadden een bijzondere plek in zijn hart. Gert en Gerrie kenden het verdriet van verlangen naar kinderen, tot -na twintig jaar huwelijk- ze toch ouders werden van Milan. Wat een blijdschap en dankbaarheid!

Gert werkte sinds 1989 via Lucrato bij verschillende bedrijven, vooral in het metaal, bij van der Hulst in Meppel.

Op de rouwkaart staat: van Gert houden was gemakkelijk, Gert missen is moeilijk, Gert vergeten is onmogelijk. In de dienst van dankbaarheid hebben we geluisterd naar prachtige liederen die Gert tot troost waren en die hem hebben geholpen zijn leven in Gods hand te leggen. 'Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, laat me voelen, laat me merken dat U werkelijk bestaat' en 'er is Iemand die op je wacht'. Gert wist: "U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis". Zo is het levensbootje van Gert naar Gods thuishaven gevaren, door stormen heen naar het Licht, door Milan samen met zijn oom prachtig op de kist geschilderd. De klas van Milan had een filmpje gemaakt waarin ze het liedje zongen dat op de kaart staat: 'je hoeft niet bang te zijn' en de kinderen stonden bij de uitgang van de kerk toen we op weg gingen naar de begraafplaats. Mooie trooststenen hadden ze gemaakt.

Laten we als gemeente biddend en meelevend rond Gerrie en Milan en de verdere familie Heideveld staan in hun verdriet en gemis. Dat ze mogen weten en ervaren dat ze gedragen worden door Gods liefde.

In Memoriam Jantje (Jannie) Post-Roetman
*** 16 maart 1936 † 14 juni 2021**

Op 14 juni kwam een einde aan het aardse leven van Jannie Post-Roetman. Op 16 maart had ze haar 85^e verjaardag gevierd, wel met de beperkingen van corona maar toch was het een mooie feestdag. Op de liturgie van de dankbaarheidsdienst stond de foto van een glunderende jarige.

Op de voorkant van de rouwkaart staat een foto van de boerderij en camping bij het Kloosterbos.

De kinderen schrijven op de kaart: 'sinds 3 april 1999 was ze weduwe van Kees Post met wie ze de boerderij en camping 'Het Klooster' heeft opgebouwd. Na het overlijden van papa heeft ze nog goede jaren gehad in vriendschap met Harm van der Sluis. We verliezen een betrokken en zorgzame moeder. De laatste jaren hebben de dementie en andere gezondheidsproblemen haar wereld kleiner gemaakt. We zijn dankbaar dat ze nu bij haar hemelse Vader thuis mag komen.'

Jannie is afkomstig van Kamperzeedijk en werd geboren als oudste in het aannemersgezin Roetman. Meewerken in het bedrijf en naaien (trouwjurken) tot ze trouwde met Kees en inwoonden op een boerderij aan de Langestraat in Genemuiden. De ouders van Jannie woonden inmiddels in Wapenveld. De kans voor het jonge gezin Post om in Wapenveld een boerderij en camping over te nemen werd met beide handen aangegrepen.

Toen ik bij een bezoek op Hofje Wendakker eens vroeg wat de mooiste periode in haar leven geweest is noemde ze de tijd op de boerderij, de tijd dat het nog kampeerboerderij was en het krioelde van de kinderen. De zorgende en sturende rol die ze dan had. Het drukke en dynamische bedrijfs- én gezinsleven met Femmie, Anneke, Nelleke, Jacqueline en Freerk maakte niet dat ze geen tijd had voor het kerkelijke en het maatschappelijke leven. Trouw waren ze in de kerkgang, (waarbij ook de kleine gasten van de boerderij zorgden voor volle kerkbanken in de Petruskerk!) en Jannie was lid van de bond van plattelandsvrouwen, had oog voor anderen en haar handen: altijd bezig! Handwerken of appeltaarten bakken voor de verjaardagen van de 13 kleinkinderen. Met de aangetrouwde kinderen en kleinkinderen en de komst van achterkleinkinderen een grote familie waar Jannie, ondanks de moeiten, dankbaar voor was en van kon genieten. Tijdens de dankdienst werd gelezen uit Psalm 23 'de Heer is mijn Herder', een belijdenis die ze uit de grond van haar hart be-aamde enkele weken voor haar overlijden. Ook lazen we uit de 2^e brief van Paulus aan Korinthe waar Paulus ons leven vergelijkt met het leven in een tent: het is tijdelijk, we zijn onderweg naar een vast gebouw, een hemels Vaderhuis. Een prachtig beeld van waar we op mogen hopen als we aan den lijve ondervinden hoe kwetsbaar ons lichaam, ons leven is.

Laten we in liefde en dankbaarheid deze zuster in het geloof gedenken, troost zoekend in Gods beloften. Dat wensen we haar gezin en familie en allen die haar zullen missen ook toe.

Ds. Ida Boersma-Prins

In Memoriam Johanna (Annie) de Weerd- Severs
*** 17 februari 1930 † 24 juni 2021**

Op 24 juni overleed mevr. de Weerd-Severs in de leeftijd van 91 jaar. Daar was een lange periode van afnemende gezondheid aan voorafgegaan. Toch hield ze zo van het leven: ze wilde -als het kon- nog graag een hele tijd genieten van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De laatste tien jaar van haar leven woonde mevr. de Weerd op Rehoboth. Voor iemand die graag de touwtjes in handen heeft is het moeilijk om aangewezen te zijn op hulp en zorg, en dat ook nog in toenemende mate. Ondanks de moeite die mevr. de Weerd daarmee had was ze heel dankbaar en genoot ze volop van de gezelligheid om haar heen. Dat was belangrijk, een geintje, humor erbij: aan 'haar' tafel in de eetzaal van Rehoboth werd veel gelachen. Ook was ze vaste gast op de bijbelkring waar ze haar hart ophaalde aan de liederen en de gesprekken. Het geloof werd steeds belangrijker voor haar, een houvast bij moeilijke tijden. Toen ze weduwe werd van Hendrik Jan de Weerd in 2001 zocht ze troost bij wat ze van huis uit had meegekregen. Met name van haar moeder: het rode gebedenboekje van haar moeder was een kleinood en lag stevast onder handbereik. Voor iedere dag een gebed. Dochters Marja en Joke vertelden dat hun moeder vroeger had gewerkt bij ds. Jansma en ds. Muurling. Toen ze trouwde ging ze van het ouderlijk huis aan het Hogepad (waar ze de middelste was van een gezin van vijf) naar de Kamilleweg. Ze hield van knutselen (kaarten maken, kalligraferen), dansen en puzzelen. Op 30 juni was er een dienst van dankbaarheid in het crematorium Kranenburg te Zwolle. Centraal stonden toen woorden uit Psalm 139 'al verhief ik mij op vleugels.... ook daar zou Uw hand mij leiden'. In het laatste gesprek met de kinderen zei ze: 'als ik vleugels had zou ik zo wegvliegen'.... Wij laten haar los in het vertrouwen dat ze mag schuilen onder de vleugels van Gods oneindige liefde en bidden om troost voor haar familie. Om aan te sluiten bij een klein briefje in dat kleine rode boekje: 'Wanneer ik jullie los moet laten die mij zo lief en dierbaar zijn, dan hoop ik zeer dat Onze Vader mij, maar ook hen nabij zal zijn.'

ds. Ida Boersma-Prins

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de online vergadering gehouden op 19 mei 2021

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van stukken uit het interview met ds. De Reuver, scriba van de PKN, over de toekomst van de kerk en de roeping van de kerk. Hierna gaat de voorzitter voor in gebed.

Twee leden zijn afwezig waarna we notulen van 21 april 2021 vaststellen en nemen we de actiepunten door.

Er komt een nieuwe verbeterde Bijbelvertaling. Besloten wordt dat KRM een nieuwe kanselbijbel zal bestellen en een voorstel gaat doen wat te doen met de huidige kanselbijbel.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. Het valt op dat de nieuwe coördinatoren nog niet (veel) worden benaderd m.b.t. het wel en wee binnen de gemeente. De route zal binnenkort nogmaals onder de aandacht worden gebracht bij de mensen via een beamerbericht en in het najaar hopelijk met een 'start-avond' voor het bloemblad 'Pastoraat'.

Bij het Jeugd en Jongerenwerk wordt alweer gedacht aan hoe te starten in september met het jeugdwerk en het afscheid van de kinderen van de kindernevendienst. Een eventuele bingo wordt niet eerder gehouden dan na de examens.

De overdracht van het penningmeesterschap bij de diaconie wordt binnenkort afgerond. Er is een bestemming van de paaskaars gevonden.

We kijken terug op goede diensten sinds de vorige vergadering. We kijken nog eens goed naar wat te doen als de predikant onverwachts niet kan komen / komt opdagen. We spreken af dat we dan in principe de liturgie volgen, maar geen preek doen (tenzij die beschikbaar is). Er wordt nog een overzicht/to-do-lijstje gemaakt voor voorkomende gevallen. We kijken ook terug naar de dienst met Hemelvaartsdag en de Pinksterdienst. Wat fijn om te zien dat het samen optrekken met de VEG Heerde tijdens Hemelvaart zo goed is verlopen en de dienst met Pinksteren met de andere kerken in Wapenveld ook zo positief is ontvangen. Wat was het ook leuk om de puzzeltocht te lopen met zovelen. Ook het online koor was een groot succes!

Met betrekking tot de ontwikkeling van COVID-19 besluiten we om weer diensten te houden met maximaal 30 bezoekers en maximaal 4 voorzangers. Uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten en passen ons aan waar nodig/mogelijk.

Met betrekking tot de 'online opening' van het gerestaureerde orgel wordt gemeld dat de opnames gereed zijn. Nu moet alles gemonteerd worden en daarna kan de uitzending plaatsvinden.

We kijken naar en bespreken samen de mogelijkheden van het aannemen van een kerkelijk werker. Hier wordt al enige tijd over gesproken en naar aanleiding van een analyse van de gemeente is nog niet een heel duidelijk beeld ontstaan. We spreken af om de mogelijkheden verder te onderzoeken op financieel gebied, maar ook op inhoudelijk vlak.

Tijdens de volgende vergadering zal er een voorstel komen over de volgende stap in het verder invullen en uitvoeren van de bloembladstructuur.

Jessica sluit af met een Luthers avondgebed.

Johan Hiemstra
Scriba

DIACONIE

De doelcollecte voor juli is actie vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

www.kerkinactie.nl/vakantietas

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen
Wilfred Put

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
30-5-2021	via Givt		€ 100,00
30-5-2021	via Bankrekening		€ 474,00
6-6-2021	via Givt		€ 136,00
6-6-2021	via Bankrekening		€ 241,00
13-6-2021	via Givt		€ 56,00
13-6-2021	via Bankrekening		€ 495,00
20-6-2021	via Givt		€ 119,50
20-6-2021	via Bankrekening		€ 120,00

giften:	per bank	doel:	
	gift	Kerk	€ 200,00
	Rova	oud papier actie	€ 160,25

Via:

giften:	contant ontvan-	doel:	bedrag:
	Nelleke Dubois	Jeugd (zieke kinderen)	€ 20,00
	Ida Boersma	Diaconie (diverse giften)	€ 60,00
	Ida Boersma	Kerk (diverse giften)	€ 70,00
	Hennie van Marle	Kerk (diverse doelen)	€ 50,00
	Ida Boersma	Kerk (uit dankbaarheid)	€ 100,00
	Albert Jonker	PBD	€ 5,00
	Aly Eilander	PBD	€ 50,00

Ton Eilander

OPROEP OPROEP OPROEP

Wandelmaatje gezocht voor een meneer van 70+
Opgave via pastoraat@pkwapenveld.nl

OUD-PAPIER!!!!

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Wijziging inleveradres m.i.v. 9 augustus

U kon uw oude metalen tot nu toe altijd bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7. Met ingang van 9 augustus kunt u uw oude metalen brengen bij Wim Westhoff aan de Marledijk 2 in Marle, brengt u meteen ook uw oud papier mee?

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd als oud ijzer!

Tjeerd en Grietje de Kroon stoppen met het inzamelen van oude metalen. Er is een tijd van beginnen (fondsenwerving voor de verbouw van het kerkgebouw en de zalen) en een tijd van stoppen. Wim Westhoff zal de inzameling van de oude metalen van hen overnemen en zo hopen we dat deze inkomstenbron voor de kerk niet zal opdrogen.

VAN DE SYNODE

Bijeenkomst 12 juni Generale Synode van de Protestantse Kerk – Lunteren

Het was goed om elkaar weer werkelijk te zien! Online waren er wat voorgesprekken geweest. Dit nieuwe fenomeen wordt breed gewaardeerd en draagt ook echt bij aan een goede bespreking. Maar, zoals voor al het werk in de kerk en daarbuiten geldt: de fysieke ontmoeting heeft echt meerwaarde. Je bent dan letterlijk met elkaar in één ruimte en voelt je op die manier ook verbonden met elkaar.

De ochtend werd begonnen met de nodige benoeringen, waaronder de herbenoeming van de scriba. Ds. René de Reuver aanvaardde deze herbenoeming met een persoonlijke overweging rondom het Magnificat. (Deze is te lezen op www.protestantsekerk.nl)

Daarna werd het eerste vergaderpunt behandeld: het protocol rondom de verkiezingen van de leden van het moderamen. Bij dit punt, samen met de herbenoeming van de scriba, werd gesproken over de verhouding tussen moderamen en synode. In de zaal zat het moderamen hoog op het podium. Een vergelijking werd getrokken tussen de discussie over macht en tegenmacht in de Tweede Kamer. De preses gaf aan dat ook voor het moderamen zelf deze opstelling niet ideaal was. Het gesprek dat volgde was kritisch, maar had wel een open sfeer. Juist de kerk kent een vorm van bestuur waarbij de leden van het moderamen uit de synodeleden gekozen worden. Zo wordt de kerk echt samen geleid. Natuurlijk kan het soms zijn dat het moderamen een beetje tegenover de rest van de synode staat. Maar het doel van elke vergadering weer, is samen de kerk verder te brengen.

Zo werd ook het middagdeel begonnen: een gesprek over het stuk 'Geroepen en gezonden'. De aanleiding was een eerder rapport 'Mozaïek van kerkplekken'. Hierin werd de positie van voorganger op nieuwe kerkplekken aangestipt. Wat mogen zij, wat kunnen zij? In het rapport 'Geroepen en gezonden' ging het uiteindelijk vooral om de positie van de kerkelijk werker, en dan in het bijzonder: de positie van de kerkelijk werker met preek- en sacramentsbevoegdheid.

Inmiddels werken velen van hen in onze kerk. Maar, hun rechtspositie is zwak. Daarnaast is hun positie in de kerk niet altijd even duidelijk. Zijn zij ambtsdrager zoals een ouderling dat is (velen van hen zijn bevestigd als ouderling) of eigenlijk toch een soort dominee? En hoe noem je hen dan? Vaak bestaat hun werk uit 'domineeswerk' maar loopt de waardering hiervoor ver achter. Zowel op materieel als institutioneel niveau. Het rapport zelf, met allerlei concrete gedachten over opleiding, positie en benaming, had al ruim voor 12 juni veel stof op laten waaien.

Het ging namelijk over een pastor en die zou dan niet hetzelfde academisch niveau hebben als een dominee, of juist wel. En waar moeten predikanten dan heen? Wat is hun opleiding nog waard?

Relevante vragen. Al snel was duidelijk dat het rapport in zijn geheel nooit door de synode zou worden overgenomen. De kritiek was fundamenteel. Het gesprek in Lunteren ging daarom niet over de praktische uitwerking van het rapport, maar over de ambtsvisie als basis. De urgentie werd gevoeld. Kerkelijk werkers zijn waardevol in onze kerk en verdienen ook een heldere positie als geroepen en gezonden arbeiders in Gods Koninkrijk. Het gesprek op de synode was opnieuw kritisch, maar open. Uiteindelijk werd een gewijzigd besluitvoorstel overgenomen. De ambtsvisie van het rapport verdient uitwerking, maar geeft een goed kader van de visie op het geordineerde ambt.

Sommige lezers zullen denken: 'Typisch de Synode, er moet eerst weer nagedacht worden. Zo komen we nooit een stap verder!' Toch vind ik dit een goede zaak. Als het gaat om ambtsvisie is zorgvuldigheid geboden. En dat betekent vaak: neem je tijd! Juist omdat er in verschillende regio's verschillend over gedacht wordt (op de Veluwe zijn bijvoorbeeld minder kerkelijk werkers te vinden dan bijvoorbeeld in de classis Friesland), is het goed hierin eenheid te zoeken. De kerk kan alleen in verbondenheid op weg. Hoe we omgaan met degenen die ons als ambtsdrager willen dienen is daarom een zaak van zorgvuldig belang.

Thuisgekomen las ik het artikel over de besluitvorming in het ND. Dit deed in mijn ogen echt geen recht aan het gevoerde gesprek. Een later artikel in het RD gaf een beter beeld.

Ook voor de media geldt: snelheid geeft geen garantie voor zorgvuldigheid.

Ik zie uit naar de ontmoeting in september en wens een ieder in de tussentijd een goede zomer!

ds. Marrit Bassa
Voorst



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 zijn het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder gegaan. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/>

Bible Basics in het Engels vertaald

Bijbel Basics, de kinderdienstmethode van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), is vertaald in het Engels.

95 afleveringen in die taal zijn kosteloos te downloaden via biblebasics.nl. 'Vanaf nu is het materiaal ook beschikbaar voor migrantenkerken', aldus Samuel Ekpo.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/english/>

United Bible Societies bestaat 75 jaar

Wat de wereld heeft aan het werk van de UBS en haar leden? NBG-directeur Buitenwerf: 'Miljoenen mensen ontlenen hoop en inspiratie uit de Bijbel, het boek waarin ze Gods boodschap van liefde voor de wereld leren kennen.

Ik heb in verschillende landen meegemaakt hoe diep mensen worden geraakt als ze voor het eerst de Bijbel kunnen lezen of horen in hun eigen moedertaal, de taal van hun hart. De Bijbel heeft levensveranderende kracht.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/wereldbond-van-bijbelgenootschappen-bestaat-75-jaar/>

Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21

Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje 'sarx'? Die kwestie wordt uitgediept in het nieuw verschenen nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Het nummer is gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-sarx-in-de-nbv21/>

Braillebijbels voor Sri Lanka 'Alles is mogelijk bij God'

Het is voor blinde mensen extra moeilijk om zich staande te houden in een arm land als Sri Lanka. Melani Stephen (41) verloor haar zicht toen ze elf was.

Maar bidden voor genezing doet ze niet. 'Ik wil God aanbidden zoals ik ben. Voor mijn geloofsleven zou het bijzonder waardevol zijn om een eigen braillebijbel te hebben.

Omdat het extra speciaal is om het Woord van God in je eigen stem te kunnen horen, en niet in die van iemand anders.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-alles-is-mogelijk-bij-god/>

Engelse Samenleesbijbel voor christen-migranten

Migrantenkerken en internationale geloofsgemeenschappen zijn steeds prominenter aanwezig in christelijk Nederland en Vlaanderen. Het NBG is er ook voor deze kerken.

Met Pinksteren werd daarom de *Family Bible*, de Engelse Samenleesbijbel, overhandigd aan migrantenpastor George Elroy, voorzitter van de Haagse Raad van Kerken. 'Dit helpt migrantenkerken die hun leden bij de Bijbel willen betrekken.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-engelse-samenleesbijbel-voor-christen-migranten/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, harrietvk@gmail.com

Jolanda Liefers jjliefers@outlook.com



PETRUS
kerk