

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst**

In de Petruskerk
op
Negende zondag van de zomer

15 augustus 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: GROEN

*Kom uw verbond met ons na; vergeet uw vernederd
volk niet voorgoed. Sta op, God, verdedig uw zaak.*
Psalm 74: 20a, 19b, 22a.

Voorganger: Ds. J. B. Diermanse uit Bathmen

Organist: Dhr. A. Dijkslag

*Collectes:
Kosten erediensten
Kerk
Doelcollecte*

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.

OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen

Wij zingen staande het intochtlied: Lied 275

1. **Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.**
2. **Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.**
3. **Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.**
4. **Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.**

5. **Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.**

Stil worden

Bemoediging en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed

Wij zingen: Lied 305

1. **Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!**
2. **Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!**

3. **Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!**

RONDON HET WOORD

Gebed om opening

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 23

¹ Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

² Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³ hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴ Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵ U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶ Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Wij zingen: Lied 23c

- 1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.**
- 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.**
- 3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.**
- 4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.**
- 5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.**

Evangelielezing: Lucas 15: 1-10

¹ Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren.

² Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.'

³ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

⁴ 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? ⁵ En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders ⁶ en gaat hij naar huis.

Daar roept hij zijn vrienden en burenen bijeen en zegt tegen hen: "Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was." ⁷ Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. ⁸ En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? ⁹ En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en burenen bijeen en zegt: "Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was." ¹⁰ Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.'

Wij zingen: Lied 837: 1, 4

- 1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.**

- 4. Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.**

Uitleg en verkondiging

Wij zingen: Lied 905: 1, 4

- 1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.**
- 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.**

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de Inzameling
van de gaven



GEZEGEND VERDER

Wij zingen: Lied 978: 1, 4

- 1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.**
- 4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.**

Zegen, met gezongen "amen"

0-0-0-0-0-0-0-0

Mededelingen:

Volgende week zondag, 22 augustus 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. Wiegers uit Olst voor.

Ds. Boersma is van 19 juli tot en met 16 augustus met vakantie.

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het team
Pastoraat. Voor andere zaken kunt u uiteraard ook contact opne-
men met één van de kerkenraadsleden.

pastoraat@pkwapenveld.nl

Voor: Vragen over pastoraat Pastorale hulp Doorgeven van in-
formatie over jezelf of andere gemeenteleden U mag ook bellen
met één van de leden van het coördinatie pastoraat team: Nelle-
ke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda van Werven en Wietse Vene-
ma. Telefoonnummers kunt u vinden op de website onder het
kopje 'adressen'.

