

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Morgendienst***

*In de Petruskerk
op*

Achtste zondag van de zomer

8 aug. 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

*God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij haastig te
hulp.*

Psalm 70: 2

Voorganger: Ds. R. Koning uit Putten

Organist: Dhr. A. Dijkslag

*Collectes:
Diaconie
kerk*

Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij gaan staan: Stil gebed

Wij zingen staande ons Intochtslied Psalm 62

- 1 **Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.**

- 5 **Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.**

Bemoediging en groet

Zingen ook nog staande Lied 836

- 1 **O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.**

- 4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.**
- 5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.**

(Wij gaan zitten)

Gebed van toenadering

Kindermoment en het kinderlied

Lezing leefregel door de Voorganger:

Genesis 2:1–3 (NBV)

1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Exodus 31:16–17 (NBV)

16–17 Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de

HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen.'

Zingen (als gloria) Lied 413

- 1 **Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.**

- 2 **Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!**

Gebed om de Heilige Geest door de Lector

*God, U rustte na Uw scheppingswerk uit
op de zevende dag.*

Dat gunde U ons ook.

Rusten is een heilig moment.

U bent goed voor ons.

Het lezen uit uw Woord

Is ook een rustmoment.

We worden stil om Uw stem te verstaan

We stoppen met spreken.

We laten los.

Even hoeft er nets,

dan te luisteren en te ontvangen.

of misschien is even bij U zijn al genoeg.

*Wij bidden samen om
de tedere aanraking van uw heilige Geest
op deze morgen, in deze dienst. AMEN.*

Lezing N.T. - Marcus 6:30–34 (NBV) door de Lector

30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig.

Zingen Lied 834

- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.**

- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.**

Verkondiging

Meditatief intro op orgel op het volgende lied

Zingen Lied 601

- 1** Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

- 2** Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

- 3** Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte mededelingen en diversen

Wij zingen staande ons Slotlied Lied 968

- 1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.**

- 5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.**

Heenzending en Zegen

*Dat de Heer je zegene en behoede.
Dat de Heer de glans van zijn gelaat
over je zal spreiden en je genadig zijn.
Dat de Heer zijn gelaat naar je kere
en jou zijn vrede schenke.*

*Zo legt Hij zijn zegen op een ieder van ons:
Vader, Zoon en heilige Geest.*

Met een gezongen Amen als afsluiting

0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 15 augustus 2021, om 09:30 uur gaat Ds. Diermanse uit Bathmen voor.

U hoeft zich NIET meer aan te melden voor het fysiek bijwonen van de erediensten. Mochten er teveel bezoekers zijn, dan kan het zo zijn, dat er bij de deur wordt aangegeven dat er geen plek meer is. Op basis van de afgelopen weken, verwachten we bij de reguliere erediensten geen problemen. Uiteraard gelden ook bij ons in de kerk de basisregels zoals door de overheid aangegeven.

Het kan zijn, dat er bij bijzondere diensten wel weer aangemeld moet worden, maar daar wordt u dan van te voren van op de hoogte gesteld.

Ds. Boersma is van 19 juli tot en met 16 augustus met vakantie.

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het team Pastoraat. Voor andere zaken kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

pastoraat@pkwapenveld.nl

Voor: Vragen over pastoraat Pastorale hulp Doorgeven van informatie over jezelf of andere gemeenteleden U mag ook bellen met één van de leden van het coördinatie pastoraat team: Nelleke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda van Werven en Wietse Venema. Telefoonnummers kunt u vinden op de website onder het kopje 'adressen'.
