

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
avonddienst***

***In de Petruskerk
op de***

**16e na Trinitatis, eerste van de herfst
Eerste zondag van de herfst**

19 sept. 2021

19:00 uur

Liturgische kleur: Groen

*Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het
huis van de HEER,'
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je
poorten, Jeruzalem.*

Psalm122: 1-2

*Voorganger: Dr. J. Wiegers
uit Olst*

Organist: Dhr. Adrie Duizendstra

*Collectes:
Diaconie
kerk*

Kosten Erediensten

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Wij zingen staande ons intochtslied: 243: 1 en 4,
als toeleiding tot de dienst**

- 1 O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister scheidt
en ons het licht gegeven hebt.**

- 4 Is deze arbeidsdag voorbij,
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.**

Stil gebed + openingsgebed
Onze hulp en groet

**Wij zingen nog staande Lied 243: 5,
als vervolg op het intochtslied**

- 5 Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
geef dat uw Geest mij vergezelt.
Laat mij niet raken in de macht
der boze geesten van de nacht.**

(Wij gaan zitten)

Wij zingen ons Psalmgebed deze avond: Psalm 86,
een smeekbede om Gods aanwezigheid:

1.

Hoor mij, Heer, wil ant - woord ge - ven,
zwak, be - hoof - tig is mijn le - ven.
Zet U in voor mijn be - houd,
red hem die op U ver - trouwt.
Heer, mijn God, be - scherm mijn le - ven,
wil uw die - naar vreug - de ge - ven,
uw ge - na - de is zo groot
voor wie tot U roept in nood.

Wij lezen: Psalm 86 vers 6 - 10

Hoor mijn gebed Heer, luister naar mijn smeken.
In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord. Geen god is U gelijk,
Heer, uw daden zijn zonder weerga.
Alle volken, door U gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor U en prijzen uw naam.
U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.

Wij zingen Psalm 86: 3

**3 Wijs mij, Here, al uw wegen,
 laat mij leven in uw zegen,
 maak mijn hart vol van ontzag,
 blij dat ik U roepen mag.
 Heer, ik zal U eer bewijzen
 en uw naam voor eeuwig prijzen.
 Uw genade is zo groot,
 U verlost mij van de dood.**

Wij lezen Psalm 86 vers 14 - 17

God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden U niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Keer U tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares.
Geef mij een teken van uw goedheid
dan zullen mijn haters verbleken en zien dat U, Heer mij bijstaat en troost.

Tot zover ons psalmgebed

Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

Schriftlezing uit het Oude Testament: Daniel 9 vers 14 - 19

Welbewust bracht de Heer onheil over ons, want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat Hij doet, maar wij hebben niet naar Hem geluisterd. Nu dan Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag - wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, U bent rechtvaardig, bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn; want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van Uzelf. Geef, mijn God, gehoor een ons en luister naar ons; open uw ogen en zie de verwoesting van us stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan U voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van Uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk.

Tot zover de Schriftlezing uit de profeten



Wij zingen Lied 823: 1, 2 en 5, bij de woorden van de profeet

- 1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.**

- 2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.**

- 5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.**

Schriftlezing uit de Evangelien: Lukas 7 vers 11 - 16

11. Daarna ging Hij op weg naar een stad die Naïn heet. Zijn leerlingen en een grote groep mensen reisden met Hem mee.

12. Toen Hij dicht bij de poort van de stad was, werd op dat ogenblik een dode naar buiten gedragen; hij was de enige zoon van zijn moeder, zij was al weduwe, en een tamelijk grote groep mensen uit de stad was bij haar. 13. Toen de Heer haar zag kreeg Hij met haar te doen en zei tegen haar: Huil maar niet. 14. Hij ging naar de baar toe en pakte die beet; de dragers bleven staan en Hij zei: Jongeman, ik zeg je, sta op!

15. Toen ging de dode rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 16. Iedereen stond stomverbaasd en

zij prezen God met de woorden: Er is een groot profeet onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn mensen omgezien.

Tot zover de lezing uit het Evangelie



Wij zingen Lied 835: 1 - 4 bij de Evangelielezing

- 1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.**

- 2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.**

- 3** Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
- 4** In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Overweging

Wij zingen Lied 243: 6 en 7.

Dat hebben we al eerder geoefend, dus nu kunnen we de canon proberen.

- 6** De dromen gaan hun eigen weg,
neem Gij het duister dreigen weg.
Verjaag de wolven van uw schaap,
want ik ben weerloos als ik slaap.
- 7** Loof God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen open doet!

Dankzegging en Voorbede

De collectes en mededelingen

**Wij zingen staande onze slotzang: Lied 837: 3 en 4,
als wens voor de komende week**

- 3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.**
- 4 Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.**

Heenzending en zegen, met een **gezongen Amen amen amen.**

0-0-0-0-0-0-0

Hierbij de mededelingen voor zondag 19 september.

Op 29 September 2021 wordt er een ontmoetingsavond georganiseerd voor bezoekers en geïnteresseerden voor het bezoekwerk in onze kerk.

Graag opgeven vóór 26 september 2021 via pastoraat@pkwapenveld.nl

Van harte welkom!

Volgende week zondag, 26 september 2021, om 09:30 uur gaat Ds. I. Boersma - Prins voor.

In de dienst van volgende week zondag 26 september neemt Wolter Stijf afscheid als diaken en zullen Lotte Klein Tijssink en Yara van de Vreede worden gedoopt.
