

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Middagdienst
als afsluiting van de
STARTZONDAG**

*In de Petruskerk
op*

Dertiende zondag van de zomer

12 sept. 2021 13.30 uur

Liturgische kleur: Groen

*God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het
oog op uw gezalfde.*

Psalm 84: 10



HELP! de kerk begint weer!

*Voorganger:
Ds. I. Boersma Prins uit Wapenveld*

*Organist:
Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte*

Collectes:

Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST

Viering ter afsluiting van de startzondag, samen zingen!

We danken voor de maaltijd met Lied 981a in canon

(koper, Klasina en Ida)

- 1 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
wij danken U voor al wat leeft.**

Welkom

Wij zingen Lied 868: 1 en 2 (orgel, Jacqueline)

- 1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.**
- 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.**

Gebed

uitnodiging





Wij zingen Lied “Zoek eerst het Koninkrijk van God”
(gitaar,Mark)

**Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid
en zijn gerechtigheid en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, Halleluja.**

Bovenstem: Halleluja (4x)

**Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, Halleluja**

Bovenstem: Halleluja (4x)

**Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, Halleluja.**

Bovenstem: Halleluja (4x)

Schriftlezing Romeinen 14 vers 17-18

17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18 Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd.

We leren het Taizé- lied “The Kingdom of God”

(piano, Jacqueline)

**The kingdom of God is justice and peace,
and joy in the Holy Spirit.
Come Lord,
and open in us the gates of your Kingdom.**

Gedicht n.a.v. het Onze Vader (Henny)

Muzikaal intermezzo (piano, Bertha)



Wij zingen Lied 'Welk een vriend is onze Jezus'
(piano, Bertha)

**Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in't gebed tot onze Heer.**

**Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neergedrukt door zorg,
dierbre Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig.
Hij verlaat ons nimmermeer.**

Enkele gedachtes bij het schrift woord uit Romeinen

Wij zingen Lied 657: 1 en 4 (orgel, Jacqueline)

- 1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.**

- 4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.**

Gebed

Slotlied “Heer, U bent mijn leven” (gitaar, Nanda)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Heenzending en Zegen





Verbinding