

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst
STARTZONDAG**

*In de Petruskerk op
Dertiende zondag van de zomer*

12 sept. 2021 09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

*God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het
oog op uw gezalfde.*

Psalm 84: 10



Voorganger:
Ds. I. Boersma Prins

Organist: Dhr. Smit

Collectes:

Kosten
Erediensten
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST

**Orde van dienst op startzondag met als thema
“Van U is de toekomst ~ Uw Koninkrijk kome”**

Orgelspel

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

We zingen voor de dienst Lied 978: 1 en 4 (koperblazers)

- 1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.**

- 4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.**

Welkom en mededelingen

**We zingen staande ons intochtslied:
Lied op melodie van Psalm 84 (Ds. A.F. Troost)**

**Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

(Wij gaan zitten)

Gezongen kyriëgebed (orgel en fluit)

**Voor we beginnen willen we zingen
en tot U zeggen: U zij eer.
Wij willen vragen: wees alle dagen
met heel uw kerk en met uw wereld, Heer.**

**Wil voor hen zorgen die deze morgen
niet kunnen zingen van verdriet.
Mensen die huilen, niet kunnen schuilen,
o God, vergeet uw lieve mensheid niet.**

**Denk in erbarmen aan alle armen,
mensen die schreeuwen om wat brood.
Mensen die strijden en onrecht lijden:
o God, uw wereld is in grote nood.**

**Leer ons te leven, liefde te geven,
zó U te dienen allermeeest.
U, onze Here, zij lof en ere,
U God de Vader, Zoon en Heil'ge Geest.**

Leefregel

Marlinde leest "Het bestaat!"

We zingen samen het Lied "Samen in de naam van Jezus"
(accordeon en gitaar) **ELB 218: 1, 2**

1

**Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar ver-
staan.**

**Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.**

2

**Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn
gemaakt.**



Schriftlezing Psalm 138

1 Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, 2 mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. 4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen: 'Groot is de majesteit van de HEER. 6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.' 7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding. 8 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

en Lucas 11 vers 2 - 4

2 Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”

Wij zingen Psalm 90: 1

- 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.**

Verkondiging

We zingen Lied 974: 1 - 3

- 1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.**
- 2 Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.**

- 3 Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.**

We gaan staan en gedenken Trijntje Liefers - Visser
11 juli 1937 - 5 september 2021

en zingen ook staande Lied 362: 3

- 3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.**

(Wij gaan zitten)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor geven!



Wij zingen staande ons slotlied: Lied 150a: 1 - 4
(Koperblazers)

- 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn
Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.**
- 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!**
- 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.**
- 4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!**

Zegen met een gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Op 29 September 2021 wordt er een ontmoetingsavond georganiseerd voor bezoekers en geïnteresseerden voor het bezoekwerk in onze kerk.

Graag opgeven vóór 26 september 2021 via pastoraat@pkwapenveld.nl

Van harte welkom!

Volgende week zondag, 19 september 2021, om 09:30 uur gaat Ds. G. van den Dool uit Willemsoord voor.

Volgende week zondag, 19 september 2021, om 19:00 uur gaat Ds. J. Wieggers uit Olst voor.

Aanstaande donderdag 16 september wordt er weer vanuit de Petruskerk een gezamenlijke wandeling georganiseerd. We verzamelen aan de Groteweg 29 (Ben & Bertha Keizer) en vertrekken om 9:30 uur.

Doelcollecte

Na de tropische storm Grace is het dodental op Haïti verder opgelopen en gaat richting de 1.500. Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie via ACT rampbestendige huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. Uw steun doet ertoe!

Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Uw steun blijft nodig!

Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. U kunt dat doen door:

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti.



