



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER



Zondag 3 oktober  
19:00 uur  
Praisedienst



Woensdag 3 no-  
vember, 19:30  
Dankdag voor  
Gewas en Arbeid



Oktober 2021  
Jaargang 19  
Nummer 2

## **ADRESSEN**

Ds. I. Boersma-Prins  
Kwartelweg 11  
8191 AP Wapenveld  
☎ 038-376 9665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer      06 228 466 16  
Nelleke Dubois      06 125 429 20  
Wietse Venema      06 537 606 25  
Wanda van Werven   06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-844 9342  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038 447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 82 82  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97      Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86      Activiteitencommissie en keuken

Redactie:      ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman      Hullenweg 5      8191 LB W' veld      ☎ 038-4470367  
W.Westhoff      Marledijk 2      8198 KP Marle      ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman      ☎ 038-447 8600  
W. Westhoff      ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: groen

**3 oktober**

09:30 Dr. E.S. Klein Kranenburg uit Olst  
*Israël zondag*

19:00 Ds. H. ten Dam uit Elburg  
*Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.R.H. Huisman  
avond Dhr. R. van Marle

Collectes 1 Kerk en Israël 2 kerk  
Uitgang Orgelfonds

**10 oktober**

09:30 Ds. P.J. Hofland uit Wezep  
*koffie na de dienst*

Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten

Collectes 1 Diaconie 2 kerk  
Uitgang Kosten Erediensten

**17 oktober**

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
*Werelddiaconaat*

19:00 Ds. I. Boersma-Prins  
*Taizé dienst*

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra  
avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes 1 Beheer en Onderhoud 2 kerk  
Uitgang Werelddiaconaat

**24 oktober**

09:30 Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem

Oud. v. dienst Mevr. N. Dubois-Bastiaans

Collectes 1 Ned. Bijbel Genootschap 2 kerk  
Uitgang doelcollecte diaconie, zie blz. 14

**31 oktober**

09:30 Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg

Collectes 1 Diaconie 2 kerk  
Uitgang Kosten Erediensten

**3 november**

**19:30** Ds. I. Boersma-Prins  
*Dankdag*

Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten

Collectes Dankdagcollecte

## **KERKALENDER**

27 okt. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van november

### **OM OVER NA TE DENKEN**

#### **Welkom, allemaal!**

Waar het afgelopen anderhalf jaar allerlei deuren dicht bleven of op een kiertje gezet zwaaien nu allerlei deuren weer open. Scholen, kerken, sportzalen, stadions, race-circuits: welkom, welkom! Wat de kerk betreft zónder corona-app en zónder qr-code! Maar natuurlijk wel met oog, hart én ruimte voor elkaar!

Over sport gesproken: wat brengt dat toch een passie en enthousiasme teweeg...bij de actieve beoefenaars maar ook bij de toeschouwers. Daarom hoor je wel eens zeggen: was er ook maar zoveel enthousiasme als we naar de kerk gingen. Spetterde het er dan ook maar af! Wauw, we gaan naar de kerk! Kom op, ga mee!

Dan zou het misschien wat gemakkelijker zijn om in praktijk te brengen wat de schrijver van de Hebr. brief zegt: laat de diensten in je eigen gemeente niet lopen, zoals sommigen gewend zijn om dat te doen. Kom, spoor elkaar aan! Kunnen we elkaar weer aanmoedigen en bemoedigen om naar de kerk te gaan?

Voor sommigen is het helemaal geen vraag: "natuurlijk gaan we weer naar de kerk nu het weer mogelijk is". Ze hebben het zo gemist, het onderlinge contact, de verbondenheid en ontmoeting, het samen luisteren, zingen en bidden. Wat gaaf om een plek te hebben van ontmoeting met God en met elkaar, een plek waar je kracht, moed en troost ondervindt.

Maar voor anderen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze realiseren zich dat ze de diensten helemaal niet zo hebben gemist. Ze missen een stukje aansluiting bij hun dagelijks leven en vinden een dienst soms ook maar saai.

Laten we heel goed luisteren naar elkaar en serieus ingaan op de vragen die er spelen over hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd! Ik wil wel graag een herinnering met jullie delen. Al heel wat jaren geleden maakten we in de kerk waar we toen werkten gebruik van een werkvorm van Youth for Christ. Het ging om een gemeente-avond waarbij een rechtszaak serieus werd nagespeeld.

De verschillende jongerengroepen waren uitgedaagd om de kerk aan te klagen en hun klacht onder woorden te brengen. De aanklacht was: het is saai in de kerk, de boodschap is altijd hetzelfde, we weten nu wel dat Jezus dood en zonde heeft overwonnen.

De gemeente kreeg de gelegenheid zich te verdedigen en ik vond het heel indrukwekkend toen een ouder iemand ging staan en zei: ik ben een groot voetballiefhebber en daarom gaat het er mij niet alleen om wie er wint. Ik vind het ook belangrijk om de wedstrijd te analyseren. Wie stond waar, wat ging goed en wat ging niet goed en hoe kwam dat? En zo beleef ik de kerkdienst ook: natuurlijk heeft Jezus de overwinning behaald, maar hoe werkt zich dat uit in mijn leven van alledag, in ons leven van alledag. Wat is mijn positie in de wedstrijd van het leven?

Hij legde de vinger bij een denkfout die we heel gemakkelijk maken. Dat we toeschouwers zijn als we naar de kerk gaan. Toeschouwers die getrakteerd moeten worden op een aantrekkelijke wedstrijd. Die boe kunnen roepen als het ons niet zint en die afhaken als het ons verveelt.

**Maar in de kerk zijn we geen toeschouwers. We zijn spelers.**

Wij zijn het die voor God uitkomen; **we zijn in training** en worden gecoacht voor de wedstrijd van het dagelijks leven. We zijn stuk voor stuk topspelers die gaan voor geloof, hoop en liefde in een wedstrijd op leven en dood.

In het profvoetbal zie je een enorm getouwtrek om spelers. Er zijn enorme geldsommen in het geding. Als christenen staan we ook in spanningsveld waar aan ons getrokken wordt. Er is iemand die ons dolgraag in zijn team wil laten spelen. De boze wil ons o zo graag overnemen. Maar iemand heeft voor ons de hoogste prijs betaald en wil ons niet laten gaan. **Speel voor Hem.**

“Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu.

Want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld.”

Hebr. 10: 24, 25

## OOG VOOR ELKAAR

Tijdens de startzondag werd -ter afwisseling van het vorig jaar gebruikte beeld voor de gemeente van een bloem- het beeld van een gebouw genoemd. Levende stenen mogen we zijn, ieder mag zijn steentje invoegen op het fundament dat er ligt. Ieder met z'n unieke gáve. Wat ons in deze tijd vaak ontbreekt is kostbare tijd om die gave in te zetten. Velen voelen zich overbelast door wat de maatschappij van ons vraagt. Mag ik toch vragen om na te denken op wat voor manier jij -hoe kleinschalig ook- kunt meebouwen aan onze gemeente? 'Alle kleine beetjes helpen' is een uitdrukking die zeker ook geldt voor de kerk en ook: "je doet het niet alleen!"

Graag wil ik iedereen bedanken die op de startzondag heeft meegewerkt. Wat fijn om zo feestelijk het startsein te geven voor een nieuw seizoen. Muziek, taart, spel, kindergeluiden, samen wandelen, zingen enz. enz. Mooi!

De jongeren krijgen binnenkort de uitnodiging om weer mee te doen aan Follow Me. Noteer vast in je agenda: 6 oktober! Hoe laat en wanneer: je hoort het nog maar ik droom al van pizza's. Ook wil ik graag binnenkort starten met de belijdeniscatechisatie. Heb je belangstelling dan hoor ik het graag! Ook als je zegt: ik heb al wel belijdenis gedaan, maar ik ben toch op zoek naar een stukje verdieping en achtergrondinformatie. Je bent van harte welkom een seizoen mee te draaien!

Ook de senioren van de dinsdaggroep wil ik hartelijk uitnodigen. Zullen we weer de draad oppakken? Dinsdag 12 oktober om half tien in de Rots!

Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma- Prins

## VAN DE KERKENRAAD

### **Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 16 juni 2021**

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een stukje van Wilbert van Ieperen en gaat ons daarna voor in gebed. Een lid is afwezig waarna we notulen van 19 mei 2021 bespreken en vervolgens vaststellen en nemen we de actiepunten door.

We bespreken de indeling en taakstelling binnen de nieuwe organisatiestructuur. De kerkenraad gaat hiermee akkoord, zie het overzicht onder dit verslag. Ook de vergaderstructuur komt aan de orde en de kleine kerkenraad zal 1x per maand vergaderen, met uitzondering van de zomerperiode en de grote kerkenraad komt in de basis 2x per jaar bij elkaar en indien er een bijzondere situatie is. In de opstartfase, gaan we dit natuurlijk ook evalueren hoe het gaat. De vergaderdruk zal hiermee gaan afnemen.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. De organisatie van het groothuisbezoek zal in de september-vergadering aan de orde komen.

Er wordt binnen de diaconie nog gebrainstormd over hoe straks om te gaan met het avondmaal. Er is door de diaconie uitstel van de jaarrekening 2020 gevraagd en gekregen.

De diensten na 19 mei worden besproken en het waren goede diensten. Vooral ook Pinksteren valt positief op, door de samenwerking met de andere twee kerken in Wapenveld. Fijn dat we dit zo samen konden doen. Ook erg fijn dat er weer mensen in de kerk zijn! Het preekrooster voor na 1 september, met avonddiensten, wordt besproken en is akkoord.

Er zijn financiële mogelijkheden om een kerkelijk werken aan te nemen voor 2022. Vraag is wel wat de exacte opdracht voor een kerkelijk werken zou moeten worden. Een afvaardiging van de kerkenraad gaat een open gesprek aan met een potentiële kandidaat.

Naar aanleiding van de versoepelingen, besluit de kerkenraad dat we naar maximaal 60 bezoekers gaan per dienst en het slotlied weer gaan meezingen en het amen-amen.

Er zal binnenkort ook een evaluerend jaargesprek met de predikant moeten plaatsvinden. Dit zal worden opgepakt.

Ida sluit de vergadering af.

### **Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 21 juli 2021**

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht van Ds. A.F. Troost en gaat ons daarna voor in gebed. Een lid is afwezig waarna we notulen van 16 juni 2021 vaststellen en nemen we de actiepunten door.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. Er zal een kennismakingsavond worden georganiseerd voor pastorale medewerkers en geïnteresseerden op 29 september. Ook voor nieuwe gemeenteleden zal er een kennismakingsavond worden georganiseerd.

We bespreken het rooster van aan- en aftredende ambtsdragers. Wolter Stijf geeft aan dat hij na afloop van de huidige termijn afscheid gaat nemen als diaken. We betreuren dat, maar zijn ook dankbaar voor de afgelopen periode. Er zijn geen nieuwe ambtsdragers die worden bevestigd. Als kerkenraad spreken we onze zorg uit over de steeds kleiner wordende groep van ambtsdragers. Nu we de nieuwe structuur steeds meer handen en voeten geven, hopen we dat er meer gemeenteleden hun talenten willen inzetten voor de kerk.

Bij het Jeugd en Jongerenwerk wordt vooral gedacht aan het volgende seizoen. Een vraag die leeft is hoe we de kinderen thuis en in de kerk beiden kunnen bedienen tijdens het kindermoment.

De overdracht van het penningmeesterschap bij de diaconie is afgerond. In oktober gaat een afvaardiging van de diaconie naar



een bijeenkomst van de gemeente Heerde met betrekking tot armoedebestrijding.

We kijken terug op goede diensten sinds de vorige vergadering. Vooruitkijkend wordt er al gewerkt aan het programma voor de startzondag. Een lastige opgave, omdat niet bekend is met welke beperkingen we dan wel/niet te maken hebben.

Een afvaardiging van de kerkenraad heeft een gesprek gehad met een kandidaat voor de vacature van kerkelijk werker bij onze gemeente. Dit gesprek is zeer positief ervaren door beide partijen. Er is een helder doel geformuleerd. De kerkenraad gaat unaniem akkoord met het verder uitzoeken of het financieel haalbaar is, om dit jaar al de kerkelijk werker te kunnen aantrekken. Indien dit haalbaar is, kan er een kennismakingsgesprek met de grote kerkenraad worden gepland, waarna definitief de knoop kan worden doorgesneden.

Omdat alle maatregelen vanuit de overheid zijn opgeschort, vervalt de noodzaak van een gebruiksplan. Er komt geen update meer en we halen hem vooralsnog van onze website af. We moeten wel letten op het ventileren voor/na de dienst. Op basis van het gemiddeld aantal bezoekers in de afgelopen weken (40) en het maximaal aantal bezoekers dat we kunnen toelaten (80), besluiten we dat de bezoekers zich ook niet meer hoeven aan te melden van te voren. De dienstdoende ambtsdragers houden in de gaten hoeveel bezoekers er zijn en bij 80 zullen we 'nee' moeten verkopen aan de deur. Optie is om eventueel mensen in de hal te laten plaatsnemen, als de ruimte dat toelaat. De basisregels van de overheid gelden ook in de kerk.

In verband met de vakanties bespreken we nog enkele praktische zaken wie wat doet tijdens de afwezigheid van de voorzitter/predikant/scriba.

Anja sluit af met een gedicht over 'Corona & Kerk'

Johan Hiemstra  
Scriba

## IN MEMORIAM

Trijntje Liefers- Visser \*11 juli 1937 † 5 september 2021

Op zondag 5 september overleed onze zuster in het geloof Trijntje (Tinie) Liefers – Visser in de leeftijd van 84 jaar. Zorgelijke jaren waren daaraan voorafgegaan: de verhuizing vanuit het appartement aan de W.H. van de Pollstraat naar een mantelzorgwoning op de zo vertrouwde plek aan de Manenbergerweg, maar toen de dementie zich verder ontwikkelde was het noodzakelijk om, zonder haar echtgenoot Harm, naar Rehoboth te verhuizen. De familie verwoordde het zo op de rouwkaart: *“het verdriet was er al voor het einde, het verdriet voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van jouw gedachten nam. Maar als we je bezochten elke keer, dan was er steeds die glimlach weer. We voelden mee met je stille verdriet, nu rouwen wij maar treuren niet.”* Mevrouw Liefers werd geboren in Andijk, op heel jonge leeftijd moest ze haar vader missen. Een groot verdriet, maar ook een hele zware tijd, de dertiger jaren van de vorige eeuw. Haar moeder hertrouwde met een weduwnaar met 9 kinderen. Dit heeft een stempel op haar jeugd gedrukt en ook op haar latere levensloop: haar toch wel zwaarmoedige aard had met die periode uit haar leven te maken dacht ze zelf. De verkering met Harm Liefers bracht haar in Wapenveld. ‘We waren zo vertrouwd met elkaar, we deelden dezelfde levensstijl en hadden het goed’: al meer dan 57 jaar. Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, met aangetrouwde kinderen en kleinkinderen.

Tijdens de afscheidsdienst op 10 september stonden twee woorden centraal die steeds naar voren kwamen bij het delen van herinneringen: zorgzaamheid en toekomst.

Het leven van mevr. Liefers stond in het teken van zorgzaamheid. Vroeger aan de Manenbergerweg was er overdag de zorg voor het gezin, bracht de opbrengst van de tuin veel keukenwerkzaamheden met zich mee en werd er in de avonden gekleed genaaid. Je hoefde niet te vragen waar haar hart lag: ze vertelde altijd met stralende ogen over haar vrijwilligerswerk (bijna 25 jaar) op Rehoboth.

We lazen het verhaal van Maria en Martha en dachten te weten welke rol mevr. Liefers -als het een toneelstuk was- wel op zich zou willen nemen. De rol op de achtergrond: zorg dragen, bezig zijn. Maar of we nu op Martha of Maria lijken (of op allebei een beetje): de liefdevolle stem van Jezus roept ons bij de naam. Hij kent ons, dieper dan wij onszelf kennen.

Aan Zijn toekomst hebben we Trijntje Liefers-Visser toevertrouwd. Wat een troostvol houvast is dat voor dhr. Liefers, in zijn verdriet wil hij niet achterom kijken maar vooruit: 'de toekomst van de Heer is daar en voor Zijn voeten uit gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.' (lied 767)

Dat hij en zijn familie troost en kracht mogen ondervinden in deze tijd van gemis.

ds. I. Boersma-Prins

## **DIACONIE**

### **Doelcollecte 24 oktober**

#### **Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland**

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugdorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee? Meer informatie op [kerkinactie.nl/deglind](http://kerkinactie.nl/deglind).

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland een sprankje licht geven. Ook worden anderen Kinderen in de knel-projecten gesteund. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De Glind.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

## **VAN DE KERKRENTMEESTERS**

### **Bedankt**

Langs deze weg willen we Tjeerd en Grietje de Kroon hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze voor ons als kerk hebben verricht met de jarenlange inzameling van het oude ijzer. Dankzij hun inspanningen en uw oud ijzer konden we van de opbrengsten mooie projecten in de kerk bekostigen.

Ondertussen hebben de kerkrentmeesters Tjeerd en Grietje ook al persoonlijk bedankt voor hun inzet.

Tevens wensen we Wim Westhoff, die het stokje van Tjeerd heeft overgenomen, veel succes met de inzameling van oud ijzer.

Het College van Kerkrentmeesters

## FINANCIEEL OVERZICHT

<b>datum:</b>	<b>collecte:</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
22-8-2021	via Bankrekening		€ 55,00
22-8-2021	via Givt		€ 121,50
29-8-2021	via Bankrekening		€ 157,00
29-8-2021	via Givt		€ 124,50
5-9-2021	via Bankrekening		€ 240,00
5-9-2021	via Givt		€ 116,50
12-9-2021	via Bankrekening		€ 345,00
12-9-2021	via Givt		€ 177,00
19-9-2021	via Bankrekening		€ 160,00
19-9-2021	via Givt		€ 122,50
<b>giften:</b>	<b>per bank</b>	<b>doel:</b>	
	Rova	papier juli	€ 185,71
<b>giften:</b>	<b>contant ontvangen via:</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
	Mevr. T. de Jong	Kerk	€ 10,00
	Mevr. N. Dubois	Kerk	€ 20,00
	Mevr. H. Kwakkel	PBD	€ 25,00
	Mevr. D. van der Scheer	Verjaardagfonds ( bonnen)	€ 22,00
	Mevr. D. van der Scheer	Verjaardagfonds	€ 9,50
	Mevr. D. van der Scheer	Bloemenfonds	€ 10,00

Ton Eilander

## **JEUGD**

Dames van de kindernevendienst: hartelijk bedankt!

Vanaf startzondag zijn we begonnen met de kindernevendienst tijdens de eredienst. Het is heel fijn om weer met de kinderen een eigen moment te hebben. We hopen dat we de komende maanden steeds meer kinderen gaan ontmoeten.

In de afgelopen periode zijn 2 leidsters gestopt. Dat zijn Maartje en Bertine. Heel erg fijn dat jullie geholpen hebben om op allerlei manieren de verhalen over Jezus te delen. We willen jullie op deze manier heel hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid en inzet.

En voor alle andere gemeenteleden die nu denken, dit is iets voor mij.

Laat het dan weten via Rienk van Marle of Jacqueline van de Beerecamp.

Namens de leiding van de kindernevendienst,  
Jacqueline van de Beerecamp

## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude was-machines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle. ☎ 06 4699 1710

## Roemenië roept

Op het moment van schrijven zitten Lidy en ik in Roemenië. We zijn hier op uitnodiging van Liviu Tudosie voor de opening van zijn community center. Na vele jaren van uitstel en hard werken is de bouw van het centrum (bijna) helemaal gereed. Tegelijk met deze uitnodiging ontvingen wij een oproep van Dick Krabendam, voorzitter van Stichting Netwerk Roemenië. Zoals jullie weten zijn we via hem en zijn stichting SNR zijn al meerdere malen naar Roemenië afgereisd. Hij zoekt arbeiders en sponsors voor een project in het dorp Bălan.

Laat Dick nu ook een uitnodiging ontvangen hebben van Liviu, 1 + 1 maakt ....., dus wij met z'n drieën afgereisd naar Roemenië. Eerst de opening. Mooi om te zien wat er neergezet is en wat er nu allemaal vanuit dit centrum gedaan wordt voor de gemeenschap, van jong tot oud, voor christen en niet-christen.

De opening was een feest, de reis naar het project is van een andere orde.

In Bălan woont een man, Jozsef, die al langere tijd onder de hoede van Dick valt. Hij is opgegroeid in een kindertehuis. Nadat hij de leeftijd bereikt had waarop hij het tehuis moest verlaten is er op meerdere manieren vanuit Nederland steun aan hem gegeven. Hij leeft nu zelfstandig en heeft hij zelfs de zorg voor zijn tante Anna met psychische problemen op zich genomen. Zij wonen samen in een klein appartement in een oude vervallen flat van een oud en deels verlaten mijnwerkers dorp. Via allerlei baantjes, als laatste als straatveger in Bălan, ontvangt hij nu 50 euro per maand. Hiervan moeten zij met hun tweeën rondkomen, alleen met aanvullende financiële steun uit Nederland is dit mogelijk. De staat van het appartement is erbarmelijk, eigenlijk niet te bewonen. Heel schrijnend wat we zagen. Hier moet dringend iets gedaan worden. Een hele klus:

keuken, douche en toilet functioneel maken. Kachel, isolatie en dubbele beglazing plaatsen. Elektriciteit vervangen, sausen en nog meer.

De tante zou hierdoor een week in een caravan moeten wonen. Ook dit zal een hele klus worden.

Wat is er nodig? Drie dingen: mankracht, materialen en sponsor-geld.



Hoeveel en wat is op dit moment nog niet duidelijk. Het zal wel op korte termijn moeten gebeuren namelijk eind van deze maand oktober. Hele korte termijn dus. Voordat de winter komt. 20 graden onder nul is geen uitzondering daar.

Wanneer u dit leest weten Gerrit Draaijer, hij heeft al aangegeven te willen helpen, en ik meer hierover en willen graag informatie delen.

Denkt u misschien, ik ben geraakt door dit verhaal en wil het project nu al steunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0122 1231 82 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië te Hippolytushoef o.v.v. project Jozsef Balan

Gerhard Koele



### Bijbelzondag 2021: 'Op zoek naar betekenis'

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema 'Op zoek naar betekenis'. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. 'We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

(NBG). 'Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat', vervolgt Buitenwerf. 'Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor hen zelf betekent, maar ook wereldwijd.

Meer informatie over bijbelzondag?

<https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbelzondag2021/>

### Officiële presentatie NBV21 in Den Haag

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst  
Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Meer informatie over de presentatie van de NBV21? <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/>

### Geef voor de Bijbel in Suriname

Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Harriët Vroling, [harrietvk@gmail.com](mailto:harrietvk@gmail.com)  
Jolanda Liefers [jjliefers@outlook.com](mailto:jjliefers@outlook.com)

## Impressie Generale Synode – zaterdag 11 september

Opnieuw kwam de synode samen in Lunteren. Dit keer zonder mondkapjes, maar nog steeds wel keurig op 1,5 meter. De liturgische opening werd gedaan door ds. Smedema, krijgsmacht-predikant. Hij memoreerde zijn eigen verblijf in Afghanistan en verbond hieraan onder andere de opdracht van de kerk en haar voorgangers om om te zien naar veteranen.

Na de benoemingen werd overgegaan naar de reguliere agenda.

Deze begon met een nieuw stuk: 'Speelruime gezocht', Protestantse visie op kerkgebouwen.

Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep, nam ons mee door het rapport. Hij gebruikte hiervoor een aantal stellingen. Een daarvan luidde: 'Ik vind dat onze buurt/wijk mee mag praten over de toekomst van ons kerkgebouw.' Deze en de andere stellingen riepen genoeg gesprek op. Van het gebruik van kerken als priklocatie tot de soms tegenstrijdige belangen van Monumentenzorg en de gemeente waardoor er ineens een kerkbank in het geding kan komen. Het rapport is een opmaat voor verder gesprek. Een gesprek dat ook van belang zal zijn in onze classis. Wat doen we met onze kerkgebouwen? Hoe onderhouden we deze, welke functie vervullen ze in het dorp of wijk en wat gebeurt er met die gebouwen die om verdrietige redenen niet meer als kerk kunnen functioneren?

Na de pauze kwam de nieuwe kerngemeente Spangen (Rotterdam) aan het woord. Ds. Nico van Splunter nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis. Enkele gemeenteleden vertelden over hun betrokkenheid. Hun verhalen waren inspirerend en getuigden van de kracht van het geloof. Deze 'blik in het land' gaf hernieuwde energie aan de vergadering. Hier doen we het voor! De middag werd vervolgd met het bespreken van het vervolg rapport over de ambtsvisie. De synode gaf aan dat er in de afgelopen tijd goed geluisterd is naar de verschillende suggesties en bezwaren vanuit de leden. Duidelijk werd in elk geval dat zorgvuldigheid geboden is als het gaat om een goede ambtsvisie. Zo'n visie is bepalend voor de toekomst en moet tegelijk aan-

voelen wat er nu al gaande is in onze kerk.  
Naast een goede visie, moeten er ook concrete dingen gebeuren. Een deel van de kerkelijk werkers heeft te maken met onduidelijke regelingen rondom bevoegdheden. Dat kan en moet echt beter. Daar was iedereen het van harte mee eens.

We besloten de dag met de kerkorde-aanpassingen rondom de toevoeging van geestelijke verzorgers aan de synode en de regeling rond het opheffen van gemeenten. De onderlinge sfeer, ook al was het wat op afstand, bleef goed. Er heerste een gevoel van 'er samen uitkomen' en niet van tegenstrijdige belangen. Natuurlijk werden er kritische opmerkingen gemaakt, maar daar is de synode ook de juiste plek voor. Het was dan ook in die sfeer dat afgevaardigde ouderling Thomas Kool van onze classis afsloot met zijn korte overweging. Aan de hand van het 'Onze Vader' sprak hij over onze lijn richting het Koninkrijk der hemelen. Het perspectief op dat Koninkrijk sluit aan bij mijn opmerking rondom de nieuwe kerngemeente. Hier doen we het voor, op weg naar Gods toekomst voor ons.

Ds. Marrit Bassa  
Voorst, 13 september



PETRUS  
kerle