

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Morgendienst***

In de Petruskerk

Op

Zesde zondag van de herfst

24 okt. 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

*Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u
verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw
rechterhand brengt mij redding.*

Psalm 138:7

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

*Collectes:
Doelcollecte
kerk
Bloemenfonds*

ORDE VAN DIENST

Thema: "Opdat wij zullen zien"

Zesde zondag van de Herfst, kleur: Groen

Orgelspel vóór de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons intochtlied: Psalm 67: 1 en 2

- 1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.**

- 2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.**

Stil moment, Bemoediging en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

(Wij gaan zitten)

Introductie

Gebed om ontferming

Woord van Leven

**Wij zingen Lied: 834 alle 3 verzen.
"Vernieuw Gij mij, om eeuwig licht"**

- 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.**

- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.**

- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.**

Gebed bij de opening van de Bijbel

Het kinderlied: Jeruzalem, o stad van goud

De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar op die stad van goud

De stenen liggen koud te rusten
Zij zien al eeuwenlang, hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan

Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen zijn gevuld
Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods
woord vervuld
Kom neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de
Dode Zee
Langs Jericho daar in de verte, dalen we af, daar heen

Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor

**Oh, er zijn er veel die jou bezingen
Ik ben maar een van hen
Toch wil ook ik mijn liefde tonen, aan jou met hart en
stem
Als ik je naam hoor, ga ik stralen, oh, mooiste woon-
stad ooit
Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik
nooit**

**Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij**

**Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor**

**Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor**

Gesprek met de kinderen, waarna zij naar hun eigen dienst toe gaan en het licht meenemen.

Bijbellesing uit het Oude Testament: Jesaja 59 vers 9 - 19

9 Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. 10 We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. 11 Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. 12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden ge-

tuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: 13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn avvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. 14 Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. 15 Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. 16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. 18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich. 19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER.

Wij zingen Psalm 130: 1 en 2

- 1 Uit diepten van ellende
 roep ik tot U, o Heer.
 Gij kunt verlossing zenden,
 ik werp voor U mij neer.
 O laat uw oor zich neigen
 tot mij, tot mijn gebed.
 Laat mij gehoor verkrijgen,
 red mij, o Here red!**

- 2 Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.**

Bijbellezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10 vers 46 - 52

46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 49 Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' 52 Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Wij zingen Psalm 130: 3 en 4

- 3 Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachers het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.**

- 4 Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoor aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.**

Uitleg en verkondiging

**Wij zingen uit de ELB 185: alle 4 verzen
"Leer mij uw weg o Heer"**

- 1. Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.**
- 2. Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneshijn,
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.**

3. **Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.**

4. **Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.**

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecten en mededelingen

**Wij zingen staande onze slotzang: Lied 825: 1, 4 en 5
"De wereld is van Hem vervuld"**

- 1 **De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.**

- 4 Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
- 5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Heenzending en zegen met een gezongen 3x "Amen"

0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 31 oktober 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. Boersma – Prins voor.

Op zondag 31 oktober worden Marith van Ommen en Benjamin Noordman gedoopt. Tevens zal in deze dienst Roger Dragstra worden verbonden aan onze gemeente.

Op vrijdag 29 oktober treden William van Ommen en Yuki Bosman in het huwelijk.

De doelcollecte vandaag is bestemd voor Jeugdorp De Glind. De Glind is een plek waar getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren kunnen wonen en werken aan hun toekomst. Door allerlei problemen kunnen ze niet meer thuis wonen, bijvoorbeeld vanwege mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. Ze worden opgevangen in gezinshuizen. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van de doelcollecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelpuntenprojecten gesteund. Helpt u mee?

Graag nodig ik je uit voor VIEREN! (kennismakingscursus christelijk geloof)

Samen ontdekken wat christenen beweegt. Je duikt in de christelijke feesten, praat daarover door en maakt er iets van mee. Zo kun je met elkaar verdiepen, op een open en vrije manier, gezelligheid beleven en onderzoeken wat voor jou belangrijk is in het leven.

Datum startmoment: 27 oktober om 19:30 uur in de Petruskerk in Wapenveld.

Voor meer info: ds. Ida Boersma-Prins

Koffie-uurtje, dinsdagmorgen 10 uur in de Petruskerk! Tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Van harte welkom!!

Actie schoenendoos 2021

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos van Gain (voorheen Actie4kids). Doet u/jij dit jaar ook weer mee? om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen blij kunnen maken. Op zondag 31 oktober worden er folders uitgedeeld in de kerk, bent u niet in de gelegenheid een folder op te halen in de kerk en wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten neem even contact op met Hetty via mail of telefoon en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt. Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk worden gezet op 7 en 14 november.

De dozen worden 17 november weggebracht,
graag ontvang ik ze voor 16 november.

Plak de dozen niet dicht. (zie ook instructie folder)

Meer info kunt u vinden op de website:
schoenendoosactie.nl

Namens het jeugdwerk Hetty de Weerd
j.de.weerd@planet.nl
038-4479356 — 0630170592
Hullenweg 8-1 Wapenveld

