



***Liturgie van de
avonddienst***

In de Petruskerk

op de

Derde zondag van de voleinding

21 nov. 2021 19:00 uur

Liturgische kleur: Wit

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29: 11.

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins
uit Wapenveld*

Organist: Dhr. Adrie Duizendstra

*Collectes:
Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte*

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Zangdienst 21 november Petruskerk
m.m.v. Adrie Duizendstra, orgel
en kopercollectief Q-brass o.l.v. Chris te Hennepe

Thema: Uw Koninkrijk komt!

Orgelspel

Lied voor de dienst: "As the deer" (Qbrass)

**Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.**

**U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil 'k verder gaan.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.**

Welkom en mededelingen

MEDEDELINGEN:

Volgende week vrijdag 26 november tot en met maandag 29 november is ds. Boersma niet aanwezig. Voor spoedeisende zaken, kan er contact opgenomen worden met het pastorale team via pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch. Zie voor de telefoonnummers het kerkblad en/of de website.

Volgende week zondag 28 november om 9:30 uur,
gaat Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.

De doelcollecte vandaag is bestemd voor de Stichting Sparrow.

De sponsorkinderen van stichting Sparrow gaan al een jaar fysiek niet naar school. Ze moeten thuis hun schoolopdrachten maken en krijgen daarbij vrijwel geen begeleiding en uitleg vanuit school. Ouders hebben vaak zelf weinig onderwijs genoten en vinden het daarom moeilijk om hun kinderen te helpen met hun opdrachten.

De leerkrachten van stichting Sparrow gaan elke dag naar de kinderen toe om bijlessen en huiswerkbegeleiding te geven. Dit ondersteunt de ouders en motiveert de kinderen. Thuisonderwijs in de krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen zij werken aan een toekomst zonder armoede. Stichting Sparrow geeft in deze coronaperiode zowel een-op-eenbijlessen als bijlessen in kleine groepjes aan kinderen in de krottenwijken.

Namens de diaconie van harte aanbevolen!

Wij zingen staande ons intochtslied Lied 42: 1 en 7 (Orgel)

- 1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?**

- 7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.**

Stil gebed, onze hulp en groet

(Wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 305: 1 (Orgel)

- 1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!**

Psalmengebed

(Afwisseling lezing Psalm 42/43 en zang op melodie van de hymne Martyrdom) Q-brass

Wij zingen:

**Zoals een hert naar water smacht
waar enkel droogte is
zo hunker ik naar U, mijn God,
in leegte en gemis.**

**Naar U dorst ik met heel mijn hart
dat vol verlangen slaat.
Wanneer zullen mijn ogen zien
het licht van uw gelaat?**

Wij lezen: Psalm 42 vers 4 - 6

4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: 'Waar is dan je God?' 5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. 6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.

Wij zingen:

**God, ik verdrink in dit verdriet,
dat mij te boven gaat,
nu ongeluk in golven hoog
over mijn hoofd heen slaat**

**The Lord lift up the light
of His countenance upon you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace.
Amen,
amen amen,
amen amen.**

0-0-0-0-0-0-0

De viering is afgelopen: voel je vrij om naar huis te gaan maar ook van harte welkom om nog even (ong. 20 minuten) te luisteren naar Q-brass

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Psalm 91 | Stuart Watson |
| 2. | Mitt hjerte alltid vanker | Norwegian Traditional |
| 3. | First Light | Ben Hollings |
| 4. | Another cat "Kraken" | Chris Hazell |

Wij zingen staande ons Slotlied:

“Ga maar gerust” (Orgel, melodie “Ik bouw op U”)

**Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan,
Ik ben je baken, ook in diep nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.**

**Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.**

Heenzending en Zegen

Wij zingen: (Qbrass)

**The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.**

**The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.**

**Geef toch mijn vijand geen gelijk,
die licht, mijn lot bespot,
die mij de doodssteek geeft en hoont:
Hou op, er is geen God!**

Wij lezen: Psalm 43 vers 1 - 3

1 Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 2 U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst U mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? 3 Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.

Wij zingen:

**Wees mij toch het betrouwbaar licht
dat mij de weg onthult,
tot ik, als kind bij U aan huis,
U zing, van dank vervuld.**

**Waarom zo droef, zo moedeloos,
waarom dit hart dat schreit?
De dag komt dat ik U ontmoet,
mijn God die mij bevrijdt.**

Inleiding op de dienst

**Wij zingen: Lied 728 uit de bundel Hemelhoog
“Jezus leeft in eeuwigheid” (Orgel)**

**Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.**

**Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, komt de Heer eraan,
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.**

**Wij zingen Lied 753: 1 en 3, 5 en 6
“Er is een land van louter licht” (Q-brass)**

**1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.**

Wij zingen Lied 46 uit Het liefste lied van overzee

**Ooit zal het vrede zijn, dan is de strijd beslist.
geen honger meer, geen dorst of pijn,
de tranen afgewist.
Maar vrede kiemt op grond
van de gerechtigheid.
Doe ons dat rechte spoor verstaan,
uw woorden toegewijd.**

**Wantrouwen overheerst,
waar angst of haat regeert.
Doorwaai de wereld
met uw Geest die
ons de liefde leert.
Want liefde is de warme wind
die vrees verjaagt,
die nieuwe hoop aan mensen biedt,
uw schepping verder draagt.**

**Ooit zal het vrede zijn,
een vrede lang en goed!
Een vrede die het recht omarmt
en met een kus begroet.
Maak Christus tot een vuur
dat diep van binnen brandt.
Hij brengt ons waar die vrede woont,
naar uw beloofde land.**

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte (Orgelspel)

Wij zingen Lied 868: 1 en 2 (Q-brass)

- 1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.**
- 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.**

Muzikaal intermezzo (Abendlied, Josef Rheinberger, Q-brass)

Wij zingen: Lied 721:1, 3 uit Hemelhoog

“Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht.” (Orgel)

**Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.**

**Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.**

**Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd. - Amen. Amen**

- 3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.**
- 5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.**
- 6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.**

Gebed

Wij zingen Lied 952: 1 - 3

“Waar zou het zijn dat land van licht?”(Orgel)

- 1 Waar zou het zijn, dat land van licht?
Wie, waar is God, een stem, een naam?
Wie wijst de weg, ik ben alleen.
Wie helpt mij door het donker heen?
Wie neemt mijn hand en leert mij gaan?**
- 2 Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Wie zal er zijn, wie kent dat land?
Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?
Duurt liefde langer dan de dood?
Ik weet zo weinig, ben zo bang.**

- 3 Mijn ogen zoeken overkant,
een glimp van wie er voor mij ging.
De zee is diep, de golven hoog.
Wie kleurt voor mij een regenboog?
Begaanbaar pad de verte in.**

Wij zingen Lied 756: 2,4 en 6

“Waar blijft het overlang beloofde land van God”

(hymne st. cecilia, Q-brass)

- 2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?**
- 4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?**
- 6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!**

Lezing uit Openbaring: 21 vers 1 - 7

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen

rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Wij zingen: Lied 766: 1 en 3

“Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (Orgel)

- 1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.**
- 3 De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.**