

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
avonddienst**

*In de Petruskerk
op de*

Eerst zondag van de voleinding

7 november 2021

19:00 uur

Liturgische kleur: GROEN

**Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
U hebt mijn zonden weggedaan.**

Jesaja 38: 17

Voorganger: Ds. B. Heslinga uit Vaassen

Organist: Dhr. A. Dijkslag

*Collectes:
Jeugd- en jongerenwerk
Kerk
Bloemenfonds*

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Thema: Wat een boek!

Neem vooraf de gelegenheid om u in frust op de dienst voor te bereiden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande Psalm 146c:1,3

1. **Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!**

3. **Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!**

Stil gebed / Beginwoord en Groet

(wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 314:1,2,3

- 1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.**
- 2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.**
- 3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.**

Begingebied

1e lezing: Psalm 119:97:106

⁹⁷ Hoe lief heb ik uw wet,

heel de dag is hij in mijn gedachten.

⁹⁸ Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
ik ben er eeuwig mee verbonden.

⁹⁹ Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want ik overdenk uw richtlijnen,

¹⁰⁰ ik heb meer inzicht dan ouderen,
want uw regels volg ik op.

¹⁰¹ Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

¹⁰² Van uw voorschriften wijk ik niet af,
U bent het die mij onderricht.

¹⁰³ Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

¹⁰⁴ Uw regels geven mij inzicht,
daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

¹⁰⁵ Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

¹⁰⁶ Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige
voorschriften
en ik zal mijn eed gestand doen.

2e lezing Marcus 12:28-34

²⁸ Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' ²⁹ Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;" ³⁰ heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." ³¹ En daarna komt dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' ³² De schriftgeleerde zei tegen Hem: 'Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, ³³ en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' ³⁴ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen

Wij zingen Lied 313:1,5

- 1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.**
- 5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist' ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer**

Verkondiging

Wij zingen Lied 838:1,3,4

- 1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.**

- 3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.**
- 4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.**

Geloofsbelijdenis (wij gaan staan)

Wij zingen Lied 905:1

- 1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.**

Gebeden

Inzameling van de gaven

Wij zingen staande het slotlied: Lied 939

1. **Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.**
2. **U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.**
3. **Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.**

Zegen, met een gezongen "Amen, Amen, Amen."

0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag 14 november om 9:30 uur, gaat ds.
Boersma voor in een avondmaalsdienst.

Actie schoenendoos 2021

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenen-
doos van Gain (voorheen Actie4kids). Doet u/jij dit jaar ook weer
mee om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we
weer veel kinderen blij kunnen maken. Vorige week zijn er fol-
ders uitgedeeld in de kerk, heeft u deze folder gemist en wilt u
wel graag een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de ver-
zendkosten neem even contact op met Hetty via mail of telefoon
en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt.
Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. De gevulde
dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk wor-
den gezet op 7 en 14 november. De dozen worden 17 novem-
ber weggebracht, graag ontvang ik ze voor 16 november.
Plak de dozen niet dicht. (zie ook instructie folder)

Meer info kunt u vinden op de website: schoenendoosactie.nl

Namens het jeugdwerk.

Hetty de Weerd

j.de.weerd@planet.nl

038-4479356

0630170592

Hullenweg 8-1

Wapenveld
