

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
dienst***

*In de Petruskerk
op
Dankdag voor gewas en arbeid*

**3 november 2021
19:30 uur**

Liturgische kleur: GROEN

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Dhr. A. Dijkslag

*Collecte:
Dankdagcollecte*

ORDE VAN DIENST

Thema: genieten van genoeg!

Orgelspel vóór de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen zingen: lied 8B: Zie de zon, zie de maan

1. **Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
2. **Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
3. **Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**
4. **Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**

5. **Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!**

Welkom

Wij zingen Lied 215: 3-7 (in wisselzang: vs. 3 vrouwen, vs. 4 mannen, vs. 5 vrouwen, vs. 6 mannen, vs. 7 allen)

3. **Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.**
4. **Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.**
5. **Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.**
6. **De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.**
7. **Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen Psalm 67:3

3. **De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.**

Inleidende woorden

Wij zingen een gezongen Kyriegebed, geschreven door
ds. André Troost op melodie van lied 310

**Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt –
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.**

**Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.**

**Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht –
hoe konden wij zo brutoontwijken
uw werk: het land, de zee, de lucht?**

**Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?**

**Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.**

Bemoediging : we luisteren naar het danklied: We Plough the
Fields and Scatter

vertaling:

Wij ploegen de velden en zaaien
het goede zaad op het land
maar dat wordt gevoed en bewaterd
door God's almachtige hand
God zendt sneeuw in de winter
de warmte om het zaad te laten ontkiemen
de bries en zonneschijn
en zachte verfrissende regen

Refrein:

Alle goede gaven om ons heen zijn gezonden vanuit de
hemel
Wij danken U, God, wij danken U, God, voor al uw liefde
U alleen bent de Maker van alles dichtbij en verweg

U schildert de bloem langs de weg
U verlicht de avondster.
De wind en de golven gehoorzamen U,
door U worden de vogels gevoed;
en meer nog: aan ons, uw kinderen,
geeft u ons dagelijks brood

Refrein

Daarom danken we U, Maker,
voor al het mooie en goede
de tijd om te zaaien en oogsten,
ons leven, gezondheid en voedsel.
Aanvaard de gaven die u we u aanbieden

voor alles wat uw liefde ons schenkt
en wat U het meest zult verwelkomen:
onze nederige, dankbare harten.

Refrein

Schriftlezing: Leviticus 19: 9-10

⁹ Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan
de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. ¹⁰ En
wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog
eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar
laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de
HEER, jullie God.

Wij zingen Lied 718

- 1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor 't dagelijks brood.**
- 2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.**
- 3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.**

- 4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.**

Schriftlezing 1 Tim. 6: 6-12

⁶ Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. ⁷ Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. ⁸ Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. ⁹ Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. ¹⁰ Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

¹¹ Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. ¹² Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

Wij zingen Lied 58 (ELB): 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God'

- 1. Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.**

Refrein: **Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.**

- 2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.**
Refrein:

- 3. Bidt en u zal gegeven zijn.
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja.**
Refrein:

Overdenking

Wij zingen Lied 978: 1, 3 en 4

- 1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.**
- 3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.**
- 4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.**

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte

Wij zingen een Lied op de melodie van lied 868:

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.

Geen hongersnood: wij delen samen het brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen.

Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.

Houd op het Licht samen je ogen gericht,

dan zal nieuw vergezicht stralen.

0-0-0-0-0

