

Protestantse Gemeente te Wapenveld



***Liturgie van de
Morgendienst***

In de Petruskerk

Op

Derde zondag van de voleinding

21 nov. 2021

09:30 uur

Liturgische kleur: Wit

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29: 11.



*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins
uit Wapenveld*

Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:

Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST

Eeuwigheidszondag 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij zingen staande ons intochtlied: Psalm 33: 8

**8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

We blijven staan

We gedenken Fennetje Johanna de Jong- van Aefst

We zingen lied 232:1 (bundel Joh. de Heer)

**Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,
't Oog omhoog en hand in hand?"
Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland.
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar die blijde zalen,
Gaan wij naar die blijde zalen
Van Gods huis in 't Vaderland.
Gaan wij naar die blijde zalen
Van Gods huis in 't Vaderland**

(Wij gaan zitten)

Gebed om ontferming

Wij zingen Lied 303: 1 en 2 door We Believe, vers 3 Allen

- 1 Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard'
heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

- 2 Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag
hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

**Allen: 3 Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.**

Leefregel

Wij zingen samen Lied 885: 1 (Zwier), vers 2 allen

- 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Allen:

- 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**

Gesprekje met de kinderen

**Kinderlied Ik zit op het puntje van mijn stoel - Elly en Rikkert
- met tekst - Via de Beamer**

Schriftlezing Psalm 139 vers 1 - 14 NBV21

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Openbaring 21 vers 1 - 7 NBV21

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' – 6 Toen zei Hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Wij zingen Lied 747: 1 (Zwier) 4 (allen)

- 1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Allen: **4** **Ook ons zal God verlossen**
 uit alle pijn en nood,
 van 't woeden van de boze,
 van 't vrezen voor de dood,
 van aarzelen en klagen,
 verdriet en bitterheid,
 van alles wat wij dragen,
 van 't lijden aan de tijd.

Overdenking

Wij zingen Lied 753 in wisselzang met Zwier
(Zwier 1, allen 2 en 3, Zwier 4 en 5, 6 allen)

1 Er is een land van louter licht
 waar heiligen heersers zijn.
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht
 in duisternis of pijn.

Allen 2 Daar is het altijd lentetijd,
 in bloei staat elke plant.
 Alleen de smalle doodszee scheidt
 ons van dat zalig land.

Allen 3 Men ziet het veld aan de overkant
 in groene luister staan,
 als Israël 't beloofde land
 zag over de Jordaan.

4 Maar ach de stervelingen staan
 hier huiverend terzij,
 en durven niet op weg te gaan,
 het duister niet voorbij.

- 5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

**Allen 6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.**

Laten de namen hier genoemd blijven
van wie gestorven zijn:
zij schonken ons het leven
en noemden ons uw naam.

Zij deelden met ons
de dagen en nachten.

Vol zijn onze gedachten van hen,
vol herinnering,
van verdriet, van dankbaarheid.

Laten hun namen niet vergeten worden.

Wij zingen Lied 730: 1

- 1 Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.**

Wij gedenken

Bartha Dijkhof- Groothedde
Roel Roosma
Willem Jonker
Arend Jan Willem van Essen
Gerrit Heideveld
Jantje Post- Roetman
Johanna de Weerd- Severs
Harmen van de Beek
Frederik Johannes Geertruidus Marius Kruijs Voorberge
Aleida Johanna de Boer- Timmerman
Trijntje Liefers- Visser
Engeltje Spanhaak- de Weerd
Aart Jonker
Johanna van de Put- Eilander
Theodora de Graaf
Fennetje Johanna de Jong- van Aefst

Moment van persoonlijk gedenken



Wij zingen met We Believe: Lied “Door goede machten”

(We Believe zingt de coupletten, refrein door allen)

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u mijn liefsten leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

**In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

**In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

**In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Wij zingen staande ons slotlied: Lied 416: 1 en 4

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

Zegen met een Gezongen Amen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Vanavond om 19:00 uur, gaat ds. Boersma
voor in een zangdienst.

Volgende week vrijdag 26 november tot en met maandag 29 november is ds. Boersma niet aanwezig. Voor spoedeisende zaken, kan er contact opgenomen worden met het pastorale team via pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch. Zie voor de telefoonnummers het kerkblad en/of de website.

Volgende week zondag 28 november om 9:30 uur,
gaat Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.

De doelcollecte vandaag is bestemd voor de Stichting Sparrow.

De sponsorkinderen van stichting Sparrow gaan al een jaar fysiek niet naar school. Ze moeten thuis hun schoolopdrachten maken en krijgen daarbij vrijwel geen begeleiding en uitleg vanuit school. Ouders hebben vaak zelf weinig onderwijs genoten en vinden het daarom moeilijk om hun kinderen te helpen met hun opdrachten.

De leerkrachten van stichting Sparrow gaan elke dag naar de kinderen toe om bijlessen en huiswerkbegeleiding te geven. Dit ondersteunt de ouders en motiveert de kinderen. Thuisonderwijs in de krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen zij werken aan een toekomst zonder armoede. Stichting Sparrow geeft in deze coronaperiode zowel een-op-eenbijlessen als bijlessen in kleine groepjes aan kinderen in de krottenwijken.

Namens de diaconie van harte aanbevolen!
